

Revival News



European Monthly Report

December 2020



Van 25 t / m 31 december 2020 hielden we onze jaarlijkse Europese winterconventie op de drie verschillende locaties in Nederland, online toegankelijk via Zoom en YouTube. Het thema was Hoop. Hoewel we 'vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld' (Efeze 2:12), hebben we nu een eeuwige hoop omdat God "ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1 Petr.1:3) We zijn dankbaar voor de opbouwende tijd die we hebben gehad met gesprekken, getuigenissen en items van onze broeders van fellowships over de hele wereld. Gedurende deze tijd werden drie mensen opnieuw geboren . We hopen dat nog veel meer zielen dezelfde hoop zullen ervaren die wij hebben gevonden. "De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes." (Rom.15: 13) **Revival Fellowship Holland**

Links boven—Camp banner
Links onder—Rotterdam hall



Baptism



Pastor John speaking from Adelaide



Song item

Server Nieuws,
December 2020
Alle gesprekken en items van de eindejaarsconferentie zijn te vinden op onze servers op: live.revivalfellowship.nl
Mail mij voor een gebruikersnaam en wachtwoord. Veel plezier.
Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Er is een voorjaarskamp gepland in Hongarije, data: 20 april - 6 april. We zullen zien als de datum dichterbij komt hoe de reisbeperkingen dan zullen zijn.
Er zijn twee zomerkampen gepland, één in Nederland, 31 juli - 7 augustus en één in Engeland, 14 - 21 augustus.
Er is een herfstkamp gepland in Tsjechië van 29 oktober - 2 november.

Editorial: Een gevaarlijk Boek

Door de geschiedenis heen zijn er talloze pogingen gedaan om de publicatie van de Bijbel te stoppen.



En/of, als dat niet lukt, heeft de tweede belangrijkste religie van de wereld het min of meer overbodig gemaakt om de Bijbel te lezen. Waarom is dat? In wezen predikt de Bijbel vrijheid van slavernij en dat is slecht voor de "slavenmeesters". In de vroege jaren van de ontwikkeling van Amerika was het normaal dat er slavenarbeid was, Afrikaanse en inheemse Amerikanen (indianen). Deze mensen brachten hun eigen religie en bijgeloof met zich mee. Meestal aanbidding van de natuur en allerlei soorten afgoden. (Rom 1:25)



Maar naarmate de tijd verstreek, begonnen deze mensen te leren lezen en ontdekten ze de Bijbel. Waarschijnlijk kun je zeggen dat de afschaffing van slavenarbeid en slavenhandel begon, toen mensen de Bijbel ontdekten. **De Bijbel predikt tenslotte gelijkheid in de ogen van God.**

Col 4: 1 Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk; wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.

Als zodanig werd de bijbel een gevaarlijk boek voor slavenhandelaren en eigenaars. Er zijn veel verslagen in de geschiedenis van slaveneigenaren die slaven actief een opleiding ontzeggen. Abraham Lincoln was hierop de grote uitzondering. Nu, de Bijbel is nog steeds een boek dat vrijheid predikt. De tegenstanders van de Bijbel zullen proberen de wereld in het algemeen van het tegendeel te overtuigen!

2Pe 2:17 *Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.*

18 *Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloten waren van degenen, die in dwaling wandelen.*

19 *Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid: want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.*

Dus vrijheid van wat?

Kortom, van slavernij. Heel erg actueel tegenwoordig, velen zijn een slaaf van angst.

De wereld in het algemeen en hun leiders ontlenuen macht aan het bijbrengen van steeds meer angst bij anderen. Maar iedereen kan "ontsnappen" aan de slavernij, naar vrijheid door een zoon of dochter van God te worden. We kunnen afzien van de ene meester en vrijelijk onderworpen worden aan een andere meester die geen "machtsbeluste" dictator is. En ook daar proberen de tegenstanders van de Bijbel altijd mensen van het tegendeel te overtuigen. God wordt vaak voorgesteld als een dictator. De vraag is natuurlijk: waarom zou Hij? Hij bezit het hele universum en ontbreekt het aan niets. Dat Hij mijn baas is, maakt voor Hem geen verschil. Hij wil gewoon alles beter maken voor zijn creatie. En wij maken deel uit van die creatie, of we het nu leuk vinden of niet. Op dit moment zijn veel mensen in de wereld gewoon doodsbang om dood te gaan. Hoe komen we hieruit?

Door simpelweg 'wederomgeboren' te worden, kunnen we aan angst ontsnappen. (1 Johannes 4:18) En dan..

Heb 2:14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet te doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; 15 En verlossen zou al degenen, die met vreeze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Dus voor ons die wederomgeboren zijn ...

Ga 5: 1 Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.



• Gehoord van het podium:

- Grijp de kracht die in je zit vast, en zet hem aan het werk
- Luisteren, toepassen, leven
- Er is geen vervanging voor het samen zijn in het lichaam
- We zijn de kop, en niet de staart..
- Heb een gevende mentaliteit zoals Jezus; heb een gevend hart
- Onze getuigenis heeft effect op mensen, gebruik het om God te verheerlijken
- Bid dat je de Heer niet in de weg staat - als Hij wil dat je spreekt, spreek dan! Laat levend water door je heen stromen
- Wees als kinderen - eerlijk, nederig, bereid om te leren, altijd vreugdevol.

Gehoord op de Winterconferentie :

- Fellowship gaat over betrokken zijn
- Geef nooit het liefhebben en dienen van uw broeders en zusters op
- Iedereen kan hebben wat wij hebben - ze zijn jaloers op het product van de levensstijl, maar willen de levensstijl zelf niet
- We moeten ons ervan bewust zijn dat empathie tonen niet altijd goed is: empathie en mededogen zijn twee verschillende dingen
- Concentreer u op wat we in onze kring positief kunnen beïnvloeden, i.p.v. op dingen die buiten onze macht liggen
- Laten we werken als een team en eenheid hebben, en voor elkaar zorgen
- Wat ons soms lastig kan maken, is niet onze wandel met God, maar de dingen van de wereld die in ons strijd veroorzaken.

Revival in Europa (in Holland hebben we 95 mensen gedoopt in 2020)

Dopen in December: 7 in Nederland, 5 in Engeland



More photos from December



Winter Conferentie—Getuigenissen en foto's



Ik had een moeilijk leven en had veel meegemaakt. Tegen de tijd dat ik 18 jaar oud was, was ik verslaafd aan sigaretten en softdrugs. Ik was ook al jaren depressief. Het grootste deel van mijn tijd besteedde ik aan wereldse dingen zoals naar feestjes gaan, drugs gebruiken, naar wereldse muziek luisteren en films kijken enz.

Ik voelde een leegte in mijn hart en niets leek het te vullen. Afgelopen zomer was ik erg depressief en werd ik het zat om te leven zoals ik deed, en had ik suïcidale gedachten. Ik riep om God in mijn kamer, als Hij me hoorde dat Hij me de weg uit deze manier van leven kon tonen. Ik wilde stoppen met alles wat ik aan het doen was, maar ik kon het niet alleen. Ik was wanhopig op zoek naar antwoorden van God. Via internet vond ik The Revival Fellowship. Ik belde Ps. René en hij vroeg me: "Wil je wederom geboren worden?" en ik zei ja. Sindsdien begonnen mijn wonden te genezen, stopte ik met roken, stopte met al mijn slechte gewoonten. Ik ben zo gelukkig en ik voel de vreugde dat God in mijn leven werkt en dat ik een relatie kan hebben met de Allerhoogste.

Zaya, Almere NL — Getuigenis gedeeld tijdens de conferentie



Ps René's gesprek



Rotterdam



Song, Rotterdam



Wederom geboren in 2020 Rdam



Suriname



Song, Dordrecht

UK end-of-year Zoom bijeenkomsten



UK Zoom 31/12

We hadden een Britse zoom bijeenkomst gehost door Noord-Londen en onze Britse zoombijeenkomst hier in Liverpool voor oudejaarsavond. De Noord-Londense zoom op de 26e had geweldige korte gesprekken, getuigenissen, een quiz en veel fellowship in de breakout rooms. Op oudejaarsavond hadden we bezoekers van over de hele wereld. Pastor John zoomde voor ons in vanuit Adelaide en sprak over wijsheid. Pastor Chris uit Adelaide deelde ook zijn getuigenis, dit is opgenomen op onze YouTube-pagina. We waren erg dankbaar voor onze bezoekers. We zongen chorussen en hadden fellowship en we baden het nieuwe jaar in.

Revival Fellowship Liverpool



UK Zoom 26/12



Ps Chris and Ps John , Adelaide

The Revival Fellowship in:



Almere, NL

Na een ontroerend jaar was het afsluiten met een wederomgeboren persoon geweldig om te zien. Ad, die de eigenaar is van een plek waar muzikles wordt gegeven, kwam na jarenlang tegen getuigd te hebben. Hij ontving ook de Heilige Geest. De dag dat hij kwam, kwamen er ook veel andere bezoekers om hem gedoopt te zien worden. Die dag hadden we 12 bezoekers in onze bijeenkomst. Het was erg aanmoedigend om te zien hoe het zou kunnen zijn in het nieuwe jaar, met de verwachting dat er nog veel meer zullen komen die aan het woord van onze Heer willen gehoorzamen. Onze regering heeft ons

verteld om binnen te blijven, maar onze God heeft ons verteld om naar buiten te gaan en het Evangelie te prediken en dat is ook wat we deden en nog steeds doen. Zuster Zaya ervoer de kracht van God door te bidden om haar verslavingen uit

het verleden te overwinnen. Ze slaagde erin afscheid te nemen van haar oude gewoonten en de wens om drugs te gebruiken en te roken. Ze is dankbaar een overwinnaar te zijn door simpelweg tot God te bidden. Kleine Noisha had keelpijn en na gebed werd ze binnen het uur genezen. Zuster Meina was behoorlijk ziek en na gebed werd ze zo snel genezen dat nog nooit eerder was gebeurd. Van het ene moment op het andere. Samenkomen in onze hal voor een paar dagen kamp, was wat we nodig hadden om elkaar te blijven dienen, vrienden en familie uit te nodigen om te komen ervaren wat wij hebben. We beginnen graag een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen. Zolang we sterk blijven in de Heer en niet op ons eigen inzicht steunen, kan niets ons tegenhouden, prijs de Heer daarvoor!

Czech Republic

In december, toen we terugkeerden naar lockdown, waren we heel blij dat we konden deelnemen aan online internationale kampen



en congressen, zoals de Asian Convention, het Europese winterkamp en zomerkamp in Adelaide. We hadden ook een discussieavond over het onderwerp gebed, geïnspireerd door een gesprek van Pr Steve van Medway. Bidden in de Geest en bidden met begrip zijn zowel zeer noodzakelijk als heilzaam voor onze geestelijke wandel. Over het onderwerp gebed: deze maand hebben de West London Fellowship, Czech Fellowship, Oekraïense saints e.a. dagelijks samen gebeden via Zoom voor de ernstige gezondheidsbehoeften van br. Nikolaj uit Oekraïne en zuster Jaruska uit Tsjechië. ; *een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.* 'Jakobus 5:16

Dordrecht

We zagen deze maand een paar nieuwe mensen in onze bijeenkomsten en vier lieten zich dopen. Twee getuigenissen die we deze maand hebben gehoord:

- Een broeder bad om gelegenheden om Gods woord te spreken.

Diezelfde dag kon hij het woord delen met een klant op het werk. Eén van zijn klanten is deze maand wederom geboren.

- Een zuster vertelde dat haar nieuwe burengeluidsoverlast veroorzaakte door heel hard muziek te maken. Ze bad om wijsheid om met de situatie om te gaan i.p.v. meteen naar haar buurman te gaan.

Niet lang na dit gebed was er een pakket van haar bij de burens afgegeven. Dus ze ging het ophalen. Toen vroeg haar buurvrouw haar of de muziek haar dwars zat. Het probleem werd opgelost en ze gaf ook getuigenis aan haar buurvrouw die wederom geboren bleek te zijn. "...en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtheid en vreeze..." (1 Petrus 3:15)

France

Hoewel we dit jaar niet zoals gewoonlijk naar het kamp konden, gaf de wintervakantie sommigen van ons de mogelijkheid om naar het zuiden te rijden om onze zus Nelly en haar man Jean in Zuid-Frankrijk te bezoeken. Een sneeuwstorm trof precies de regio waar we doorheen moesten reizen, en we waren niet uitgerust met winterbanden of iets anders voor de omstandigheden. Na gebed en het checken van het nieuws besloten we om gewoon de Heer te vertrouwen en te kijken hoe het onderweg ging. Ondanks het nieuws dat de weg 'de nachtmerrie van een automobilist' was, zegende de Heer ons met een veilige en goede reis, en een prachtig winterlandschap om naar te kijken. Het was een aanmoedigende tijd om getuigenissen te delen en samen te bidden - vooral voor Jean, die momenteel op zoek is naar de HG. Onze nieuwe zus Mari geeft God de eer voor het oplossen van een gezinskwestie - de vrouw van haar broer was met hun vier kinderen uit huis vertrokken. Iedereen maakte zich zorgen over het oplossen van het probleem. De gemeente bad en haar schoonzus kwam naar huis. De brs en zstrs in Poole kwamen bij ons



voor een bijeenkomst op donderdag-avond en het was inderdaad erg opbeurend. Ook hadden we voor het eerst een gecombineerde bijeenkomst met de brs en zstrs in Athene, VS. In een zoom hadden we 2 weken fellowship met een nieuwe broeder. Hij was blij en vertelde ons hoe hij vóór zijn doop door de straten rende, nu heeft God hem een totaal nieuw en ander leven gegeven. Sinds zijn doop is zijn zus overleden, maar hij heeft nu de troost van de Heer en kan een getuigenis

zijn voor zijn gezin.

The Revival Fellowship in:

Hungary

Een zuster brak een teen, maar had geen tijd om naar een dokter te gaan. Na gebed verdween de pijn en werd ze heel snel genezen. Een broeder sneed een elektriciteitsdraad door terwijl hij thuis aan de elektriciteit werkte. Veel vonken en een knal, maar hij was helemaal niet gewond, prijs de Heer. Een zuster woont in een oud huis waar de schoorsteen verstopt raakte en er op een gevaarlijke manier gebruik werd gemaakt van een stopcontact. Ze was zich niet van beide problemen bewust, maar de Heer beschermde haar zodat alles vóór een ramp kon worden opgemerkt en opgelost. Een zuster zag de hand van de Heer in het herstel van haar oma: ze werd op 85-jarige leeftijd geopereerd en raakte vervolgens in het ziekenhuis besmet met Covid19. Haar kansen waren niet groot, maar ze herstelde. De natuurlijke zus van een broeder had een onverwacht gezondheidsprobleem en werd geopereerd. Hij kon zich tot de Heer wenden, rust vinden en over de Heer praten met zijn zus die niet alleen herstelde, maar ook steeds meer belangstelling voor God toonde. Hij vroeg ook om vakantie van zijn werk zodat hij kon helpen met het werk in de hal en heeft langer vakantie gekregen dan hij had verwacht, waarvoor hij de Heer prijst. Toen hij weer aan het werk ging, verwelkomde zijn baas hem met een loonsverhoging. Ook werd hij nog beschermd tegen Covid19, hij werd niet besmet, hoewel zijn directe baas wel besmet werd in een kantoor met 1500 pers.

Ireland

Groeten uit Ierland. Elke vrijdag in December nam onze broeder ons door het boek Openbaring, het was buitengewoon informatief maar deed ons ook beseffen hoe dicht we bij de tweede komst kunnen zijn! Als onderdeel van ons eindejaar hadden we op de laatste woensdag een 'Thanksgiving'-avond en ieder van ons vertelde de dingen waar we individueel dankbaar voor waren. Zoals 'Een zuster werd genezen van galstenen; Bescherming van onze br en zstr tegen een mogelijk ongeval;

Voorzieningen voor onze broeders die dit jaar naar Kerry zijn verhuisd; Onmiddellijke genezing voor onze zuster na gebed en bevrijding uit een moeilijke werksituatie; specifiek antwoord op gebed voor de moeder van onze zuster die tegen alle verwachtingen in werd opgenomen in een gespecialiseerd verpleeghuis; een andere broeder vertelde hoe hij zich realiseerde hoe belangrijk het is om een hechte persoonlijke relatie met God te hebben, vooral in deze tijden dat hij alleen en geïsoleerd woonde, en ten slotte zei onze broeder dat hij dankbaar was dat er een nieuwe broeder langs was gekomen en begon te groeien in de dingen van de Heer ". Prijs de Heer. Zoals het refrein zegt: "We have a great big wonderful God" We kijken uit naar een nieuw jaar!



Fellowship, Dordrecht

In december hebben we genoten van ons Europese kamp, Adelaide camp en Medway's "Geschrift van de dag". We hadden ook een Britse zoom gehost door Noord-Londen en onze Britse zoom hier in Liverpool voor oudejaarsavond. (lees meer op pagina 4) Ik kijk uit naar weer een spannend jaar in de Heer.

Medway

We zitten nog erg in de Covid-flipperkast. Begin december hadden we een beetje vrijheid, we hadden een marktkraam met bijbels, kinderbijbels, boeken met alleen psalmen, christelijke kaarten gemaakt door een zuster in de gemeente in N London. Het is de enige manier die we kunnen bedenken om mensen te bereiken. In winkelstraten zijn Covid-marshalls die onze normale outreach zouden stoppen. Er werden veel goede gesprekken gevoerd en er was een goede fellowship. De afgelopen week, de vakantieweek, vielen we onder strengere regels, moesten we de marktkraam en andere goede plannen op de plank zetten omwille van de volksgezondheid, ook die van onszelf. Nog steeds in staat om onze beperkte zaalbijeenkomsten te houden, wat een grote zegen is. De autoriteiten in Engeland hebben ze als 'vitaal' beschouwd. Had goede nationale en internationale Zoom-bijeenkomsten tijdens de vakantieweek, met als hoogtepunt Liverpool op oudejaarsavond 23.00 uur tot na middernacht. Erg plezierig en opbeurend. Zoals in Exodus 23 staat, heeft Israël dat gedaan licht in zijn woningen, zelfs



Liverpool

Prijs de Heer voor weer een geweldige maand. We hebben een nieuwe broer Karl, hij ontving de Heilige Geest in december en werd een paar weken daarvoor gedoopt. James werd gedoopt en bidt nog om de Heilige Geest te ontvangen. We hebben samen veel sociaal afstandelijke "follow-ups" kunnen doen en we hebben nog steeds bijeenkomsten kunnen houden!



Filming an item for convention, Hungary



Fellowship walk, Poole

The Revival Fellowship in:

in donkere en moeilijke tijden voor deze wereld.

North London

Twee jonge dames zijn vorige maand gedoopt. Hun moeder geniet al een paar jaar van de fellowship bij ons. Haar dochters waren begin 2019 naar een paar bijeenkomsten geweest. Een van hen ontving destijds de HG en meer recentelijk ontving haar jongere zus de HG terwijl ze baden om genezing voor hun vader. Ze zei dat ze tot haar vreugde onverwachts in tongen uitbarstte. Papa werd ook onmiddellijk uit het ziekenhuis ontslagen. We hebben fellowship-activiteiten en evenementen gedeeld met andere assemblies, waarbij we brs en zstrs van over de hele wereld hebben gehoord en gezien. Het is aanmoedigend om bezoekers te laten zien waar onze boodschap over gaat in tijden dat velen op zoek zijn naar antwoorden.

Poole

Groeten aan al onze brs en zstrs van de brs en zstrs in Poole. December begon met een natte en regenachtige maar niet minder plezierige outreach, waarbij veel mensen over de Heer werden aangesproken, koffie en fellowship na. We hadden ook de gelegenheid om 'vraag het je Pastor, open voor iedereen die vragen had via Zoom. Het was een gezellige avond. We waren gezegend met een strakblauwe lucht en zonneschijn voor een wandeling op de plaatselijke heide en het was geweldig voor een paar van ons om samen tijd door te brengen - het gaf ons allemaal een lift en beweging. We hebben ook genoten van een een met afstand dineravond in een plaatselijk restaurant en vierden verschillende verjaardagen. We hebben verschillende bezoekers van een persoonlijk getuigenis gehad die deze maand naar onze bijeenkomsten kwamen en één, Simon genaamd, werd gedoopt en ontving de Heilige Geest en we kijken ernaar uit om in het nieuwe jaar de fellowship met hem voort te zetten. Bedankt aan alle fellowships die Zoom-evenementen hebben georganiseerd toen we het einde van 2020 naderden. Het is geweldig dat we allemaal nog steeds samen kunnen zijn, zelfs als de omstandigheden ons uit elkaar houden.



Rotterdam

In Nederland is het kerken wettelijk toegestaan om tijdens deze coronatijden bijeenkomsten te houden. Thuis mogen slechts 2 gasten zijn, en het overheidsadvies is om niet te reizen. Toch waren we in staat om een winterkamp te houden, maar fysiek niet op de gebruikelijke kamplocatie. Bij alle drie de fellowships kwamen de meeste brs en zstrs in hun eigen hal, terwijl anderen online aanwezig waren. Veel brs en zstrs uit het buitenland sloten zich ook aan, wat een geweldige zegen was. We zijn blij dat het evangelie nooit te stoppen is. Niet door de mens, niet door een virus. Er werd tegen mensen getuigd en kwamen naar de bijeenkomst om wederomgeboren te worden. Als iemand hongert en dorst naar gerechtigheid, antwoordt God altijd. Aan het einde van het jaar hadden we ons heel bijzondere jaar-moment: 'de oogst'. In 2020 hadden we 32 dopen, waarvan er 14 nog regelmatig bijeenkomsten bezoeken. Prijs de Heer. We sloten het jaar uiteindelijk af met een gezamenlijke Zoom-gebedsbijeenkomst en we baden samen het nieuwe jaar in. Een uur na de Nederlandse bijeenkomst was het nieuwjaar in Engeland, dus velen schakelden over naar hun Zoom-bijeenkomst en genoten ook van die zegen. *"Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; bidt de Heer des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote."* Lukas 10: 2.

Switzerland & Duitsland

In het begin van de maand hadden we een presentatie over Kerstmis en het ontstaan ervan. Zoals we weten, werd Jezus Christus niet geboren op 25 december, zoals veel mensen en kerken geloven. 400 jaar na Christus verklaarden sommige priesters dat de verjaardag van Jezus een officiële feestdag was, alleen niemand weet wanneer Jezus werd geboren. Het is sowieso niet aan ons om het te weten, maar zoals er staat in 1 Korintiërs 11: 14-25, moeten we het offer van de Heer gedenken, in plaats van zijn geboortedag. Het is interessant om naar die dingen te kijken, aangezien



West London
veel mensen het ware woord van God niet begrijpen, maar gewoon wereldse tradities volgen. Prijs de Heer, hij heeft zijn woord aan ons geopenbaard en alles wat daarbij komt kijken. We bezochten ook een bijeenkomst in Georgië met enkele Amerikaanse brs en zstrs en hadden daarna fijne fellowship. Het is geweldig om in contact te komen met andere brs en zstrs in de wereld en samen bijeenkomsten te delen. Aan het eind van de maand namen we ook deel aan Winter Conferentie, die opbouwend was en we genoten erg van de gesprekken, getuigenissen en items. Onze zusters uit Duitsland konden ook deelnemen en genieten van de bijeenkomsten en fellowship. In de ochtend keken we naar de avondsessies vanuit het kamp in Carrickalinga bij Adelaide. We hadden dus een volledig spiritueel programma dat erg aanmoedigend en opbouwend was. Nu kijken we vooruit naar een nieuw jaar en nieuwe kansen om Gods woord te delen er zijn zeker nog veel meer zielen die gered moeten worden voordat onze Heer terugkeert.



Swiss saints at convention

West London

Deze maand werd Victoria gedoopt en ontving ze de Heilige Geest toen ze uit het water kwam. Een broeder getuigde tegen Victoria, die wat werk in haar huis deed. Ze is erg blij dat ze ons heeft gevonden, want ze wil graag deel uitmaken van een gezin dat de waarheid predikt en Gods wegen volgt. Een zuster getuigde dat ze, toen ze tot de Heer kwam, een beenziekte had en dat de doktoren wilden amputeren. Nadat ze was gedoopt en met de HG vervuld, werd ze genezen. Een broeder ging met een zere schouder aan het werk. De pijn was zo erg dat hij geen pen kon oppakken. Hij besloot dat hij naar huis moest of genezen moest worden. Hij ging naar de badkamer, bad en was onmiddellijk genezen. We hadden ook de gelegenheid om ons te verblijden aan het woord van God en geweldige fellowship. We hadden onze eindejaarsverbinding met



Sound desk, Rotterdam

The Revival Fellowship in:

Noord-Londen, waar we getuigenissen, items en spelletjes deelden. We zeggen niet wie er gewonnen heeft! We konden ook deelnemen aan o.a. de Europese Conferentie, de Azië-conventie en het Zuid-Afrikaanse kamp. We zijn zo bevoorrecht om deel uit te maken van zo'n geweldige gemeenschap.

Yorkshire

December was een drukke maand, we vestigden ons in onze nieuwe hal "winkel". We hebben borden buiten gehangen en

een paar getuigenissen voor het raam, bezoekers zijn naar de bijeenkomsten gekomen. De getuigenissen leverden onmiddellijk resultaat op. Een man, Ian, belde en zei: "Ik heb de verhalen in het raam gelezen en ik wil hebben wat zij hebben". Ian komt nu een paar weken en ziet dat hij gedoopt moet worden. De meesten van ons in de Fellowship hebben het virus in dec. opgelopen en ze zijn allemaal genezen. Een geweldig getuigenis als niemand het krijgt, maar

ook als hen die dat wel doen volledig genezen zijn !! Onze broeder Dan had een behoorlijk ernstig geval en moest die avond een gesprek te geven. Hij was in de badkamer en merkte dat hij niet kon ademen, hij ging naar de slaapkamer en begon te bidden in de Geest. Hij werd genezen en hield zijn gesprek alsof er niets was gebeurd. Daarna kwamen de symptomen terug en kon hij niet meer ademen. Hij bad weer werd toen genezen en sindsdien is het goed.



Getuigenissen



Is soldaat woonde ik altijd verschillende kerkdiensten bij, van welke "religie" onze voorganger ook was. In 2010, tijdens mijn militaire uitzending van Duitsland naar Dorset, nam ik een diepgaande beslissing om de barakken te

verlaten om te proberen een kerk te vinden met wat leven. Terwijl ik door Poole High Street liep, kwam ik een man tegen die het evangelie aan een paar mensen predikte. Ik besloot te luisteren en ging uiteindelijk zelf naar een Revival bijeenkomst. Ik werd gedoopt door volledige ondedompeling en kwam uit het water en sprak in tongen. Ik voelde me anders van binnenuit! Dit was totaal anders dan andere kerken die ik bezocht heb. Later dat jaar verliet ik het leger maar bleef hen in een andere rol steunen. Nadat ik het leger had verlaten, zat ik buiten mijn schuld zwaar in de schulden. Ik kreeg te horen dat het leger me jarenlang te veel had betaald en dat ik duizenden ponden moest teruggeven aan de regering. Ik koos ervoor om het advies van de mensen niet te volgen, maar wendde me tot de Heer. Niet lang daarna werden duizenden ponden teruggestort op mijn rekening van bedrijven waar ik in het verleden leningen en verzekeringen van had afgesloten. De Heer heeft me van al mijn schulden verlost en me gered van het verlies van mijn huis. De Heer blijft trouw aan zijn woord, prijs de Heer. **Ola, Poole UK**



Ik ben opgevoed met de overtuiging dat elke zondag naar de kerk gaan, cultuur, verfijning en uiterlijke correctie in het leven, mij zal redden. Ik ben opgegroeid in een gemeenschap waar drugs en criminaliteit veel voorkwamen en door veel jonge mensen werd bewonderd. Ik werd zo gemakkelijk meegeesleept en ongehoorzaamheid, gebrek aan respect en rebellie

waren normaal in mijn leven. Een dag zonder drugs zou me door de verslaving gestrest en gespannen maken. Naarmate de tijd verstreek bereikte ik toen het dieptepunt. Ik belandde in een psychiatrisch ziekenhuis voor drugsmisbruik. Drie maanden later werd ik uit het ziekenhuis ontslagen en begonnen hopeloosheid, pijn, schaamte en angst door mijn hoofd te glijden. Afgezonderd van iedereen, dacht ik er soms aan om mijn leven te beëindigen. Maar ik had hoop dat er een God was. Ik daagde Hem uit en zei in mijn hart "als je echt bent, laat het me dan zien". Bidden en zoeken in verschillende kerken - het was allemaal hetzelfde, geen antwoorden! Ik had niet verwacht God op zo'n onverwachte manier te vinden. Ik kreeg getuigenis van een broeder in de bus, waar mij werd verteld over de waarheid, het begin van de verlossing door het woord van God. Ik wist dat het iets was dat ik zelf moest ervaren, rechtstreeks uit de Schriften. In oktober 2003 ontving ik de Heilige Geest met het bijbelse bewijs van spreken in tongen en het vervullen van het woord van God in mijn leven door de doop onder water. Ik werd genezen van drugsverslaving, een angststoornis, zorgen, sociale terugtrekking, en ik vond vrede, vreugde, vrijheid en vooral het geloof dat God echt is. Als u Hem zoekt, zult u Hem vinden.

Soko Vere, Poole UK