



Europees Maand Verslag

December 2019



HATE WORRY
DOUBT WRATH
ADULTERY ANGER
IDOLTRY CORRUPTION
DRUNKENNESS PRIDE
LUST RIOTING ENVY
STRIFE DIVISION

LEARN OF ME COME UNTO ME ...AND YE SHALL FIND REST UNTO YOUR SOULS

MATTHEW 11:28, 29 | MATTHEW 6:22, 26-33 | 2 CHRONICLES 1:10-12

Revival Fellowship
EUROPEAN WINTERCAMP 2019



Is er een betere plaats om 2019 af te sluiten en 2020 te beginnen, dan een camp met je broeders en zusters in de Heer?

Velen van ons woonden het winter camp in Nederland of in Engeland bij, waar het thema was « Leer van Mij ». In Suriname hielden de broeders en zusters een mini camp met als thema « Een nieuw begin—kijk vooruit ». Voor sommigen was het niet alleen een start van het nieuwe jaar, maar ook van een compleet nieuw leven, want er waren in ieder camp dopen. Lees meer daarover in dit verslag!

Links boven: Nederland, rechts boven: UK Boven: Suriname Links: Camp banner

Server News, December 2019

All the talks, songs and other items from the recent Winter camps are now added to the re-acts server for download. Lots of other stuff is also available from our own server here in Holland.

For login details or other info, e-mail me at: piet.visser@revivalfellowship.nl.



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Coming up, looking ahead:

Spring Camp Hungary 2020 April 9—13
European Convention Rotterdam NL May 21—23
European Convention London May 29 — 31
Summer Camp NL July 25—Aug 1
Summer Camp UK Aug 8—15
Suriname Camp Sept 18—23
Irish Camp Oct 21—25
Czech Camp Oct 28—Nov 1

Editorial: De diepten van God leren

De grootste woorden op de banner op het winter camp waren "**Leer van Mij**" (Jezus). Dat zette mij aan het denken: Hoe weten we **dat** we aan het leren zijn? Of hoe weten we **wat** we verondersteld worden te leren?

Voor we deze vragen kunnen beantwoorden, moeten we begrijpen dat **leren altijd verbonden is met verandering**. We leren zodat we verandering kunnen begrijpen of misschien verandering veroorzaken. Soms komen we in ons leven in situaties waarin we **moeten** veranderen, dit zijn meestal de situaties waar we het meeste van leren. In 1 Cor. 2:10 lezen we "want de Geest onderzoekt alle dingen, ook **de diepten** Gods." "Alle dingen onderzoeken" betekent "proberen te begrijpen".

Wij als geest vervulde kinderen van God, proberen dus te begrijpen en leren daardoor "de **diepten** van God". We zijn geroepen om diepgaand te leren, niet alleen 'snel leren' wat meestal gebaseerd is op gedrag. De wetenschap van het leren laat ons zien dat er



verschillende niveaus van leren zijn, zie afb. Het blauwe gedeelte gaat alleen over **handelen**, we noemen dit leren: de enkelvoudige lus. Snel ons gedrag veranderen om andere resultaten te krijgen. Het probleem is alleen dat als we dit doen, we dit **steeds weer** moeten doen om een resultaat te krijgen wat lijkt op wat we graag in ons leven willen zien. Het is een experimentele manier van leren, die je kan vergelijken met rijden op een hobbelige weg met weinig effectieve resultaten. Wij zijn geroepen om dieper dan dit te gaan. De dubbele- lus manier van leren is gefocust op het veranderen van onze manier van **denken**. En er is de grote, de drievoudige-lus. Bij deze manier van leren gaat het om de verandering van onze **inzichten**. Alle drie manieren zijn nodig, maar het is het beste om **diep te gaan** en onszelf te veranderen door onze inzichten te veranderen, wat op zijn beurt ook het kader van ons denken weer verandert en dat geeft weer veranderingen in onze daden en dat geeft resultaat, gefundeerd door een dieper begrip van waar de resultaten vandaan komen. Mensen die deze diepgaande vorm van leren toepassen zijn zich er meer van bewust **dat** ze inderdaad leren, weten **wat** ze nog moeten leren en kunnen altijd uitleggen **waarom** ze bepaalde dingen **doen**, i.p.v. eenvoudig uit te leggen **wat ze doen**. Alle drie niveaus van leren zijn met elkaar verbonden, maar het beginnen met de verandering van onze inzichten kost de

meeste energie. Daarom vermijden we dit vaak en veranderen te snel onze daden zonder de tijd te nemen om te leren. Hoe staat het met dieper leren met God? *Matt. 9:11 En de Farizeeën dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en de zondaren? 12. Maar Jezus, zulks horende zeide tot hen: Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.* De Farizeeën keken alleen maar naar de buitenkant! Ze keken naar wat Hij deed maar Jezus wist waarom Hij het deed. Hij maakt dat duidelijk in vers 13: *13. Doch ga heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.* En weer in Matt. 12:7 "Doch zo gij geweten had, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben." Jezus refereert aan iets wat God de kinderen van Israël probeerde te leren, vele jaren

daarvoor al in het oude testament. In Micha 6:6-7 lezen we dat Micha zegt: "Waarmede zal ik den **HEERE** tegenkomen?" en dan gaat het om het geven van offers: daden gebaseerd op "wat zal ik **doen** voor een snel resultaat?"

Als we kijken naar het blauwe deel van het plaatje, zien we dat de enkelvoudige-lus gaat om snel resultaat. **We zullen altijd geconfronteerd worden met de resultaten van onze daden**. Daarom moeten we **grondig** kijken naar **waarom** we doen wat we doen. We zien hier ook dat mensen alleen kijken naar regels en voorschriften, maar er is meer: *Micha 6:8 Hij heeft u bekend gemaakt o mens wat goed is; en wat eist de HEERE van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglich te wandelen met uw God?* Dit geschrift is een basis principe voor een goed leven met God. Het is goed om **Rechtvaardig te ZIJN**: Dit gaat om onze daden. Doen we wat goed/rechtvaardig is? **HEB weldadigheid LIEF**: Dit is iets dat van binnenuit komt. Het betekent dat je in staat bent om te vergeven en dan door te gaan. God heeft ons genade verleend en we kunnen lezen dat God ons zo'n grote schuld heeft vergeven, waarom zouden wij anderen dan niet kunnen vergeven? **WANDEL nederig**: en wees ook zachtmoedig in je wandel met de Heer. Ook in het O.T. werd mensen geleerd "Wandel met de Heer", maar dat was verbonden met veel regels. Wij moeten ook wandelen met de Heer, maar wij kunnen dat doen met de kracht die in ons is. *Hosea 6:6 "Want Ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer."* Om onze inzichten/visie en ons denken te veranderen, hebben we **motivatie** nodig.

Je zult je inzichten nooit veranderen tenzij er iets is in je leven dat je motiveert om dat te doen. Wij hebben iets gekregen dat ons aanmoedigt om onze inzichten te veranderen en daarna ons denken en tenslotte ook onze daden. Wat we in gedachten moeten houden



is, dat de regels om te offeren niet verkeerd waren, het was alleen niet genoeg als het op het hart aankwam. Dus, wat is deze motivator? Het antwoord staat in **1 Cor 13:1-8**, het bekende geschrift over **Liefdadigheid, of Liefde**.

Als we willen groeien in ons leven wat betreft leren, moeten we het "diepere" deel van God gaan begrijpen. Het is niet alleen maar goede dingen doen; het gaat om liefde en barmhartigheid/elkaar vergeven. Als we merken dat we onszelf ongepast gedragen (dat is een actie met een negatief resultaat) kunnen we onszelf afvragen of we ons zo gedragen omdat we de liefde naar onze broeders en zusters of naar God aan het verliezen zijn. Ten slotte: liefde is de motivatie die ons zal doen veranderen van inzicht, wat weer leidt tot verandering van denken en van gedrag, wat ons een goed resultaat als christen zal geven. En begrijpen waar het resultaat vandaan komt, brengt ons steeds weer bij de drievoudige-lus. We groeien, leren, krijgen meer visie over Gods wil en dat maakt ons tenslotte mensen die in staat zijn ook in anderen revival op te wekken. Want dat is waar het om gaat.

Br. Luke Visser



Gehoord van het platform

- Vul het gat met wat jij nog moet leren niet op met wat JIJ denkt, zoek uit wat God wil dat wij weten.
- De mens zoekt vrede en God heeft dat beschikbaar gemaakt.
- Onze wijsheid en kracht is van God– we moeten daar altijd aan denken en niet op onze eigen kracht vertrouwen.
- We moeten de geestelijke mens, onderhouden, want die hebben we nodig voor de eeuwigheid.
- Oren om te horen, handen om te werken, voeten voor onze reis en om ons in evenwicht te houden onderweg.
- Ga door tot het einde, God bepaalt wanneer dat is.
- Vermijd het juk van de slavernij, draag geen ongelijk juk.

Revival in Europa

Dopen in december: 2 in Engeland, 5 in Nederland, 4 in Hongarije



Mirah, Almere



Airies, Almere (November)



Aamir, Almere (November)



Rahua, Almere (November)



Jaylany, Rotterdam



Janos, Hongarije



András, Hongarije



Zsófi, Hongarije



Melinda, Hongarije



Deacon, Medway



Jan Willem Dordrecht



Patrick, Winter camp



Shea, Winter camp

Suriname camp & hoogtepunten van november en december

De maanden november en december waren rustig wat bezoekers betreft. Je kon merken dat iedereen in Suriname al bezig was met de voorbereidingen voor de vakantie. Twee zusters werden toegevoegd in november: Pamela en haar dochter Faith.

In december hoorde Meyara het evangelie op een outreach en besloot naar een bijeenkomst te komen op zondag. Ze ontving diezelfde dag de Heilige Geest en werd gedoopt.

Broeder Delano en zuster Meredith kwamen naar Suriname om de broeders en zusters te ondersteunen. We hielden een mini camp in Zanderij 1 van 27 tot 29 december. Het camp thema was:

Een nieuw begin - Kijk vooruit. De daarbij horende geschriften zijn : Romeinen 12: 2, Johannes 4:35 & Philippenzen 3:14.

Tijdens het camp werden er bijeenkomsten gehouden en jonge broeders in de Heer gaven ook gesprekken. In één bijeenkomst waren er bezoekers en één van de bezoekers (de manager van het terrein) ontving de Heilige Geest na de bijeenkomst.

Er werden workshops gehouden en opbouwende getuigenissen en geschriften werden gedeeld. Iedere dag na de bijeenkomst werden er liederen geoefend die de broeders en zusters in Suriname nog niet kenden. Op de laatste dag van het camp, werd de manager, die de Heilige Geest al had ontvangen, gedoopt.

Broeder Guillaume



Winter Camp in Nederland

Ongeveer 300 broeders en zusters uit heel Europa en ook uit Australië en Suriname, waren aanwezig op ons jaarlijkse winter camp in Baarlo. Een fantastische week, die vol zat met opbouwende gesprekken, wonderbaarlijke getuigenissen en hartverwarmende fellowship, allemaal gericht op meer leren van Jezus. Hoe we nederig kunnen zijn en open kunnen staan om te leren, zodat we meer en meer op Jezus kunnen gaan lijken, Zijn wonderlijke rust kunnen ervaren en Zijn getuigenis laten stralen. En daardoor een inspiratie kunnen zijn zodat anderen komen kijken wat God ook voor hen in petto heeft. Tijdens het camp werden er twee mensen gedoopt en zij ontvingen ook de Heilige Geest. Het was fantastisch om te zien dat onze kinderen hun eigen project voor het Missiefonds opzetten op het camp. Ze maakten mooie boekenleggers en verkochten die om zo geld bijeen te brengen voor het Missiefonds. Hun enthousiasme was een grote inspiratie voor ons. Laten we nu blijven leren van de Heer, in praktijk brengen wat we hebben geleerd en elkaar en anderen om ons heen inspireren hetzelfde te doen!

Enkele gedachten van het camp platform:

- Hoe weet je dat je iets hebt geleerd? Door het in praktijk te brengen en het resultaat zichtbaar is voor anderen.
- Ga leermomenten niet uit de weg. (John 21:20)
- Leren is **altijd** verbonden aan verandering!
- De onzichtbare dingen van God zijn zichtbaar door Zijn schepping.
- Er is een groot verschil tussen luisteren naar een gesprek via internet en werkelijk komen naar de bijeenkomst en luisteren naar **het gesprek**. In het eerste geval luister je naar wat **jij** wilt horen, in het tweede geval kiest God wat jij **nodig hebt** om te horen.



Winter Camp in England



UK WINTER CAMP 2019 

We hielden ons Winter Camp in Lancaster, Noord Engeland. Er waren ongeveer 140 broeders en zusters uit UK, Ierland, Holland, Tsjechië, Hongarije en Australië en er waren een paar bezoekers en een doop maakte de fantastische week van fellowship en blijdschap nog mooier. Het thema zorgde voor fantastische gesprekken, hier volgen een paar one liners uit de gesprekken.....

- Als we een juk dragen samen met iets anders dan Christus, zal het voor ons heel moeilijk zijn om te leren.
- Leren – door zien, horen, aanraking, MAAR wij hebben een vierde manier, een geestelijk geïnspireerde manier om te leren door Christus.
- Met Jezus in jouw boot kan je aan de andere kant komen. Verder is het niet afhankelijk van waar je bent op je reis.
- Toen Jezus aan boord kwam stilde de wind, wij hebben Hem al in ons leven.
- De uitnodiging is 'Kom tot Mij' het juk wordt alleen zwaar als we niet samen lopen met Christus.
- Denk bij iedere beslissing: is dit de richting die God wil?
- We worden beïnvloed door alles om ons heen, we moeten ons wenden tot goede en betrouwbare bronnen en goed gevoed worden.
- We kunnen naar dingen kijken die groot of klein zijn, maar kijk naar God, Hij kan alles en in geloof hebben we geen plan B nodig.
- Als je iets wilt leren, wil je een goede leraar hebben, om er zoveel mogelijk uit te halen.
- We moeten prioriteiten stellen bij wat we willen leren en daar dan tijd en energie in steken.
- De dingen van de Heer moeten geen last zijn, als het wel zo voelt zien/doen we waarschijnlijk dingen niet goed.

We hoorden een krachtig getuigenis via Skype van broeder Walesi (Poole / Fiji) hoe de Heer hem had genezen door gebed, toen zijn lichaam het op gaf na een mysterieuze ziekte. Hij vertelde ook van de hoop die hij en de familie heeft voor genezing van onze zuster Vara. Een presentatie over sprinkhanen hielp ons hun rol in Bijbel profetie te begrijpen en hun betekenis in de wereld van vandaag. Op een avond brak er brand uit in de keuken. Na de blusdeken en twee brandblussers brandde het nog steeds, prijs de Heer na gebed en een broeder met veel ervaring, werd de vuurhaard weggehaald en gedooft. Gelukkig was er alleen maar een pan beschadigd en nadat we gezamenlijk de keuken hadden schoongemaakt, aten we een goed noordelijk diner van 'kip sandwich met saus'!

Je kan het camp bekijken op: You Tube Medway Revival Fellowship.
We wensen je een 20:20 visie in 2020!



De Revival Fellowship in:



Getuigenis van Ester



Speed fellowship, Almere

Almere,

December is voorbij gevlogen! Met onze snelle fellowship in het eerste weekend, deelden we veel getuigenissen waarin situaties werden genoemd die we hadden kunnen overwinnen en dingen die we dit jaar hadden geleerd. Fantastisch om zo samen bezig te zijn, met jong en oud. Zuster Sinthia deelde een getuigenis over een nieuwe zuster in Rotterdam, zuster Yanira, waar drie jaar geleden tegen werd getuigd. Ze ging 10 jaar lang naar een Pinkster gemeente, waar ze niet werd aangemoedigd om de Heilige Geest te ontvangen. In deze drie jaar begreep ze dat het niet ging om het opofferen van geld en andere dingen, maar je leven aan God geven door nederig te zijn, te gehoorzamen en doen wat er in de Bijbel staat. Ze besloot om zich weer te laten dopen en helemaal opnieuw te beginnen. Het eerste wonder was voor haar toen ze uit het water kwam en in tongen begon te spreken. Ze had altijd de wens in haar hart gehad dat God haar harde stem zou veranderen in een zachte en dat gebeurde. Ze is blij dat ze kan nu begrijpen wat het echt betekend om een kind van God te zijn. Ze kwam ook naar het camp en genoot daar van samen met ons. Verder hadden we een avond over waar religieuze feesten vandaan komen en één met nieuws uit onze fellowships over de hele wereld. Net voor camp werd er één persoon wederom geboren, natuurlijk heel mooi om te zien! Ze had het evangelie in de taxi gehoord en wilde er graag meer over weten. We kijken ernaar uit om meer zielen gered te zien worden!

Tsjechië

We hadden een heel rustige december. Het eerste weekend hadden we een interessante presentatie over eenzaamheid in de wereld en we konden allemaal zien hoe gezegend wij zijn met onze familie in de Heer. We hadden ook een heerlijke dinner night met elkaar om het jaar af te sluiten en we telden onze zegeningen. Sommige broeders en zusters gingen naar het camp in Engeland en anderen gingen naar Nederland en we kwamen allemaal weer opgebouwd terug. Degenen die achterbleven waren samen voor fellowship in diverse huizen en sloten het jaar af in gebed, net als wij. Een snel getuigenis van onze zuster Eva: Ze woont bij haar grootmoeder die

het haar erg moeilijk maakt en niemand van de familie is bereid om haar te helpen met de situatie. Daarom hadden Eva en een andere zuster afgesproken om een week lang iedere morgen op dezelfde tijd samen te bidden voor de situatie. Eva kwam de volgende zondag naar de bijeenkomst en gaf haar getuigenis en vertelde hoe de Heer haar had geholpen ...haar situatie met haar grootmoeder was niet veranderd, maar haar denken en karakter was veranderd. Ze zei dat ze nu kalm is en een vrede ervaart die ze daarvoor nooit had. Ze kan nu met de situatie omgaan en blij zijn en niet gestrest. Prijs de Heer.

Dordrecht

In december hadden we veel goede activiteiten waarbij we meer leerden over het woord van God. Aan het begin van de maand zeiden we vaarwel tegen onze geliefde broeder Jacob en zuster Josephine, die naar Bali zijn verhuisd om de gemeente daar te ondersteunen en de Heer in dat deel van de wijngaard te dienen. We hadden een paar bezoekers in de bijeenkomsten en één daarvan werd wederom geboren. Aan het eind van de maand keken we terug op enkele hoogtepunten van het jaar in diverse assemblies wereldwijd. Wat een voorrecht om deel uit te maken van dit wonderbare werk van de Heer! We werden allemaal weer opgebouwd op het winter camp in Baarlo. De tweede zondag bijeenkomst van het nieuwe jaar hadden we 10 bezoekers (inclusief kinderen). Eén van hen was een Chinese mevrouw die drie jaar geleden ook naar een paar bijeenkomsten was geweest. Ze voelde nu dat ze echt een nieuwe start wilde maken en besloot weer naar onze bijeenkomst te komen. Aan het



Met zusters Janice en Tamara, Frankrijk

eind van de bijeenkomst werd ze gedoopt en ontving de Heilige Geest. Een heel nieuw scepstel in Christus. Wat een mooi begin van 2020!

Frankrijk

Veel hoogtepunten deze maand, te beginnen met een heel opbouwende Skype bijeenkomst met de broeders en zusters in Ierland. We hoorden getuigenissen van bevrijding van verslavingen van gokken en roken, het krijgen van een baan onder heel onwaarschijnlijke omstandigheden, een directe genezing van een oorinfectie en de voorziening van een huis en ook twee heel goede gesprekken. Het is echt een stimulans voor ons om zo in contact te zijn met onze grote familie van God. De zusters Tamara en Janice uit Australië trotseerden de treinstakingen en kwamen voor een zondag bijeenkomst en we hadden fantastische fellowship. Het was alle hens aan dek deze zondag, want de hal was vol, er waren 6 bezoekers die voor het eerst naar de bijeenkomst kwamen! Een mevrouw die Kevine heet en haar gezin. Hiervoor was ze Katholiek, maar ze onderzocht de ervaring van het spreken in tongen. Ze ontving de Heilige Geest zelf nadat ze een tv programma



De band, Hongarije



Gedoopt deze maand, Hongarije

daarover had gezien! Ze bad tot God om haar een plaats wijzen waar ze meer kon leren over wat ze had ontvangen. Kort daarna ontving een van haar dochters een uitnodiging voor een bijeenkomst van ons. Er zijn geen toevalligheden bij God ... We zullen zien wat ze gaat doen met de kans die God haar heeft gegeven. We sloten het jaar af met een fantastische tijd waarin we veel konden leren op het Winter camp in Nederland.

Hongarije

We hadden vier dopen en twee mensen ontvingen de Heilige Geest en spraken in tongen. We begonnen de maand met een outreach, gevolgd door een avond met

De Revival Fellowship in:

getuigenissen, een outreach workshop en we sloten af met een fantastisch camp in Nederland, waar we heel dankbaar voor zijn. Er waren heel veel pakkende getuigenissen deze maand, speciaal van nieuwe broeders en zusters. Eén nieuwe zuster werd aan gesproken op een outreach, maar ze was niet geïnteresseerd en liep door, maar niet voordat een broeder haar de basis van het evangelie had verteld. Even later kwam ze terug en sprak ze een ongeveer uur met hem en vertelde hoe teleurgesteld ze was in andere kerken en het leven in het algemeen. Ze kwam met haar dochtertje naar de volgende bijeenkomst en was eerst heel voorzichtig, maar zag dat het evangelie waarheidsgetrouw werd gepredikt en liet zich dopen en ontving de Heilige Geest. De volgende bijeenkomst was ze een uur te vroeg en stond in de kou te wachten met haar kind en een gast, zo enthousiast was ze. Een zuster zocht een flat en vond er een, de eigenaresse zocht een christen om aan te verhuren. Onze zuster getuigde tegen haar en ze kwam ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Ze is heel beschadigd door de wereld en kan nu al zien dat de Heer haar leven heelt. Eén zuster prijst de Heer voor een genezing op het camp waar ze twee dagen in bed moest blijven, maar op de laatste dag kon ze weer haar keukentaak doen en zo haar broeders en zusters dienen.

Getuigenis: Hongaarse broeders en zusters op reis naar huis.

Op de weg terug na het camp, was er een probleem, want 60 broeders en zusters konden door de mist niet naar huis vliegen. Sommigen moesten op tijd thuis zijn en kregen het voor elkaar om naar een ander vliegveld te komen en vandaar te vliegen. De rest kreeg een hotelkamer op het vliegveld, net als heel veel andere mensen die daar ook voor gingen. Anderen gingen voor een latere vlucht, maar die ging ook niet door. 8 brs. en zrs. konden geen hotelkamer meer krijgen en hier lieten brs. en zrs. hun liefde zien voor elkaar en anderen. Toen ze ervan hoorden boden ze de extra bedden aan op hun kamer of verhuisden naar een andere kamer zodat

gezinnen bij elkaar konden blijven, op het eind had iedereen een plekje. De volgende morgen en avond konden de meesten naar huis, maar 4 moesten wachten tot vrijdagmorgen of avond om weer naar huis te kunnen. Niemand kwam terug met een negatief gevoel over wat er gebeurde, want de Heer liet zien dat Hij voor ons zorgde. Hier zijn een paar getuigenissen die daarna werden gedeeld: het was een goed getuigenis om te zien dat tussen honderden mensen de broeders en zusters naar elkaar omkeken en de broeders een schild vormden om de vrouwen en jonge kinderen te bescher-



Engeland camp



Ps Tim & Mel, Medway



Catarina, Utariah & Deacon

men. We zijn heel dankbaar dat de principes van de Bijbel in ons zichtbaar zijn en we elkaar helpen in moeilijke tijden. Aan boord van het vliegtuig konden we getuigen naar anderen over deze situatie en één vrouw heeft beloofd om naar een bijeenkomst te komen.

Medway

In december zeiden we gedag tegen Catarina uit Perth, die hier geweest is vanaf de zomer conventie, haar broer Deacon kwam met zijn beste vriendin Utariah voor haar paar laatste dagen hier en Deacon werd gedoopt, hij ontving de Heilige Geest al maanden daarvoor, maar hij moest wachten tot hij 18 was voor hij gedoopt kon worden, hij was jarig en werd gedoopt in dezelfde week. Ps. Tim en Mel Cope bezochten ons en we waren blij met hun gezelschap en bijdrage. Op de laatste bijeenkomst in december keken we naar een overzicht van wat er dit jaar was gebeurd, dat was heel wat, 218 foto's in 40 minuten, veel om blij van te worden en we kijken uit naar meer van hetzelfde in 2020.



Hongaren op het vliegveld in Eindhoven

Poole, UK

De maand december begon met een outreach gevold door een avond met een DVD presentatie en fellowship. Onze donderdagavond Bijbelstudie gaat door en wordt goed bezocht. We hebben gekeken naar enkele van de kleine profeten en hoe ze omgingen met de situatie in Juda of de Tien Stammen. Sommige profetieën zijn vervuld, anderen nog niet. Dit was behulpzaam om begrip te krijgen en tijd te besteden aan de Bijbel. De 'eind van het jaar' avond was een leuke tijd van fellowship met elkaar, we deden quizjes, spelletjes en er was heerlijk eten en we vierden ook de verjaardag van 3 broeders. Er waren ook een paar bezoekers aanwezig die volop de gelegenheid hadden om het evangelie te horen en we genoten allemaal van deze avond. Winter camp was een fantastisch tijd! Enkele tips voor deze maand- "God & fellowship komt eerst en daarna andere dingen", "geloven is handelen, geen woorden" en "de Geest leidt ons en verlangt ernaar verheven te worden".

Rotterdam

In december baden we voor de collega van een zuster, die het slachtoffer was van computercriminaliteit, zij had heel veel geid verloren. De bank zei dat het onwaarschijnlijk was dat ze iets terug zou krijgen, want het was naar honderden verschillende bankrekeningen overgemaakt. Na gebed liet ze ons weten dat het hele bedrag tot op de laatste cent, was teruggestort op haar rekening. Een broeder had hielspoor en beschadigde pezen. Hij zou een MRI scan. Krijgen. Hij vroeg God ervoor te zorgen dat de doctoren niets zouden vinden. Na de scan zei de dokter dat hij iets gezien had wat de oorzaak kon zijn geweest voor de pezen, maar nu was er niets te vinden. "Ik hou daar niet van", zei de dokter, "eerst had je een probleem en nu niet meer. Ik begrijp er niets van". Prijs de Heer!

Zwitserland

We hoorden deze maand een presentatie over kerst en het ontstaan daarvan. Als je de geschriften leest is er geen aanwijzing of bewijs dat Jezus 25 december is geboren. Het spreekt over schapen in het veld en dat Jozef en Maria op een lange reis waren op een ezel, dat geeft niet het idee dat het waarschijnlijk wel winter was. Het is voor ons niet belangrijk

De Revival Fellowship in:

om te weten wanneer Jezus werd geboren, maar om Zijn offer voor ons te herdenken, zodat wij nu het privilege hebben een kind van God te zijn en toegang te hebben tot Zijn beloftes. We hoorden ook een mooi gesprek over dingen doen met de kracht van God en niet in onze eigen kracht. Wij hebben de Heilige Geest in ons en daardoor ook Gods kracht in ons. Psalm 32:7-11.

Aan het eind van de maand reisden we naar Nederland voor het winter camp, wat zoals altijd weer een prachtige tijd was om te leren en fellowship te hebben met elkaar.

West Londen

Afgelopen maand kwam Jean naar de bijeenkomsten. Ze was aangesproken op een outreach en op het winter camp in Lancaster is zij gedoopt. Adjoa vertelde in haar getuigenis dat zij al twee jaar zoekt naar een ander huis, weg van haar familie, want ze had een

conflict met haar moeder die niet in de Heer is. Ze wilde haar eigen wandel in de Heer en haar eigen beslissingen nemen. Ze bad ervoor en liet het bij de Heer, wetend dat Hij ervoor zou zorgen. Deze maand kreeg ze een telefoontje van de gemeente betreffende

nieuwe huizen met alles erin wat ze nodig had. Bij de eerste bezichtiging gaven ze haar al de sleutel! Het is dichtbij haar werk en haar dochters school en 10 minuten van de hal! Sarah gaf ook haar getuigenis en vertelde hoe God voor haar en haar zoon zorgde tijdens haar zwangerschap. Ondanks de 4 dagen durende bevalling en de infectie die ze opliep

de dag voor de geboorte, werd Josiah helemaal gezond geboren en hij is een blij baby. Ze is heel dankbaar voor dit gezegende leven. Degenen die naar een winter camp gingen, kwamen weer blij en opgebouwd terug. Er is zoveel om samen te delen en over te praten.



Item: Camp song in het Duits



Bijeenkomst camp in Baarlo

Getuigenissen

In juni 2002 was ik met mijn vriendin Rachael aan het backpacken in

Sydney, kreeg ik een uitnodiging voor een conventie. We gingen erheen en daar hoorde ik voor het eerst in mijn leven over wederom geboren worden. Ik wist alleen iets van Katholicisme en ik geloofde echt dat ik in de "ware kerk" was. We kregen geschriften in de Bijbel te zien over wederom geboren worden en aarzelend ging ik mee om te bidden. Toen Rachael de Heilige Geest ontving en in tongen sprak, had dat grote invloed op mij. Ik besloot die dag gedoopt te worden door volledige onderdompeling, omdat ik wist dat Jezus ook als volwassene was gedoopt. In de paar volgende dagen zag ik een enorm verschil in Rachael en ik bad tot God om het te bevestigen als het de waarheid was en mij ook te vullen met Zijn Heilige Geest. Toen ik in tongen sprak was er absoluut geen twijfel meer! Ik was meteen genezen van mijn verlangen naar alcohol, iets wat ik in mijn eigen kracht nooit had kunnen bereiken. Op de weg naar huis trouwden we in Fiji en keerden compleet veranderd terug in Ierland. De assembly was in N-Ierland, dus reisden we daar ieder weekend heen. God leerde mij al heel snel om Zijn manier van leven te omarmen en mijn oude nationalistic ideeën achter me te laten. Ik realiseerde me dat het antwoord op echte vrede kwam doordat mensen Gods Heilige Geest ontvingen en verenigd werden in Hem. Door de jaren heen heb ik het voorrecht gehad West Afrika te mogen bezoeken. Eens werd ik op het vliegveld in Liberia heel erg ziek, ik had geen kracht meer en kon ook niet meer bidden of iemand om hulp vragen, maar een geschrift kwam in mij op Ef. 3:20: "Hem nu Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt". Ik was meteen genezen. Ik heb in de laatste paar jaar diverse uitdagingen gehad, maar ik weet dat als ik de Heer toesta mij te leiden, Hij altijd een goede uitkomst geeft.



Anthony, Ireland

Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl

Ik ben katholiek opgevoed en was redelijk gelukkig met deze levenswijze. In 1999 veranderde mijn leven dramatisch toen mijn oudere broer Martin overleed door een overdosis en mijn ouders en mij achterliet met een gebroken hart. Ik probeerde op verschillende manieren om weer gelukkig te worden en streefde naar vrede. Ik probeerde therapie, kwam onder invloed van occulte zaken en begon te leren om een Reiki Master (genezer door energie) te worden. In 2001 besloten we om voor een jaar naar Australië te gaan. Ik pakte de kans om het verdriet en de herinneringen achter te laten met beide handen aan, maar ze gingen mee. Anthony kreeg op straat een uitnodiging. Ik dacht dat het over genezing door energie ging, dus we gingen. We kregen geschriften over verlossing te

zien in de Bijbel en ik wist dat dat het woord van God was. Mijn geloof werd beproefd en ik moest weten of het waar was. Voor het eerst vroeg ik God om Zijn Heilige Geest en ik sprak in tongen. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling. Ik was meteen genezen van mijn gebroken hart, verlost van mijn verlangen om te drinken en ik stopte met vloeken. Eén van de belangrijkste dingen voor mij was dat ik nu de waarheid had in mijn leven, geen leugens meer. We gingen terug naar Ierland als totaal nieuwe mensen: wederom geboren en getrouwd. We hadden schulden en geen baan, maar als ik terugkijk zie ik dat God ons leven ten goede heeft veranderd. Aan het eind van 2018, overleden binnen een paar maanden 3 familieleden, waaronder mijn moeder. Ik zag dat mijn neven en nichten verslagen waren door verdriet, terwijl ik de troost van God had en die "vrede die alle verstand te boven gaat". Verleden jaar besloten we te verhuizen van Dublin naar North Kerry. Ik kreeg heel snel een baan, maar dat betekende dat ik een paar maanden moest pendelen tot we een ander huis hadden. Ik had diverse uitdagingen en ik weet dat ik dit zonder God niet had kunnen doen, want het was echt uit mijn comfort zone. Fil. 4:13 was echt van toepassing "Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft". Ik kijk ernaar uit wat de Heer nog voor ons in petto heeft.

Rachael, Ireland