

Revival News



Europees Maand Verslag

Februari 2020



We vierden in februari de mijlpaal dat het in 2020 de 30e verjaardag was van de Revival Fellowship in Nederland.

De broeders en zusters vierden dit met een foto presentatie, muzikale items en natuurlijk lekker eten!

In deze nieuwsbrief kan je ook lezen over het weekend met de pastors meeting, dat in Poole, UK, werd gehouden.

Boven : 30 jaar RF in Nederland.

Links: In Poole met bezoekende Pastors en leiders.

voortuit kijkend:
Voorjaars Camp Hongarije 2020
 9—13 april **AFGEZEGD wegens reisverbod door de regering, wegens : Covid-19 virus epidemie.**

De volgende evenementen kunnen misschien daardoor ook beïnvloed worden .

Europese Conventie Rotterdam 21—23 mei
Europese Conventie Londen 29 — 31 mei

Of de volgende evenementen hierdoor ook beïnvloed worden, wachten we af tot eind april.

Zomer Camp NL 25 juli —1 augustus
Zomer Camp UK 8—15 augustus
Suriname Camp 18—23 september
Outreach Frankrijk 17—20 september

Ierland Camp 21—25 oktober
Tsjechië Camp 28 okt. — 1 nov.

Server News, February 2020

All the talks, songs and other items from the recent Winter camps are now added to the re-acts server for download.

Lots of other stuff is also available from our own server here in Holland.

For login details or other info, e-mail me at: piet.visser@revivalfellowship.nl.

Ps Piet Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
 Pastor Pieter Visser
 Kromhout 95
 3311RE Dordrecht
 The Netherlands
 Telephone: +31 78 6146173
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977
 E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
 Website: www.revivalfellowship.nl

Editorial: Ceremoniële reiniging en/of echte doop (Hand.2:38)

1Petr. 3:21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die in een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een **vraag** is ener goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus.

Petrus vergelijkt de oud testamentische 'reiniging' met de nieuw testamentische **redding**. In de praktijk waren sommige gelijk aan dopen, als dopen in water. Het **antwoord** (Grieks: "onderzoek" - Nederlandse vertaling: **vraag/verzoek**) van een goed geweten tot God.

Dus; In het nieuwe testament is deze 'reiniging' **verbonden met een goed geweten hebben naar God**, niet alleen het begrip dat de mensen nu voldaan hebben wat er in de wet wordt gevraagd.

In de tegenwoordige tijd zien we nog steeds



voorbeelden van deze reinigingsrituelen. Hier is een foto genomen in de synagoge van Worms, een stad in Duitsland. Het heet een 'Mikwe'. Deze dateert uit 1186 na Chr.

Het woord Mikwe is een Nederlands-Jiddisch woord wat 'levend water' betekent. Het is een plaats waar mensen ceremonieel gereinigd kunnen worden tijdens een op een doop lijkend ondergaan in het water.



Er zijn veel historische gebouwen die deze op een 'doop bad' lijkende faciliteit hebben, wat bewijst dat veel zuiveringsrituelen dopen in water vereisten.

In Johannes 5 wordt het water in Bethesda genoemd en in Johannes 9 lezen we over het badwater te Siloam.

Ook in onze moderne tijd vereisen de meeste religies een of andere vorm van reiniging die een onderdompeling of aanraking met water



vereist. Hieronder een foto uit Japan waar volgelingen van Shinto het nieuwe jaar beginnen met een ceremoniële reiniging in ijswater bij de Teppozu Shrine in Tokyo.



En hier zijn Hindoe vrouwen bij zonsopkomst aan het baden in de rivier de Ganges. Ook in de Islam is de reiniging in water een erkend concept.

In 2 Koningen 5 lezen we het verhaal van Naaman die zichzelf zevenmaal in de rivier de Jordaan moest onderdompelen.



Terug naar de NT tijd van de Bijbel...

Matt. 3:1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa, 2 En zeggende: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Klaarblijkelijk was het ritueel van dopen geen verrassing voor de mensen. Het belijden van hun zonden leek al te verwijzen naar een reinigingsceremonie.

Toen kwamen de Farizeeën erbij en het antwoord van Johannes aan hen is interessant. (Vs. 7-8)

En Johannes keek vooruit...

Matt. 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen;

Dus, hier kijkt Johannes vooruit naar de tijd dat de Heilige Geest aan het concept wordt toegevoegd.

En dat is waar de apostel Petrus aan refereert in 1Petr. 3:21 en Hand.2:38

Hij vergeleek de oud testamentische 'redding' met de nieuw testamentische redding.

In het oude testament waren er veel geboden aangaande de ceremoniële reiniging. In de praktijk waren enkele gelijk aan een doop, zoals onderdompeling in water.

Conclusie : De vele washing of reinigings - ceremoniën die werden/worden toegepast in allerlei soorten religies, ook in deze moderne tijd, zijn zonder waarde voor God en redden niemand. De 'doop' van vele, zogenaamd, christelijke religies vallen in dezelfde categorie. Het wordt alleen waardevol en cruciaal, wanneer de Heilige Geest wordt toegevoegd en ontvangen door de deelnemers.



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Wordt niet gehinderd door je eigen overtuiging. Onderzoek altijd het woord van God of het de juiste is!
- Alles wat we durven achter te laten, wordt door God vervangen door iets goeds.
- Zonder conflict zal het nooit tot de vraag komen: " Wat moeten we doen mannen broeders ?" Hand. 2:37
- Blijf dicht bij God, dan zal je wonderen zien!
- Kies je er voor om God te zoeken? Zoek God met je hele hart!
- Wie of wat God voor ons is, hangt af van waar we mee bezig zijn.
- Probeer je geweten niet te verlossen met goddelijke daden, terwijl God je niet vroeg om dat te doen. Gehoorzaam eenvoudig Zijn woord.
- Waar onze kracht stopt, begint Gods kracht.
- Er is maar één Jezus en als we Hem accepteren, moeten we alles accepteren wat Hij zegt.
- We zijn nog steeds beperkt door ons lichaam, maar we hebben de ultieme vrede. God is zonder grenzen.
- Het antwoord is nu, niet in de toekomst.
- Heb de moed om niet aardig gevonden te worden.
- Het is belangrijk wat je met je tijd doet.

Revival in Europa

Dopen in februari: 1 in Hongarije en 7 in Nederland



Christina, Almere



Barnadette, Almere



Charline, Dordrecht



Legin, Rotterdam



Bence, Hongarije



Hassan, Almere



Ravi, Almere

Weekend met Pastors en Leiders meeting in Poole UK



De broeders en zusters in Poole schrijven:
« De Poole fellowship was heel bevoorrecht dat we deze maand de Pastors' meeting hier hadden en we genoten allemaal van een fantastisch weekend met bezoekers en activiteiten.

Het hele weekend was heel opbouwend en er was veel te leren door de gesprekken en fellowship met elkaar. We danken al de broeders en zusters voor de fijne fellowship. Onze zuster Jenny werd 80 en het was fantastisch dat er extra broeders en zusters op het feest waren. In de avond hadden we items, getuigenissen en bemoedigende gesprekken van een paar bezoekende pastors. Er waren ook veel mogelijkheden om over de Heer te spreken tijdens de outreach in Bournemouth, met als resultaat een paar bezoekers in de zondag bijeenkomst.»



De Revival Fellowship in:



'Een nieuw avontuur' Almere



Almere

Deze maand zijn er vijf mensen wederom geboren, veel van hen zijn familie, vrienden of collega's. Op de avond van tekenen en wonderen, vertelde broeder Daniel uit Te Puke, NZ, via a video-link hoe God zijn knie, die constant veel pijn deed en problemen gaf met lopen, volledig had genezen. De doctoren konden niets voor hem doen, maar God genas volkomen! Broeder Evert gaf een presentatie waarin God laat zien dat de Bijbel echt Zijn woord is: door de schepping, profetieën, in de sterren, in mathematica, in de Grote Pyramide, in archeologie en natuurlijk op een persoonlijke manier. We besloten de maand met een supper met het thema: Een nieuw avontuur. De broeders en zusters kwamen verkleed als een bijbels persoon. We moesten raden wie ze waren en er werden hints gegeven door woorden en gebaren. Zuster Victoria deelde een getuigenis over een probleem met de regering over de belasting aangaande de kinderopvang. De overheid hield jaren in op haar salaris. Bidden tot God en op Hem vertrouwen leidde tot de oplossing: de regering begon vergelijkbare gevallen in het hele land voor veel gezinnen opnieuw te bekijken. Ze zei tegen de Heer: "Heer, andere mensen profiteren ook van mijn gebed, laat mij a.u.b. ook iets horen ". De volgende dag ontving ze een brief van het belastingkantoor met het nieuws dat ze niets meer hoefde te betalen en als ze ontdekken dat ze ten onrechte is belast, dan krijgt ze het volledig terug! God is goed en zeker rechtvaardig!

Dordrecht

We hadden deze maand veel bezoekers in de bijeenkomsten. Eén van hen werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Op de avond van getuigenissen, vertelden 4 broeders en zusters hoe zij waren veranderd door de vernieuwing van hun hart (Rom. 12:2) nadat ze wederom geboren waren. Eén van de zusters vertelde dat het altijd voelde alsof ze in de overlevingsmodus stond, omdat ze depressief was en geen uitweg zag. Nadat ze wederom geboren was, was ze genezen van haar depressie en gaf God haar vrede in haar leven. Een andere zuster vertelde dat ze vroeger graag mensen wilde behagen, ze hielp anderen maar kon het niet echt en droeg altijd een masker om haar echte gevoelens te verbergen. Nu kan ze zonder masker door het leven gaan en God maakte haar capabel om mensen echt te kunnen helpen door Zijn kracht. We waren blij dat de familie Byrne uit Liverpool in één van onze zondag bijeenkomsten was. Een heel fijne verrassing! Aan het eind van de maand vierden we de 30^e verjaardag van de Revival Fellowship in Holland, met lekker eten, muzikale items en een foto presentatie over de start van de kerk in Nederland en tot nu. Wat een voorrecht om deel te zijn van Gods grote werk! *Zie foto's op de voorpagina.*

Frankrijk

Het jaar tot nu toe is druk geweest, er komen bezoekers en we groeien met nieuwe broeders en zusters die regelmatig de bijeenkomsten bijwonen. Onze nieuwe zuster Marie had gebeden en gevast tot God om voor eind januari een antwoord te krijgen,

anders zou ze terug gaan naar haar thuisland. Het leven in Frankrijk was te zwaar voor haar. Na 2 en een half jaar was er geen resultaat. Ze was Geest vervuld maar kon geen kerk vinden die de vragen die ze had kon beantwoorden. Dit speciale gebed was om de Heer te vragen haar antwoord te geven omtrent het staatsburgerschap van haar dochter. Op een zaterdag op de markt ontving ze een pamfletje met een uitnodiging voor een bijeenkomst. Ze was geraakt omdat ze het kreeg van een van de kinderen en ze besloot te komen. Ze kwam op een zondag eind januari en bad voor haar situatie. Heel kort daarna ontving ze een email waarin stond dat haar dochter het Franse staatsburgerschap kreeg. Ze was heel blij en opgewonden om dit getuigenis met ons te delen en de Heer te loven voor dit antwoord op gebed! Sinds die tijd is ze regelmatig in de bijeenkomsten geweest en is ze gedoopt. Ze zegt dat ze nu niet meer in andere kerken hoeft te zoeken, de fellowship is haar nieuwe familie. Tijdens deze maand hadden we ook fantastische fellowship met bezoekende broeders en zusters uit Londen en ook via Skype met de broeders en zusters in Cape Town, Zuid Afrika.



Skype meeting met Cape Town

Hongarije

Groeten uit Hongarije, waar één persoon werd gedoopt en de Heilige Geest ontving, met het bewijs van spreken in tongen. Onze nieuwe broeder ging een aantal jaren naar een pinkster gemeente, maar ontving nooit de Heilige Geest. Hij voelde dat de kerk krachteloos was en was gedesillusioneerd. Hij kwam naar een bijeenkomst, waar hij meteen nadat hij het ware evangelie had gehoord, in het doop bad de Heilige Geest ontving. Hij is heel dankbaar dat hij nu de kracht van God heeft, die hij zoveel jaren heeft gezocht. Een broeder die een hartprobleem heeft kon geen adem halen en had veel pijn in zijn hart.



Fellowship in Angers met Cécile & Jaydan uit West Londen



Hongarije

De Revival Fellowship in:

Zijn vrouw en hij baden ervoor en binnen twee minuten was de pijn verdwenen en kon hij weer ademen. Hij wilde naar de bijeenkomst komen maar zijn bloeddruk was 209/97 hij bad ervoor en de volgende dag was het 135/83 en de hele bijeenkomst voelde hij zich goed. Prijs de Heer. De schoonzus van een zuster moest geopereerd worden om een kanker gezwell te verwijderen. Van tevoren baden ze samen en de operatie duurde de helft korter dan normaal. De dokter verklaarde dat dit het makkelijkste gezwell was geweest dat hij ooit had verwijderd, want het viel er gewoon af tijdens de operatie. Een broeder had situaties op zijn werk waar hij niet mee kon omgaan, maar na een snel gebed was het probleem gesust. Eén collega was erg tegen onze broeder, dus hij bad voor hem (zoals we bidden voor onze vijanden) en de Heer heeft ook dat opgelost.

getuigenis: Eniko

Onze jonge zuster Eniko ging op maandag naar het ziekenhuis met ernstige pijn onderin haar buik, ze moest ook overgeven. Op dinsdag voelde zij zich al weer en stuk beter en gaf ze niet meer over, maar de bloedtest liet nog hoge waarden van ontsteking zien. Op dinsdag verwijderden ze haar blindedarm en op zaterdag kon ze weer naar huis. Het laatste verslag meldde dat haar appendix voordien al was geperforeerd, de Heer heeft haar dus behoed voor verdere schade.



Eniko

Ierland

Groeten uit Ierland. Er waren een paar bezoekers in onze woensdag bijeenkomsten die graag meer wilden weten over de Heilige Geest, heel spannend.



Ps Jimmy, Candy, Ruby & Charlie in Ierland



Medway

We hadden deze maand ook bezoek van Ps. Jimmy, Candy, Ruby & Charlie uit Poole. We waarderen het zeer dat ze kwamen om onze outreach en bijeenkomsten te ondersteunen en we hadden een heel goede tijd samen. We kijken er naar uit om volgende maand meer nieuws te kunnen brengen! Prijs de Heer.

Liverpool

We hadden deze maand een jaren '40 dinner night en hoorden een getuigenis van Bob. Hij zei: "Ik hoorde het evangelie in 1973 van een broeder, een vriend uit Australië, die de



Bob, Liverpool

Heilige Geest had ontvangen met het wonderlijke bewijs van spreken in tongen. Ik had hier nog nooit van gehoord. Ik was wel in andere kerken geweest, was gedoopt en vertelde dat ik de Heilige Geest had ontvangen. Maar toen begon ik te begrijpen, door zijn getuigenis en door het woord van God, dat er bij mij niets was gebeurd, ik had geen ervaring. Dus ik begon de volgende avond meteen te bidden en ik ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in die nieuwe tong. Ik veranderde helemaal en voelde me fonkel nieuw. Later werd ik gedoopt door volledige onderdompeling. Sinds die tijd en tot op deze dag ben ik blij en geef de dank en glorie aan God. Ik heb in deze 47 jaar vele wonderbare genezingen en zegeningen mee gemaakt. Mijn vrouw en al mijn kinderen zijn ook wederom geboren. Ik dank God daarvoor en prijs Hem voor alle zegeningen die ik heb ontvangen en prijs Zijn machtige naam."

Medway

We begonnen de maand met een bezoek aan het kasteel Walmer, eens het huis van de Duke of Wellington: we kregen binnen veel historische informatie —er was een expert aanwezig die ons veel vertelde, daarna een lange wandeling langs het strand, vis en patat en daarna naar huis, het was een schitterende dag. Onze eerste vrijdag van de maand, Openbaringen avond, werd weer hervat, na een paar maanden stilstand en een goede curry erbij maakte het helemaal af. Op de tweede zondag van de maand stormde het zo hard dat we genoodzaakt waren de bijeenkomst in de hal af te blazen, we konden op You Tube voor iedereen een gesprek uploaden voor de zondagmiddag, velen stemden daar op af, het was een interessante oefening. We besloten de maand met een Jamaicaanse dinner night, lekker eten, goed gezelschap en ook bezoekers. Voor nu, tot ziens.

Poole

Hoewel februari een korte maand is, hadden we 5 zaterdagen met fantastische fellowship. De maand begon met een blauwe lucht en zonneschijn en we gingen allemaal op pad voor de Grote Wandeling! We brachten de dag door in de Purbecks en verkenden het dorp Dorset van Corfe Castle. Het was echt een schitterende dag om te wandelen, met fellowship en koffie en cake. We waren blij dat Ps. Martin en Lisa ook een weekend bij ons waren. We hebben ook ons mini outreach weekend voor maart georganiseerd met letterboxing en pamfletjes om uit te geven.



wandeling, Poole

De Revival Fellowship in:

We geloven dat de Heer onze inspanningen zal zegenen en we kijken uit naar meer grote dingen die er gaan gebeuren in onze fellowship. Prijs de Heer. *Kijk op de voorpagina voor het verslag van de pastors meeting.*

Rotterdam

Wat een zegening dat we met alle dingen, groot of klein, bij God kunnen komen. God genas een ongeborn baby, waarvan verwacht werd dat ze gehandicapt geboren zou worden. Ze kwam compleet gezond ter wereld. Een collega van één van de zusters kwam naar een bijeenkomst en werd wederom geboren. De bijbelklas had hun

eigen mini bijeenkomst met hun eigen muzikanten en chorus leader. Twee jonge broeders gaven een presentatie. Eén ging over gepast gekleed gaan, een ambassadeur van God zijn en de andere ging over Gods schepping; een vergelijking tussen de mieren en ons, werkers in het koninkrijk van God. *Spreuken 6:6 "Ga tot de mier, gij luiwaard, zie haar wegen en word wijs."* We kunnen veel leren van de mieren, bij voorbeeld hoe ze samenwerken om een doel te bereiken. Nooit lui, altijd aan het werk. Mier-ze deze maand!

West Londen

Deze maand waren we bezig met fellowship, outreaching en bezoekers.

Ps. Chris, Monika en hun zoon Ben en ook broeder Edouard uit Frankrijk waren bij ons het eerste weekend. Ps. Chris noemde in zijn gesprek dat we moeten luisteren naar het licht dat in ons is, bid dagelijks en ga niet op je eigen gevoel af maar bouw jezelf op in de Geest. Broeder Edouard vertelde dat schuld geen plaats meer heeft in ons leven en dat vergeving de sleutel is om vrijgezet te zijn. We moeten rotsvast staan op Gods beloften. Broeder Andre zei dat we blij moesten zijn als mensen ons niet mogen vanwege



Quiz, West Londen

het evangelie, wees standvastig, God is de Enige die ons moet accepteren.

We hadden een quiz avond gebaseerd op geschriften. Een leuke avond, we kwamen allemaal met veel energie en zin om te winnen. We hebben veel gelachen. We hadden ook een avond waarin we keken naar wie we zijn: niet in natuurlijke zin, maar een geestelijk persoon met geestelijke eigenschappen. Tot volgende maand!



West Londen

Getuigenissen

Een nieuwe weder geboorte in mijn leven:

Ik begon in de Bijbel te lezen nadat mijn vader was overleden, ik was toen 10 jaar. Samen met mijn moeder en mijn zus gingen we naar een lokale Pinkster gemeente en daar ontving ik de Heilige Geest.



Maar, nadat ik 20 jaar als een hypocriete christen had geleefd en met wat financiële problemen te kampen had, begon ik een uitweg te zoeken. Mijn zoektocht leidde me door heel wat kerkdeuren, voordat ik in Londen aankwam en op internet de Revival Fellowship ontdekte. Ik was bekend met de gaven van de Geest, maar had nog nooit meegemaakt dat ze werden toegepast zoals in mijn eerste en ook volgende bijeenkomsten.

Ik was onder de indruk van de vele getuigenissen van persoonlijke ervaringen met de Heer. Na een poosje besloot ik mijn eigen wandel met Jezus opnieuw te beginnen door gedoopt te worden. Deze keer was het om God een plezier te doen en niet andere mensen en die dag was de start van een nieuw begin in mijn leven.

Petru Sabasevski, Noord Londen

Ontving de Heilige Geest na 30 jaar :

Ik groeide op in een Pinkster gemeente en geloofde altijd in God. Toen ik 7 was, wilde ik gedoopt worden, maar mijn vader stond



erop dat ik lessen ging volgen over de basis waarheden van de Bijbel, tot ik meer begrip had. Uiteindelijk werd ik gedoopt toen ik 10 was en daarna ging ik door met zoeken naar de doop met de Heilige Geest. In dec. 2009, begon ik verschillende kerken te bezoeken. Diep van binnen wist ik dat ik de Heilige Geest nodig had. Toen ik in juli 2010 de Revival Fellowship bezocht, merkte ik meteen dat de nadruk op de HG lag. Na een paar keer gebeden te hebben, ontving ik op 7 sept. de

HG met het bewijs van spreken in tongen. Ik was zo blij en voelde vrede en rust in mijn ziel. Voorafgaand aan die tijd, leed ik aan aanvallen van depressie, zelfmoord gedachten en negatief denken. De Heer nam dat allemaal compleet weg en nu weet ik dat het gevoel van diepe wanhoop voorgoed is verdwenen. Ik ben ook bevoorrecht om veel mensen te zien genezen worden door de Heer, na gebed voor hen. De Heer helpt me altijd met grote en met kleine dingen in mijn leven. Ik weet dat Hij op een dag terug komt en ik wil er klaar voor zijn om met Hem mee te gaan.

Grace Walker, Noord Londen