

Revival News



Europees Maand Verslag

Oktober 2023



Herfst Camp Tsjechië



Ireland Autumn Camp



Ireland Autumn Camp



HERFST CAMPS 2023

Lees over de camps die er waren in oktober in Europa en de UK!

Het Kids Camp in de UK ging over de vrijheid die we hebben in de Heer. Er waren over de 30 kinderen. Hoogtepunten van de camps in Tsjechië en in Ierland, waar bezoekers baden om de Heilige Geest te ontvangen. Leer meer ...

Server News, October 2023

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.



Next Gen, Czech Camp



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Winter Camp, Holland 25 dec. — 1 jan.
Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl
Registration form link:
<https://forms.gle/S2k6mfQEL5WUTEWSA>

Winter Camp, UK 25/12—1 Jan
Contact: denismurf@hotmail.com

Editorial: Blinde Vlekken

Hier in Europa hebben we net onze halfjaarlijkse pastors meeting afgesloten. Er waren 15 pastors aanwezig en één deed online mee. Eén van de ingezonden onderwerpen voor discussie was: 'Wat is mijn blinde vlek'.

We kennen deze term waarschijnlijk goed als het gaat om autorijden. We hebben in onze auto blinde vlekken. Dit zijn de gebieden om ons heen die we vanuit de auto niet kunnen zien. Als er iemand aankomt aan jouw kant dan kan je die zien in de zijspiegel en de achteruitkijkspiegel, maar er is een plek waar die auto uit beeld is. Hij is er nog, maar je kan hem niet zien in



de spiegel, - dat is een blinde vlek.

We hebben niet alleen te maken met blinde vlekken als we auto rijden, ze zijn er in het leven ook.

Websters Dictionary zegt over "blind spot": "een vooroordeel of onwetendheid over wat men heeft, maar waar men zich vaak niet van bewust is".

Dat is niets nieuws, een flink aantal personen in de Bijbel had hetzelfde probleem. Bij sommigen sloop het er later in het leven in, bij anderen werd het later juist beter. Het was meestal een proces van komen, leren of niet, maar het was altijd iets om te overwinnen. De apostel Paulus schreef aan de Colossenzen: *Col 3:16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkaar met*

psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

Er zijn figuren uit de Bijbel waar we van kunnen leren, we pakken er een paar uit:

Koning David, 2 Sam 12:1-7:

De profeet Nathan viel David niet aan, maar hij kreeg David zover dat hij zijn eigen daden veroordeelde. (Vers 5) Davids' antwoord: 2Sam. 12:13 *Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen de Heere! En Nathan zeide tot David: De Heere heeft uw zonden weggenomen, gij zult niet sterven.*

En over de koning Salomo, de meest wijze man die ooit leefde:

1Kon. 11:4 Want het geschiedde in den tijd van Solomons ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen was met den Heere, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David.

En over de apostel Petrus die door

Paulus werd gecorrigeerd:

Gal. 2:11 En toen Petrus te Antiochië kwam, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. 12 Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende de degene die uit de besnijdenis waren.



13 En ook de andere Joden veinsden met hem; also dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing.

Vers 13 refereert eraan dat anderen verontreinigd kunnen worden door onze blinde vlekken.

Het volgende stukje laat zien dat God ons laat weten wat we verkeerd zien.

Philp. 3:15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen en indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal God u openbaren.

Dit werkt alleen als we nederig zijn!

Jak. 5:19 Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, 20 Die wete, dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken.

En daar dient de Fellowship dus voor!



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Geen halve maatregel; we zijn compleet.
- Geestelijke groei brengt zegeningen.
- We moeten anders zijn om het verschil te maken.
- We beperken God als we Hem niet vertrouwen.
- De Waarheid—het Evangelie—verwart niet, maar maakt alles helder.
- Door geloof gebeuren er dingen.
- God wil niet dat we gewoon door gaan met ons leven, we moeten ijverig zijn.
- Breng geen bitterheid in dit goede leven dat God ons heeft gegeven!
- God beschermt ons, maar Hij maakt ons ook tot wachters van wat Hij heeft gegeven. Hou eraan vast!
- Bidden voor alle zorgen zorgt ervoor dat we niet in paniek raken.
- Laat ons leven in deze wereld ons niet beroven van ons ECHTE leven.
- We kennen God en Wie Hij is—laten we ons daarin verblijden en in niets anders!

Revival in Europa en de UK

Dopen in oktober: 1 in Frankrijk, 8 in Nederland (7 op de foto), 2 in de UK



Meer hoogtepunten van oktober



Tsjechië: 30 jarig Jubileum en Herfst Camp

In een wereld die onder vuur ligt, hadden wij een maand met opbouwende en vredige activiteiten. We vierden deze maand het 30 jarig jubileum van onze fellowship in Tsjechië. De fellowship begon toen Ps. Olda en zijn vrouw Eva werden gedoopt op het eerste Hongaarse voorjaars camp. In de afgelopen jaren zijn er veel mensen gedoopt. Tijdens de jubileum avond waren Ps. Ben en Louisa en een zuster uit Australië aanwezig om dit samen met ons te vieren. Er waren ook twee bezoekers. Vele uren van voorbereiding maakten het tot een levendige avond. Het jubileum werd gepresenteerd als een avond TV nieuws nieuwe stijl. Geschriften en getuigenissen werden gedeeld en we hadden veel plezier met weervrouw Lenka en sportverslaggever Pavla (zie foto's hieronder)



Ps Olda, Tsjechië & Ps Ben, Rotterdam



Weer vrouw Lenka!



Sportverslaggever Pavla!



De midweek erna hadden we ons jaarlijkse Herfst Camp (foto's hieronder). Veel broeders en zusters kwamen uit Hongarije, maar ook uit Engeland, Australië en Nederland. Het thema was Maranatha. De gesprekken en getuigenissen gaven ons veel vertrouwen, dat als wij standvastig doorgaan als overwinnaars, wij klaar zijn voor de terugkeer van de Heer. Maranatha. We genoten van de presentatie van ps. Bob over de groei van de fellowships in Afrika. Er waren ook bezoekers waarvoor is gebeden voor de Heilige Geest. Ze krijgen nu follow up en we hopen dat ze spoedig tot de Heer komen. We bidden dat jullie sterk staan in het geloof in deze laatste dagen. Gods zegen. **RF Tsjechië**



internationale bezoekers

Meeting hall



Prayer line



Meeting hall



Hongaars item



Ps Bob & Jenny

Herfst Camp, Ierland

Groeten uit Ierland. Het is moeilijk te geloven dat ons Herfst Camp al weer voorbij is, het was een gedenkwaardig camp.

Dit jaar begon het Herfst camp op woensdag de 25e tot zondag de 29e oktober. Het was weer in de Manor Estate, Beaufort House nabij Killarney. Dat is gelegen in 40 hectare boslandschap en kijkt uit over de rivier de Laune. Beaufort House en de Courtyard Cottages voorzien in een luxe zelfstandige accommodatie voor 30 personen in County Kerry. Er waren er 33 in totaal uit Australië, Amerika, Engeland, Nederland, Hongarije en natuurlijk Ierland.



Van het begin tot het eind hoorden we opbouwende en inspirerende gesprekken, getuigenissen die het hart raakten, liederen en we zagen ook enkele grappige skits. Tussen de bijeenkomsten hadden we volop tijd voor fellowship; ontspannen in een van de mooie vakantie huisjes; de omgeving verkennen met schitterende uitzichten in Killarney, ondanks het wisselvallige weer! Een hoogtepunt van het camp was toen een stel op zondag de bijeenkomst kwam bezoeken. Een zuster was op de dag dat het camp begon ergens naar de kapper gegaan en had tegen de kapster, Elaine, getuigd, die die dag alleen aan het werk was. Ze was verbaasd over de dingen die ze hoorde en kwam op zondag samen met haar vriend Sean. We konden ook met hen bidden voor de Heilige Geest. Het was een schitterende manier om het camp mee af te sluiten. Prijs de Heer.

We waarderen dat jullie kwamen, van veraf of wat dichterbij. Iedereen deed echt mee met alles en dat maakte het tot een schitterend camp. **Gesprekken, getuigenissen en items zijn te zien op ons YouTube kanaal: @IrelandRevivalFellowship.**

We kijken uit naar het volgende Herfst camp, (als God het wil) is dat: Woensdag 23 oktober tot zondag 27 oktober 2024. God Bless en tot de volgende keer. **Revival Fellowship Ierland**



Meeting hall



Fellowship aan de ontbijt tafel



Gesprek op het camp



De kabouters zijn er weer!



Irish saints singing

De Revival Fellowship in:



Almere

Prijs de Heer, deze maand werden er 4 mensen gedoopt! Eén van hen, Sylvia, had de diagnose gekregen dat ze kanker had. Ze had het evangelie gehoord van iemand die in het verleden deel uitmaakte van onze fellowship. Toen Sylvia het hoorde wilde ze meteen gedoopt worden. We gingen met het opvouwbaar doopbad naar haar toe in het verpleegtehuis. Met behulp van de verzorging werd ze gedoopt. Haar vasthoudendheid om in het koninkrijk van God te komen, inspireerde veel van de mensen om haar heen. Een van haar goede vrienden was bij de doop aanwezig. Wordt vervolgd ... We zagen mooie wonderen bij Sylvia: na een bidavond opende ze haar ogen en kon duidelijk praten, wat een paar dagen een probleem was geweest.

Op donderdag 2 november is Sylvia overleden. Zoals we weten is er door de dood geen verlies voor degenen die wederom geboren zijn.

Tijdens sommige activiteiten die we deze maand hadden, kwamen er ook gasten en deden mee en ze hoorden het evangelie: Bij de bootreis in Rotterdam en de daarop volgende dinner night werden er mensen gedoopt; bij ons jaarlijkse badminton toernooi, waar iedereen rende alsof er maar één prijs was te winnen, was ook een bezoeker. Gelukkig bleef iedereen heel. Victoria, Tony, Angélique uit Rotterdam, en Chanelfa uit Suriname vertelden hun getuigenis op de avond van tekenen en wonderen, waardoor we

allen werden opgebouwd. Victoria bad voor een collega, ze werd genezen van hoofdpijn. Tony was genezen van drugsverslaving en door het getuigenis van Angélique werden er meer familie leden wederom geboren. Chanelfa's dochter was geboren met een verbogen knieschijf, waarvan ze na gebed was genezen. Op de Revival zaterdagavond gaf Andrew een gesprek over outreaching: Laat je leiden door de Geest wat je moet zeggen en doen. Als mensen dingen zeggen en je aanvallen, laat het daarbij en laat God de dingen rechtzetten. Wees wijs als een slang en onschadelijk als een duif, wees wijs als kinderen van God!" We verblijden ons in de Heer en verwachten dat er grote dingen gaan gebeuren.

Bristol

We begonnen de maand in Bristol met een presentatie (beschikbaar op YouTube) over waarom we vertrouwen kunnen hebben in de waarheid en werkelijkheid van God en van Zijn zoon Jezus Christus. Het was een echte stimulans om te kijken naar het bewijs, wetenschappelijk, vanuit de geschriften en vanuit de geschiedenis, wat bewijst dat ons geloof in de dingen van God zeer terecht is. Een voorbeeld om te laten zien waarom het universum zichzelf niet kan hebben geschapen, was om te kijken naar de eenvoudige mogelijkheid of een cake zichzelf kan bakken. (Niet dus.)

Dit inspireerde ons het volgende weekend toen we een Bristol Bakwedstrijd hadden en de broeders en zusters hun beste beentje voor zetten om hun cake-bak-kunsten te laten zien. Enkele 'interessante' smaken namen het op tegen sommige indrukwekkende prestaties, maar het lekkerste was natuurlijk de fellowship met elkaar. Bob en Gaynor deelden met ons de vreugde en zegeningen die ze op het Ierland Camp hadden ervaren en tot slot hadden we een bezoeker in de zondag bijeenkomst, wat natuurlijk altijd heel vreugdevol is.

Dordrecht

Oktober was een maand gevuld met goede fellowship en leuke activiteiten: een boottocht, een sportdag, een avond met getuigenissen en een pannenkoeken

avond. Een van onze zusters ontmoette een mevrouw bij de bushalte, zij was op zoek naar een kerk. Ze raakten in gesprek en ze vertelde haar het evangelie. De vrouw kwam mee op de boottocht en leerde ons kennen. De volgende dag was ze in de bijeenkomst en werd wederom geboren. We hadden deze maand ook een verrassings afscheids dinner night voor onze geliefde broeder Jorge en zuster Tineke. Het was een avond om nooit te vergeten, gevuld met muzikale items, een gedicht en woorden van bemoediging. Het deed ons terug denken aan Gods mooie getuigenissen in hun leven en hoe Hij hun harten had voorbereid om de stap te zetten om door te gaan met Zijn werk in een ander deel van de wijngaard.....Argentinië ! Ze gaan daar 9 november naar toe.

Hoewel we hen natuurlijk heel erg gaan missen, kunnen we ook niet wachten om te zien en te horen wat er gaat gebeuren in Argentinië! *'Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk. Te allen tijde in al mijn gebed voor u allen het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eerste dag af tot nu toe; Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. (Filippenzen 1:3-6)*

Frankrijk

Er kwamen deze maand een paar mensen kijken wat wij doen in de bijeen-



komsten, het waren persoonlijke contacten of mensen die langs liepen en binnenkwamen. Een paar maanden geleden was er tegen Manuela getuigd, ze volgde de bijeenkomsten via Zoom, omdat ze niet in Angers woont. Deze maand besloot ze dat ze gedoopt wilde worden en kwam op een vrijdagmiddag met de trein naar Angers. Het was heel bijzonder om haar doop te zien, een nieuwe start voor haar. Ze is al drie keer eerder 'gedoopt', maar nooit met het volledige evangelie. Ze had de Heilige Geest al ontvangen en sprak in tongen, maar ze had geen fellowship om naar toe te gaan waar alles 'netjes en in orde' werd gebruikt zoals het in de geschriften staat. We bidden dat ze nu echt een nieuwe start maakt, wederom geboren in deze familie van God. Mari getuigde van Gods hulp in een



De Revival Fellowship in:

familie situatie: de bruiloft van haar broer kwam eraan en ze kon zelf niet gaan helpen. Er ging heel veel mis, inclusief ziekte, ongelukken en oneerlijke bezorgers, maar ze bleef het aan de Heer voorleggen in gebed en vroeg aan de broeders en zusters ook te bidden. Het kwam allemaal voor elkaar die dag, prijs de Heer daarvoor. Ver weg of dichtbij, gebed is altijd de beste manier om te helpen.

Hongarije

Drie mensen ontvingen de Heilige Geest in oktober. Een van hen, een oudere mevrouw, herinnerde zich dat een zuster tegen haar had gesproken over God. 8 jaar nadat hun wegen zich scheidden, belde ze en kwam naar een bijeenkomst en ontving de Heilige Geest. Ze hebben zich nog niet laten dopen, maar we bidden dat ze dat snel gaan doen.

We hadden een kindervoorstelling over je angsten overwinnen, er waren 8 gasten bij aanwezig. Velen van ons gingen naar het camp in Tsjechië en kwamen

weer opgebouwd thuis. We willen de Tsjechen bedanken voor het organiseren. Een zuster wilde er zo

graag heen, dat ze het aandurfde om voor het eerst van haar leven 8 uur 's nachts te rijden om één dag op het camp te kunnen zijn, samen met haar 5 jaar oude dochter.

We waren blij met het bezoek van Ps. Ben & Louisa, gevolgd door een bezoek van Geoff en Pamela. We hadden een creatief zaterdag programma in Gödöllő, we schilderden en er waren aardig wat gasten aanwezig. Een broeder laat ons weten dat hij op wonderbare wijze is gered van een auto ongeluk. Een zuster prijst de Heer voor voorziening en dat de Heer haar huishoudelijke moeilijkheden



heeft opgelost. Een broeder is blij dat hij kon stoppen met medicijnen die hij daarvoor nog nodig had.

Medway

In oktober hadden we een dagje uit naar Scotney Castle in Kent - een Kids camp weekend en de week daarna een theater bezoek voor de kinderen.

Er waren een paar bezoekers in de bijeenkomsten. We hadden één doop. Shalom van 16, kwam een paar weken meestal samen met haar broer Caleb die 11 is. De vader (Ishmael) is meestal aan het werk, dus gaan de kinderen samen. Ze zitten in de bijeenkomsten, liever dan in de zondagschool. Op een zondag vroeg Shalom naar de doop, waar ze iedere zondag over hoort.

Die zondag was haar vader er ook bij en hij gaf graag toestemming. Shalom is aan het bidden voor de Heilige Geest, we

verwachten mooie dingen. Ze was eerst erg verlegen, maar dat is verdwenen sinds ze gedoopt is. De kinderen genoten van hun weekend weg in Dorset voor het Kidscamp en ze gingen met nog een paar anderen de week daarna naar het lokale theater in Canterbury voor de uitvoering van "the life of Pi". Vis en patat maakten de dag compleet. De bijeenkomsten zijn vol goede dingen, gesprekken, getuigenissen, liederen en veel fellowship. Gegroet.

Poole

Gegroet van alle broeders en zusters uit Poole. Oktober was weer een aangename en drukke maand. We begonnen de maand met een Europese dinnernight waar iedereen iets bijdroeg en we schotels hadden uit heel Europa. Gevolgd door een muzikale outreach in Bournemouth, waar we volop gelegenheid hadden om met mensen te spreken die genoten van de choruses en bereid waren om te stoppen en te luisteren. 's Avonds hadden we een presentatie over het thema van Efraïm en Manasse.

Het kids camp werd deze maand in Dorset gehouden, bij het plaatsje Shaftesbury en



het werd goed bezocht. Er waren 30 kinderen en veel helpers. Het thema was : Vrijheid in de Heer. Aan het eind van de maand hadden we een Bijbel Quiz, een goede training voor onze hersenen. We waren ingedeeld in gevarieerde teams en er waren diverse rondes, inclusief multiple choice, Bijbel kennis, Pictionary en raadselachtige vragen over kleine weetjes. Het was een fantastische avond met fijne fellowship.

Rotterdam

Oktober was een drukke maand. Veel activiteiten en camps. We begonnen met de boottrip voor de hele Nederlandse fellowship. Er gingen een flink aantal bezoekers mee en terwijl ze genoten van het uitzicht, kregen ze ook het evangelie van verlossing te horen.

Daarna kwamen we allemaal samen in de hal voor een hapje eten en waar we genoten van een presentatie over de PNG Rally. We hadden deze maand een aantal presentaties, waarvan een van onze broeder Edouard uit Frankrijk. Hij sprak over de situatie in Europa. We hadden een sportmiddag, gevolgd door een pannenkoeken avond. Er waren deze maand ook twee camps, een in Ierland en een in Tsjechië. Een aantal van ons reisde naar Tsjechië, niet alleen voor het camp, de zaterdag ervoor vierde de Tsjech



Fellowship hun 30 jarig jubileum. Het was een fantastisch week waarin we de broeders en zusters konden ondersteunen en iedereen die naar Tsjechië was geweest kwam weer opgebouwd terug, klaar om aan het werk te gaan voor de Heer!!! Dank aan de broeders en zuster in Tsjechië voor hun liefde in Christus en hun gastvrijheid.

De Revival Fellowship in:



Zwitserland/Duitsland/Oostenrijk

We hadden deze maand zelfs twee buitenlandse bezoeken, een van Geoff en Pamela uit Darwin en een broeder en zuster uit Brisbane, die naar een bijeenkomst kwamen. Zij waren onderweg naar Italië om het evangelie te vertellen aan hun familieleden. Het was een weekend met heel waardevolle fellowship. Heel veel dank voor jullie ondersteuning!

Een getuigenis van zuster Luise: Ze bad dat ze haar kleindochter zou leren kennen. Haar kleindochter is nu 23 en Luise heeft haar slechts éénmaal gezien. Door moeilijke omstandigheden kon ze nooit met haar in contact komen. Haar kleindochter heeft nu contact met haar opgenomen en ze wil haar leren kennen. Prijs de Heer. Een getuigenis van zuster Zsuzsa: de laatste tien jaar had ik osteopenie, een voorstadium van

osteoporose. Ik kreeg iedere twee jaar een botscaan en de resultaten waren stabiel. In juni had ik weer een scan en de resultaten lieten een verergering zien. Ik had nu osteoporose. In september kreeg ik verdere tests om te kijken welke behandeling (medicijnen) ik nodig had. In oktober had ik een gesprek met de dokter. Ik wilde echt geen medicijnen en wist dat wat er ook gebeurde, het goed zou zijn. De dokter wist niet wat hij moest doen, want alle waardes vielen binnen het normale bereik, zelfs mijn botstofwisseling. Ik nam de beslissing om geen medicijnen te nemen en het over een jaar weer te laten checken. Prijs de Heer.

West Londen

Een jong meisje dat met haar tante (die bij ons in de fellowship is) meekwam naar de bijeenkomsten, is deze maand gedoopt, nadat ze de Heilige Geest had ontvangen. Er waren bezoekers in de bijeenkomsten, inclusief familieleden waar onze zuster Rebecca tegen had getuigd. Ze waren ooit vrienden en hadden elkaar weer ontmoet, nadat ze elkaar lange tijd niet hadden gezien. Groot nieuws in het volgend maandverslag!

Een zuster die om naar haar werk te gaan moet reizen en om 7.30 uur moet beginnen, vertelde hoe God haar heeft

gezegd na een bidden en vasten. Ze moet om 6.30 van huis, wat inhoudt dat haar twee kinderen dan ook zo goed als klaar moeten zijn om naar school te gaan om 8.30. Ze is in het leger en krijgt iedere 3 jaar een nieuwe positie. Ze vroeg aan God of haar nieuwe positie dicht bij huis kon zijn. Ze heeft te horen gekregen dat het 30 minuten van huis is en ze begint dan om 9.00 uur! Ze is heel erg blij! Een andere zuster getuigde dat ze altijd slecht was in het beheren van haar financiën en ze dichtbij faillissement was. Op een dag besloot ze iets te doen wat ze niet eerder had gedaan, ze ging tienden geven van haar inkomen. Op papier lijkt dat niet zinnig, maar ze deed het in geloof. Het resultaat is dat haar financiële situatie ten goede is veranderd. Zet God altijd op de eerste plaats, ook als het niet logisch lijkt: God zal het zegenen.



Getuigenissen

Mijn naam is Margaret uit Papua Nieuw Guinea, tegenwoordig woon ik in Berlijn, Duitsland.

Er werd tegen mij getuigd door een broeder van de Revival Fellowship in Port Moresby, de hoofdstad van Papua Nieuw Guinea. Ik had in mijn oude leven een drank probleem, werd snel kwaad en agressief. Drinken en autorijden was nooit een probleem voor mij, ik nam zelfs mijn kinderen mee.

Ik bezocht zoveel Pinkster gemeentes, maar ze gaven me niet het antwoord waar ik naar op zoek was. Tenslotte, op de vijfde dag dat er tegen mij werd getuigd, besloot ik het een kans te geven. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling. Drie dagen later ging ik naar de bidlijn en ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in een andere taal, die me tot op vandaag nooit heeft verlaten. Dat gebeurde op 22 juni 2001.

De Heer heeft me uit de modderige klei getrokken.

Dank God voor de boodschap van verlossing!

Margaret, Berlijn—Duitsland



Ik kom niet uit een christelijk gezin. Ik wist dat God bestaat en daarom wilde ik altijd Zijn kracht en verbinding met Hem hebben. Als jongere leerde ik verschillende spirituele dingen kennen. Toen ik klaar was met de middelbare school verhuisde ik naar Boedapest. Ik leerde al gauw een broeder kennen zodat ik mijn Engels kon oefenen. Hij vertelde me over de Fellowship en over God. Ik keek naar een mogelijkheid om naar een zondag bijeenkomst te gaan. Het was nieuw voor mij om andere mensen te leren kennen, maar ze waren heel vriendelijk. Het leek wel één grote familie.

Door mijn werk kon ik alleen maar het avondmaal bijwonen. Een paar dagen later werd ik gevraagd of ik gedoopt wilde worden en de Heilige Geest wilde ontvangen. Ik zei ja! Het was 1997 toen ik de Heilige Geest ontving en gedoopt werd door onderdompeling. Later ontmoette ik mijn huidige vrouw. Ik zag Gods weg al die tijd. Helaas verlieten we de kerk. Na 24 jaar, kwam ik terug tot de Heer, niet alleen samen met mijn vrouw, maar ook met onze dochter. Met het eerste zomercamp ging het allemaal goed, want ik had in mijn hart besloten dat ik er naartoe wilde. Een keer moesten we in één maand een grote schuld betalen. We baden ervoor dat we de schuld makkelijk konden betalen. Prijs de Heer! Ik zie dat als je de Heer op de eerste plaats zet, alles goed gaat!

Robert, Graz—Oostenrijk

