

# Revival News



## Europees Maand Verslag

November 2023



Kitchen crew



Dinner night



Wives' fellowship



Dinner night



Ps Jimmy, Poole



Br Seth, Bristol



Ps Martin, North London



Ps Anthony, Ierland



Br Stephan, Zwitserland



Ps Jimmy, Poole

Almere bijeenkomst met bezoekers



Dig in!



Ps Yomi (UK) & Ps Ben (Canada)



Sister Ester, Almere

**De Almere assembly organiseerde in november het weekend voor pastors en leiders. Hier een klein stukje uit hun verslag:**

*“Omdat de pastors meeting in Almere werd gehouden, gaf ons dat de kans om gastheer te zijn voor de bezoekende pastors en hun vrouwen. We genoten erg van hun fellowship, gesprekken en getuigenissen. We bedanken jullie allemaal voor het harde werk en de moeite die wordt gedaan voor het werk van de Heer ! We zijn dankbaar dat we kunnen leren van jullie ervaring en goede voorbeeld!”*  
**Revival Fellowship Almere, Nederland**

### Server News, November 2023

Opnames van camps, conventies en bijeenkomsten zijn beschikbaar via onze webserver.

Stuur me een email voor de toegangscodes.

Pieter Visser.



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
 Pastor Pieter Visser  
 Kromhout 95  
 3311RE Dordrecht  
 The Netherlands  
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
 E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
 Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Vooruit kijkend:

**Winter Camp, Nederland 25/12—1 jan.**

Contact: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)

Registratie form link:

<https://forms.gle/S2k6mfQEL5WUTEWSA>

**Winter Camp, UK 25/12—1 Jan**

Contact: [denismurf@hotmail.com](mailto:denismurf@hotmail.com)

## Editorial: Waar gaat dit naar toe?

Een tijdje geleden zag ik een film op Netflix genaamd "De 5e golf". Dit is een sciencefiction film

waarin de aarde wordt binnengevallen door aliens. (wat anders ???)

Maar langzamerhand worden de gewone mensen aangestoken en ingelijfd door deze aliens, tot niemands meer weet wie nou een alien is en wie een mens.

Er is een scene in de film dat dit bekend wordt gemaakt door het leger en plotseling kijkt iedereen met volslagen wantrouwen naar de ander. Totdat één persoon een schot lost en de chaos losbreekt. Het resultaat is een groot gebouw vol met dode mensen.

Wantrouwen is iets dat geleidelijk

verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

*7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in diverse plaatsen.*

**8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.**

En dan... het gebeurt al in sommige delen van de wereld, en in het grootste deel van het westen zal het ook komen:

*Matt. 24:9 **Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijn Naams wil.***

*10 En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

### **In de tussentijd, ons werk:**

*14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken en dan zal het einde zijn.*

Dus, wat kan je werk verhinderen? Als het wantrouwen van de wereld onze kerk binnenkomt. Hoe behouden we de "wij en zij" mentaliteit uit de kerk? Allereerst door de tekenen te herkennen, ons er niet voor te verbergen of het te negeren.

Voor de rest, blijven doen wat in het verleden ook goed werkte, de

goede basis die beschreven staat in Handelingen. Zoals wantouwen zich in fases ontwikkelt en begint met muggenzifterige vragen, zo werkt het herstellen van vertrouwen ook in fases .



Het is van vitaal belang om je hiervan bewust te zijn.

**Ps. Piet Visser**



### Stages of Distrust



groeit en dat is waar het in de wereld naartoe gaat, wantrouwen, achterdocht, haat en oorlog, **waar voor?**

De laatste Covid-19 periode is een voorbeeld van een "wij en zij" leefmilieu. En... **ZIJ** zijn een gevaar voor **ONS**...

De tegenwoordige "migranten" crisis over de hele wereld is hier ook een voorbeeld van.

De oorlogen die over de wereld razen is een ander voorbeeld. Dit alles is ongeveer 2000 jaar geleden accuraat beschreven in de Bijbel. De woorden van Jezus zelf: *Matt. 24:6 En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet*

### **Gehoord van het platform:**

- We moeten fellowhelpers zijn in de Heer, niet alleen fellowshippers
- Het is God een waar genoegen om iets nieuws te doen in de levens van ons en anderen.
- We hoeven niet in de wereld te kijken voor een kampioen; we kennen onze kampioen Jezus Christus, de bevrijder.
- Vergeving (forgiveness) is gemaakt uit twee woorden: "voor" anderen en voor jou om te "geven".
- Het Woord van God zal gedijen, waar het ook heen gaat, Gods plan zal vervuld worden, ongeacht de situatie.
- Klop en je krijgt de oplossing!
- Jezus zag nooit de vijand, maar de persoon die tot de Heer kan komen!
- Overwinnen: dit vereist dat we onszelf onder controle hebben.
- Je kan God nooit te slim af zijn.
- God werkt voor het grotere goed.
- Wij staan bovenaan Gods agenda.
- Bij God zijn er geen halve maatregelen.



# Revival in Europa en de UK

Dopen in november: 1 in Frankrijk , 2 in Hongarije, 9 in Nederland, 3 in de UK



Meme, West London



Magdalena, West London



Daniel, West London



Mark, Hongarije



Maria, Hongarije



Sabine, Rotterdam



Marcel, Rotterdam



Dimitri, Rotterdam



Diana, Rotterdam



Magalie, Frankrijk



Fay, Almere



Steve, Almere



Priscilla, Almere



Eska-Domingo, Almere

## Fellowship activiteiten van deze maand



Next Gen, Tsjechie

Next Gen, Czech republic



Mini night, Poole



Dagje uit Londen



Quiz & Games, Almere



Quiz & Games, Almere



Next Gen, Tsjechie



Minute to win it, Frankrijk



Schilderijen tentoonstelling, Londen



# De Revival Fellowship in:



Almere

## Almere

Prijs de Heer voor de 5 dopen die we deze maand hadden. Een moeder werd gedoopt en 2 van haar kinderen, ze waren zo blij dat ze een nieuw leven konden beginnen. Door goede keuzes te maken en zich te realiseren wat bij het nieuwe leven hoort en wat niet, zijn er al zoveel dingen veranderd in hun leven. Na gebed voor haar zieke kind, was hij de volgende dag helemaal genezen. Helemaal aan het eind van de maand werd haar ex-vriend ook gedoopt, zijn hart veranderde in een blij hart. Een andere jonge moeder werd ook gedoopt en begon opnieuw. Het is heel bemoedigend om te zien dat in deze laatste dagen er nog steeds mensen reageren op het evangelie. Omdat de pastors meeting in Almere werd gehouden, gaf dat ons de gelegenheid om gastheer te zijn voor de bezoekende pastors en hun vrouwen. We genoten erg van hun fellowship, gesprekken en getuigenissen. Allemaal bedankt voor het harde werk en de moeite die wordt gedaan voor het werk van de Heer. We zijn dankbaar dat we kunnen leren van jullie ervaring en goede voorbeeld!

Een zaterdagavond met een quiz en spelletjes gaf heel wat plezier en we leerden veel uit de Bijbel en van elkaars getuigenis.

Broeder Frans gaf een presentatie over het beeld en de vier dieren uit het boek Daniel. Het was heel interessant en verbazingwekkend om te zien dat Gods plan en de profetieën nog steeds werken. Enkele mooie getuigenissen: een zuster werd meteen genezen van een griepaanval in de bijeenkomst, nadat ze met een zuster had gebeden. Een andere zuster die de halve nacht had gebeden, had 's morgens de kracht weer terug in haar armen. God bevestigde met een teken dat een gebed in de bidlijn was beantwoord. Een nagel die in verticale richting was

gebroken, was geheel na gebed. Bescherming na een val met de scooter op het asfalt, niets gebroken en een gekneusde arm was na gebed genezen.

## Bristol

In November zijn we maand begonnen met een quiz & spelletjes avond. Het volgende weekend hadden we een opbouwend bidden & vasten. Dit was ook een goede gelegenheid om te bidden voor een outreach die we later die maand hadden. We gingen uit in de Keynsham High Street, die had bewezen goede grond te zijn, we waren daar ook tijdens het zomer camp. De outreach was goed bezocht en ondanks het koude weer waren er veel mensen om tegen te spreken en veel mensen luisterden. We bidden dat we spoedig wat nieuwe gezichten zien in de bijeenkomst. Onze broeder Seth was gezegend met een baan deze maand. Nadat hij uit zijn baan waar hij 9 jaar had gewerkt, was verdrongen, was er eerst wat onzekerheid over wat er zou gebeuren. Maar de Heer had andere plannen en nu heeft hij een betere functie met een beter salaris en betere condities en vooruitzichten. En hij had vrije tijd om Almere, Poole en de bijeenkomst in de Midlands te bezoeken. God is goed. We verblijden ons in de Heer en kijken uit naar meer goede dingen die gaan komen.



## Tsjechië

We hadden een drukke maand november.

We begonnen met bidden & vasten, dat is altijd goed. Het tweede weekend hadden we logeerpartijtje van de next gen. We begonnen op vrijdag met een barbecue en spelletjes buiten. Later hadden we

spelletjes, liederen, Bijbel studie over 2 onderwerpen: 1) genezing 2) bezinning. Het was fantastisch, we leerden veel. Na de Bijbel studie hadden we in 2 teams een bakwedstrijd. Op zaterdag hadden we een outreach en daarna hadden we fellowship met andere broeders en zusters en serveerden de kinderen hun zelfgebakken cakes. Bij deze logeerpartij hadden we ook 2 bezoekers, we hadden dus niet alleen maar plezier met elkaar, maar we konden ook het evangelie vertellen. Dezelfde bezoekers waren ook bij onze volgende activiteit, dat was een dinner night, waarbij we ook een mooi programma hadden met liederen, skits, quiz, gedichten en foto's van het hele jaar 2023. Sinds deze zomer zijn we gefocust op het verbinden van de jongere generatie met de oudere generatie. Het was heel goed om dat te zien. Het is een voorrecht om deel te zijn van deze familie van God, waarin we één zijn, maakt niet uit van welke leeftijd.



Tsjechië

## Dordrecht

In het begin van november verhuisden Jorge en Tineke naar Argentinië. Na 2 dagen kregen we al bericht over de doop van broeder Ignacio in Argentinië, heel goed nieuws! We genoten van de bezoekende broeders en zusters in de bijeenkomsten in het weekend van de pastors meeting. Heel opbouwend om hun getuigenissen en gesprekken te horen. Een zuster deelde een getuigenis dat ze aan het begin van de maand een baan zocht. Ze bad dat de Heer haar die week een baan zou geven. De volgende dag ging ze naar een uitzendbureau in de stad. Ze ging naar het goede adres, maar daar was geen uitzendbureau. Ze liep het gebouw in en een man kwam naar haar toe en vroeg wat ze zocht. Ze legde het uit. Het bleek dat zij werknemers zochten. Binnen een half uur had ze een baan en kon de volgende dag beginnen. De Heer voorziet echt in iedere situatie!

## Frankrijk



Minute to win it games, Frankrijk

We hadden deze maand weer een spelletjes avond, de eerste in een paar jaar! Onze nieuwe zuster Magalie was er ook en ze zat in het winnende team. Magalie kreeg een paar weken ervoor een pamflet op de outreach, maar het was haar nog niet gelukt om naar een bijeenkomst te komen (zelfs wel gekomen, maar weer omgekeerd omdat ze de hal niet kon vinden!) maar ze gaf niet op en kwam op een zondag, samen met twee van haar zoons. Ze was die dag wederom geboren en Mike & David baden ook voor de Heilige Geest. Het is zo fijn om hen in onze assembly te hebben—de familie van God groeit! We waren ook blij met het bezoek van Cécile (West Londen) en een gecombineerde midweek bijeenkomst en ook onze Bijbel studie samen met saints uit Duitsland en Zwitserland, dat is altijd een kostbare en opbouwende tijd. Het ging deze maand over Mark 4 vs 14—20, de gelijkenis van de zaaier en het zaad. We deelden getuigenissen over de verschillende categorieën van grond en hoe we goede grond kunnen worden/blijven zodat we vrucht dragen voor de Heer.

## Hongarije

In november werden twee mensen gedoopt, één ontving ook de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. We hadden een serie van 3 presentaties over het opvoeden van kinderen in de Heer, gevold door een spel

# De Revival Fellowship in:



Spel v d kinderen Hongarije

van de kinderen in de stad Fót. De woensdag bijeenkomsten in Gödöllő gaan door en ons nieuwste spel van de kinderen werd daar opgevoerd voor een groot publiek met veel gasten. Na het bidden en vasten hadden we bij Jani en Réka thuis fantastische geestelijke fellowship. Een zuster die zwanger is van een tweeling, was tweemaal in een gevaarlijke situatie, maar de Heer genas het beide keren. Een andere zuster bad voor een mevrouw die depressief werd nadat ze had gehoord dat ze kanker had, de volgende dag was ze weer helemaal opgewekt. De verandering was zo duidelijk dat sommige van haar familie de kracht van God erkenden en beloofden naar een bijeenkomst te komen. Een zuster prijst de Heer voor veel bescherming: haar dochter werd gered van een ongeluk. Een broeder reed met zijn auto, zich er niet van bewust dat zijn band op klappen stond. Toen hij zijn zomerbanden liet vervangen door de winterbanden, was de monteur verbaasd dat hij geen ongeluk had gehad.

## Ierland

Groeten uit Ierland. We waren gezegend dat Dave en Mary Parker na het camp langer bleven, we hadden goede fellowship. Prijs de Heer. We zijn op dit moment een nieuwe bijeenkomst hal aan het uitproberen in het centrum van Tralee. We zaaien in verwachting en zijn benieuwd te zien wat het brengt.

We zijn de hele maand aan het outreachen en we hadden enkele goede gesprekken. Tot de volgende keer. Take care.

## Liverpool

### Een getuigenis van Linda:

In 2022 werd er een knobbelletje ontdekt in mijn linker borst. Daarom kreeg ik 5 maanden chemo therapie, te beginnen in februari. De behandeling was behoorlijk zwaar en maakte dat ik me lichamelijk leeg en emotioneel op en neer voelde gaan. Ik was wanhopig. Ik ging naar buiten en keek naar de



Linda

hemel en zei, U hebt de controle Heer, niet ik, u kent me beter dan ieder ander. Op dat moment werden alle tranen, stress en angst weggeveegd. Ik ging naar buiten met gebogen hoofd, maar ik kwam weer binnen en zei tegen Derek ik word weer beter en hij zei, ja dat weet ik. Na 7 weken was de tumor meer gereduceerd dan normaal ( 2x zo snel). Met heel veel gebed en vertrouwen in de Heer kon ik ermee omgaan. In juni had ik een MRI scan, die liet zien dat er geen bewijs van enige tumor was en het onderzoek van de chirurg was ook negatief. Ik had ook een test van de lymfe klieren, ook negatief.

Ik wist voordat ze het mij vertelden, dat alles goed was. De dokter zei, goed nieuws, er is niets te zien. Ik wil u niet meer terug zien. Dank u Heer!

## Medway

Er is veel gebeurd deze maand. We kochten op eBay voor een prikkie 20 goede gebruikte stoelen, de hal is vaak vol op zondag, dus deze stoelen geven wat meer ruimte, terwijl we uitkijken naar iets groters. We hadden een Guy Fawkes presentatie en iets van ons eigen vuurwerk voor de kampvuur-avond. De jonge Nelson won een blik pruimen, omdat hij wist of bananen drijven of niet. Hij moest wel 2 x raden, maar hij eindigde met het juiste antwoord en de pruimen. We hadden een heel fijn bidden & vasten met de focus op de positieve dingen van Jesaja 58.

Onze jaarlijks dagje uit naar Londen met anderen van Nrd. en West Londen. We waren met ong. 60 en zouden naar Trafalgar Square, maar dat veranderden we naar Greenwich, omdat er op het ogenblik veel protesten waren in het centrum. We deden ons eigen verhaal over Admiraal Nelson en de strijd om Trafalgar - een mooie geschiedenis. Daarna gingen we met de hulp van lokale gidsen door 'De Geschilderde Hal' deel van een oude Zeevaart School, die het verhaal vertelt van de groeiende protestantse kracht in Groot Brittannië in de jaren 1700.

## Poole

We begonnen november met een 'mini night'. We genoten van een gezamenlijke maaltijd en hadden daarna gesprekken, getuigenissen en items van onze broeders en zusters. Het thema van de avond was Hoop en het was de beurt de jonge broeders om te spreken: Charlie, Raymond en Junior deden het echt goed en brachten een paar interessante geschriften rond dit onderwerp



Medway

naar voren. We hadden een bezoeker die avond, ze heet Lorraine, ze is al geest vervuld en had gebeden voor een fellowship in de buurt. Ze genoot van de avond en kwam naar de zondag bijeenkomst en komt sindsdien regelmatig. We hadden ook een dinner night met Helden uit de Bijbel. Iedereen moest raden wie het was. We hadden enkele bekende figuren maar ook wat meer onbekende personen zoals Shadrack, Ehud en nog veel anderen.

We waren blij met het bezoek van Dan C uit Medway en zuster Sandra in onze zondag bijeenkomst. Dan gaf een gesprek over het thema Trauma en deelde ook een deel van zijn getuigenis met ons, hoe hij werd gered van de dood toen er een enorm gat in het Qantas vliegtuig werd geblazen. Wat een wonderbare Vader hebben wij, Die ons uit iedere situatie kan redden. We danken Dan en Sandra voor hun tijd in Bournemouth.

## Rotterdam

We hadden een goede maand, 4 mensen werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. We waren gezegend om een paar van de bezoekend pastors die hier waren voor de pastors meeting, op een zaterdagavond hier te hebben. Andere activiteiten: een avond met korte gesprekken, een avond met een quiz en spelletjes en een presentatie over de laatste dagen. Deze presentatie was echt een eye opener, te zien wat er nu gebeurt in de wereld en wat er gebeurde in de laatste 100 jaar. We leven echt in de laatste dagen; we moeten echt het werk van de Heer doen en mensen vertellen over de boodschap van verlossing : **Mark 16:15-20**

## Zwitserland/Duitsland/Oostenrijk

Groeten aan al onze broeders en zusters. Op de eerste zaterdag van de maand hielden we een gezamenlijke Bijbel studie met de broeders en zusters in Frankrijk. In het



Heroes, Poole



# De Revival Fellowship in:



midden van de maand hielden we tweede bijeenkomst op zondag samen met onze broeders en zusters in Suriname. Dit is mogelijk ondanks het tijdsverschil, want wij hebben de zondag bijeenkomst op dezelfde tijd als Suriname. Het was heel fijn om de broeders en zusters weer te zien, ook al was het online. Het gesprek ging over "wees niet bang". Er zijn zoveel angstige dingen in de wereld, maar samen met God hoeven we niet bang te zijn.

**Psalm 27:1** De Heer is mijn licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Midden november ging Stephan naar de Pastors & Leiders meeting in Almere. Hij kwam terug met een bemoedigend verslag van alle Europese en UK assemblies.

Op de laatste donderdag van de maand hielden we de midweek bijeenkomst samen met Angers. Het is voor ons heel bemoedigend om op deze manier in contact te blijven met dank aan de huidige technologie. Niettemin kijken we uit naar het winter camp om onze broeders en zusters weer in levende lijve te ontmoeten en met hen te spreken!

## West London

We hadden deze maand drie dopen en allen ontvingen de Heilige Geest. Een jongen heeft ook de Heilige Geest ontvangen, maar moet nog gedoopt worden, net als een mevrouw uit Mumbai, die haar zoon hier bezocht, ze heeft de Heilige Geest ook ontvangen en moet ook nog gedoopt worden. We hebben dankzij de broeders en zusters veel revival. Ze getuigen tegen vrienden en mensen die ze kennen door werk of school en dat draagt vrucht. We zijn begonnen om mid-week bijeenkomsten te houden waar de meesten wonen, het is ongeveer een half uur van Hounslow waar we onze reguliere bijeenkomsten houden. Hierdoor hebben Meme en haar achtjarige dochter Magdelene, beide de Heilige Geest ontvangen en ze zijn in hun eerste zondag bijeenkomst gedoopt. Daniel van 12, was ook gedoopt, hij ontving toen hij zijn moeder en broers en zussen bezocht. Ook Joan, oorspronkelijk uit Uganda, zij kwam voor het zomer camp naar een bijeenkomst met haar tiener zoons. Ze kwam terug met haar man en één van de jongens ontving de Heilige Geest. Ze willen graag als gezin komen. We danken de Heer voor revival. We begonnen de maand met bidden en vasten, waarbij we gezangen, voorzieningen en revival in gebed bij God brachten. We kijken uit naar meer revival.

## Yorkshire

Deze maand vloog onze broeder Mitchell naar Indonesië om daar met zijn verloofde, zuster Tarri, van de Kupang Fellowship, te trouwen. Hij kwam vorige week weer terug in Yorkshire, hij een goede tijd samen met de broeders en zusters in Kupang, kon getuigen en alle voorbereidingen voor het huwelijk maken, maar ook voor zijn vrouw om naar de UK te

komen en te blijven – veel formaliteiten en papierwerk, maar de hand van de Heer is op alles en we kijken ernaar uit om Tarri hier in onze fellowship in Yorkshire te hebben. We hebben hier in Yorkshire nog een ander stel dat elkaar leert kennen! – zuster Anastasia en broeder Lada uit de Tsjechische fellowship. Lada was hier een paar weken, maar moest toen naar huis omdat zijn stief vader op het moment heel ziek is – we vertrouwen erop dat God hem weer opricht. We hadden de laatste tijd aardig wat bezoekers in de bijeenkomsten, twee jonge vrouwen ontvingen de Heilige Geest. Ze krijgen follow-up. Het thema voor ons bidden en vasten was Joh. 6:48-50, we hadden een aantal sprekers, die toelichtten dat Jezus het brood is in het Nieuwe Testament, dat we moeten eten om het eeuwige leven te krijgen. We hebben recent een vragen box geplaatst en de laatste zaterdag hadden we een fantastische tijd, we zaten samen om tafel met onze Bijbels en een kop thee en ontdekten allerlei dingen, van waarom zusters hun hoofd niet hoeven te bedekken tot aan de geschiedenis van de muren van Jeruzalem.



Gefeliciteerd Tarri & Mitchell!

## Getuigenissen

Mijn naam is Andrew. Hoewel ik ben opgegroeid met het besef dat God bestaat, was er een periode in mijn leven dat ik niet meer naar de kerk ging, om alle lelijke dingen die ik zag en hoorde in de kerk. Ik wilde mezelf daarmee niet associëren. Maar in 2020 kreeg ik een pamflet van een zuster van de Revival Fellowship, maar op dat moment deed ik er niets mee. Maar later, in mei stelde ik mezelf een vraag en dat maakte dat ik God ging zoeken. Op 4 mei 2020 kwam



ik naar een bijeenkomst en op diezelfde dag ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen en werd ik gedoopt. Zo begon mijn wandel met God. Eerst genas God mijn gemoed en gaf mij rust in mijn ziel, Hij genas mij van m'n drankprobleem en scheidde me van de vrienden die niet goed waren voor mijn wandel met Hem en gaf de Heilige Geest daarvoor in de plaats. Hij gaf me broeders en zusters die me ondersteunden en aanmoedigen om te groeien in mijn wandel met de Heer. Hij genas mij van pijn in m'n knie na een paar gebeden. Ik ben getrouwd met Jeckline, omdat God het onmogelijke mogelijk maakte. Ik ben heel gelukkig dat ik weet van Gods plan en dat ik daar deel van uitmaak!

**Andrew, Almere**

Mijn naam is Sherry, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Nederland.

Ik heb de Heilige Geest ontvangen en ik ben gedoopt.

Toen ik opgroeide had ik hartritme stoornissen. (een hart aandoening). In het begin was het niet schadelijk. Maar naarmate ik ouder werd, werd het gevaarlijker, ook omdat ik in een stressvolle periode in mijn leven kwam.

Die stressvolle situatie zorgde ervoor dat ik een hartaanval kreeg toen ik 16 jaar was.

Ik hield daar ernstige psychische schade aan over. Iedere dag had ik pijn op m'n borst en psychische pijn, versnelde hartslag en een half jaar lang sliep ik niet meer dan 2 uur per nacht. De doctoren konden me geen medische hulp geven. En ondertussen moest ik in het ziekenhuis werken en ging ik naar de verpleegkundige opleiding. Ik was zo moe dat ik wilde stoppen met de opleiding.

Maar de Heer gaf me kracht en zorgde dat ik verder kon. Een half jaar na dat incident genas de Heer me van mijn hart probleem en het is niet meer terug gekomen. Ik ben nu bijna klaar met m'n opleiding en ik ben gezond en blij. Ik ben dankbaar voor wat de Heer voor me heeft gedaan.

Hij heeft me naar een hele mooie plaats in mijn leven gebracht. Amen!

**Sherika, Almere**

