

Revival News



Europees Maand Verslag

April 2021



Omdat we dit jaar geen fysiek camp konden houden, hebben we in plaats daarvan in Hongarije een heel opbouwende Voorjaars Video Conferentie gehouden. Natuurlijk kan niets een echt camp vervangen, maar we hadden zeker een goede en opbouwende tijd dankzij de gezamenlijke moeite die we erin hebben gestopt. Broeders en zusters kwamen 's morgens samen in de hal in Buda-pest, waar vandaan werd uitgezonden en alle lokale broeders en zusters keken 's avonds thuis mee voor de avond sessie. Andere fellowships keken waar mogelijk, mee vanuit hun lokale hal. **Vervolg op blz. 4**



Ook in dit verslag:

Spannend nieuws van onze broeders en zusters in Suriname, inclusief recente doopen en hun camp dat ze hadden in april.

Boven : Dave Parker (US), Voorjaars conferentie

Midden : Ps. Colin Tan (Singapore), Voorjaars conferentie

Uiterst links: Fellowship tussen de bijeenkomsten in Hongarije

Links : Suriname camp

Server News, April 2021

All the recordings from the Hungarian spring 'camp' can be found at:

<https://youtube.com/c/Fel%C3%A9led%C3%A9s%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g>

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
 Pastor Pieter Visser
 Kromhout 95
 3311RE Dordrecht
 The Netherlands
 Telephone: +31 78 6146173
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977
 E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
 Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Er zijn twee zomer camps gepland.

Wil je komen? Stuur een email.

Nederland, 31 juli — 07 augustus

Contact: tinekeplaisier@gmail.com

Engeland, 14 aug — 21 augustus

Contact: steveamurphy61@gmail.com

Kids Camp, Tsjechië 22-25 juli

Contact: tomas.treml@siemens.com

Denk er a.u.b. aan, als je wilt gaan heb je zoals altijd toestemming nodig van je lokale pastor.

Editorial: Voordeel

2 Cor. 2:11 *Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.*



Het is een geaccepteerde regel, dat als we moeten vechtenen overwinningen behalen, dat we "onze vijand moeten kennen".

Dus, wat zijn die "lijfspreuken" waar we niet onbekend mee moeten zijn?

Het volgende vers vertelt ons...

2Cor. 2:10

*Dien gij nu iets **vergeeft**, dien vergeef ik ook ; want zo ik iets **vergeven** heb, dien ik vergeven heb, dien heb ik het **vergeven** om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijgje.*

Dit geeft ons een aanwijzing hoe we het voordeel dat we hebben gekregen toen we de Heilige Geest ontvingen, weer kunnen verliezen .

Als we stoppen met vergeven verliezen we dit voordeel en geven het aan satan.

De apostel schrijft: "We zijn niet onbekend met zijn **deviezen**"

In het Grieks: **Deviezen**= listen en bedoelingen.

Dus nogmaals, wat zijn deze bedoelingen?

Simpel gezegd, mensen tegen elkaar opzetten, verdeeldheid creëren, wat onvermijdelijk eindigt in oorlog en verval. Met een eind zoals dat in Joel 2:20 is voorspeld en herhaald door Petrus in Handelingen 2:19.

Het begon allemaal in Gen. 3 toen satan er in slaagde scheiding te brengen tussen God en Adam en Eva.

In Gen. 4 we lezen we van de scheiding tussen twee broers, Kain en Abel.

Het hele Oude Testament staat vol met oorlogen waarvan de meesten voortkomen uit tweestrijd in de familie. Tot op vandaag veroorzaakt die heel oude verdeeldheid nog oorlogen en vijandigheid.

Door de hele geschiedenis heen herkennen we de "verdeel en heers" tactiek, die gebruikt wordt door mensen die



macht willen. Het is nooit actueler geweest dan in de laatste jaren en het lijkt bijna dagelijks te escaleren.

Het ultieme wapen dat we hebben is dus vergeving.

Laten we eens kijken naar de context waarin Paulus deze woorden schreef.

In de eerste brief aan de Corinthiërs schreef hij een paar behoorlijk sterke correcties.

We kunnen zien dat dit de kerk in Korinthe schokte. (2Cor. 2:1-5)

Maar Paulus vervolgt:

2Co 4:1 Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet;

2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen de schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.

Een poosje geleden kregen we een camp banner van Bali.

Daar stonden een paar plaatjes op van een Leeuw en een Adelaar met een tekst eronder: "Als je onbevreesd wordt, wordt het leven onbegrensd".

Laten we dit uitbreiden naar: "Als je vergeeft, wordt het leven onbegrensd".

Laten we dus...

Hebr. 12:12 Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën;

13 En maak rechte paden voor uw voeten

14 Jaagt de vrede na met allen...



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- We weten het allemaal: geloof alleen.
- Gastvrijheid is een sterk wapen.
- Je weet niet wat er zal bloeien, ga het niet analyseren.
- Je houding is heel belangrijk.
- Stel jezelf een doel: de noden van iemand anders.
- Het is krachtig dingen te kunnen uitleggen.
- Hoe blijf je blij? Door zaken te waarderen
- Corrigeer nooit als je boos bent.
- Jezus is nooit gestopt met ons vergeven, noch met ons te leren.
- Geven is een investering in je toekomst.
- Sta op en doe het!
- Kijk de angst in de ogen en laat het rusten.
- Je toekomst is anders dan je verleden.
- We moeten de eenheid bewaken.
- Denk niet alleen aan natuurlijke voeding, denk aan het geestelijke dieet om een gezond eeuwig leven te hebben.
- We volgen en verkiezen God als onze #1, niets is belangrijker.

Revival in Europa en de UK

Dopen in april: 1 in Tsjechië, 4 in Hongarije, 4 in Nederland, 7 in de UK



Esleeter, Rotterdam



Frieda, Rotterdam



Blanka, Tsjechie



Donna, Wakefield



Andrew, Wakefield



Lee, Poole



Ian, Poole



Lewis, Poole



Hannah, West Londen



Eva, Hongarije



Jozsef, Hongarije



Jozsef, Hongarije



Laszlo, Hongarije



Jerry, Almere

Cycloon in Indonesië



(1)



(2)



(3)

Recent zorgde een storm voor een ravage in Kupang, Indonesië, waar we ook een fellowship hebben. Pastor René liet een presentatie zien van de schade en hoe de broeders en zusters bezig waren met de weder opbouw.

Foto's:

(1) schade aan het huis van broeder Harry en zijn gezin
(2) Broeder Harry met andere broeders druk bezig met herstel

(3) schade in de omgeving

(4) de bijeenkomst (één of twee dagen na de cycloon). Broeder Harry getuigt hoe God hem en zijn gezin heeft beschermd in de cycloon. Hoewel zijn huis nog niet geheel was herbouwd, was hij samen met de broeders en zusters en waren ze blij. Wat een contrast met de chaos en wanhoop in de wereld die geen oplossing heeft.



(4)

Voorjaars Conferentie

Vervolg van de voorpagina...

Op zaterdag en zondag deden we het een beetje anders dan normaal. We hielden 's morgens een internationale sessie, gevuld door een tweede sessie 's avonds.

Het thema voor zaterdag was "de kracht van ons getuigenis" met een speciaal 'revival in de lucht vandaag' karakter, dat werd verzorgd door Ben Campbell. We hoorden daarbij over broeder Jed Pillon, hoe hij door God werd genezen van een hartaanval en een beroerte.

Voor maandag was het thema "het woord dat uitgaat" met o.a. een vraag & antwoorden sessie met ps. Jock en Helen. Het was een voorrecht om in slechts 30 minuten, zoveel revival ervaring te horen, het was een grote inspiratie voor iedereen die deelnam, beide van het Carrickalinga Voorjaars camp en iedereen die ingelogd was via Zoom.

Tijdens beide sessies op zaterdag hadden we als deel van

April Conference		3rd April		5th April	
Saturday	11:00 (CET)	Monday	11:00 (CET)		
Morning Meeting	10:00 (GMT)	Morning Meeting	10:00 (GMT)		
Revival on the Air today Special	17:00 (SGT)	Q&A with Ps. Jock and Helen	17:00 (SGT)		
	20:00 (AEDT)		19:00 (AEDT)		
Saturday	19:00 (CET)	Monday	19:00 (CET)		
Evening Meeting	10:00 (PDT)	Evening Meeting	10:00 (PDT)		
	14:00 (SRT)		14:00 (SRT)		
	18:00 (GMT)		18:00 (GMT)		

ZOOM ID: 87494334433



het programma ook workshops, waarbij diverse pastors/leiders waren aangesteld als leiders van de workshops. De broeders en zusters werden in kleinere groepen ingedeeld, waardoor het makkelijker was deel te nemen aan de discussie. Het thema voor de zaterdag sessie was "de kracht van onze getuigenis" en daarom werd iedere deelnemer gevraagd om te vertellen over een getuigenis dat de meeste indruk op hen had gemaakt en waarom. In de avond sessie waren er zes groepen met verschillende discussie onderwerpen, die geleid werden door een pastor. Hier kwamen stevige discussie uit en iedereen was daardoor opgebouwd.

Tijdens dat weekend waren er op verschillende plaatsen dopen als onderdeel van de conferentie, dat werkte er aan mee dat het een fantastisch weekend was om de Heer te prijzen. Dank aan allen die deelnamen en prijs de Heer.

Revival Fellowship Hongarije.

Maandverslag - Suriname



De maand april begon goed voor ons. Als gevolg van de versoepeling van de COVID-19 maatregelen, was het mogelijk om in de eerste week van april ons camp te houden. Het thema van het camp was 'in overvloed zaaien en in overvloed maaien'. We hadden een heel opbouwende tijd samen, waarin we niet alleen veel leerden van de gesprekken en de workshops, maar ook van elkaar door de fellowship die we hadden.

Wat ons camp ook speciaal maakte was dat na het camp de Covid situatie weer verslechterde en de regering onmiddellijk actie ondernam. Wij geloven dat Onze Vader ons de gelegenheid heeft gegeven om ons camp te houden. Prijs de Heer. Het was heel goed om te zien dat na het camp iedereen was opgebouwd en weer was gefocust op Revival.

Een korte getuigenis om te delen. Onze zuster Aspacia bad ervoor dat er op haar verjaardag mensen gedoopt zouden worden. Het resultaat was dat er twee mensen de Heilige Geest ontvingen en gedoopt werden. In totaal werden er negen mensen gedoopt in april en acht ontvingen de Heilige Geest. We hebben ook te maken met een avondklok door de weeks en een weekend met lockdown. We zijn gedwongen om online meetings te organiseren. Maar we hebben ook ons voordeel gedaan met de mogelijkheden die er zijn. Hoera voor het mobiele doop bad :). Hoewel we in een ander continent leven, ervaren we zeker jullie gebeden. **Broeder Guillaume, Suriname**



De Revival Fellowship in:



Nieuwe broeder Jerry, Almere

Almere

Een wat oudere man, Jerry (zie foto), werd deze maand wederom geboren. We bezochten hem in Amsterdam want hij was lichamelijk niet in staat om naar de bijeenkomst te komen. Prijs de Heer dat hij luisterde en goed voor God wilde komen te staan! Het was fijn om aan het begin van deze maand deel te kunnen nemen aan het online camp van Hongarije. Het was opbouwend om naar de diverse getuigenissen en gesprekken te luisteren. We hadden ook een V & A avond met Kahoot, het was heel leuk en we leerden veel over het woord van God. Op een avond deelden we items en getuigenissen met onze broeders en zusters in Suriname. Zuster Achnetha had een mooie genezing. Op een avond had ze een pijnlijk bovenbeen, het werd heel hard. Ze dacht dat het trombose was, waarvan ze al eerder was genezen. Ze vroeg Maarten, haar man, om met handoplegging voor haar te bidden. Ze was genezen en de volgende dag was het alsof er niets was gebeurd. Marscha verhuisde van Amsterdam naar Almere, zodat ze dichterbij de fellowship is. Het is ongelooflijk, ze kreeg financieel een compleet nieuwe start nadat het probleem met regering was opgelost waar ze vorige maanden al over vertelde. God zorgt altijd voor wat nodig is zodat we Zijn werk kunnen doen! De verhuizing was een echt team-building gebeuren waar jong en oud aan deelnam, één van hart en geest!



Verhuizing Almere

Tsjechië, getuigenis van Pavla

Lieve broeders en zusters, ik wil graag deel 2 van het getuigenis van onze nieuwe burens met jullie delen. In deel 1, in het verslag van febr. kwamen ze naar ons huis om mee te kijken met de Zoom bijeenkomsten, we waren toen nog in lockdown. Het verhaal gaat verder...

Een paar weken geleden zei Blanka, de vrouw, dat ze beslist gedoopt wilde worden, maar als de lockdown over zou zijn en we allemaal in de hal konden zijn als fellowship. Natuurlijk vertelde ik haar dat ze al eerder gedoopt kon worden, want niemand wist wanneer de lockdown zou eindigen. Ze besloot dat ze de volgende vrijdag gedoopt zou worden, want ze wilde dat delen met haar naaste familie. Maar 4 dagen later werd er een grote tumor gevonden in haar hersenen en ze moest op die vrijdag (de dag van de doop) naar de dokter. Een paar minuten later vroeg ze of ze vandaag gedoopt kon worden, dus we belden broeders en zusters en haar familie en 2 uur later zat ze in het doopbad! Op dat moment ontving ze de Heilige Geest nog niet, maar ze was superblij. Diezelfde dag stuurde ik een internationaal bidverzoek uit en vertelde haar dat mensen van over de hele wereld voor haar baden. Ze was zo verrast door de eenheid en de liefde. Een week later zag ik de meest krachtige invulling met de Heilige Geest ooit! Ze huilde en trilde en lachte, alles tegelijk. Ze zei: "als iemand me nu slecht nieuws zou vertellen over de tumor zou me dat niet raken, want ik ben nu met God". De volgende week, voor de operatie, hebben we als Fellowship een bidden en vasten gehouden voor haar en we geloofden in een wonder. Het eerste wonder was dat ze heel kalm was en zonder angst, terwijl ze normaal heel gestrests kan zijn, het was duidelijk dat God ervoor zorgde. Ten tweede konden de artsen geheel onverwacht de hele tumor verwijderen. Eerder hadden ze gezegd dat die te groot was en daardoor was het gevaarlijk om dat te doen. Ten derde had ze geen pijnstilling nodig na de operatie, wat altijd nodig is. Hoewel de tumor niet was verdwenen, was God wel altijd daar. Nu kunnen we weer bijeenkomsten

houden in de hal en ze kan niet wachten om te komen en deel te zijn van Gods grote familie. Allemaal bedankt voor de gebeden voor onze nieuwe zuster Blanka.



De zontjes van Blanka & Pavla bij de doop

Kids Camp

22.7.2021 - 25.7.2021

In Czech Republic, in Hotel pod Zvičinou.



Dordrecht

We hebben echt genoten van de Voorjaars Conventie aan het begin van de maand, samen met broeders en zusters van over de hele wereld. We zagen een gedetailleerde presentatie over de ark van Noach. Een interessant aspect is dat de ark maar één deur had, geen stuurwiel en maar één raam in het dak en niet aan de zijkanten van de ark. De mensen konden dus alleen naar boven kijken. Het zelfde geldt voor ons. Er is maar één deur naar God: door Jezus Christus, Hij is de deur. We moeten de controle over het stuurwiel aan God over laten en we hoeven maar één richting uit te kijken, naar boven naar God. Onze zuster Cecilia vertelde in haar getuigenis dat ze heimwee kreeg. Ze bad ervoor en de Heer



Fellowship, Almere

De Revival Fellowship in:



zorgde ervoor dat ze deze maand haar familie in Guatemala kon bezoeken. Nadat ze terug was vertelde ze een getuigenis over haar 17 jaar oude hond. Hij was heel ziek en ging overgeven. Ze legde haar handen op de hond en hij stopte met overgeven. Dat was een groot getuigenis voor haar familie. Onze zuster Petra (van de Kemp) was opgenomen in het ziekenhuis met ernstig nierfalen als gevolg van medicijn vergiftiging. Ze lag 48 uur in kritieke toestand op de IC. De Heer spaarde haar leven en beschermde haar. Toen ze aan het herstellen was in het ziekenhuis, sprak ze met een vrouw op haar kamer over het evangelie, ze wilde er graag meer over weten. Toen broeder Bert Petra bezocht in het ziekenhuis, sprak hij ook met deze vrouw, Chamila. Ze ontving die avond de Heilige Geest en was heel blij. Bert ging voor follow up en sprak ook met haar vriend Rudy. Hij werd geprikt in zijn hart en ontving ook de Heilige Geest. De volgende bijeenkomst werd hij gedoopt. We houden hen in onze gebeden. We zijn dankbaar dat we een God mogen dienen die wonderen doet, Hij redt en geeft overvloedig.

Frankrijk

We gaan nog door met onze Zoom bijbel studies 3 avonden per week. Tijdens één van deze avonden verteld een zuster hoe God haar had geholpen op het werk: ze was nog maar pas aan haar nieuwe baan begonnen toen de firma een audit zou krijgen en zij een verslag moest schrijven waar ze de kennis noch de ervaring voor had. Ze bad ervoor en liet het bij de Heer. Het kwam erop neer dat zij de enige persoon was die geen verslag hoefde te schrijven - het was een grote opluchting voor haar en een antwoord op haar gebed!

Een broeder brak zijn elleboog en werd van de eerste Hulp naar huis gestuurd met heel weinig informatie over wat hij moest doen en wat hij kon verwachten, alleen een nieuwe afspraak voor over 10 dagen. Ondertussen gingen de broeders en zusters ervoor bidden. Toen hij terug ging voor zijn afspraak, was de breuk al stabiel en kon hij zijn brace afdoen. Na een paar keer naar de fysio zei de dokter dat onze broeder een 'zeldzaam' persoon was : hij had geen pijn en geen complicaties van de breuk, hoewel een elleboog een lastig

gedoopt. Ze heeft kanker maar ze is tevreden en wandelt blij in de Heer. Een vrouw die op Zoom meekeek realiseerde zich dat ze niet gered was en werd in maart gedoopt en ontving de Heilige Geest in april. Toen kwam er een jonge man die drugsverslaafd was, hij was ook drugs dealer. Er werd tegen hem getuigd, hij kwam naar een bijeenkomst en werd wederom geboren uit water en Geest. Hij veranderde meteen en toen zijn klanten kwamen om drugs te kopen, vertelde hij ze in plaats daarvan het woord van God. Twee van hen kwamen tot de Heer en ontvingen de Heilige Geest en werden gedoopt door onderdamping. Broeders baden voor een jongen man in het ziekenhuis waarvan de doctoren dachten dat hij hersendood was en spoedig zou overlijden. Ze wilden de levens ondersteunende machine uitzetten, maar na gebed werd hij wakker uit de coma en hij had geen lichamelijk of geestelijke schade. De dokter zei dat het een wonder was. De moeder van een zuster lag in het ziekenhuis, een aantal broeders en zusters gingen hier samen voor bidden. Na een week kon ze het ziekenhuis verlaten. 'Waar liefde is daar is een wonder' werd de slogan van de groep.



gewricht is om te behandelen, hij hoefde niet meer terug te komen en ook geen fysio meer. Glorie aan God hiervoor.

Hongarije

We begonnen de maand met de doop van een mevrouw waartegen was getuigd door iemand die vroeger bij ons kwam maar nu niet meer. De nieuwe zuster was op zoek naar de Heer en werd de weg gewezen naar ons toe en na een gesprek ontving ze de Heilige Geest en werd

Liverpool

Deze maand ontving Katie de Heilige Geest en werd gedoopt. Prijs de Heer. Mini Finney kwam voor het eerst naar



de Revival Fellowship in:



een activiteit van de fellowship, een schoonmaak dag en de Bijbel shop buiten voor de hal. We hadden een paar Bijbel kraampjes op diverse locaties in Liverpool en spraken tegen veel mensen over de Heer. Een paar mensen luisterden naar het woord van God en we hebben veel bezoekers op dit moment.

Poole

April was zeker een drukke maand voor ons met bijeenkomsten, outreach, fellowship met veel bezoekers en ook drie dopen! De maand begon met de Hongaarse Conventie waar we van genoten en op zondag hadden we drie bezoekers in de bijeenkomst. Eén van hen, Lee, is de neef van Mark Hardy uit Perth, die vier jaar lang tegen hem getuigde. Lee kwam uiteindelijk naar een bijeenkomst en bracht twee vrienden mee, Ian en Lewis. Ze werden alle drie gedoopt en ontvingen de Heilige Geest! Na een outreach in een naburig plaatsje kwamen drie bezoekers die een pamfletje hadden gekregen, naar de bijeenkomst. Twee van hen komen nog steeds naar de bijeenkomsten en bidden voor de Heilige Geest. Een mevrouw uit Polen kwam ook naar een bijeenkomst. We kijken uit naar meer spannende tijden! Deze maand gaf ps. Jimmy een interessante presentatie over de derde Wereldoorlog. Er keken veel broeders en zusters mee uit diverse delen van de UK. We hadden een dagje uit naar Chapman's Pool, dat is een pittoreske baai aan de kust van Dorset. Er was ontzettend veel wind die dag, maar we genoten van het vissen, schelpen zoeken en de fellowship. Er was zelfs een vermoeiende klim de heuvel op. Al met al hadden we dus een drukke maar heel fijne maand.

Rotterdam

We hadden deze maand drie dopen, alle drie van de outreaches. Het was fantastisch om deel te

nemen aan de Conventie die Hongarije had. Tijdens onze zaterdag activiteiten hadden we een presentatie met V & A; muziek & items en een avond met getuigenissen, waarvan twee uit Suriname. Marie is blij dat ze nu, na gebed, in een goed gefundeerde fellowship is. Ze is ook genezen van rugpijn, kiespijn en God beschermde haar toen het wiel van haar auto eraf liep, ze kon de auto rustig tot stilstand brengen. Aspacia hoorde het evangelie in Nederland, maar nu woont ze in Suriname. Aspacia sprak tegen één van haar klanten die als gevolg daarvan wederom geboren werd uit water en Geest en wonderbaarlijk werd genezen van het horen van stemmen.

Zwitserland & Duitsland

Aan het begin van de maand konden we meedoen met de voorjaars conferentie, dat was een fantastische en opbouwende tijd. We hoorden enkele wonderbaarlijke getuigenissen en leerden weer nieuwe dingen uit het woord van God. Het is altijd weer fijn om nieuwe getuigenissen te horen van broeders en zusters die we nog niet ontmoet hebben. Later in de maand hadden we samen met onze zusters in Duitsland een avond met V & A. De Bijbel staat vol met prachtige verhalen en profetieën en je kan steeds weer nieuwe dingen ontdekken.



Het wordt zeker nooit eentonig om je Bijbel te lezen, ook al heb je dat stuk al vaak gelezen. Aan het eind van de maand hoorden we een gesprek over «de vreugde van de Heer» God heeft ons vrij gemaakt van deze wereld, Hij heeft ons een nieuw leven gegeven, maar als we niet begrijpen dat Hij ons echt heeft vrij gemaakt, zullen we altijd in gevangenschap blijven. Hij wil dat we een sterke, hechte relatie met Hem hebben en onze ziel veilig stellen. We hoeven niet een heel lijstje af te werken om God te behagen, maar we moeten alles met liefde en vanuit ons hart doen. God bless

West Londen

Groeten uit West Londen!

Deze maand kwam Hannah, een collega van een broeder, naar een paar bijeenkomsten en liet zich toen dopen en ontving de Heilige Geest. We hadden ook bezoekers, de meesten van persoonlijk getuigen. We hadden een avond met items en getuigenissen en hoorden wat God recent gedaan heeft voor onze broeders en zusters:

- . Een jonge zuster die op de middelbare school zit getuigde tegen een jongen die heel onbeschoft tegen haar deed: hij is nu veel rustiger!
- . Een zuster die MS heeft, had een terugval. Ze prijst de Heer, want het was voor het eerst dat ze bij een terugval geen medische hulp nodig had; het gebed gaf de overwinning!
- . Een zuster die een andere baan had gevonden, was bezorgd dat haar huidige kleine team nog geen vervanger had gevonden. Ze bad ervoor in de bijeenkomst en de volgende dag op het werk, vonden ze iemand en ook nog met dezelfde naam!
- . Een zuster getuigde tegen een vrouw die heel verdrietig was en gebukt ging onder

De Revival Fellowship in:



haar omstandigheden en bood aan voor haar te bidden. Toen ze haar een paar dagen later weer zag, lachte ze en vertelde dat haar last weg was! . Een zuster vroeg gebed voor haar moeder, haar voeten waren opgezwollen. Ze was genezen! We hebben een grote God!

Yorkshire

Getuigenis van zuster Dorothy Crane

Ik heb altijd in Wakefield gewoond en begon aan mijn getrouwde leven in een mooie bungalow, ik had twee dochters en het leven was goed. Maar toen de

meisjes 16 en 10 waren ging alles mis en ging ik scheiden. Een paar jaar later hertrouwde ik maar kreeg nog meer problemen. Toen ik in de 50 was, gingen mijn zus en ik op zoek in diverse kerken; Church of England en Baptisten, in de hoop om de zin van het leven te vinden. We bezochten ook een Pinkstergemeente die druk bezocht werd, maar waarvan maar een paar mensen zeiden dat ze gedoopt waren en de Heilige Geest hadden ontvangen en in die nieuwe taal spraken die God ze had gegeven en als gevolg daarvan altijd blij waren. Hoe we ook probeerden, we vonden niets. Na

een poosje werden we attent gemaakt op een pastor van de Revival Centres, die uit Australië was gekomen en het evangelie vertelde in Yorkshire. We gingen naar bijeenkomsten en het evangelie werd naar behoren uitgelegd en dus lieten we ons dopen en spraken in tongen als het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest, precies zoals de Bijbel zegt. Toen werd ik blij en tevreden, mijn leven veranderde. Nu fellowship ik in de Revival Fellowship en ik heb 30 jaar vrede in mijn leven ervaren, met de belofte van het eeuwige leven als ik dood ga.

Getuigenissen



Mijn vrouw Zsuzsa kwam in maart 2001 tot de Heer in Adelaide, toen ze haar zus bezocht. Ze kwam terug naar Zwitserland en vertelde mij het evangelie. Ons huwelijk was al zeven jaar lang heel slecht, we waren altijd aan het ruziën en vechten. We zagen geen oplossing voor ons huwelijk en we woonden zelfs een jaar gescheiden. Na dat jaar kwamen we weer bij elkaar,

maar na korte tijd waren we weer op het zelfde punt beland. Ruziën en vechten. Ook voor onze kinderen was het verschrikkelijk. Maar nu zag ik dat mijn vrouw gelukkig was en ik vroeg mezelf af wat er met haar was gebeurd. Zsuzsa vertelde me alles en ze opende altijd de Bijbel en liet me de geschriften zien. Na een poosje kwamen er drie broeders van de assembly in Dordrecht een weekend op bezoek. Ook toen werden alle vragen direct vanuit de Bijbel beantwoord. God overtuigde me en ik wist dat de tijd gekomen was om te beslissen of ik ja of nee zou zeggen tegen God. Prijs de Heer, ik zei ja en ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling in ons eigen bad. Dat was op 2 juni 2001. Vanaf dat moment was ons huwelijk geheel hersteld na zeven verschrikkelijke jaren. Ik was meteen genezen van mijn alcohol verslaving, van roken en van migraine. God heeft me ook na gebed genezen van depressie, van hernia en van een gebroken teen. Ik prijs de Heer dat ik Zijn kind ben.

Stephan, Zwitserland



Ik hoorde het evangelie van een vriendin in 2010. ik was heel bang voor de dood en ik wist niet wat er daarna met me zou gebeuren. Zo nu en dan moest ik naar godsdienstonderwijs en ik geloofde altijd dat ze me in de kerk de waarheid vertelden, maar toen ik vroeg wat er met me zou gebeuren na de dood, kreeg ik geen antwoord. Mijn vriendin, die ik al m'n hele leven kende, vertelde me dat ik de Heilige Geest kon ontvangen en dat ik dan in tongen zou spreken en dat ik dan ook gedoopt moest

worden als ik gered wilde zijn. Een paar dagen later ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen.

Het was een heel blij moment want ik wist meteen dat alles wat ze me verteld hadden over de Bijbel waar was. Twee maanden later werd ik gedoopt door volledige onderdompeling en toen begon mijn wandel met de Heer. Prijs de Heer, Hij is sindsdien altijd bij mij en het is een voorrecht om in de geest te bidden, wetende dat God mijn gebeden altijd hoort en ze beantwoordt.

Kort nadat ik was gedoopt kreeg ik te maken met een hevige vervolging door mijn moeder, zij was er erg op tegen dat ik in de fellowship was.

De Heer heeft er altijd voor gezorgd dat ik in de bijeenkomsten kon zijn en naar de camps kon gaan en Hij gaf me altijd een blij hart want ik wist dat ik het juiste deed door de Heer te volgen.

Yasmine, Zwitserland