

# Revival News



## Europees Maand Verslag

April 2022



Voorjaars Camp, Hongarije

**Tijdens het Paas weekend was er in Hongarije voor het eerst in drie jaar weer een Voorjaars camp, met als camp thema: "Revival Overwint Angst".**

Er waren deelnemers uit Hongarije, Nederland, Tsjechië, Oostenrijk, Oekraïne, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal waren er 87 Hongaarse broeders en zusters en 42 uit het buitenland. Het was een heel mooi internationaal camp, dat gelegenheid bood om elkaar te ontmoeten en nieuwe broeders en zusters te leren kennen en hun getuigenis te horen en om met anderen weer bij te praten. Het was bijzonder dat er een relatief groot aantal nieuwe mensen en gasten waren, inclusief een reiziger die op het kampeer terrein verbleef en toen het evangelie hoorde. Hij voelde zich verloren in de wereld en was op zoek naar vrede, hij werd op het camp wederom geboren en kwam naar de bijeenkomsten. (zie foto's op blz. 3).

Er werd volop geestelijk voedsel geserveerd in de vorm van gesprekken, onderlinge conversatie en geestelijke gaven. De vraag die verbonden was aan het camp thema "Wat ga je er aan doen?" daagt ons uit om meer te doen wat betreft revival en meer tegen angst. We hoorden een presentatie over bijbel profetie aangaande Rusland en we waren er getuigen van dat de zegen werd gevraagd over onze nieuwe pastor, Ps. Nigel en er waren twee dopen en drie mensen ontvingen de Heilige Geest. Er was voor iedereen iets te leren en mee naar huis te nemen van dit geweldige camp, broeders en zusters ontvingen antwoorden, overwonnen zwakte en werden opgebouwd in de Geest - dat alles tot meerdere glorie van onze God. Sommige broeders en zusters kwamen eerder en anderen vertrokken wat later na het camp, zo konden we nog meer internationale fellowship hebben, waar we erg van genoten en zeer waardeerden.

**Revival Fellowship Hongarije (meer camp foto's op blz. 3)**

### Server News, April 2022

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.

[piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
Pastor Pieter Visser  
Kromhout 95  
3311RE Dordrecht  
The Netherlands  
Telephone: +31 78 6146173  
Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Vooruit kijkend:

- Rotterdam conventie 26-29 mei  
Contact: [rene.janssen@revivalfellowship.nl](mailto:rene.janssen@revivalfellowship.nl)  
**Zomer camps:**  
- Nederland 30 juli 30 - 6 aug. contact: [paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl](mailto:paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl)  
- UK, 13-20 augustus contact: [steveamurphy61@gmail.com](mailto:steveamurphy61@gmail.com)  
- Herfst camp, Tsjechië 28-31 okt.  
Contact: [oldrich.treml@volny.cz](mailto:oldrich.treml@volny.cz)  
Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

# Editorial: De Toekomst.

De mensheid is altijd al gefascineerd geweest door de toekomst. De toekomst voorspellen was altijd een lucratieve bezigheid en dat is niet veranderd. In Matt. 6:25 en Luk. 12: 22 en verder, lezen we dat dieren en planten zich geen zorgen maken over de toekomst.

**Alleen de mens schijnt zich daar mee bezig te houden.**

In Deut. 18:10 lezen we over het voorspellen van de toekomst met gebruikmaking van allerlei "gereedschappen". God zegt dat we ons daar niet mee bezig moeten houden. Laten we eens kijken



naar enkele dingen waar de mensen zich mee bezig houden:

*Nostradamus, 23-12- 1503, was een Franse apotheker. Zoals veel van zijn collega's uit de Renaissance periode, deed hij ook aan astrologie. Hij is het*



*meest bekend als helderziende en als auteur van Les Prophéties/ de Profetieën . Een verslag dat gepubliceerd werd in de Zambiaan Observer heeft bekend gemaakt dat de eerste school voor hekserij en zwarte magie in Zuid Afrika is geopend. Het doel van deze opleiding is dat het leren van deze specifieke praktijken gereguleerd wordt. Volgens de media zei minister Nzimande : "Je moet een vergunning hebben om hekserij te bedrijven in Zuid Afrika. We zijn het zat dat heksen*



*opereren zonder vergunning.*



In de Bijbel zien we dat er profeten zijn, Daniel is een van de bekendste. In Dan. 2 lezen we dat hij gevraagd werd door Nebukadnezar om hem een droom bekend te maken en hem de uitleg daarvan te geven. De meesten van ons weten dat dit een visie is op de toekomstige grote rijken van de wereld. De profeet Ezechiël is een ander voorbeeld. Speciaal hoofdstuk 37-40 is meer van toepassing op de huidige tijd. De profetieën aangaande de Russische Federatie en de huidige gebeurtenissen, kunnen duidelijk



*herkend worden. Een presentatrice van de Russische Staats TV verklaarde, dat de reden waarom Vladimir Poetins "speciale operatie" in Oekraïne zo lang duurt, is omdat het land de Derde wereld Oorlog is ingegaan. Presentatrice Olga Skabeyeva vroeg de kijkers van Rossiya 1 om te "erkennen" dat het land nu "in gevecht is met NATO. Je kan dat gerust zo noemen want het is geëscaleerd tot de Derde Wereld Oorlog. Op dit moment zijn we zeker in gevecht met de infra structuur van NATO, als het niet met NATO zelf is. We moeten dat herkennen."*

*(tegen de tijd dat u dit leest, zijn de dingen veranderd naar....?)*



*Ondertussen in Israël: jarenlang hebben Orthodoxe Joden het Paaslam geofferd op de heuvels rondom Jeruzalem. Dit jaar hopen ze dat weer te doen op de Tempelberg zelf. Hun boodschap is : "Israël wordt aan gevallen! Terroristen komen uit hun schuilplaatsen en vermoorden Joden in heel Israël! We kunnen*

*niet langer wachten! We moeten nu het Paas lam offeren op de Tempel Berg waar het Heilige der Heilige nog steeds staat en een einde maken aan alle terreur en vrede maken met de Aller Hoogste God!"* Zo kan ik nog wel even doorgaan, talloze voorspellingen, talloze "oplossingen" en allemaal missen ze het waar het om draait. De mensen waren anders geschapen dan de dieren, de mensheid was geschapen om eeuwig te leven in een ander koninkrijk dan de koninkrijken van deze wereld, het koninkrijk van God. Jezus kwam en liet ons de weg zien om daar te komen. John 3:1-8 is heel duidelijk en eenvoudig. En dit is dus een ware voorspelling, gratis en voor niets : **Matt. 24:14 En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken; en dan zal het einde komen.**

Dat is alles wat we moeten weten en ernaar handelen.



**Ps. Piet Visser**

## Gehoord van het platform:

- We hoeven niet altijd alles te weten of te zien om te geloven. God is blij als we Hem gewoon geloven.
- Gods beloftes worden niet door tijd begrensd. Ze zijn ook vandaag nog toepasbaar.
- De Heer wil dat we met een open hart tot Hem komen en Hem alles vertellen.
- Tel niet je verliezen, maar richt je op het winnen van Christus.
- Limiteer God niet in je gedachten.
- Laat je zegeningen niet in de plaats komen van God.
- Laten we meer momenten van verwondering hebben in onze wandel!
- Groeien is een serie veranderingen, accepteer de veranderingen.
- In een conflict hoeven we geen kant te kiezen—kies de derde optie: de kant van de Heer.
- Maak je geen zorgen, maar zorg dat je klaar bent!
- We hebben een doel in het leven dat voor geld niet te koop is.
- Blijf met elkaar communiceren om misverstanden te vermijden.

# Revival in Europa en de UK

Dopen in april: 2 in Hongarije, 2 in de UK, 11 in Nederland



Jenny, West Londen



Esther, West Londen



Corise, Almere



Roy, Almere



Samantha, Almere



Sandra, Almere



Shakischa, Almere



Denvillio, Almere



Judeska, Rotterdam



Hannah, Rotterdam



Dordrecht



Timothy, Rotterdam



Kenisha, Dordrecht



Ivan, Hongarije



Akos, Hongarije

## Meer foto's van het Voorjaars Camp in Hongarije

**Revival**  
defeats  
fear

what will you do about it?

John 9:4  
Mark 16:15-20  
2 Timothy 1:6-7  
2 Timothy 4:1-5

European Spring Camp 2022



Arno & onze nieuwe broeder



In de bijeenkomst



In de bijeenkomst



Oversight meeting



De zegen vragen voor Pastor Nigel

# UK Conventie: “Red Jezelf—Een Nieuw Begin”



Lunchtime fellowship

We hadden deze maand twee dopen, Jenny en Esther, beide door persoonlijke contact. Ze werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Ze zijn al aan het getuigen tegen anderen, willen graag leren en delen getuigenissen met hun nieuwe broeders en zusters. Zij genoten er ervan om deel uit te maken van de UK conventie die drie dagen lang werd gehouden in West Londen.

Het thema voor de conventie van dit jaar was: “Red jezelf— een nieuw begin ”. Een goed thema in een wereld waar veel mensen heel onzeker zijn en angst hebben voor de toekomst. We hadden een toeloop van bezoekers door de outreaches en door persoonlijke uitnodigingen. Met sommige mensen zijn we nog in contact en we hadden zelfs een mevrouw die kwam na een zoektocht op internet.

De meeste deelnemers aan de conventie waren van de UK fellowships en de Franse fellowship. We hadden een fantastische tijd waarin het Woord werd gepredikt, we getuigenissen deelden en we tijdens drie zonnige dagen een goede tijd van fellowship hadden. Dank aan iedereen die kwam!

We hoorden in de getuigenissen over hoop die werd gegeven in een donkere wereld, de vrede die alle verstand te boven gaat, in een tijd vol onzekerheid of ziekte, God die meer dan overvloedig zegende waar eerst niets was, gebracht in de waarheid en de vrijheid door het dienen van Christus, de beschermende hand van God in een bijna dodelijk ongeluk. De lijst van wat God heeft gedaan en blijft doen voor ons is onbegrensd.

Laten we altijd de waarheid blijven verkondigen, hoop brengen in deze donkere wereld door aan iedereen Zijn Woord te vertellen en altijd aan de kant van het Licht te blijven. Er wacht ons een fantastisch toekomst.

**Revival Fellowship West Londen**



Ontluikend nieuw talent



Musical outreach



Meeting



Meeting



Nieuwe vrienden maken



Outreaching



Lunchtime fellowship



Schitterende gastvrijheid

# Suriname Conventie en het laatste nieuws

We hadden dit jaar onze eerste 3 daagse conventie. Ons thema was hetzelfde als op de UK conventie " Een nieuw begin". We hadden een aantal bezoekers en we hadden een fantastische tijd met elkaar. Alle broeders en zusters waren het erover eens dat het de moeite waard is om dit jaarlijks te doen. Na de conventie hadden we een doop en deze persoon ontving ook de Heilige Geest op dezelfde dag.



Ondanks de zware regenval in de afgelopen weken, proberen we toch altijd te outreachen. Een aantal mensen heeft de Heilige Geest ontvangen en we hebben iedere keer na de outreach goede fellowship samen. Werken voor de Heer loont :)

We proberen nog steeds om een eigen hal te kopen, maar de prijzen van het vastgoed zijn te hoog op dit moment. We zijn vastbesloten om op de Heer te vertrouwen dat Hij de oplossing zal geven.

**Pastor Guillaume, RF Suriname**

## Ierland Mini-camp



Met het vrije Paasweekend, maakten we van de gelegenheid gebruik om een paar vakantie huisjes te huren op het platteland. Martin, Emma, Ben en Krisztina uit Noord Londen en Carol uit Medway kwamen ook. Het was net een mini camp.

Het was een goede tijd van fellowship, gesprekken, getuigenissen en plezier. Een van deze dagen had een zuster een mevrouw uitgenodigd die ze al 20 jaar niet had gezien, om een bij te praten. Ze kwam naar de morgen bijeenkomst en bleef ook daarna een poosje. Het heeft ongetwijfeld indruk op haar gemaakt, we houden contact. We hadden ook follow up met een man waar een zuster tegen had getuigd. Prijs de Heer. Het was voor iedereen een opbouwende tijd, om even weg te zijn van de dagelijkse was beslommingen en om samen quality time te hebben: " ijzer scherpt ijzer".

**Revival Fellowship Ierland**



## Revival in Aruba

Roy, Maricelle, Bert en Klaasje gingen deze maand naar Aruba. Ze hadden een fantastische tijd en bezochten familie en vrienden van Roy and Maricelle en vertelden hen het evangelie.

Velen hoorden het Woord en sommige kwamen naar de bijeenkomst. Roy's broer John, ontving de Heilige Geest. Maricelles broer Felix, is wederom geboren. Een mevrouw, Noemie, ontving ook de Heilige Geest. Wat een voorrecht dat we het evangelie kunnen verspreiden waar we ook gaan en dat God bevestigt met tekenen en wonderen. Wordt vervolgd ... **Revival Fellowship Dordrecht**



# De Revival Fellowship in:



Huis bijeenkomst Almere

## Almere

Prijs de Heer voor een energieke maand, 6 mensen werden wederom geboren. Bezoekers kwamen door getuigen op straat of door contact op het werk. In een van de huisbijeenkomsten die we hadden in de eerste week van de maand, werd een man genaamd Roy (70+) gedoopt en hij ontving de Heilige Geest. Hij hoorde het evangelie dat ervoor op de outreach en aarzelde niet om actie te ondernemen. Een andere dochter en zoon van onze zuster Yvett die vorige maand wederom geboren werd, werden ook gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Een paar anderen werden ook wederom geboren, zij waren contacten via werk. We zijn dankbaar dat God steeds de mogelijkheid geeft dat mensen wederom geboren worden en dat wij daarbij bruikbaar kunnen zijn. We genoten van de internationale camp avond met veel getuigenissen van broeders en zusters en korte gesprekken en presentaties uit onze fellowships. Bedankt allemaal voor de bijdrage. Tijdens de avond van tekenen en wonderen hoorden we mooie getuigenissen hoe God onze zusters Ashley, Louisa, Marscha, Meghann en broeder Frank hielp om hun depressie, angst of mentale uitdagingen te overwinnen. God is getrouw aan degenen die bij Hem hun toevlucht zoeken en niet in de oplossingen van deze wereld. Zij konden allemaal getuigen hoe zij persoonlijk veranderden toen ze door deze moeilijke periode gingen en dat zij er geestelijk sterker uitkwamen. Het is mooi om revival te zien en de persoonlijke groei van onze wandel in de Heer.

## Tsjechië

God bless broeders en zusters. In de vorige maand zijn er wat bitterzoete dingen gebeurd. We namen afscheid van de geliefde

familie Trembl. Tomas, Shelley en de kinderen zijn naar Australië verhuisd. Ze waren een grote steun in de tijd dat ze hier woonden en we gaan ze erg missen. We wensen hen het allerbeste en Gods zegen in deze nieuwe periode in hun wandel in Australië. We hadden een dinner night (met een fantastische goulash) vol met emoties als afscheidsavond. Er was een gezongen item en we herinnerden de gelukkig tijd die we samen hadden voor dat we aansloten bij de internationale camp avond.



Next stop, Oz! the Trembl family

Degenen die naar het camp in Hongarije gingen, kwamen weer aangemoedigd terug. Dat was kort nadat onze broeder in de Heer, Lada Vanek, overleed en nu slaapt in de Heer. Dit is natuurlijk heel triest, we hadden altijd veel plezier met hem en denken met liefde aan hem terug. Hij getuigde altijd tegen iedereen. Aan de andere kant is hij ons een stap voor op de weg om de Heer tegemoet te gaan, we kijken ernaar uit om hem weer te zien in het koninkrijk van God. Onlangs hadden we op een zaterdag een kindermiddag waar ook veel bezoekers aanwezig waren. De kinderen werden door de goed georganiseerde activiteiten goed bezig gehouden en dus was er

volop gelegenheid om met de ouders te spreken. Op die avond ontving Lena, de moeder van onze broeder Sasha, de Heilige Geest. Het was dus een fantastische dag!

## Dordrecht

Deze maand werden er twee mensen wederom geboren in Dordrecht. Een broeder deelde een getuigenis dat hij jarenlang chronische hoofdpijn had. Na gebed in de bidlijn was hij genezen. Velen van ons gingen op 23 april naar de bruiloft van Viola en Eugene in Bournemouth en anderen keken online mee. Het is mooi hoe de Heer hen heeft samen gebracht en het was een zegen om deze mooie dag met hen te kunnen delen. *(lees ook het verslag van de reis naar Aruba op blz. 5)*

## Frankrijk

Deze maand konden sommigen van ons naar de conventie in Londen gaan. Het was zo fantastisch om weer 'persoonlijk' naar een conventie te kunnen gaan en oog-in-oog te kunnen communiceren. Het was een heel opbouwende tijd, genieten van fellowship, de bijeenkomsten en ook deelnemen aan de outreaches en tijd doorbrengen met nieuwe broeders en zusters en bezoekers. Het gaat altijd zo snel...we kijken nu uit naar de conventie in Nederland! Het gaat goed met de outreaches op zaterdag, veel interesse en goede conversaties. Een jongeman die in Angers studeert kreeg een pamfletje en komt nu regelmatig naar de bijeenkomsten.

## Hongarije

Er werden deze maand twee mensen gedoopt en drie ontvingen de Heilige Geest. De tante van een broeder, die zelf niet in de Heer is, gaf een collega, die een goed plek zocht voor haar zoon, de suggestie om hem naar ons te sturen. Zij kwam mee en ontving de Heilige Geest. We organiseerden ons eerste voorjaars camp in 3 jaar, het was fantastisch. Lees het verslag. Een man uit Tsjechië die op het kampeerterrein stond, hoorde van broeders het evangelie in zijn eigen taal en besloot gedoopt te worden, later ontving hij ook de Heilige Geest. Een andere man die gedoopt werd, was de man van iemand die terugkwam naar de fellowship, nadat ze die als tiener had verlaten. Een paar weken later



Afscheidsavond fellowship Tsjechië



Outreach, Frankrijk

# De Revival Fellowship in:

ontving hij de Heilige Geest en ze zijn allebei heel blij in de Heer te zijn.

Een zuster sprak tegen een collega die last had van trillingen aan haar oog en ze vertelde haar dat God direct kan genezen. Voor het eind van hun gesprek waren de trillingen gestopt en zij beide prezen de Heer daarvoor. Een zuster zag een baby zonder toezicht in een buggy die de heuvel begon af te rollen naar een drukke straat. Ze realiseerde zich dat ze te ver weg was om in te grijpen en riep uit tot de Heer om iets aan de situatie te doen. Vlak voor de weg kantelde de buggy en de baby mankeerde niets. Een ander zuster ziet de hand van de Heer in de verandering die ze heeft door gemaakt, ze kan nu aan een verantwoordelijke fulltime baan beginnen. Een andere zuster is de Heer dankbaar dat hij iets heeft gedaan aan een onplezierige werk situatie.

## Ierland

Groeten uit Ierland. *(lees het verslag van ons mini camp op blz. 5)*

We gaan door met de outreach in het nabij gelegen plaatsje Tralee, er zijn daar echt mogelijkheden. Een zuster sprak met een jonge man uit Oekraïne, die recent met zijn familie was aangekomen. Hij zei tegen haar dat hij agnost was, wat haar de mogelijkheid bood om over bewijs te spreken. We gaven hem dat weekend follow up en hij gaf ons de kans om de Bijbel open te doen en in het kort van begin tot eind door Gods plan te gaan. We hebben er geen twijfel over laten bestaan wat het juiste is om te doen. Een andere zuster kon tijdens de wekelijkse outreach met een man bidden voor de Heilige Geest en hem dingen van de Heer uitleggen. Het was heel stimulerend, ondanks de reacties soms, wij kijken vooruit naar de goede dingen die de Heer voor ons in petto heeft en we weten dat het Woord niet ledig uitgaat.

## Liverpool

We hadden deze maand de begrafenis van Paul Coles. Er waren veel mensen aanwezig en na afloop hadden we wat bezoekers in de hal. Het was een gezegende dag, het evan-



Congratulations to Viola & Eugene!

gelie werd verteld en we deelden wat oude getuigenissen. Lili en Pastor Denis baden met een mevrouw en ze ontving de Heilige Geest! Velen van ons gingen naar de conventie in Londen. We hadden ook een "Wie Ben Ik?" Bijbel avond, waar we zoveel mogelijk opzochten over een persoon in de Bijbel en ons ook zo kleedden (een theedoek om je hoofd) en gaven ook wel hints over wie we waren! Er waren enkele bezoekers in de bijeenkomsten en bij activiteiten, we genoten van de fellowship, wandelingen samen en outreaches.

## Noord Londen

We deden mee aan de Euro Campavond, naast onze eigen concert. Het is altijd fantastisch als er bezoekers zijn en te kunnen laten zien dat er overal ter wereld broeders en zusters zijn. We genoten ook heel erg van de voortreffelijke Conventie in West Londen. We hadden op een zaterdag onze eerste Midlands house meeting in Northampton. De Midlands is een uitgestrekt gebied, maar de opkomst was goed en er waren bezoekers. Een vrouw ontving de Heilige Geest. De outreaches gaan goed en soms gaan we naar andere plaatsen in de buurt.

## Poole

April was een drukke maand voor de Poole Assembly! Onze lokale outreach was zo als gewoonlijk goed bezocht. Daarna hadden we een online mini-camp avond met gesprekken,

getuigenissen en items die gedeeld werden met broeders en zusters in Nederland en heel de UK. We genoten er echt van en we danken alle broeders en zusters voor hun bijdrage en fellowship. Daarna reisden we allemaal naar de drie daagse conventie die gehouden werd in West Londen en we hadden een weekend waarin we ook genoten van de fantastische fellowship met onze broeders en zusters. We hoorden opbouwende gesprekken, ook van een paar sprekers van overzee, over het thema 'Red Jezelf: Een Nieuw Begin'. Er waren mooie getuigenissen en veel items van jonge en niet zo heel jonge leden van onze fellowship. We kwamen er allemaal opgebouwd en beter vandaan en we bedanken iedereen die meewerkte om de rally tot een succes te maken. Het was voor ons een voorrecht om hier de bruiloft van Eugene en Viola te houden op 3 april. Het was heel fijn om broeders en zusters uit diverse assemblies welkom te heten en natuurlijk ook de familie van de bruid en bruidegom. Onze eerste bruiloft hier in Poole was een groot succes en we konden van de gelegenheid gebruik maken om te delen wat we geloven en om te laten zien hoe prettig een bruiloft in de fellowship is. We waren gezegend met zoveel meer fellowship deze maand en we danken de Heer

voor alles en ook alle broeders en zusters voor alles wat er werd gedaan.  
DANK U WEL !

## Rotterdam

Gegroet broeders en zusters. Het was een redelijk drukke maand met onze maandelijkse huis bijeenkomsten en koffiemorgen. Op de zaterdag

avonden hadden we een internationale en lokale camp avond, een avond met vragen & antwoorden en ook een presentatie over de vloed in Noachs tijd, was het lokaal of wereldwijd? We hadden een avond waarop enkele broeders en zusters hun getuigenis deelden en vertelden wat de Heer voor hen



Liverpool saints



Outreach Noord Londen



Concert avond, Rotterdam



Outreach Hongarije

# De Revival Fellowship in:



Camp night—Medway Item



Assemblies loggen in voor de International eCamp Avond



Camp night—Suriname item

had gedaan sinds ze wederom geboren waren uit water en Geest. Tony was 18 jaar lang verslaafd aan sigaretten, drugs en alcohol. Toen hij het evangelie hoorde zat hij in een revalidatie kliniek. De doctoren daar vertelden hem dat ze hem niet konden genezen van zijn lever ziekte en zijn verslavingen. Toen hij gehoorzaam was aan Gods Woord en wederom geboren werd uit water en Geest, was hij meteen genezen van zijn verslavingen en zijn lever ziekte en nog een paar lichamelijke klachten. Marent was ook genezen van zijn verslavingen aan alcohol, drugs en roken en slaap apneu. Zijn zoon is genezen van epilepsie en hij heeft gebeden voor een oom, hij werd genezen van de ziekte van Non-Hodgkin en hij bad ook voor de oom van een collega met darm kankeren hij was ook genezen. Diverse broeders en zusters gingen voor het eerst in 3 jaar weer naar Hongarije voor het camp, het was een zegen voor iedereen die daar aanwezig kon zijn.

## Zwitserland & Duitsland

Sommigen van ons gingen naar het camp in Hongarije, we hadden daar een fantastische tijd. Daarvoor bezochten we onze broeder en zusters in Graz, Oostenrijk. We hadden een outreach in de stad en de volgende dag reisden we gezamenlijk door naar het camp. Zoals altijd was het heel opbouwend en heel fijn om broeders en zusters weer te zien. We hadden ook onze maandelijkse Bijbelstudie met de broeders en zusters in Angers inclusief Scott uit Medway. Deze keer spraken we over het verhaal in Num. 13, toen God mannen uitzond om het land Kanaän te verkennen. We vergeleken dit met onze wandel in de Heer, dat we God niet moeten beperken, want Hij kan alles. Brengen wij een goed verslag? Als Hij ons iets belooft, dan houdt God Zijn belofte en Hij is goed voor ons. We moeten Hem geloven en het niet in twijfel trekken door ons natuurlijk verstand. Zuster Katharina deelde een genezing met ons:

*“Ik werd midden in de nacht wakker door hevige kiespijn. Eerst kon ik nog lokaliseren welke kies het was, maar uiteindelijk trok de pijn door heel mijn mond en zelfs m'n bovenlichaam deed pijn. Het was net voor het Paas weekend en ik besloot om de volgende dag naar de tandarts voor spoedgevallen te gaan. Ik vroeg de Heer om me te genezen en viel weer in slaap. Toen ik weer wakker werd was de pijn volkomen verdwenen. Het is nu 3 weken geleden en ik heb geen pijn meer gehad. Prijs de Heer.”*



Stephan met Robert & Viki in Graz

## Getuigenissen



Ik ben heel blij dat ik mijn getuigenis kan delen, ik ben nu een jaar in de Heer. Ik had nooit iets met Christendom of een kerk. Op z'n hoogst bezochten we kerken en bewonderden de architectuur. We waren heel blij met onze nieuwe burens, de familie Campbell. Iedere keer als we hen ontmoetten hadden ze een lach op hun gezicht. Na een paar keer koffie drinken en met de kinderen in het zand spelen, hadden we de mogelijkheid om met hen de online bijeenkomst te volgen en we vonden het fijn. Maar ik ben een materialist en had wat moeite met het idee.

Wat mij veranderde was toen mijn man, die (ondanks het uitgaansverbod) ging fietsen en 's nachts om 2 uur een beetje tipsy thuis kwam. Ik was bang dat de politie hem zou stoppen en zijn rijbewijs zou afpakken. De zomer kwam eraan en alleen hij kon met de caravan rijden. Ik was boos dat hij iets gevaarlijks zou doen. Ik kon er niet van slapen. Toen voelde ik de warme aanraking van God, die mij verzekerde dat er niets zou gebeuren. We stonden de volgende morgen op alsof er niets was gebeurd. Mijn boosheid verdween en mijn verlangen naar God kwam. Dus ik besloot me te laten dopen en na tien dagen ontving ik de Heilige Geest en sprak in tongen. Twee dagen voor mijn doop hoorde ik dat ik een tumor had in mijn hersenen die verwijderd moest worden. Het plan was om te opereren en de tumor te verwijderen en daarna te beginnen met Gamma bestralingen. Ik kon zien dat de dokter heel verbaasd was na de operatie. Hij kon waarschijnlijk niet geloven dat God hem had geholpen om de hele tumor te verwijderen. Het is nu onder controle en heel belangrijk het groeit niet. Op een dag tijdens het Najaars camp had ik hoofdpijn. Ik deed niet mee met het middag programma van de zusters, maar zuster Hela ging met me

bidden. Ik voelde weer de aanraking van God en de hoofdpijn verdween. Ik bad zelf ook diverse malen voor genezing van een hoofdpijn die meestal 2-3 dagen duurt en waar geen pijnstilling voor helpt. Maar God kan mij helpen en in een oogwenk voel ik me weer vol energie en zonder pijn. Hier ben ik de Heer heel dankbaar voor en ik waardeer Zijn kracht heel erg. Amen.

**Blanka, Tsjechië**



Mijn naam is Timmy. Ik ben in 2009 geboren. Mijn ouders waren toen al in de Heer.

Ik ontving de Heilige Geest rond Kerst 2017. Mijn moeder wilde zeker weten dat ik de Heilige Geest had ontvangen. Ik ontving de Heilige Geest toen ik bad voor een genezing, maar in plaats van de genezing ontving ik de Heilige Geest. We baden een paar weken om er zeker van te zijn dat ik het had ontvangen. Mijn ouders wilden het zeker weten. Toen werd ik gedoopt in een zondag bijeenkomst. Zo begon mijn wandel in de Heer.

Mijn grootste wonder was een bescherming van ziek zijn. In de 'covid periode' begonnen mijn familieleden ziek te worden en ik bad dat zij niet erg ziek van zouden worden, of dat ik tenminste niet ziek zou worden. Mijn moeder testte positief. Allebei mijn ouders werden ziek en mijn zusjes ook, alleen mijn broer en ik werden niet ziek. **Timothy, Tsjechië**