

Revival News



Europees Maand Verslag

Augustus 2022



Summer Camp photo

Dit was ons 13e Zomer camp, dat we hielden in de Kingswood School in het mooie Bath, in Zuidwest Engeland.

Er waren ongeveer 240 deelnemers, inclusief de veertien pastors vanuit Engeland en van overzee.

Eén van de vele uitstekende kenmerken van de bijeenkomsten in het theater was het aantal jongeren dat een wat uitgebreider en zelfverzekerd getuigenis gaf over diverse aspecten van hun wandel met de Heer. **Vervolg op pagina 4**



Wie won de voetbalwedstrijd? - UK



Zusters in de eetzaal UK



Ook in dit verslag... Meer lokale camps en boeiend nieuws over de hal in Suriname !

Server News, August 2022
Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:
Herfst camp, Tsjechië 26-30 Okt.
Contact: oldrich.treml@volny.cz
Herfstcamp, Ierland, 26-30 Okt.
Contact:
irishrevivalfellowship@gmail.com
Winter camps in Holland en Engeland.
Contacts:
piet.visser@revivalfellowship.nl (Ned)
denismurf@hotmail.com (Eng)
Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Iets uit de krant van vanmorgen.



Er staat: 'De mensen krijgen de regering die ze verdienen.'



Tenslotte hebben zij ze gekozen! Er staat: 'Als kiezers hebben we hen immers in het zadel geholpen en onze egoïstische ideeën verder gerealiseerd. Eigenmachtigheid, consumptie, comfort, plezier – we hebben het op een presenteerblaadje gekregen. Een samenleving krijgt de overheid en de maatschappij die het verdient.'

Laten we eens kijken naar wat voor dingen die mensen willen:

- Vrijheid om te doen wat ze willen.
- Volop betaalbare goederen.
- Maximaal comfort.
- Plezier, alles uit het leven halen.
- Een veilige omgeving om dit te doen en ervan te genieten.

De bijbel spreekt hier al de laatste 6000 jaar over. Er is niets veranderd.

De Bijbel:

2 Petr. 2:1 En er zijn ook vaste profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraren zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere Die hen gekocht heeft, verloochende en een haastig verderf over zichzelf brengende.

2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen; door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een

koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

En Gods antwoord hierop is ...

5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

6 En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degenen die goddelooslijk zouden leven;

18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen die waarlijk ontvloten waren van degenen die in dwaling wandelen;

19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.

En dat is waar we dagelijks mee te maken hebben, beloftes, beloftes en fantasie.

We moeten dus dagelijks keuzes maken. Of we zijn een dienaar van God of we zijn een dienaar van de wereld. Ze hebben beide hun eigen beloning. Een dienaar van God heeft een eeuwige beloning in een ideale omgeving.

1Cor 2:6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der overste dezer wereld, die te niet worden;

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

8 Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten

Gods.

Een beloning is dus fantastisch: **Mt 25:31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid.**

32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijsns vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Aan de andere hand zal de beloning niet zo mooi zijn:

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degene die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

Het is wel zeker dat we daar niet willen zijn, maar dat is niet het hoofddoel dat ervoor zorgt dat we door gaan. Het hoofddoel is anderen helpen hier niet te komen.



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Als je de waarheid verandert heb je geen veranderde waarheid, maar een leugen.
- Hoe langer je wacht met corrigeren, hoe meer er is te corrigeren.
- Je naaste liefhebben is geen advies van de Heer, maar een gebod.
- Blijf apart, vertrouw en geloof.
- Bid voor wijsheid om de goede keuzes te maken.
- Richt je geest op mogelijkheden en de onmogelijkheden zullen vervagen.
- Blijf altijd dankbaar, denk niet dat je recht hebt op Gods zegeningen.
- Neem van ganser harte alles aan wat Jezus ons geeft, ook de fellowship die Hij voor ons verzorgd heeft.
- Je kan niet op je lauweren rusten, maar behaalde overwinningen in het verleden helpen je om vandaag de focus te houden.

Revival in Europa en de UK

Dopen in augustus : 8 in Nederland (7 op de foto's), 6 in de UK (4 op de foto's)



Daniel, Almere



Zita, Almere



Jemima, West London



Cheriqua, Rotterdam



Iris, Medway



Jose, Summer Camp UK



Ozzy, West Londen



Ron, Rotterdam



Lynsay, Rotterdam



Dordrecht



Ben, Dordrecht

Nieuws van de broeders en zusters in Suriname

We hadden een turbulente maand. Zoals jullie weten waren we al een poosje bezig een andere locatie te zoeken, want wat we nu huren wordt te klein en we kunnen er alleen in op de dagen van de bijeenkomsten.

Aan het begin van de maand vertelde de huisbaas ons dat de huur verdrievoudigd zou worden, door de financiële situatie in het land. De fellowship heeft gebeden en gevast voor een oplossing hiervoor. Pijns de Heer, in dezelfde week kregen we antwoord.

We vonden een plek die we kunnen huren, dicht bij het centrum en met voldoende parkeerplaatsen. Na onderhandeling met de verhuurder kwamen we een goede prijs overeen en we kunnen er op 1 oktober in, na ons camp.

Echter, in dezelfde week kregen we te horen van de verhuurder van de huidige locatie, dat ze de bijeenkomsthal gaan renoveren en dat we er dus 2 weken niet in konden, vanaf 1 sept.

Na dit slechte nieuws hebben we besloten om de huur per 1 sept. op te zeggen en aan de slag te gaan in de nieuwe hal zodat we daar binnen 2 weken in kunnen. De verhuurder ging ermee akkoord dat we er eerder in gaan. Het is zo fantastisch om te zien hoe we als een familie iedere dag aan het werk waren om de nieuwe bijeenkomst hal op tijd klaar te krijgen. Pijns de Heer, we zijn erin geslaagd. Woensdag 31 augustus hielden we de eerste bijeenkomst in onze nieuwe hal.

Voor ons, als fellowship, hebben we weer ervaren hoe getrouw God is, Hij houdt altijd zijn beloften aan Zijn kinderen.

Het is echt bijzonder om te zien hoe wonderbaarlijk onze God is.

Pastor Guillaume, RF Suriname



Meer over de Zomer Conventie in de UK

Vervolg van de voor pagina

Van de morgen tot de avond was er mogelijkheid tot fellowship, met een kopje thee rond de tafel. We hadden de grote eetzaal tot onze beschikking, daar konden heel wat mensen in en fellowship hebben. Er was dagelijks een BBQ op de binnenplaats waar velen konden staan of zitten.

's Avonds waren er diverse opties open voor iedereen, inclusief het inmiddels beruchte rumoerige 'Stille Huis', maar dat is een lang verhaal.

Er waren ook Dagjes uit en velen gingen ook naar Bath om de vele attracties van de stad te bekijken.

Er was ook een trip georganiseerd naar Shaftesbury, een dorp met de steilste heuvel in England(?) het kreeg meer bekendheid in de jaren 70 door een advertentie voor Hovis.

Een fietstocht langs de kanalen van Avon, met een stop om te zwemmen in een stuwmeer.

De aanwezigheid van een assembly op 20 minuten van waar wij waren, in Keynsham : The Bristol Revival Fellowship, was een extra stimulans voor outreachen. Er kwamen bezoekers in de bijeenkomsten en er werden veel contacten gelegd. Vijf mensen werden gedoopt.

Aan het eind van de week hadden we de jaarlijkse 'ouderen v jongeren' voetbal wedstrijd, luidkeels aangemoedigd door de supporters die op de helling langs het veld zaten. Het werd 1-3 dit jaar, een mooi sportief evenement.

Data voor volgend jaar: 12-19 augustus 2023.

Alle bijeenkomsten zijn te bekijken op YouTube, zoek op Medway Revival Fellowship.



Ps Brad & Cheryl, Brisbane



Zusters voor de Kingswood School



BBQ time



Broeders en zusters na de fietstocht



Baptism tank!



Main meeting

Corfe Camping, Poole UK

In het laatste weekend van de maand hadden we ons jaarlijkse Corfe Camp en we waren gezegend met mooi weer en een paar bezoekers van andere fellowships in het land. Gesprekken, getuigenissen en nog meer fellowship, alles droeg bij tot een fantastisch weekend en Pastor Jimmy en zijn gezin konden er op zondag voor de openlucht bijeenkomst zijn. We hoorden over de 'Loodlijn' in Amos en hoe we onze muren 'recht' moeten houden en 'scheuren' moeten vermijden, anders komt er water in en wordt de structuur zwakker! Het was een opbouwende tijd.

Revival Fellowship Poole, UK



CORFE CAMP 22

Next Gen Camp en Bijbelklas Camp Nederland

Het thema voor het jongeren camp dit jaar was "Ik ben een strijder voor de Heer". Het Bijbelklas camp was van maandag tot woensdag en het NGC 22 was van woensdag tot zaterdag. Woensdag was een gecombineerde dag vol activiteiten voor de beide leeftijdsgroepen. Het was een week met inspirerende gesprekken en Bible nuggets van de jonge broeders en veel van de jonge zusters deelden fantastische getuigenissen. Dit jaar was de groep NGC het grootste sinds we hier mee zijn begonnen. Fantastisch om zoveel jongeren samen te zien om te leren van en over onze God. NGC begon met een klapper, een van de jonge broeders had een klasgenoot mee gebracht naar camp en hij ontving de Heilige Geest op de eerste avond. Veel van de jongeren deden mee met de Geestelijke gaven. Iedereen, jongeren en niet meer zo jongeren, ervoeren NGC als anders dit jaar. Iedere avond vormden zich groepjes jongeren en leiders met de Bijbel open en werden er vragen gesteld over allerlei onderwerpen. Ik kan zeggen dat ik me getest voelde in mijn eigen Bijbel kennis met die enorme berg vragen. We kwamen blij, moe en geïnspireerd weer thuis en kijken uit naar NGC 23! **Revival Fellowship Nederland**



Kids Camp in Hongarije



Niet lang na het zomer camp hadden we ons einde zomer Kids' Camp op het platteland van Hongarije. Het thema was "Waar zal ik zijn als ik groot ben?" "Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn". De kinderen leerden dat de manier waarop ze hun tijd besteden hun relatie met de Heer zal bepalen. Ze kregen gereedschap aan gereikt hoe ze hun plaats in het gezin van God kunnen bepalen, beter dan de wereldse omgeving op school. **Revival Fellowship Hongarije.**

De Revival Fellowship in:



Snel getuigen, Almere

Almere

Twee mensen werden wederom geboren deze maand. Een vrouw die een poosje geleden een uitnodiging had ontvangen op straat, wilde na een half jaar komen kijken wie wij zijn. Nadat ze het getuigenis van de Heer in ons leven had gezien, besloot ze zich te laten dopen en voor de Heilige Geest te bidden. Een man die het evangelie hoorde van onze broeder Andrew, kwam en werd gedoopt en ontving ook de Heilige Geest. We heten onze zuster Shadee uit Curaçao welkom. Ze hoorde het evangelie van Shanon op school en was wederom geboren toen Ps. Rene erheen ging om haar te dopen in 2019. Toen ze nog daar was volgde ze de bijeenkomsten via Zoom. Vorige maand verhuisde ze naar Nederland voor verdere studie en nu is ze in de fellowship in Almere. Onze jongeren gingen naar Kids-Next Gen camp. Tijdens Next Gen camp ontving een schoolvriend van Tom de Heilige Geest. Op een zaterdagavond hadden we V & A en een andere keer een presentatie over genezing door geloof. Op een interactieve manier (speed date style) deelden we getuigenissen over de eerste dingen die er gebeurden in onze wandel met de Heer. Jong en oud deed mee en het was heel bemoeidigend om al die getuigenissen te horen.



Broeder Tom

Bristol

20 van de Bristol fellowship gingen naar Vancouver voor het eerste camp als Revival Fellowship camp daar. Het camp werd gehouden bij Loon Lake, een rustige en vrijstaande locatie in de heuvels. Ongeveer 100 zielen uit Vancouver en verschillende fellowships in N- Amerika en Australië waren aanwezig. Het was fantastisch om zoveel nieuwe broeders en zusters te ontmoeten, het voelde alsof we hen al lang kenden! Enkelen van ons konden aan het Bath camp deelnemen toen we terugkwamen. We hielden Camp outreaches in de hoofdstraten van Bristol in Keynsham en Kingswood, beide in de buurt van onze hal. Diverse contacten krijgen follow up, samen met andere lokale mensen waar we mee spraken na het camp.

Nadat we terug kwamen hadden we bezoek

van Ps. Chris & Penny Jose, daarna van ps. Rob Sinclair & zijn gezin. Er zijn 7 zielen (4 Geest vervuld en 3 jonge kinderen) bij gekomen in de fellowship in de laatste weken na diverse jaren 'in de wildernis'. Een weekend kwam er een gezin van vijf personen op bezoek nadat ze door een zuster waren uitgenodigd. We hopen dat we hen weer zien.

Tenslotte kwamen er twee

onderzoekende dames naar een bijeenkomst nadat ze onze nieuwe banner zagen. We waren ook heel blij dat we een wandeling & BBQ konden organiseren in Milton Keynes met een grote groep van de N- Londen fellowship. De mensen van Bristol/MK die er allemaal waren, zeiden dat het een fantastische dag was.

Dordrecht

Na het camp hadden we een avond van V&A, gevolgd door het Next Gen Camp. Op een zaterdag avond met Tekenen en Wonderen, hadden een aantal broeders en zusters de gelegenheid om hun getuigenis wat uitge-



Plezier in het park Dordrecht

breider te vertellen. Ze waren gevraagd om te vertellen over: Wat houdt jou gaande [in de Heer]? Enkele antwoorden waren: De liefde voor de waarheid; ik ben een kind van God; ik ben nu wel binnen, maar ik moet vasthouden; ik ben heel erg blij met wat ik heb. Een van onze zusters vertelde haar ervaring toen ze behandeld werd voor borstkanker. Toen ze de diagnose kreeg, kwamen er veel emoties los, maar na gebed kalmeerde ze en wat het belangrijkste was, ze kon Gods vrede, rust en blijdschap voelen. Tijdens alle behandelingen vertrouwde ze op de Heer en herinnerde zich eraan "God weet het!". Alle medische processen gingen goed en de doctoren kunnen nu niets meer vinden. Twee gasten werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Eén hoorde het evangelie op de woensdag outreach, de ander via een zuster op het werk. Broeders en zusters ontmoetten elkaar om te sporten, gitaar te spelen en wat te outreaches. De kinderen waren enthousiast om te helpen met de outreach, een van de kinderen ging naar een man toe en zei: u kan naar onze bijeenkomst komen en de Heilige Geest

ontvangen. Het was aanmoedigend om de kinderen in actie te zien. We hebben ook een nieuwe baby in de Fellowship: Sarah Jane Claudina. We zijn blij voor de familie Schijvenaars !



Hello, Sarah Jane Claudina!

Frankrijk

We hadden een fantastische maand van fellowship. Broeders en zusters uit Nederland en de UK kwamen om tijd met ons door te brengen en deel te nemen aan de fellowship activiteiten. Het was een fijne stimulans voor ons en we bedanken iedereen die kwam! Ps. Yomi en Cécile hielpen met de follow up van een nieuw



Arno & Szilvia

koppel. Er werden veel getuigenissen gedeeld rond de eettafel, inclusief hoe de Heer Ps. Yomi beschermde in een trein onge- luk, waarbij velen werden gedood of gewond. Toen de trein uit de rails reed, rolde

de wagon waarin hij zat langs de helling naar beneden. Hoewel er rondom hem chaos was, voelde het alsof hij werd opgepakt en beschermd totdat de trein tot stilstand kwam en hij werd neergezet, staande op een venster, zelfs zijn krant was nog intact! Cécile en Szilvia getuigden allebei hoe de Heer hun gebroken hart had genezen, op verschillende manieren. Arno vertelde over keerpunten in zijn wandel, zoals uit zijn comfort zone komen en gaan bidden voor iemand, dat hielp hem om geestelijk te groeien. Leonard vertelde hoe de Heer hem beschermde toen hij werd aangevallen op weg van school naar huis en bescherming op het werk toen er kokende stoom uit een pijp op zijn gezicht kwam. Gabi had een grote overwinning door



Genieten van de gasten Frankrijk

De Revival Fellowship in:



Bijbel studie op Kids camp, Hongarije



Poole

hoge kosten in Londen. We hadden drie dopen in augustus.

Poole

Toen Pastor Jimmy en zijn gezin weg waren naar Fiji, zijn er hier bij ons een flink aantal broeders en zusters op bezoek geweest. We begonnen de maand met een fellowship wandeling en een BBQ in de tuin. We waren heel blij dat Edwin, Heleen en de jongens

daar ook bij waren. We genoten allemaal van een fantastische middag met zon, lekker eten en fellowship. We kregen ook bezoek van Bob Morley, Joy en Ben uit West Londen en we bedanken hen voor hun lering en fellowship. Het Bath camp was een vruchtbare week en we genoten van wat we hoorden uit Gods woord en we hadden een fijne tijd met broeders en zusters van diverse fellowships uit Europa en verder weg. Na het camp kwamen Ps. Ben en Louisa een paar dagen op bezoek. Daar waren we erg blij mee en we bedanken hen voor de goede fellowship.

de lange auto rit te maken om ons te bezoeken, daar waren we allemaal heel blij om.

Read about our Kids Camp on page 5

Ierland

Groeten uit Ierland. We gaan door met outreach in een plaatsje in de omgeving, dat heeft goede contacten opgeleverd. Sommigen van ons gingen naar het zomer camp in de UK, het was een heel opbouwende tijd en het was geweldig om zoveel oude en nieuwe gezichten te zien. Na het kamp kwam de familie Sinclair uit Ballarat een poosje bij ons, heel fijn, dat was echt een bonus! In de laatste weken heeft onze nieuwe zuster (oorspronkelijk uit India) haar zus en zwager en twee nichtjes mee gebracht naar de bijeenkomsten. Zij zijn op bezoek vanuit Duitsland en zijn pas weggegaan bij een Pinkster gemeente. We hebben met allemaal gebeden voor de Heilige Geest. Het bleek dat de zwager al Geest vervuld was, maar hij had het nooit iemand verteld want niemand had het

hem uitgelegd en hij voelde zich ook niet overtuigd. We gaan door met follow up met hen. Het was echt een boeiende maand. Ondertussen bereiden we ons voor op ons eigen camp: 26-30 okt.

Medway

We hadden in augustus veel bezoekers, vanuit USA, Nederland en Australië. Dat maakte allemaal deel uit van de bonussen rondom het Bath camp. Door de mooie zomer konden we picknicks plannen voor 's avonds met de garantie van goed weer. Er komen ook steeds bezoekers in de bijeenkomsten, soms ook gezinnen. Velen verhuizen naar Medway om te ontkomen aan de sociale spanningen en

Hongarije

Een broeder moest naar het ziekenhuis en mistte daardoor het zomer camp, maar hij bedacht dat hij nu veel tijd had om te bidden en naar gesprekken te luisteren van het camp en ging daarna evangeliseren en verzamelde 7 contacten van mensen die geïnteresseerd waren. We geven ze follow up en bidden met hen voor de Heilige Geest. Een zuster had een heel speciale ervaring op het zomer camp, waar ze bijeenkwam met 5 andere zusters die in 1993 samen een kamer hadden gedeeld op een kamp in Nederland. Nu wonen ze in verschillende delen van de wereld, nog steeds in het leger van de Heer na 29 jaar! Een zuster bad voor enthousiasme en toen ze mensen ontmoette waar ze materialen ging ophalen, kwam ze erachter dat zij geïnteresseerd

waren in het evangelie, wat haar weer heel blij maakte. Deze zuster bad ook voor de juiste hoeveelheid werk en door wonderlijke omstandigheden kreeg ze dat aangeboden. Een broeder prijst de Heer omdat hij altijd problemen had met vermoeid

heid en weinig energie, maar nu wordt hij om 4 uur wakker fris wakker, klaar om te gaan werken en hij doet nu veel meer dan daarvoor mogelijk was. Een zuster die bezig was een grote outreach te organiseren, liep tegen onverwachte problemen aan met de plaatselijke autoriteiten, maar de Heer hielp haar.



Medway



Rotterdam

Augustus was de camp maand, Euro & UK zomer camps, kids camp en next generation. We genoten allemaal van de camps en leerden veel om verder te gaan met onze wandel in de Heer. De hoogte punten waren natuurlijk de dopen en dat mensen de Heilige Geest ontvingen. We hadden een avond met tekenen en wonderen waar een broeder een film liet zien met wonderen in overvloed vanuit PNG! Een aantal broeders en zusters waren gevraagd om een getuigenis te vertellen van wonderen die ze hadden ervaren in de bidlijn. We hoorden over genezing van migraine, een zeer oog, een knobbel in de



Pastors & oversight, UK Summer convention

De Revival Fellowship in:

pols die verdween. Een broeder gaf een presentatie over de hoge Aswan dam en we hadden een avond met vragen en antwoorden.

Zwitserland & Duitsland

We begonnen deze maand met het Europese zomer camp. Het was – wat we altijd zeggen – het beste camp ooit. Heel hartelijk dank aan de Nederlandse broeders en zusters die dit weer organiseerden.

Op onze woensdagavond Bijbelstudie, samen met onze Duitse zusters, hadden we het over evangeliseren. We keken naar dit onderwerp vanuit diverse hoeken en we leerden ervan. Bij voorbeeld, dat we ons moeten realiseren hoe belangrijk het is, dat we genoeg tijd nemen om de mensen duidelijk te maken dat we in hen zijn geïnteresseerd en dat we hen ook laten praten. Het is soms goed om ons in de ander te verplaatsen.

Jezus liet ons zien dat we onze naaste moeten liefhebben en dat we ons moeten inleven in de ander. *Matt. 9:36 - 38 En de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, als schapen die geen herder hebben.*

Dus ga uit en predik en vergeet nooit dat de Heer met ons is als we Zijn werk doen.

Jeremia 1:6-9

6 Toen zeide ik: Ach Heere, Heere! Zie ik kan niet spreken, want ik ben jong.

7 Maar de Heere zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult gij gaan en alles wat Ik u gebied en zal zult gij spreken.

West Londen

We doopten deze maand twee van onze jongeren: Jemima van 9, ze ontving de Heilige Geest op de laatste dag van het camp en Ozzy, ook 9, hij ontving de Heilige Geest in de bidlijn. Ze waren heel blij en wij allemaal met hen.

We zijn erg gezegend dat we onze zuster Regina weer een paar weken bij ons hebben. Ze kwam naar het camp en genoot van alle fellowship. Ze deelde enkele getuigenissen met ons: ze kreeg te horen dat haar werk contract niet vernieuwd zou worden. Ze ging er voor bidden en vasten en liet het in Gods handen. Daarna kreeg ze een telefoontje dat haar contract weer met een jaar was verlengd!

Ze had ook Pastor Jorge uit Fortaleza gevraagd om te komen om een mevrouw te dopen. De vrouw bedacht zich op het laatst moment en Regina voelde zich in verlegenheid gebracht, maar in de bijeenkomst vroeg Pastor Jorge of er iemand gedoopt wilde worden en een anderen mevrouw die pas nieuw was, stak haar hand op en wilde gedoopt worden!

Grappig verhaaltje: een nieuwe mevrouw kwam naar de bijeenkomst op de zondag dat we allemaal naar het camp waren.

Op dezelfde tijd kwam een zuster die niet naar het camp kon gaan (en altijd ver moet reizen om naar de bijeenkomst te komen) en vergeten was dat we naar camp waren, naar de normale zondag bijeenkomst en ze zag de mevrouw. Ze sprak met haar en ze wisselden gegevens uit.

We kwamen allemaal enthousiast terug van het camp en we kijken uit naar de revival; die gaat komen.



Fellowship met zuster Regina uit Brazilië



zusters in West Londen

Getuigenissen

Ik ben op Curaçao geboren en opgegroeid op Aruba. Toen ik 19 was verhuisde ik naar Nederland om daar te studeren. Het was in die tijd dat ik begon na te denken over m'n leven. Ik geloofde wel in God, maar ik wist niet waar Hij was.

Ik kwam weer in contact met een vriendin en zij vertelde me dat ze een christen was. I was stomverbaasd. Ze was altijd een atheïst.

In april 1992 ontving ik de Heilige Geest en werd gedoopt. Ik was nu heel gelukkig en was me ervan bewust dat ik een heel nieuw leven was begonnen.

Ik nam de beslissing om eerlijk te zijn over de dingen waar ik mee bezig was en als ik moest veranderen zou ik dat doen.

In het begin was het zwaar, m'n moeder was tegen het evangelie en ze probeerde me er van weg te houden. Maar ik las het geschrift in Rom. 8:31 Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Ik ervaarde genezingen en God heeft me beschermd in situaties die slecht hadden kunnen aflopen. Ik trouwde met Harry en we hebben 2 kinderen. Dat ik nu Gods kind ben is het beste wat in mijn leven is gebeurd en ik kan niet wachten tot ik op de straten van goud kan lopen.

Pamela van Gelderen



Toen ik in 1989 het evangelie hoorde, trokken de tekenen & wonderen mijn aandacht. Ik was in die tijd Ned. Hervormd en had ervaringen met occultisme. Nadat ik het pamfletje had gelezen over genezingen, besloot ik God te vragen om mij te genezen. De volgende dag probeerde ik het uit door koffie te drinken, wat ik normaal niet kon doen omdat ik dan veel pijn zou krijgen. Maar nu kon ik dat wel doen, want ik was genezen. Ik besloot te bidden voor de Heilige Geest, met het bewijs van spreken in tongen. Een week later werd ik gedoopt door volledige onderdompeling. Ik had de waarheid gevonden en de betekenis van het leven. Met de kracht van de Heilige Geest stopte ik met roken en het drinken van alcohol. Ik ben nu bijna 30 jaar getrouwd met Pamela en we hebben in die jaren veel gezien en gedaan. We hebben 2 kinderen en zien de hand van God ook in hun levens. Ook heb ik een keer de dood in de ogen gekeken. Ik was er klaar voor. Maar door gebed ben ik genezen. Voordat ik wederom geboren was, was ik bang voor de dood.

Harry van Gelderen