

Revival News



Europees Maand Verslag

Augustus 2020



CORFE CAMPING 2020—UK

Door de huidige situatie hadden we geen UK zomer camp, maar we besloten om “echt” te gaan kamperen. We konden geen plek vinden die centraal was gelegen, maar we konden wel de plek gebruiken waar we normaal ook gaan, in de buurt van Corfe Castle in Zuid West Engeland. Zij konden ons (Gods kinderen) een veld geven waar we onze tenten konden neer zetten. Sommigen moesten wat verder reizen dan anderen, maar dat weerhield hen niet. We hielden de bijeenkomsten buiten op het veld met 70 broeders en zusters, verdeeld over 2 “tabernakels”. Er waren broeders en zusters uit Liverpool, Medway, Noord Londen, West Londen en zelfs uit Nederland. We kunnen altijd een manier vinden om te fellowshipen, zelfs in deze vreemde tijden. Wat een fantastisch camp!



Server Nieuws, August 2020

Alle opnames van het afgelopen zomer camp in Nederland kunnen worden gedownload van onze server. te vinden onder:
<http://camp.trfn.nl>

Have fun.
Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit blik:

Herfst camp, 30 oktober – 1 november 2020

Tsjechië
Dit zullen series zijn van fysieke bijeenkomsten in de hal in Tsjechië.
Uitgezonden via Zoom en interactief met andere assemblies en gast sprekers.
Dat alles binnen het normalen patroon van een camp.

Winter camp, 25 december—1 januari 2021.
Nederland en UK. Meer info op pagina 4.

Editorial: Nee—Nee

In Nederland kunnen we stickers krijgen van de gemeente om op onze brievenbus te plakken.



Die zijn ontworpen om te voorkomen dat mensen heel veel ongevraagde reclame in onze brievenbus stoppen. Je kan een eenvoudige Nee-nee krijgen of een versie Nee-Ja.

De tweede optie staat toe dat gratis kranten worden bezorgd. De eerste zorgt ervoor dat alleen persoonlijke post wordt bezorgd.

Af en toe krijg ik post van mensen met behoorlijk boze reacties, omdat ze ondanks de sticker, een pamflet van ons in hun brievenbus hebben gekregen.

Sommige van deze reacties zijn best grappig en je vraagt je af waarom mensen zo'n heisa over maken een stukje papier waar ze geen waarde aan hechten (hun eigen woorden).

Maar dat terzijde. Toen ik de laatste reactie las kwam de gedachte in me op: " Op welk punt in hun leven, beslissen mensen dat ze niets nieuws

meer kunnen leren, dat ze alles al weten en dat andere informatie niets nieuws meer kan toevoegen aan hun begrip van het leven?"

We komen allemaal wel een mensen tegen die zo reageren.

Het antwoord is simpel; deze mentaliteit vormt zich meestal na herhaalde teleurstellingen.

Als mensen maar genoeg teleurstellingen ervaren schijnt dit min of meer automatisch te gebeuren.

Soms wordt de "visie" tunnel visie, het wordt harder en harder, als beton.

Als dit gebeurt wordt het als een "geestelijke" Nee-nee sticker die over hun oren zit geplakt. .

Soms kan alleen "dynamiet" dat veranderen. Het probleem is natuurlijk, dat een "verandering" door dynamiet een éénrichting proces is, je kan het niet weer aan elkaar zetten!

Laat het duidelijk zijn dat dit met ons nooit moet gebeuren.

De apostel Paulus bemoedigt ons:

Efeze 3:17 Opdat Christus door het geloof in uw harte wonen en gij in de liefde ingeworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

In deze passage zien we een aantal sleutel woorden.

"Geloof" - "liefde" - "gegrond" - "begrijpen"- "wijdte" - "lengte" - "diepte" - "hoogte"

Vanzelfsprekend gaat dit over een aantal opeenvolgende stappen, in een zekere, belangrijke volgorde. Het eind resultaat is een vier - dimensionaal concept.

Wijdte, lengte, diepte en hoogte. Onze natuurlijke waarneming kent slecht drie dimensies.

De originele Griekse taal geeft ons meer inzicht.

Namelijk:

Breedte => "platos" => iets dat heel groot is.

Lengte => "mekos" => "megas" groot, luid (geluid)

Diepte => "bathos" => diep als in de diepte van een gedachte. (de vierde dimensie?)

Hoogte => "hupsos" => hoog in glorie.

Dit is waar dit altijd doorgaande proces toe leidt, diepte in begrip en hoogte in glorie, als we zelf nooit de Nee-nee mentaliteit toepassen.

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Speel niet op veilig, maar ga ervoor.
- Om het verschil te kunnen maken, moeten we anders zijn.
- We zijn de reflectoren van Christus.
- God openbaart Zichzelf door Zijn woord.
- God heeft geen parttimers in dienst, je gaat ervoor of niet!
- Laat de dingen van de Heer je motivatie zijn en wees daar enthousiast over.
- Keer niet terug naar de mogelijkheden van de oude leven. Laat kansen niet aan je neus voorbij gaan.
- Kijk naar iets en zie de mogelijkheden.
- Geef nooit op maar kijk altijd naar een weg vooruit.
- We zijn allemaal zo verschillend als sneeuwvlokken, maar we zijn gemaakt door dezelfde Schepper, door hetzelfde wonderlijke proces.
- Denk eraan dat je naar elkaar omkijkt en versterk de onderlinge band.
- De wereld spreekt over "corona", maar wij hebben de echte kroon van de Heer, laten we daaraan vasthouden.

Revival in Europa

Dopen in augustus: 1 in Tsjechië, 1 in Hongarije, 15 in Nederland, 6 in de UK.



Ivan, Rotterdam



Sergio, Rotterdam



Chanatda, Rotterdam



Zoltan, Hongarije



Roberto, Rotterdam



Nichantely, R'dam



Mirek, Tsjechië



Vinnie, Noord Londen



Stephan, Dordrecht



Remie, Dordrecht



Jayven, Rotterdam



Daniel, West Londen



Darren, West Londen



Carla, Dordrecht

Winter Camp december 2020— januari 2021

We hadden deze locatie in januari 2020 al geboekt voor het komend winter camp van 2020. Dus we gaan door met de voorbereidingen om dit camp ook te houden. Het zomer camp, wat we net achter de rug hebben, was een groot succes, ook al hadden we met wat beperkingen te maken. We vertrouwen erop dat we voor dit camp minder beperkingen zullen hebben en ook al zijn er beperkingen, er is daar ruimte genoeg, dus we gaan er voor.

Het camp is van vrijdag 25 december – vrijdag 1 januari.



Een heel grote bijeenkomst hal



Eet zaal



Groeps foto (ongeveer 320 broeders en zusters)



Items



Het is een heel grote locatie met genoeg ruimte om te verspreiden. Eindhoven airport is dicht bij het camp, ophalen en afzetten kan worden geregeld.

Het station van Venlo is dichtbij, ophalen en afzetten kan worden geregeld.

Kosten voor een hele week :
Volwassenen € 240
Kinderen 3 - 12 jr (incl) € 100
Kinderen onder 3 jr gratis

de Revival Fellowship in:

Almere

Er zijn drie mensen wederom geboren deze maand. Omdat de Revival Fellowship bijna de enige kerk is die open is tijdens deze



Baby shower, Almere

COVID-19 periode, belde een mevrouw of zij en haar zoon en vriendin naar een bijeenkomst konden komen. Toen ze kwamen hoorde de vriendin haar persoonlijke antwoord in het gesprek. Ze werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. De zoon zag een groot verschil met de pinkster gemeente waar hij heen ging en besloot om gedoopt te worden in de waarheid die hij in de Bijbel zag en in de bijeenkomst. Prijs de Heer. Zuster Meina vertelde ons hoe ze was genezen van een pinda allergie, door God te zoeken en te vragen haar compleet te genezen. De jongste dochter van Marvin en Beryl, Jennifer, had iets aan haar ogen. Ze rolde om de paar minuten met haar hoofd en ogen van links naar rechts en naar achteren. De dokter wist niet wat het was, maar prijs de Heer, nadat ze de Heer hiervoor ijverig hadden gebeden was ze weer in orde. Onderweg naar het NextGen camp stopten de broeders en zusters een poosje omdat ze anders te vroeg op het camp zouden aankomen. Toen ze op een bank zaten, kwam een Deense jongen naar ze toe en gaf hen iets. Ze legden hem uit dat ze dat niet konden aannemen en dat hij het beter weg kon gooien. Ze boden aan om met hem te bidden voor de Heilige Geest. Hij ontving het binnen een minuut. Daarna lieten ze hem wat geschriften zien in de Bijbel en wilde hij ook gedoopt worden. Ook zijn vriend ontving de Heilige Geest en ze zijn beide gedoopt.

Tsjechië

We willen u deze maand onze nieuwe broeder Mirek voorstellen. Hij hoorde op de donderdag outreach het evangelie van ps. Oolda en was heel erg geïnteresseerd. We haalden hem op voor de bijeenkomst, want hij zit in een rolstoel. Hij was heel blij dat hij gedoopt kon worden na de eerste bijeenkomst! Na de

doop zei hij dat hij graag betrokken wilde zijn bij de Fellowship en naar de bijeenkomsten komen. De volgende bijeenkomst ontving Mirek de Heilige Geest en sprak in tongen. Hij was heel dankbaar. Prijs de Heer. Aan het begin van de maand hadden we een grappig evenement, genaamd Winter Olympische Spelen in de Zomer! Met snowboarden, van de helling af skiën, crosscountry skiën, ijs-hockey en sneeuwballen gooien (waterballonnen). We gebruikten echte wintersport uitrusting op het gras op een HEEL warme, broeierige dag! Een schoolvriend en zijn familie deden hieraan mee evenals br. en zrs. uit Tsjechië, Nederland en UK. Onze kinderen hadden ook een geweldig Kids' Survival Camp, kort voor de schoolvakantie voorbij was. Enkele dappere volwassenen namen hen mee uit kamperen met koken op open vuur, wandeltochten, spelen, chorusses zingen en samen over de Heer praten. Een fantastische weekend!

Dordrecht

Zoals we soms zegen: revival brengt revival... Onze nieuwe broeder Robert vertelde het evangelie aan zijn buurman Remie. Remie kwam naar een paar bijeenkomsten en besloot dat hij gedoopt wilde worden. Hij nam zijn vriend en collega Stephan mee naar de bijeenkomst om getuige te zijn van zijn doop. Toen Stephan zag dat zijn vriend de Heilige Geest ontving in het doop bad, wilde hij ook voor de Heilige Geest bidden. Hij ontving dat ook en besloot diezelfde dag gedoopt te worden. Prijs de Heer, laat het revival vuur branden. Ook Carla, de moeder van broeder Remy en vrouw van broeder Richard, werd



Outreach in Almere

gedoopt deze maand, nadat ze een paar maanden geleden al de Heilige Geest had ontvangen. Op onze wekelijkse donderdag avond outreach, waren drie broeders met drie verschillende mensen aan het bidden voor de Heilige Geest, twee daarvan ontvingen en één van hen werd gedoopt. Het is fantastisch om de Heer te dienen die met vuur antwoordt. "...en de God die door vuur zal antwoorden, Die zal God zijn..." (I Kon. 18:24)

Frankrijk

In augustus maakten broeders en zusters uit Nederland en Engeland gebruik van de versoepelde maatregelen en kwamen ons hier bezoeken, waar we heel blij mee waren, we



Op bezoek in Frankrijk



waarderen de fellowship en support. We hoorden mooie getuigenissen en gesprekken

van de bezoekende broeders en zusters. Een zuster vertelde van een belangrijk keerpunt in haar wandel, toen ze beseftte dat God haar wilde gebruiken om het evangelie ook aan andere mensen te vertellen. Als tiener begon ze te getuigen tegen vrienden en collega's en zag dat de Heer dat zegende. Een broeder vertelde hoe hij toen hij wederom geboren was,



Winter Olympics in de zomer!



Kids' Survival Camp

De Revival Fellowship in:

KIDS CAMP IN HONGARIJE

We hadden een fantastisch kids camp aan het Balaton Meer, met 25 jongeren en helpers, die samen genoten van het woord van God. Er waren twee thema's, één was **Wees er zeker van dat je basis sterk is**, voor de jongere kinderen en **Keer terug naar / leer weer je eerste principes**, voor de oudere kinderen. Verschillende gesprekken en activiteiten hielpen mee om aan te moedigen en te begrijpen hoe deze wereld probeert deze dingen in ons te ondermijnen en dat we samen sterk moeten staan om dit te wederstaan. Beking, de Principes opbouwen en Eigengerechtigheid waren de belangrijkste onderwerpen die we daarna bespraken. Er was een duidelijke focus op de jongere generatie die straks de steunpilaren van de kerk zullen zijn, het is dus heel belangrijk om in het begin van onze wandel de dingen goed te doen, ongeacht hoe oud we zijn. Natuurlijk hadden we ook veel plezier bij het Balaton meer en het was ook een heel goede tijd om contacten die door de recente lockdown misschien wat waren verwaterd weer te

bevestigen. Op het camp viel een zuster die iets wilde pakken van een stoel. Ze bevestigde haar enkel die dik en blauw werd. We gingen ervoor bidden en legden er ijs op en de volgende morgen was het helemaal genezen.



werd vrij gezet van een wereldse leefstijl en op wonderbaarlijke wijze beschermd was toen iemand hem wilde aanvallen vanwege de keuze die hij maakte voor God. Een zuster getuigde dat ze had gezien hoe een jongetje dat verdronken was na gebed weer tot leven kwam. Een broeder vertelde hoe hij eens na een blessure aan zijn pols die maar niet genas na 6 maanden in een brace, te horen kreeg dat hij een behoorlijke operatie moest ondergaan en dat hij waarschijnlijk op zijn 25e al artritis in zijn pols zou hebben. Hij besloot op de Heer te vertrouwen dat Hij hem zou genezen. Hij gooide de brace in de bak en zegde de afspraken met de doctoren af. Nu 20 jaar later, heeft hij nooit enig probleem met zijn pols, God heeft het volledig genezen.

Hongarije

Deze maand ontvingen drie mensen de Heilige Geest en één persoon werd gedoopt. Ze kwamen allemaal uit het gebied



Outreach, Ierland

Soltvadkert, dat is ongeveer 120 km. van Budapest. Er woont daar één gezin, zij reizen op en neer naar de bijeenkomsten. We zagen veel grote werken van de Heer deze maand: de vader van een broeder had sinds dit voorjaar al 8 grote operaties gehad en hij kwam er na gebed iedere keer weer bovenop. De laatste keer schreven de doctoren hem eigenlijk af, maar we hebben voor hem gebeden op het kids camp in augustus en hij wordt dagelijks sterker. De relaties binnen de familie werden versterkt voor een familie in de Heer, tijdens het organiseren van de trouwerij van hun oudste dochter, familie leden (niet in de Heer) die al jaren niet met elkaar spraken, begonnen weer met elkaar te communiceren. Een zuster heeft wat kennissen die tekenen van Covid-19 vertoonden, ze bad voor hen en de testen waren negatief. De neef van een broeder, die ook in de Heer is, ziet dat zijn studie zoveel beter gaat dan die van een andere neef die niet in de Heer is en onze broeder kan ook duidelijk verschil zien tussen de twee in de houding en benadering van het leven. Hij bidt dat de hele familie dat ook gaat zien. Een zuster wilde niet dat de werk situatie haar aandacht van Gods werk zou afhouden, want er waren wat moeilijkheden door het virus. De Heer zegende alles zodat ze daar geen zorgen meer over heeft.

Ierland

Groeten uit Ierland! Deze maand gingen we weer outreachen op straat. Dit was het resultaat van een gesprek met een broeder die geïnspireerd was door het gesprek van een bezoekende pastor om te gaan outreachen en wij werden ook geïnspireerd. We hielden natuurlijk afstand en sommigen droegen een masker. Van die eerste outreach hebben we twee follow ups, het was goed om weer op straat te zijn. Prijs de Heer. We gingen als fellowship activiteit naar het strand en hoewel het weer niet zo geweldig was, hadden we

een heel goed tijd met elkaar. Drie broeders hadden pijn in hun rug, maar na gebed waren ze alle drie genezen, glorie aan God.

Liverpool

We hadden de laatste tijd weer wat revival: Emma, May-Kate en James zijn gedoopt en hebben de Heilige Geest ontvangen en komen naar de bijeenkomsten en hebben nu ook



Margaret and Willie

wonderen in hun leven. Getuigenis van Willie en Margaret. Margaret vertelde ons dit: *Sinds mei/juni is Willie in en uit het ziekenhuis geweest. Hij ging op zaterdag middag naar het ziekenhuis en werd behandeld voor longontsteking. The doctoren zeiden dat hij tekenen vertoonde van « versnelde achteruitgang » maar later in de week, nadat de hele fellowship had gebeden, werd Willie uit het ziekenhuis ontslagen en schreef de dokter in zijn staat dat Willie « wonderlijk was hersteld ». Prijs de Heer! Willie is een lieve echtgenoot. Het is zo verbazingwekkend dat God er is, wat er ook gebeurt. Eén van de fysiotherapeuten zei 'God slaapt zeker', maar ik zei, 'mijn God slaapt nooit'. Ik had rust want ik wist dat het in Gods hand was. De Heer is er altijd voor ons.*

Noord Londen

De Revival Fellowship in:



Corfe Camping, UK



Corfe Camping, UK

Schepper » Er werden heel veel feiten gegeven en er werd uitgelegd waarom er wel een schepper van deze wereld moet zijn geweest, die alles zo perfect en wonderlijk heeft gemaakt. *Rom. 1:20: Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.* Presentatie in het Duits op You Tube «RF Bern». Een kort getuigenis van Stephan: Een belangrijke server op zijn werk wilde niet meer herstarten, dus was hij op een vroege zaterdag morgen al aan het werk. Na veel gebed, kwam een collega die helemaal niet zou komen, maar kwam na een verkeerd begrepen tekstbericht. Hij vond de oplossing online en dat loste het hele probleem op en was het weer voor elkaar.

We kunnen nu onze hal steeds gebruiken en daarnaast gaan we ook door met Zoom. Hoewel dit een uitdaging is, heeft de Heer steeds voor bezoekers gezorgd en een doop. We hebben ondanks de beperkingen toch geprobeerd om zoveel mogelijk buiten samen te komen, hoewel dat niet nu niet overal kan natuurlijk. Samen komen in het park dichtbij voor fellowship is van grote waarde en heel bemoedigend. We hebben ook met andere fellowships mee gekeken naar presentaties, conventies of een concert en ook een avond met komedie. Op blz. 3 staat een foto van de doop van Vinnie, hij was al Geestvervuld maar wilde al vier jaar gedoopt worden en hij was heel blij. Hij was ook blij dat hij hoorde dat de gaven van de Geest werden gebruikt in overeenstemming met wat in de Bijbel staat.

Poole

Er kwamen twee mensen die twee jaar geleden gedoopt waren en sinds die tijd baden voor de Heilige Geest. Uiteindelijk ontvingen ze dat beide met het bewijs van spreken in tongen. Eén van hen was onzeker of ze de Heilige Geest had ontvangen of niet, maar God bevestigde Zijn woord met de tekenen die volgen. Prijs de Heer! Een zuster getuigde dat haar zoon was genezen van astma en we zien weer hoe belangrijk het gebed is. Van 10 - 15 augustus hadden we ons jaarlijks Corfe Camp in de mooie heuvels van Purbeck en we waren blij dat er broeders en zusters uit heel Engeland waren en zelfs uit Nederland. We danken iedereen hartelijk voor hun fellowship. We hadden 's morgen gebed en een kort gesprek van een van de broeders en 's avonds getuigenissen, items en gesprekken. Enkele van de jonge broeders hadden de mogelijkheid om een kort gesprek te geven wat heel bemoedigend was om te horen. Er waren die week diverse activiteiten. Het was fantastisch om buiten te zijn en tijd door te brengen met onze broeders en zusters. We hadden deze maand ook de mogelijkheid om "aanwezig" te zijn bij de midweek bijeenkomst van Kaapstad. Het was fijn om broeders en zusters van ver weer te zien.

Rotterdam

In augustus hadden we een avond van tekenen en wonderen. Een paar broeders en zusters deelden hun getuigenis en we zagen een video die gemaakt was tijdens de Rally in PNG. Dat was heel inspirerend, we zagen letterlijk dat de blinde weer kon zien en dat de lamme kon lopen. Naast persoonlijke outreaches hadden we een outreach met de fellowship op 3 verschillende plaatsen. Diezelfde avond hadden we twee dopen. Hetzelfde gebeurde na een outreach in Dordrecht. Een broeder ontmoette een vrouw die in Rotterdam woont. Ze was op zoek naar de waarheid en is nu ook wederom geboren. Prijs God. *En Hij zeide tot hen, "Ga uit in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan alle creaturen". Mark 16:15* Nu is de tijd om uit te zien naar hen die behouden willen worden.

Zwitserland

Bij de eerste zondag bijeenkomst hadden we een bezoeker die meekeek met de Zoom bijeenkomst. Een vriend van zuster Louise uit Duitsland, die ze al heel lang kent, keek de hele bijeenkomst mee. Het was fijn een bezoeker te hebben! Op woensdag hadden we een presentatie: «Bewijs van een

West Londen

We doopten twee mensen deze maand en hadden diverse bezoekers. Tegen Darren was al een poosje getuigd en eindelijk besloot hij naar een bijeenkomst te komen. Hij ontving die dag de Heilige Geest en werd ook gedoopt. Sinds die tijd geniet hij van de bijeenkomsten en activiteiten en heeft verteld hoe de Heer zijn relatie met zijn ouders heeft hersteld, hij had hen al drie jaar niet gezien. Hij ziet dat zijn leven verandert en dankt de Heer daarvoor. Daniel, 18, kwam met zijn familie naar een bijeenkomst nadat zijn tante het evangelie had gehoord. Daniel ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Het was een emotioneel moment voor de familie. We hopen dat we ze allemaal weer terugzien. Een vrouw en haar dochters kwamen ook naar enkele bijeenkomsten. Ze komen oorspronkelijk uit Oekraïne, een Oekraïense zuster uit Noord Londen heeft tegen hen gesproken. We hoorden een paar broeders die een moeilijk leven achter de rug hebben, spreken over de veranderingen in hun leven, met dank aan de Heer. Ze zijn genezen van drank en drugs gebruik en hebben nu een stabiel leven.



West Londen

De Revival Fellowship in :

West Londen



Ze geven de glorie aan God en zijn blij met de familie die ze nu hebben. Onze broeder AR vertelde ook hoe belangrijk het is om geloof en hoop vast te houden om succesvol te zijn in je wandel met de Heer.

Yorkshire

We willen graag een getuigenis delen van onze zuster Selai Bukalidi: *Ik groeide op in Fiji in een Methodisten kerk en in een Zevende Dags Adventisten kerk. Ik geloofde in God en ging naar de zondagschool en de jongeren groep, maar ik wist niets van de Heilige Geest ontvangen en spreken in*

tongen. Ik ging meestal naar de kerk om mijn vrienden te zien en wereldse dingen te doen. Later ontmoette ik mijn man, broeder Malakai, die opgegroeid was in de fellowship en we trouwden en kregen een dochter. Mijn man getuigde tegen mij over het ontvangen van de Heilige Geest en dat was de eerste keer dat ik daarover hoorde. Op 8 maart 2015, op een zondag bijeenkomst in Fiji, vroeg ik om gebed en ontving de Heilige Geest en besloot ook gedoopt te worden om gehoorzaam te zijn aan God. Ik voelde de blijdschap en vrede

die niemand me ooit had kunnen geven. Ik ontving veel zegeningen, wonderen en gezangen in mijn leven en in dat van mijn gezin. Ik wil graag vertellen over een genezing die God deed voor mijn 5 jarige dochter eind vorig jaar. Ze slikte een Fiji munt van 20 cent in en bleef daarna overgeven. We gingen met haar naar het ziekenhuis en ik stopte niet met bidden in tongen voor haar. Ze deden wat testen en maakten een scan en de dokter zei dat de munt erop de natuurlijke weg wel uit zou komen, dus gingen we naar huis. Na een paar dagen was de munt er nog steeds niet uit en de dokter gaf ons drie capsules die

normaal gesproken aan volwassenen worden gegeven en als dat niet zou helpen moest ze geopereerd worden. We gingen terug naar huis en ik vroeg mijn dochter ervoor te bidden en God om genezing te vragen en dat deed ze. Later die avond nam ze de eerste capsule en ging naar bed en de volgende morgen vroeg was de munt eruit. We danken God voor Zijn genezing en dat mijn dochter niet geopereerd hoefde te worden.



Selai

Getuigenissen

Het was 1994 toen ik van een vriend hoorde over een levensveranderende ervaring met God. Ik was nieuwsgierig en schreef hem om dingen te vragen. Ik kocht een Bijbel en onderzocht wat hij mij vertelde over wederom geboren zijn. Het stond daar in Joh. 3:7 dat Jezus zei: je MOET wederom geboren zijn en het woord MOET daagde me uit om dat te doen. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling en 2 weken later ontving ik de Heilige Geest en sprak in een onbekende taal. Ik was zo opgewonden dat ik nu deze speciale relatie met God had. Hij begon mij te veranderen, nam mijn onzekerheden weg, het vloeken en mijn driftbuien en gaf me vrede van binnen en een echt doel in het leven. Een jaar later gaf mijn man me de keus, hij of God. Ik wist dat ik de waarheid had gevonden en wilde heel graag dat mijn gezin gered zou zijn. God troostte mij en mijn 3 jonge dochters in die tijd. We plaatsten God centraal bij alles wat we deden en we hebben gezien dat Hij zulke wonderbaarlijke dingen heeft gedaan in onze levens. Ik ben genezen van cystes waarvan de dokter zei dat een operatie nodig was, mijn jongste dochter is genezen van astma, mijn oudste dochter is gespaard bij een enorm vliegtuigongeluk in 2017, mijn kleinzoon had een beroerte bij de geboorte die hersenschade veroorzaakte. De hele kerk bad met ons mee en de doktoren hebben met verbazing geconstateerd, na vele testen en scans, dat geen van hun ver diagnoses is uitgekomen en zij hebben recent gezegd dat hij niet meer onder controle hoeft te blijven. Ik weet dat God tussenbeide is gekomen in zijn leven en Hij gaf ons de rust door alles heen. God is getrouw geweest aan Zijn beloftes en Hij heeft mij een overvloedig leven gegeven, waar ik heel dankbaar voor ben. **Sandra—Medway, UK**



Sandra & Carol

Toen ik opgroeide volgde ik de tradities van mijn vaders familie die katholiek was, dus ik wist iets over God. Als iemand mij ernaar vroeg zei ik dat ik katholiek was, maar ik wilde er niet echt iets aan doen. Toen mijn zus naar de fellowship ging en gedoopt werd en de Heilige Geest ontving, woonde ik het buitenland. Ik merkte een verandering in haar toen ik haar over de telefoon sprak. Ze vertelde me wat er met haar was gebeurd. Hoewel ik haar geloofde vond ik het wel een beetje fanatiek. Ik heb haar 9 jaar lang goed in de gaten gehouden en zag dat ze soms door moeilijkheden ging maar toch altijd overeind bleef. Ik keek naar haar gedrag en dat van de kinderen en zag dat ze gelukkig en tevreden waren. In 2003 kwam mijn relatie ten einde en ik was er behoorlijk kapot van. Ik zocht rust en het enige wat ik kon bedenken was naar de fellowship gaan. Mijn zuster was in die tijd op reis, dus ik wist dat het mijn eigen beslissing was. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling en ik voelde rust. Een paar weken later ontving ik de Heilige Geest toen ik aan het bidden was en sprak in tongen. Toen begonnen de dingen te veranderen. Ik veranderde van binnen en van buiten, ik kon niet ontkennen wat er met mij was gebeurd op het moment dat ik naar God ging zoeken. We verhuisden met de hele familie naar Kent. God heeft die hele verhuizing gezegend. Met de juiste scholen, banen en woonruimte. Mijn dochter ontving ook de Heilige Geest. We baden voor haar dat ze haar vader kon ontmoeten die ze nog nooit had gezien. De Heer heeft die hele situatie gezegend toen we hem ontmoetten en hij liep met haar door het gangpad op haar trouwdag. De Heer heeft vrede, blijdschap en een doel in mijn leven gegeven. Ik kan bidden met de verwachting dat God iets zal doen om een speciale situatie te veranderen of mij te veranderen zodat ik ermee om kan gaan. Een paar jaar geleden had ik een angstige periode in mijn leven. De Heer heeft me door die periode heen geleid en gaf me het inzicht wat het was en nog belangrijker, wat het niet was, om me zo de mogelijkheid te geven om er mee om te gaan en het achter me te laten. Ik ben heel dankbaar voor alle dingen die God in mijn leven en in dat van familie heeft gedaan en wat Hij nog steeds doet. **Carol—Medway, UK**