

Revival News



Europees Maand Verslag

Augustus 2021



ZOMER CAMPS SPECIAL

Deze maand wat memorabele beelden van mooie zomer camps waar velen van ons aan deelnamen in Europa en in de UK. Kids camp in Hongarije, Next Gen in Nederland, UK en Nederland Zomer camp, Corfe camping.....zoek de foto bij het juiste camp !

Om je te helpen vind je meer details in dit 10 pagina's grote speciale maandverslag.

Server News, August 2021
All the recordings from both Summer camps can be found at:
UK Camp: Type in your browser: Medway.revivalfellowship and you will find the recordings. AND...
Holland camp via the link: camp.trfn.nl
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Kids Camp UK 23-27 oktober

Contact: Dan Cashford, Medway RF

Tsjechië camp, 29 okt. – 1 november

Weekend voor Euro pastors en hun vrouwen in Nederland van 12– 15 november

Winter camp Holland, 25 Dec —1 jan 2022

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Revival in Europa en de UK

Dopen in augustus: 1 in Tsjechië, 4 in Hongarije, 2 in Ierland, 12 in Nederland, 5 in de UK



Zomer Camp in Nederland



In de eerste week van augustus kwamen 265 broeders en zusters van uit heel Europa en ook uit Argentinië, Aruba, Suriname en Engeland, naar het zomer camp in Biezenmortel in Nederland (foto 2. op de voorpagina)

Wat een voorrecht en een zegening om eindelijk weer samen te kunnen zijn met broeders en zusters uit verschillende delen van de wereld! We genoten dat we geestelijk werden gevoed en aangemoedigd door de gesprekken, hele mooie getuigenissen en fellowship met elkaar.

Het camp thema was: God eren door voorwaarts te gaan. We leerden over de vitale aspecten van het eren van God, zoals gehoorzaamheid, nederigheid en dankbaarheid. We eren God door het leven dat we leven door Hem, door Hem toe te staan in ons te werken en door Zijn kracht te gebruiken om te zorgen dat ons leven Zijn glorie uitstraalt.

We waren blij te zien dat er twee mensen werden gedoopt tijdens het camp.

De kinderen van de zondagschool deden die week een project hoe God te eren met ieder deel van hun lichaam. Aan het eind van het camp lieten zij het resultaat zien: heel mooi gedecoreerde kartonnen poppen! Een goede herinnering voor ons allemaal om God te eren met ons hele lichaam, in overeenstemming met Gods ontwerp, als individu en gezamenlijk als kerk.



Getuigenis, Meredith



Camp banner



Grote samenkomst hal



Item



Ps Paul



Ontbijt

Zomer Camp UK

We hadden onze eerste bijeenkomst in Bath sinds augustus 2019 (foto 5. op de voorpag.)

Alles viel op z'n plaats in de week voor de start van de voorbereidingen, veel beperkingen werden in juli versoepeld door de regering en we mochten de risico's zelf inschatten m.b.t. Covid i.p.v. dat de regels werden opgelegd. Er waren ongeveer 170 deelnemers, minder dan anders, dat kwam mede doordat het Internationale reizen nog moeilijk ging. Fantastisch dat ps. Jock en Helen bij ons zijn.

Een heel fijne en harmonieuze week, ondanks de opschudding van de laatste 18 maanden. Bij alle assemblies hier in de 'westelijke eilanden' zijn mooie dingen aan het gebeuren. We zien veel nieuwe gezichten en we hoorden een aantal getuigenissen van mensen die tijdens de pandemie tot de Heer zijn gekomen.



Onze broeder John Wilkinson uit de Yorkshire assemblee, kwam naar Bath ondanks de verzwakkende ziekte waaraan hij leed. De broeders van Yorkshire zorgden voor een speciale stoel, zodat hij comfortabel vooraan kon zitten en kon genieten van alle goede dingen die voorbij kwamen op het podium. Helaas moest hij op dinsdag naar het ziekenhuis en op vrijdag is hij gaan slapen in de Heer.

Er werden 4 mensen gedoopt op het camp - drie van hen hadden de Heilige Geest ontvangen voordat we weer naar huis gingen, een ander kwam en bad voor de Heilige Geest, hij was vorig jaar al gedoopt. Na een paar avonden in de seekers meeting, die bijna iedere avond werd gehouden, ontving hij de Heilige Geest. Die bijeenkomsten om voor de Heilige geest te bidden zijn spannend en effectief. Dank aan de pastors en broeders en zusters die dat op zich nemen. Het was over het algemeen een traditionele conventie met een paar gesprekken via Zoom uit Nederland - reizen vanuit Nederland was heel moeilijk. We hadden ook weer de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen 'onder de 30' en 'boven de 30' - de fans waarvan sommigen zeer duidelijk te horen waren, zaten bovenop de helling met een goed uitzicht. Het resultaat was onbelangrijk. De laatste keer in 2019, wonnen de 'onder de 30' met 3-2. Veel staat op Medway Revival Fellowship You Tube - veel goede gesprekken over het thema : "Vooruit gaan". Zo God het wil, is de datum in 2022 : 13 - 20 augustus .



Victorious over 30s!



Liverpool running the BBQ



Richard's baptism



Poole assembly

Next Gen Camp Nederland



In augustus hadden we ons jaarlijkse Next Gen Camp. We gingen op maandag naar de locatie en bleven daar tot donderdag. (foto 4 op de voor pagina)

De Next Gen leden waren betrokken bij de voorbereidingen voor het camp: zij schreven de camp song, ontwierpen T-shirts en een banner en hielpen met inpakken en opzetten van de muziek apparatuur. Het camp thema: 'standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig', was een inspiratie voor veel goede gesprekken over overwinnen, weten dat je een kind van God bent, wandelen in de Heer, elkaar liefhebben en vrees en twijfel los laten.



Tussen de bijeenkomsten deden we spelletjes en activiteiten, bv het spel: standvastig en onbeweeglijk. We waren in 2 groepen verdeeld. Eén groep moest standvastig en onbeweeglijk blijven, terwijl de andere groep ze aan het lachen probeerde te maken. We hadden ook vragen en antwoorden, elkaar leren kennen, ken je Bijbel en je talenten laten zien in het spel hints, gebaseerd op de Bijbel.

We hadden tijdens het camp ook bezoekers: Ps. Paul en Petra waren er een paar dagen en Ps. René deed op de laatste paar dagen ook mee met de pret. De avonden waren gevuld met items, getuigenissen, gesprekken, quizzen, snacks en jam-sessies. Al met al hadden we een heel leuk en opbouwend camp!

Revival Fellowship Rotterdam



Nieuws van de broeders en zusters in Suriname

Het was een vruchtbare maand. We hadden diverse bezoekers in de bijeenkomsten. Twee van hen zijn wederom geboren (zie foto's). Het is fantastisch om te zien, dat ondanks de stijgende cijfers van Covid-19 gevallen in Suriname, de broeders en zusters nog steeds uit gaan om mensen te bereiken. (zie foto).

Als fellowship zien we het belang om tegen mensen te getuigen, ook al zijn de condities in Suriname met de dag slechter. We bidden altijd dat God ons wil sterken met moed om uit te gaan en het evangelie te vertellen.

We hadden deze maand ook ons langverwachte spelletjes en BBQ evenement. Door alle covid-19 regels was het een tijd geleden dat we iets leuks met elkaar konden doen. We hebben er echt van genoten.

Nu zitten we midden in de vierde golf en hebben we meer dan 300 (45%) Covid-19 gevallen per dag. Volgende maand hebben we ons camp en een bruiloft gepland staan en we hopen dat het door kan gaan. We zijn dankbaar voor de gebeden, laten we het goede werk volhouden :).

Pastor Guillaume, Revival Fellowship Suriname



De Revival Fellowship in:



Almere

Almere

Prijs de Heer. Na het camp werden vier mensen wederom geboren. Ilse, een oude vriendin van onze nieuwe broeder Guido in Rotterdam. Tlesha, een vroegere collega van onze zuster Beryl, Tarik; broeder Andrew getuigde tegen hem. Broeder Andrew gebruikte een vertaal app op zijn telefoon om met hem te kunnen praten, want Tarik spreekt Frans, Duits of Arabisch. Maureen een contact van broeder Perez uit Rotterdam, was onder de indruk van de getuigenissen van onze zusters Ester, Sintia, en Meredith, hoe ze alle drie genezen waren van hun onvruchtbaarheid en God hen zegende met een kind, zoals zij graag wilden. Nadat ze deze getuigenissen had gehoord wilde ze ook gedoopt worden. We hadden een avond met V&A, we zochten in onze Bijbel naar geschriften die het juiste antwoord gaven op veel vragen. We feliciteerden onze zuster Liesbeth met haar 60e verjaardag en velen van ons bezochten haar. Ze was zo blij dat ze broeders en zusters om zich heen had, want door Covid, was ze meer dan een jaar niet in de gelegenheid geweest om naar de gewone bijeenkomsten te komen. Door het getuigenis van de fellowship op haar verjaardag, besloot haar verzorger dat ze weer naar de zondag bijeenkomsten kon gaan. Prijs de Heer! We hadden ook een avond met een presentatie van broeder Evert over de 'geheime opname theorie' zoals veel religieuze mensen geloven, met bewijs vanuit de Bijbel dat het inderdaad slechts

een theorie is en niets te doen heeft met het plan van God omtrent de wederkomst van Jezus Christus. We zijn heel erg blij dat we Gods Geest in ons hebben door het offer van Jezus Christus, zodat er geen ruimte is voor twijfel, maar Gods plan laat zien zoals het is.

Dordrecht

We zijn dankbaar dat we weer een maand hadden, gevuld met de goedheid van de Heer. We hoorden een getuigenis van een zuster die drie jaar geleden bad



Dutch saints at camp

voor haar oma die toen in het laatste stadium was van een terminale ziekte, maar ze is nog steeds in leven is. Een andere zuster getuigde van een jongen die van zijn fiets vloog. Hij lag op de grond in pijn en in shock. Ze bad voor hem met handoplegging. Daarna stond de jongen op en was helemaal in orde. We leerden meer over onze grote Schepper en Ontwerper door een presentatie over de 8 wonderen van Gods grote dierenrijk: de giraffe, de inktvis, het vogelbekdier e.a.

'En waarlijk, vraag toch de beesten en elken van die zal het u leren; en het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde en zij zal het u leren; ook zullen het u de visen de zee vertellen. Wie weet niet uit al deze dat de hand des Heren dit doet? In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van alle vlees des mensen.'



Ps .Olda op het camp

(Job 12:7-10)

Deze maand werden twee mensen wederom geboren.

Tsjechië

Lieve broeders en zusters. Prijs de Heer, het was een fantastische maand met het camp en nieuwe mensen! Maruska was op zoek naar de Heer en vond de website van onze Fellowship. Ze belde ps. Olda, ontmoette hem op een outreach en kwam daarna naar haar eerste bijeenkomst, waar

ze gedoopt werd door volledige onderdompeling. Toen getuigde Eva tegen haar kapster over de Heer en ze was heel geïnteresseerd in de geweldige dingen die ze hoorde. Ze was ontevreden met haar leven en zocht naar een antwoord. Een paar weken later had Eva weer een afspraak (hoofdzakelijk om weer te getuigen!) en de kapster kwam naar een bijeenkomst en ontving de Heilige Geest toen ze bad met een paar zusters na de bijeenkomst! Het was heel opwindend!



Czech youngies, camp

Een ander hoogtepunt was het Europese Zomer Camp. Een groot aantal Tsjechen gingen naar het camp en waren zo blij om weer samen te zijn met onze internationale broeders en zusters! Een van onze gasten was onder de indruk van wat hij hoorde en zag en ging bidden voor de Heilige Geest. Camp was een fantastische tijd om ons samen te verblijden in de Heer en getuigenissen en overwinningen te delen. We kijken vooruit naar het volgende!

Frankrijk

Het zomer camp in Nederland was een hoogtepunt van de maand. Het was heerlijk om weer omgeven te zijn door onze grote geestelijke familie! Weer thuis waren de regels versoepeld zodat we nu weer allemaal de bijeenkomsten kunnen bijwonen en samen kunnen lunchen en fellowship hebben in de hal. Na slechts



Nooit te jong voor V&A

De Revival Fellowship in:



Outreach in Nantes, Frankrijk

één week waren de voordelen van de verruiming van de fellowship tijd al duidelijk. Het helpt met de éénheid, de betrokkenheid en elkaar beter leren kennen. Het was ook een mogelijkheid om vragen te stellen. Er werd over belangrijke onderwerpen gesproken zoals: wie kan meedoen aan het avondmaal? Moeten vrouwen hun hoofd bedekken? Zoals altijd maakten de geschriften de dingen duidelijk. Veel van ons reisden deze maand naar Nantes voor een zaterdag outreach en we deelden veel uitnodigingen uit voor een bijeenkomst —midden tussen een demonstratie op straat, Franse traditie! Als voorbereiding voor ons outreach weekend hadden we een grote schoonmaak in de hal, om er zeker van te zijn dat alles klaar was voor toekomstige dopen! —prijs de Heer!

Hongarije

Augustus was een fantastische maand: vier dopen, vier ontvingen de Heilige

Geest en een record aantal gasten. Laat na een woensdagavond bijeenkomst bracht een man een oudere dame om gedoopt te worden. De kerk waar ze normaal naar toe gingen was gesloten, maar de man herinnerde zich ons, hij was al eens eerder geweest. Een zuster nodigde haar buurvrouw uit, ze bad met haar en ze ontving de Heilige Geest. Een echtpaar had een paar nichtjes te logeren in de zomer. Ze kwamen mee naar de bijeenkomst en beide werden wederom geboren. Hun moeder was een poosje geleden weggefallen, maar ze vond het goed dat ze gedoopt werden, ze wist dat het een goede plaats was voor haar kinderen om naar toe te gaan. Een echtpaar dat een poosje geleden in onze fellowship was wederom geboren, ze wonen nu in Oostenrijk (5 uur rijden), besloot om hun wandel met de Heer weer op te starten. Eerst keken ze mee bij een bijeenkomst via Zoom, toen hun dochter werd gedoopt en Geest vervuld. Daarna brachten ze de hele week veel tijd door met broeders en zusters om hun wandel weer een goede start te geven. In augustus gingen veel saints naar het zomer camp. Daarna hadden we de trouwerij van Jani en Réka, kids camp (foto 1 op de voor pag.), de 25e trouwdag van Gusztí en Gabi met ong. 35 gasten, een uitgebreide oversight meeting en een lokaal zomer feest, waarop we meededen met gezichten beschilderen en outreachen. Tenslotte wil een zuster de Heer prijzen omdat Hij voor haar en haar kinderen heeft gezorgd. Hen heeft geholpen met de problemen die ze zelf niet aan kon. Een broeder bedankt de



Ierland

Heer dat Hij hem heeft voorbereid om Zijn werk te doen.

Ierland

Groeten uit Ierland. Deze maand werd de buurvrouw van onze



The O'Brien family

zuster gedoopt. Emer besloot na 2 jaar eindelijk iets te doen, ze ontving de Heilige Geest zelf en sprak in tongen. Ze is heel blij. Ook net voor camp werd Anna gedoopt, een Poolse vrouw die in Dublin woont. Ze heeft daarna ook de Heilige Geest ontvangen en is heel blij. Prijs de Heer. Sommigen konden naar het zomer camp in Bath gaan. Het was fijn om nieuwe en bekende gezichten te zien. Het was een fantastische week. Na het camp genoten we van een bezoek van de familie O'Brien, het was een goede tijd van fellowship voor ons allemaal.

Noord Londen

We hebben de afgelopen tijd veel ge-outreached en merken dat meer mensen bereid zijn te luisteren naar het goede nieuws. We zijn heel blij dat een echtpaar dat kwam door een outreach, recent heeft besloten zich te laten dopen. We waren aanwezig bij een goed, opbouwend en aanmoedigend camp. In aan sluiting daarop hadden we een morgen met gebed en wafels. Dat houdt in gebed, een paar korte gesprekken en daarna, wat we in Engeland noemen 'een goede wafel' wafels met heerlijk fruit en ijs. De gesprekken waren van goede inhoud en de wafels waren heerlijk.

Poole

Wat een fantastische maand was augustus! Eerder deze maand hadden we



Gefeliciteerd Jani & Réka!



Jubileum Hongarije



Oversight meeting, Hongarije

De Revival Fellowship in:



een fellowship BBQ en wandeling. Een goede manier om fellowship te hebben met onze broeders en zusters. Er waren ook een paar bezoekers waar we recent mee hadden gesproken. Zanetta was er met haar man en dochtertje en kwam naar de zondag bijeenkomst. Ze kwam ook een paar dagen naar het camp in Bath waar ze werd gedoopt en ook de Heilige Geest ontving. – PdH! Broeder Ola nodigde een paar vrienden uit voor het zomer camp en Richard werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Camp was een mooie tijd om te leren, te groeien en fellowship te hebben nadat we zo lang niet bij elkaar konden komen. Het camp thema was “Vooruit Gaan” en moedigde ons echt aan om niet “stil te staan”. Aan ons Corfe Camp (foto 3 op de voor pag.) werd deelgenomen door broeders en zusters uit heel de UK. Het waren 3 dagen van gebed, gesprekken, getuigenissen, activiteiten en fellowship. Het was ook een tijd van training voor onze enkele jongeren die inspirerende gesprekken gaven, evenals de ouderen. We genoten allemaal van de tijd die we met elkaar hadden en we bedanken iedereen die er was en bijdroeg aan de fellowship die we hadden.

Rotterdam

Elvin werd gedoopt nadat hij op vrijdagavond het evangelie had gehoord. Nog twee mensen werden deze maand wederom geboren uit water en Geest. We hadden deze maand Vragen en Antwoorden, een avond met tekenen en wonderen en presentaties. Broeders en zusters getuigden over de tekenen en wonderen die de Heer voor hen had gedaan, nadat ze wederom geboren waren. Harry was genezen van maagklachten en chronische zeeziekte en was ook genezen van verslaving aan roken en alcohol. Tony was genezen van een lever ziekte en van zeven

verschillende verslavingen. Pamela (Suriname) vond het moeilijk om mensen te vergeven maar nu ze wederom geboren is kan ze dat wel. Ineke was genezen van depressie. **1 Peter 1:7, Phil 4:13**

Zwitserland & Duitsland

We kwamen weer thuis na een fantastisch en bemoedigend zomer camp, geestelijk verfrist en opgebouwd. Het was geweldig om alle broeders en zusters na een jaar weer te ontmoeten. De Heer had onze reis echt gezegend, we hoefden aan geen een grens te stoppen. Op de eerste zondag bijeenkomst van de maand hoorden we een gesprek over „een heilig leven leven.“ Zonder de Heilige Geest kan dat niet. We kunnen God alleen een plezier doen en in Zijn wegen wandelen, als we Zijn Geest hebben ontvangen, want Hij wil dat we Hem aanbidden in Geest en in waarheid. Een heilig leven leven, betekent niet dat je extreem gaat bidden en Bijbel lezen, maar dat je leeft in overeenstemming met Gods wil.

1. Korinthe 6:11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods. Zsuzsa deelde een getuigenis over pijn in haar schouder. Het werd zo erg dat ze naar de dokter ging, maar ze konden haar niet helpen en zeiden eigenlijk dat ze daar maar mee moest leren leven. Na gebed



was ze compleet genezen. Katharina vertelde dat ze al een hele poos last had van pijn in haar knieën door artritis, maar niet lang geleden realiseerde ze zich dat ze al een tijd geen pijn meer had gevoeld. Prijs de Heer daarvoor. We hebben een God die geneest.

West Londen



Het hoogtepunt van de maand was het camp in Bath. Het was fantastisch om weer bij elkaar te zijn, zeker omdat we vorig jaar het camp hebben moeten missen. Iedereen kwam weer vol energie thuis, gevuld tot de rand en geestelijk gevoed door de bijeenkomsten en ook door de fellowship met elkaar en het delen van getuigenissen.

Omdat het school vakantie is konden de jongeren elkaar ook door de weeks ontmoeten. Ze deden voor het eerst als groep een outreach op straat. Aan het begin een beetje intimiderend misschien, maar op het eind vonden ze het geweldig, vooral als ze met mensen hadden

kunnen praten. Er is ook een jonge man die naar enkele zondag bijeenkomsten is geweest, overtuigd door wat hij hoort. We hopen dat hij daar spoedig ook een vervolg aan gaat geven, met een belofte aan God. Na een straat outreach kwam er een gezin dat op zoek was naar een kerk en de waarheid, nadat ze uit Zuid Afrika hierheen zijn verhuisd. Het woord van God gaat uit en we kijken ernaar uit dat er komende maand meer zielen worden gered.

Meer camp foto's om met jullie te delen ...



Spaans talig item, Nederland



Nederland



Holland



Nederland



UK



Next Gen camp



Getuigenis Simon UK



Nederland

Getuigenissen



Ik ben in Suriname wederom geboren op 30 juni 2019. Daarvoor ging ik met mijn ouders naar diverse kerken.

Op een dag kwamen Jady en ik in discussie met twee jongens. Het ging erover of we geloofden dat God echt bestaat en wij geloofden dat. Toen nodigde Jady me uit voor een bijeenkomst. Tijdens de dienst hoorde ik mensen in tongen spreken en vertellen over wederom geboren zijn. Ik vroeg aan mijn moeder of ik gedoopt kon worden, maar ze gaf me geen toestemming. Ik liet het daar toen bij, maar twee weken later besloot ik weer naar de bijeenkomsten te gaan. Na een paar weken

ontving ik de Heilige Geest. Ik was heel blij. Een paar weken later was er een jongeren avond en we baden met elkaar dat ik gedoopt mocht worden. Die zelfde avond vroeg ik weer aan mijn moeder of ik gedoopt mocht worden. Ze zei ja, maar alleen als mijn vader ook toestemming gaf. Mijn vader ging ook akkoord en de volgende week werd ik gedoopt.

Mijn wandel met de Heer begon pas echt een jaar nadat ik was gedoopt. Een paar maanden nadat ik was gedoopt verhuisde ik naar Curaçao. Op school in Curaçao begon ik tegen drie meisjes te getuigen. Ik was altijd een stil meisje, maar plotseling begon ik veel over de Heer te spreken. Van die drie meisjes ontvingen er twee de Heilige Geest. Het andere meisje besloot God niet te volgen. Een van de andere meisjes had het er erg moeilijk mee en begon me veel vragen te stellen. Ik had het gevoel dat ik haar niet kon overtuigen, maar de Heilige Geest maakte me duidelijk niet te stoppen. Ik ging door voor haar te bidden en een paar maanden later werd ze gedoopt. Het was de mooiste dag van mijn leven, omdat ik voor haar bleef bidden dat haar twijfel weg zou gaan en God verhoorde me. Daarna werden er nog meer mensen gedoopt en ik was blij dat ik de stap had gezet om naar Curaçao te komen, hoewel ik hier een poosje de enige was, maar ik ben dankbaar om de fellowship in Curaçao te zien groeien van het begin.

Shanon, Suriname / Curaçao



Mijn getuigenis begint op 1 november 2017. Er werd mij gevraagd of ik voor de Heilige Geest wilde bidden en ik zei ja. Mijn wandel met de Heer begon de volgende dag, nadat ik was gedoopt.

In die tijd noemde ik mijn wandel een passieve wandel, want ik moest de bijeenkomsten online volgen. Dit bleef een jaar zo. Totdat we in 2018 ons eerste camp hadden in Suriname. Toen kreeg ik pas een actieve wandel met de Heer. Ik heb voor heel veel dingen kunnen bidden en

heb altijd antwoorden gekregen op mijn gebeden. Ik heb vele malen gebeden voor pijn, toen ik mijn kleine teen stootte, voor mijn zelfvertrouwen en ook speciaal voor school.

Eén van de mooiste wonderen ervaarde ik op de dag dat ik me realiseerde dat ik nu echt een kind van God ben geworden. Op die dag liep ik met mijn vriendin naar school, toen er een ongeluk gebeurde en zij reageerde op een heel wereldse manier. Die avond toen ik in bed lag, was ik God heel dankbaar voor de veranderingen in mijzelf sinds ik een kind van God ben. Als ik de keuze had gemaakt om niet gedoopt te worden, had ik die dag waarschijnlijk net zo gereageerd als mijn klasgenote.

Een ander wonder is de verandering van mijn mentaliteit. Omdat ik ben opgegroeid in een Hindoestaans gezin, moest ik altijd op een bepaalde manier denken, speciaal over de toekomst. Maar de Heer weet precies wat ik nodig heb en heeft me altijd de juiste weg laten zien. Als tiener was ik altijd heel onzeker over mijn beslissingen, maar nu weet ik dat God achter me staat en me ondersteunt.

Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij in mijn leven doet en ik weet dat Hij me nooit alleen laat. Amen.

Priya, Suriname