

Revival News



Europees Maand Verslag

Juli 2023



Een paar foto's genomen in juli ...

Het was weer een volle maand in aanloop naar de UK en Europese Zomer Camps: broeders en zusters van overzee die op bezoek waren, mooie verhalen hoe God ons in contact brengt met mensen die Zijn woord willen horen, jong en wat minder jong die daarbij betrokken zijn, de viering van het ongelooflijk goede leven dat we hebben met God. En een vooruitblik op het Euro Zomer Camp...

Met de klok mee : Bidlijn in Almere; Pastor Paul en Kathy in Ierland; Broeder Raymond, Poole; Doop van Henrietta in Rotterdam; Broeders en zusters uit Nieuw Zeeland in Frankrijk; Verjaardag van Gladys in Medway.

Server News, July 2023

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

50 jarig Jubileum Liverpool 1-3 sept.
Contact: Ps Denis +447877 124 202
Outreach Frankrijk, Angers 14-17 sept.
Contact: edouard.artus@gmail.com
30 jarig jubileum Tsjechië
Najaars Camp Tsjechië, 18-22 oktober
Contact: oldrich.treml@volny.cz
Najaars Camp Ierland, 25-29 oktober
Contact: anthonyb.trf@gmail.com
30 jarig Jubileum Tsjechië
Outreaches 12—13 oktober
Belangrijkste evenement 14 oktober

Editorial: Je 'ziet' wat je ziet omdat je bent die je bent.

Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten.

De eerste regel van dit vers in een andere vertaling zegt: 'Het is afgelopen met mijn volk, omdat ze weigeren te leren'

Een oud Grieks spreekwoord zegt: 'Scientia potentia est' Wat betekent: 'Kennis is macht'. Toegepast op ons wederom geboren mensen, zou je kunnen zeggen: 'Kennis delen is macht delen'

De Profeet Jesaja schreef: Jes. 28:9 Wien zou Hij dan de kennis leren en wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven ? ...

En ... Jes. 53:1 Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard?

Eenvoudig gezegd: 'Wie het verstaat die "krijgt HET"' Het antwoord is, heel weinig mensen!

En dan de verwijzing naar het ontvangen van de Heilige Geest: Jes. 28:11 Dan zal Hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken; 12 Tot dewelke Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de moeden rust en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.

Dit gaat natuurlijk over de rust en vrede die we ervaren nadat we de Heilige Geest hebben ontvangen, met het teken van de 'stamelende lippen'. Nu komen we aan het controversiële deel. Kunnen we als individuen erkennen dat sommigen meer zien dan anderen?

En dat jouw broeder of zuster misschien meer ziet dan jij? En als dat zo is, hoe komt dat? In Lukas 2 we zien we het verhaal van Jezus als baby in de tempel. Luk. 2:25 En ziet, er was een mens te

Jeruzalem wiens naam was Simeon en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien.

27 En hij kwam door den Geest in de tempel. En als de ouders het Kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen; 28 Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide:

29 Nu laat Gij, Heer Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31 Die Gij breid hebt voor het aangezicht van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël.

Dit is een goed voorbeeld van iemand die zag wat anderen niet zagen.

De meerderheid van de mensen zagen gewoon een moeder met een baby, niets bijzonders.

Maar Simeon zag veel meer. Als we het hele verhaal lezen begrijpen we waarom dat zo was!

Een van de treurigste dingen in het leven is als onze kinderen hun nieuwsgierigheid verliezen en iemand worden die denkt 'alles te weten'. Dit geldt ook voor kinderen van God, als die hun nieuwsgierigheid verliezen en op een punt komen waar het leren stopt.

En er zijn ook andere afleidingen... Er is zoveel dat onze aandacht vraagt.

Zo worden de 'verschillen' geboren. Sommigen gaan door met leren, anderen stoppen ermee en ergernissen ontstaan.

En zo ontstaan ook onenigheid. Anderen weten en begrijpen misschien meer dan wijzelf.

Wat is daar mis mee? En hoe wordt het opgelost? Paulus schrijft:

1 Cor. 13:9 want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch wanneer het volmaakte zal zijn gekomen, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want nu zien wij door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ik ook gekend ben.

Dit geschrift vertelt ons dat onze kennis en visie van alles in dit leven altijd incompleet zal zijn. Maar wanneer Jezus terugkomt zal er een grote verandering plaatsvinden. Hij, Jezus, heeft perfecte kennis van alles. En... het eind van vers 12 vertelt ons dat zoals Hij ons kent, wij Hem ook zullen kennen op dezelfde perfecte manier.

Wat Hij WEET, zullen wij ook Weten.

En dat is echt iets om naar uit te kijken.

Ps. Piet Visser.



Gehoord van het platform:

- Wat kunnen we God geven? Onze tijd.
- God wil een persoonlijke relatie met ons, gebaseerd op vertrouwen en zonder twijfel.
- God dienen is een zaak van het hart.
- God wil dat we onze hand uitsteken en vragen.
- Wees niet zoals Jona, maar ga naar God toe.
- De onzichtbare dingen zijn blijvend.
- Doe niets buiten Gods instructies om.
- Als we samenwerken kunnen we veel bereiken.
- We zijn met veel, maar we zijn één.
- Een vurig gebed is dynamisch in werkzaamheid.
- Bedenk eens: Wat beheerst onze dag, de Heer of onze eigen gedachten? Zijn we meer bezig met onze zorgen of besteden we meer tijd aan gebed?

Revival in Europa en de UK

Dopen in juli: 4 in Hongarije, 10 in Nederland, 5 in de UK (één op de foto)



Pál, Hongarije



Karolina, Hongarije



János, Hongarije



Babi, Hongarije



West Londen



Cristeta, Almere



Jaïrah, Almere



Henrietta, Rotterdam



Kimberly, Rotterdam



Patrick, Dordrecht



Elena Rotterdam



Priscilla, Rotterdam



Bas, Rotterdam



Michael, Dordrecht



Claudia, Dordrecht

Voorproefje van het Euro Zomer Camp '23: Next Gen activiteit



De Revival Fellowship in:



Fellowship activiteit Almere

Almere

Aan het begin van de maand hadden we de doop van een mevrouw en haar oudste dochter, de vrouw ontving ook de Heilige Geest. In de kerk waar zij gingen, vonden de pastors het niet belangrijk om de Heilige Geest te ontvangen, maar toen de dochter de Heilige Geest ontving, wist de moeder dat ze op de juiste plaats waren om op de juiste manier God te dienen! Ze waren heel blij, enthousiast en dankbaar.

Broeder Evert had panne op de grote weg maar kon gelukkig nog de vluchstrook bereiken, er stond ook een busje op die plaats, een man die zonder brandstof stond. Hij was niet blij en dacht dat Evert van de politie was, hij benaderde hem vrij agressief. Evert legde hem uit dat hij problemen had met zijn auto en hoewel de man nog steeds geïrriteerd was, bood hij aan om te helpen. Evert voelde er meer voor om weg te lopen, maar bleef kalm en getuigde tegen de man. Het bleek dat hij nogal eenzaam was en depressief en hij had dezelfde teleurstellingen meegemaakt in zijn leven als broeder Evert in zijn oude leven. Ze wisselden telefoon nummers uit en de man wilde naar de bijeenkomst komen in Dordrecht. Uiteindelijk kwam hij en werd wederom geboren. Hij kwam zelfs samen met zijn moeder, die hem aanmoedigde om zijn leven te veranderen, toen ze zich realiseerde dat dit de kans was voor hem. Hopelijk gaat hij door met zijn wandel met de Heer.

Bristol

We waren heel blij dat we een aantal nieuwe gezichten zagen in Bristol deze maand. Een jonge man kwam naar een bijeenkomst na een ontmoeting waarbij hij tegen de auto van een zuster botste en wat eindigde in een getuigenis. Je weet dus maar nooit hoe de Heer mensen op je pad brengt! We hadden een geweldig bidden & vasten met als thema 'Buitengewoon Grote en Kostbare Beloften', het was heel opbouwend. We genoten ook van een bezoek van een echtpaar uit Canberra en de getuigenissen die we deelden. Het is altijd verfrissend om getuigenissen te horen uit een ander land. We hebben binnen twee maanden onze tweede lichting ambassadeurs op pad

gestuurd naar Tasmania en we kijken ernaar uit om meer zegeningen te horen van de andere kant van de aardbol. Een geplande BBQ veranderde door het weer in een vrolijke indoor fellowship, de sfeer had er niet onder te lijden en we leerden meer nieuwe choruses die we aan ons repertoire kunnen toevoegen. Tijdens het outreachen hadden we enkele goede gesprekken en we gaan door met meer mensen uitnodigen om het woord van God te horen. We hadden deze maand presentaties over actuele onderwerpen zoals Rusland, Klimaat Verandering, en Artificial Intelligence (beschikbaar op ons YouTube kanaal) wat ons aanspoorde om het evangelie uit te dragen, want het einde komt nabij. Hopelijk zien we velen van jullie in Bath.

Dordrecht

In juli werden twee mensen wederom geboren in Dordrecht. (nu onze nieuwe broeder Michael) liep langs de hal en besloot naar binnen te gaan om te kijken. Op dat moment was hij op een dieptepunt in zijn leven. Diezelfde avond werd hij wederom geboren en ontving hij de vrede van de Heer. Onze nieuwe zuster Claudia uit Antwerpen werd aangesproken door een broeder op haar werkplek. Ze was op zoek naar antwoorden van de Heer. God liet haar de weg zien door middel van onze broeder. Ze ontving de Heilige Geest en



Dinner met Ps Paul en Ps Chris, Hongarije



Luke & Zara, in Frankrijk

kwam naar een bijeenkomst. Een paar weken later werd ze gedoopt. Ze is heel dankbaar dat ze haar veilige haven heeft gevonden in de Heer. We hebben deze maand ook weer bijeenkomsten gehad in Vught. Aan het eind van de bijeenkomst van ons gecombineerd bidden en vasten in Rotterdam werd de zus van onze broeder Emmanuel uit Vught gedoopt.

Frankrijk

Deze maand nam een mevrouw contact met ons op, nadat ze onze gegevens online had gevonden. Ze was al naar veel kerken geweest en was wanhopig over de situatie in haar leven. Ze woont niet in Angers, maar wij moesten de volgende dag ergens heen (geen toevalligheden in de Heer!) en haar woonplaats lag op onze route. We ontmoetten haar in een park en vertelden haar over God. De volgende dag kwam ze naar de bijeenkomst. We houden nu contact via de telefoon en Zoom. We genoten van het bezoek van

Luke en Zara van de fellowship in Christchurch, Nieuw Zeeland. Zara vertelde in haar getuigenis hoe ze als kind moest beslissen wie ze zou geloven, want haar vader ging naar de fellowship, maar haar moeder ging naar verschillende kerken die allemaal verschillende boodschappen verkondigden. Hoewel het voor haar makkelijker zou zijn geweest om niet te geloven dat ze de Heilige Geest moest ontvangen en in tongen spreken, was ze overtuigd door de waarheid in de geschriften en de boodschap die werd verteld in de fellowship. Toen ze 11 was ontving ze zelf de Heilige Geest en sprak in tongen, wat bevestigde dat ze de juiste keuze had gemaakt! Luke gaf een gesprek over 'de waanzin van de mensen'. De mensheid heeft de neiging om waarschuwingen te negeren en te denken dat dingen uiteindelijk wel goed zullen komen. In plaats van te luisteren naar wat comfortabel is om te horen, moeten we de tekenen die God ons laat zien herkennen en daarnaar handelen.

Hongarije

In juli hadden we 2 dopen in Boedapest en 2 in Lajosmizse. Eén van de twee in Boedapest was onze eerste gast in de woensdag

De Revival Fellowship in:

bijeenkomst in Gödöllő. Nadat hij de boodschap had gehoord, kwam hij een paar dagen later naar Boedapest en werd gedoopt. Hij woont in een tehuis voor daklozen, maar is al gezegend met een baan gaat zijn leven opbouwen op het fundament van de Heer. In Boedapest besloot een man, die 32 jaar geleden in een Pinkster gemeente was wederom geboren maar nooit echt naar bijeenkomsten was gegaan, om zijn relatie met God te herstellen. Hij zag onze hal vanuit de tram en kwam later een kijkje nemen. Hoewel hij de tijden van de bijeenkomsten niet wist, kwam hij precies op tijd voor de woensdag bijeenkomst en sinds die keer komt hij en is heel blij. In Lajosmizse waren er bezoekers na persoonlijk getuigen en outreaches. Eén persoon werd wederom geboren na het horen van de waarheid. Een ander had jarenlang diverse kerken bezocht, maar nooit de volledige boodschap gehoord. Nadat hij het Woord had gehoord deed hij meteen wat God in de Bijbel zegt dat je moet doen. Ps. Paul Nobel en zuster Kathy uit Australië waren op bezoek, ze begonnen hun reis door Europa hier. Ps. Chris kwam in delfde week aan en bezocht Lajosmizse en Boedapest. Armida en Ákos kregen een baby, hij heet Teodor. We hebben de afgelopen tijd veel dingen gezien die God heeft gedaan en we blijven bidden voor Armida voor volledig herstel.

Ierland

Groeten uit Ierland. Het was weer een drukke maand. We hebben deze maand veel geoutreached in het plaatsje Tralee. Tijdens één van die outreaches sprak een zuster tegen een Nigeriaanse man die daarna naar de zondag bijeenkomst kwam, hij bad voor de Heilige Geest. Hij krijgt follow up. Over het Kennis Gesprek via Zoom deze maand: Edouard sprak over gelijkenissen en hoe ze vertellen over 'Gods Grote Week'. Het was fantastisch om via Zoom ook diverse bezoekers te zien vanuit Zuid Afrika, Amerika, Frankrijk en Ierland. We hadden deze maand ook een doorlopende gebedsweek voor onze zusters; één had een genezing nodig en één had een ernstig ongeluk gehad op het werk. Het is fantastisch om de kracht van het gebed te zien als we samenwerken. Tenslotte bleven Ps. Paul & Kathy een week bij ons. Het was een week vol fellowship, een midweek huis bijeenkomst, follow ups en onderweg heel veel gelach! Het was een echte boost voor de fellowship. Prijs de Heer daarvoor!



Lavendel farm, Medway

Medway

Juli had vijf weekends en het was heerlijk zomer weer in Engeland, misschien leek de maand daardoor zo volgepakt. We hadden op zaterdag een uitje naar een lavendel farm, velden vol met lavendel en bijen. Sommige kinderen waren moedig en liepen op en neer door de rijen. We hadden een verjaardags thee party voor de nog immer jonge 90 jarige zuster Gladys Curtis. We hadden een doelgericht bidden & vasten, een profetie avond die de theorie van de geheime opname ontkrachtte en een Barbeque om de maand mee af te sluiten. Op een zondag genoten we van het bezoek van Ps. Warren en Michael Haydock uit Athens Georgia (Georgia voorjaars camp 19-22 april 2024) voor de bediening van het woord en er waren ook andere Australische bezoekers van de oostkust en Adelaide. Er werden ook vier mensen gedoopt, James, Martha, John en Nicky. James en John ontvingen de Heilige Geest, de



Visiting saints, Medway



Ps Warren in Medway

twee vrouwen bidden er nog voor.

Poole

We begonnen de maand met een dagje aan het strand samen met een paar dappere broeders en zusters uit West Londen. Het weer liet zich van de goede kant zien en sommigen gingen even in het water. Het was fijn om de nieuwe broeders en zusters van de conventie weer te ontmoeten. We hadden een outreach in Boscombe en het zingen bij de outreach was erg effectief. Veel goede gesprekken en veel uitnodigingen kunnen uitgeven. We hadden op een middag een thee party bij een zuster thuis, maar dit keer werkte het weer niet mee, maar we hadden binnen toch een goede tijd van fellowship. Broeder Raymond vertelde zijn getuigenis, dat hij met zijn vader had gebeden en dat er een fantastisch wonder gebeurde. Enkele van ons gingen naar Yorkshire om de assembly daar te bezoeken en ze hadden, zoals verwacht, een fijne tijd met elkaar. We waren blij met het bezoek van Bob, Ben en Joy, die ons in de zondag bijeenkomst kwamen versterken. De sportdag was heel leuk. De jongeren en de ouderen kwamen voor het voetbal qua aantal aardig overeen dit jaar. De zondag bijeenkomst was een top afsluiting van de maand. Groeten uit Poole!

Rotterdam



Stranddag Poole

Hallo broeders en zusters. We hadden 5 dopen deze maand. We hadden deze maand op de agenda een presentatie, bidden & vasten, korte gesprekken en een BBQ in de hal. We hadden ook een team broeders en zusters die de voor- en achter kant van de hal verfd. Ze hebben het gebouw met hoge druk schoon gespoten, scheuren gevuld en toen geverfd. Het was veel werk, maar het ziet er weer fantastisch uit. Dank aan allen die konden meehelpen.

Zwitserland / Duitsland / Oostenrijk

Deze maand willen we graag een paar getuigenissen delen over wat de Heer voor ons heeft gedaan. Louise: Ik ging op de eerste dag van het camp naar de bid lijn om te bidden voor genezing van mijn knieën. Ik had veel pijn door de artritis. 's Avonds had ik ook veel pijn in mijn rug, ook van de artritis. De volgende dag was alle pijn weg. Ik kan nu zelfs weer trappen lopen en voor langere tijd staan. Prijs de Heer hiervoor! Margaret: Ik had 2 maanden lang hoofdpijn. Af en toe had ik migraine aanvallen. Het werd nog erger, geen heldere geest, ik zag alleen maar donkere wolken en alles werd wazig. De dag voor zomer camp stuurde ik zuster Zsuzsa een berichtje en vroeg haar om voor me te bidden voor de reis naar het camp. Toen ik aan mijn reis begon realiseerde ik me dat ik helemaal geen pijn had. De Heer had de pijn weggenomen. Prijs de Heer daarvoor! Robert: ik had veel pijn in mijn linker voet als ik aan het werk was (ik ben kok). Ik bad ervoor en de volgende dag was de pijn totaal verdwenen en zelfs na de rit van 14 uur naar het camp had ik geen pijn. Ik prijs de Heer! We hebben een groot en machtig God.

West Londen

We konden deze maand een vrouw dopen die een paar jaar geleden de Heilige Geest had ontvangen. Een zuster had tegen haar getuigd. Haar man kwam ook naar de bijeenkomst en we hopen dat hij zijn redding ook zal compleet maken. We hadden ook aardig wat bezoekers, sommigen baden voor de Heilige Geest. Sommige van de nieuwe brs. en zrs. Komen naar het camp in Bath, zij kijken ernaar uit. We waren blij dat ps. Chris Kaye een weekend bij ons was. Hij was precies op tijd om aan onze sportdag mee te doen, met

De Revival Fellowship in:

jet lag, maar goed om hem in een team te hebben! Op zondag gaf hij het gesprek over de vrijheid die we hebben in de Heer, terwijl de wereld gebonden is, hij gaf ook een presentatie over het eind der tijden, dat voor onze ogen ontrold wordt. Een van onze heel jonge zusters dankt de Heer dat Hij haar heeft gezegend met school, want in haar eigen woorden, 'ze heeft het moeilijk' maar dankt de Heer dat Hij haar helpt. Een moeder dankt de Heer dat haar autistische zoon die nu 15 jaar is, vorig jaar de Heilige Geest heeft ontvangen en is gedoopt. Hij is nu helemaal betrokken bij de bijeenkomsten, activiteiten en doet mee aan de gaven van de Geest. Dat is een groot

getuigenis voor ons allemaal.

Yorkshire

We begonnen de maand juli met bidden & vasten, het thema was Jesaja 6:5-8, dat gaat over vergeven zijn en enthousiast zijn om onze blijdschap te delen met andere, die net zo verloren zijn als wij eens waren. We hadden laatst bezoekers in de bijeenkomsten, Henry en Treza, die waardeerden wat ze zagen en hoorden. Treza is aan het bidden voor de Heilige Geest, hopelijk hebben we binnenkort dopen. We zullen het laten weten. Graham, die gedoopt is, is vroeger hevig toegetakeld en voor dood achter gelaten. Hij werd gered maar het eindigde ermee dat hij



Yorkshire & Poole saints

afhankelijk werd van alcohol en amfetamines. Hij had geprobeerd om te stoppen met drinken maar dat eindigde in een beroerte. Zijn verzorgers adviseerden hem om gecontroleerd te blijven drinken, maar niet ineens te stoppen.

Op de dag van zijn doop ging hij uit zonder te drinken, om te Heer te laten zien dat hij echt wilde veranderen. Vanaf die dag heeft hij besloten op Jezus te vertrouwen en de Heer heeft hem helemaal vrij gezet, zozeer dat één van zijn verzorgers van plan is om naar een bijeenkomst te komen om te zien waarin hij is terecht gekomen. Pastor Jimmy en zijn gezin kwamen vanuit Poole en waren een weekend bij ons. We hadden een fantastische tijd met outreachen en fellowship. Zuster Candy kon ons helpen met haar ervaring en we hebben een aanvraag gedaan om de fellowship als liefdadigheid te registreren.



Schoonmaak hal-, Rotterdam

Getuigenissen



Ik ontving de Heilige Geest 10 maanden geleden en 8 maanden geleden werd ik gedoopt, ik ben nog niet zo lang in de fellowship! In deze tijd heb ik geobserveerd, aangepast, mee gedaan, ben ik veranderd in mijn manier waarop ik naar dingen kijk en in mijn gewoontes. Het was een uitdaging om geestelijk van richting te veranderen want mijn leven was doordrenkt met katholicisme.

Dit is dus de start van een nieuw pad met de Heer en in de Heer.

Ik ben weer begonnen met iedere dag te bidden. Toen ik als kind op kostschool zat vanaf 7 jaar, reciteerde ik dagelijks gebeden. Later als volwassene ging ik meer en meer bidden: om God te bedanken maar ook als een kreet om hulp—SOS! Ik ontving heel veel tekenen van de Heer en bevestiging van Hem in mijn leven. Nu bid ik in tongen, dat is wat mij het meeste aantrok in deze fellowship. Het voelde eerst heel vreemd, maar ik raak er steeds meer aan gewend en het wordt natuurlijker voor me om te doen. Ik ben ook de geschriften aan het herontdekken. In het katholieke systeem had ik er wel een blik op geworpen, maar meer als een verplichting. Nu lees ik ze voor mezelf en herontdek met een beter begrip. Het wordt een echt verlangen en een behoefte om de boodschap van de redding te begrijpen vanuit de geschriften, hoewel het soms moeilijk is om de betekenis en de context te begrijpen. De gesprekken en de bijeenkomsten helpen me daar echt bij. Ik wilde eerlijk en open zijn over mijn nieuwe geestelijke richting en vertelde familie en vrienden erover. Sommigen luisterden, sommigen begrepen het maar niemand keurde mijn nieuwe leven goed. Sommigen probeerden me te overtuigen dat ik de verkeerde keuze had gemaakt. Slechts één vriend leek geïnteresseerd in

mijn keuze en mijn motivatie. De houding van mijn familie en vrienden maakte dat ik mij ontmoedigd en soms alleen voelde. Maar ik blijf mezelf herinneren aan de keuze die ik heb gemaakt en ik moet gewoon doorgaan in dit nieuwe leven. Ik voel me gdragen door de fellowship en de zorgzame atmosfeer, de uitleg en het begrip van de geschriften, de aanwezigheid van God in ons en onder ons. Iedereen in de fellowship is belangrijk voor mij, we lopen dit pad samen. Het geeft me voldoening God beter te leren kennen, Hem te volgen, Zijn wil te doen en mijn geloof in Hem te laten groeien. Amen.

Marité, Frankrijk

Mijn naam is Candy en ik ben 10 jaar. In ben wederom geboren in 2022, ik was toen 8 jaar.

Dit gebeurde er:

Toen ik aan het bidden was, begon ik in tongen te spreken. Toen we samen gingen bidden tijdens de bidtijd in de bijeenkomst, werd mijn nieuwe tong steeds duidelijker. Toen ik er meer zekerheid over had en zeker wist dat ik de Heilige Geest had ontvangen, besloot ik dat ik gedoopt wilde worden.

Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling en wat was het water koud!

Ik weet dat ik kan bidden dat God met mij is. Ik heb gebeden voor mijn moeder toen ze ziek was en daarna was ze beter. Ik bid als ik problemen heb op school en God helpt me. Ik wil mijn hele leven doorgaan met God in mijn leven. Amen.

Candy, Frankrijk

