

Revival News



Europees Maand Verslag

December 2021



Prayer time, Rotterdam

Hier is het laatste maandverslag van 2021.

We zijn erin geslaagd om (gedeeltelijk) onze plannen voor de eindejaars activiteiten te redden. Het camp, dat we geboekt hadden werd een week voordat we zouden gaan gesloten. Dus besloten we om de geplande activiteiten in onze eigen bijeenkomst hallen te houden, want de regering heeft geen zeggenschap over de kerken in Nederland. Dit is een historisch overblijfsel uit de 80 jarige oorlog in de late middeleeuwen, tegen het pauselijk systeem, wat resulteerde in vrijheid van godsdienst. (Daarom hebben we gedurende de laatste 2 jaar ook onze bijeenkomsten kunnen houden, natuurlijk wel je gezonde verstand gebruiken en wat voorzorgsmaatregelen nemen).

We hebben dus onze 3 hallen in Nederland gekoppeld, de Hongaarse assembly deed mee en anderen vanuit Engeland, Ierland en andere plaatsen. We hadden ongeveer 60 verbindingen, sommige met een groep, anderen met familie of persoonlijk. We hebben er het beste van gemaakt, zoals we dat overal ter wereld hebben gedaan. Het was een goede week met een paar dopen. Ons totaal in Nederland kwam hiermee op 85 dit jaar.

Hier is een link voor een map met wat foto's en een met de gesprekken en getuigenissen en items : <http://camp.trfn.nl/>



Connected meetings



And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

Winter Camp 2021 Revival Fellowship

Pastor Piet, Revival Fellowship Holland

Server News, December 2021

All the recordings from both Winter "camps" can be found at:

UK Camp: Type in your browser: [Medway revival fellowship](http://www.medwayrevivalfellowship.com) and you will find the recordings. AND...

Holland camp via the link: [camp.trfn.nl](http://www.camp.trfn.nl)
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Euro pastors meeting, die wordt gehouden in Ierland: 18-21 februari

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Editorial : Wij WETEN (het zeker)

Op Oudejaars Avond luisterden we naar een gesprek van Ps. Warren uit Noord Londen. Ik besloot wat huiswerk te doen over dit onderwerp.

Meer dan ooit kunnen we zien dat Jezus precies wist wat er gaat gebeuren in de wereld en hoe het past met Zijn wederkomst.

Mat. 24:1-14 (Profetieën over de tijd voor de wederkomst van Jezus)

Mat. 24:14 **En dit evangelie des Koninkrijks** zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Dit **Evangelie** is wordt opgesomd in: Joh. 1: 12-13 / Joh. 3:1-8 / Joh. 14:15-18 / Mark. 16: 15-20 / Rom. 6:1-4

Dus, we hebben weer een nieuw jaar. Waar staan we in 2022? Een artikel in



een bekende publicatie gaat hier over: Nader mijn God tot **Mij**. Het was altijd... Nader mijn God tot **U**, toch? Het idee was dat de mensheid zich zou voegen naar Gods wil, maar in dit artikel wordt het idee naar voren gebracht dat God van gedachte is veranderd en Zichzelf nu aanpast aan de mensheid! Deze conclusie werd gemaakt nadat de leidende religies waren onderzocht en de aanpassingen die in de loop der jaren waren gemaakt. Ik heb een kopie van het hele artikel, je vindt het hier: <https://www.dropbox.com/s/awww3duk18t5ij6/Nearer%20my%20God%20to%20me%20-%20Economists.pdf?dl=0>

Dus, alle ZEKERHEDEN zijn vervangen door ONZEKERHEDEN of door nieuwe "zekerheden" of het zgn. NIEUWE NORMAAL.

(We horen tegenwoordig veel over het Nieuwe Normaal, het gaat dan echter niet alleen over het Corona tijdperk) Dus, vasthouden aan het evangelie van Christus **in zijn originele vorm**, dat brengt de mensen die dat doen op ramkoers met de wereld in het algemeen.

We zien meer en meer dat er obstakels worden opgeworpen om Gods plan te verdraaien.

Bijeenkomsten worden beperkt of onmogelijk gemaakt, je moet voorzichtig zijn met wat je zegt, of anders ...

Er worden wetten gemaakt of aangepast die het heel moeilijk gaan maken en zelfs



The new offence of "stirring up" hatred covers private conversations, even within the home

strafbaar om het evangelie te vertellen. De zgn. "Haat zaaiende taal" wetten. **Luk. 7:1-3 /10-15 / 18-23** Luk. 7:23 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.

Geërgerd ? Waar door? Genezingen, wonderen, of wat? Haat aanwakkeren? Het is heel breed, **iedereen** kan in dit net gevangen worden. Waar komt die haat vandaan? We ontmoeten soms mensen die "alles" weten. Het is moeilijk om met hen te spreken en soms zijn ze ook heel vervelend. Je kan met hen niet of heel moeilijk argumenteren. De menselijke natuur gaat automatisch in tegen zekerheden. Maar ze bestaan, of je het leuk vindt of niet. We zijn omringd door duizenden absolute wetten van de natuur. Als ze niet absoluut zouden zijn, zouden we nog raar opkijken. Stel je voor dat de zwaarte-kraft wisselend is. Morgen is het maar de helft van wat het vandaag is en de dag daarop is het het dubbele... De rotatie van de aarde. Morgen gaat het

twee keer zo snel en de volgende dag maar de helft. Verschrikkelijk ... Dus, God is constant, de wetten van de natuur zijn constant. De mensheid is anders. Onzekerheid, geïntroduceerd door Satan zelf.

Gen. 3: de slang, Eva en de boom. De slang: "God bedoelde het waarschijnlijk niet zo"

Dus hier zijn we, wederom geboren mensen die vaak ergernis veroorzaken, net zoals Jezus dat deed en met dezelfde redenen we **WETEN!**

Hier zijn een paar "wij WETEN" geschriften: 1Joh. 2:15-19/ Joh. 3:1-3 / 13-14 / 18-24 / 1Joh. 5:1 / 14-15 Wij **WETEN** zeker, niet van onszelf, maar door het ontvangen van de Heilige Geest. Laten we nooit op het punt belanden waarin we proberen God in **ons** denken in te passen. Het is van achter naar voren en het zal Gods kracht van ons wegnemen.



Ps Piet Visser

Geheard van het platform:

- Het heeft geen zin om je af te vragen wat komt, ga aan de slag met vandaag!
- Als je staat voor de Waarheid zal je moeilijkheden krijgen, maar ook als je er tegen bent!
- Er is vergeving en compassie, tenzij je God de rug toekeert.
- God wil dat we wijs zijn voor Hem!
- Moeilijkheden kunnen laten zien hoe we op dat moment zijn, maar de Heilige Geest laat ons zien hoe we kunnen worden.
- De waardering van God kan ons motiveren te leren.
- Laten we elkaar inspireren door ons gedrag en niet alleen door woorden. Inspireer elkaar door in de Geest te wandelen.
- Waarom moet je blijven leren? Zodat je een rechtvaardig en onbesproken kind van God kan zijn te midden van een verdraaid en corrupt geslacht.
- Het is niet genoeg als we de mogelijkheden hebben, we moeten ze ook gebruiken.
- De meeste dingen gebeuren tussen onze oren maar we moeten geloof in God hebben om nieuwe ervaringen te krijgen en te groeien in geloof.

Revival in Europa en de UK

Dopen in December: 8 in Nederland, 1 in de UK



Handelingen 10 vs 47-48

« Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest hebben ontvangen, gelijk als ook wij ? »

En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam des Heeren...

Doop in Goiania, Brazilië

We hoorden deze maand goed nieuws van zuster Regina die ons vertelde van een mevrouw die kortgeleden de Heilige Geest had ontvangen en nu was gedoopt. Pastor Esteves vloog van Fortaleza naar Goiania om de vrouw te dopen en bracht tijd door met de kleine groep die daar is, hij gaf een gesprek en bemoedigde hen.

West Londen Revival Fellowship



Mini Camp, Liverpool UK



We hadden in december ons eerste UK mini Winter Camp!

Het winter camp was dit jaar op het laatste moment afgezegd. Daarom namen we in goede revival stijl het camp thema letterlijk, dat alle dingen ten goede werken. Ps. Jimmy stelde voor dat we een mini camp zouden houden in Liverpool.

Van 29– 31 december kwamen broeders en zusters uit heel Engeland en één zuster uit de USA samen in Liverpool, waar we in de hal ons camp hielden. We hadden veel fellowship, outreaches en wandelingen langs het strand. We vermengden geloof met een beetje basis beleid en niemand kreeg COVID op het 'camp'!

3 volwassenen en 3 kinderen bezochten onze bijeenkomsten voor het eerst en meer mensen kwamen een kijkje nemen. Ons thema was Rom. 8 :28. De gesprekken en getuigenissen zijn te beluisteren op **Youtube : Liverpool Revival Fellowship**



Recent lagen een paar broeders en zusters in het ziekenhuis — sommigen waren er tegelijkertijd en konden elkaar bemoedigen.

Iedereen is nu weer thuis, dat is fantastisch.

Margaret kon het hele camp bijwonen—alle dingen werken samen ten goede!

De dag daarna hadden we een groot voetbalfeestje en daarna fellowship bij mensen thuis.

Het was fantastisch om weer samen te zijn en te genieten van het gezelschap van broeders en zusters. Prijs de Heer voor alles wat Hij doet!

Revival Fellowship Liverpool, UK



Suriname Camp

In de maand december ging het allemaal over ons camp. Het camp thema was hetzelfde als in Europa.



Behalve de morgen en avond bijeenkomsten, hadden we ook diverse activiteiten, zoals kring gesprekken. Bij deze kring gesprekken waren we verdeeld in groepen

en er werden vragen gesteld die betrekking hadden op het camp thema. We hadden ook workshops. Tijdens één van de workshops moest je duidelijk maken of je het eens of oneens was met een stelling. Hier kwamen leuke conversaties uit voort. We hadden ook sport en spelletjes activiteiten. We veranderden ganzenbord in : De weg naar het nieuwe Jeruzalem. Tijdens dit spel moest je in groepen optreden en taken uitvoeren om het Nieuwe Jeruzalem te bereiken zoals: evangeliseren, getuigenissen vertellen, vragen uit de Bijbel beantwoorden en een musical spelen. Alle musicals werden later weer opgevoerd als een item in de avond bijeenkomst.



We hadden een vruchtbare tijd samen. Er waren grote overwinningen tijdens het camp en veel mensen kregen hun antwoorden. Iedereen kijkt alweer uit naar het volgende camp. **Pastor Guillaume, Revival Fellowship Suriname**



Meer Winter Camp



De Revival Fellowship in:



Zingen in de grot Tsjechië

Almere

Het was fantastisch om het jaar af te sluiten met 4 mensen die wederom geboren werden. Na een outreach, besloot een jonge vrouw spontaan om te komen kijken naar één van de dopen.



Almere

Hopelijk volgt ze ook het voorbeeld. Eén van onze zusters had een enorme hoofdpijn toen we in de bijeenkomst aan het bidden waren voor een andere zuster, haar hoofdpijn verdween ook. Een zuster had een tijdje geleden de diagnose MS (Multiple Sclerose) gekregen. Ze moest terug voor de resultaten van een nieuwe scan maar de dokter kon die niet vinden en kon de files van deze nieuwe scan niet openen. Ze hoorde van de radioloog dat ze op deze scan niets meer hadden kunnen vinden. De dokter zei dat hij contact zou opnemen als de resultaten iets afwijkends lieten zien. Er is nog steeds niet gebeld ...ze weet dat God het wonder al gedaan heeft! Een andere zuster had ongeveer twee weken pijn in haar longen. Na een paar bloedproeven en uitleg van haar klachten, vroeg de dokter haar te komen voor een onderzoek. Ze was bang, maar ging ondertussen naar de bidlijn om er voor te bidden en de pijn verdween meteen. De dokter was verbaasd dat ze, toen ze terugkwam voor het onderzoek, alle vragen met betrekking op haar longen met 'nee' kon beantwoorden, want ze

namen aan dat ze een bloedprop in haar long had. Toen ook de bloedtesten goed waren en de pijn weg was, kon ze naar huis en hoefde niet meer terug te komen. Ze is heel dankbaar dat God haar heeft genezen!

Tsjechië

Groeten uit Tsjechië. We gingen deze maand wandelen en hadden buiten bbqs met bezoekers. We namen zelfs choruses op in een grot - fantastische akoestiek! De highlight was de Winter Conventie - veel dank aan diegenen die het organiseerden. Een van onze nieuwe broeders had een grote overwinning met Oudejaars avond. Vroeger

ging hij dan altijd naar een groot feest in Praag met veel vrienden. Hij wist dat hij dit jaar deze tijd samen met de Heer en de fellowship wilde doorbrengen, maar de verleiding was heel groot. Hij ontving veel berichtjes om naar het feest te komen. Toen hij naar het station ging stonden daar twee treinen te wachten, de trein naar de fellowship en de trein naar Praag. Hij koos ervoor om naar de fellowship te gaan en keek naar de Europese Winter Conventie online! Hij werd bemoedigd en opgebouwd en voelde de dag daarna heel veel kracht door deze overwinning. Prijs de Heer!

Dordrecht

We leerden deze maand weer meer over Gods wonderbare schepping. We keken ook terug op het jaar 2021 door een opsomming van grote getuigenissen en revival nieuws van over de hele wereld. Het is bemoedigend om te weten dat wij een God dienen die niet verandert en Die doorgaat om Zijn kracht en liefde te tonen in ons leven. Een zuster vertelde dat ze nadat ze was gedoopt, ze was genezen van hoofdpijn. Ze was ook

genezen van hevige buikpijn nadat broeders en zusters voor haar hadden gebeden. Een van onze zusters lag in het ziekenhuis na een operatie. De vrouw in het bed naast haar moest veel hoesten. Ze bood aan voor haar te bidden en niet lang daarna stopte het hoesten en viel de vrouw in slaap. Er werd deze maand één persoon gedoopt. In een van de gesprekken leerden we meer over de verschillende offers die er in de Bijbel worden genoemd. *"Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde gelijkertwijls ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. (Epeze5:1-2)."*



Frankrijk

In december kwamen een paar mensen een kijkje nemen in de bijeenkomsten. Beide hadden een pamfletje gekregen op onze reguliere zaterdag outreach—dit blijkt een heel goed stekkie te zijn! We hebben samen zoveel mogelijk gemaakt van de school vakanties en hebben met onze jongere gemeente leden leuke dingen gedaan zoals een film middag of naar een binnen speelplaats. Het is echt een zegen om familie te zijn in de Heer, waar iedereen jong of oud, deel van uit maakt. Sommigen van ons deden mee met een Zoom meeting in het Russisch, die werd georganiseerd door Noord Londen. Russisch sprekenden en lerenden vanuit heel UK en Europa namen daar aan deel en het was ook een gelegenheid voor een collega van zuster Anastasia uit Oekraïne om een bijeenkomst mee te maken. Br. Peter gaf een gesprek over het leven met de Geest: zing, ook als de dingen niet zo goed gaan, dank de Heer voor alles, leef in harmonie, wees nederig aan elkaar. Hij nam als



Winter Camp skit, Almere



Almere



Russian zoom meeting

De Revival Fellowship in:

voorbeeld een oude auto die hij had in Oekraïne—je wist nooit of de tank vol was of niet. Maar als we Geest vervuld zijn weten we dat, want we spreken in tongen. Iedere eerste zaterdag morgen van de maand is er zo'n bijeenkomst.



Hongarije
Eén persoon ontving de Heilige Geest in december.

We zijn blij dat een vrouw die ooit als gast binnen kwam, maar het te druk had om te komen, nu haar leven onder de loep heeft genomen, haar prioriteiten heeft veranderd en nu regelmatig komt. Aan het begin van december hadden we een afscheidsfeestje voor Benji en Kata Riggs die naar Australië verhuizen. Daarna hadden we een weekend van bidden en vasten. De laatste drie dagen van het jaar kwamen we samen in de hal voor de winter Conventie en om samen fellowship te hebben. Op ieder van de drie dagen hadden we gasten en ook Ron, Ashley en Jace uit Nederland waren er en gaven de fellowship een meer internationaal gevoel, we waardeerden dat echt. Het was echt een tijd om weg te zijn van de herrie van de wereld en de volgende stappen in onze wandel te ontdekken. Er waren veel straat outreaches en follow-ups, die werden georganiseerd door enthousiaste broeders en zusters en we kijken uit naar de vruchten. Een zuster bad voor een collega van wie het huis was afgebrand. Twee dagen later vatte het gebouw waar ze tijdelijk verbleven ook vlam, maar het brandde niet af en niemand werd gewond - ze zagen allemaal Gods beschermende hand hierin. Een zuster vroeg de Heer om haar gedachten te veranderen over een speciale zaak die

vaak haar gevoelens verstoorde. Binnen een paar dagen merkte ze dat ze op een gezonde en evenwichtige manier reageerde op een situatie die haar vroeger van slag zou hebben gemaakt. Een zuster prijst de Heer voor genezing van haar pols.

Poole

December was een fantastische maand en we groeten onze broeders en zusters. We begonnen de maand met een muzikale outreach in het centrum van Bournemouth; het zingen trok veel belangstelling, veel mensen kregen een pamfletje en enkelen stopten om te praten. De volgende dag kwam een vrouw, genaamd Chloe, naar de bijeenkomst door Facebook. Ze plaatste een post op Facebook met de vraag of een lokale kerk deed aan het dopen door onderdompeling van volwassenen, omdat ze op zoek was om ergens gedoopt te worden. Ze bracht ook drie vrienden mee naar de bijeenkomst, ze werd gedoopt en bad voor de Heilige Geest, prijs de Heer !



We kijken uit naar het nieuwe jaar om te zien wat daarin zal gebeuren. Drie broeders zijn jarig in december, dus hielden we een Hawaii Dinner Night, waar we dus genoten van heerlijk eten, fantastische fellowship en hele leuke gezelschapsspelletjes.

We hadden een hele leuke avond. Omdat het winter camp was gecancelled, gingen enkelen van ons naar de mini-rally in Liverpool die drie dagen duurde. Het was een heel inspirerende tijd en meer dan we



verwacht hadden. Echt heel goed! Al met al hadden we een fantastische maand in Poole en we kijken uit naar wat de Heer voor ons in petto heeft voor 2022. Gelukkig Nieuwjaar allemaal.

Zwitserland & Duitsland

We hoorden een goed gesprek over : Hoop, geloof en liefde van één van de onze broeders in de Adelaide fellowship. Hoop geeft ons vreugde, vrede en overvloedige blijdschap, zelfs wanneer we een moeilijke tijd hebben met beproevingen. Geloof is de belofte van God jegens Hem, het gaf Abraham hoop. We hebben allemaal de goede gaven van God gekregen door de Heilige Geest, zoals liefde, blijdschap, vrede en lankmoedigheid. Galaten 5:22. We genoten van de verschillende camps aan het eind van de maand, die we via Zoom en live op YouTube, konden volgen. Prijs de Heer dat die mogelijkheden er zijn, nu we niet kunnen reizen. Het was geestelijk opbouwend en heel fijn om zoveel getuigenissen te zien van broeders en zusters van dichtbij en ver weg. We kijken uit naar het nieuwe jaar en blijven het werk van de Heer doen, hopelijk met meer zielen nog erbij om ons in de Heer te verblijden. God bless

West Londen

We hadden diverse activiteiten met andere fellowships. We hadden onze jaarlijkse Oudejaars Avond met Noord Londen, we deelden getuigenissen en items en prezen de Heer in liederen en getuigden hoe Hij onze



De Revival Fellowship in:



Spelletjes middag, West Londen



Yorkshire saints

met beide handen aan gegrepen. We hadden een fantastische tijd en werden geïnspireerd en opgebouwd door de gesprekken, getuigenissen, items en fellowship – dankjewel Liverpool saints! We gaan door met het evangelie verspreiden en hadden een aantal bezoekers in de bijeenkomsten. Een broeder had een probleem met zijn knie, wat hem zou beletten te werken, want hij moet veel trappen op en af. Hij is genezen na gebed—Prijs de Heer!

levens heeft veranderd: van donkerheid naar het licht!

De laatste woensdag van de maand, hadden we een spelletjes middag voor onze jongeren, inclusief de drie dochters van Peter & Natalia uit Noord Londen. Iedereen had veel plezier en genoot ook van het pizza feest daarna. 's Avonds keken we met z'n allen naar het minicamp in Liverpool. We besloten het jaar met een zoom link, om geschriften, gedachten en gebeden met elkaar te

delen. We werden eraan herinnerd dat wat er ook gebeurt in de wereld en in ons leven, niets ons kan afnemen wat we hebben in de Heer en het feit dat het allemaal om God draait.

Yorkshire

Hallo allemaal, een kort verslagje uit Yorkshire. Dat het jaarlijkse winter camp niet doorging, was een grote teleurstelling voor ons allemaal, maar het alternatief van een "midi camp" in Liverpool werd



Item van de jongere generatie, Yorkshire

Getuigenissen



Hoi! Mijn naam is Jada en mij getuigenis begint bij mijn moeder. Mijn moeder vertelde mijn zus en mij altijd dat er een God was en dat Hij voor ons zorgde. We wisselden de Rooms katholieke kerk en diverse Pinkster gemeentes af. Als je terug kijkt, is het zo duidelijk dat mijn moeder de waarheid zocht. Een sprong naar 2009, er werd tegen mijn moeder getuigd en ze ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Op het zomer camp in 2010 hoorde ik fantastische getuigenissen

van mensen die een relatie met God hebben en ik besloot dat ik dat ook wilde. Op het camp ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Sinds die tijd is de Heer zo goed voor mij geweest. Mijn recente getuigenis gaat over mijn toelating aan de universiteit. Het begin van 2021 was een beetje moeilijk, want ik moest mijn toelatingsformulier indienen en ik was me aan het voorbereiden voor mijn A niveau tijdens een lockdown. Ik bad tot de Heer voor rust en leiding tijdens deze uitdagende periode. Een paar maanden later werd ik geaccepteerd door mijn favoriete universiteit en ze hebben zelfs mijn bod verlaagd! Dit is echt allemaal van de Heer, ik kan er niet de eer voor opstrijken, want zoals de Heer alles op zijn plaats heeft gezet en de manier waarop Hij dingen heeft gezegd in de tijd dat ik daar nog niets van wist is absoluut wonderbaar en ik ben voor eeuwig dankbaar. Nu ben ik dus op de universiteit en doe een studie waar ik van hou en ik weet dat de Heer me hier met een reden heeft neer gezet. Ik hoop Hem te zien wanneer Hij terugkomt. **Jada, West Londen**



Mijn getuigenis begint bij mijn moeder. Er werd tegen haar getuigd toen ik 4 was, ze ging toen door een heel moeilijke periode in haar leven. Ze gaf gehoor aan het getuigenis en werd gedoopt door onderdompeling en ontving de Heilige Geest. Onze levens werden drastisch veranderd ten goede. Vanaf dat punt werd ik opgevoed met het besef dat als er iets mis was, we tot God konden bidden en Hij zou helpen. Toen ik 12 jaar was, werd ik me heel erg bewust van m'n eigen sterfelijkheid en de staat waarin de wereld was en ik verlangde naar mijn eigen persoonlijke relatie met God. Ik werd gedoopt en ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Ik kan me alles nog

heel duidelijk herinneren en het overweldigende gevoel van opluchting, ik wist dat ik nu ook een kind van God was geworden. Een favoriet geschrift van mij is Efeze 3:20 "Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt ..." en ik kan getuigen dat mijn leven echt meer dan overvloedig is boven wat ik had verwacht dat het zou zijn. Ik had nooit het verlangen om te trouwen, dingen uit mijn kindertijd deden me vraagtekens zetten bij het huwelijk. God genas mijn hart en in 2003 trouwde ik met een fantastische Geest vervulde man. Niet lang daarna kregen we te horen dat we geen kinderen konden krijgen zonder vruchtbaarheidsbehandeling. Maar ik kan de Heer prijzen dat ik werd genezen en op natuurlijke wijze zwanger werd, we hebben nu 2 kinderen, die ook allebei wederom geboren zijn. Ik heb zoveel genezingen gehad, voorziening van een baan, bescherming maar uiteindelijk ben ik zo dankbaar dat de God van het heelal in mij en mijn leven is geïnteresseerd. Ik ben zo gezegend een dochter van God te zijn. **Brooke, West Londen**