

Revival News



Europees Maand Verslag

December 2022

THE REVIVAL FELLOWSHIP
EUROPEAN WINTER CAMP 2022

1Cor 1:10-13 | Eph 4:11-14 | Act 20:30

UNITED WE STAND



Editie UK & EUROPE WINTER CAMPS

Eind december hadden we fantastische Winter Camps in Nederland en Lancaster UK. Het gezamenlijke thema was « Eenheid » Hier is een korte samenvatting van het verslag van het Europese camp (foto boven).

« Eenheid begint binnen in ons. Doordat we met God verenigd zijn, proberen Zijn wil te begrijpen en te doen, kunnen we in eenheid zijn met elkaar. We werden aangemoedigd elkaar te dienen in liefde en helpers te zijn van elkaars vreugde en om '...samen gevoegd te zijn in eenzelfde zin...' (1 Cor. 1:10). »

Lees het UK camp verslag op blz. 4 en het verslag van het Euro camp op blz. 5.

Server News,
December 2022
Recordings from
camps, conventions
and meetings are
available from our
webserver.

Send me an email for
the access details.

Pieter Visser.



Newsletter Crew: Meg, Louisa,
Netty, Heleen and local
contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Voorjaars camp, Hongarije 6 -10 april

Contact: dufon@invitel.hu

Zomer camps:

Nederland, 29 juli –5 augustus

Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl

UK, 12-19 augustus

Contact: steveamurphy61@gmail.com

50e Jubileum Liverpool 1-3 september

Contact: Ps Denis +447877 124 202

Herfst camp, Tsjechië 27 –30 oktober30

Contact: oldrich.tremil@volny.cz

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Sommigen van ons zijn opgegroeid in een dorp. En als dat niet zo is, herkennen we de omgeving en de manier waarop mensen daar leven uit boeken of films. In dorpen kent men elkaar en weet alles over elkaar. Dit leidt vaak tot een situatie van een



gesloten gemeenschap waar vreemden met achterdocht worden bekeken en veranderingen forse tegenstand krijgen. Het algemene idee is dat deze mentaliteit veiligheid schept voor het gezin, de burens en de hele gemeenschap. Een neven effect van zo'n omgeving is dat mensen vaak zo dicht op elkaar leven dat ze elkaar gaan irriteren. In veel boeken en films wordt verslag gedaan van dit gedrag. Om deze irritaties tegen te gaan moeten de leiders van deze gemeenschappen meer en meer "regels" maken en ze moeten constant mensen en situaties corrigeren, wat de dingen nog weer erger maakt.

Jezus zei tegen Zijn discipelen in Markus 16 :15... "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle creaturen." Dus deden ze dat? Nee, ze bleven in Jeruzalem tot ze gedwongen waren te vertrekken door de vervolging en uiteindelijk de verwoesting van Jeruzalem. Zoals de meeste mensen wilden ze "beschermen" wat ze hadden, bouwden er een "muur" om en probeerden "verstorende" invloeden buiten te houden.

In Hand. 10 zien we een mooie beschrijving van dit "dorps"-achtige gedrag, waarin Petrus voor het eerst

deed wat Jezus bevolen had en hoe ze dit soort van verzet onder de broeders probeerden te ontmoedigen.

In Hand. 15 zien we een verhaal hoe de bekeerde farizeeën wat extra vereisten wilden toevoegen voor de nieuw bekeerde broeders. *Hand.15:5 Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.*

6 En de apostelen en de ouderlingen vergaderden om op deze zaak te letten.

7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij heeft verkoren, dat de heidenen door mijn mond het evangelie zouden horen en geloven.

8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons;

9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

Wij zeggen allemaal dat we revival willen, maar we weten allemaal dat revival nieuwe mensen brengt met nieuwe ideeën, nieuwe kinderen die misschien onze kinderen overstuur maken, in onze favoriete stoelen zitten en over het algemeen een hoop problemen meebrengen die opgelost moeten worden.

We kunnen dus concluderen dat "revival" eigenlijk tegen de menselijke natuur is. Dus, waar komt revival vandaan en hoe krijgen we het (weer) aan de gang?

Het enige dat de menselijke natuur overstemt is oprechte passie voor mensen die nog niet wederom geboren zijn.

Om deze compassie te hebben moeten we de Bijbel en de

boodschap daarin, geloven.

Deze boodschap, is in een notendop, een groot probleem voor degenen die geen persoonlijke relatie hebben met God en die (nog) niet wederom geboren zijn. Een ander belangrijk aspect is dat mensen gelukkig zouden moeten zijn met wat ze ZIJN (en niet noodzakelijk met wat ze HEBBEN, (Fil. 4:11) en trots zijn op hun assembly, leiders en broeders en zusters.

Als we dit kunnen bereiken, is er geen "rem" om vrienden, collega's en kennissen mee te brengen naar een bijeenkomst of een andere Revival activiteit. Dit kan niet worden bereikt door zware, corrigerende "beschermingsachtige" prediking en handelen.

Fil. 4:8 Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is. Al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelve.



Ps Piet Visser

Van het platform:

- Er wordt gezegd dat "1 vrolijkheid 1000 zorgen verdrijft"
- De Heer gebruikt niet de wapens die een twijfelaar zou gebruiken.
- We zijn de tempel van God—gooi eruit wat onaccepteerbaar is voor Hem, net als Jezus deed in de natuurlijke tempel.
- Je bent wie je bent, niet wie je zegt te zijn; geen dubbel leven in de Heer.
- Mogelijkheden zijn als een deur, ze staan niet altijd open. Mis het niet!
- We hebben een dubbele zegening: een welvoorzien leven op aarde en in de hemel.
- Berouw is een noodzakelijke staat. Wees niet beschaamd om beschaamd te zijn.
- Overwinnen is een deel van wie we zijn.
- De wereld geeft ons druk, Jezus geeft ons rust en vrede.
- Overheers twijfel door geloof.
- Wat er ook gebeurt, Jezus is ALTIJD dezelfde, het antwoord voor ieder probleem is ALTIJD Jezus.
- Wanneer alles mis gaat, is God nog steeds onze Vriend en Helper

Revival in Europa en in de UK

Dopen in december: 4 in Hongarije, 4 in Nederland, 3 in de UK (1 op de foto)



Jozsi, Hongarije



Atila, Hongarije



Zsofi, Hongarije



Dev, Hongarije



Holland camp



Kudzia, Yorkshire (UK camp)



Shenayra, Almere



Deborah, Rotterdam



Deborah & Kathleen met moeder: zuster Ingrid



Kathleen, Rotterdam

Meer foto's van camps en rondom het werk



Quiz & game night, Almere



Honga-



Item, Camp in Holland

de Heil'ge Geest heb ik g
O ja, ik hou van die Man



Saints uit Launceston, Vancouver & Geelong, AUS



Friends reunited, Carrickalinga AUS



The next Next Gen! Holland

UK Winter Camp—Lancaster

In december waren we druk bezig met de voorbereiding voor het winter camp in Lancaster, we werkten allemaal samen als team.

Iedereen droeg op een verschillende manier bij en het werd echt een fantastische week. Kudzia werd tijdens het camp gedoopt. Zij is van de fellowship in Yorkshire. Het thema was eenheid. De gesprekken, getuigenissen en items zijn te zien op YouTube.



Euro Winter Camp—Holland

In de laatste week van december waren ongeveer 200 broeders en zusters uit verschillende delen van Europa, samen voor ons jaarlijkse wintercamp in Nederland.

We werden gevoed met veel spirituele inspiratie uit het Woord aangaande het camp thema 'Eenheid'. Eenheid begint binnen in ons. Door verenigd te zijn met God, proberen Zijn wil te doen en te begrijpen, kunnen we in eenheid zijn met elkaar. We werden aangemoedigd om elkaar in liefde te dienen en helpers te zijn van elkaars vreugde en om *'..samenveoegd te zijn in eenzelfde zin..'* (1 Cor. 1:10). Natuurlijk willen we dat meer mensen ervaren hoe fantastisch het is om in eenheid te zijn met God. En dus gingen we uit en verkondigden het Woord. Tijdens camp werd één persoon gedoopt en ontving de Heilige Geest.
'Ziet hoe goed en lieflijk is het dat broeders ook samenwonen' (Psalm 133:1)



Bijeenkomst hal



Maricelle



Item, Hongarije



Technical crew



Ukulele item



Alvast op zoek naar de camp opnames :)



Hongaarse broeders en zusters

Camp recordings online now!
Video recordings of this camp can be viewed/downloaded:
CAMP.TRFN.NL



Doop



Item: nog steeds doorgaan... zuster Rita 90 jaar

De Revival Fellowship in:



Met zuster Aspacia (2e van rechts) Almere

Almere

Een jonge vrouw kwam naar de bijeenkomst door de dinsdag outreach, ze werd kort voor het camp wederom geboren. We weten dat God altijd gebed beantwoordt, doordat we uitgaan met Zijn Woord of dat mensen naar Hem uitroepen. Hij laat nooit na Zijn getrouwheid aan ons te bewijzen. Hij bewijst Zichelf in ons leven en laat ons zien wat goed is om te doen. Tijdens een quiz en spelletjes avond met snacks genoten we ook van de getuigenissen die we deelden. We genoten ook van het bezoek van Pastor Guillaume en Aspacia uit Suriname, hoorden hun getuigenis en over alle dingen die daar gebeuren. We stonden stil bij het jaar dat weer voorbij is gevlogen en we keken naar de vele veranderingen die er zijn in de wereld en in onze fellowships over de hele wereld en in onszelf. We maakten ons klaar voor het Europese winter camp na drie jaar en waardeerden echt dat we weer samen waren, bouwend aan de eenheid, wat ook het thema was. We twijfelen er niet aan dat het komende jaar ons weer nieuwe mogelijkheden zal geven die we kunnen gebruiken en meer zielen kunnen redden voor Jezus terugkomt.

Dordrecht

We waren deze maand gezegend met het bezoek van Pastor Guillaume en zijn gezin uit Suriname. Een van de getuigenissen

die ze deelden, was dat ze baden voor een man die mank liep. Na gebed was hij genezen! In december ging onze zuster Cecilia voor een paar weken op bezoek bij haar familie in Guatemala. Zij kwam tot de Heer in Perth in 2017 door broeder Otto. Toen ze in Perth was, verbleef ze een paar maanden bij hem en zijn vrouw Marian en ze zijn altijd in contact gebleven. Tijdens haar reis naar Guatemala

bezoekt broeder Otto haar en haar familie. Ze gingen samen outreachen en veel mensen stonden open voor het Woord. We kijken er naar uit om te zien hoe dat zich ontwikkelt....

Frankrijk

Onze maand begon met een opbouwende



gecombineerde bijeenkomst met de saints uit Zwitserland en Duitsland. Daarna werden enkele gezinnen dankbaar ontvangen, omdat Edouard, Meg, Léo en Calista klaar stonden om te vertrekken naar Nieuw Zeeland en Canada. In het bijzonder voor Edouard, want de dag voor vertrek was hij te ziek om uit bed te komen, maar na vurig gebed was hij in staat om te reizen en was gedurende de 6 weken niet meer ziek. Het was een fantastische, gezegende tijd van fellowship, we bezochten de 5 assemblies in NZ en de Vancouver

assembly in Canada. Overal waren de broeders en zusters heel gastvrij en hadden we opbouwende fellowship. In Te Puke, werd broeder Jan Pieter in een vaart naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij symptomen had van een beroerte. Na gebed was hij een paar uur later alweer in orde en verveelde zich toen hij op de uitslagen van de onderzoeken zat te wachten. Broeders en zusters hadden fellowship met hem en Karen. In Wellington, baden we voor de zwager van Meg (niet in de Heer) die in december aan een chemokuur begon. Het was een zware dosis en de doctoren voorspelden dat het een paar maanden herstel zou vergen. Na gebed was hij na 5 dagen alweer aan het strand en bracht tijd door met iedereen, hij voelde zich "1,000% beter". Zijn vrouw, niet meer in de Heer, erkende "dat moet door het gebed zijn". Glorie aan God voor deze getuigenissen en we hopen dat het mensen tot verlossing zal brengen.

Hongarije

In december werden er 4 mensen wederom geboren. De eerste doop was in Lajosmizse, waar we zijn begonnen met woensdag bijeenkomsten. Daar woont een nieuwe broeder die kampte met verslavingen, hij passeerde de hal en kwam binnen en hij werd wederom geboren. Hij kwam ook naar het camp. Nog drie mensen werden gedoopt in de hal in Budapest en zij ontvingen ook de Heilige Geest. Een jong stel kwam binnen en ze werden wederom geboren. De man had het evangelie van zijn vader gehoord, vele jaren geleden en de vrouw was overtuigd door de geschriften om het voorbeeld van Christus te volgen. Half december trouwden Judit van de Hongaarse fellowship en Arend uit Tsjechië. We hadden bidden en vasten met



Hello Nolan!

Felicities voor de familie Huisman in Almere



Travelling to camp from Hungary

De Revival Fellowship in:



gesprekken over eenheid, als voorbereiding op het winter camp. Het was een goed camp en we waarderen al het werk wat daarvoor verzet is. Een zuster ervaaarde 2 maal de bescherming van de Heer voor een ongeluk. Een andere zuster had veel stress op het werk en wist dat ze in haar eigen kracht niet aan de deadline en de verwachtingen kon voldoen, dus ze bad ervoor en had er rust over en kon dankzij de kracht van de Heer al het werk af maken. Een zuster had besloten om naar het camp te gaan, maar haar baas was er niet blij mee. Ze was er klaar voor om haar ontslag te nemen als ze niet mocht gaan, maar haar baas liet haar toch gaan. Een jonge zuster was gevraagd om mee te doen in een school item op een zaterdag, maar toen veranderde de datum naar de zaterdag van bidden en vasten. Ze voelde zich daar niet goed bij en bad de Heer om hulp. Twee dagen later kreeg ze te horen dat het item verviel omdat het programma te lang werd en kon ze met de hele familie naar de bijeenkomst van het bidden en vasten.

Liverpool
Gegroet uit Liverpool.

We hadden een goede maand, die begon met 2 dopen in december. We hadden een klus-zaterdag in de hal, een outreach en een avond om items te oefenen voor het camp. We hadden veel bezoekers, in het bijzonder voor en na het camp. (zie ons camp verslag op blz 4)

Onze zuster Kath is onlangs overleden. De broeders en zusters hebben hard hun best gedaan om de begrafenis goed te regelen. Enkele lang verloren familie leden kwamen ook en konden zien hoe geliefd onze zuster Kath was. We houden op 21 januari een herdenkingsdienst voor Kath in de hal.

Van 1—3 september van dit jaar vieren we ons 50 jarig Jubileum. Voor informatie zie de uitnodiging in dit verslag en



.....reserveer de datum!

Poole

Na een outreach aan het begin van december, gaf Ps. Jimmy een presentatie over het jaar 2022. Het was goed om terug te kijken naar wat we hadden geleerd en gedaan en waar we van hadden genoten. We zagen dopen, nieuwe mensen die groeien in de Heer en we kijken uit naar wat 2023 ons zal brengen. Onze eindejaars diner night was een fijne avond van fellowship, items en getuigenissen en een kans om de verjaardag te vieren van onze broeders Soko, Junior en Luke. Enkele van onze broeders en zusters genoten van het winter camp, met het thema: Eenheid. Heel veel getuigenissen, gesprekken en fellowship met broeders en zusters van de UK en Europa en zelfs daarbuiten. Een winter wandeling over een modderig heideland werd gevuld door koffie en cake bij zuster Carolyn thuis. Al met al was het weer een goed jaar in de Poole Fellowship Gelukkig Nieuwjaar allemaal.

Rotterdam

In de laatste maand van het jaar hebben we zoveel mogelijk uit onze tijd samen gehaald met verschillende activiteiten. Een presentatie over relaties, een quiz & spelletjes



avond, en een avond waarop we terug keken op het afgelopen jaar. De laatste week was natuurlijk ons winter camp, dat echt heel goed was. Het werd gekoesterd door iedereen die aanwezig was. Nog één ding om met jullie te delen. In de week voor het camp hadden we op maandag-avond een bid bijeenkomst. Een van onze zusters bracht haar 2 dochters mee, omdat één van de dochters een paar maanden ervoor een genezing had ontvangen. Ze baden voor de Heilige Geest en beiden ontvingen het vrij snel en baden samen met ons voor een uur en werden daarna gedoopt. Onze 2 nieuwe zusters konden een paar dagen naar het camp komen en komen naar de bijeenkomsten.



Zwitserland / Duitsland/ Oostenrijk

Vorige maand hielden we een Bijbelstudie bijeenkomst samen met de zusters in Duitsland. Het onderwerp was "het Woord van God". Veel interessante gedachten kwamen samen. We werden eraan herinnerd hoe belangrijk het is om met Gods Woord bezig te zijn door het te lezen en te bestuderen. Gods Woord leert ons, geeft ons wijsheid, bemoedigt ons en vermaant ons. En het is belangrijk om er mee bezig te zijn door het te verkondigen. Als wij de waarheid niet vertellen, zullen de mensen een hoop leugens horen.

De Revival Fellowship in:



Zwitserse saints in Singapore

Aan het begin van de maand hadden we een midweek bijeenkomst samen met de Franse Fellowship. Broeder Stephan sprak over "Prioriteiten".

2Timothy 4:5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

We doen wat we moeten doen, de Heer gaf ons een job om te doen. We verdragen beproevingen om het werk te doen, we zetten onze prioriteiten goed. Er is zoveel om ons heen dat ons wil afleiden

en onze focus en gedachten wil wegtrekken van het werk van de Heer. Maar geef de wereld nooit de kans om je prioriteiten te veranderen.

Halverwege de maand gingen Stephan en Zsuzsa op reis om het Carrickalinga Camp en de broeders en zusters in Adelaide te bezoeken.

Ze maakten een korte stop in Singapore en ontmoetten daar Pastor Colin, Kim en andere broeders en zusters. In Adelaide bezochten ze bijeenkomsten in de Vogue, Elizabeth en Woodcroft en bleven 12 dagen op het Carrickalinga Camp. Zoals altijd was het bemoedigend en opbouwend om zoveel broeders en zusters te ontmoeten en de goede dingen van de Heer te delen. Op oudejaars avond waren er rond de 1000 broeders en zusters in de hal die choruses en hymns zongen. Veel kippenveld momenten.

Iedereen bedankt voor het warme onthaal en de fijne Fellowship in Singapore en Adelaide.

Philip.2:2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.



Nieuwe zuster Matilda, West London

Getuigenissen



Mijn naam is Melchior en ik ben tot de Heer gekomen, nadat ik in december 2021 van Pastor Guillaume het evangelie had gehoord. Nadat ik het evangelie had gehoord besloot ik naar een bijeenkomst te gaan, dat was op 5 december 2021. Diezelfde dag ontving ik de Heilige Geest en besloot me te laten dopen. Toen begon mijn wandel met de Heer officieel. Ik leed vanaf heel jonge leeftijd aan angsten en depressies. Soms ervaarde ik dat in de

ergste vormen. Daardoor kwam ik op een punt in mijn leven waarop ik mezelf van mensen moest isoleren en ik echt niet meer wist wat geluk was. Als ik me in de buurt van mensen bevond werden mijn angsten en depressies zo erg dat een sterke mate van vrees als een berg over me heen kwam. Het was zo erg dat ik ook niet bij familie of vrienden in de buurt kon zijn. Ik kon niet meer in de maatschappij functioneren. Tenslotte besloot ik weg te gaan en op mezelf te gaan wonen. Dat was één van de eenzaamste tijden van mijn leven. Nadat ik wederom geboren was gebeurden de mooiste dingen. Binnen twee weken was ik compleet genezen van mijn depressie en angsten. Ik realiseerde me dat, toen ik zag dat ik steeds meer met broeders en zusters omging : fellowshippin, outreachen en ik ging zelfs mee op camp diezelfde maand. Ik ben niet alleen genezen van depressie en angsten, maar God heeft me ook geluk terug gegeven in de vorm van Zijn liefde, die me iedere dag door mij heen stroomt. Ik hoef niet meer bang te zijn of me zorgen te maken, want ik heb Hem nu in mijn leven en Hij heeft mij een deel gemaakt van deze bijzondere familie.

Melchior, Suriname

Ik kwam tot de Heer in 2018.

Daarvoor geloofde ik altijd dat er een God is, maar ik geloofde ook in wetenschap, omdat wetenschap gebaseerd is op feiten en in die tijd wist ik niet hoe geloven in God werkte. Ik leefde mijn leven zoals iedereen en ik dacht dat het zo goed was. Toen ik jonger was deed ik ook mee aan de dienst in de katholieke kerk, waar ik ook communie deed en het vormsel, dingen die ik niet in de Bijbel kan vinden.



Toen ik opgroeide wilde ik de waarheid weten, maar ik wist niet waar ik die moest zoeken tot ik op een dag het evangelie hoorde. Nadat ik Joh. 3:1-5 had gelezen was ik in shock, want ik wist dat ik wel enkele geschriften in de Bijbel had gelezen, maar ik had nooit gehoord of gelezen over zoiets als wederom geboren worden en het spreken in tongen als bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest.

Nadat ik tot de Heer was gekomen, bad ik meteen voor mijn linker knie, heel vaak zelfs, want ik had vroeger een ongeluk gehad en was mijn knie uit de kom geschoten. Na dat ongeluk kon ik niet meer trainen of een andere sport activiteit doen zonder angst. Ik bad dus voor genezing en kracht in mijn knieën. Na een jaar besloot ik CrossFit te doen en na enkele keren was ik verbaasd. Ik had veel ingewikkelde bewegingen gedaan zonder enig knie probleem. Toen realiseerde ik me dat ik was genezen.

Guiliano, Suriname