

Revival News



Europees Maand Verslag

December 2023



Camp foto



Youngies, UK camp



Fellowship room, NL



« Gratitude » song, NL

EUROPA & UK WINTER CAMPS

Waar kan je beter 2023 uitzwaaien en 2024 begroeten, dan daar waar je samen bent met je geestelijke familie?

We hoorden fantastische getuigenissen werden bemoedigd om « Uit te reiken en levens aan te raken » door Gods kracht. Lees het verslag op bladzijde 4.



Camp photo, UK

Server News, December 2023

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:
Voorjaars camp, Hongarije 28-3 tot 1-04
Contact: nigel.taylor@dufon.hu
Rotterdam conventie 9-12 mei.
Zomer camps:
Nederland, 27 juli– 3 augustus.
Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl
UK, 10-17 augustus
Contact: steveamurphy61@gmail.com
Herfst camp, Ierland, 22-27 oktober
Tsjechië, 30 oktober - 3 november
Contact: oldrich.treml@volny.cz

Editorial: Laat ons ...

Leven, een reis vol keuzes.

In de Bijbel vinden we de term **“Laat ons”** zo'n 180 keer.

Dit slaat telkens op een **plan** dat in **actie** wordt gezet.

En hoe beïnvloeden jouw keuzes anderen?

Bijvoorbeeld:

Gen. 1:26 En God zeide: Laat ons mensen maken...

Gen. 11:3 En zij zeiden ?????

Gen. 11:4 En zij zeiden: laat ons voor ons een stad bouwen en een toren...

Ge 11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren ...

Nu maken we een sprong in de tijd. Voor jou en mij, doe wel en doe niet:

Rom. 13:13 Laat ons als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijd.

Rom. 14:19 Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.

Gal. 5:25 Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Gal 5:26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende

Gal. 6:9 Doch laat ons goeddoende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.

Gal. 6:10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs.

De reis:

De mens heeft een afspraak met God (oordeel/tweede komst van Christus, sterven).

Hij raadpleegt de Bijbel hoe hij daar het beste kan komen en vindt de volgende informatie:

Joh. 3:1-7 En er was een mens uit de Farizeeën, ...

Over hoe het allemaal begint,

wederom geboren worden ...

Er is geen keuze, het begin van de Reis is een vastgesteld protocol door God.

Dan moeten **wij** ons **“laat ons”** moment hebben, we maken een keus. “Wel of Niet doen”.

Het is als van wal steken voor de reis. De reis is van de aarde naar het Koninkrijk van God.

Tot zover gaat het goed, er zullen nog veel **keuze momenten** volgen.

Opgesomd: het is een vooraf bepaalde reis van hier naar het Koninkrijk van God en er is maar één manier om daar te komen. De keuze is niet voor ons gemaakt, maar het is **de gekozen weg** hoe je daar komt. Als God het niet vanaf het begin had opgeschreven, hoe zouden we dan de weg weten? We maken de keuze gebaseerd op het simpele verlangen of we de Heer tegemoet willen gaan of niet.

EN, hoe beïnvloeden onze keuzes anderen ?

Hand.15:36 En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, Laat ons nu wederkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord des Heeren verkondigd hebben, hoe zij het hebben.

Weer een **Laat ons** moment, nu voor anderen.

Nu voor ons persoonlijk.

Laat ons, wat?

Hebr. 12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is;

2 Ziende op den overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.

3 Want aanmerkt Dezen, Die een zodanig tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in

uw zielen.

4 Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde.

12 Daarom, richt weder op de trage handen en de slappe knieën;

13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet meer verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde.

14 Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal;

15 Toeziende, dat niemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel van bitterheid opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.

LAAT ONS...

Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden, nieuwe behoeften om te vervullen. Wat een privilege om dit te kunnen doen.

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Stijg boven je situatie uit.
- De Heer wil voor ons een goede uitkomst.
- Alles gaat volgens Gods plan.
- Wees volwassen in Christus en stel jezelf een doel.
- Als Jezus iemands leven aanraakt, tilt Hij hem op, Hij drukt hem niet neer.
- Wat voor mentaliteit is er nodig om een situatie echt op te lossen?
- Wat ons bijzonder maakt, is God in ons.
- Met God is er altijd een weg: misschien niet zo snel of makkelijk als we zouden willen, maar er is een weg!
- Je kan alleen wat voor je ligt veranderen, niet het verleden.
- Het begint allemaal met de moed hebben iemand over God te vertellen.
- Als je je gestrest voelt, zet dan een kleine stap naar God.

Revival in Europa en de UK

Dopen in december: 2 in Hongarije, 11 in Nederland, 2 in de UK



West Londen



Fred, Poole



Erszebet, Hongarije



Andras, Hongarije



Janice, Dordrecht



Samira, Rotterdam



Viviane, Rotterdam



Rob, Rotterdam



Phebe, Rotterdam



Dennis, Rotterdam



Michel, Almere



Jacob, Almere



Gabriël, Almere



Jayden, Almere



Nathanaël, Almere

Gehoord op het Winter Camp : getuigenissen en one-liners



Beschermd voor vallende stenen ...



Gedeepte schedel genezen



Genezen van hooikoorts, depressie...



Beurijd v.d. cyclus van het oude leven



Gezegend met een familie...



Vond groter geluk ...

Van het platform op Winter camp:

- God is met hen, die Zijn woord niet verkleinen ter wille van zichzelf.
- Geloven we dat we het licht van de wereld zijn? Kijk naar elkaar met geestelijke ogen.
- Er zijn veel zielen te redden in deze wereld -67 miljoen mensen stierven in 2022. De arbeiders zijn weinig: laten we onze taak serieus nemen.
- We zitten hier alleen maar omdat iemand ons vertelde dat we een nieuw leven konden hebben.
- Als we God onze lasten laten dragen, zal ons leven iets anders en speciaals uitstralen.
- Wees geen stil getuigenis. Praat altijd over wat God heeft gedaan.
- We zijn vrij gezet (*Apostelo*) met een doel—we zijn uitgezonden als apostelen.
- Als we ons zwak voelen, moeten we de kleine kracht die we HEBBEN gebruiken en God zal het vermenigvuldigen.

Winter Camps

EUROPA

Ongeveer 250 broeders en zusters van verschillende plaatsen in Europa en Australië (wat een zegen om br. en zsr. helemaal uit Darwin over te hebben!) waren samen in een kasteel in Baarlo voor ons jaarlijkse winter camp.

Het thema was 'Reach out, touch lives'. We werden eraan herinnerd dat dit een manier van leven is, het is onze roeping.

De Geest de Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. (Lukas 4:18-19).

We werden aangemoedigd om de zegening die we hebben ontvangen door te geven aan de mensen om ons heen, laat ons leven alle goede vrucht afstralen. Laat het niet bij jou stoppen, maar laat je getuigenis schijnen zodat anderen ook komen. Deze week was een mooie gelegenheid om dichterbij God te komen en elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren.



Dordrecht en België item



Oversight meeting



Enkele van degenen die in 2023 wederom geboren zijn



Spaans item



Emilie & Stefanië



Chorus time

412
Come and let us go
up to the mountain of the Lord
Let us go to the house of our God
Come and let us go
up to the mountain of the Lord
Let us go to the house of our God
And we will worship in his way
And we will worship in his way
And the word of the Lord from Zion
And the word of the Lord from Jerusalem



Meeting hall



Kitchen crew

UK CAMP & LIVERPOOL VERSLAG

We hadden een heel mooi begin van december, toen een jonge man naar de bijeenkomst kwam en na gebed de Heilige Geest ontving.

De voorbereidingen voor het kamp waren uitdagend, vanwege storingen in de apparatuur en restricties van de accommodatie. Maar op een echte revival manier hebben de broeders en zusters daarop gereageerd en overwonnen.

Dank aan allen die kwamen en meewerkten.

Het thema bracht ons diverse bemoedigende gesprekken en getuigenissen.

Een Next Gen middag met V&A maakte de weg vrij voor toekomstige weekend evenementen in de UK dit jaar. De camps zijn een investering in het geloof.

We verwachten dus meer geestelijke toename in de komende tijd.

Revival Fellowship Liverpool, UK



Links boven: Bid lijn **Rechts:** Een grafiek van Pastor Jeremy die de 20 á 30 jaar dat onze fellowships nu in de UK zijn laten zien. Die dus ook de noodzaak laat zien om hier wat hier meer inspanningen te verrichten.

De Revival Fellowship in:



Almere

Dat we het jaar konden afsluiten met 6 mensen die wederom geboren waren, was zo'n bemoediging om door te gaan met waar we toe geroepen zijn, namelijk om mensen te bereiken en te raken. Er zijn zoveel mensen die zoeken naar antwoorden en wij kunnen hen de oplossing van God laten zien, het is belangrijk dat we ons dat realiseren en er naar handelen! We hadden het eerste gecombineerde bidden & vasten hier, dat was een geweldige start van de maand. We waardeerden het echt dat br. en zrs. uit R'dam en Dordrecht hierheen kwamen en tijd en moeite en energie besteedden om te bouwen aan de eenheid. Het vormen van eenheid in leiderschap is ook belangrijk omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben, elkaar opscherpen en aan ons geloof bouwen. Terwijl we genoten van een diner, waren leiders en hun vrouwen samen en deelden ervaringen en overwinningen van dit jaar. We hopen en bidden dat we het



goede werk voort kunnen zetten en dat er meer mensen tot de Heer komen en elkaar helpen om efficiënter te groeien in de Heer. Als

voorbereiding voor het winter camp, werkten we samen en oefenden items. We zijn dankbaar voor dit jaar en zijn nog enthousiaster om meer te leren, want we weten dat de dag dat de Heer terugkomt nadert. Het is tijd om scherp en wakker te zijn, maar mededogen te hebben met mensen en hen naar de Waarheid te leiden. Dat is wat we moeten doen!

Bristol

We begonnen december in Bristol met het delen van enkele zegeningen en favoriete geschriften die de Heer dit jaar in ons hart had gegeven. We hoorden hoe het woord van God ons kan versterken, opbouwen, inspireren en hoop geven. Vervolgens hadden we een diavoorstelling over het jaar 2023 in onze assembly. Er waren veel meer zegeningen dan we aan het begin van het jaar hadden kunnen verwachten. Grote genezingen, wonderbaarlijke voorzieningen en situaties die veranderden. Het was goed om te herinneren wat de broeders en zusters in het afgelopen jaar in het werk van de Heer hebben gedaan en de goede banden die zijn gesmeed tussen de broeders en zusters in het lichaam van Christus. We hadden verschillende nieuwe mensen in twee bijeenkomsten deze maand, dat was heel fijn. We bidden dat we ze weer zien. Het winter camp was natuurlijk een hoogtepunt in december en een mooie gelegenheid om bij te praten met oude nieuwe en broeders en zusters. De Heer sloot het jaar op een prachtige manier voor ons af.

In onze bijeenkomst op 31 dec. hoorden we enkele ongelooflijke boodschappen in de geestelijke gaven over de kracht het

uithoudingsvermogen van Gods liefde voor ons. We kunnen niet wachten om te zien wat voor onverwachte zegeningen 2024 ons zal brengen!

Tsjechië

"Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat jij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart." 3 Joh.: 1—2



December was een opbouwende maand voor onze fellowship. We hadden goede fellowship en regelmatig outreaches. Aan het eind van de maand gingen velen van ons naar het internationale winter camp in Nederland. We genoten heel erg van het zingen, de bijeenkomsten en de fellowship en we danken allen die dit mogelijk maakten. Het is goed om samen te zijn

met broeders en zusters die het woord van God serieus nemen en zielen willen redden. Degenen die achterbleven verknoeiden hun tijd ook niet, maar kwamen samen en er was ook een bezoeker. Deze man wandelde langs en zag onze borden buiten. Toen broeder Jara naar hem toe liep, besloot hij binnen te komen. We hopen en bidden dat de Heer ons in 2024 wil zegenen met wijsheid, moed, durf en goede gezondheid om meer mensen te kunnen bewegen om



De Revival Fellowship in:



Bak dag Frankrijk



Winter Camp!

We waren gezegend met een bezoek van Arno en Szilvia uit Almere. Het was een opbouwende tijd voor ons allemaal en het was heel fijn dat ze nieuwe saints konden ontmoeten, die sinds hun laatste bezoek tot de Heer waren gekomen. Broeder Arno liet een bemoedigende presentatie zien over het belang van betrokkenheid. Om dit te illustreren liet hij foto's zien en vertelde hoe het werk in Nederland was begonnen aan het eind van de jaren 80, met een kleine groep broeders en zusters en hoe het sinds die tijd was gegroeid, prijs de Heer daarvoor. We genoten ook van onze laatste avond Bijbel studie van dit jaar, met de saints uit Zwitserland. Het sleutel vers was over Noach die de ark bouwde. Dit inspireert ons om "aan boord" te blijven, in het plan van God! We hadden ook een mevrouw in onze midweek bijeenkomst die kwam kijken en een bezoeker in onze bak workshop. Zuster Jada ging voor de vakantie terug naar huis in de UK. Over haar tijd in Frankrijk kan ze veel zegeningen vertellen, van het terugkrijgen van haar verloren portemonnee, situaties met de burens of werkgevers kalmeren, toestanden op de universiteit oplossen en haar rust geven en uiteindelijk haar studie zegenen, ondanks de taal en cultuur barrieres. Prijs de Heer, Hij helpt in iedere situatie!

tot Hem te komen en toegevoegd te worden aan onze kerk.

Dordrecht

Deze maand vertelde een van de zusters in haar getuigenis dat zij, vanwege de beroerte die ze een paar jaar geleden had, moeite had om een nieuwe omgeving binnen te gaan. Ze wordt heel duizelig als ze ergens binnen gaat waar ze niet bekend is. Ze vertelde dat ze was uitgenodigd om naar iemands nieuwe huis te gaan kijken en ze besloot te gaan. Deze keer ervaarde ze helemaal geen duizeligheid. Prijs de Heer dat Hij onze zuster de overwinning gaf! We zagen aan het eind van de maand een mooie presentatie met een opsomming van wat er over de wereld was gebeurd in het jaar 2023. We werden geïnspireerd door de getuigenissen en verslagen van revival overal vandaan.



Arno & Szilvia in Frankrijk

Frankrijk

We hadden een drukke en opbouwende maand december, met als kers op de taart het bemoedigende



Bijeenkomst in Godollo Hongarije



Outreach, Hongarije



Darwin saints, Medway

binnen, werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Een man werd wederom geboren op een soortgelijke manier de bijeenkomst daarna: hij kwam van het vliegveld en liep langs onze hal, werd binnen gevraagd en werd wederom geboren. Dit gebeurde nadat we gezamenlijk hadden gebeden voor revival tussen de zondag bijeenkomsten. We hadden ook een van onze grote outreaches, waar we in toerbeurt van 's morgens tot eind van de middag op straat zijn. Veel van ons waren ziek in december, zodat we druk waren met bidverzoeken. Feedback bevestigt dat de Heer deze gebeden hoorde en de zieken genas. Aan het eind van december gingen we natuurlijk naar het camp. Deze winter besloten twee gezinnen en een zuster om Australië te bezoeken. Eén van hen ervaarde een onmiddellijke genezing in de bidlijn op het camp, nadat ze lange tijd last had gehad van een oog irritatie. 29 van onze broeders en zusters gingen naar het Winter Camp in Nederland, waar ze leerden, groeiden, overwonnen en bijpraatten met broeders en zusters uit andere landen in deze zeer speciale laatste week van het jaar. Bedankt voor de uitnodiging!



Medway

We sloten het jaar 2023 af met een round up night - er gebeurde zoveel in één jaar, veel foto's en herinneringen weder gedeeld.

De Revival Fellowship in:

Een aantal van ons gingen een dag naar Londen met een groep broeders en zusters uit Darwin, die al een tijdje voor het camp in Europa waren.

Een aantal van ons ging op weg naar het winter camp in Lancaster, een geweldige locatie. Plannen makend voor 2024 - zal de focus liggen op de vele kinderen van alle leeftijden die er zijn in assemblys.

Poole

Hoewel het koud is om deze tijd van het jaar, waren er enkelen dapper genoeg om naar het centrum van Bournemouth te gaan en pamfletjes uit te delen. *1 Cor. 15:58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt stand-*

vastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Enkelen namen het aan, anderen stopten en één persoon verscheen in de bijeenkomst PdH! We waren blij met bezoek van Ps. Martin en Emma op een zondag. Hij gaf een gesprek: 'Moed is Besmettelijk' - veel advies om op te volgen! Ps. Yomi en Cecile kwamen de zondag erna en het was goed hen te zien. Heel aanmoedigende gesprekken en presentatie. We zijn gezegend met hun support en fellowship. Een man genaamd Fred, die in een paar bijeenkomsten was geweest, werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Hij was daarna heel blij! Ps. Jimmy liet wat dia's zien van een nieuwe assembly die werd opgestart toen hij daar was met zijn



Birthday item, Poole

gezin was .20 mensen werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Jong en oud zijn gehoorzaam aan het Woord en hoewel er een paar dagen overstroming was in het gebied, stopte het de mensen niet om gedoopt te worden. God is Goed!



Bro Charlie, Poole

Ons oudejaars diner werd gecombineerd met een aantal verjaardagen en het was een geweldige avond van fellowship en een heerlijke maaltijd.

Rotterdam

Hallo broeders en zusters, op de laatste avond voor het winter camp werden 2 zusters gedoopt. Dat betekent dat we vorig jaar 40 dopen hebben gehad. We danken de Heer voor de opdracht voor dit werk. We kunnen dankbaar terugkijken op een jaar waarin God wonderen deed en we tegen mensen hebben kunnen getuigen. We hadden een gecom-



Getuigenis Nike



Chorus leader, bro Tony

bineerd bidden & vasten in Almere en het was fijn om onze broeders en zusters daar te ondersteunen. We hadden ook een presentatie over het jaar 2023. We keken naar wat er wereldwijd in de fellowships was gebeurd. Altijd weer een zegen om te

zien wat God heeft gedaan voor de broeders en zusters. We willen ook alle broeders en zusters die ons het afgelopen jaar bezochten, daarvoor bedanken. We waarderen jullie support en aanmoediging om altijd met het werk van de Heer bezig te zijn. De laatste week van het jaar waren we weer samen op het winter camp en het was in ieder opzicht uitstekend. Heel veel dank aan allen die onvermoeibaar werkten om dit mogelijk te maken. We kijken met groot enthousiasme uit naar 2024 !!!!!!!

West Londen

Deze maand hadden we een doop; een jonge man kwam na een outreach en ontving de Heilige Geest. Op onze laatste zondag kwamen enkelen van degene die dit jaar gered waren naar voren. Er waren veel jongeren bij die groep en ze gaan sinds die tijd met veel enthousiasme en ijver door. We hadden een hadden een geweldige avond samen met Nrd. Londen voor onze jaarlijkse eindejaarsavond. We hoorden bemoedigen -de getuigenissen, inspirerende gedachtes over geschriften over hoe God werkt en leuke items. Velen gingen naar het winter camp in Lancaster en enkelen naar Nederland. Iedereen had een goede tijd en vooral onze jongeren voor wie het hun camp was. Een zuster vertelde Dat haar man naar het buitenland wilde om een broeder te helpen die in nood was. Ze konden het niet echt betalen, maar hij ging in geloof. Later kregen ze een brief van de belasting met een teruggave van exact het bedrag dat hij kwijt was voor de vlucht en verblijf!



Pastors at Holland camp



Some of the souls saved in 2023, West London



Getuigenissen

Een getuigenis (in 2018) per email gedeeld, van broeder Paul van de Central Coast assembly in Australië aan een broeder en zuster in Nederland:

Dank je wel mijn trouwe broeder en zuster. Er is een mooi wonder gebeurd.

Zoals jullie weten had ik op mijn pancreas 3 tumor massa's groeien die de doctoren veel zorgen baarden.



Afgelopen woensdag ben ik uit het ziekenhuis gekomen. Ze hebben me onder narcose gebracht om te kijken wat ze kunnen doen. Ze waren bezorgd, want niemand overleeft kanker aan de pancreas.

De twee dagen voor de ziekenhuis opname had ik grote rust. Nadat ik bijkwam op de verkoeverkamer zei de specialist tegen me dat hij me over 2 jaar terug wil zien. Ik was in shock.....ik had niet verwacht dat hij dat zou zeggen.

2 tumor massa's waren verdwenen - waarvan hij had gezegd dat het onmogelijk was!!!! Het derde gezwel is nu veranderd in een stabiele pancreas cyste, die niet langer stevig is- waarvan hij zei dat het onmogelijk was!!!

Ik wil jullie bedanken voor jullie gebeden. Het betekent heel veel voor mij. Het was troost en gaf me hoop en de rust die alle begrip te boven gaat.

*Deel mijn getuigenis a.u.b.
Gods zegen altijd
Paul en Jenny Trad*

(*) 'tot de Heer komen'

Uitleg: dit is een uitdrukking voor 'Wederom Geboren Worden'. Dit komt uit de Bijbel en werd gegeven aan als richtlijn aan een religieuze leider, Nicodemus, zoals staat in Joh. 3: 1-7.

Het betekent: gedoopt worden door volledige onderdompeling, zoals Jezus deed en de Heilige Geest ontvangen, zoals de eerste christenen, met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen. Samen met andere richtlijnen die Jezus gaf, kan dit een verandering maken in het leven van gewone mensen, in feite worden ze hierdoor zonen en dochters van God. Dit maakt enorme kracht vrij die resulteert in tekenen en wonderen.

Het gebeurde ook met Russell en met vele anderen.

Huiswerk: Pak je Bijbel en zoek het op:

Mark. 16:16-20 / Joh. 4:23-24 / Joh. 14:25-28 / Hand. 1:8 / Hand. 2:1-4, 37-38 en nog veel meer.

Getuigenis van de genezing van Russell Polhill, verteld door zijn moeder Lisa in 2019.

Lisa schreef:

Toen hij 6 maanden was begon ik me zorgen te maken over Russ. Hij sliep helemaal niet goed, leek erg angstig het leek of hij geen 'contact' maakte. Toen hij 18 maanden was begon hij al te vallen. Het leek of hij constant maagklachten had en hij werd hyperactief na het eten van bepaald voedsel.



Nadat mij was aangeraden door de dokter om bij te houden wat hij at, bleek dat hij allergisch was voor meel, melkproducten en voedsel kleurstof, wat we toen verwijderden uit zijn dieet. Dit hielp wel, maar ik bleef mezelf altijd tegenover mensen verontschuldigen voor zijn wilde driftbuien of dat hij in zijn eigen wereldje leek te zijn.

Toen ik een keer bij m'n schoonmoeder op bezoek was, stelde ze voor dat haar pastor voor Russ zou bidden. Na een moment van aarzeling stemde ik toe. De volgende dag gaf ik hem wat 'normaal' eten. Er waren geen bijverschijnselen. Ik begon te geloven dat God hem had genezen. Dit wonder leidde ertoe dat ik tot de Heer kwam. () zie notitie*

Een paar maanden later kreeg Russ de diagnose autisme. Hij had veel van de klassieke symptomen - slapeloosheid, heel veel drinken, obsessief gedrag, weinig woordenschat, gebrek aan communicatie, weinig of geen oogcontact, bang voor onschuldige situaties en géén angst in gevaarlijke situaties, totaal geen interesse in mensen, omgekeerde reacties bij pijn, op de tenen lopen, met de armen flapperen en hij kon eindeloos ronddraaien zonder duizelig te worden.

Het eerste wonder gebeurde in de nacht nadat hij de diagnose had gekregen, dat was ook de avond dat we onze nieuwe baby mee brachten uit het ziekenhuis. Russ sliep de hele nacht door, voor het eerst sinds hijzelf een baby was! We waren er zeker van dat de Heer hem ging genezen. Binnen twee weken verklaarde de therapeut dat de verandering in hem verbazingwekkend was. Een paar maanden later zag een andere senior consultant hem voor de eerste keer. Zodra ze hem zag verklaarde ze 'hij is niet autistisch'.

*Dit was ongeveer 30 jaar geleden en sinds die tijd is er natuurlijk veel gebeurd. In het kort: Russ ging naar gewone scholen, voltooide zijn stage, reisde, werkte en trouwde. Hij heeft een baan als Risicobeoordelaar Legionella en is heel betrokken in zijn eigen wandel met de Heer. Toen hij 8 jaar was ontving hij de Heilige Geest en werd gedoopt. Prijs de Heer voor alles wat Hij heeft gedaan voor Russ en voor ons.
Lisa, Noord Londen*