

Revival News



Europees Maand Verslag

Februari 2021



Deze maand begon een groepje broeders en zusters met outreachen in Gorinchem. Zoals je kan zien op de foto's hadden ze een fantastische tijd!

In deze aflevering: heb je je ooit afgevraagd wat politiek te maken heeft met geloof? Zie blz.2 en op blz. 3 mensen uit alle rangen en standen in Hongarije, Nederland, Engeland en Frankrijk namen de beslissing om gedoopt te worden. Lees verder om te zien hoe dat gebeurde....

Server News, February 2021

All the talks and items from the end-of-year conference can be found on our servers at:

live.revivalfellowship.nl

mail me for a username and Password.

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Op zaterdag 20 maart zullen we een Europees B&V hebben. De hal is open om 14:30 (Ned. tijd) dan een uur van gebed, gevolgd door 2 + 2—15mins gesprekken vanuit Engeland. Voor degenen die willen inloggen is de Zoom ID 94848547679.

Het Hongaarse voorjaars camp is al gepland van 1-5 april. Het zal waarschijnlijk toch vooral een on-line evenement worden. Er zijn 2 zomer-camps gepland, één in Nederland van 31 juli -7 augustus en één in Engeland van 14-21 aug.

Bijbels geloof gaat over zekerheid..

Hebr. 11:1 Geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.

Politiek gaat allemaal over een compromis maken/bereiken tussen tegengestelde ideeën en meningen.

Een satirische definitie van een compromis is:

"Een overeenkomst aangaande een kwestie en/of natuurlijk een actie, waar niemand gelukkig mee is."

Die twee samenvoegen leidt tot een ramp en het is duidelijk dat wanneer de politiek (*compromis*) de kerk binnenkomt, God eruit gaat.

Omdat mensen nu eenmaal mensen zijn, moeten verschillen opgelost worden.

Daarom werd er jaren geleden besloten dit te doen door een 'concilie' te houden.

Volgens de Encyclopaedia Britannica is de definitie van een "concilie" als volgt: *"Concilie, in de Christelijke kerk, een vergadering van bisschoppen en andere leiders om over vragen betreffende de doctrine, administratie, discipline en andere zaken te overleggen en regels vast te stellen."*

Hier voor me heb ik een lijst van 56 kerk "concilies" die allemaal, met één uitzondering, vergaderingen waren van (*Rooms Katholieke*) leiders, om de doctrine te bepalen en verschillen op te lossen.

De uitzondering volgens "Wikipedia" is de eerste council, gehouden in Jerusalem, en opgetekend in het boek handelingen.

Ik quote:

"Concilie van Jerusalem (of Apostolische Conferentie) is een naam toegepast door historici en theologen voor een Christelijk Apostolisch concilie dat werd gehouden in Jerusalem en gedateerd ong. 50 na Chr."

Daar werd besloten dat niet-Joodse bekeerlingen tot het christendom niet werden verplicht om de meeste wetten van Mozes te houden, inclusief de regels over de besnijding van mannen."

Sinds die tijd zijn er nog 55 vastgelegde concilies geweest in de RK kerk, allemaal volgens die zelfde stramien. Zoals velen van ons weten, heeft de RF een zelfde soort manier geadopteerd om de Kerk te runnen, wat heel bevredigend lijkt te werken omdat de Bijbel centraal staat en we niet gecontroleerd worden door autoriteiten waarmee dat in conflict zou komen. Als we echter kijken naar het spoor van de RK kerk zien we

- **8. Fourth Council of Constantinople** (869–870) deposed the Pope, an act which the Council of Chalcedon had declared deposed by the Pope, an act which the Council of Chalcedon had declared deposed by the Pope.
- **9. First Council of the Lateran** (1123) addressed investiture.
- **10. Second Council of the Lateran** (1139) reaffirmed the Council of Chalcedon.
- **11. Third Council of the Lateran** (1179) restricted papal power.
- **12. Fourth Council of the Lateran** (1215) defined transubstantiation.
- **13. First Council of Lyon** (1245) proclaimed the deposit of faith.
- **14. Second Council of Lyon** (1274) attempted reunion with the Eastern Church.
- **15. Council of Vienne** (1311–1312) disbanded the Knights Templar.
 - **Council of Pisa** (1409) attempted to solve the Great Schism.
- **16. Council of Constance** (1414–1418) resolved the Great Schism.
 - **Council of Siena** (1423–1424) addressed church reform.
- **17. Council of Basel, Ferrara and Florence** (1431–1449) attempted reunion with the Eastern Church.
- **18. Fifth Council of the Lateran** (1512–1517) addressed church reform.
- **19. Council of Trent** (1545–1563, with interruptions) addressed church reform and strengthened clerical discipline and education. *Temporarily attended by Lutheran delegates.*
- **20. First Council of the Vatican** (1870) defined pope's infallibility and the interpretation of scripture and the relationship of faith and reason.
- **21. Second Council of the Vatican** (1962–1965) addressed church reform and ecumenism.

interessante dingen.

Hier is een korte lijst van sommige concilies.

Laten we er een paar uitlichten:

Concilie van Trente (1545–1563, (met onderbrekingen) gaat over kerk hervorming en afgewezen Protestantisme, bepaalde de rol en canon van de Schrift en de 7 sacramenten en



Concilie van Trente, by Pasquale Cati

versterkte de discipline van de clerus.

(Tijdelijk bijgewoond door Lutherse delegaties)

Dit concilie wordt algemeen gezien als het begin van de inquisitie waardoor miljoenen christenen werden gedood.

20. Eerste Vaticaans concilie (1870):

bepaalde de soevereiniteit van de paus in het leiden van de kerk en zijn onfeilbaarheid, verwierp rationalisme, materialisme en atheïsme, hield zich bezig met openbaringen, interpretatie van de schrift en de relatie tussen geloof en verstand.

De zo genaamde "kerk vader" Augustinus was aanwezig bij het 13th concilie van Carthago in 416-418 AD.

Daar werd de beslissing genomen over het dopen door volledige onderdompeling versus "Christening" (besprenkeling) van baby's.

Het volgende statement werd gepubliceerd : *"Wij willen dat iedereen die ontkent dat jonge kinderen door "dopen" (Christening, besprenkeling) gered zijn van hun on-geredde staat en voor eeuwig zijn gered, wordt vervloekt!"*

Dit ziet eruit als een heel gecompliceerde zin, maar de uitspraak zegt eenvoudig dat baby's door besprenkeling voor eeuwig zijn gered.

Wij weten dat dit gewoon niet waar is.

Verdere quote van Wiki:

"Dat was het begin en tot op vandaag worden de voorstanders van de Bijbelse doop door onderdompeling, na een persoonlijke bekering, in de traditionele kerken gebrandmerkt als ketters en kerken waar deze manier van dopen wordt toegepast, worden vaak aangemerkt als sektes!"

We zijn dus gewaarschuwd. Compromissen (politiek) zullen onze kerk te gronde richten, zoals dat met vele andere kerken ook is gebeurd. En alles wat overblijft zijn "dode" gebouwen, gevuld met "dode" mensen.

De enige manier om dit te voorkomen is om de Bijbel centraal te houden bij alles wat we doen. Alleen dan houden we wat we nu hebben.

Ps Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Reageren we of deïnen we terug?
- Dankbaarheid ondersteunt je.
- Als de waarheid verdwijnt, komt ze nooit meer terug.
- Je kan niet je eigen verlangens dienen en God.
- We kunnen echt genieten van ons leven met de Heer. We hebben persoonlijk contact met Hem door gebed, we kunnen leren uit Zijn Woord, we zijn verzoend met hem... en de lijst gaat zo nog door.
- Vergelijk jezelf niet met je broeders en zusters. Jezus is de juiste maatstaf .
- Maak geen aannames. Ga naar de originele bron bij alles wat je doet.
- Ga terug naar Gods Woord.
- Onze strijd is dat we er zeker van moeten zijn dat we op weg zijn naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
- Communicatie met de Heer is 2 kanten op, leer te herkennen wat Hij je zegt.
- Het leven is als een achtbaan, hou je vast aan God, met alle kracht die in je is.

Revival in Europa en de UK

Dopen in februari: 1 in Frankrijk, 2 in Hongarije, 6 in Nederland, 4 in de UK



West Londen : update uit Argentinië en Brazilië



Februari kwam en ging en het was weer een maand gevuld met leuke activiteiten, fantastische fellowship en inspirerende gesprekken en presentaties. We brengen deze keer nieuws van ver weg, van onze zuster Regina die in Goiana woont in Brazilië en van onze broeder Jorge die in Argentinië woont.

Ze zijn beide regelmatig aanwezig bij onze online bijeenkomsten en activiteiten.

Vijf dames, inclusief Regina fellowshipen in Goiana. Een mevrouw, genaamd Grace is genezen van depressie en ook van psychische klachten. Een anderen zuster was genezen van drugs verslaving en andere verslavingen nadat ze was gedoopt en de Heilige Geest had ontvangen.

Jorge, Argentina

Broeder Jorge is ook druk bezig geweest met getuigen. Een man, genaamd Matthias werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Hij is bij de bijeenkomsten en Jorge vertaalt voor hem. Een andere man, Rodrigo is ook gedoopt. Rodrigo had een genezing nodig en werd een paar uur nadat hij was opgenomen weer uit het ziekenhuis ontslagen; hij was genezen! Hij kon alleen een paar uur in het weekend werken en is nu gezegend met een nieuwe baan, maandag tot vrijdag met betere betaling en hij is nu vrij om de bijeenkomsten bij te wonen. Op een dag had Rodrigo geen geld om naar zijn werk te gaan en diezelfde dag vond hij geld op de grond! Meer mensen horen het woord en reageren daarop.

Spreuken 25:25 : "Een goede tijding uit verre lande is als koud water op een vermoeide ziel."

West Londen Revival Fellowship



De Revival Fellowship in:



was niet gewend om in tongen te bidden. Nu bidt ze in tongen en heeft ook mee gedaan in de geestelijke gaven. Een bijeenkomst met broeders en zusters uit Zwitserland, Duitsland en Oekraïne was heel inspirerend en we werden aangemoedigd om na te denken over hoe we onze tijd gebruiken en ook hoe onze houding is t.o.v. de dingen van de

Almere

Er zijn deze maand 4 mensen wederom geboren, prijs de Heer. Een zuster getuigde tegen een jonge vrouw op het station en hield contact met haar via de telefoon, met als resultaat dat ze naar een bijeenkomst kwam en wederom geboren is. Een man, hij is de hulp verlener van een broeder, zag de getuigenis in onze broeders, hij kwam mee en besloot gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Een zuster getuigde tegen een jonge vrouw die op tragische wijze haar vriend was verloren. Ook zij werd wederom geboren en heeft nu de ware troost van de Heilige Geest. God is getrouw en genadig en beantwoordt het gebed van hen die in geloof tot Hem roepen. Haar moeder kwam ook kijken, nieuwsgierig geworden door wat ze in haar dochter zag. We hopen dat ze ook spoedig de stap naar God toe zet. De man van een zuster hoorde al een poosje het evangelie en kwam naar een paar bijeenkomsten. De verandering die de Heer teweegbracht in zijn vrouw, overtuigde hem. Hij ontving de Heilige Geest toen hij alleen aan het bidden was en hij besloot ook gedoopt te willen worden. Tijdens de avond van tekenen en wonderen vertelde Evert dat zijn houding was veranderd, het was een wonder voor hem. Tony uit Adelaide vertelde hoe was genezen van blindheid. Al deze getuigenissen en meer zijn te vinden op de TRF website. We prijzen de Heer voor Zijn zichtbare kracht door tekenen en wonderen die we weer kunnen gebruiken bij het uitgaan.

Tsjechië.

Getuigenis van zuster Pavla



Ik wil graag een klein (nog steeds doorgaand) getuigenis delen, dat wacht op een gelukkig eind en een gelukkig begin.

Twee jaar geleden verhuisden wij naar een ander huis. We ontdekten dat de burens ex-studenten zijn van Dan en mij. We werden vrienden met hen en ze wisten dat we christenen zijn en ze respecteerden dat. Ze hebben een zontje dat even oud is als onze jongste en dat bracht ons dichterbij elkaar. Hoewel ze wisten dat we christenen zijn, realiseerde ik me dat we nooit echt tegen hen

hadden getuigd. Dus bad ik voor een gelegenheid om dat te doen. Een paar dagen later was ik in hun huis en kon 3 uur lang over God en het evangelie vertellen. En iedere keer daarna als we elkaar zagen, kwam God ter sprake. Ongeveer een maand geleden vertelde de vrouw dat ze echt een verandering nodig had en dat ze het op "onze" manier wilde proberen, want ze ziet dat wij gelukkige mensen zijn. Omdat we geen bijeenkomsten hebben in de hal, kwamen ze naar ons huis om mee te kijken met de zoom meeting. Ik heb met haar gebeden voor de Heilige Geest maar ze heeft het nog niet ontvangen. Maar noch zij noch ik geven op, houd hen a.u.b. in gebed. Ik realiseerde me dat God mij een mogelijkheid had gegeven om te getuigen en omdat ik het gebruikte werd ik er heel blij van. Daarvoor was ik eigenlijk best bedroefd en gespannen geworden door de situatie hier in Tsjechië met de beperkingen door covid, maar God liet mij zien waar de echte blijdschap vandaan komt. Dus, blijf doorgaan en gebruik de mogelijkheden want ze zijn goed voor je. God bless, Pavla :)

Dordrecht

Deze maand ging een groepje broeders en zuster outreachen in Gorinchem, (zie foto's op de voorpagina)

Een broeder deelde een getuigenis hoe hij zelf een genezing ontving toen hij voor iemand anders bad. 'Bidt voor elkander dat gij gezond wordt' (Jacobus 5:16)

We zagen een interessante presentatie over één van Gods wonderen in de schepping: honing. We leerden meer over hoe honing wordt gemaakt en wordt geconserveerd in de honingraat, door een complex proces dat teamwork en een enorm aantal bijen vereist. Honing staat bekend om zijn gezonde eigenschappen. Het is zoet, een natuurlijke bron van energie en heel waardevol. Net als Gods woord: 'Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing in mijn mond!' (Psalm 119:103).

Frankrijk

We zijn heel blij dat er deze maand weer een ziel is gered—zuster Blessing werd gedoopt door onderdompeling. Ze had de Heilige Geest al ontvangen, maar

Heer. We hadden opbouwende midweek bijeenkomsten met Ierland en hoorden dat onze strijd niet is tegen deze wereld maar tegen onze eigen twijfel.

Allemaal voedsel om over na te denken en tot geestelijke groei! Zuster Pricke deelde een getuigenis over haar jongste zoon Praise. Hij werd tot verrassing van zijn ouders en het personeel in het ziekenhuis geboren met een heel blanke huid en blond krullend haar. Bright en Pretty komen uit Nigeria en niemand in de familie heeft die blanke huid. De dokters verwachtten problemen met zijn ogen en huid. Nadat ze hem hadden nagekeken, bleek er niets te vinden waar ze ongerust over waren. Pretty beschrijft Praise als "een cadeau pakketje van de Heer".

We verwachten dat de getuigenis zich blijft ontvouwen als hij opgroeit. Glorie aan God!



Hongarije

Twee mensen werden gedoopt en één ontving de Heilige Geest. We gingen door met outreachen in het plaatsje Soltvadket, met als resultaat dat een jonge man meekeek met de online woensdag bijeenkomst. Luisterend naar het gesprek realiseerde hij zich dat hij geen kans had zonder de Heer en wederom geboren moest worden. Hij overwon zijn angst en werd diezelfde avond gedoopt. Een gast keek mee met de zondag bijeenkomst via Zoom en toen ze het evangelie duidelijk gesproken hoorde worden vanaf het platform in de hal, stelde ze meteen vragen in de chat, want ze wilde weten of het betekende dat



De Revival Fellowship in:



Hike, Hungary

haar besprenkeling als baby niet goed was. Toen ze de waarheid hoorde kwam ze een paar dagen later en werd gedoopt op de manier zoals de Bijbel zegt. We hadden een weekend van B&V met gesprekken over revival, dat we moeten uitgaan i.p.v. "dienen aan de tafels" in de kerk (Hand. 6). We hebben een nieuw systeem voor follow up geïntroduceerd, dat helpt om nieuwe mensen geïnteresseerd te houden en te grondvesten in de wegen van de Heer. Een zuster dankt de Heer voor de hulp die ze kreeg uit een onverwachte hoek. Een jonge broeder bezerde zijn hand in de keuken, bad ervoor en was kort daarna genezen. Een man die tegenover de hal woont kwam omdat hij een genezing nodig had. Er werd voor hem gebeden en na een paar dagen voelde hij zich beter en zijn testen waren negatief. We weten dat de Heer hem heeft genezen. We hadden een drukke maand met outreaches, gasten in de bijeenkomsten en follow up voor 3-4 personen per week.

Ierland

Deze maand kwam de zoon van één van de broeders mee om te kijken en sindsdien is hij bij een paar bijeenkomsten geweest. We hadden 2 keer de midweek bijeenkomst gezamenlijk met Angers via Zoom, het was echt opbouwend en heel fijn om daarna fellowship te hebben met elkaar. We gaan door met onze zoom "Vrijdag avond Kennis Gesprekken". We hoorden deze maand over de volgende onderwerpen: "De Sterren" door Ps. Warren, "The seven nation army couldn't hold me back" door Martin Gladdish, "En daar zij licht" door Ps. Piet en "Het boek Job" door ps. Yomi. We vonden de onderwerpen heel informatief en interessant en een ander manier om mensen te bereiken. Prijs de Heer.

Liverpool

Joe en Jeff zijn deze maand gedoopt. Joe ontving de Heilige Geest in de dooptank en Jeff bidt nog voor de Heilige Geest. Nadat hij gedoopt was bracht Jeff zijn vrouw en twee kinderen mee. We hebben deze maand nog meer bezoekers gehad, twee van hen



Praten met nieuwe mensen Rotterdam

hadden gebeden voor een kerk om naar toe te gaan en kwamen onze fellowship tegen. We willen een getuigenis van één van onze zusters met jullie delen: "De schoonvader van een collega lag met Covid op de IC met een hoge dosis zuurstof, we baden voor hem in de fellowship, binnen een paar uur was er een drastische verbetering en kon het zuurstof gehalte omlaag.

De volgende update liet zien dat zijn lever misschien zou uitvallen, meer gebed volgde. Het laatste nieuws (ong. 2-3 weken nadat we voor het eerst baden) zei de collega "Het is als een wonder, hij is helemaal in orde, volledig genezen, weer genoeg energie en geen restverschijnselen of beschadiging aan zijn organen. Het is amper te geloven dat hij 3 weken geleden zo achteruitging en nu lijkt het alsof het nooit gebeurd is." Prijs de Heer.

We hadden ook een Zoom baby shower voor onze wonder baby "Mini Finney". Saints overall vandaan deden mee en ook collega's en vrienden van Yarni.

Medway



Sandra, Medway

We zijn dankbaar dat we door kunnen gaan met fysieke bijeenkomsten in de hal, ongeveer 50/60% van de assembly kan bij één aanwezig zijn. Chorus worden gezongen of de hal of via Zoom. Eén zuster die geen vertrouwen heeft in haar stem als ze zingt, leest de chorus aan ons voor als haar 'gift':

iedereen heeft een psalm. We hadden aardig wat bezoekers, sommigen in de hal, anderen via zoom, slechts één doop. James ontving de Heilige Geest in de dooptank. Een groot getuigenis over voorziening. Er is een chronisch tekort aan huizen in het zuid oosten van UK, Medway (270,000 inwoners) heeft meer dan 20,000 mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Sandra Williams wil in Australië gaan wonen, maar overvallen door

de pandemie, besloot ze eind december om zich in te schrijven voor een sociale huurwoning, want ze had al een paar jaar geen eigen woning meer. Midden januari zette ze deze aanvraag kracht bij door bidden en vasten. Eind januari kon ze een huis bezichtigen. 5 februari kreeg ze de sleutel van haar eigen voordeur. Meestal moet je daar een jaar op wachten. Halleluja.

Noord Londen

We had den deze maand een doop. Een broeder had tegen deze vrouw getuigd en ze wilde gedoopt worden. Er was een bijna een militaire actie voor nodig want zij woont ver weg en we zijn nog in lockdown. Het was bemoedigend om te zien dat de broeders en zusters meekeken in de hal en via Zoom. We hebben mee kunnen doen met andere assemblies en hun activiteiten, genoten van presentaties, een avond met getuigenissen, quizzen en bidden en vasten.

Rotterdam

Dat goedertierenheid en genade zich vermenigvuldigen broeders en zusters, in de naam van onze Heer en Redder Jezus Christus. We hadden deze maand aardig wat bezoekers in de bijeenkomsten. Op de outreach werd een jonge vrouw aangesproken, ze reageerde op het evangelie en werd gedoopt. Op de koffiemorgen waren twee bezoekers, burens van een zuster. Er is Revival in de lucht! Onze zaterdag activiteiten hebben we nu om 3 uur 's middags, vanwege de avondklok. We genoten van een middag met korte gesprekken, twee jonge broeders en één opgenomen gesprek van Ps. Scott Nobel. Lukas 11, I Koningen 18, Genesis 13, Rom.12. De zaterdag erna hadden we een gesprek over relaties en hoe dit zich verhoudt met onze relatie met Christus. Wijs zijn is nederig zijn en waarderen dat we Christus in ons leven hebben. Ps. Piet & Netty deelden hun getuigenis met ons over hun huwelijk en wat de Heer voor hen beide heeft gedaan. Col 3:18-19. De volgende activiteit was een ontzagwekkende presentatie over Gods creatie. De laatste van de maand een middag van tekenen en wonderen. Drie broeders en twee zusters deelden hun getuigenis en spraken van vele genezingen: van astma, ADHD, longontsteking, een gebroken hart, verstuipte enkel, hoofdpijnen en bevrijding van alcohol



Ps Piet & Netty, Rotterdam

De Revival Fellowship in:



Presentatie Hongarije

verslaving. Veel dank aan Anthony & Rachael uit Ierland die ook hun getuigenis gaven. Iedereen is blij dat we na de bijeenkomst wat fellowship kunnen hebben en prijs de Heer dat we nog steeds kunnen samenkomen.

Zwitserland & Duitsland

We begonnen de maand met een gezamenlijke Zoom bijeenkomst met de broeders en zusters uit Hongarije. Het was fijn iedereen te zien, recente getuigenissen te delen en fellowship te hebben. We hadden ook een zaterdagavond bijeenkomst met de broeders en zusters in Frankrijk en ook onze zusters uit Oekraïne en Duitsland. We deelden wat getuigenissen en gesprekken en konden ook kennismaken met een nieuw echtpaar in Zuid

Frankrijk. Aan het eind van de maand hoorden we een presentatie over het getal "666 en het getal van het beest". Ondanks de vele complot theorieën, krijg je inzicht als je Openbaringen 13 doorleest en ziet wat de Heer echt bedoelt en ook in Daniel hoofdstuk 7. Gods plan is perfect en ook alles wat daar mee samenhangt.

Zsuzsa is genezen van iets wat ze aan haar linkeroog had. Een tijd lang zwol haar oog regelmatig op of ging tranen, wat onaangenaam was voor haar. Ze bad er de hele tijd voor, maar op een gegeven moment kwam ze op een punt dat ze het bij God bracht door intens gebed. Daarna was ze volkomen genezen. Prijs de Heer!

We waren ook bevoorrecht dat broeder Béla en zuster Zéfi uit Hongarije een keer voor de zondag bijeenkomst bij ons inlogden. Broeder Béla gaf het gesprek en zuster Katharina uit Duitsland gaf haar getuigenis. Het is prachtig om deze familie van God te hebben en zo met elkaar contact te kunnen hebben ook al zijn we fysiek gescheiden.

Yorkshire

Februari was een opwindende maand hier in Yorkshire. We hebben bijna iedere week bezoekers – meestal doordat ze de getuigenissen lezen in de etalage en twee door outreachen op straat. We zijn een goed geoliede machine geworden, bezoekers welkom heten, controleren of iedereen een masker draagt, handen reinigen en afstand houden. Onze nieuwe zuster Lisa was aan het begin van de maand wederom geboren. Ze hoorde het evangelie van onze broeder Nick Ashton op een internet chat site en nam een taxi helemaal uit Barnsley (ongeveer een half uur rijden) om naar de bijeenkomst te komen. Ze vertelde ons dat ze alcoholiste was en besloot dat ze of drank kon kopen of de taxi betalen om naar de bijeenkomst te gaan. Ze koos voor de bijeenkomst en is genezen van haar alcoholisme. We houden al onze bijeenkomsten in de "winkel" en zenden uit via Zoom voor de paar die daar niet kunnen komen. Ook hebben anderen meegedaan met getuigenis geven of gesprek vanuit Liverpool, Zuid Afrika en de USA – we zijn heel gezegend. Het ziet ernaar uit dat maart ook weer druk wordt, verschillende bezoekers praten over dopen. God bless vanuit Yorkshire.

Getuigenissen



Mijn ouders namen me mee naar een protestantse kerk en lieten me "dopen" in een roomse kerk toen ik 10 was. Toen ik 16 was ging ik zelf naar een pinkstergemeente en ik hield in gedachten het vers dat ik eens had gehoord: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden." Matt. 24:13. Dat wilde ik. Maar volhouden waarin? Ik wist het niet. In 2012 ontmoette ik ps. René op een outreach, in 2014 ging ik naar een bijeenkomst. Ik was verbaasd, want het

gesprek was zo duidelijk en ik hoorde geschriften die ik kon onthouden en gebruiken. Het was zo rustig, geen gegil, geen geduw, geen gedans of mensen die op de grond vielen. Ook geen kruis aan de muur. Ik vond het prettig maar ik moest er ook aan wennen. De volgende bijeenkomst werd ik gedoopt, ik was blij maar ook bedroefd: eindelijk hoorde ik de waarheid vanuit de Bijbel, maar ik wist dat we al die jaren niet goed hadden gestaan voor God. De volgende maanden leerde ik meer dan de 21 jaar ervoor. Ik voelde me schuldig om mijn oude kerk te verlaten en te vertellen dat ik niet terug kwam, maar de kerk viel uiteen, dus opgelost. Ik probeerde hen het evangelie te vertellen maar ze wilden niet luisteren. In mijn nieuwe leven kan ik uitgaan en het evangelie vertellen. Ik hoopte altijd al dat dat eens in mijn leven kon doen. Ik dacht dat outreachen niet voor mij was, net zoals ze zeiden dat als je een geschrift niet begrijpt, dan is het niet voor jou bedoeld. Maar het was: outreachen en de hele Bijbel is voor jou! Recent heeft God mijn gebeden beantwoord door al mijn schulden op te ruimen. Ik en duizenden andere vrouwen worstelden met hetzelfde probleem, deels veroorzaakt door de regering. Jaren worstelde ik met de gedachte dat ik geen goed voorbeeld was op dat punt. Nadat God het had opgelost vroeg ik me af, waarom Hij het niet alleen deed voor mij en een paar andere zusters in de fellowship die er ook voor hadden gebeden, maar ook voor al die andere vrouwen die er waarschijnlijk niet voor hadden gebeden. Toen vertelde een zuster me dat ze gewoon geboft hebben dat wij ervoor hebben gebeden, zij kunnen samen met ons genieten van de zegening, net als toen Elia bad voor regen en iedereen er voordeel van had. Mijn favoriete geschrift is nog steeds Matt. 24:13, maar nu weet ik wat ik moet volhouden. **Joya, Almere**

Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl



In 1998 hoorde ik het evangelie van een zuster in het centrum toen ik 18 was. Ik dacht dat ik een christen was want ik ging iedere zondag naar de kerk, maar toen ik in de Bijbel zag dat dat niet zo was, was ik geschokt. De zuster liet me Markus 16 zien over tekenen en wonderen die de gelovige zullen volgen, inclusief spreken in tongen. Ik werd overtuigd en ook nieuwsgierig naar de mogelijkheid om een persoonlijk

bewijs te krijgen van God in de vorm van het ontvangen van de Heilige Geest en als bewijs zou ik in tongen spreken. De woensdag daarna ging ik naar een bijeenkomst en was overweldigd door alles wat ik zag en hoorde. Diezelfde avond werd ik gedoopt door onderdompeling en de volgende dag ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Mijn leven veranderde totaal. Ik stopte met roken en drinken en feesten en in plaats daarvan ging ik naar de kerk op zondag en ik woonde zoveel mogelijk alle bijeenkomsten van de Revival Fellowship bij. Ik ontdekte dat ik echt voor alles kon bidden en dat gezangen nog steeds gebeuren. God heeft heel veel tekenen en wonderen gedaan in mijn leven. Hij genas een jonge man met terminale kanker die gebed had gevraagd bij hem thuis, waar ik samen met een andere broeder voor hem kon bidden. God heeft mij ook vele malen beschermd, inclusief die tijd toen ik in een heel oud huis woonde, nadat ik daar 6 jaar had gewoond, ontdekte ze een groot gaslek! In die tijd gebruikte ik veel kaarsen en de man die het kwam repareren zei dat het een wonder was dat ik niet was opgeblazen! I ben blij dat ik God kan dienen samen met mijn vrouw en kinderen in ons deel van de wijngaard. Ik kijk uit naar meer revival in de nabije toekomst.

Evert, Almere NL