

Revival News



Europees Maand Verslag

Februari 2022



Chorus sessie , Almere



At the hall, Almere



Item, Rotterdam



Doop, Dordrecht



Watching the Suriname item

**SATURDAY
FEB 5, 2022
6pm (UK)
7pm (EU)**



CAMP NIGHT

AN INTERNATIONAL EVENING
FULL OF BIBLE BASED
INSPIRATION, PERSONAL
STORIES AND MUSIC

TURN AROUND FOR MORE INFO

In februari genoten we van onze eerste internationale Camp Avond. We kwamen bijeen in onze eigen hal en waren die avond verbonden via Zoom.

Het was een fantastische avond—het leek op een camp avond, maar dan zonder er echt aanwezig te zijn! Er waren gesprekken, items en getuigenissen uit assemblies uit Europa, de UK en Suriname. Het ging om de verbinding tussen onze assemblies, maar het is ook een mogelijkheid om het evangelie te verspreiden. Er waren veel bezoekers bij deze eerste editie en om het compleet te maken hadden we ook een doop aan het eind van de avond.

We gaan iedere twee maanden zo'n avond houden!

Hebr. 13 :16 « En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet ... »

Server News, February 2022

All the recordings from both Winter "camps" can be found at:

UK Camp: Type in your browser: [Medway revival fellowship](http://Medway_revival_fellowship) and you will find the recordings. AND...

Holland camp via the link: camp.trfn.nl
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

- Rotterdam conventie 26-29 mei
Contact: rene.janssen@revivalfellowship.nl

Zomer camps:

- Nederland, 30 juli– 6 aug. contact:
paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl

- UK 13-20 aug. contact:
steveamurphy61@gmail.com

- Herfst camp, Tsjechie 28-31 okt. contact:
oldrich.treml@volny.cz

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..



Het is duidelijk dat groeien, ook in de natuurlijke betekenis, een oneindige verandering is. In de geestelijke betekenis, voor een persoon die wederom geboren is, is het van vitaal belang om het doel te bereiken, dat is de Heer tegemoet gaan

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

Zo herinnert de apostel Petrus ons ook aan hetzelfde principe.

2Pe 3:13 Maar wij verwachten naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont.

4 Daarom geliefden, benaastigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun verderf.

17 Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid;

18 Maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.

De concordantie zegt over genade o.a.: "God, die Zijn heilige invloed aanwendt over zielen, behoudt, versterkt, laat toenemen in geloof, wijsheid, innigheid en zet aan tot het beoefenen van de christelijke deugzaamheid."

Dus, geestelijk groeien opent een onbegrensde visie op wat God heeft



gedaan, wat Hij kan doen en wat nog komt.

Als we ons gaan verzetten tegen groei (veranderingen) gaan we geestelijk dood. We zullen nooit alles weten, tot dat Jezus terugkomt.

2Cor. 3:18 En wij allen, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante

veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.



Ps Piet Visser



in de lucht als Hij wederkomt. (1Th 4:16 *Want de Heere zelf zal met geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;* 17 *Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de lucht; en also zullen wij altijd met de Heere zijn.*

Dus de eerste verandering is wanneer we gedoopt worden en de Heilige Geest ontvangen. Maar als de tijd verstrijkt, moeten wij blijven veranderen, onze visie ontwikkelen en uitdagingen aangaan.

De apostel Paulus schrijft over deze ervaringen:

1Cor. 13:9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is te niet gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was.

Gehoord van het platform:

- Als het geloof in actie is, gebeuren er wonderen.
- Ook als de hoop verloren lijkt, blijf op God vertrouwen.
- Blijf doen waar we goed in zijn en blijf leren waar we niet goed in zijn. Zo groeien we.
- We hebben wat ontvangen: de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om grote dingen te doen.
- We vertrouwen op God, daarom hoeven we niet bang te zijn om dingen te doen die we nog nooit gedaan hebben.
- Gods resultaat is uiteindelijk wat ons gelukkig maakt.
- Als we de Heer liefhebben leven we naar Zijn wil. Als er moeilijkheden zijn, zoek dan naar begrip van Zijn plan.
- Kunnen we ooit denken dat we het « bereikt » hebben? We kunnen altijd nog verder gaan en meer leren.
- Geluk is een bijproduct van het goede nastreven.
- Het gevolg van het doorstaan van een verzoeking is altijd onbetaalbaar.
- Blijf dicht bij de Heer, blijf verbonden aan het lichaam van Christus— dan zullen we vrede hebben.

Revival in Europa en de UK

Dopen in februari: 1 in Tsjechië, 1 in Frankrijk, 1 in Hongarije, 4 in Nederland, 3 in de UK (2 op de foto's)



Ellis, Poole



Candy, France



Yusuf, Dordrecht



Miranda, Dordrecht



Avinash, Almere



Richard, Almere



Michal, Tsjechië



Arpad, Hongarije

HANDELINGEN 8 VERS 12

Maar toen zij Filippus geloofden die het Evangelie van het Koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, mannen en vrouwen.



John, Liverpool

THE REVIVAL FELLOW

Meer foto's van februari



Ierland



Ierland



Zingen bij de doop. Tsjechië



Almere



Letterboxing, France



Dinner night, Liverpool



Workshop over relaties Tsjechië

Pastors en Leiders meeting, Ierland

Deze maand hadden we de Leiders & Pastors meeting hier in Ierland van vrijdag 18 tot zondag 20 februari. We besloten de gelegenheid te pakken en er een outreach weekend in op te nemen met de focus op de tekenen van deze tijd (Rusland etc). We gebruikten de paar weken daarvoor door te outreachen in de stad Tralee. Een vrouw waar tegen gesproken was door een zuster, kwam naar de woensdag bijeenkomst en ze krijgt nu follow up. Voor het weekend van de meeting boekten we een hotel in Tralee om de bezoekers in onder te brengen en de bijeenkomsten te houden. We hadden geadverteerd voor 2 bijeenkomsten, de zaterdagavond en de zondagmorgen. Op zaterdag hadden we 4 bezoekers, (2 dames van de outreach, 1 vrouw via persoonlijk getuigen op de gym en haar nichtje). Het was een fantastische avond met choruses, getuigenissen en korte gesprekken. Getuigenissen die werden gedeeld: Dan's genezing van sociale angst, Tony's genezing van Non-Hodgkin lymfoom en van Rachels genezing van een gebroken hart. Tussen de getuigenissen door hadden we korte gesprekken gebaseerd op "de tekenen der tijden" van Ps. Martin, Ps. Rene, en Ps. Anthony—die tijdens het weekend officieel tot pastor van de Ierse fellowship werd benoemd, toen de mede pastors met hem baden (foto hier onder).



Op de zondagmorgen hadden we de avondmaals bijeenkomst. We hadden één gast, Nesson, de baas van een broeder. Na de bijeenkomst bad hij voor de Heilige Geest en al snel sprak hij in tongen. Er was al een poosje tegen hem getuigd, maar hij was onthutst toen het echt gebeurde. Prijs de heer. Hij krijgt follow up. Het was een stimulerend weekend en zelfs de staf van het hotel sprak erover hoe aardig iedereen was en we hoeven niet te vertellen dat er ook tegen hen werd gesproken. We zijn blij dat we dit weekend hier hadden. Prijs de Heer. **Revival Fellowship Ierland**

Op de zondagmorgen hadden we de avondmaals bijeenkomst. We hadden één gast, Nesson, de baas van een broeder. Na de bijeenkomst bad hij voor de Heilige Geest en al snel sprak hij in tongen. Er was al een poosje tegen hem getuigd, maar hij was onthutst toen het echt gebeurde. Prijs de heer. Hij krijgt follow up. Het was een stimulerend weekend en zelfs de staf van het hotel sprak erover hoe aardig iedereen was en we hoeven niet te vertellen dat er ook tegen hen werd gesproken. We zijn blij dat we dit weekend hier hadden. Prijs de Heer. **Revival Fellowship Ierland**



Verslag uit Suriname

De maand februari was gevuld met samenwerking van de broeders en zusters. Een broeder die deze maand verhuisde, had de broeders gevraagd of ze hem wilden helpen zijn huis klaar te maken voor hij erin trok. Veel broeders kwamen hem redden. Het was grappig om te zien dat de broeder verbaasd was dat bijna alle broeders hem kwamen helpen.

We hadden deze maand ook veel fellowship, wat de band als familie versterkt. Deze maand gaven ook een paar broeders voor het eerst hun korte gesprek. Het is prachtig om de groei in de broeders en zusters te zien. Niet alleen in de gesprekken en de fellowship maar ook in de keuzes die ze maken.

De kers op de taart was de doop aan het eind van de maand. Een vrouw van 77 kwam naar de bijeenkomst en werd diezelfde dag wederom geboren. We hopen dat we het enthousiasme vasthouden, om samen te werken en voor de Heer te werken en we geloven dat deze blijdschap zal resulteren in meer Revival.

Ps Guillaume, RF Suriname



De Revival Fellowship in:



Avondmaal klaar zetten, Almere

Almere

Het was een korte, maar volle maand waarin twee mensen werden toegevoegd aan het koninkrijk van God.

Een neef van een vrouw die onze fellowship in Rotterdam bezocht, kwam naar een bijeenkomst in Almere, bereid om te veranderen en hij werd wederom geboren. Een andere jonge man die van zusters het evangelie hoorde tijdens een door-knock, kwam na een maand en werd gedoopt. We hoorden veel opbouwende getuigenissen van diverse broeders en zusters over vergeving. Hoe het hun karakter had vorm gegeven en hen had laten groeien als het nodig was om zichzelf te overwinnen en hun gevoelens over bepaalde situaties. God deed bijzondere wonderen en maakte Zijn kinderen zelfs sterker in die situaties.

Zuster Achnetha had pijn aan de linkerkant van haar lichaam en had moeite haar arm en been te gebruiken. Ze vroeg de broeders en zusters te bidden voor een complete genezing, want de artsen konden niets vinden, hoewel ze veel testen hadden gedaan, ze konden haar niet helpen. Pries de Heer. Krachtig gebed van de rechtvaardigen werkt altijd! God liet zien dat Hij Degene is die geneest. Onze zuster was heel dankbaar dat de pijn verdween en

ze haar hand weer normaal kon gebruiken, geen problemen meer! Zuster Marscha werd ook genezen van erge pijn in haar onderrug met behulp van het gebed van de broeders en zusters. We hadden deze maand veel bezoekers heel bemoedigend om te zien.

Tsjechië

We hadden deze maand een doop, daar zijn we heel blij mee! Michal had recent aardig wat uitdagingen in zijn leven en zocht naar antwoorden. Hij bezocht een paar bijeenkomsten en liet zich toen dopen door volledige onderdompeling. Hij bidt nu om de Heilige Geest te ontvangen. Hij komt naar de bijeenkomsten en is blij.



Relationships workshop walk, Czech



De Tsjechische worstenmakers!

Dan organiseerde een workshop om worsten te maken om zodoende ook meer tijd met nieuwe mensen door te brengen. Ze werkten samen en het resultaat was erg lekker!

Later die avond had Pavla een informatieve avond over gezond eten, gerelateerd aan voeding in de Bijbel. Er waren ook twee nieuwe mensen bij aanwezig. Een echt hoogtepunt deze maand was het weekend met workshops over Relaties, daar waren ook twee echtparen van de Hongaarse fellowship bij aanwezig. Het doel was om discussies over relaties (huwelijk, ouders/kinderen,

vrienden, vriendin/vriend) op gang te brengen. De broeders en zusters schreven hun vragen op kaartjes en die lieten we rouleren tijdens de koffiemorgen en avond workshop. De volgende dag gingen we in de bergen wandelen en moesten behoorlijk gladde situaties overwinnen! Gelukkig kwam iedereen weer heel thuis! Sommige broeders en zusters sliepen op de boerderij en werden 's morgens gewekt met verse sneeuw. We hadden een fantastische tijd samen. Heel onverwacht was dit gebied een week later overstroomd!

Dordrecht

Deze maand zijn twee mensen wederom geboren. We genoten van de online

Europese items avond met mooie getuigenissen, liederen en gesprekken. Op de avond van tekenen en wonderen vertelden een paar broeders en zusters hun getuigenis, inclusief een speciale bemoediging:

- een zuster vertelde hoe God hen had getroost en rust had gegeven na een miskraam. 'Waar je ook door heen gaat, God is er altijd voor je.'
- een zuster was genezen van een hersen tumor. 'God maakt ons krachtige mensen, omdat Hij met ons is. Hij zal ons nooit verlaten of in de steek laten.'
- een broeder vertelde dat God hem had geholpen en kracht had gegeven nadat zijn vader was overleden. 'Laat de dingen van God in je leven groter zijn dan je problemen.'
- een broeder vertelde dat God hem had genezen van zijn gokverslaving. 'Geef je fouten toe, beken ze openlijk aan God en bekeer je.'

Frankrijk

We hadden een heel internationale maand, met gesprekken, getuigenissen en fellowship met broeders en zusters uit heel de wereld. Dank aan iedereen die mee deed!



Almere



France

De Revival Fellowship in:



We genoten van onze tweede Bijbelstudie met de broeders en zusters uit Zwitserland en Duitsland. We keken naar de genezing in Hand. 3 waar de lamme opstaat en wandelt. Hier zijn een paar punten die naar voren kwamen:

- Spreek het onmogelijke, Petrus zei: "Sta op en wandel!"
- Het gaat niet alleen om de genezing, maar de GETUIGENIS die er uit spreekt.
- Als we nog maar pas in de Heer zijn kan het makkelijker zijn eenvoudig te geloven. De Heer is sinds die tijd niet veranderd, alleen wij wel!
- De zaligheid is altijd het eind doel.

Carolina vertelde dat ze heel dankbaar is dat ze nu in de Heer is en getrouwd is en een dochter heeft. Hiervoor zag ze niets in het huwelijk en kinderen krijgen. Ze ziet de angst en wanhoop van de mensen op haar werk, maar ze is de Heer dankbaar, Hij geeft haar hoop. Alice vertelde dat ze na een onstabiele periode in haar wandel weer terugkeerde naar de Heer en was genezen van al haar verslavingen en depressie en haar relatie met haar dochter was weer hersteld. Deze maand werd de 8 jarige Candy gedoopt. Ze had al een poosje voor de Heilige Geest gebeden maar was er niet zeker van of ze het had ontvangen, maar deze maand was ze er zeker van dat ze in tongen sprak en wilde gedoopt worden. Het is fantastisch om een nieuwe zuster te hebben!



Hongarije

In februari werd een man gedoopt en ontving de Heilige Geest. Een beetje zoals koning Salomo was hij teleurgesteld in veel dingen in het leven en kwam tot de conclusie dat hij op zoek moest naar de Heilige Geest. Hij vond ons en kwam omdat wij claimen dat we weten hoe je die kan ontvangen. Een paar dagen later ontving hij de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen en werd gedoopt. Wij geloven dat de Heer hem nu zal laten zien dat het geen "ijdelheid en verlokking" is zoals alles wat hij eerder ervaarde. Tijdens ons weekend van bidden en vasten hoorden we gesprekken over standvastig zijn. Het bezoek van Anthony & Shanisa was een goede gelegenheid om een workshop te doen over outreachen en ervaringen daarover te delen. Enthousiaste broeders en zusters gingen uit met het Woord op de straten van Budapest.

Het bezoek heeft de jongere generatie geïnspireerd dat ze meer kunnen doen voor de Heer. Een zuster prijst de Heer dat Hij haar en haar baby heeft beschermd in een auto ongeluk. Een broeder had ook een flink auto ongeluk en kwam er zonder schrammetje vanaf.

Een echtpaar zag de hand van God in de manier waarop ze konden verhuizen. Een zuster dankt de Heer voor de genezing van haar moeder van Covid in slechts 4 dagen nadat ze daarvoor had gebeden. Een jonge broeder genas van zware maagpijn nadat hij besloot voor anderen te bidden. Op de wekelijkse outreaches kunnen we met

veel mensen praten, we hopen er de vruchten van te zien.

Outreach in Oostenrijk: Er is een Hongaarse familie die in Graz, in Oostenrijk woont. De ouders waren 20 jaar geleden in onze fellowship. Ze zijn nu weer terug, samen met hun dochter die vorig jaar wederom geboren is. Hoewel ze zo'n 5 uur rijden bij ons vandaan wonen en dus niet fysiek bij ons zijn in Budapest, hebben we hen de laatste maanden zien groeien, ze nemen het werk van de Heer serieus. In februari hebben ze zelf een outreach gehouden in Graz, het was heel stimulerend om te zien!

Ierland

Deze maand werd de Leiders & Pastors vergadering hier gehouden van vrijdag 18 tot zondag 20 februari.

Je kan daarover lezen op blz. 4.

We zijn weer begonnen met onze Vrijdagavond Kennis gesprekken: Ps. Anthony presenteerde o.a. "Wat is een naam" Een toelichting op de namen voor God en de parallellen met Jezus, het was



heel interessant.

Liverpool

Een man genaamd John kwam binnen en werd wederom geboren. Hij ontving de Heilige Geest in de doop tank! We hadden 6 bezoekers in die bijeenkomst van heel verschillende achtergrond, maar ze kwamen allemaal om naar het Woord van God te luisteren.



De Revival Fellowship in:

We gingen deze maand ook outreachen, hadden een avond met V&A en een aantal van ons ging Emma helpen met het schilderen van haar flat. We hadden een fantastische tijd, elkaar helpen en fellowship hebben. Onze zuster Lisa uit Yorkshire kwam op bezoek en deelde op zondag een bemoedigend getuigenis.



Een vriend had aangeboden om voor haar te bidden en ze geloofde het niet meteen, maar toen ze in dat zelfde uur beter werd zei ze "Ik geloof nu in God". Er werd tegen haar getuigd en ze werd wederom geboren. Het was fijn dat ze bij ons was. We genoten van de eerste gemeenschappelijke Europese avond in de hal, hoewel er velen ziek waren van covid, maar ze herstelden snel! We hadden een Poolse dinner night waarop Kasia haar getuigenis vertelde. Ze vertelde hoe ze wederom geboren was en was genezen van slaapverlamming. We hebben met elkaar gebeden voor onze zusters uit Oekraïne en voor zuster Joanna in Nieuw Zeeland.

Noord Londen

We hadden een Quiz Avond die echt onze kennis testte en of we goed voorbereid zijn om de ander op de eerste plaats te zetten en lief te hebben. Zo als altijd waren de teams erop gebrand om te winnen, maar uiteindelijk ging het om gezellige fellowship. We hadden ook bidden en vasten met als thema 'Geloof Is...' de gesprekken waren heel verschillend, maar waren inspirerend en natuurlijk opbouwend. De outreaches gaan door. Er werd één persoon gedoopt deze maand.

Poole

Allemaal gegroet! Februari was weer een fantastische maand voor ons. We begonnen met een avond met lekker eten muzikale items, getuigenissen en gesprekken. Broeder Junior gaf een interessant gesprek over vrede en broeder Luke over discipline. Broeder Eugene en zuster Naomi getuigden van de grote dingen die de Heer in hun leven heeft gedaan. Onze



jonge mensen (en sommige niet zo jong) zijn getalenteerde muzikanten en zangers en ze zorgden voor een fijne avond. Op een stormachtige en grijze middag gingen we uit met het woord van God en veel mensen kregen een pamfletje, zo ook Ellis die op zondag naar de bijeenkomst kwam. Hij werd gedoopt en ontving in het doopbad de Heilige Geest, prijs de Heer. Een

zuster getuigde dat ze in tijden van beproeving vertrouwen en rust had in de Heer. Hoewel we omgeven zijn door moeilijkheden waar de mensen in de wereld zich zoveel zorgen om maken, hoeven wij daar niet bang voor te zijn. Voor onze Tropische Avond zorgden de mannen voor het eten en we hadden eten uit Nigeria, India, Fiji, Ghana en de UK – een heel internationale en verrukkelijke maaltijd. We hadden ook een gast. Ps Jimmy gaf daarna een presentatie over Rusland in de profetieën, het was heel verhelderend en plaatste de dingen die nu gebeuren in context. We zijn heel gezegend dat we een fellowship zijn waar Gods woord wordt gesproken.

Rotterdam

Hallo broeders en zusters. We begonnen de maand met de Internationale Camp Avond. Er waren gesprekken, getuigenissen en items vanuit heel Europa en de UK en we werden allemaal opgebouwd in de eenheid van de Geest van Christus. We hadden deze maand ook een avond met vragen en antwoorden en een presentatie over Rusland in de Bijbel. We besloten de maand met een avond van tekenen en wonderen. Broeders en zusters vertelden hoe ze waren bevrijd

van verslavingen aan sigaretten en alcohol en genezen waren van astma, rugpijn, griep, een bobbel in de nek en bescherming hadden in een auto met een



De Revival Fellowship in:



los wiel, nadat ze wederom geboren waren uit water en Geest.

Zwitserland & Duitsland

We hadden deze maand weer een Bijbel studie avond met de fellowship in Frankrijk. Deze keer spraken we over de lamme man in Handelingen 3 en lazen ook andere geschriften waarin we zien dat de Heer altijd Zijn hand uitsteekt naar ons, net zoals Petrus zijn hand uitstak naar de lamme man en hij kon lopen. Getuigenis van Côme in Zwitserland: Zsuzsa's collega heeft een zontje die de ziekte molytic-uraemic syndrome heeft, veroorzaakt door de Escherichia coli bacteria. Het is een ernstige ziekte en de artsen wisten niet of hij het zou overleven. Deze ziekte eindigt voor alle patiënten met de noodzaak van dialyse of in de toekomst een nier transplantatie. Zsuzsa bood aan voor hem te bidden en verzekerde haar collega dat alles goed zou komen, want de

fellowship zou voor hem bidden. Veel broeders en zusters overal vandaan baden voor de kleine jongen. Hij heeft het op wonderbare wijze overleefd en heeft geen dialyse nodig, het is een groot wonder. De artsen begrijpen niet hoe het mogelijk is en zoeken naar antwoorden die ze niet kunnen vinden. Wij weten natuurlijk dat de Heer Zijn hand daarin had en we blijven bidden voor de jongen voor complete genezing. Zijn vader is dankbaar dat we voor hem bidden.

Prijs de Heer dat wij altijd hoop hebben in ons leven, ook als de dingen er slecht uit zien of zelfs onmogelijk lijken!
God bless

West Londen

Er is weer een maand voorbij gevlogen met bezoekers, goede bijeenkomsten en fellowship activiteiten waar iedereen aan mee deed en genoot van mini gesprekken of een avond waarop onze Bijbel kennis werd getest door een quiz. Na regelmatig getuigen van een zuster, kwam een familie naar een zondag

bijeenkomst om de Heer te bedanken: de vrouw had 7 miskramen gehad en had nu na gebed van de broeders en zusters haar tweede kind gekregen. Een poos later had de baby een gezwel onder de kin en ze waren bang dat het kwaadaardig zou zijn. Na gebed werd duidelijk dat het goedaardig was. We hopen en bidden dat deze familie hun dank aan God gaat bevestigen. Een zuster had bepaalde test gedaan en daaruit bleek dat haar bloeddruk veel te hoog was. Na gebed ging het weer naar beneden. Een broeder vertelde dat hij testen had gedaan vanwege zijn allergieën en daaruit bleek dat hij niet alleen allergisch was voor bomen en grassen, maar dat hij met zijn allergieën buiten de grafieken viel. Normaal is het tussen de 0 en 83, maar bij hem was het 5000! De specialist was hierdoor geschokt en zei dat hij zonder antihistamine tabletten wel in een bubbel kon gaan leven! Prijs de Heer, onze broeder heeft geen symptomen en geniet van zijn wandelingen in het park!



Getuigenissen



Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Drieëntwintig jaar geleden hoorde ik het evangelie van mijn man Wim. Nadat hij was gedoopt en de Heilige Geest had ontvangen, kwam hij thuis en vertelde wat er met hem was gebeurd. In de week daarna kon ik zien dat hij was veranderd. Een broeder kwam bij ons thuis om hem follow up te geven en beantwoordde al zijn vragen vanuit de Bijbel en ik luisterde mee. Een week na hem werd ik gedoopt en onze dochter ook en we ontvingen beide die dag de Heilige Geest. Daarna ging ik Gods woord begrijpen en ik ervaarde genezingen en tekenen en wonderen in mijn leven.

Ik heb geleerd een overwinnaar te zijn in iedere situatie. Het geschrift 'Verheug je altijd in de Heer' is niet altijd makkelijk, maar als je in de Geest bidt en op de Heer vertrouwt, helpt Hij je altijd. Amen! **Hortence, Dordrecht**



Ik hoorde het evangelie in het winkelcentrum in Dordrecht in september 1998. Op een avond voor ik het evangelie hoorde, riep ik uit tot God om me te helpen met mijn gok verslaving, die ik al jaren had. Een week nadat ik het evangelie had gehoord ben ik gedoopt en ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Mijn leven veranderde en een tijdlang had ik geen gok problemen meer. Maar na een tijd kwam het weer boven als er moeilijkheden waren. In plaats van de Heer om hulp te vragen, ging ik weer gokken, zonder resultaat natuurlijk. Ik kwam op een punt

dat ik op mijn knieën uitriep tot God en Hem vertelde hoe slecht ik me voelde dat ik niet op Hem had vertrouwd. Op die dag bevrijdde Hij mij van deze verslaving. Ik ben nu heel blij met mijn wandel in de Heer en ik kijk uit naar de terugkeer van Jezus Christus. Prijs de Heer!

Wim, Dordrecht