

Revival News



Europees Maand Verslag

Februari 2023



De viering van ons 30 jarig Jubileum in februari was leuk en had een duidelijke boodschap. i.p.v. de hal te versieren, hadden we een programma dat ons herinnerde aan de revival die we hebben gehad en die gaf ons altijd inspireerde voor meer revival. Broeders spraken over de eerste jaren van de Fellowship en anderen werden uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen in de loop der jaren en hoe de revival groeide.

Enkele van de heel enthousiaste evangelisten werden gevraagd om hun persoonlijke ervaringen te delen en hoe ze persoonlijke obstakels hadden overwonnen om effectiever te kunnen getuigen. Items, songs en natuurlijk een grote taart maakten het allemaal nog leuker. Zoals op vele avonden in de afgelopen 30 jaar hadden we nu ook 3 gasten en de fellowship ging door, lang nadat het officiële programma was afgelopen.

30 jaar geleden, in februari, begon een jonge man uit Australië, die twee jaar daarvoor wederom geboren was, samen met zijn pas getrouwde vrouw bijeenkomsten te houden in hun huiskamer in Boedapest, samen met een vriend van de universiteit die ook pas in de Heer was. Ze waren onervaren en hadden niet de apparatuur zoals we die nu in een RF hal hebben. Ze waren vurig om het goede nieuws te verspreiden en de Heer werkte mee en bevestigde dat door de tekenen die volgden. Er kwamen meer mensen tot de Heer en ze konden in een gehuurde hal bijeenkomsten gaan houden. Mijlpalen in de geschiedenis van de Hongaarse fellowship, zijn verbonden met de verhuizingen naar de diverse hallen. Iedere keer als het te vol werd, verhuisden ze naar een grotere hal. Nieuwe mogelijkheden die hen nog weer enthousiaster maakten om mensen binnen te brengen. Er worden nog steeds herinneringen opgehaald aan die tijd.



Server News, February 2023

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Voorjaars camp, Hongarije 6-10 april
Contact: nigel.taylor@dufon.hu
Rotterdam conventie 18-20 mei
Zomer camps:
Nederland: 20 juli– 5 augustus
Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl
UK, 12-19 augustus
Contact: steveamurphy61@gmail.com
50 jarig Jubileum Liverpool 1-3 september
Contact: Ps Denis +447877 124 202
Herfst camp, Tsjechië, 27-30 oktober
Contact: oldrich.tremil@volny.cz

Editorial: Het minste van twee kwaden

'Het minste van twee kwaden kiezen' is een gezegde dat iets zegt over twee dingen die allebei niet wenselijk zijn. Geen van beide goed maar 'het minst kwade' lijkt een betere keus omdat het de minst nadelige is van de twee. Ons hele leven door maken we talloze keuzes. Hoe maken we die? Op dit moment is er een jaarlijks event gaande dat 'de Boekenweek' heet. Eén boek waar breeduit over gesproken is, gaat over een opstand in Amsterdam in 1941, die plaatsvond tijdens de bezetting in de 2e Wereld Oorlog. In die tijd was er een uitgebreide Joodse bevolking in Amsterdam en zij

Het eind resultaat is uitgebreid gedocumenteerd. De les voor vandaag: Waar dit echt allemaal om gaat is gewoon dat er een compromis wordt gemaakt t.a.v. een belangrijk principe.

De apostel Paulus schreef: *1Cor. 10:13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.*

absoluut geen verschil tussen kleiner en groter kwaad. Als je bewust kiest voor een 'kleiner kwaad', zul je ergens op de reis toch de prijs daarvoor betalen.

(Gal. 6:7 Dwaalt niet; God laat zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaïen.)
Ps. Pieter Visser



werden meer en meer vervolgd door de Nederlandse Nazi en Fascisten bewegingen. Quote: 'na enkele maanden van toenemende druk tussen de Nederlandse bevolking en de Duitse bezettingsautoriteiten en Nederlandse collaborateurs (in de winter van 1940-1941), braken er in Amsterdam conflicten uit tussen de milities van de Nederlands Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), en de Joden. In de nasleep van de conflicten (8-11 februari 1941), werd er een bevel uitgevaardigd om een Joodsche Raad op te richten in Amsterdam. De "Joodse Raad" gaf een richtlijn uit om in alles samen te werken met de autoriteiten om erger te voorkomen(!) Om deze richtlijn af te dwingen trok het Duitse leger de stad in.

Kunnen we zeggen dat 'een compromis maken' in veel gevallen gewoon één van de vele verleidingen is die we in dit leven tegen komen? Kunnen we dan

geloven dat God ons een uitweg wil laten zien in die situatie? Dus, het dilemma oplossen en de juiste keuze maken is gewoon een zaak van God zoeken en wat meer bidden, wat meer de Bijbel lezen, wat meer goede fellowship hebben, gewoon naar nog een bijeenkomst gaan en wat meer luisteren. En dan, tot de juiste conclusie komen dat de keuze niet meer is tussen twee slechten maar in de eerste plaats gewoon tussen goed en slecht. Herhaal: "God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen." Conclusie:

Februari in het kort:

Feb 2: We hadden een gezamenlijke koffiemorgen in de hal in Dordrecht.
Feb 11: Een zaterdagavond met vragen en antwoorden in Dordrecht.
Feb 16: Een middag samen van de Nederlandse pastoren.
Feb 19: Persoonlijk was ik op het juiste moment op de juiste plaats (Almere) en kon 3 vrouwen dopen die ook alle drie de Heilige Geest ontvingen. (het was lang geleden dat ik zelf gedoopt had en het herinnerde me eraan hoe mooi dit is). Heel opbouwend.
Pastor Piet



Dordrecht Centrum Huis bijeenkomst

Gehoord van het platform:

- Wat we voor elkaar doen, doen we voor Jezus Christus.
- Laat nooit je natuurlijke ik winnen en de overhand nemen.
- Aarzel niet, wees standvastig
- Plan vooruit: gebruik deze dag als de beste voorbereiding voor morgen.
- Jezus geeft ons iets wat we nog NIET hebben—de Trooster; de vrede die de wereld niet kan geven.
- Als we de Heilige Geest ontvangen, krijgen we een deel van Gods koninkrijk.
- We hebben ervoor gekozen om God als onze vriend te hebben en niet de wereld als onze vriend.
- Getuig ervan als je angsten en problemen overwint, dat kan anderen bemoedigen.



Het is nooit aanvaardbaar voor God dat wij zelfs het 'minder' slechte kiezen, zelfs als dat een betere keuze lijkt dan het alternatief. De Bijbel maakt

Revival in Europe en de UK

Dopen in februari: 1 in Tsjechië , 6 in Hongarije, 8 in Nederland, 1 in de UK



Cindy, Almere



Arvieri, Almere



Meily, Almere



Esther, Almere



Mayra, Almere



Jismeily, Almere



Ondrej, Tsjechie



Wil, Rotterdam



Stefano, Rotterdam



Gregory, Medway



Jozsef, Hongarije



Gyorgy, Hongarije



Vilu, Hongarije



Roland, Hongarije



Zoltan, Hongarije



Attila, Hongarije

Meer van februari



Achter de schermen van een kinder spel Hongarije



Winter walk, Medway



Verklede dinner, night Yorkshire



Jubileum Hongarije



Kinder kookmiddag Tsjechie



The band, West London

De Revival Fellowship in:



Almere

Prijs de Heer. Deze maand zijn er 6 mensen wederom geboren. De kapster van een zuster (en twee andere kapsters) besloten dat ze weerom geboren wilden worden. Een andere vrouw kwam van de kerk waar een zuster vroeger naar toe ging. Ze realiseerde zich dat ze gedoopt moest worden, want waar ze ging hoorde ze niet de Waarheid spreken.

De vijfde mevrouw kwam binnen lopen om te kijken hoe het bij ons was en besloot wederom geboren te worden. De zesde persoon die werd wederom geboren, kwam van de outreach. Een zuster sprak met een collega die slecht nieuws had gekregen, ze zou geopereerd worden wegens nierstenen, maar ze durfde geen afspraak te maken. De zuster vroeg aan haar collega of ze kon bidden tot de 'god' waar ze in geloofde voor een genezing. Daarop antwoordde ze ontkennend. Toen vertelde de zuster haar over genezing door de God van de Bijbel en ze liet haar Markus 16 zien. Ze bood aan om meteen voor haar te bidden, daar op kantoor terwijl daar ook anderen waren (wel spannend) en dat accepteerde ze. Na een kort gebed in tongen zei ze tegen haar: "God gaat jou genezen!"

De collega keek naar haar en zei met een lach: "We zullen zien". Na een paar weken had ze haar aan de telefoon en ze was een beetje gespannen om te vragen hoe het was. Ze zei dat ze niet meer geopereerd hoefde te worden, omdat de nierstenen waren verdwenen! Ze antwoordde: "De God van de Bijbel heeft me echt genezen!"

Tsjechië

We hadden deze maand veel verschillende activiteiten, o.a. een kookmiddag voor de kinderen, de familie O'Brian uit Liverpool was er ook en er waren veel gasten om mee te spreken. We hadden de doop van een jonge man genaamd Ondrej, je kan hem op het voorjaars camp in Hongarije ontmoeten. We gingen ook outreachen en zagen een heel aanmoedigende film over revival uit PNG. We namen deze



maand ook afscheid van onze zuster Jaruska (babi, Eva's moeder). Ze is gaan slapen in de Heer, nadat ze ongeveer anderhalf jaar erg ziek is geweest. We hadden een aangrijpende begrafenis, geleid door pastor Olda, waarin hij zei dat ze haar loopbaan tot het einde had gelopen. Zuster Jaruska kwam tot de Heer toen ze 60 was. Nadat ze was gevallen kreeg ze een beroerte.

Hoewel de doctoren niet verwachtten dat ze dat zou overleven, kwam ze na gebed bij uit de coma en kon ze al snel weer naar huis. Ondanks dat ze op het eind bijna niet meer kon praten, kon ze nog wel in tongen bidden en was ze blij om de Heer te prijzen. Ze was voor iedereen een goed voorbeeld van vrijgevigheid, dienstbaarheid en hoe te leven in de liefde van God. Jaruska was bijna 89 toen ze stierf.



Dordrecht

Februari was een opwindende maand! Op twee zaterdagen hadden we een outreach gevolgd door een bijeenkomst in Vught (ong. 70 km ten zuid oosten van Dordrecht). Dit is de stad waar onze broeder Laurens en zuster Manuela wonen. Er waren drie bezoekers in de bijeenkomsten. Timothy, die op het laatste winter camp in Nederland wederom geboren was, ging ook mee outreachen en was in de

bijeenkomsten. Voorlopig hebben we om de week bijeenkomsten in Vught op zaterdag. Heel spannend om te zien wat er zal gebeuren. Wordt vervolgd...

Frankrijk

Deze maand begonnen we aan een nieuw jaar van Bijbel studies met de broeders en zusters uit Zwitserland en Duitsland. Het thema is: Geef niet op, hou vast wat je hebt. Het was een mooie avond, broeder en zusters uit Rotterdam die de fellowship in Zwitserland bezochten deden ook mee. Er werden veel getuigenissen gedeeld over vastbesloten zijn en standvastig te zijn en de grote zegeningen die daaruit voort komen. Het is niet nodig om ook maar iets te veranderen aan wat we hebben ontvangen, wat er ook gebeurt in de wereld. Dit is een deel van onze getuigenis! Het geschrift voor deze maand was: 1 Cor.15:58 "Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere".

Hongarije

Februari was een opwindende maand met 6 dopen en 5 mensen die de Heilige Geest ontvingen. Een broeder, die in zijn oude leven politie agent was, ontmoette een man, die hij in het verleden diverse malen had gearresteerd. Nu hield hij hem staande om hem het evangelie te vertellen. Eerst nam de man hem niet serieus, maar toen realiseerde hij zich dat een nieuw leven precies was wat hij nodig had. Hij was er geestelijk slecht aan toe. Toen onze broeder hem vond, was hij dichtbij het plegen van zelfmoord. Hij werd wederom geboren en kreeg een nieuwe kans van God. We gaan door met de bijeenkomsten in Lajosmizse, er waren 2 dopen deze maand. Een broeder wilde 2 jaar geleden tegen een man getuigen, maar verloor hem uit het oog - de man kwam binnen in een van de bijeenkomsten in Lajosmizse, waarom wist hij niet, hij hoorde het evangelie en werd wederom geboren. We gaan ook bijeenkomsten houden in Aszód, waar één van de oversight woont. Een meisje werd daar wederom geboren. We deden een kinderspel en maakten gebruik van de vele muzikale talenten van broeder Benji die over was uit Australië, samen met zijn Hongaarse vrouw Kata en hun baby. Veel

gasten hoorden het Woord van God. We vierden het 30 jarig bestaan van de Hongaarse Fellowship. Een zuster dankt de Heer voor bescherming van haar en haar kinderen tijdens een ongeluk, Hij zorgt altijd voor hen. Een nieuwe zuster bad en kreeg de baan die ze



De Revival Fellowship in:



Uitgebreide overzicht meeting, Hongarije

wilde. Een jong stel ziet Gods hand in de manier waarop ze een auto konden komen, om de fellowship te helpen.

Ierland

Februari is bij ons meestal aardig koud, maar we gaan er toch op uit. We hebben pamfletjes rondgebracht in de buurt. We gaan door met onze Vrijdagavond Kennis gesprekken. Deze maand hoorden we van: Martin Gladdish over "Tekenen die volgen", Ps. David "Kenni" en Ps. Steve over het oude Tyrus, "de Stad die God vernietigde". Ze zijn beschikbaar op YouTube. We hadden ook een gebed en ontbijt morgen, wat we willen gebruiken als een ander traject om mensen uit te nodigen om naar het evangelie te luisteren. Tot volgende keer.

Liverpool

Deze maand hebben we Lee, Yarni en Samuel uit gezwaaid, die naar Adelaide zijn vertrokken. We zullen hen allemaal zo missen, maar we zijn blij voor hen. Het was zeker een zoetzuur moment!



All the best to Lee, Yarni & Samuel, Liverpool

Stacy is deze maand genezen!

"Sinds ik in 2012 mazelen kreeg, ging mijn gezichtsvermogen bergafwaarts en het eindigde ermee dat ik 5 jaar geleden werd geopereerd aan mijn rechter oog. In de laatste anderhalf jaar begon het te falen en zag ik weer dubbel en wazig en kon ik niet meer lezen of zelfs woorden typen! Constante pijn achterin mijn oog alsof eraan getrokken werd, het is de enige manier om het te omschrijven. De laatste 2 weken was het heel erg en dat gooide echt roet in het eten wat betreft mijn Bijbelstudie tijd, wat me echt van streek maakte. Dus ging ik vandaag naar Ps. Denis in de bid lijn en vroeg voor genezing of wat dan ook om mijn oog beter te maken dan het nu was. Nadat Ps. Denis in tongen had gebeden voor mij en we samen hadden gebeden, ging ik snel naar het toilet en wreef over mijn ogen en ik kan eerlijk zeggen HET IS GENEZEN. Het dubbel kijken is weg, het wazig zien



Liverpool

is weg en de pijn is weg, ik voelde me zo opgeladen, als ik had kunnen huppelen naar mijn stoel had ik dat gedaan! De Heer heeft echt een groot wonder gedaan en sindsdien heb ik iedereen opgebeld om te vertellen wat er is gebeurd! ...en voor het eerst in weken heb ik de hele avond kunnen lezen.

Medway

We waren gezegend met goed weer toen we onze winter wandeling naar het nabij gelegen Shorne country park hielden, ze hadden daar ook het noodzakelijke koffientje met koffie of thee en een lekker broodje bacon. Na afloop terug naar huis voor fellowship en hot dogs (met Gordon Ramsey's geheime ingrediënt gefruite uitjes) -een mooie dag. Een zaterdag morgen werd besteed aan deel één van 'Kinderen opvoeden in de Heer'. We hebben veel ouders en kinderen en ik denk dat we alle hulp die we kunnen krijgen voor zo'n job kunnen waarderen.



Spreekuren & pannenkoeken, Medway

Die zaterdag gingen we verder met een verjaardags lunch voor Dan Cashford, die 50 werd, in ieder geval dat zei hij. We hadden een paar bezoekers in de zondag bijeenkomst, inclusief

Gregory die tegenover de hal woont, hij had gemerkt hoe blij de mensen waren als ze uit de bijeenkomst kwamen.

Gregory was gedoopt en ontving de Heilige Geest op 12 februari, sindsdien is hij een opgewekte verschijning in onze bijeenkomsten. Andere activiteiten zijn een morgen- en eens per week een avond—gebeds bijeenkomst en een koffie morgen. Dat wordt nu zo'n beetje een vast patroon.

Poole

Groeten aan alle broeders en zusters. De maand februari lijkt voorbij te zijn gevlogen, maar het was weer een maand met goede

fellowship en we zagen een stroom bezoekers in onze zondag bijeenkomsten. We genoten van een 'mini-avond' waarop veel van onze jongeren een getuigenis deelden, een item deden of een kort gesprek gaven. Br. Junior sprak over Licht en Duisternis, Br. Charles herinnerde ons eraan dat we allemaal werk hebben te doen. Br. Luke sprak ook over het doel dat we hebben. Het was een opbouwende avond en fijn om zoveel goede gedachten te horen van onze jonge en niet zo jonge broeders. Hoewel het geen geweldige

was genoten we toch van een Australische avond, een dinner night met spelletjes. We hadden de zaterdag outreach, waarop met veel mensen werd gesproken over de huidige staat van de wereld en de terugkomst van Jezus Christus.

Hierna hadden we een avond met psalmen, iedereen deelde zijn favoriete psalm en we spraken erover. Heel bemoedigend om van diverse mensen de gedachten daarover te horen.



Nürnberg

Zwitserland / Duitsland / Oostenrijk

Aan het begin van de maand was broeder Stephan een lang weekend in Nürnberg, Duitsland. Hij bezocht onze zusters Luise en Katharina. Ze hadden op zaterdag goede Fellowship met elkaar en op zondag een opbouwende bijeenkomst. Pastor Chris Kaye uit Sydney was in Nürnberg voor zijn werk en was er ook het weekend. We discussieerden over veel dingen en deelden getuigenissen, zittend aan de keukentafel in Katharina's huis. We waren blij en dankbaar dat we elkaar konden ontmoeten. Het laatste weekend van de maand waren Beau, Susanne, Debora en Mireille uit Rotterdam op bezoek in Zwitserland voor een lang weekend. We waren gezegend met een fantastisch weekend samen. We deelden veel getuigenissen en zoals altijd als we samenkomen, leerden we van elkaar en bemoedigden we elkaar. Ze deden ook mee met de maandelijkse



Bezoek in Zwitserland

De Revival Fellowship in:



uit Adelaide, en hij deelde een mooi getuigenis met ons. Toen zijn vrouw zwanger was van hun tweede zoon, liep ze een aandoening op die het Guillain-Barre syndroom wordt genoemd. Het immuunsysteem valt dan de zenuwen aan en je wordt verlamd, het eindigt in een coma waarin je wakker bent. Na gebed stopte de verlamming in haar taille, maar ze kon nog niet eten. Ze riep uit tot God en de verlamming verliet haar totaal. Het zou anders de keus

winter camp. Een zuster die opgroeide in een Pinkstergemeente en daar ook de Heilige Geest ontving. Ze kwam tot de ontdekking dat de Heilige Geest in die groep niet werkte zoals voorheen en ze is blij dat ze nu in een plaats is waar iedereen de Heilige Geest heeft en de gaven van de Geest ook worden toegepast en dat er een duidelijke boodschap van verlossing is. We hadden een aantal bezoekers, maar nog geen dopen. We hielden een outreach in een kleine plaats met een bijeenkomst in het stadhuis, (duur) maar we probeerden van alles, spraken veel mensen. Er was één bezoeker bij de BBQ, maar verder nog geen resultaat. De straat outreach wordt goed bezocht, ook door de wat ouderen die komen met hun rollator of scooter en delen samen met ons pamfletjes uit. We hebben geleerd om van mensen die luisteren het telefoon nummer te vragen en hebben daardoor mensen in de bijeenkomst gehad.

zaterdag Bijbel studie met Frankrijk.

Het thema dit jaar is "Geef niet op, hou vast wat je hebt ontvangen".

Jer. 6:16 Zo zegt de Heere: staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.

Onthoud de basis en wandel op het pad dat de Heer ons voorhoudt. Het is de weg die naar het leven leidt.

West Londen

Deze maan ontving een jongen, wiens moeder vroeger kwam, de Heilige Geest. Hij kwam naar een zaterdag activiteit en hij had veel vragen. Voor dat hij naar huis gebracht zou worden, vroeg hij om gebed. We kijken uit naar grote dingen die gaan gebeuren. Op een zondag hadden we bezoek van Scott Capon,

geweest zijn tussen het leven van de moeder of het leven van het kind, maar God spaarde hen beide. Hun zoon is nu 16 en gezond, terwijl ze ook rekening hielden met een stille geboorte. Wat een wonderbare God dienen wij!

Yorkshire

We zijn verhuisd naar een nieuwe plaats om bijeenkomsten te houden, de vorige was een buurtcentrum, uit het centrum en moeilijk te vinden voor bezoekers. Niettemin kwam er een jonge man en hij heeft daar de Heilige Geest ontvangen, hij is bijna meerderjarig en we kijken ernaar uit dat hij gedoopt wordt.

Onze nieuwe plek is in een leegstaande winkel, die we op wonderbaarlijke wijze en tegen verlaagd tarief konden krijgen. We hadden een doop op het



Getuigenissen



Ik ben Gizella uit Hongarije. Ik ben 16 september 2018 wederom geboren. Ik had de Heilige Geest daarvoor al ontvangen en sprak in tongen. Voor ik tot de Heer kwam was ik 8 jaar heel ziek geweest, ik had van 's morgens tot 's avonds pijn in mijn onderlichaam door endometriosis. Dat veroorzaakte slaapproblemen, alleen met pillen kon ik nog slapen. 12 jaar kon ik niet full time werken, niets hielp en ik kon er ook niet over praten, het was heel moeilijk, het was een nachtmerrie. Daarom ging ik op zoek naar de Heer. Toen ik God beter leerde kennen

openbaarde Hij de waarheid aan mij en kwam de genezing op gang. Ik was altijd een verdrietig kind, mijn ouders gingen scheiden, wat mij in de war bracht, het voelde alsof ze van mij gingen scheiden. Mijn leven bestond eruit dat ik probeerde dit recht te zetten, wat natuurlijk niet werkte, dus ik werd steeds weer teleurgesteld. Toen ik in mijn nieuwe leven met God de bedoeling van het leven ging begrijpen, ging het beter, het werkte. Ik ervaarde Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij. Ik had niet meer het gevoel dat ik het gezin bijeen moest houden of dingen in mijn eigen kracht moest doen, dingen die alleen God kan doen. Het gezin van God wordt bijeen gehouden door de Heilige Geest en ik ben dankbaar dat ik daar nu een deel van ben. God heeft me verlost van de valstrik van mijn oude leven. Ik werk nu al 10 maanden full time, ik gebruik geen slaap pillen meer en ik voel me geestelijk en lichamelijk veel beter. Ik weet dat God met mij is, ik weet wie ik ben, ik streef niet meer naar dingen die boven mijn macht liggen, die zijn in Gods hand. Ik heb een blij leven in de Heer. Prijs God daarvoor.

Gizella, Hongarije



Ik ben opgegroeid in een dorp, in een eenvoudig liefdevol gezin. We spraken niet over God, ik was er ook niet in geïnteresseerd. Toen ik 11 jaar was gingen mijn ouders scheiden en werd ik eenzaam, de meeste tijd bracht ik alleen met mijn broers door. In 2017 verhuisden we naar Boedapest. Op een dag kregen we in de metro een uitnodiging voor de Revival Fellowship. De volgende dag kwam mijn broer thuis met een Bijbel in zijn hand en met het nieuws dat hij wederom geboren was. In die tijd deed ik veel aan sport en ik voelde me sterk en succesvol. Hoewel ik

er niet over nadacht, was er een grote leegte in mijn hart. Een paar maanden later werd mijn oudste broer ook wederom geboren en werd door God getroost in zijn verdriet om een verbroken langdurige relatie. Voor mij was dit heel vreemd en toen de weken voorbij gingen zag ik dat Bijbel lezen en naar de bijeenkomsten gaan hen veranderde, het gaf rust, vertrouwen, vaste grond en blijdschap in hun leven. Ik besloot te veranderen en gaf God een kans. Ik werd gedoopt door onderdompeling en God vervulde me met Zijn Geest met het bewijs van spreken in tongen op 3 juni 2018. ik was zo blij die dag. Het duurde even voordat ik ging gebruiken wat ik had ontvangen. Wat me nog sterker maakte was dat mijn vader en zijn vrouw, mijn oma en oom ook wederom geboren werden. God vulde de leegte in mijn hart. Ik bid nu en ik ben bezig met de dingen van de Heer. Hij houdt mij op het eenvoudige en rechte pad waar geen religie of immoraliteit is, alleen de eenvoudige waarheid. Hij geeft mij vrede en ik weet dat ik veilige ben bij Hem. **Martin, Hongarije**