

Revival News



Europees Maand Verslag

Januari 2020



Het jaar 2020 had een aanmoedigend begin. In dit verslag kunt u lezen over de revival die plaatsvindt in Europa, de UK en ook daar buiten.

Broeder Guillaume schrijft vanuit Suriname:

We hadden een fantastische maand. Aan het begin van de maand hadden we drie dopen. Ruth, Theresa en Jeneraisa hoorden het evangelie van broeder Delano en zuster Meredith (die toen nog in Suriname waren) en werden gedoopt.

De laatste zaterdag van de maand hadden we onze Nieuwjaars BBQ. Het was een heel fijne avond en we genoten van diverse getuigenissen, wonderen en tekenen die we met elkaar deelden.



Deze maand maakten Robert en Marleva de keus om op 30 januari te gaan trouwen. Robert en Marleva zijn een broeder en zuster met 4 kinderen en willen een goed getuigenis zijn voor God en voor de mensen om hen heen. Ondanks dat een aantal familieleden er niet achter staan, hebben ze toch de keuze gemaakt om te trouwen, want volgens de Bijbel is dat het juiste om te doen. Ondanks het feit dat er nog niets was geregeld, gingen de voorbereidingen heel goed en veel gemeente leden hielpen mee om hen een mooie trouwdag te geven.

Server News, January 2020

All the talks, songs and other items from the recent Winter camps are now added to the re-acts server for download. Lots of other stuff is also available from our own server here in Holland.

For login details or other info, e-mail me at: piet.visser@revivalfellowship.nl.



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Coming up, looking ahead:

Spring Camp Hungary 2020 April 9—13
European Convention Rotterdam NL May 21—23
European Convention London May 29 — 31
Summer Camp NL July 25—Aug 1
Summer Camp UK Aug 8—15
Suriname Camp Sept 18—23
France outreach Sept 17—20
Irish Camp Oct 21—25
Czech Camp Oct 28—Nov 1

Editorial: De Vroege Kerk—deel1

Dit is deel één van een historisch overzicht, gedocumenteerd door pastor Warren Sharrock van de Noord Londen RF assembly. Hij schrijft:

De 'vroege kerk' begint in het 2^e hoofdstuk van het boek Handelingen in de Bijbel, maar eindigt niet met Handelingen 28. In de geschiedenis zou je verwachten dat er in de Bijbel principes en patronen zouden worden neergelegd, die herhaald en vastgelegd zouden worden in de gemeentes van gelovigen, die zouden ontstaan nadat de laatste woorden waren vastgelegd. Het is moeilijk te zeggen waar in de geschiedenis de term 'vroeg' vervangen zou moeten zijn door een andere term, zoals 'vroege middeleeuwen' of zelfs 'donkere eeuwen', maar ik denk dat het jaar 380, toen keizer Theodosius het Rooms katholicisme tot de officiële religie van het keizerrijk maakte, een net zo goede datum is als iedere andere. Tot aan dat punt kunnen we zien dat er onmiskenbare vooruitgang en continuïteit in de geschiedenis van de vroege kerk is. Hoewel er soms turbulente periodes zijn, zien we vele eigenschappen van de structuur en leringen terug die zijn vastgelegd in de Bijbel. Het was in deze zelfde periode dat de omschrijving en het karakter van de Bijbel zelf werd vastgesteld. Net zoals de vroege Christelijke kerk een verzameling van verspreide en toch samenwerkende gemeentes was, verdeeld over het Romeinse Rijk en daar buiten, was de Bijbel ook samengesteld uit verspreide en toch samenwerkende geschriften, die verzameld moesten worden en gecheckt, gecontroleerd en beoordeeld. De Christelijke collectie van de belangrijkste boeken en de meerderheid daarvan die we kennen als de Bijbel, werd als zodanig algemeen aangenomen in het midden van 2^e eeuw. Maar het was nog niet officieel. Er was een soort debat van hoog geleerde mannen over de vraag wie bepaalde boeken had geschreven, zoals Hebreëen, Jakobus, Openbaringen en 2 Petrus, maar de verzameling boeken die we kennen als de 'de Bijbel', werd in de 2^e eeuw al veel gebruikt door Christelijke gemeentes in het Keizer Rijk en geaccepteerd als het door God gegeven Woord. Aan het begin van de 4^e eeuw werd een kerkenraad gehouden die werd bijgewoond door diverse 'bisschoppen' of pastoren van verschillende gemeentes om de doctrine te bespreken, leringen te bepalen en om de geschriften waar we

nu naar verwijzen als de Bijbel, te evalueren. In 367 stelde bisschop Athanasius van Alexandria een formele lijst op van de geschriften die kort daarna unaniem door de Westelijke kerk bekrachtigd zou worden als de Bijbel. Omdat de kerk zelf werd gezien als direct onder de bescherming en hoede van Jezus Christus, brengt elke functie binnen de kerk een grote persoonlijke verantwoordelijkheid met zich mee en werden de geschriften die toegestaan zijn in de Bijbel gezien als 'direct door God geïnspireerd'. Het is in deze periode dat we steeds horen van een dynamische door God gedreven kerk, die het evangelie verspreidt, vervolging verduurt, de doctrine van de Heer in stand houdt en de onschendbaarheid van de geschriften verdedigt. Hoe weten we dat? En waarom beginnen we tijdens deze periode ook de opkomst van tegenstrijdigheden in de leer te zien, samen met 'ketterijen' echte en ingebeelde? En waarom horen we tenslotte, wanneer de Rooms katholieke religie kracht verzamelt op een breed politiek en sociaal front, dan steeds minder van een kerk die we als 'bijbels' zouden herkennen? En verder, waarom was diezelfde 'officiële' kerk minder op één lijn met wat was vastgesteld in de tijd van 'De Handelingen der Apostelen'? We weten veel van wat er gaande was door al de brieven die werden geschreven in de periode van de 1^e tot de 5^e eeuw. Het schijnt dat de pastoren van de verschillende gemeentes door het hele Rijk met elkaar in contact waren, net zoals Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes naar de verschillende groepen 'heiligen' schreven in diverse 'kerken'. Deze brieven zijn heel waardevol. Dit zijn geen geschriften, maar dit is 'geschiedenis'. Zij bespreken doctrine, ze refereren aan de boeken die wij kennen als de Evangelieën en ook aan de brieven van Paulus en anderen brieven die in de Bijbel zijn opgenomen. Ze zijn er heel scherp op om de leringen van de Heer te onderzoeken en er zeker van te zijn dat ze die 'rein en smetteloos' houden. Continuïteit schijnt een heel belangrijk principe te zijn en het is duidelijk dat de schrijvers en commentatoren van deze vroege kerk zich realiseerden dat de opdracht (Markus 16:20) door Jezus aan de discipelen was toevertrouwd en door al de heiligen zou worden voortgezet in de kerken die in korte tijd ontstonden in de toen bekende

wereld. Zoals Jezus zelf profeteerde, het was een tijd van grote verdrukking en valse leer. Na de aanval door het Joodse Sanhedrin, die begon ong. in het jaar 35, inclusief een heel actieve vervolger, genaamd Saul uit Tarsus, nam de machine van het Romeinse Rijk het over. Tien keizers van Nero tot Diocletianus probeerden actief het Christendom te vernietigen. De verhalen van Christenen, mannen, vrouwen en kinderen, die werden opgeofferd als sport en vermaak in arena's en marktplaatsen in heel het Rijk, zijn waarschijnlijk niet overdreven. Het bijeendrijven, gevangen nemen en executeren van Christenen tijdens deze vervolgingen was systematisch en kwam soms tot het punt dat deze terreur campagne een gewoonte werd.

We gaan een andere keer verder en zullen dan zien dat er niet echt iets is veranderd en dat de levende kerk nog steeds doorgaat en op dezelfde manier werkt. Ps Warren



Gehoord van het Carrickalinga camp platform (Zuid Australië)

- Regel 2: Omdat wij door de Geest worden geleid wil dat niet zeggen dat we niet in verschrikkelijke situaties kunnen komen.
- Regel 1: Er is NIETS belangrijker dan waar je de eeuwigheid doorbrengt!
- Het gesproken Woord van God heeft verbazingwekkende kracht!
- Als het waar is, maakt het niet uit wat een ander denkt, of zelfs wat ik denk.
- Word niet op een zijspoor gezet door andere zaken (opwarming van de aarde, oorlog...) hou je aan het plan dat begon in Genesis.
- De duivel wil wazige lijnen zien.
- Visie krijg je door vooruit te kijken, niet in de achteruitkijkspiegel.
- Zijn we bereid om te verliezen wat nodig is om de Heer te dienen?
- Ons hart beschermen is heel belangrijk.
- God vraagt nooit om iets voor Hem te doen als Hij ons daar niet voor heeft toegerust.
- Als we geestelijk denken en handelen en geestelijke keuzes maken, zullen we de strijd winnen!



Revival in Europa

Dopen in januari: 1 in Ierland, 4 in Hongarije, 10 in Nederland, 1 in Polen, 3 in Engeland



Carlos, Almere



Brigilio (Tito), R'dam



Marieke, Almere



Yvette, Almere



Milton, Almere



James, W Londen



Abigail, W Londen



Wang Na, Dordrecht



Randi, Dordrecht



Dennis, Dordrecht



Kees, Dordrecht



Gabor, Hongarije



Sandor, Hongarije



Miriam, Hongarije



Tamas, Hongarije



Cillian, Ierland

De Revival Fellowship in:



Almere

Er zijn deze maand 4 mensen wederom geboren en we kijken ernaar uit meer revival te zien! Het eerste weekend hadden we een Nieuwjaars receptie waar veel mensen voor waren uitgenodigd, met als resultaat dat één vrouw wederom geboren werd. We zijn dit jaar begonnen met huisbijeenkomsten eens per maand op woensdag, in het huis van een broeder en zuster. Als voorbereiding voor de eerste hadden we veel outreach momenten in de omgeving van deze huizen. Er waren goede resultaten: in totaal werden er 5 mensen gedoopt tijdens de huisbijeenkomsten, waarvan 1 in Almere. Prijs de Heer, Hij zegent onze acties als we bereid zijn te veranderen en meer te doen en uit onze comfort zone komen voor meer resultaat! Een paar mooie getuigenissen om te delen: Amy (rechts boven) had een genezing ter plekke en ze leerde er iets van. Ze was op school en had heel erg pijn in haar maag. Ze ging naar een rustig plekje om te bidden en tegen de tijd dat ze terug was in haar klas, was de pijn verdwenen! Op het camp had ze veel inspirerende gesprekken gehoord, dat je niet alleen moet bidden als je God nodig hebt, maar dat je je relatie met Hem moet onderhouden door altijd te bidden. Ria was op vrijdag heel erg ziek (incl. overgeven etc.) Ze was vastbesloten om naar B&V bijeenkomst te gaan die avond en op zaterdag. Nadat ze samen met een zuster, die haar die middag bezocht, had gebeden, was ze beter en kon ze de bijeenkomsten bijwonen.

Tsjechië : Verslag van Tomas, Shelley en de kinderen van hun reis naar Australië:

We hadden het voorrecht om de fellowships in Adelaide in december/januari te bezoeken. Onderweg stopten we in Singapore en troffen nog wat gasten uit India, China en Australië, die daar op het camp waren geweest. Het was leuk om te proberen in het Chinees te zingen (en Engels) in de bijeenkomst die avond! Een groot hoogtepunt was het 2



Nieuwe vrienden in Singapore

weken durende camp in Carrickalinga, met een paar honderd broeders en zusters. Het thema was: 'Ons Fundament', uit 1 Corinthe 3:11; "Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus." Veel bijeenkomsten hadden sub-thema's voor de gesprekken, zoals: onze belofte, erfenis, roeping, visie, hoeksteen, toekomst en onze redding. Het was heel erg persoonlijk en geestelijk aanmoedigend. We zagen 2 dopen op het camp en hoorden heel veel fantastische getuigenissen, inclusief een genezing van hersen kanker, een beroerte, allergie voor eieren, depressie, chronisch lever ziekte, bescherming bij diverse auto-ongelukken en nog veel meer! Eén broeder getuigde dat hij 29 jaar na zijn vrouw tot de Heer kwam en een andere broeder legde uit hoe God zijn gehoorbeentjes weer had laten aangroeien, nadat zij waren aangetast door cholesteatoom. Er waren 17 pastors op het camp, uit Adelaide en uit verschillende delen van Australië. Het was fantastisch om zoveel broeders en zusters weer te ontmoeten en ook veel nieuwe broeders en zusters te ontmoeten met heel verschillende achtergronden. De geestelijke eenheid die we hebben is zo bijzonder! Na de reis bood het laten zien van de foto's vaak het begin van een goed gesprek op het werk en op school.

Dordrecht

Januari was een bezielende maand met veel bezoekers in de bijeenkomsten. Het was een grote stimulans om te zien dat vier broeders deze maand werden toegevoegd aan de kerk. De laatste woensdag van de maand hadden we huisbijeenkomsten op 5 verschillende locaties in Dordrecht. Die avond werden er twee mensen gedoopt, Dennis en Kees. Inspiratie uit de korte gesprekken op zaterdag

- Blijf je vragen en volharden totdat de overwinning daar is? Je kan wandelen in geloof totdat je het ontvangt.
- Geef je echt alles? Of ben je een beetje lui geworden naar je broeders en zusters toe om de extra mijl te gaan en in het zoeken van de Heer? We kunnen onze houding veranderen door de Geest.
- Als je je hand aan de ploeg durft te slaan, zal God Zijn plan voor jou onthullen.

We leerden meer van Gods vingerafdruk in de schepping, hoe Zijn glorie daarin zichtbaar is. Hij heeft alles op de meest efficiënte manier geschapen, gestructureerd naar een super efficiënt patroon (Fibonacci, golden ratio): verbazingwekkend! De laatste week was de koffiemorgen stampvol met broeders en



Koffie morgen in Dordrecht



Onze nieuwe zuster Miriam (midden) Hongarije.

zusters uit alle drie de assemblies en 2 gasten. Genieten van koffie en goede fellowship, wat wil je nog meer!

Hongarije

Groeten uit Hongarije. We hadden 4 dopen en 3 mensen ontvingen de Heilige Geest en er was een doop in Polen. Twee van de nieuwe mensen kwamen langs de hal. Eén van hen herinnerde zich dat ze jaren geleden was geweest, de Heilige Geest had ontvangen en was gedoopt, maar kort daarna was ze de weg kwijt geraakt. Nu is haar partner ook Geest vervuld en gedoopt en met de hulp van de Heer gaan ze alle aspecten van hun leven in orde maken. Onze nieuwe zuster Miriam komt oorspronkelijk van de Canarische Eilanden. Ze kwam naar een bijeenkomst in Budapest en hoorde het woord. Nadat ze was overtuigd liet ze zich dopen en ontving de Heilige Geest. Ze is nu weer terug naar Madrid, waar ze op het ogenblik woont, maar ze is van plan om terug te komen naar Hongarije om bij de broeders en zusters te kunnen zijn. Een vriend was op bezoek bij broeders en zusters toen hij plotseling een hartaanval kreeg, ze baden meteen terplekke voor hem. Nadat de ambulance was gekomen, hoorden ze dat zijn bloeddruk 60/30 was en dat hij niet veel kans had om te overleven, maar hij bleef leven na nog meer gebed. Hij is nu bij gekomen uit coma en zijn bloeddruk is goed en de doctoren zijn verbaasd.



Joanna & Cristina

De Revival Fellowship in:

We hebben een nieuwe zuster in Polen. Ze heet Cristina. Zij is de moeder van Joanna die in China woont, maar die jaren geleden in de Singapore Fellowship was gedoopt. Cristina ontving eigenlijk de Heilige Geest 20 jaar geleden al, maar ze was nooit gedoopt. Zuster Gosha helpt haar met de follow up.

Ierland

We hadden een spannende maand. In de loop van de maand hadden we 3 bezoekers in de bijeenkomsten in Kerry, door Noël, die vorig jaar is gedoopt. Eén van de bezoekers was zijn zoon Cillian, die eerst follow up kreeg, toen kwam hij naar een paar bijeenkomsten en besloot een paar weken geleden zich te laten dopen. De week daarna hadden we 2 bezoekers in de bijeenkomst en zij krijgen beide follow up. We hadden deze maand ook een Skype link met Mark & Angela Hardy uit Perth, we zongen samen choruses, deelden getuigenissen en Mark gaf een kort gesprek, het was heel opbouwend voor iedereen.

Liverpool



Anna

Deze maand is ons verslag een getuigenis van zuster Anna die in januari een genezing had. "Hi mijn naam is Anna. Ik ben blij dat ik jullie kan vertellen hoe ik de Heilige Geest heb ontvangen en werd gedoopt. Het was mijn eerste Kids Camp in 2017. tijdens het hele camp was ik aan het bidden, maar de laatste avond scheen het te klikken, want ik wilde het meer dan ooit. 1.5 week na het camp ontving ik de Heilige Geest. Ik begon in tongen te spreken. Een paar weken was ik er nog niet zeker van of het de Heilige Geest was, want ik dacht dat het teken blijdschap was en ik voelde niet veel verschil. Ik bleef bidden en op een dag liet mijn opa me in de Bijbel zien wat het teken van de Heilige Geest is —spreken in tongen en dat blijdschap de vrucht is. Het klikte eindelijk en ik wist dat wat ik had de Heilige Geest was! Daarna werd ik gedoopt. Ik was daarna heel blij dat ik een deel was van de gemeente. Laatst kreeg ik op zaterdag (25 jan.) kramp en een heel scherpe pijn in mijn maag, het deed erg zeer. Toen gingen mijn broer Sean, mamma en ik op onze knieën en baden vurig. Een minuut later ging ik naar mamma en zei, het is weg, God heeft me genezen. In Ierland was er een tijd dat ik iedere nacht nachtmerries had. Op een woensdag hadden we huisbijeenkomst in oom Paddy's huis. Ik ging naar de bidlijn en bad ervoor en die nacht en alle andere nachten heb ik heb ik geen nachtmerries meer gehad, na dat ene gebed."

Medway

Een blije januari kwam en is alweer voorbij.



Er kwam een nieuwe mevrouw, Kate, naar de bijeenkomst met haar zoon. Bij haar eerste bezoek had ze moeite de hal te vinden en ze vroeg aan een voorbijganger of zij het wist en samen vonden ze de hal. De week daarna kwam de voorbijgangster, Jo, zelf en komt sindsdien naar bijna alle bijeenkomsten. We hadden B&V met de broeders en zusters in Ierland en Finland, verbazingwekkend om een scherm te zien met vier andere schermen want er werd van verschillende locaties mee gekeken. Alex Cashford en de zusters hadden een leuke baby shower dag, ook daar waren een paar bezoekers en ook video groeten en baby tips overal vandaan. Op de laatste zaterdag van de maand was Nick Ashton er, hij presenteerde een tamelijk unieke visie op de vijgenboom in de bijbel, een waarschuwend verhaal tegen Israël om de armen niet te vergeten, duidelijke parallellen met 9/11 in de USA en volgende gebeurtenissen. Aan het eind van de avond hadden we de doop van Ben, die in het doop bad de Heilige Geest ontving.

Noord Londen

We hebben pas een prachtig en opbouwend Winter Camp gehad. Sinds die tijd zijn we met veel dingen bezig geweest. We doen allemaal ons best om elkaar op te bouwen en onze taak te volbrengen om het evangelie te vertellen aan anderen. We gaven de aftrap voor het nieuwe jaar met een 'Revival & Fellowship Night' om onze focus te richten op waar het om gaat in 2020. Het was net zoiets als oudejaars avond op het camp, met gebed, items, korte gesprekken en getuigenissen. Er waren enkele mensen die de Heilige Geest ontvingen, een mevrouw die kwam door een outreach en een andere die kwam door getuigen tegen de naaste familie.

We dachten dat jullie graag de getuigenis zouden horen van Noah, geschreven door zijn moeder Lauren.

In september 2017 toen Noah 5 dagen oud was, had hij (wat we later pas wisten)

's morgens met tussenpozen een paar aanvallen. We namen hem mee naar de spoedeisende hulp, waar de aanvallen doorgingen, maar de tussenpozen werden korter en de aanvallen duurden langer. Noah werd een lange tijd verdoofd tijdens een langdurige en heel hevige aanval en na ontelbare testen werd geconstateerd dat Noah tijdens de geboorte een beroerte had gehad. De aanvallen waren een gevolg hiervan.

De doctoren vertelden ons :

- omdat Noah aanvallen had gehad, kon dat in zijn verdere leven weer gebeuren
 - hij had in beide hersenhelften schade
 - zijn spraak zou onduidelijk zijn en zijn intelligentie zou achterlopen
 - hij zou fysiotherapie nodig hebben om de linkerkant van zijn lichaam te versterken.
- Toen Noah 9 dagen was kreeg hij een lichamelijk onderzoek en toen we de resultaten kregen waren er 0 punten van bezorgdheid en ook fysio was niet nodig. Noah kreeg met 3 en 6 maanden weer een onderzoek en bij geen van beide was er enige bezorgdheid wat betreft zijn ontwikkeling en hij heeft tot op vandaag geen enkele aanval meer gehad. Noah kreeg weer een onderzoek toen hij 2 werd, we wisten dat de kinderarts*



Noah en zijn familie

dan zou besluiten of hij logopedie nodig had of dat hij hem zou ontslaan van verdere nabehandeling. We kregen bericht dat hij niet langer de zorg van het ziekenhuis nodig had. We danken God voor Zijn wonderbare genezende kracht, voor de rust van God en voor de ondersteuning en gebeden van de broeders en zusters.

Rotterdam

2020 begon geweldig, we hadden dopen op de pas gestarte huisbijeenkomsten. Deze nieuwe opzet bracht een sfeer van verwachting, betrokkenheid en bereidheid om uit te gaan en doen waar het om draait: zielen redden. We hadden in bijna alle bijeenkomsten bezoekers, dat was heel bemoedigend. Een zuster gaf een getuigenis hoe de Heer haar hielp. Ze moet van een minimum rondkomen en haar auto had een beurt nodig en APK keuring. Ze kon zich geen reparaties veroorloven. De garage maakte een fout en daardoor hoefde ze maar een klein bedrag te betalen. De auto was gemaakt en weer

De Revival Fellowship in:



Prayer and fast in Rotterdam

gekeurd voor een jaar. Prijs de Heer dat Hij ook in zulke dingen voor ons zorgt.

Zwitserland

We kwamen weer thuis na een heel opbouwende week op Winter camp, waar we fantastische gesprekken hoorden uit het woord van God en fellowship hadden met onze broeders en zusters. We hadden deze maand B&V. Op de vrijdagavond huisbijeenkomst hoorden we een gesprek over het belang van bidden en ook hoe vasten de urgentie van het bidden benadrukt. Soms als we echt een overwinning nodig hebben, moeten we een beetje meer moeite doen en vasten is een mooi gereedschap dat we kunnen gebruiken, want het scherpt onze visie omdat we dicht bij de Heer zijn als we vasten. Later op de avond deelden we ook wat getuigenissen en gedachten, maar het belangrijkste gespreksonderwerp was, hoe we altijd de rust kunnen ervaren, in wat voor staat de wereld ook is, omdat wij weten hoe onze toekomst zal zijn en weten dat God voor ons zorgt. Prijs de Heer voor Zijn mooie beloftes.

West London

We hadden deze maand 2 dopen en 3 mensen ontvingen de Heilige Geest. James en zijn vrouw Gosia kwamen naar een zondag bijeenkomst met onze nieuwe broeder Julian. James was overtuigd, ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Abigail kwam naar een zondag bijeenkomst met haar pas geboren dochtertje. Ze kwam mee met haar tante, Pauline, die in Noord-Londen fellowshipt. Zij ontving ook de Heilige Geest en werd gedoopt. Sarah B bracht een patiënt van haar mee, Rachel, zij had ook recent de Heilige Geest ontvangen. Solomon getuigde dat hij 8 maanden had geleden aan een maagziekte. Na het winter camp realiseerde hij zich het belang van een serieus gebed. Hij werd genezen en versterkt in zijn wandel. Hij realiseerde zich dat het niet om hem gaat maar om God en hoe hij Hem het beste kan dienen. Eric getuigde hoe hij extreem veel uren in

zijn vorige baan had gestopt voor een fusie, maar toen de deal rond was, werd hij ontslagen. Hij was bezorgd omdat hij voor zijn gezin moet zorgen. Hij had een sollicitatie gesprek met een mevrouw die uit dezelfde stad kwam als zijn oma. Eric had niet de vereiste kwalificaties en vroeg ook meer geld, want het salaris was niet genoeg om van te leven. Hij kreeg de baan en ook het salaris dat hij wilde en andere voordelen en hij krijgt ondersteuning om de nodige kwalificaties te behalen.



West London

Getuigenissen



Ik woon ongeveer 130Km van Budapest. Mijn dochter Judit kwam heel wat jaren geleden tot de Heer, maar ik verwierp het evangelie, want het was vreemd voor mij. Ik was thuis en zorgde voor mijn moeder en had geen tijd om naar de bijeenkomsten te gaan, hoewel ik regelmatig over de

Heer hoorde van mijn dochter. Aan het eind van 2018 werd ontdekt dat ik een kwaadaardige tumor had. Hierdoor stelde ik me meer open voor het evangelie en in november 2018 ontving ik de Heilige Geest. De tumor was verwijderd en alles leek goed, maar begin 2019 werd ontdekt dat ik een misschien een nieuwe tumor had in een ander deel van mijn lichaam. Toen ik dit nieuws kreeg besloot ik dat het tijd was dat ik me liet dopen en dat gebeurde op 13 april 2019, want mijn dochter vertelde me heel duidelijk dat God me kon genezen. Nadat ik gedoopt was kreeg ik een aantal scans en ontdekten ze een tumor in mijn long. De fellowship bad voor mij en ik Prijs de Heer, want de tumor verdween, ik ben daar heel dankbaar voor. Mijn moeder overleed en nu kan ik regelmatig naar de bijeenkomsten gaan en ik heb gezien dat de Heer op veel manieren in mijn leven werkt. Ik ben naar het camp geweest in Tsjechië en iedere dag leer ik meer over de Heer. Ik ben heel dankbaar voor alles wat Hij in mijn leven heeft gedaan en ik ben blij dat ik nu open sta voor Zijn lering in mijn leven.

Zsuzsa, Hungary



Ik had een heel gelukkige jeugd in een liefdevol gezin. Er werd thuis nooit over God gesproken, want onder het communistische regime was dat riskant. In 2005, stierven in de loop van dat jaar mijn oma, mijn vader en mijn moeder aan een ziekte. Ik probeerde deze situatie op mijn eigen kracht aan te pakken. Ik had heel ambitieuze plannen voor mijn carrière, maar ze mislukten allemaal. Als gevolg daarvan werd ik bang en verward. In 2009 kwam ik op straat een broeder tegen die tegen mij getuigde. Ik was in het bijzonder geraakt door de boodschap dat ik een heel nieuw leven kon beginnen met een schone lei. Ik

voelde dat ik niets te verliezen had. Tijdens mijn eerste bijeenkomst ontving ik de Heilige Geest en sprak in tongen en een week later werd ik gedoopt door volledige onderdompeling. Toen ik regelmatig in tongen ging bidden, begon de Heer mij te veranderen. Ik ontving meteen troost, innerlijke rust, lankmoedigheid en geduld en een liefdevolle familie. Maar mijn wandel begon pas echt toen ik herkende dat ik mijn natuurlijke zus had vergeven, waar ik een probleem mee had gehad dat dateerde van 10 jaar terug. De Heer gaf me de moed om het openlijk met haar te bespreken en Hij zegende de hele situatie. Hierna ontving een van mijn neven de Heilige Geest en werd gedoopt. De Heer heeft mij ook in mijn werk boven verwachting gezegend. Hij heeft me geleerd voor Hem te staan, ongeacht de situatie en om mijn leven - zelfs soms ook mijn huis - met mijn broeders te delen.

Gabor, Hungary