

Revival News



Europees Maand Verslag

Januari 2021



Wat betekende januari 2021 voor u? Voor sommigen van ons markeerde het de start van een nieuw hoofdstuk of zelfs van een heel nieuw leven, het eind van een goed gelopen wandel, of weer een maand lopen naar het einddoel (in regen, zonneschijn of sneeuw!). In dit verslag ook het laatste nieuws van de broeders en zusters uit Liberia en deel 2 van de serie over « De vroege kerk »

Server News, January 2021

All the talks and items from the end-of-year conference can be found on our servers at:

live.revivalfellowship.nl

mail me for a username and Password.

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:

Pastor Pieter Visser

Kromhout 95

3311RE Dordrecht

The Netherlands

Telephone: +31 78 6146173

Mobile: +31 (0)6 22 808 977

E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl

Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Er staat nog steeds een voorjaars camp gepland in Hongarije: 1 Apr - 5 Apr. We zullen zien hoe het staat met de reis restricties als de datum dichterbij komt. Er staan 2 zomer camps gepland, één in Nederland: van 31 juli– 7 augustus en één in Engeland van 14-21 augustus. Een najaars camp in Tsjechië van 29 oktober tot 2 november. Kids Camp in Tsjechië van 22-25 juli.

Editorial: De Vroege Kerk deel 2

Introductie: Het is nu bijna een jaar nadat we deel1 publiceerden van dit historisch overzicht, onderzocht door Ps. Warren Sharrock van de Noord Londen RF. Het verklaart hoe en wanneer de Katholieke kerk het officiële "gezicht" werd van het Christendom.

Tijdens het hoogtepunt van het Romeinse keizerrijk, moedigden de autoriteiten de 'loyale burgers' aan om iedereen die verdacht werd een christen te zijn, te verraden en over te dragen. Mensen waarvan werd vastgesteld dat ze een christen waren, konden 'ontsnappen' als ze toezegden een mede christen te verraden en/of christelijke geschriften overhandigden om verbrand te worden. Openbare verbrandingen van geschriften waren heel gewoon. Het doden van christenen en het uit-eendrijven van hun gemeentes werden gezien als een noodzakelijk onderdeel van de vervolging. Als je voor een lokale magistraat werd gebracht, omdat je werd beschuldigd een christen te zijn, kon je je natuurlijk wel vrij kopen door publiekelijk een offer te brengen



Diocletianus

voor de keizer als een offer voor een 'god', door wierook te offeren in zijn naam enz. De vervolgingen bereikten een hoogtepunt onder keizer Diocletianus, wiens regering eindigde in 305 na

Chr. De brieven van de schrijvers over de vroege kerk, beschrijven deze vervolgingen. Ook te zien in moderne verslagen over Rome en brieven van Romeinse gouverneurs en politici. Sommige christenen, ongetwijfeld doodsbang voor de marteling en de gewelddadige, vernederende dood, 'herriepen' en ontkenden hun geloof. Sommigen verrieden hun mede christenen en gaven geschriften om verbrand te worden. Zij werden traditores'' genoemd, hier komt het Engelse woord 'traitor' (verrader) vandaan. We weten van deze situatie door eigentijdse beschrijvingen van die periode. De niet-christelijke historicus Tacitus schrijft dat keizer Nero begon met de officiële vervolging van de christenen na de brand die Rome vernielde in 64 na Chr. De christelijke schrijver Tertullian (ca.155 - 230 na Chr.) claimt dat Nero de eerste actieve vervolger was van de christenen. Lactantius (240 tot 320 na Chr.) bevestigt dit. Suetonius, een niet chr. historicus, zegt dat keizer Claudius, die voor Nero regeerde, de christenen uit Rome verbande, omdat ze Joodse oproer kraaiers waren,

geïnspireerd door Christus.

Clement, een vroege bisschop van Rome, schreef een brief aan de kerk in Korinthe (ca.96 na Chr.) over een executie van een apostel door Nero. Bisschop Eusebius van Caesarea, een bekende kerk historicus (ca. 275 -339) was de eerste die verslag geeft dat de apostel Paulus was geëxecuteerd in Rome tijdens de regering van keizer Nero. Het is belangrijk om te melden dat deze schrijvers niet altijd overeenstemden wat betreft de details, maar over de basis informatie waren ze het heel vaak eens. Bij voorbeeld. Er is onenigheid over hoe Petrus en Paulus geëxecuteerd zijn, maar er was brede overeenstemming in alle brieven dat het tijdens de regering van Nero was. Dus wie waren deze schrijvers en commentatoren van de vroege kerk? Het is een flexibele lijst, maar heel vaak zijn er ook vroege leiders van de kerk bij. Ze schreven geen geïnspireerde geschriften. Wat ze schreven is niet opgenomen in de Bijbel. Ze schreven brieven, commentaren en geschiedenis. Latere historici zoals Gildas en Maelgwyn of Llandaff die in de 5e eeuw schreven, hebben ook zinvolle dingen te zeggen. Het eind van het tijdperk van vervolging moet een periode van vrede en grote revival gebracht hebben. Helaas maakte keizer Constantine, die de massale aanvallen op de christenen stopte door het Christendom als een 'legale religie' te bestempelen, ook van de gelegenheid gebruik om de Rooms Katholieke kerk als het toekomstige model te kiezen voor de religie in het Keizerrijk. Dit betekende dat de bisschop van Rome te maken kreeg met de scherpe politici van het Romeinse systeem. Er waren onderhandelingen en compromissen nodig. De symbolen, tekenen, rituelen en geloven van andere religies onder Romeinse invloed, zoals die ook gevonden werden in Babylon, begonnen ook hun weg te vinden in de christelijke vorm van eredienst en geloof. Het was de bedoeling dat dit de vrede bewaarde. Oppervlakkig gezien deed het dat ook. De kerken echter, die zich aan het pure evangelie wilden houden en een apart Christelijk geloof, werden al spoedig aan de kant geschoven en/of uitgestoten. Toen Theodosius het rooms katholicisme de officiële religie maakte voor het keizerrijk in 380 na Chr. begon het proces echt. Spoedig gleed de 'officiële' kerk met de paus aan het hoofd, af in een serie van heidense geloven, inclusief aanbidding van relikwieën, verheerlijking van dode heiligen, afgoderij, wierook branden



Constantine's Vision of the cross, Giovan Francesco Penni

en aanbidding van de moeder gods.

Waarschuwing!

Wees altijd waakzaam met het mengen van geschiedenis, legende en mythes als je probeert de ware verhalen te achterhalen van deze na-Bijbelse figuren. De mens heeft een bijna onuitputtelijke drang naar decoratie, overdrijving en zelfs het maken van een stukje onvervalste geschiedenis. Maar dit betekent niet dat we verhalen over de vroege kerk die er zijn buiten de Bijbel, kleineren of negeren. De geschriften in de Bijbel zijn veilig. Dat weten we. Die zijn getest en uitgeprobeerd gedurende de laatste 2000 jaar. Het is ons 'dit moeten we weten' handboek voor onze zaligheid.

We gaan hier een andere keer mee verder en zullen dan zien dat er eigenlijk niets is veranderd en dat de levende kerk nu de zelfde uitdagingen tegenkomt en doorgaat om op de zelfde manier te handelen.



Ps Warren Sharrock

Gehoord van het platform:

- God kan echt alles. Het enige dat Hem stopt is als we Hem beperken in ons verstand.
- God is goed. God is getrouw. God zal er ALTIJD voor je zijn.
- Ervaar, leer, wees gefocust.
- Wees niet te druk bezig met de dingen van deze wereld.
- Er ligt een fantastische dag voor ons.
- Wat is jouw plan en doel?
- We zijn nu kinderen van God— we laten ons door Hem leren en niet door onze oude invloeden.
- Bouw wat God van ons vraagt, in overeenstemming met Zijn blauwdruk.
- De kerk is een veilige plaats, zoals achter een zeedijk. Ga niet op het strand lopen als de grote golven komen.

Revival in Europa en de UK

Dopen in januari: 2 in Hongarije, 3 in Nederland



Nachedska, Rotterdam



Meinjanine, Almere



Afori, Dordrecht



Andras, Hongarije



Benji, Hongarije

2 COR 6 : 2
... zie, nu is de
welaangename tijd;
zie, nu is de dag der
zakigheid

Foto's uit diverse fellowships



Holland



UK



UK / Hongarije



Holland



Holland



Frankrijk



Holland

Nieuws van de Fellowship in Liberia

Hallo allemaal.

Het Covid -19 virus vertoefte duidelijk onder de mensen, daar zijn we niet verbaasd over, want de Heer vertelt ons daarover in de Bijbel. Toen wij door deze pandemie werden getroffen, kondigde de regering van Liberia een nood lockdown en uitgaansverbod aan.

Alle sociale activiteiten werden hierdoor getroffen maar we komen nog steeds bijeen voor de bijeenkomsten zonder ons druk te maken om mondkapjes en de social distancing.

Om ons heen werden veel kerkmensen gearresteerd omdat ze zich niet aan de regels van de regering hielden. Maar de veiligheidsdienst hield ons niet tegen om bijeenkomsten te houden. Toen wisten we dat de Heer daar voor zorgde.

Maar, we kunnen niet naar andere landen reizen en mensen van andere landen kunnen Liberia niet binnenkomen.

De grenzen zijn gesloten en deze beperkingen gelden nu vijf maanden. We hebben opbouwende bijeenkomsten.

Onze zuster Yassa Kollie is gaan slapen in de Heer. Vandaag hebben we haar lichaam vervoerd van het mortuarium naar haar geboorteplaats, waar ze begraven zal worden. We blijven ons verblijden in de Heer, ondanks de natuurlijke uitdagingen. God bless.

Broeder Jude C. Nwachukwu
RFL



Sunday meeting



Sunday meeting

Hongarije : Benji en Kata's huwelijk

We vierden de bruiloft van Benji en Kata en omdat ze in verschillende landen woonden en studie verplichtingen hadden, moesten ze daar drie jaar op wachten.

In januari was de dag waarop ze samen, als man en vrouw aan hun wandel begonnen.

Het was heel jammer dat door Covid de familie van Benji niet kon overkomen uit Australië en ook van Kata konden maar een paar familieleden aanwezig zijn. Het was echter een getuigenis voor de Heer en voor het bruidspaar. Het werd wereldwijd voor de hele familie in de Heer uitgezonden.

Het was echt een gezegende dag, broeders en zusters hadden de hal versierd en foto's van iedereen die er normaal gesproken bij zou zijn, op de stoelen gelegd. Benji en Kata waardeerden dat echt. Na de dienst wachtten veel broeders en zusters buiten om het bruidspaar een fantastische toekomst te wensen.



Getuigenis van de moeder van de bruid, zuster Angéla

De trouw locatie was gesloten wegens Covid en ze konden niets anders vinden. De Heer zorgde ervoor door een persoon waar ze het niet eens aan gevraagd hadden.

Ze hadden een contract met een evenementen organisator waarin stond dat ze de volle prijs moesten betalen ook als er wegens de Covid regels maar weinig mensen mochten komen. Pijns de Heer, het geld voor alle ongebruikte diensten werd terugbetaald.

Het weer op de trouwdag was bewolkt, maar dat vonden ze niet erg, het was perfect voor de foto's.

Gasten die niet in de Heer zijn waren bezorgd over een "Zoom trouwerij" maar nadat ze gezien hadden hoe de broeders en zusters het toch bijzonder maakten, was hun positieve feedback een groot getuigenis voor de Fellowship.

De Revival Fellowship in:

Almere

Door een familielid van zuster Angelique uit Rotterdam, werd deze maand een jonge dame in Almere wederom geboren. Ze woont in de provincie Groningen, dat is ongeveer 2 uur van Almere. Ze kwam samen met een vriend, haar broer en zijn vriendin, een auto vol om onze bijeenkomst te bezoeken. Ze waren allemaal onder de indruk van wat ze zagen en hoorden, we hopen dat ze actie gaan ondernemen. We gingen deze maand ook naar Amsterdam om daar het evangelie te verkondigen, dicht bij waar zuster Marsha en broeder Armand wonen. Het resulteerde in een paar contacten en enkelen baden om de Heilige Geest te ontvangen. We gaan vrolijk door met fellowship hebben en bemoedigen elkaar om positief te zijn en te proberen met mensen in contact te komen waar we ook zijn. We zien heel vaak dat mensen meer en meer uitroepen tot de Heer, probeerend antwoorden te vinden en dan komen wij, daar neergezet door de Heer. Op de juiste plaats en de juiste tijd om het Woord van God te verkondigen. Onze activiteiten van de laatste weekenden waren: een items avond, een weekend van bidden en vasten, een presentatie over het boek Openbaringen en over 'Wie wij zijn'. We prijzen de Heer dat we nog steeds kunnen samenkomen en de dingen met elkaar kunnen delen die we leren in deze tijd.



Kaarten maken voor het missiefonds Almere



neem contact op voor de login code. Aan het begin van de maand gingen we wandelen met de Fellowship, ook bezoekende familie ging mee. We ontvingen ook geestelijke bemoediging tijdens ons online Bidden en Vasten. De kinderen genoten van hun online zondagschool en Bijbel klas lessen, met onderwerpen als, Adam en Eva, het belang van de Heilige Geest en hoe je goede beslissingen maakt. Ze hebben ook feiten verzameld en later gedeeld over verbazingwekkende dieren, geschapen door onze God.

Getuigenis van broeder Nikolay

Nikolay was wederom geboren in januari 2016. Hij had lange tijd gezocht naar de



juiste kerk en het ware evangelie en hij hoorde het uiteindelijk van zijn dochter. Toen hij de Heilige Geest ontving en was gedoopt door volledige onderdompeling was hij genezen van zijn slechte gewoontes. God heeft heel veel gedaan in zijn leven tijdens deze 5 jaar dat hij in de Heer was; genezingen, wonderen en voorzoningen. Nikolay kreeg op wonderlijke wijze een baan, toen dat onmogelijk was zonder registratie. Toen hij de diagnose leverkanker en hepatitis C kreeg,

overleefde hij de operatie om de tumor te verwijderen en de dokter gaf hem nog slechts 2 weken te leven. De Heer deed een wonder en gaf hem nog 2 jaar. Nikolay is in de Heer gaan slapen op 10 januari 2021. Hij was een fantastisch echtgenoot en vader, heel geliefd door zijn familie en de broeders en zusters. We zullen hem missen.

Dordrecht

We begonnen het nieuwe jaar met een 'Leer ons kennen' avond met muzikale items, getuigenissen en een kort gesprek. We zagen een interessante presentatie over de zeven feesten in het Oude Testament en hoe die een aankondiging zijn van de eerste en tweede komst van Jezus. We genoten van het bezoek van broeders en zusters uit Rotterdam en Almere. De laatste zondag van de maand gingen een paar broeders en zusters outreachen tussen de bijeenkomsten. Ze spraken tegen een mevrouw die meekwam naar de bijeenkomst die dag. Ze ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Ze is heel blij met haar nieuwe leven in de Heer.

Frankrijk

We hebben deze maand het outreachen op de lokale markt weer opgepakt, na een bidden en vasten met de focus op revival. Aan het eind van de maand bracht een zuster een vriendin mee naar de zondag bijeenkomst.



Nieuwe muzikante Angers

Tsjechië

Deze maand baden we voor de laatste keer met onze broeder Nikolaj uit Oekraïne via Zoom, maar we blijven bidden voor zijn familie en andere broeders en zusters in onze wekelijkse Zoom bid sessie 7pm (behalve op woensdag). De regelmatige bid sessies zijn een goede manier om de eenheid te bevorderen tijdens de huidige lockdown, en houd ons gefocust op bidden voor elkaar. Iedereen is welkom om mee te doen,



Tsjechië

De Revival Fellowship in:

Die realiseerde zich toen dat ze de Heilige Geest al had ontvangen. We hebben haar aangemoedigd om in tongen te gaan bidden om er aan te wennen de Geest te gebruiken. Ze is de week daarna gedoopt. Het is goed om te weten dat het virus niet het enige ansteekelijke in de lucht is op het moment, het evangelie is dat ook!

We hebben veel getuigenissen van zegeningen gehoord: een zuster had een afspraak bij de specialist nodig en kon dat op z'n vroegst in april krijgen. Nadat we er samen voor hadden gebeden in de donderdag bijeenkomst, kreeg ze een afspraak voor de volgende week. Een andere zuster vertelde dat haar kind wat problemen had met het omgaan met de andere kinderen op school door de taal barrière en door pesten. Na gebed veranderde de situatie—haar dochter spreekt Frans en is blij om naar school te gaan met haar nieuwe vriendinnetjes. Een echtpaar dat recent terug is verhuisd naar Australië, getuigde van al de wonderen die God voor hen die reis heeft gedaan. Bijvoorbeeld, hoewel er slechts 26 mensen het vliegtuig in mochten van de 100 die hadden geboekt, konden zij zonder problemen mee. Prijs de Heer.

Hongarije

Groeten uit Hongarije, waar 2 mensen werden gedoopt en 3 de Heilige Geest ontvingen. Een nieuwe broeder liep wat rond, hij voelde zich ongelukkig en wilde de Heer vinden, toen een van de broeders hem ontmoette en het ware evangelie vertelde. Hij was meteen overtuigd en we gingen naar de hal en vulden het



Isaiah 35:1-2
The desert shall rejoice, and blossom as the rose. It shall blossom abundantly



Liverpool Revival Fellowship
 Zoom Presentation

bad met ketels kokend water en een hoop koud erbij om hem te dopen door onderdompeling. Hij was zijn hele leven een God vrezend man geweest en had te veel kerken bezocht, maar hem was nooit verteld over dopen door onderdompeling of het spreken in tongen. Na het dopen werd met hem gebeden en hij ontving meteen de Heilige Geest en sprak in tongen, hij was heel gelukkig. Een andere nieuwe broeder was kortgeleden gescheiden van zijn vrouw die pas wederom geboren was. Maar door de bijzondere veranderingen die er gebeurden in het leven van onze nieuwe zuster, kwam hij naar één of twee bijeenkomsten en hij realiseerde zich dat hij fout was geweest met zijn Pentecostal ideeën en leringen die hij daar had gehoord en hij liet zich opnieuw dopen. Hij komt nu naar de bijeenkomsten, hij weet dat er veel moet veranderen maar dat de Heer hem daarbij zal helpen.

- De fellowship bad voor een jongen met grote tumoren en ze beginnen te krimpen, de doctoren hielden dat niet voor mogelijk en hadden de jongen opgegeven.

- de dochter van één van de zusters had een wrat op haar vinger, die ging weg na gebed.

- Een geest vervuld echtpaar bad voor bescherming door de Heer voor hun zoon tijdens zijn operatie en hij kwam er goed door heen, ze zijn heel dankbaar.

-Een zuster had wat probleempjes op haar werk en moest echt iemand vergeven wat ze heel moeilijk vond.

Er volgden een aantal gesprekken over vergeving en daardoor overtuigd, bad ze ervoor en binnen een paar uur ontmoette ze die persoon en ze sprak ermee en vergaf hem. De Heer hielp haar het juiste te doen. We hielden outreaches in Boedapest en in een plaats 150km verderop genaamd Soltvadkert, waar een aantal mensen geïnteresseerd was en een aantal de Heilige Geest ontvingen en werden gedoopt.

Ierland

We hebben diverse niveaus van lock down gehad deze maand en we zijn weer terug naar Zoom voor onze bijeenkomsten. Op vrijdagavonden hebben we "Kennis gesprekken" via zoom, dan is er een gesprek over een onderwerp dat iemand heeft onderzocht of waar hij in is geïnteresseerd. Onderwerpen die we hebben gehad: het boek Openbaringen, Als vogels in de lucht, De afschaffing van de slavernij en De Sterren. We hebben na

ieder onderwerp ook een informele "Vragen en Antwoorden" sessie. We hebben ontdekt dat dit heel informatief en opbouwend is. Nog iets wat heel positief is, twee mensen zijn terug gekomen die we al een poosje misten en ze brachten ook een bezoeker mee. Al met al is het een goede maand geweest, ondanks alles wat er rondom ons gebeurt.



Outreaching in Soltvadkert, Hungary



Outreaching in Angers, France

De Revival Fellowship in:

Liverpool

We hadden een fantastische presentatie van Pastor Steve over de profetieën met betrekking tot Israël en een Bijbelquiz. We hadden wat geschriften uit Spreuken voor de hal gezet (zie foto's op blz. 8). De broeders en zusters zijn blij dat ze kunnen samenkomen en onze Zoom follow ups gaan iedere week door. We kunnen op zondag bijeenkomst hebben in de hal maar 's woensdags hebben we Zoom bijeenkomsten. Julie uit Nieuw Zeeland en de familie Taylor uit Hongarije bezochten onze via Zoom deze maand.

Poole

De maand januari was rustig doordat we weer in lock down waren, maar we konden nog steeds bijeenkomst en fellowship hebben in de hal op zondag. Aan het begin van de maand hadden we bidden en vasten en diverse broeders gaven een opbouwend gesprek over het thema "Leer van Mij". Eén van de gesprekken ging er over, dat als trots om de hoek komt kijken, we stoppen met leren van Jezus. Een zuster vertelde in haar getuigenis dat ze een flinke hartaanval kreeg en naar het ziekenhuis moest. Nadat de doctoren niets meer voor haar konden doen, hebben haar familie en de broeders en zusters voor haar gebeden en was ze genezen! God is onze hoop, niet de mens! We genoten van een wandeling in de omgeving (op gepaste afstand), de lucht was stralend blauw maar het was wel koud. We hadden ook een avond met Bijbelquiz en cake, het was weer een mogelijkheid om de Bijbel te verkennen van Genesis tot Openbaringen, het was heel leuk. Een presentatie over 'de mens op de 6e dag' was heel verhelderend. Hier waren ook

broeders en zusters uit Kaapstad bij aanwezig, zij doen vaak mee met de Zoom bijeenkomsten en voelen zich bijna een deel van onze Fellowship. Dat is één van de goede dingen van deze situatie, we ontmoeten broeders en zusters die we anders waarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet. We hadden ook een avond met vragen en antwoorden, een goede gelegenheid om onze kennis van de geschriften uit te breiden. Broeder Scott uit Medway was er ook bij. Het is fijn dat we toch samen tijd kunnen doorbrengen, ook al houden de omstandigheden ons apart. God Bless !



zuster Nini

Rotterdam

Aan het begin van dit jaar moesten we afscheid nemen van onze zuster Nini, toen zij overleed. Nini kwam tot de Heer door haar zus Angelique en ze is vele jaren een trouwe dienaar geweest van de Heer. Tijdens de afscheidsdienst vertelde de manager van haar werk dat ze daar altijd een goed getuigenis was geweest. Ze was altijd bezig, voor de Heer en in haar werk en was een voorbeeld voor veel mensen. Broeders en zusters zullen haar altijd herinneren als een blijde, dankbare en

opgewekte zuster, altijd in voor een lach. Prijs de Heer dat we een toekomst hebben met Hem en dat dit afscheid tijdelijk is.

"Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren."
Rom. 14:8.

We begonnen op vrijdagavond met Zoom bijeenkomsten voor de huisgroepen. Een mooie gelegenheid voor hen die de fysieke bijeenkomsten niet bijwonen om contact te hebben met de broeders en zusters.

Zwitserland & Duitsland

We begonnen de maand met een Zoom bid avond samen met onze zusters in Duitsland. Het is heel fijn om elkaar wat vaker te zien, al is het via Zoom, maar zo we kunnen we toch fellowship hebben en getuigenissen delen en vertellen over de goede dingen die de Heer voor ons doet. We hadden ook een Zoom bijeenkomst met de broeders en zusters van West Londen. Broeder Stephan gaf een gesprek over "beslissingen nemen." iedere beslissing die we nemen zou in overeenstemming met Gods wil moeten zijn, want onze daden en beslissingen zullen altijd onze wandel en de kerk beïnvloeden. Yasmine vertelde in haar getuigenis, hoe ze als jong meisje naar de fellowship kwam en daarna lange tijd verdrukkingen had van haar moeder en uit huis werd gezet, waarna ze bij Stephan en Zsuzsa kwam wonen, wat echt een zegen was. Zsuzsa vertelde in haar getuigenis dat haar huwelijk was hersteld door God, nadat haar man Stephan tot de Heer kwam. Zuster Margaret uit Duitsland vertelde hoe ze tot de Heer kwam in PNG. God heeft haar leven en haar karakter totaal veranderd. Luise vroeg gebed voor haar heup waar ze last van had en God genas haar helemaal.

Er zijn heel veel wonderen die God gedaan heeft en het is fantastisch om dat met iedereen te kunnen delen. God bless.



De Revival Fellowship in:

West Londen

Deze maand overleed onze geliefde broeder Nicolai uit Oekraïne. We waren gezegend dat hij onze broeder was; hij was altijd blij in de Heer en zijn getrouwheid was een voorbeeld voor ons allemaal. Hij zal worden gemist. Maar we kijken uit naar die grote dag als de Heer terugkomt.

(lees zijn getuigenis op blz. 5)

We hadden bezoekers in de bijeenkomsten, meestal door persoonlijk getuigen. Eén man ontving de Heilige Geest maar moet nog gedoopt worden. We hadden fantastische fellowship met onze broeders en zusters uit India toen we een gezamenlijke avond hadden van V en A. Dit werd gevolgd door een gesprek van broeder Vijay uit Hyderabad over; 'Laat de Heer de bestuurder

van ons leven zijn'. We hoorden ook gesprekken van broeder Stephan, Ps. Sammy, broeder Edouard en broeder Joseph. En laten we ook niet vergeten een gezamenlijk bidden en vasten met Ierland en de UK. Wat een feest! We zijn allemaal weer goed gevoed. Een zuster

vertelde dat haar huwelijk weer was hersteld nadat ze tot de Heer was gekomen. Een broeder getuigde dat hij zijn studie geld bijeen kreeg, hoewel dat niet mogelijk leek en een zuster getuigde van een genezing van haar hoofdhuid, voor ze naar de arts zou gaan.



Outside the hall, Liverpool

Getuigenissen

Mijn familie was er één zoals er zoveel zijn. We spraken nooit over God. Maar op de één of andere manier had ik toch een besef van hemel en hel en ik wist dat ik niet naar de hemel zou gaan, want ik was geen goed meisje. Mijn relatie met m'n ouders ging bergafwaarts, maar we wisten niet hoe we dat moesten fixen.

In 1993, ik was toen 9 jaar oud, hoorde mijn zus het evangelie van haar leraar op school en sprak er thuis over. Later dat jaar kwam mijn hele familie tot de Heer. Ik genoot van het leven in de fellowship. Mijn relatie met m'n ouders verbeterde, want ze gingen met de wijsheid van God de zaken bekijken. Ik ontving 2 jaar later de Heilige Geest toen ik 11 was. Maar mijn wandel met God begon pas echt op de middelbare school toen ik echt de kracht van de wereld zag. Ik realiseerde me dat ik geen deel van die wereld wilde zijn en dat ik moest kiezen tussen God en de wereld. Toen ik de juiste beslissing nam was ik heel blij en God zegende mij en mijn relatie met mijn ouders werd steeds beter en nu hebben we een fantastische relatie.

Toen ik 18 was kreeg ik de ziekte van Pfeiffer en mij werd verteld dat ik zeker 6 maanden behandeling nodig had. Ik wilde dat niet, dus mijn familie en de broeders en zusters baden ervoor en ik was binnen 2 weken genezen. Ik ben ook getrouwd in de Heer en we hebben 4 kinderen. Ik had met 3 van de zwangerschappen serieuze complicaties en levensbedreigende situaties, maar God had altijd Zijn beschermende hand over mij en de kinderen en ze werden allemaal gezond geboren. Drie van onze kinderen zijn nu ook wederom geboren. Door de jaren heen heb ik Gods bescherming ervaren in veel situaties, zoals reizen, gezondheid en relaties.

God herstelde mijn huwelijk, genas mijn gebroken hart en mijn relatie met de kinderen. Ik heb geleerd dat wat ik heb in dit leven niet aan mij te danken is, maar het is Gods genade en glorie en ik kan Hem alleen maar danken voor alles wat ik heb.

Pavla, Tsjechië



Mijn getuigenis begint toen ik ongeveer 4 jaar oud was. In die tijd was mijn vader op zoek naar de waarheid en de zin van het leven. Hij begon ons mee te nemen naar kerken. Ik herinner me dat ik zelfs op die jonge leeftijd vond dat de rooms katholieke kerk aan het eind van de straat een vreemde plaats was. Waarom was het er zo donker? Waarom al die schilderijen en beelden? Na

een poosje gingen we naar de Revival Fellowship en zelfs ik kon het enorme verschil zien, ook op die leeftijd.

Toen ik 6 was ontving ik de Heilige Geest en sprak ik in tongen. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling. Ik ben God heel dankbaar dat Hij ervoor heeft gezorgd dat ik Hem kende vanaf mijn kindertijd. Wie weet hoe mijn leven eruit had gezien zonder Hem! Sinds die tijd heeft God mij geleid en geleerd, in het bijzonder sinds ik een jaar of 15 was, toen ik echt de vreugde ontdekte van het bidden in tongen en het lezen van Zijn Woord.

Er zijn teveel genezingen, beschermingen en zegeningen geweest om ze allemaal op te noemen. God beschermde ons op weg naar het camp van wat een heel groot ongeluk had kunnen zijn, toen ik onderweg in slaap viel achter het stuur. Pries de Heer dat er niets ergs gebeurde. God heeft me geleerd om op Hem te vertrouwen voor noodzakelijke dingen. Ik ben zo blij dat ik weet dat die last niet op mijn schouders rust, maar als ik blijf doen wat ik doen moet dan heeft God de toekomst in Zijn Hand; Hij heeft altijd voorzien.

Ik ben God heel dankbaar dat hij mij heeft geholpen een beter mens te worden en ik kijk ernaar uit om te zien hoe Hij mij ook in de toekomst zal veranderen, om meer en meer zoals Jezus Christus te worden; dat is het doel. Ik hoop dat we elkaar spoedig weer echt kunnen ontmoeten.

Daniel, Tsjechië