

Revival News



Europees Maand Verslag

Januari 2023



Verschillende mensen, verschillende plaatsen...maar dezelfde lach op hun gezicht! In deze editie delen we nieuws van meer dan 10 assemblies in Europa en de UK; verschillende locaties, zelfde job voor de Heer, zelfde boodschap, zelfde blijdschap in de Heilige Geest. **Foto's– boven: Poole fellowship, UK; onder v.l.n.r.: Bijbel studie op Kids weekend in Hongarije ; in de bijeenkomst in Almere; Mexicaanse dinner night in Medway, UK**

Server News, January 2023
Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:
Voorjaars camp, Hongarije: 6-10 april
Contact: nigel.taylor@dufon.hu
Rotterdam conventie: 18-20 mei
Zomer camps:
Nederland: 29 juli – 5 augustus
Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl
UK, 12-19 augustus
Contact: steveamurphy61@gmail.com
50 jarig Jubileum Liverpool: 1-3 sept.
Contact: Ps Denis +447877 124 202
Najaars camp, Tsjechië: 27-30 oktober
Contact: oldrich.tremil@volny.cz

Editorial: Jezus komt terug.

Deze boodschap horen we al ongeveer 2000 jaar. Hij is nog niet terug. Waarom niet? De Bijbel: **2Petr. 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet, (gelijk enigen dat traagheid achten) maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.**

In de voorgaande verzen is er een vergelijking tussen de vloed ten tijde van Noach en de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde.

Beide zijn/waren momenten van oordeel en een nieuw begin. Beide zijn/waren profetieën en worden/werden gevolgd door waarschuwingen.

Nu de toekomst:

Zach. 14:1 Ziet, de dag komt den Heere,

2 Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3 En de Heere zal uittrekken en Hij zal strijden tegen de heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft ten dage des strijds.

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote

vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft naar het zuiden.

Als we naar de kaart kijken lijkt het



erop dat de aarde zich heeft voorbereid voor dit ontzagwekkende evenement. Er lopen een groot aantal



breuklijnen in de aardkorst en één daarvan begint in Kenia, gaat dan naar het noorden en voegt zich bij een andere in Turkije die op dit ogenblik een

aantal aardbevingen veroorzaakt.

In het nieuws:

Meer dan 20,000 doden en de verwoesting is vreselijk.

Deze breuklijn loopt inderdaad door



Israël en een zijtak hiervan loopt onder de Olijfberg.

De profeet Zacharia wist dat niet, maar God wist het. Tegenwoordig is de top van deze berg betrokken bij veel onenigheid. Het is vaak in het nieuws als mogelijke katalysator van de grote strijd. (Zach. 14:2)



Dus, de profeet vertelt ons dat deze berg in tweeën zal splijten en dat het de plaats zal zijn waar Jezus terugkomt.

Waarom is het nog steeds niet gebeurd, bij voorbeeld in 1975?

Ik, mijn familie en letterlijk honderden mensen zouden de mogelijkheid gemist hebben op een eeuwig leven. Ik ben heel blij dat Hij gewacht heeft op mij persoonlijk en op veel mensen die ik ken.

De toekomst, wie zal het weten?

Op wie wacht Jezus nog en wat is onze rol in het vinden van de laatste persoon?



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Eenheid met God is vol van hoop.
- Welke keuze we maken bepaalt de uitkomst.
- Bepaal je koers anders zal je pijnlijk afdrijven.
- God wil dat we bruikbaar zijn; Hij wil dat we hem aanroepen.
- Onze zaligheid gaat niet alleen ons aan. We hebben een opdracht.
- Wees overtuigd: God is bij machte.
- De mensheid heeft valse hoop, wij hebben echte hoop.
- Doe waar God blij van wordt — dat is het recept voor succes.
- Bij alle beslissingen moeten we onszelf afvragen: “wat is goed voor mijn ziel?”
- Neem Gods woord dagelijks tot je — het is zoet voor je ziel!
- Je oogst alleen wat je nu zaait.



Revival in Europa en in de UK

Dopen in januari: 4 in Hongarije, 3 in Nederland, 2 in de UK (1 op de foto)



Meer van het Winter Camp en uit de wijngaard



De Revival Fellowship in:



Mini talks & testimonies, Almere

Almere

Een frisse nieuwe start, iedere dag, iedere maand en ieder jaar. We wensen jullie allemaal een gezegend jaar met veel revival! Er werden deze maand 2 mensen wederom geboren, daar waren we erg blij mee! Gabriella, een collega van zuster Beryl, hoorde het evangelie op het werk en kwam gewoon naar een bijeenkomst en gehoorzaamde het woord van God. Ze was heel blij dat ze een heel nieuw leven kon beginnen. Susette kwam langs na een outreach. Ze benaderde een paar zusters die in het centrum aan het outreachen waren en ze kwam diezelfde dag en werd wederom geboren. Ze was daarvoor in een andere kerk al gedoopt, maar het leek haar beter om het weer te doen, want ze was er niet van overtuigd dat het eerder gedaan was zoals de Bijbel zegt. Op een avond van mini – gesprekken en getuigenissen, waren er drie jonge broeders die hun favoriete geschrift deelden en hun moeders gaven hun getuigenis. Sherino deelde zijn favoriete geschrift Jesaja 43:19 en vertelde wat het voor hem betekent: dat wij door gebed de weg kunnen vinden uit de woestijn (de manier waarop God zijn gebed beantwoordde om zijn weg tot God terug te vinden). Daarna vertelde zuster Marscha hoe haar relatie met haar zoon Sherino hersteld was, nadat de Heer haar had geleerd om compassie en begrip te hebben, dat ze moest veranderen. We hadden ook een nieuwjaars receptie, bidden en vasten, een mooie presentatie over het ontstaan van de fellowship in Nederland en outreaches.



De aller jongsten in Almere

Bristol

Het voelde als een drukke maand in Bristol, met een mooie dag van bidden en vasten om het jaar mee te beginnen en zoals we ook door willen gaan. We hebben in januari ook een nieuwe Bristol Revival Fellowship website geïntroduceerd, die lokale getuigenissen, de gegevens over de bijeenkomsten en ons archief met gesprekken zal bevatten.

We kunnen dus makkelijker gevonden worden: bristolrevivalfellowship.co.uk We hadden deze maand heel fijne bezoeken van de Byrne en O'Brien families uit Liverpool, waar we heel goede fellowship mee hadden en we hoorden inspirerende gedachten van hen over de contrasterende onderwerpen 'Welwillendheid' en 'Apathie'. We hadden ook een paar informele 'Maak kennis met mijn kerk' avonden waarbij we een aantal nieuwe gezichten zagen. We hadden onze eerste straat outreach in de lokale hoofdstraat en we konden heel veel pamfletjes uitgeven. De volgende dag kwam een vrouw die vlak bij de hal woont, navraag doen, dat geeft ons hoop voor meer vervolg in de komende weken. We genieten ook van veel lunches en maaltijden die we samen hebben en waar de fellowship nog beter is dan het eten.

Dordrecht

We begonnen het jaar met een Nieuwjaars receptie met lekkere hapjes, muzikale items en fijne fellowship. Ook werd het evangelie verteld aan de bezoekers die er waren. Deze maand hadden we een presentatie over de wonderbare bevrijding van Jeruzalem in 1917, zoals geprofeteerd in Jesaja 31:5: *'Gelijk vliegende vogels, alzo zal de Heere der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook uithelpen.'* Wat een accurate en precieze profetie! Aan het eind van de maand trouwden onze broeder Laurens en zuster Manuela. We zijn



Felicities voor Laurens & Manuela, Dordrecht

heel blij voor hen en wensen hen een gezegend leven, samen met de Heer.



Fellowship at Vancouver meeting

Frankrijk

In januari bezochten Edouard, Meg en de kinderen, als laatste onderdeel van hun reis in Canada de assembly in Vancouver. Het was een grote zegen: het welkom door de broeders en zusters van Vancouver was geweldig en het was fantastisch om de eenheid met de broeders en zusters daar te ervaren. Een zuster vertelde dat ze, 20 weken zwanger, nog steeds niet in aanmerking kwam voor gezondheidszorg, door de visum status, ze had dus totaal geen zorg voor de baby. Na gebed probeerde ze weer de gezondheidszorg te bellen en deze keer werd haar verzekerd dat ze zorg kreeg en werden er afspraken gemaakt. Een echo liet zien dat alles goed was met de baby, prijs de Heer! Haar man vertelde dat hij altijd op dezelfde tijd van huis ging naar zijn werk. Op een morgen, voor onduidelijke reden, ging hij later weg. Onderweg was er file door een ernstig auto ongeluk dat verderop gebeurd was. Hij prijst de Heer voor bescherming, als hij op de normale tijd was vertrokken was hij er misschien bij betrokken geweest. In Frankrijk heeft Alain ook de bescherming van de Heer ervaren toen hij aan het werk was in onze nieuwe hal. Omdat het gebouw 10 jaar had leeg gestaan ging hij ervan uit dat er geen stroom aangesloten was. Hij was bezig aan de stoppenkast, trok alles eruit en werkte zonder extra voorzorg. Later toen het energie bedrijf alles aansloot, beseft Alain dat in feite de elektriciteit nooit afgesloten was geweest en dat de draden onder stroom stonden. Hij dankt de Heer voor Zijn bescherming.



Alain, France

Hongarije

Winter Camp gaf ons een goede start voor het nieuwe jaar. In januari doopten we 4 mensen, die ook allemaal de Heilige Geest hebben ontvangen. Eén van hen woont in Lajosmizse, waar we pas zijn begonnen met woensdag bijeenkomsten. We organiseerden een weekend voor de teenagers

De Revival Fellowship in:



Kids' weekend, Hungary



Medway prayer & breakfast

Poole

De maand januari was lang en koud maar de warmte van de fellowship maakte ons weer blij! Onze broeder Soko was er niet best aan toe, maar door de kracht van het gebed en de genade van God kwam hij er weer bovenop. Hij heeft een fantastisch en zeer

met Bijbel studie en discussies om hen te helpen met de wereldse uitdagingen en de typische problemen die bij hun leeftijd horen. We hadden ook leuke activiteiten. Een zuster hoorde van een kind met een ongeneeslijke hersen tumor, ze bad voor de mogelijkheid om de ouders te ontmoeten, zodat ze met handoplegging voor het kind kon bidden. God maakte dat mogelijk. Ze ging samen met haar man op bezoek en ze baden. Een vriend van de familie die daar was om te vertalen, ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Net zo iets gebeurde bij een andere zuster. Zij ontmoette een bekende waarvan het kind een ongeneeslijke hartziekte had. Ze bood aan te bidden, ging naar hun huis, vertelde het evangelie en een vrouw werd diezelfde dag gedoopt en ontving 2 weken later de Heilige Geest. Een broeder dankt de Heer voor genezing van zijn pols tijdens het bidden en vasten. Een zuster bad voor een collega die geen kinderen kon krijgen, ze is nu zwanger. Een broeder ervaarde bescherming toen hij een snoer gebruikte:

We hadden een fijne tijd, toen we herinneringen deelden aan Kath en samen choruses zongen. Tayler kwam terug van bezoek aan haar familie in Nieuw Zeeland. Ze bracht ook tijd door met de broeders en zusters in Wellington en deelde enkele getuigenissen. Er komen steeds bezoekers in de bijeenkomsten, die komen kijken wat we doen. We hebben met een paar mensen kunnen bidden voor de Heilige Geest. Verschillende families uit Liverpool hebben deze maand een bezoek gebracht aan de Bristol assembly, om onze broeders en zusters daar beter te leren kennen. We hadden een fantastisch bidden en vasten samen, het thema was genezing. Een paar broeders en zusters hebben deze maand in het ziekenhuis gelegen, het is dus goed om aan de beloften van God herinnerd te worden.

Medway

We begonnen het jaar met bidden en ontbijten: een lang en rustig ontbijt na een uitnemende tijd van gebed. We genoten van een bezoek van Sally O'Connor uit de USA; Sally woonde een aantal jaren hier en was in staat om bij te praten met een aantal zusters waarmee ze een huis deelde (zie foto Blz. 3 Devonhurst). De woensdag daarna doopten we Chineyre (Hand. 19 doop), Ze bidt nog voor de Heilige Geest. We hadden B&V samen met de leren en met een paar Spaans sprekende broeders en zusters in America een gezamenlijke Mexican dinner night. Ps Pete Estrada legde uit hoe de bijeenkomsten gaan waar Spaans wordt gesproken. Een paar weken eerder kwam een gezin naar de bijeenkomsten: Kali de moeder, George van 15 en Geri die is bijna 7. Kali en George zijn al geest vervuld. Kali's Engels is niet 100% - ze spreekt liever Spaans

Er kwamen ook andere mensen voor het eerst deze maand. Er is veel om blij mee te zijn.



Jerry, George, Kali & Geri—Medway



Na de bijeenkomst in Lajosmizse

vonken en splinters kwamen in zijn ogen, maar hij bad ervoor en het was oké.

Liverpool

Deze maand werd Esther gedoopt! Ze komt al een poosje naar de bijeenkomsten en brengt haar kinderen naar de zondag school. In januari hadden we de herdenkingsdienst voor Kath. Een paar van haar burens waren er ook. We hoorden dat Kath altijd heel stil was, maar toen ze tot de Heer was gekomen hoorden ze haar plotseling zingen als ze in haar huis aan het rommelen was. Ze zong choruses voor de Heer.

aangrijpend getuigenis hoe de Heer hem wegsleepte van het randje. We begonnen het jaar met bidden en vasten en gingen door met het thema van het winter camp; Eenheid. Broeder Luke en broeder Phillip van Cape Town gaven opbouwende gesprekken. We genoten ook van een modderige en natte winter wandeling. Wendy, die vorig jaar juli was gedoopt ontving deze maand de Heilige Geest en we zijn heel blij dat we haar in de bloeiende familie van de Heer kunnen verwelkomen. We besloten de maand met een outreach in een plaats in de buurt, gevolgd door een presentatie 's avonds. In de zondag bijeenkomst waren Ray en Nikki uit Australië bij ons, die hier op bezoek zijn. Wat een mooie afsluiting van de maand!



Ray, Poole

Rotterdam

Hallo broeders en zusters. We zijn allemaal blij om weer van start te gaan in het jaar 2023. Outreaches, geplande activiteiten, bidden en vasten, het stond allemaal op de agenda. Het zorgde alles bij elkaar voor een drukke maand januari! We zijn druk aan het getuigen en daar verwachten we de vruchten van. *Mark 16:15 "Ga heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen"!!*

Zwitserland/Duitsland/Oostenrijk

Stephan en Zsuzsa kwamen midden januari terug uit Adelaide. Ze hadden weer een stop in Singapore en kregen veel geestelijk maar ook natuurlijk voedsel. De broeders en zusters in Singapore hebben hun naam hoog te houden met heerlijk eten, daar hebben we al veel over gehoord. We hadden een avond met Bijbel studie, samen met de broeders en zusters uit Thailand en Laos. Het was heel informatief om te zien dat de focus op de onderwerpen een beetje anders is dan in Europa. Zij spraken voornamelijk over de verschillende religies zoals Boeddhisme en Hindoeïsme, wat de verleidingen en

De Revival Fellowship in:

tradities zijn van deze religies en hoe die ons kunnen beïnvloeden.

We deelden ons getuigenis met hen, dat vonden ze heel bijzonder. De volgende bijeenkomst was bidden en vasten met de broeders en zusters van Singapore. We baden een uur samen en daarna hadden we fellowship en deelden vele getuigenissen. Vier uur later zaten we in het vliegtuig op weg naar Zwitserland, we waren heel erg gesterkt door de Heer.

In Adelaide ontmoetten we broeder Brad Rodda (uit Geelong), hij spreekt goed Duits en hij doet nu mee met onze zondag

bijeenkomsten. Bedankt, het was heel aanmoedigend voor ons allemaal! Het is fantastisch om broeders en zusters over de hele wereld te ontmoeten en te zien hoe groot onze God is. Hij roept mensen op Hem te volgen, Hij geneest hen van ziekten en geeft hen rust in hun hart in deze onzekere wereld.

We hebben een grote, wonderbare God!

West Londen

Deze maand kwam een gezin naar de zondag bijeenkomst na persoonlijk getuigen. De moeder ontving de Heilige

Geest in de bidlijn. Het was een ontroerend moment en we bidden dat er nog meer volgt waar we ons om kunnen verblijden. We waardeerden het dat ps. John Joski en zijn gezin bij ons waren voor de zondag bijeenkomst. Ps. John herinnerde ons eraan dat we betrokkenheid en passie moeten hebben om de Heer



te dienen, wees zorgvuldig in het maken van de juiste beslissing. We hadden een avond met getuigenissen en geschriften en keken terug op 2022. er werd verteld over meer begrip in hun relatie met de Heer of over zegeningen of overwinningen. Een broeder was genezen van asbest in zijn longen waar normaal geen genezing voor is. Een ander getuigde dat na het besluit meer tijd vrij te maken voor God, hij naar een avond outreach ging en getuigde tegen een jong meisje, die nu een getrouwe zuster is. Een andere keer meer.



Getuigenissen



Mijn naam is Efraïm, ik ben 16 jaar. Mijn getuigenis begint in Denemarken. Ik groeide op in de Heer, allebei mijn ouders zijn in de Heer, ik wist op jonge leeftijd al wat goed is en wat slecht.

We verhuisden naar de UK toen ik 11 was en het was een uitdaging om goed Engels te spreken. Ik paste me aan en pikte de Engelse taal al snel op. Mijn familie vond de Revival Fellowship; het was in het begin moeilijk voor mij, want

ik was opgegroeid in een Pinkster gemeente waar de gesprekken bezielend waren. Ik realiseerde me echter al snel dat de fellowship heel verschillend was; de mensen hier lieten de liefde van Jezus zien, brachten tijd door met elkaar en hielpen elkaar. De liefde die de mensen lieten zien aan mijn familie en mij was ongelofelijk en we waren altijd dankbaar.

Een van de wonderen die in mijn leven gebeurden was toen ik 7 was, we waren in een heel groot waterparadijs en ik voelde me zelfverzekerd genoeg om in het diepe te zwemmen, hoewel mijn moeder me had gezegd dat ik daar niet in mocht. Toen ze niet keek ging in het diepe gedeelte zwemmen en ik verdrong bijna; een vrouw trok me uit het diepe water. Het laat me zien dat God er altijd is en voor me zorgt.

Ik ben blij dat we in de fellowship zijn; ik ben hier gedoopt, ik ontving de Heilige Geest een tijdje terug voordat we naar de UK kwamen; doordat ik nu ook gedoopt ben is mijn wandel met de Heer intensiever geworden en ik kijk uit naar een mooie toekomst met de Heer. Amen!!

Efraïm, Medway

Ik ben gezegend dat mijn ouders al in de Heer waren. Ik groeide op in Denemarken en mijn vader had een kerk in Zweden, waar ons gezin en ik iedere zondag naar toe gingen, ook mijn neven en nichtjes gingen daar.

Mijn vader gaf al de kinderen kleine uitdagingen om te doen voor de volgende zondag, bij voorbeeld, Psalm 23 uit het hoofd leren en wie het eerste klaar was kreeg iets lekkers. Op een

dag daagde mijn vader ons uit om voor de Heilige Geest te bidden. Eerst zag ik dat als een wedstrijd met mijn neven en nichtjes en mijn broer om te kijken wie het eerst de Heilige Geest ontving, maar zij ontvingen het allemaal en ik niet. Ik zag wel echt een verandering in hun gedrag; ze leken heel blij en dat wilde ik ook. Nadat ik had gebeden dat ik blij wilde zijn voor hen, toen ontving ik de Heilige Geest.

Ik had altijd mijn ouders om voor me te bidden en mij te steunen. Denemarken was niet de meest fijne plaats voor ons gezin en vaak voelde het alsof er niemand om me heen was om mij te helpen en op zulke momenten vertrouwde ik op God. Hij werd Degene waar ik tegen sprak als ik niet wist wat ik moest doen; God werd de oplossing voor al mijn problemen omdat Hij nergens heenging, dat had ik nodig. Het verlies van mijn kleine broertje Caleb en verhuizen naar een ander land was een uitdaging. Ik ben zo dankbaar dat ik de Heer altijd aan mijn zijde heb. Amen



Hannah, Medway