

Revival News



Europees Maand Verslag

Januari 2024



Speurtocht Almere



Boswandeling Tsjechië



Kids Play, Hongarije



Zondag fellowship, Poole UK

Welkom in 2024! Weer een jaar waarin we kunnen zien wat de Heer doet en waarin wij kunnen deelnemen aan dat werk, in de UK en in Europa. Wat staat er in dit verslag? **Revival**—kijk waar het jaar goed van start ging op de bladzijde met de dopen; **Getuigenissen**—bescherming bij een brand in huis, genezing na een beroerte, redding en genezing van een gebroken hart, om er maar een paar te noemen. **Goed nieuws**—zoals we het kennen en al de laatste gebeurtenissen in de verschillende assemblies.

Server News, January 2024

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Voorjaars camp, Hongarije 28 Mrt– 1 april

Contact: nigel.taylor@dufon.hu

Rotterdam conventie 9-12 mei

Zomer camps:

Nederlands 27 juli- 3 augustus

Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl

UK, 10-17 augustus

Contact: steveamurphy61@gmail.com

Herfst camp, Ierland, 22-27 oktober

Contact: anthonyb.trf@gmail.com

Tsjechië 30 oktober—3 november

Contact: oldrich.treml@volny.cz

Editorial: De vijand

De meeste politici lijken zich vandaag de dag te richten op 'Ingraven' om te behouden wat je hebt en alles wat anders is te beschouwen als een bedreiging voor een groep mensen. Muren bouwen, hekken plaatsen en leiders kiezen die hun gevoel van angst en gevaar uitbuiten. Dus laten we proberen de 'vijand' buiten te houden door meer verdedigingswerken te bouwen en



meer te kiezen voor politici die beloven ons te beschermen tegen.... Wat voor effect heeft dat op ons? Laten we eens kijken naar wat de grote opdracht wordt genoemd. *Mark. 16:15 En Hij (Jezus) zeide tot hen, Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen.*

16 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

17 En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.



18 Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op krankten zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods.

20 En zij, uitgegaan zijnde. Predikten overal en de Heere werkte mede en bevestigde het Woord door tekenen die daarop volgden. Amen.

Dit is totaal het totaal het tegenovergestelde van het opsplitsen in steeds kleinere groepen en het afsluiten van de communicatie met anderen.

De echte vijand zijn niet de migranten, maar de mensen die hongerig zijn naar macht en deze macht ontleen aan het bang maken van de mensen en hen beloven 'geef me de macht om ... en ik zal je redden' En... het blijft escaleren, het wordt met de dag erger. Het is verbazingwekkend dat in een groot deel van de westerse wereld de zogenaamde evangelicals deze mentaliteit meestal steunen.

Mat. 24:5 want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen er velen verleiden.

Ik ben de Christus, ik ben jullie redder, kies mij en ik zal jullie beschermen.... Het lijkt net een ander evangelie.

6 En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal opstaan tegen het andere volken het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar het beginsel der smarten.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Het einde van een wereldorde, het begin van een nieuwe met de echte Christus aan het hoofd. Het komt dichterbij.

Ps Piet Visser



Gehoord van het platform:

- We moeten geloof hebben en de dingen op Gods tijd laten gebeuren.
- We hoeven ons geen zorgen te maken. We zijn gezegend met zekerheid op hoog niveau.
- De Heer kent je moeilijkheden en toch koos Hij voor jou.
- De Heer is een echte vriend waar we op kunnen vertrouwen.
- God is onze leermeester en Hij maakt het leerplan.
- We hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest—niets is groter.
- Soms trekken we grenzen op, maar God heeft alle grenzen verwijderd.
- Het is aan ons wat we willen worden.
- In de Bijbel lezen we over de keuzes van mensen—er waren goede koningen en slechte. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we ons leven leiden en het wordt opgeschreven in Gods boek.
- Het gaat niet om wat we meemaken, maar HOE we er doorheen gaan.
- Als we er voor kiezen om God te volgen, gaat er een hele nieuwe wereld voor ons open. God kent geen grenzen en geen horizons.
- Bemoedig elkaar om je door de Geest te laten leiden en niet door ons eigen hart.
- Weest geen harde droge spons, wees gevuld en zacht door de Heilige Geest.

Revival in Europa en de UK

Dopen in januari: 1 in Tsjechië, 1 in Finland, 11 in Nederland, 3 in de UK



Recente getuigenissen



Wonderbaarlijke bescherming. Op een dag gingen we een uurtje naar de stad en lieten we onze open haard zonder toezicht achter. Er lag een stapel papieren achter die op de kachel viel en in brand vloog. We hebben een houten vloer en de plank onder de papieren vatte ook vlam. We hebben lange gordijnen ernaast en wij domoren, hadden we per ongeluk een leeg verblijf naast de papieren laten staan. Zoals je kunt zien vloog het gordijn ook in brand.

Maar hier komt de getuigenis: we kwamen binnen 1 uur thuis en ons huis stond niet in brand, we vonden ons huis zoals je het op de foto ziet (maar met heel veel rook). Het is echt een GROOT een wonder; Gods hand stopte de brand. Dus we danken de Heer dat Hij voor ons zorgt in dit soort situaties. **De familie Campbell, RF Tsjechië**

Wonderbare genezing. Hallo, mijn naam is Lesley van de Liverpool fellowship, ik ben al 37 jaar wedergeboren. Ik heb in de loop der jaren veel wonderen gezien, maar onlangs heeft ons gezin een groot wonder meegemaakt dat alleen van de Heer kan zijn.

Op 14 januari werd onze broer Steve (rechts op de foto) met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een zware beroerte. We kregen toen een telefoontje dat al zijn organen het begaven - dat was niet goed. Onze hele familie was er kapot van, zijn dochter ontroostbaar. We waren allemaal samen in zijn huis en ik zei: "Ik ga de kerk voor hem laten bidden. Ik sms'te Ps. Denis en omdat het zondag was, begon iedereen voor hem te bidden. We reisden naar het ziekenhuis waar hij lag te slapen, hij was erg ziek. Ik legde hem de handen op en bad.

Op maandag kreeg ik een telefoontje en hoorde: "Je gaat dit niet geloven, hij zit rechtop in een stoel"... oh ik geloof het wel zei ik, God heeft de gebeden verhoord. Hij gaat van kracht naar kracht, af en toe heeft hij een kleine terugval, maar vandaag heeft hij zijn eerste maaltijd gegeten. Zijn spraakvermogen neemt toe en hij wordt elke dag sterker. De eer gaat naar onze grote, geweldige God die alles kan. Bedankt iedereen voor het bidden voor hem. Gods zegen. **Lesley, RF Liverpool UK**



De Revival Fellowship in:



Speurtocht Almere

Almere
Na een fantastisch kamp zijn we aangemoedigd om te blijven getuigen, met als resultaat dat 6 mensen werden wederom geboren. Een van hen is

Festus, de man van onze zuster Victoria. Na 14 jaar reageerde hij op het evangelie! Festus kwam naar ons Winterkamp wat al een grote stap voor hem was en daarna besloot hij om naar de bijeenkomsten te komen en uiteindelijk gehoorzaamde hij het Woord van God, prijs de Heer! Br. Maarten gaf een presentatie over de duizend jaar van het koninkrijk uit Openbaring. We kregen te horen wat Gods bedoeling is met dit koninkrijk, wie er in dit koninkrijk zouden komen en wat er tijdens, voor en na dit koninkrijk zou zijn. Het was erg interessant om te zien vanuit de Schriften.

We hebben erg genoten van het bezoek van Ps. Guillaume uit Suriname. We hoorden goede verslagen van broeders en zusters uit Suriname toen Ps. Guillaume veel getuigenissen met ons deelde. We hadden een interactieve avond over het



Ps Guillaume

leven van Jezus, we deden dat op een 'speurtocht'-manier in de hal. In groepjes moesten we opdrachten uitvoeren om meer te weten te komen over wat Jezus deed en hoe mensen daarop reageerden. Het was erg leuk en motiveerde ons om dieper in onze Bijbels te duiken. Een gecombineerd bidden en vasten weekend bouwde ons allemaal weer op. Het versterken van onze relatie met de Heer is essentieel, bouwen aan ons geloof en werken aan onze eenheid in de fellowship doen we als we de moeite nemen om samen te komen in Rotterdam. Prijs de Heer dat we het kunnen doen! Er kwamen veel interessante vragen naar boven tijdens V&A avond. We weten dat het Woord van God, de Bijbel ons altijd de juiste antwoorden geeft, we hoeven geen antwoorden te zoeken in deze wereld. Gods woord geeft ons duidelijkheid over alles wat we moeten weten over onze verlossing!

Bristol

Ondanks het koude weer waren we in vuur voor de Heer. We hielden een goed bezochte outreach in de hoofdstraat en veel pamfletjes werden uitgedeeld. Aan het eind was het echt een zegen, dat we een mogelijke nieuwe hal voor de fellowship ontdekten aan het eind van een drukke winkelstraat. We zullen deze nieuwe hal uitproberen, jullie horen er nog

van. We waren heel blij met bezoekers uit het Noorden, die zo dapper waren de reis naar Bristol te ondernemen. Eerst Gideon uit Liverpool en later Pastor Bob en Jenny uit Yorkshire. Een lachend gezicht van verre brengt extra vreugde mee. In ruil daarvoor ging Seth naar Yorkshire, waar hij een warm welkom ontving en veel te veel lekkere scones die gemaakt waren door

Dorothy. We hadden deze maand aardig wat zieken in de fellowship, wat weer een mogelijkheid was voor de Heer om hen snel beter te maken. Bob, Lee en Wendy gingen in één nacht van bedlegerig naar zo fris als een hoentje. Prijs de Heer!

Tsjechië

Zoals jullie je misschien nog herinneren, konden jullie vorige maand lezen over een nieuwe man in onze fellowship. We hebben goed nieuws. Hij is deze maand gedoopt. En sindsdien komt hij meestal. Hij heeft ook zijn vriend meegenomen. Dus dat is mooi om te zien, en hopelijk komt hier revival uit voort. In januari kwamen we opgebouwd terug van het winterkamp, we maakten een wandeling in de bossen rond Trutnov en deelden ondertussen uitnodigingen voor de bijeenkomst uit aan de mensen die we tegenkwamen. De kinderen organiseerden een avond met milkshakes en Bijbelgeschriften. Aan het einde van de maand hadden we een zeer opbouwend B&V waarbij we leerden om God dankbaar te zijn. En tenslotte wil ik graag een getuigenis met jullie delen over hoe de Heer de Campbells beschermde tegen het afbranden van hun huis ...*(lees het op blz. 3)*



Tsjechië

Dordrecht

Deze maand hadden we veel opbeurende activiteiten, zoals een getuigenisavond, bidden en vasten en een quizavond. We hadden deze maand een paar nieuwe mensen in onze bijeenkomsten. Een van hen ontving de Heilige Geest en sprak in tongen. We hebben genoten van de komst van pastor Guillaume uit Suriname en hoorden wat er gebeurt in dat deel van de wijngaard. 'Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel. Spr. 25:25.'

Frankrijk



Bristol saints

Zoals veel broeders en zusters in andere fellowships, begonnen we het jaar met bidden en vasten. We baden en vastten voor revival en ook voor specifieke benodigdheden voor de broeders en zusters en ook voor contacten waar we tegen hebben getuigd over de kracht van God. We verwachtten grote wonderen die Gods grootheid laten zien! Een zuster getuigde van

recente wonderen: op een dag toen ze thuis was, voelde ze zich genoodzaakt om te bidden. Ze ging bidden. Twee dagen later belde haar zoon, hij woont in het buitenland voor zijn studie en hij vertelde haar dat hij in het ziekenhuis lag met een maagzweer. Op het moment dat zij ging bidden was hij in coma geraakt door een bloeding van de maagzweer. Toen ze het nieuws hoorde had ze complete rust, want ze wist dat God de controle had. Sindsdien is haar zoon hersteld. Ze vertelde ook dat zij lange tijd had geleden aan migraine, veroorzaakt door een cyste in haar hersenen. Sinds ze in december wederom geboren is, heeft ze deze migraines niet meer gehad, ze weet dat God ook hier een wonder verricht.



Lunch na B&V Frankrijk

Hongarije

Wintercamps gaven ons een goede start voor het nieuwe jaar, veel broeders en zusters vonden en namen de gelegenheid om het evangelie te verspreiden. Als eerste hadden we een B&V weekend rond het thema van de wederkomst van Christus. Met de kinderen voerden we het stuk op van Jona en de grote vis. Het werd

goed bezocht door gasten die daarna het evangelie hoorden, terwijl de kinderen creatief werden bezig gehouden. We genoten van een onverwacht bezoek van Benji



De Revival Fellowship in:



Gideons 40e verjaardag Liverpool



Working at the hall, Liverpool

en Kata uit Australië, ze bleven 2 weken. Een broeder werd genezen tijdens een kort gebed: nadat hij de hele dag last had gehad van de gevolgen van de hoge bloeddruk, kon hij rustig gaan slapen, want zijn bloeddruk was weer normaal dankzij de Heer. Een zuster vertelde dat haar bezoek aan Australië op vele manieren een overwinning was: zonder de Heer zou ze nooit gedurfd hebben om zo ver en lang alleen te reizen.

Ierland

Ondanks het sombere weer zijn we voor onze communiebijeenkomsten naar buiten gegaan. We hebben één bezoeker gehad, een moslimvrouw, die kwam luisteren en we hebben ook een paar follow-ups gehad met een man met wie onze broeder op straat sprak. Prijs de Heer. Onze vrijdagse kennisgesprekken gaan door: Ps. Steve gaf een presentatie over het boek Openbaring en Jamie gaf een presentatie over Bijen, Honing en Acacia. Ze waren erg interessant en zijn beschikbaar op ons YouTube-kanaal. We hebben als gemeente gebeden voor de vriend van onze zuster in het ziekenhuis en hij herstelde geweldig. We hebben ook gebeden dat onze broeders en zusters een huis zouden krijgen dat ze heel graag wilden en prijs de Heer, ze hebben het kregen. Er was een doop in Finland, een man genaamd Joni, een vriend van onze broeder en zuster daar. Ze hadden een hele tijd geleden tegen hem getuigd en uit het niets nam hij contact met hen op om te zeggen dat hij gedoopt wilde worden. Een goede herinnering dat wij zaaien en de Heer geeft de groei. Hij kijkt ook mee met de bijeenkomsten via Zoom. Spannende tijden. Dat is alles voor nu.



Liverpool

Deze maand zijn er 2 mensen wederom geboren, Max en Phil.

Beide ontvingen de Heilige Geest toen ze gedoopt werden. Andy, die al een paar keer naar bijeenkomsten kwam, ontving de Heilige Geest op een woensdagavondbijeenkomst. Clare (midden op de foto) is vanuit Noord-Londen naar onze gemeente verhuisd en heeft Phil meegenomen.

We vierden Gideons 40e verjaardag en 3 mensen van onze vrijdag voetbal kwamen ook en hoorden over God en zagen onze items. Er is heel veel werk verzet in onze hal, we hadden veel werkdagen en outreaches. Granville en Lesley's broer Steve, waren niet in orde, dus hebben we voor hen gebeden. *(lees het getuigenis gegeven door Lesley, blz.3)*



Fellowship in het Nepalese restaurant

Medway

We begonnen 2024 met gebed en ontbijtbijeenkomst, net als vorig jaar. Een bezoek van Phil en Mikela (met Mary en Jenny) uit Darwin en Jada uit Frankrijk, was de reden dat we aan een erg lange tafel zaten in een Nepalees Restaurant in Chatham. Eens per maand hebben we een vrijdagavond profetie en fellowship bijeenkomst - deze keer was het 'de zee veranderde in bloed'...met de focus op de de Strijd om Trafalgar in 1805. De Ieren keken mee via Zoom. Ook met het B&V in januari, deden de Ieren mee via Zoom zoals we gewend zijn dit samen te doen. Pastor Martin en Emma kwamen aan het eind van de maand op bezoek, heel fijn. Dit alles houdt de 'January blues' op afstand.



Ps Martin & Emma

Noord Londen

In 2016 kwam een man genaamd Timothy een van onze bijeenkomsten binnen en, zoals ik me herinner, was hij licht geïnteresseerd in het evangelie, maar hij liet nooit blijken dat hij de leiding van de Bijbel wilde volgen. Hij kwam een paar keer terug en op een dag bracht hij

zijn twee kinderen mee. Brandon, 15, en Kayla, 13. Deze twee jonge mensen leken gefascineerd door het idee dat ze met zekerheid konden weten dat er een God is en begonnen vurig om die bevestiging te bidden. Na een paar weken ontving Kayla de Heilige Geest en sprak in tongen, en de zondag daarop doopten we hen allebei - Brandon was toen nog op zoek naar de Heilige Geest. De familie bleef nog een tijdje komen, maar uiteindelijk verloor Timothy zijn interesse en bleven ze weg...

Rond augustus vorig jaar kregen we een telefoontje van Brandon, nu een jonge man van in de 20, met de vraag of hij weer naar een bijeenkomst kon komen. Hij was tot de conclusie gekomen dat het leven weinig zin had, maar hij herinnerde zich dat de mensen in de fellowshiptevreden leken te zijn en vertrouwen hadden in wat ze geloofden. Hij kwam week na week met een lijst



Kayla and Brandon

van vragen die net zo diep en gevarieerd waren als de visioenen van Ezechiël en de raadsels van Prediker. Al snel begon Kayla ook terug te komen en ze brachten een vriend mee, Jeremy, die op een woensdagavond werd gedoopt. Na ongeveer een maand ontving Brandon de Heilige Geest en terwijl de vragen blijven komen, begint hij het leuk te vinden om de antwoorden zelf te ontdekken in zijn eigen Bijbel. Het is opwindend om te zien dat Gods woord nooit tevergeefs is en dat woorden die jaren geleden gesproken zijn vaak pas na enige tijd vrucht dragen... Maar God is altijd trouw aan hen die de waarheid zoeken.

Poole

Groeten aan al onze broeders en zusters. Er is weer een jaar van zaaien, ploegen en oogsten in de Heer. Voor de saints van Poole begon januari met een winterwandeling op het strand. We konden genieten van wat winterzon en geweldige fellowship aan zee, gevolgd door koffie en cake bij onze zusters thuis - heerlijk! Ons B&V in januari volgde het thema van het Winterkamp en we genoten van verschillende gesprekken van onze broeders. We spraken verschillende mensen op de plaatselijke outreach en kijken ernaar uit om te



Games night, Poole

De Revival Fellowship in:



zien wat de Heer zal doen. Dit werd gevolgd door een spelletjesavond die de competitieve kant van ons allemaal naar boven bracht. Fellowship en bijeenkomsten zijn geweldig! Dus tot de volgende keer.

Rotterdam

2023 afsluiten met zo'n goed kamp, zorgde voor een geweldige start voor 2024! Vijf mensen werden wedergeboren uit water en Geest. Sommigen kwamen als gevolg van outreaches. We genoten ook van een opbouwende tijd van bidden en vasten met de broeders en zusters uit Almere en Dordrecht. Op een zaterdagavond hadden we een goede tijd met een interactief spel. We

werden allemaal in verschillende groepen ingedeeld en beantwoordden vragen over de Bijbel. Het was ook een goede avond om getuigenissen met elkaar te delen. We genoten van een koffieochtend en presentatie.

Zwitserland / Duitsland / Oostenrijk

Groeten aan al onze broeders en zusters. Het was een genoegen om Yasmine en haar man Mikeh uit Darwin weer te zien hen een tijdje bij ons te hebben. Micky en zijn familie en Alfio, de neef van Mikeh, waren ook bij ons. Het was mooi en opbouwend voor ons allemaal om getuigenissen te kunnen delen en opnieuw te horen hoe de Heer over de hele wereld wonderen en tekenen doet. Samen met Frankrijk hadden we onze maandelijkse Bijbelstudie. Het thema voor het hele jaar is hetzelfde als dat van het kamp: Ga uit, raak levens aan. Het is een heel bemoedigend thema dat we

nooit moeten opgeven om tegen mensen te getuigen en hen de hoop op het eeuwige leven en de waarheid aan te bieden. Op een donderdag waren we online bij de bijeenkomst in Frankrijk, waar we het genoegen hadden om ps. Warren te zien, die ook het gesprek gaf, en we hadden de gelegenheid om daarna fellowship te hebben met hem.

Zondagbijeenkomst met saints uit Darwin



Getuigenissen

Ik groeide op in Australië en ik kan me herinneren dat ik van jongs af aan met mijn ouders naar verschillende kerken ging. Toen ik ongeveer 7 was, begonnen ze naar de Revival Fellowship te gaan en ik zag ze veranderen. Dit was een kerk die rechtstreeks vanuit de Bijbel predikte - om wedergeboren te worden. Ik was 9 toen ik de Heilige Geest voor mezelf ontving, ik sprak in tongen en werd gedoopt door volledige onderdompeling in een beek.



De eerste genezing die ik me kan herinneren was de genezing van astma. Ondanks dat ik in deze kerk opgroeide en over God hoorde, steunde ik niet echt op God en bad ik niet veel. Toen ik ouder werd, ontwikkelde ik sociale angst, waarbij ik het onmogelijk vond om met meer dan één persoon te praten. Op een zondag hoorde ik een preek van onze pastor over genezing en hoe mensen 'sociale genezingen' konden krijgen. Ik besloot bewust tot God te bidden in tongen, om genezing te zoeken. Een poosje daarna realiseerde ik me dat ik volledig genezen was. Een andere genezing vond plaats in 2010, toen ik op een snowboardtrip in Canada een ongeluk kreeg waarbij ik van mijn snowboard viel en mijn achterhoofd stootte (ik had geen helm op - wat kennelijk goed en slecht was). Ik was alleen en ik voelde meteen verlamming in mijn lichaam, het enige wat ik kon doen was tot God roepen door te zeggen 'Dank U Heer, help me Heer', dat was alles wat ik kon doen. Het gevoel kwam onmiddellijk terug in mijn lichaam en ik kon om hulp zwaaien. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en daar ontdekten ze dat ik mijn C5 had gebroken en dat het een heel ander verhaal voor me had kunnen zijn. Ik ben zo dankbaar dat God me beschermdde.

Dan, County Kerry, Ireland

Ik ben geboren in Dublin, ben katholiek opgevoed en was gelukkig met mijn vrijblijvende levensstijl. In 1999 veranderde mijn leven drastisch toen mijn oudere broer Martin stierf aan een overdosis drugs. Ik probeerde op verschillende manieren weer gelukkig te worden. Ik heb één keer counseling geprobeerd, maar wist op dat moment dat alleen God me kon helpen en ben nooit meer naar counseling gegaan. Ik raakte ook betrokken bij occulte zaken; mediums, tarotkaartlezers en ik was van plan om Reiki Master (energiegenezer) te worden.

In 2001 besloten we echter om voor een jaar naar Australië te gaan op een werk/vakantievizum. We waren bijna 1 jaar in Australië en waren teruggekeerd naar Sydney om onze camper te verkopen toen Anthony op straat een uitnodiging kreeg. We dachten ten onrechte dat het met energiehealing te maken had en daarom gingen we mee. Voor de allereerste keer werden ons de geschriften over redding in de Bijbel getoond, waarvan ik wist dat het het woord van God was. Ik besloot te bidden voor de Heilige Geest en ik vroeg God om me Zijn Heilige Geest te geven en ik sprak in tongen. Ik werd meteen genezen van mijn gebroken hart, ik werd verlost van het verlangen om alcohol te drinken en ik stopte met vloecken. Een van de grootste dingen voor mij was dat ik waarheid in mijn leven had, er waren geen leugens meer. We keerden als herboren en getrouwd terug naar Ierland. We hadden schulden en geen werk toen we terugkeerden en moesten bij mijn ouders wonen, maar God veranderde ons leven volledig en voorzag in al onze behoeften. We reisden bijna een jaar lang naar Belfast voor de bijeenkomsten, ondanks de protesten van onze familie en toen begon er een bijeenkomst in Dublin. Eind 2018 overleden in korte tijd 3 leden van mijn familie, waaronder mijn moeder. Ik zag hoe mijn neven en nichten getroffen werden door verdriet, terwijl ik de troost ontving van God en die "vrede die alle verstand te boven gaat". In 2019 besloten we om verschillende redenen om van ons huis in Dublin naar North Kerry te verhuizen, naar een nieuw deel van de wijngaard. Dit was iets wat ik nooit had voorzien, maar opnieuw zegende God elke stap. Ik stond voor veel uitdagingen en ik weet dat ik het niet op eigen kracht had kunnen doen, alle eer aan God! Meer recentelijk had ik een moeilijke situatie op het werk met een manager, dus bad ik er ernstig over en de Heer draaide de dingen om op een manier die ik me niet had kunnen voorstellen. Prijs de Heer.



Rachael, County Kerry, Ireland