

Revival News



Europees Maand Verslag

Juli 2020



Groeps foto camp

EURO ZOMER CAMP 2020

Met ingang van 1 juli werden de beperkingen met betrekking tot Covid-19 onverwacht zo versoepeld dat we toch ons zomer camp konden houden.

Het was toen voor een aantal bezoekers die normaal ook ons camp bijwonen te laat om dit nog te regelen, maar er waren toch tegen de 200 deelnemers. Enkele Hongaren, Zwitsers en Engelsen namen het risico om te komen, zonder te weten of ze zonder een hoop gedoe ook weer terug konden. Maar het verliep allemaal prima. Het was een heel bemoedigend camp, dat kan je zelf ook horen door gesprekken, getuigenissen en items te downloaden van onze server. Geniet ook van de foto's, iemand zei: 'k heb nog nooit zoveel blije gezichten gezien'. Misschien had een gedeeld 'avontuur' buiten onze normale 'comfort zone' hier iets mee te maken.

Ook een avontuur was de herinrichting van de hal in Almere.

Dit was al gepland voordat we wisten dat we toch een camp konden houden. De Almerianen besloten er toch voor te gaan, dus in de week voor het camp moest alles klaar zijn. Geniet van de foto's (b/z. 3) die spreken voor zich. Het is heel interessant dat de harde werkers in de hal ook de harde werkers zijn op het camp. Een fantastisch resultaat.

Links: Foto's zomer camp.



Doop



Hongars item



Ps. Paul Nobel



Vanaf het balkon

Server News, July 2020

All of the movies of the recent camp can be downloaded from our server. They can be found at: downloads.revivalfellowship.nl
Username: Public
For the password, please send me a request.

Scroll to: Camps and conventions, choose Euro Summer Camp 2020
Have fun.
Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Coming up, looking ahead:

Winter camps, Dec 25—Jan 01, 2021.
Netherlands and UK. Info to follow.

Editorial: Laten we blij zijn.

Waarom? Wat is er om blij van te zijn?

Om te beginnen zijn we wederom geboren en kunnen we vertrouwen op de beloftes van God dat Hij voor Zijn kinderen zorgt.

Ten eerste de belofte van de Heilige Geest en wat dat voor ons betekent.

Joh. 14:18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

Joh 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede

geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versagd.

Dit zijn geen beloftes van mensen, die vaak door omstandigheden niet gehouden kunnen worden. God wordt nergens door beperkt.

Afgezien van dit alles, zal deze gezondheids crisis, op een natuurlijke manier, ook wel weer voorbij gaan. De mensheid is er nog steeds en heeft zeer succesvol bereikt dat deze planeet tot een kritiek punt is bevolkt.

Er is veel honger, want de bronnen zijn niet toereikend meer om iedereen voldoende te voeden.

Voor mij persoonlijk geldt, dat ik de laatste 75 jaar allerlei virussen en bacillen heb ingeademd. Van sommige werd ik ziek, van andere niet. Mijn immuun systeem dat er door mijn Schepper is ingebouwd, heeft zich mooi aangepast en ik leef nog steeds en geniet van het leven.



De alarmbellen hebben een paar keer gerinkeld, maar God heeft me in leven gehouden.

Hoe zit het met angst?

Op het afgelopen camp had broeder Wout een fantastische presentatie.

Characteristics

- Feelings dominate
- Regrets, cynicism
- Feelings determine actions
- Procrastination
- Recognizable: I + past + feelings
- Easy solutions ≠ durable
- Blind spot: don't see their problem, others see it.
- Danger: automatic pilot / I don't care / no joy.

(Te downloaden van de server, blz. 1)

Omdat het camp thema 'VICTORIE' was, gingen de meeste gesprekken over overwinnen. Victorie gaat niet over de afwezigheid van angst, maar over de angst overwinnen. Vaak is het niet genoeg om de feiten omtrent een zaak te weten of zelfs te begrijpen om de angst te overwinnen.

Angst overwinnen is een 'ding' van het hart. Het werkt door liefde en vertrouwen. We kunnen 100 geschriften lezen, naar 100 gesprekken luisteren en naar veel persoonlijke aanmoedigingen en nog steeds de angst niet totaal kunnen overwinnen. Ons hart moet 'in harmonie' zijn met hoe groot onze God werkelijk is en wat Hij kan en wil doen omdat Hij dat beloofd heeft. Alleen dan kunnen we ten volle dit geschrift waarden:

1 Joh. 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

18 er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn en die vreest is niet volmaakt in de liefde.

19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft.



Dus, laten we blij zijn, er is genoeg om blij over te zijn.

Tenslotte hebben we ook de profetieën in de Bijbel. Zij geven ons goed inzicht in wat er gebeurt, waarom het gebeurt

en waar het mee gaat eindigen.

De profetieën van Jezus in Mattheus 24 en Lukas 21 eindigen met een belofte. *Kijk omhoog, want uw verlossing is nabij.*

En dat is onze eindbestemming als we overwinnaars zijn.



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- God zal het ons vertellen, niet andersom.
- Richt je leven geestelijk in.
- Gods wens voor ons is Glorie.
- Bouw de kerk, niet je leven.
- Luister naar degenen die roepen, zodat jij ook gehoord kan worden (Spr. 21:13)
- Wat willen we door onze daden bereiken? Brengen ze ons dichter bij ons doel?
- Op het moment dat je achterom kijkt, mis je je doel.
- Groei je niet, kom dan uit je comfort zone!
- Kunnen we correctie accepteren? Zonder correctie zijn we geen zonen en dochters van God.
- Leer je kinderen om respect te hebben voor anderen, door zelf met respect over anderen te spreken.
- Niets ruïneert de waarheid zo dan het op te rekken!
- Geef God geen instructies, maar doe je plicht!
- Geef God het goede, niet wat er over blijft! Geef het beste aan God!
- Volharding: soms net even wat dieper graven ...
- We veranderen Gods boodschap niet, maar Gods boodschap verandert ons!

Misunderstanding #1
about **courage**

Many think
courage is a
feeling

Courage is **not** a
feeling...

Courage is a habit!



Revival in Europa

Dopen in juli: 2 in Frankrijk, 8 in Nederland, 3 in de UK



Robert, W Londen



Almere



Almere



Almere



Rebecca, W Londen



Janet, Medway



Junior, Dordrecht



Rob, Dordrecht



Eurydice, Rotterdam
(gedoopt op het camp)



Jeannayah, Rotterdam



Fernison, Rotterdam

Verbouwing van de Hal in Almere

Aan het eind van de maand, net voor ons zomer camp, begonnen we met de verbouwing van onze hal, met het neerhalen van muren. Door de hal groter te maken, kunnen er meer mensen in voor de bijeenkomsten. Eerder hadden we twee aparte zalen en daarom moesten sommigen op een scherm de bijeenkomst volgen en nu kunnen we allemaal samen in de grote hal zitten (natuurlijk nog steeds op 1,5 m afstand op dit moment). Iedereen was heel blij en werkte hard samen, jong en oud en we hebben allemaal de wens om meer nieuwe mensen te kunnen ontvangen!

Revival Fellowship Almere



maandag...



De vloer egaliseren...



Een hoop troep!



vrijdag...



...klaar voor de start!

De Revival Fellowship in:

Almere

We hadden een avond van tekenen en wonderen met veel persoonlijke getuigenissen. Priscilla vertelde hoe ze werd genezen van een borstontsteking. Nadat haar man Wout voor haar had gebeden en gevast was ze van de ene op de andere dag genezen. We hadden een weekend van bidden en vasten met gesprekken van alle drie de fellowships via Zoom, het was fantastisch om ook zo de eenheid te ervaren. We hadden met de avond van mini gesprekken zes gesprekken van 5 minuten en we waren verbaasd om te horen dat die ook allemaal op elkaar aansloten. Anthony: Opbouwen heeft eeuwigheids waarde. Arno: Diep geworteld zijn in de dingen van God. Evert: Jezus is onze vaste fundament, dus kijk goed wat je daarop bouwt. Maarten: Terug naar de basis. Wout: Geestelijk fit blijven. Ps. Rene: Je krijgt een compleet leven als je alles geeft! Prijs de Heer, we kunnen niet dankbaar genoeg zijn, er werden weer 3 mensen wederom geboren deze maand en als we Priscilla's moeder meetellen 4, zij werd op de laatste dag op het camp gedoopt. Maar omdat ze in de buurt van Rotterdam woont, zal ze daar naar de bijeenkomsten gaan. We besloten de maand met een fantastisch camp waar we genoten van de eenheid. Pastors en broeders van onze assemblies wereldwijd konden via Zoom ook gesprekken geven. Tijdens het camp kwam de lokale burgemeester even controleren of alles netjes was via de Covid-19 regels verliep. Hij was verbaasd om de getuigenissen te zien en wenste ons een goed verblijf. Hij is natuurlijk uitgenodigd voor de bijeenkomst en we hopen dat hij iets gaat doen met het evangelie.

Tsjechië

Het was weer een drukke maand hier in Tsjechië. We begonnen met een enorme Garage Verkoop en Fellowship open dag, die inmiddels tot een grote gebeurtenis is uitgegroeid hier in de stad. Dit was het 12e jaar dat we een garage verkoop hielden naast de hal. We brengen geld bijeen voor het Missie Fonds en getuigen tegen zoveel mogelijk kopers. Er was regen voorspeld, maar na gebed zegende God ons met een blauwe lucht. Het was een plezier om samen te werken in eenheid en mensen uit te nodigen om de hal te bekijken

en te getuigen. We hadden ook veel bezoekers, inclusief Tom, Jana en de kinderen uit Liverpool en bezoekers uit Nederland: Edwin en Heleen en de jongens, Willem en Petra's gezin en Cindy en Mark. Er waren veel mogelijkheden voor fellowship bij open-huis fellowships/bbqs en dagtochtjes naar de bergen. Het hoogtepunt van de maand was het zomer camp dat we online volgden. We kwamen iedere dag samen in de hal en keken naar de morgen en avond bijeenkomsten. De gesprekken en getuigenissen waren heel inspirerend en bemoedigden ons om door te gaan.



Dordrecht

Een fantastische maand met opbouwende en leuke activiteiten om ons geloof en de eenheid op te bouwen: een fellowship bbq, een weekend van bidden en vasten, een avond met korte gesprekken, camp en outreaches! We zijn blij dat we nieuwe mensen zien in de bijeenkomsten. Sommigen lopen langs de hal en komen binnen, anderen zijn familie of vrienden. Er zijn deze maand twee mensen gedoopt. Eén van hen is onze broeder Rob. Hij is een oude vriend van zuster Ria. Ze hadden elkaar meer dan 20 jaar niet gezien. Allebei probeerden ze elkaar te vinden. Ze kwamen weer in contact via Facebook. Ria vertelde haar getuigenis, hoe de Heer haar leven compleet had veranderd en haar had genezing van drugs verslaving. Rob besloot voor de Heilige Geest te bidden, die hij meteen ontving en werd gedoopt door volledige onderdompeling. Nu is diezelfde Geest zijn leven aan het veranderen. Wat een wonderbare God dienen wij!

Frankrijk

Juli was echt een volle en vruchtbare maand, prijs de Heer. Een echtpaar, Jean en Nelly werden gedoopt en bidden nu om de Heilige



Geest te ontvangen. Nelly hoorde van het ware evangelie van haar zus, die in de Revival Fellowship in Singapore is. Zij en Jean besloten om de 8 uur durende reis van hun woonplaats in het zuiden van Frankrijk te maken naar de assembly in Angers. We hadden een fantastisch weekend met elkaar, sprekend over de dingen van de Heer en Jean en Nelly besloten zich te laten dopen door volledige onderdompeling. We blijven in contact en zien hen in onze Zoom bijeenkomsten en blijven hen bemoedigen om "te vragen en te blijven vragen" om de belofte van de Heilige Geest te ontvangen. We vierden de bruiloft van Bright en Pretty, die vorig jaar september wederom geboren werden. Wat een mooie dag en een getuigenis voor de vrienden die er waren. Er dreigde regen, maar prijs de Heer, het zette niet door, dus konden we de bruiloft in de tuin houden, op gepaste afstand. Tegen alle gasten werd getuigd, het was dus ook een grote outreach. Ps. Yomi, Cécile en Jaydan uit West Londen konden ook bij de bruiloft aanwezig zijn en we hadden een mooie tijd van fellowship met elkaar.

Hongarije

We konden gelukkig weer bijeenkomsten gaan houden op zondag, dat is echt fantastisch. De bidbijeenkomst op dinsdag is in een andere hal waar 30 broeders en zusters in kunnen en op donderdag hebben we nog steeds een Zoom bijeenkomst. Een broeder had continu last van zijn rug met autorijden, maar na gebed was hij genezen. Een zuster bood gebed aan voor de vader van een mede studente op de universiteit en hoorde twee weken later, dat op de tijd van het gebed de



Garage verkoop Tsjechie



4 verjaardagen Tsjechië



Nieuwe hal Hongarije

De Revival Fellowship in:



interne bloeding was gestopt en dat hij compleet was genezen. Een zuster ging naar het camp en was jaloers dat een broeder onderweg zijn Bijbel kon lezen. Zij werd dan altijd misselijk, maar vast besloten om dat te overwinnen ging ze bidden en las daarna 1,5 uur in de Bijbel tijdens het rijden. Een zuster moest door omstandigheden weer bij haar familie gaan wonen en was heel ongerust bij dat vooruitzicht. Na dat ze had gebeden zette ze de stap en ervaarde ze de hulp van de Heer en ging alles echt goed. Haar moeder luistert nu soms ook mee met de bijeenkomst, wat echt een grote stap vooruit is. We hadden alweer een bezoeker. Hij was net voor we de hal sloten naar een bijeenkomst geweest en had daarna het contact met ons verloren. Hij zag het logo toen hij langs onze nieuwe hal kwam met de bus, hij stopte en kwam naar de bijeenkomst. De Heer heeft zeker Zijn hand op degenen die Zijn stem willen horen.

Ierland

Het is fantastisch dat we weer huisbijeenkomsten kunnen hebben, terwijl we ook het voordeel van Zoom gebruiken. We hadden een overvloed aan getuigenissen en gesprekken van bezoekers van overzee. Prijs de Heer. We hadden deze maand ook wat fellowship activiteiten. Een avond gebruikten we het "getuigenis kaartspel" dat we ontwikkeld hebben. Iedereen zoekt een vraag uit die ons getuigenis kan verduidelijken en meestal wat dieper gaat. We hoorden enkele oprechte getuigenissen, prijs de Heer. We hadden ook een "terug naar de basis" morgen, waar iedereen vragen kon stellen, zoals "Moet je in tongen kunnen spreken om de Heilige Geest te hebben", "Wat gebeurt er als we sterven?", "Wat betekent afscheiding?" We schreven allemaal op wat we dachten en zochten daarna de antwoorden in de Bijbel. Het was een heel leerzame morgen voor iedereen. Op een zondag werd er gebed

gevraagd via Zoom, door een zuster in Australië voor een collega die kanker had en ook zwanger was. Het beste wat de doctoren konden hopen was dat het zou slinken, want chemo was niet mogelijk door de zwangerschap. Recent weer een scan gemaakt en de tumor is verdwenen. Prijs de Heer! Onze zuster in Australië had ook op Facebook geschriften gepost die haar collega steeds "liked". Dit laat zien dat de moderne technologie ook positief kan zijn, als we het gebruiken in het voordeel van het evangelie, dat is heel bemoedigend.



100e Medway Morning

Medway

Veranderingen in juli!! We kunnen weer bijeenkomsten in de hal gaan houden: de tweede bijeenkomst op zondag en de woensdagavond. Ongeveer de helft van de fellowship in iedere bijeenkomst en de rest via Zoom. We hebben een nieuwe zuster Janet Phillips die gedoopt werd op de eerste zondag dat we terug waren in de hal. Haar knieën en enkels zijn niet zo goed, dus een paar zusters moesten haar het water in en uit helpen, een zuster deed haar schoenen uit en

en stond achter haar in het doop bad, om er zeker van te zijn dat ze niet zou vallen. Janet is sindsdien naar bijna alle bijeenkomsten geweest. Onze 'overdenking van de dag' bereikte de 100ste, nog voor het eind van de maand, het is nog steeds fris en sterk en gezegend, dankzij allen van over de hele wereld die meededen en hun lering en fellowship en humor deelden .

Poole

Groeten van alle broeders en zusters uit Poole. We begonnen juli met bidden en vasten en we baden voor onze broeders en zusters die een genezing nodig hebben en ook voor rust en vrede voor een familie die onlangs een sterfgeval meemaakte. We hoorden enkele opbouwende gesprekken vanuit Australië over het thema eenheid, ijzer scherpt ijzer en de liefde van God. In de zondag bijeenkomst waren Rob en Kerry uit Warrnambool er weer en Rob gaf een heel goed gesprek, gebaseerd op zijn persoonlijke getuigenis. Veel bemoediging over de noodzaak om God op de eerste plaats te zetten in ons leven en hoe God ons beloont als resultaat daarvan. We konden deze maand genieten van een wandeling met de fellowship in Wareham Forest – het was zo fijn om elkaar eindelijk weer echt te ontmoeten i.p.v. via Zoom. We genoten allemaal van de wandeling en een heerlijke picknick en goede fellowship. We konden deze maand ook weer bijeenkomst houden in de hal, prijs de Heer. We genoten van een avond met getuigenissen en mini gesprekken via Zoom met onze broeders en zusters van West Londen, Medway, Zwitserland en zelfs Kaapstad. Het is duidelijk dat waar we ook zijn we horen dezelfde boodschap.

Zwitserland

Aan het begin van de maand hadden we bidden en vasten. Zo als altijd was het een goed moment om te kijken naar onze wandel met de Heer en om wat extra tijd met Hem te besteden. Op onze vrijdag avond huisbijeenkomst hoorden we een gesprek over „Stof tot nadenken". We moeten bezig zijn in de Heer, want geloof alleen gaat ons niet redden. We moeten gedoopt zijn, vervuld met de Heilige Geest en wandelen in de geest. Enkele getuigenissen die we deelden: Zuster Zsuzsa



De Revival Fellowship in :

vertelde dat God haar altijd zegent op haar werk, speciaal sinds ze verschillende andere taken te doen heeft, die ze in het verleden al gedaan heeft. De Heer heeft haar geholpen zich alles weer te herinneren en het gaat heel goed. Stephan vertelde dat hij iedere morgen bid voor zijn werk en dat de Heer hem altijd zegent, ook als er moeilijke dingen zijn op te lossen of als iets veel tijd kost. We dienen een fantastische God die ons helpt met grote en met kleine dingen. We hadden ook het voorrecht om naar het "echte" zomer camp te gaan in Nederland. Het was echt fantastisch en heel opbouwend. Het beste camp ooit, dat

kunnen we zeker zeggen. Iedereen was aangespoord door hoop, geluk, geloof en de liefde van God. Angst was ver weg. Heel veel dank aan iedereen die betrokken was bij de organisatie van dit camp en heel veel dank aan de Heer die dit camp mogelijk heeft gemaakt.

West London

Het was fantastisch dat we deze maand weer terug konden gaan naar de hal voor bijeenkomsten en fellowship activiteiten. Iedereen waardeerde het echt weer samen te zijn met de broeders en zusters, de Heer te prijzen en weer gewoon fellowship te hebben, zonder scherm ertussen! We konden ook weer meer gaan outreachen en zelfs als mensen afwijzend zijn, sommigen willen wel luistern. We hadden twee dopen: Rebecca, die in een breakout room van één van onze eerste Zoom bijeenkomsten de Heilige Geest ontving. Ze kwam naar de eerste zondag dat we weer in de hal waren en werd gedoopt. Ze woont ver weg en moet met het openbaar vervoer, maar ze is sindsdien terug geweest met haar zoons,



Getuigen in West London

een 6 jarige tweeling. Rebecca getuigde dat haar leven veranderd is ten goede en dat ze hoopt door te gaan tot de Heer terug komt. Toen hij naar buiten was voor een boodschap, getuigde Emias tegen een man, Robert. Hij was al geest vervuld, maar hij gaf toe dat hij nog niet gedoopt was. Hij kwam naar een zondag bijeenkomst en liet zich dopen. Een zuster getuigde van de rust die ze ontving, die alle verstand te boven gaat, toen haar broer overleed. Een andere zuster getuigde van een genezing van gebroken ribben en een postnatale depressie, nadat ze zich tot de Heer wendde in plaats van tot de wereld. God antwoordt!



Zwitsers en Hongaren op het camp

Getuigenissen



Ik ben katholiek opgevoed en ging bij de nonnen naar school en was gelukkig. Later ontmoette ik mijn man en we trouwden in 1971. We kregen twee schitterende kinderen, Greg en daarna Sarah, maar helaas verloren we Sarah toen ze zes maanden was, dat liet ons allebei met een gebroken hart achter.

Toen besloten we naar Australië te gaan voor een nieuwe start. In de

jaren daarna kregen we nog twee zoons maar de jongste Ryan werd te vroeg geboren en ging het ziekenhuis in en uit en tobde met verschillende ademhalingsproblemen. Mijn eigen gezondheid liet ook te wensen over in die tijd en ik was nogal eens bedlegerig. Op een avond werd er op de deur geklopt. Eén van Tony's vrienden, die tegen hem had gesproken op het werk en een andere broeder vroegen of ze ons over de Bijbel mochten vertellen. Ik voelde er niet zoveel voor maar Tony stelde voor dat we ze een kopje thee zouden geven en dat ze dan weer konden gaan. Ze vertelden ons het evangelie en nodigden ons uit voor een bijeenkomst, waar we een paar weken later ook naar toe gingen. Na de choruses, getuigenissen en het gesprek van de pastor, kwamen de geestelijke gaven; ik opende mijn mond om te bidden en sprak toen zachtjes in tongen! Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling en toen ik weer uit het water kwam sprak ik in tongen, een taal die ik nooit had geleerd. Toen we tot de Heer waren gekomen, baden we voor Ryan en hij werd compleet genezen. Later vertelde de specialist ons dat hij vermoedde dat Ryan cystic fibrosis had en dat hij vermoedelijk invalide zou zijn geworden als hij de eerste jaren had overleefd. Hij is nu 45. Prijs de Heer. De Heer onze God zegent mij iedere dag en ik kijk uit naar Zijn wederkomst! **Sandra — Kerry, Ierland**



Ik groeide op in Dublin in een groot katholiek gezin, dat bestond uit mijn ouders en 19 kinderen. Mijn moeder nam ons iedere week mee naar de mis maar zodra ik oud genoeg was ging ik mijn eigen beslissingen nemen. Ik stopte daarmee want het deed me niets. Toen ik eind 20 was trouwde ik met Pat en we kregen onze zoon Martin en dochter Rachael.

Onze levens veranderden dramatisch toen we ontdekten dat Martin drugs verslaafd was. We probeerden alles om hem weer op het rechte pad te brengen, maar in 1999 overleed aan een overdosis op de leeftijd van 27 jaar, nadat hij een poosje clean was geweest. Dit zette onze levens compleet op zijn kop. Ik was een heel boze man en had veel haat tegen de wereld in me en zonder dat ik dat besefte, legde ik heel veel druk op onze dochter Rachael. Rachael en haar vriend Anthony gingen naar Australië op een werk/vakantie visum. Toen ze in Australië waren, werden ze wederom geboren. Ze trouwden onderweg naar huis en kwamen bij ons wonen. Ze waren totaal veranderd en ze getuigden constant tegen ons, hun getuigenis viel me echt op. We gingen naar een Winter camp in de UK en daar besloot ik het een kans te geven. Ik hoorde dat mijn verleden vergeven kon worden en ik wist dat ik veel vergeving nodig had! Ik bad voor de Heilige Geest en tot mijn verbazing sprak ik in tongen en ik werd de volgende dag gedoopt. Na gebed was ik ook genezen van een knieblessure. Ik voelde me echt helemaal nieuw; ik was genezen van een gebroken hart, ik stopte meteen met vloeken (ik was heel grof gebekt) en stopte na 40 jaar met gokken. Twee maanden later realiseerde ik me dat ik geen behoefte meer had om alcohol te drinken. In december 2018 overleed mijn lieve vrouw Pat na een langdurig ziekzijn, dit was een moeilijke tijd, maar God troostte me en gaf me rust. Ik ben pas naar de streek Kerry verhuisd, om dichterbij de fellowship en mijn familie te zijn. Het was een grote stap, zowel psychisch als mentaal, maar de Heer heeft de overgang zo makkelijk gemaakt en nu heb ik rust in mijn nieuwe huis. Ik geef God al de glorie. **Paddy—Kerry, Ierland**