

# Revival News



## Europees Maand Verslag

Juli 2021



**"THE BORN AGAIN EXPERIENCE"**

LIVERPOOL REVIVAL FELLOWSHIP  
**2ND - 4TH JULY**  
WEEKEND PROGRAMME

Fri from 4:30pm: Fellowship  
Sat 6pm: Songs and testimonies  
\* Talk 1: Repentance  
\* Talk 2: Baptism  
\* Talk 3: Holy Spirit  
Sun 11am: Communion meeting  
\* Talk: Continuing in the apostles doctrine

PRAYER AND BAPTISM ARE ALWAYS AVAILABLE  
3 WASHINGTON PARADE, BOOTLE, L20 5HD  
(NEXT TO BOOTLE NEW STRAND TRAIN STATION)  
PASTOR DENIS: 07877124202



« We hadden weer een fantastische maand waarin we de Heer konden dienen ... »

Deze quote uit het verslag van de Rally in Liverpool (**blz.4**) geeft goed weer waar het in juli om ging in onze assemblies!

Lees meer over revival van Finland tot aan de Caribbean, een gezegende huwelijks dag en een uitje met olifanten, een voorproefje van ons verslag van zomer camp en ...

Hoe het « zelf vernietiging mechanisme » te vermijden.

**Foto boven: Liverpool, Linksonder : Noord Londen R. onder: Dominicaanse Republiek**

### Server News, July 2021

All the recordings from the Hungarian spring 'camp' can be found at:

<https://youtube.com/c/Fel%C3%A9led%C3%A9siK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g>

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
Pastor Pieter Visser  
Kromhout 95  
3311RE Dordrecht  
The Netherlands  
Telephone: +31 78 6146173  
Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Vooruit kijkend:

**Zomer Camp England, 14-21 augustus**  
Contact: [steveamurphy61@gmail.com](mailto:steveamurphy61@gmail.com)

**Next Gen Camp (NGC2021) 16—19 augustus**  
Contact: [Luke.Visser@revivalfellowship.nl](mailto:Luke.Visser@revivalfellowship.nl)

**Outreach Frankrijk 11-12 september**  
Contact: [edouard.artus@gmail.com](mailto:edouard.artus@gmail.com)

*Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader.*

# Editorial: Het zelfvernietigings mechanisme

De mensheid kennende is het niet zo moeilijk om bepaalde rampen te voorspellen.

Datgene wat overleven vergemakkelijkt heeft een neven effect dat op de lange duur zorgt voor wederzijdse vernietiging. Dat is hebzucht en in het bijzonder de zucht naar macht over anderen. Je hoeft alleen maar in de Bijbel te kijken en naar de geschiedenis van de mensheid in het algemeen, inclusief naar wat er nu aan het gebeuren is, om dat duidelijk te zien. Trek iemand een uniform aan en er is meteen een situatie van "wij en zij". En "zij" zijn een gevaar voor "ons". Ik weet dit uit ervaring, ik was in het leger (dienstplicht).

Het doet iets met je als je een geweer krijgt en ander dingen die horen bij het dragen van een uniform. En daarom zullen mensen die naar macht verlangen ALTIJD een "wij en zij" omgeving zullen creëren. Er was een tijd waarin mensen die bepaalde landen ontvluchtten omdat hun leven in gevaar was "vluchtelingen" werden genoemd. Tegenwoordig wordt dat woord nauwelijks meer gebruikt, nu worden ze "migranten" genoemd, door het element van compassie weg te nemen en dat te vervangen door het idee dat ze allemaal profiteurs zijn en waarschijnlijk criminelen en dus een gevaar zijn voor "ons". Ik heb pas een boek gelezen dat ik vond in de bibliotheek op het camp. Dit was vroeger een klooster en er is nog veel materiaal dat daar is gebleven uit de tijd dat het een thuis was van zo'n 500 monniken. Dit boek gaat over Zuid Afrika in de tijd 1950-60, de beschamende tijd van de "Apartheid". Dit systeem gaf ongeëvenaarde macht aan een bepaalde groep mensen.

Quote: "De Bevolkings Registratie Wet uit 1950 verklaarde dat alle inwoners van Zuid Afrika moesten worden geclassificeerd in één van de drie volgende rassen: wit, "inheems" (zwarte Afrikanen), of gekleurd (noch wit noch inheems)".

Het resultaat:

Bij sommige mensen was het soms moeilijk te bepalen in welke groep ze thuishoorden, dus werden er bepaalde



testen gebruikt. Quote: "de bekendste was de "potlood test". Die stelde dat als een potlood dat in iemands haar werd gestoken eruit viel, dan was hij of zij blank. Als het eruit viel door te schudden, 'gekleurd', en als het bleef zitten was hij of zij 'zwart'."

Er is nu veel bekend waar dit allemaal toe heeft geleid en ook vandaag nog zijn er rellen die over hetzelfde onderwerp gaan. Het idee van veiligheid voor jezelf wordt dus bepaald door het idee of iemand of iets een gevaar is voor jou.



Het is nog maar een jaar geleden dat werd verondersteld dat de veiligheid van de ouderen in gevaar kon zijn door de kleinkinderen die op bezoek kwamen. Dit heeft onnoemelijke veel verdriet veroorzaakt bij de grootouders. Hoewel we er niet meer over horen is het nog steeds actueel. Bijna iedereen wordt tegenwoordig gepresenteerd als een mogelijk gevaar voor iemands gezondheid en veiligheid.

De volgende "apartheids" situatie is er al weer, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Je ziet het gebeuren!

Dus, wat is de oplossing?

Het principe wat het had moeten zijn wordt door Jezus opgesomt in Markus in 10:35-44. in vers 44 staat: *En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.*

**Dit is de enige manier om het zelfvernietigings mechanisme te stoppen.**

Op ons laatste zomer camp waren er 16 verschillende nationaliteiten aanwezig, in verschillende leeftijden, kleuren en maten. Allemaal met één doel, om meer mensen te redden en Gods koninkrijk te zien groeien. Om me heen kijkend op het camp dacht ik: Dit is wat God bedoeld heeft voor Zijn schepping: eensgezindheid en liefde **in actie**, niet alleen maar een woord. En dat is wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt naar deze aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen. Dus laten we "hierin" zijn. *Have fun!*



Ps .Piet Visser

## Gehoord van het platform:

- Het mooie van het evangelie is dat je het niet kan tegenspreken; het is de waarheid en God bewijst dat door tekenen en wonderen.
- De Heilige Geest is net als de stekker die in het stopcontact gaat. Zonder de stekker gaat het licht niet aan.
- Als je echt jezelf wilt leren kennen, leer dan God kennen. Hij kent ons van binnen uit.
- Door God geroepen worden is in actie komen en in actie blijven.
- Als je niet in het antwoord gelooft, is het gebed tevergeefs.
- Zelfs in rampspoed en beproeving is Gods gunst met ons —verzwak niet!
- Geloof brengt zegeningen voort.
- In de wereld verbergen we onze vergissingen. In de Heer geven we ze toe en overwinnen.
- Hoe kunnen we zeggen dat we van God houden en niet van onze broeders en zusters houden?
- Een dienaar zijn: Weet het, doe het en je zal blij zijn!

# Revival in Europa en de UK

Dopen in juli: 1 in Tsjechië, 1 in Finland, 11 in de Nederland, 7 in de UK



# Liverpool Rally—De ervaring om wederom geboren te zijn



We hadden weer een fantastische maand waarin we de Heer konden dienen. We zetten ons gezamenlijk in om de Liverpool Rally te kunnen houden. Het thema was: **“DE ERVARING OM WEDEROM GEBOREN TE ZIJN”**.

Er kwamen broeders en zusters uit Londen en Kent om het weekend te ondersteunen. We hadden een paar outreaches en deden uitnodigingen in de brievenbussen in de omgeving van de hal. We hadden het hele weekend een Bijbel shop buiten en probeer-

den het woord van God toegankelijk te maken voor de mensen in de omgeving. Een man genaamd Steve kwam. Hij stelde zich voor en vertelde dat hij online over de Rally had gelezen en hierheen was gereisd vanuit Blackpool (een uur reizen), met reserve kleding, om gedoopt te worden! Terwijl het doop bad werd aangevuld ontving Steve de Heilige Geest en sprak in tongen. Hij wilde al heel lang gedoopt worden, prijs de Heer!

We hadden veel bezoekers en contacten dit weekend en deze maand. Kate, die al een poosje naar bijeenkomsten kwam, is op de zondag van de Rally gedoopt. Ze had een poosje daarvoor al de Heilige Geest ontvangen, maar was bang van water. De Heer heeft haar geholpen dit te overwinnen en ze werd gedoopt.

We hoorden het getuigenis van Lee en Yarni over baby Samuel. Joanne uit Londen en Scott uit Medway gaven ook hun getuigenis en we hadden een paar items, inclusief één uit Medway. Zaterdag hadden we 3 gesprekken: Beking, Dopen en de Heilige Geest. Op zondag hadden we een gesprek over doorgaan in de leer van de apostelen. We hadden veel bezoekers, we blijven voor hen bidden. Op YouTube kan je de hele rally terugkijken. Kijk op het Revival Fellowship Liverpool kanaal.

**Revival Fellowship Liverpool**



# Revival in de Dominicaanse Republiek



Van 6 tot 22 juli bezochten Sinthia, Priscila en ik Sinthia's familie in de Dominicaanse Republiek. Het doel was mijn nieuwe schoonfamilie te leren kennen en hen het evangelie te vertellen. De eerste week bezochten we Sinthia's vader Julian, stiefmoeder en zusters en konden we ons getuigenis vertellen en konden we hen de basis geschriften laten zien over wederom geboren worden. Julian en Arianny, één van de zussen, was geïnteresseerd en wilde bidden voor de Heilige Geest. Ze waren onder de indruk, maar op dat moment ontving ze de Heilige Geest niet. Later die week toen we haar thuis bezochten, gaf Arianny aan dat ze gedoopt wilde worden en maakte zichzelf en haar bad klaar. Helaas was haar bad te klein en we maakten een nieuwe afspraak. Haar zus Julianny, ontving die middag de Heilige Geest.

Een dag later ging Arianny naar het huis van haar vader om in zijn draagbare zwembad gedoopt te worden. Vijf minuten daarvoor baden we met haar voor de Heilige Geest, die ze ontving en ze sprak in tongen. Daarna werd ze gedoopt door volledige onderdompeling. Diezelfde avond, ontving José-Huan, de partner van Julianny na gebed ook de Heilige Geest. Helaas werden zij niet gedoopt, want ze wilden er eerst nog over nadenken. De dag erna hadden we via Zoom contact met Ps. Pete Estrada en Ps. David Elliot van de Fresno fellowship en Arianny vertelde haar getuigenis aan hen. Veel dank aan de Fresno fellowship voor hun hulp met de Spaanstalige bijeenkomsten en andere ondersteuning!

Een paar dagen later bezochten we de oma van Sinthia, Fermina, om wat tijd met haar door te brengen. We vertelden haar weer het evangelie en baden voor de Heilige Geest. Op dat moment ontving ze die niet maar ze wilde gedoopt worden. Twee uur later werd ze gedoopt in de zee dicht bij haar huis (*zie foto op de voorpagina*). Een dag later ontving ze de Heilige Geest en ze was heel blij.

Later die week bezochte we wat vrienden van Sinthia in een ander gebied. De meesten luisterden graag en twee van hen ontvingen de Heilige Geest. Eén van hen werd na gebed ook genezen van een hoog bloedsuiker gehalte. Ook zij gaven aan eerst te willen nadenken over de doop. De meeste mensen realiseren zich dat er veel zal veranderen in hun leven na de doop, misschien willen ze daarom nog wachten.



Het evangelie vertellen aan Julian en Arianny



Doop van Arianny

## Zomer Camp in Nederland

Een paar foto's van het zomer camp, dat begon op 31 juli. Volledig verslag volgende maand!



# De Revival Fellowship in:



Picknick, Almere

## Almere

Deze maand werd één persoon wederom geboren. Zuster Beryl getuigde maanden tegen Danisha. Zij is een jonge moeder die bereid is haar leven te veranderen. We hoorden korte gesprekken van de broeders Anthony en Marvin. Anthony sprak erover dat we het doel niet uit het oog moeten verliezen op onze reis naar de hemel, door in paniek te raken, maar getrouw zijn en ook elkaar helpen onderweg. Marvin bemoedigde ons om niet op een natuurlijke manier maar op een geestelijke manier naar situaties te kijken.



Outreach, Almere

Op een zaterdag hadden we wat activiteiten bij het water, een picknick en fellowship met inbegrip van een outreach. Tijdens het weekend van bidden en vasten hoorden we hoe invloeden onze keuzes kunnen bepalen en effect kunnen hebben op ons gedrag. We moeten dus oppassen hoe we daarop reageren en ook hoe wij anderen beïnvloeden. We moeten niet aarzelen maar vooruit gaan. Evert, Sinthia en Priscilla gingen op bezoek bij de familie van Sinthia in de Dominicaanse Republiek, waar ze tegen veel mensen konden spreken en enkele werden wederom geboren. Als voorbereiding op het camp, deden we wat items en oefenden wat liederen die we op het camp zouden zingen. Het is fantastisch om weer een fysiek camp te hebben en na een jaar weer broeders zusters te ontmoeten. God is goed en met Hem zijn alle dingen mogelijk. We zijn daar dankbaar voor.

In de komende maand kijken we weer uit naar mensen die God zoeken en een heel nieuw leven willen en Hem dienen.

## Dordrecht

We hadden deze maand een aardig aantal bezoekers. Als resultaat hiervan werden vijf mensen gedoopt. Eén van hen is Ceasar. Er werd tegen hem getuigd op straat, hij ontving de Heilige Geest op de koffie morgen en werd de volgende bijeenkomst gedoopt. Onze nieuwe zuster Cynthia kwam ook na een outreach. De andere drie kwamen via familie leden die in de Heer zijn. In 2013 was Celina, een nichtje van onze zuster Carolina, wederom geboren tijdens de eerste bijeenkomst die we hielden in Antwerpen. Ze kwam niet regelmatig naar de bijeenkomsten want haar ouders wandelden niet met de Heer. Een poosje terug ging ze weer veel in de Geest bidden en ging ook mensen om haar heen over God vertellen.

Haar jongere zus Gissel zag de verandering in haar en wilde ook een nieuw leven beginnen met de Heer. Ze kwam naar de bijeenkomst en werd gedoopt. De broers Jason en Gerson kwamen door hun ouders, die een poos terug wederom geboren waren. Gerson had COVID-19 en lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De broeders en zusters baden voor hem en de Heer genas en beschermde hem. Dit zorgde ervoor dat hij gedoopt wilde worden. Hij bidt nog voor de Heilige Geest. Inspiratie uit gesprekken van onze jonge broeders:



Fellowship na de bijeenkomst Frankrijk

- Als we dezelfde dingen als God willen, zal het ons verlossing en overwinning brengen.
- We zijn geestelijke bomen. Zorg dat je wortels diep gaan, dat maakt dat je een sterke boom wordt die niet omgedruwd kan worden.



## Frankrijk

We waren in juli echt gezegend met veel fellowship van bezoekende broeders en zusters uit Nederland, uit de UK, en Hongarije. We hadden een heel fijne tijd met elkaar en hoorden opbouwende gesprekken en getuigenissen, inclusief van zuster Edina (foto) die een paar getuigenissen deelde van haar gezin rond de tijd van camps. Eén keer toen haar zoon nog maar een baby was, was er een probleem bij hem vastgesteld waar een

operatie voor nodig was. Op de weg naar het camp begaf de auto het. Maar onze zuster dacht er moet een reden voor zijn dat we naar het camp

moeten gaan, dus we zullen er zeker komen! Op het camp kregen ze het antwoord van de Heer, de gezondheid van hun zoon ging zo vooruit dat hij geen operatie meer nodig had. Glorie aan God! Pastor Yomi sprak over de basis principes over geven in de Heer— we moeten ons realiseren dat alles eerst aan ons is gegeven. We genoten ook van een heel



Kids Camp Tsjechië



Kids Camp Tsjechië

# De Revival Fellowship in:



Gefeliciteerd Abigail & Csongor! Hongarije.

opbouwende Zoom bijeenkomst met de broeder en zusters in Duitsland en Zwitserland. Broeder Stephan bemoedigde ons dat we echt moeten geloven dat we het antwoord krijgen als we bidden. Zuster Zsuzsa deelde wat getuigenissen van gezelingen. Eén daarvan hielp een andere zuster die een paar weken later hetzelfde probleem tegen kwam —de Heer zorgde voor die bemoediging om op Hem te vertrouwen voor de genezing! We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor onze outreach in september. Neem a.u.b. contact op als je wilt komen. Gegevens op de voorpagina van dit report.



Op weg naar het camp! Hongarije.

## Hongarije

Een van de gasten op de bruiloft van Csongor en Abigail ontving de Heilige Geest. Haar leven was op dat moment erg verwarrend. Volgens de feedback van de gast, was de bruiloft een stralend getuigenis. Het jonge paar prijst de Heer en dankt de fellowship voor het verschil dat zichtbaar was. Een zuster ging naar het ziekenhuis en moest een operatie ondergaan. Er werd voor haar gebeden en ze was genezen zonder dat er enige behandeling aan te pas kwam. Haar al wat oudere hond stopte met ademen en haar ouders baden ervoor en de hond kwam weer tot leven. De baan van een zuster gaf haar zoveel stress dat ze het niet meer aankon. Ze bracht het bij de Heer en ze kreeg een wonderlijke rust, wat ook door haar collega's werd opgemerkt. Een andere zuster was verbaasd door nieuwe uitdagingen in haar wandel toen de Heer haar antwoorden gaf in

een gesprek. Een zuster bad voor een vriendin die, nadat een hersen tumor was verwijderd, niet meer kon praten - toen kon we weer praten. Een zuster kon niet genoeg werken om het geld voor het camp bijeen te krijgen. De Heer voorzag op een onverwachte manier. Een stel vond het zwaar worden om iedere dag met problemen om te gaan om hun huwelijk te regelen. Ze gingen ervoor bidden en vasten en konden daarna weer doorgaan met de vreugde van de Heer. Het reizen naar camp was voor velen een uitdaging, moeilijkheden die alleen overwonnen konden worden met de hulp van de Heer.

Sommigen overwonnen angst, ID cards die kwijt waren werden op het laatste moment vervangen, een huurauto werd gevonden de dag voor vertrek ( bijna onmogelijk in deze tijd van het jaar).

## Ierland

We begonnen deze maand weer met outreachen, we hadden goede gesprekken en één follow up. Onze broeder in Finland doopte deze maand Elina, ze bidt nog voor de Heilige Geest en ze doet mee met de zoom bijeenkomsten. Een vriend van één van de broeders kwam naar een paar bijeenkomsten. Hij hoorde het ware evangelie en hij krijgt follow up. Een buurvrouw van een zuster begon vragen te stellen over dopen. We hebben met haar gebeden voor de Heilige Geest en krijgt nu follow up. Aan het eind van de maand had een van de broeders weer een ernstige operatie aan zijn been. Alles leek goed te gaan en hij mocht naar huis. Maar kort daarna was er blijkbaar een infectie bij gekomen en hij ging met spoed terug naar het ziekenhuis. We stuurden een bidverzoek rond en baden als assembly ook voor hem.

De doctoren zeiden dat het fataal had kunnen zijn als hij later was gekomen. Na het gebed veranderden de bloedwaarden wonderbaarlijk en hoefde hij niet weer geopereerd te worden. Alle glorie is voor God! Amen.

## Liverpool

Hi vanuit Liverpool! Gideon en Darren werden deze maand gedoopt. Gideon heeft de Heilige Geest al ontvangen en Darren bidt daar nog



Doop van Darren Liverpool

voor. (Zie ook het verslag van de rally op blz. 5)

## Noord Londen

We hebben genoten van activiteiten. We gingen bv. een uur outreachen en daarna naar een park of wandelen. Soms lijkt het op een outreach of er niemand wil luisteren. Op een woensdag morgen was het ook zo, maar de Heer zegende, want die avond op weg naar de bijeenkomst droeg een zuster haar Bijbel bij zich en werd aangesproken door een man die vragen stelde over de fellowship. Hij komt uit Uruguay en de communicatie verliep moeilijk, maar onze Italiaanse broeder Vince kon met deze meneer spreken (in ieder geval meer dan de rest). Hij kwam naar de volgende bijeenkomst met zijn gezin en zijn dochter Abigail werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Het gezin komt naar de bijeenkomsten en is ook mee geweest met ons uitje naar de Olifanten tentoonstelling in Noord Londen. Via een andere outreach, kwam er iemand naar de hal voor gebed en ontving ook de Heilige Geest. Het is fantastisch om bezoekers in de bijeenkomst te hebben. Eén van de grote voordelen van de opheffing van de beperkingen is, dat we eindelijk weer samen kunnen zingen.

## Poole

Wat een drukke maand! We hadden een paar bezoekers in de bijeenkomsten deze maand en sommigen kwamen vaker. We hadden een bidden en vasten en genoten van inspirerende gesprekken van de broeders over het thema "De gezindheid van Christus". Een goede tijd van focussen, opbouw en versterking. We gingen op avontuur in een nieuwe stad om een muzikale outreach te houden. Er waren veel mensen die liepen te winkelen, maar aangetrokken door de zang, luisterden naar wat we vertelden over God. Een heel



Olifanten tentoonstelling N-Londen

# De Revival Fellowship in:



Muzikale outreach in Southampton , Poole

uit naar Bath!

## Rotterdam

Gegroet broeders en zusters, we hadden deze maand veel bezoekers in de bijeenkomsten. Vijf mensen werden wederom geboren. We

hadden bidden en vasten met gesprekken van iedere fellowship. We hadden een avond met korte gesprekken en als voorbereiding op het camp hadden we een avond met liederen, skits & een gesprek.

## Zwitserland & Duitsland

Hallo broeders en zusters. We hadden een leuke maand. Voor het camp was de familie Robin een paar dagen bij ons op bezoek. We hadden fysiek al een jaar geen broeders en zusters op bezoek gehad, dus het was

fantastisch dat ze er waren en dat we samen bijeenkomsten hadden en fellowship. Het is altijd fantastisch om te zien en te horen wat God doet in het leven van onze broeders en zusters. We hadden ook een Zoom bijeenkomst met onze broeders en zusters in Frankrijk en de zusters uit Duitsland deden daar ook aan mee. Pr. Yomi en Cecile waren daar ook en het werd een heel internationale bijeenkomst. Zuster Luise deelde een heel mooi getuigenis van een genezing met ons: Haar 8 jaar oude kleindochter Leonie ging gebukt onder heel veel wratten op allerlei plaatsen, zoals in haar neus, onder haar neus, om haar lippen en op haar handen. Nadat ze bij de dokter was geweest kreeg ze iets om erop te smeren, maar het werd alleen maar erger. Luise bad voor haar en een paar wratten krompen en vielen eraf maar sommigen bleven wat langer, maar uiteindelijk heeft God Leonie compleet genezen en ze heeft er geen last meer van. Leonie is er erg blij mee en wij natuurlijk ook, want God heeft weer Zijn genezende kracht laten zien. Prijs de Heer. Het is fantastisch om te zien dat de Heer werkt in het leven van mensen, ongeacht de leeftijd. God bless

effectieve outreach! Dit had als resultaat twee dopen op zondag en beide ontvingen de Heilige Geest in het doop bad – wat een zegen! We hebben ook onze donderavond outreach weer opgepakt en veel mensen namen de pamfletjes aan als ze langsliepen. Velen schijnen het zicht op wat er aan het gebeuren is in de wereld verloren te hebben.

We genoten van een bezoek aan the New Forest, we wandeleden, hadden een picknick en fantastische fellowship. We kijken allemaal

## Getuigenissen



Ik ben in Dublin geboren en opgegroeid. Ik ging alleen naar de katholieke kerk als er een religieuze feestdag was. Ik vroeg me af hoe God echt kon zijn als er bepaalde dingen gebeurden. Vanaf jonge leeftijd was ik aan het feesten en raakte verslaafd aan de alcohol, maar bleef ver van drugs. In mijn jonge tienerjaren ontmoette ik mijn man Edward. Als ik een slecht humeur had kon ik exploderen in kwaadheid fysiek gewelddadig zijn naar Edward en anderen. Edward was op jonge leeftijd al in aanra-

king gekomen met drugs. Ondanks dat hij een nieuwe start had gemaakt, viel hij daarin terug toen onze 2 dochters jong waren. Onze relatie ging jaren aan en uit, maar ongelofelijk genoeg verzoenden we ons weer en in 2015 en toen Edward afgekickt was, verhuisden we naar Kerry.

In april 2016 reisde ik naar Dublin voor m'n werk, daar ontmoette ik Rachael die aan het outreachen was. Ze vertelde over God en deelde veel getuigenissen met me. Ik was verbaasd, want kort daarvoor had mijn dochter me gevraagd of ik in God geloofde en ik kon haar geen eerlijk antwoord geven. Ik ging naar een bijeenkomst, bad voor de Heilige Geest, maar ik was bang om mijn ware gevoelens te tonen en blokkeerde het. Een paar weken later reed ik rond op het platteland en was aan het zingen en bidden en ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen. Ik was geschrokken maar ook heel blij. Spoedig daarna werd ik gedoopt door volledige onderdompeling.

De grootste verandering die ik merkte was dat ik niet langer kort aangeboden of gewelddadig was en ik voelde heel rustig vanbinnen. Ik stopte ook met alcohol drinken. Mijn familie zag mijn getuigenis en mijn moeder werd ook wederom geboren, ondanks veel gezondheidsproblemen. Mijn jongste dochter Lorna ontving de Heilige Geest tijdens het bidden in de bijeenkomst. We gingen als gezin naar het camp in Bath en Edward werd wederom geboren en allebei mijn dochters werden ook gedoopt. Edward en ik trouwden in de Heer, iets wat ik nooit had kunnen denken. Aan het begin van mijn wandel wijdde ik me nog niet volledig aan de dingen van de Heer, maar toen ik eenmaal naar de bijeenkomsten ging, bad en samen was met de broeders en zusters, werd mijn leven stabiel. Ik vind het heerlijk om dingen over God te leren en ik heb zoveel zegeningen en getuigenissen die ik kan delen. Amen.

**Lisa Adams, Ierland**



Ik ben gedurende bijna m'n hele leven atheïst geweest. Ik ben nu 44. ik ben opgegroeid in een katholiek gezin en hoorde over God maar kende Hem nooit. Ik had geen interesse in religie; het was niets voor mij, maar in plaats daarvan begon ik naar de waarheid te zoeken. Ik wist dat de wereld op z'n kop staat, vol is met ellende en armoede en ik kroop door heel wat konijnenholen om zoek naar zogenaamde samenzweringstheorieën.

Ik was al twee jaar met mijn zoektocht bezig toen ik per ongeluk op een christelijk YouTube kanaal klikte. Hier zag ik een Bijbelvers staan dat mij onmiddellijk veranderde: Joh.16:12-13. Dat was in maart 2020. In een flits wist ik dat Hij echt bestaat en dat ik bedrogen was. Ik was boos en voelde me bedrogen. Het voelde alsof de hele wereld tegen me had gelogen. Plotseling herinnerde ik me iets van de leer van de kerk: "je zal geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben". Ik wist dat ik al mijn buddha beelden en yoga boeken weg moest gooien. Op hetzelfde ogenblik gaf God mij het sterke verlangen in mijn hart om gedoopt te worden. Ik wist gewoon dat ik naar behoren gedoopt moest worden als volwassene. Voor het eerst in mijn leven kocht ik een Bijbel. Ik begon te lezen en leerde over vergeving en hoe dat ons leven kan belemmeren.

In mei 2021 ging ik naar een dienst met mijn vriend. Na de dienst sprak ik met één van de aanwezigen en zei dat ik gedoopt wilde worden en de Heilige Geest wilde ontvangen. Het antwoord dat ik kreeg was: "wat bedoel je"? Ik ben daar nooit meer geweest want ik wist dat de Geest daar niet was. Ik wist over de Heilige Geest, spreken in tongen en genezingen en het boek Handelingen. Op een zondag kwam ik wanhopig thuis na een dienst. Ik ging online zoeken naar een andere gemeente en vond de Revival Fellowship. Ik kwam in contact met Anthony en toen zijn aanbod om gedoopt te worden op tafel kwam, greep ik dat met beide handen aan. Op zaterdag 19 juni reed ik van Dublin naar Kerry en werd gedoopt.; ik ontving de gave van de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Glorie aan God.

**Barbara Janicka, Ierland**