

Revival News



Europees Maand Verslag

Juli 2022

THE REVIVAL FELLOWSHIP EUROPEAN SUMMER CAMP 2022

PHILIPPIANS 1:14

1 CORINTHIANS 14:8
JAMES 1:8
JAMES 3:11
JAMES 2:16
PROVERBS 12:27

1 CORINTHIANS 1:13
PROVERBS 22:20&21
LUKE 1:3&4
1 TIMOTHY 3:13
PROVERBS 22:29



CONFIDENCE TO SPEAK THE WORD WITHOUT FEAR



In de eerste week van augustus waren we met ongeveer 275 broeders en zusters uit verschillende delen van Europa, de UK, Suriname en Aruba, bij elkaar voor het jaarlijkse zomer camp in Nederland.

Het thema was 'Spreek het woord met vertrouwen en zonder vrees'. Tijdens deze week brachten we dat in praktijk, wat resulteerde in veel nieuwe contacten en een aantal mensen die de bijeenkomsten op het camp bijwoonden.

Vijf van hen werden wederom geboren. Wat een voorrecht dat we deze tijd met elkaar konden hebben, om te groeien in geloof en een geestelijk een boost te krijgen door bemoedigende gesprekken, getuigenissen en fellowship.

Laten we doorgaan het woord te verkondigen! **Revival Fellowship Dordrecht**

Server News, July 2022

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.

piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Outreach, Angers, Frankrijk: 15-18 sept.

Contact: edouard.artus@gmail.com

Herfst camp, Tsjechië, 26-30 okt.

Contact: oldrich.treml@volny.cz

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Editorial: De grote re-set?

Sommigen hebben waarschijnlijk wel eens gehoord van de Doomsday Klok.



Dit is een verwijzing naar een alarm systeem dat up-to-date wordt gehouden door een organisatie van wetenschappers die allemaal een eigen specialiteit hebben en die de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied in de gaten houden.

Metings factoren zijn o.a. de politiek, het milieu, het klimaat, energie, economie enz.

China – Taiwan.

Israël – Palestina.

Al deze mensen zijn ervan overtuigd dat er op een dag een gigantisch wereld conflict zal zijn, dat het eind zal zijn van de mensheid op deze planeet. Dat wordt het middernachtelijk uur genoemd, dus 00.00 .

Volgens de laatste analyses staat de klok nu op 100 seconden voor middernacht! (licht uit voor eeuwig) Enkele data: Start van de klok was in 1947 – en werd aanvankelijk gezet op 7 minuten voor middernacht.

1949 – De eerste atoom testen van de Sovjet Unie, 3 min. Voor twaalf.

1953 – USA atoom test, 2 min. voor 12.

1960 – Diverse verdragen, optimisme, de tijd kwam weer op 7 min. voor 12.

De “klok” gaat dus voor– en achteruit. Het veiligst voelde het in 1991, na de val van het IJeren gordijn, tot 17 min.

voor 12 en nu staat het op 100 sec. en dat was voor de invasie in Oekraïne en de confrontatie van China-Taiwan!

Sommige mensen proberen dit af te doen als weer een complot theorie.

elektronica, heb je waarschijnlijk wel eens te maken gehad met een "jam".

Dat betekent dat het apparaat is "bevroren" en het niet meer doet. Dan kan je een paperclip nemen en die recht buigen, in een klein gaatje prikken en vaak doet ie het dan weer!

De wereld heeft dus ook een grote reset nodig, maar hoe en wat, daar zijn de meningen over verdeeld.

Gaat het om MIJN reset, JOUW reset of GODS reset?

En er zijn natuurlijk ook persoonlijke resets. Dat begint met wederom geboren worden, een gigantische reset. Daarbij komt dat God reset momenten mogelijk heeft gemaakt, om ervoor te zorgen dat alles goed blijft werken.

Dat zijn bijeenkomsten, fellowship evenementen, camps, conventies, Bijbel studies en persoonlijke contacten.

Plus, je eigen onderzoek, de Bijbel lezen en bidden etc.

De apostel Paulus schrijft:

1Th 5:1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node dat men u schrijve.

2 Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal kome, gelijk een dief in de nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenzins ontvlieden.

4 Maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u de dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

De hele mensheid zoekt een **plaats** of een **status** van vrijheid en zekerheid.

Vrijheid waarvan? Mijn vrijheid? Jouw vrijheid? Gods vrijheid?

En daar ligt ook het probleem, want hoewel er nog steeds verwarring over

is, het is zeker dat het fout gaat.

Dus, Gods reset komt eraan. In de tussentijd hebben we onze persoonlijke re-sets. Dit begint met wederom geboren worden en dat moet een vervolg krijgen van een leven met overwinningen. En dan...

Openb. 3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Hoe overwinnen we?

Openb. 12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams **en door het**

woord hunner
getuigenis, en
zij hebben hun
leven niet
liefgehad tot
den dood toe.



Ps. Piet Visser

Gehoord van het:

- Blijf afzonderlijk, vertrouw en geloof.
- Bid voor wijsheid om de goede keuzes te maken.
- Richt je op de mogelijkheden en de onmogelijkheden zullen verdwijnen.
- Hoe minder je op God vertrouwt, hoe meer invloed van de wereld en barstjes in je wandel!
- Hoe veel van Jezus willen we in ons leven hebben? Is Jezus ons stuur of onze reserveband?
- Wees actief in de Heer: een schip ligt wel veilig in de haven, maar daar is het niet voor gebouwd!
- Haal je persoonlijke hoogtes naar.
- Zie je zwakheden onder ogen en werk eraan.
- Laat compassie de plaats van vrees innemen.
- Sta op je ervaringen.
- Doe de dingen waar je sterker van wordt en bidt ...God zal het verschil maken.

Als je bekend bent met de modern

Revival in Europa en in de UK

Dopen in juli: 8 in Nederland, 1 in de UK



Wendy, Poole UK



Renato, Almere



Melanie, Almere



Yolanda, Almere



Zomer Camp NL



Zomer Camp NL



Zomer Camp NL



Zomer Camp NL



Lorena, Zomer Camp NL



Kijkend naar de doop van Lorena op camp

Kids Camp in Tsjechië



Meer van het Zomer Camp in Nederland



Dordrecht item



Getuigenis Gideon



Chorus sessie vanaf het toneel



Genieten van het mooie weer



Gesprek Ps Piet



Item van de zusters NL & BE



Song / Item, Dan & Emily CZ

Gehoord van het platform op camp:

- Geniet er liever van de goede visie die wij hebben, dan van het hebben van visioenen van grootsheid.
- God helpt ons met (het werken aan) onze zwakheden.
- Het is nu de tijd om doeltreffend te zijn voor de Heer.
- Persoonlijke strubbelingen nemen niet onze verantwoordelijkheid weg om het evangelie te prediken.
- Als je dubbelhartig bent, voel je je miserabel. Als je je miserabel voelt, ben je waarschijnlijk dubbelhartig.
- Jezus heeft voor iedereen dezelfde boodschap, ongeacht wie je bent.
- Gods woord zal bloeien, waar het ook uitgaat, we hoeven het niet
- "op te poetsen."
- Gebed, doctrine, communie en fellowship. Het is allemaal nodig, hier begonnen de apostelen de kerk mee.



Fellowship na de bijeenkomst



Getuigenis Aleisha UK



Fellowship op het terras



Franstalig lied



Kijkend naar de doop van mama!

Youngies Camp in Hongarije



De Revival Fellowship in:



Bijeenkomst Almere

Almere

Voor het zomer camp werden er drie mensen wederom geboren. 5 broeders en Ps. Rene gaven een 5 minuten gesprek. Ze pasten allemaal bij elkaar en vormden zo één groot gesprek: Het maximale geven, een vrolijk hart, geroepen of gekozen, een dienende mentaliteit hebben, begrijpen wat we hebben ontvangen en wie we zijn waren de onderwerpen van deze korte gesprekken. Tijdens het weekend van bidden en

vasten werden we opgebouwd en deelden we veel opbeurende getuigenissen met elkaar in de drie huisbijeenkomsten op vrijdagavond en de gezamenlijke bijeenkomst in Rotterdam op zaterdag. Ps. Rene gaf een presentatie over Openbaringen (deel 2 van 7), de Apocalyps, het toegankelijk maken van hoe dingen waren en zijn en welke weg leidt tot een echte relatie met God. Hoe meer we horen des te meer gaan we zien en begrijpen wat God bedoelde ons te laten zien door deze openbaringen aan Johannes.

Het weekend voor het camp hadden we



Almere item op camp

willen, maar zolang als we bereid zijn om onze wegen aan te passen aan Gods wegen, zal er altijd een goed resultaat zijn en kunnen er mensen gered worden. We zijn vrij om te kiezen of we deel willen uitmaken van Gods plan, dus laten we verstandig kiezen en blij aan de slag gaan met het redden van zielen!

Tsjechië

Juli was een heel drukke maand waarin we veel plezier hadden. Onze zuster Jana en haar kinderen kwamen, dus we hadden iedere dag volop fellowship. We hadden onze jaarlijkse vlooiemarkt waarop we € 600 ophaalden voor het missiefonds. We hadden ook de mogelijkheid om tegen diverse bezoekers te getuigen en hebben daar een paar contacten van. Daarna hadden we ons kids camp met 3 dagen en 2 nachten



Kids Camp, Tsjechië

kamperen in het bos. We bespraken hoe we meer effectief kunnen zijn in de dingen van de Heer, zingen rond het kampvuur, beginnende getuigenissen en het verkennen van de rotsen (zie foto's op pag.3). We besloten de maand en gingen op weg naar het camp, we waren heel blij jullie allemaal weer te zien. God bless vanuit Trutnov.

Dordrecht

Deze maand hadden we bezoek van onze broeders en zusters uit Aruba (Johan, Janine, Cheryl, Clifford en Kyara). We hebben echt genoten van hun gezelschap en

een dinner night waarbij we ook oefenden voor de items op het camp. We realiseren ons allemaal dat de dingen niet altijd gaan zoals we

fellowship! We hadden een fantastische dinner night met enkele bezoekers. Op de avond met 'mini-gesprekken' hoorden we goede aanmoedigeningen: - *Maak je geen zorgen, maar in plaats daarvan 'werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u' (1 Petr. 5:7);* - *Zoek God. Hij ziet je hart en Hij luistert naar je;* - *Als je andere resultaten wilt, probeer dan iets anders. Volg het advies van Jezus en werp je net uit aan de andere kant van het schip. (Joh. 21:1-14).*

Frankrijk

We besloten deze maand door naar het zomer camp in Nederland te reizen, we



Onderweg naar het camp in Holland

hadden daar een fantastische tijd. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat bijna de hele Franse assemblee gezamenlijk naar het camp kon gaan, het was een grote zegen voor ons allemaal. Voor sommigen was dit het allereerste camp. Een gelegenheid om broeders en zusters te ontmoeten, getuigenissen te delen en je welkom te voelen bij de grote familie in de Heer. Hartelijk dank aan de broeders en zusters in Nederland! Het was stimulerend om op de laatste avond, vlak voordat het doop bad ingepakt zou worden, er getuige van te zijn dat bezoekers die in de bijeenkomst waren, gedoopt werden en de Heilige Geest ontvingen!

We hebben steeds bezoekers die komen kijken wat we doen en wie we zijn, van outreaches en persoonlijke contacten.



Bijbel klas, Dordrecht



Dinner night, Dordrecht

De Revival Fellowship in:



Kano trip, Hongarije



Schilderen Hongarije



Ps Colin geeft het gesprek in Hongarije

Mari deelde haar getuigenis van bescherming; toen ze van de bushalte naar de hal liep, rende haar dochtertje Angelina de weg op recht voor een auto. Mari schreeuwde hard en de auto stopte net op tijd. Een passagier in de bus riep 'God zegene deze vrouw!', hij bevestigde dat het echt op het nippertje was. Prijs de Heer hiervoor!

Hongarije

We hadden in juli een aantal bezoekers van outreaches die de bijeenkomsten bezochten. Eén van hen ontving de Heilige Geest. In het tweede weekend hadden we een jongeren camp :

bemoedigende gesprekken en 's morgens discussies, 's middags outreaches en 's avonds presentaties in het lokale



Hongaars camp song item, Zomer camp



Vertaal hoek Zomer camp

gemeenschapshuis. Er kwamen twee bezoekers van de outreaches en we hebben een aantal contacten voor follow-up. Een groep van 24 broeders en zusters ging op kano trip in de wildernis, dat was een goede oefening in teamwork, het was leuk en avontuurlijk en er waren ook geestelijke lessen te leren. Ons weekend van bidden en vasten ging helemaal over hoe we Gods werk beter kunnen doen. We hadden ook weer een schilder evenement, waar ook een gast

was. Een zuster ervaarde Gods bescherming bij een auto ongeluk waar ze bij betrokken was. Ps Nigels rug was genezen door gebed. De dochter van een echtpaar had een gezwollen wang, ze baden ervoor en ze was meteen genezen. Een broeder moest echt nodig werk doen met de hefttruck, maar de accu was leeg en normaal duurt dat heel lang om weer op te laden. Hij bad tot de Heer om hulp en toen hij daarna weer keek was de accu vol. 42 broeders en zusters reisden naar het zomer camp, ze reisden op verschillende manieren om de 1300 Km te overbruggen. Voor sommigen was er veel gebed, geduld en overwinning nodig - sommigen deden

er 27 uur over om er te komen, maar uiteindelijk arriveerden we allemaal en zijn dankbaar voor de moeite die de Nederlandse broeders en zusters hebben gedaan om er een fantastisch camp van te maken.

Ierland

We gingen deze maand outreaches in Tralee met enkele goede reacties. Op een zondag bracht een broeder een vrouw mee, die door de jaren al naar diverse

kerken was geweest. Toen ze wegging had ze veel om over na te denken. We hadden een gezamenlijk bidden en vasten met Medway, Ps. 12.7 "het pure woord". Het was voor iedereen een bemoedigende dag. Voor het "Vrijdag Kennis Gesprek", van deze maand, had Ps. Anthony een serie over "het Rijk van de Parten", het was heel interessant en laat weer eens zien dat God volbrengt dat wat Hij wil dat er gebeurt! Gesprekken zijn beschikbaar op onze FB pagina. Aan het eind van de maand vertelde een zuster een getuigenis van voorziening: ze besloot naar het UK camp te gaan en zag dat haar pas-

poort was verlopen. Ze vertelde het aan haar zoon en die zei dat het bij hem lang had geduurd en hij twijfelde of het er op tijd zou zijn. Onze zuster bad ervoor, vroeg het online aan en het was er binnen 3 werkdagen. God maakt het onmogelijke mogelijk! Prijs de Heer.

Poole

We hebben deze maand veel tijd buiten doorgebracht en genoten van het heerlijke weer. We begonnen de maand met bidden en vasten waarbij veel broeders interessante en opbouwende gesprekken gaven. Hierna hadden we een outreach in de omgeving en 's avonds een presentatie. Tijdens één van onze donderdag outreaches werd Wendy



Sport middag Poole



Dagje strand in Poole

De Revival Fellowship in:



aangesproken en sindsdien komt ze regelmatig naar de zondag bijeenkomsten. Ze bidt voor de Heilige Geesten heeft besloten zicht te laten dopen. We genoten van een voetbal middag, waarbij de 'ouderen' het opnamen tegen de 'jongeren'. Er was ook een bezoeker, Brenda.

's Avonds genoten we van een BBQ op het strand en diverse broeders en zusters namen een duik in de zee! Ps. Jim en Candy zijn nu in Fiji en genieten van de hitte en fellowship, terwijl de broeders en zusters in Poole genieten van een wandeling in het park en een picknick. Het was een goede maand en we kijken uit naar het camp in Bath.

Rotterdam

Hallo broeders en zusters. We zijn gezegend met weer een geboorte. Eleazar is de zoon van Delano en Meredith. Er waren wat complicaties bij de geboorte, er werd voor hen gebeden en prijs de Heer, moeder en kind maken het goed. We hadden deze maand ook een bbq bij de hal en we konden tegen sommige mensen het evangelie vertellen. We hadden een avond met korte gesprekken en een presentatie over mentale gezondheid. Ook bidden en vasten stond weer op het rooster, het was heel fijn om dit weer samen te kunnen doen met Dordrecht en Almere. We hadden ook voorbereidingen te doen voor het zomercamp, maar daarover meer in het volgende report.



Zwitserland & Duitsland

Aan het begin van de maand hadden we het genoeg dat Ps. Colin en Kim een paar dagen bij ons op bezoek waren. Het is fijn om elkaar beter te leren kennen en zoveel getuigenissen te kunnen delen. We konden veel van hen leren en ondertussen



genoten we van het perfecte weer en de Zwitserse bergen. Ps. Colin gaf het gesprek op zondag, het ging over wat het betekent om standvastig te zijn in de Heer. Alles wat we hoeven te doen is God gehoorzamen, dan laat Hij ons de waarheid zien en daardoor krijgen we kracht! Gods liefde is kracht. Hij wil ons niet verwennen, maar Hij wil ons leren. Als we begrijpen hoeveel Hij van ons houdt, ontvangen we kracht. We zagen ook een interessante presentatie over inflatie. Helaas moesten we afscheid nemen van Yasmine, die nu een nieuw leven gaat beginnen in Darwin, Australië. Nadat ze 10 jaar bij ons heeft gewoond zullen we haar erg missen, maar we wensen haar het allerbeste toe. We zullen helaas niet bij de bruiloft kunnen zijn maar kijken ernaar uit om het via Zoom te volgen in augustus. We zullen hen zien in december, op het Carrickalinga Camp in Adelaide (zie foto van Yasmine's laatste zondag bijeenkomst in Zwitserland. Omdat Stephan en Zsuzsa covid hadden, zaten we in aparte kamers.)

West Londen

We begonnen de maand met een picknick in het park, we hadden niet alleen een fijne tijd van fellowship maar konden ook tegen enkele mensen getuigen. Hierna hadden we een Italiaanse dinner night, er was volop te eten en we hadden veel plezier toen we probeerden

geschreven te raden in het Italiaans. Maar bovenal konden we getuigen van overwinningen na gebed. Een broeder had al een poosje long-problemen en de dokter vermoedde kanker, misschien veroorzaakt door asbest. Na heel wat onderzoeken, maar zeker door de gebeden, kreeg de broeder te horen dat er niets aan de hand was. We baden ook voor de broer van Ps. Yomi, die malaria in de hersenen

heeft opgelopen. Hij werd thuis door de politie gevonden, hij was bewusteloos, (een paar uur later en hij was dood geweest) hij ging naar de intensive care met bloedvergiftiging en nierfalen. De broeders en zusters bleven voor hem bidden. Hij kwam van de IC af maar kreeg te horen dat hij waarschijnlijk zijn leven lang dialyse nodig zou hebben. We bleven voor hem bidden en op een morgen vertelde de dokter hem dat hij geen dialyse meer nodig had. Hij is weer thuis, werkt weer en dankt de Heer voor dit wonder. Tenslotte, Ps. Brad en zijn vrouw waren een paar dagen bij ons. Ze vertelden ons wonderbare getuigenissen en we genoten van de presentatie van Ps. Brad over water en vuur, maar ook van zijn gesprek over 'onze cultuur' die nooit verandert, altijd ondersteund door de



De Revival Fellowship in:



Bij gezichten bij de dinner night, Yorkshire

wonderen.

Yorkshire

We raken al aardig gewend in onze nieuwe bijeenkomst plaats – het is wel even iets heel anders. Maar we moeten

onszelf eraan herinneren waar het om gaat, om het redden van zielen en niet om de plaats waar we samenkomen. Aan het begin van de maand kwamen we samen met de broeders en zusters uit Liverpool in Heaton Park, een heel relaxte tijd met elkaar en de meer energieke onder ons konden zich vermaken met sporten. We hebben huisbijeenkomsten gehad in de omringende dorpen en we hebben wat contacten gelegd voor follow up. Eén van hen is zuster Lisa's buurman. Kort nadat er tegen hem was getuigd, had hij een vreselijk ongeluk, hij sneed zijn arm heel erg en verloor totaal het gebruik van zijn hand. We baden allemaal voor hem (en hijzelf bad ook) met als resultaat dat hij binnen

een week was geopereerd en weer naar huis mocht, hij had nog wel wat pijn, maar kon zijn arm weer goed gebruiken. Nog een wonder voor zuster Lisa: ze reist iedere zondag met de bus anderhalf uur heen en anderhalf uur terug voor de bijeenkomst. Ze vertelde dat op een keer op de weg terug er een ongeluk was gebeurd, voor hen op de smalle landweg. De buschauffeur vertelde dat hij niet durfde te keren op de smalle weg en dat het dus wel een aantal uren kon duren eer dat ze thuis zou zijn. Lisa bad ervoor en de chauffeur besloot om het toch te proberen. Hij kreeg het voor elkaar om te keren en korte tijd later werd ze om de hoek bij haar huis afgezet.



Bijeenkomst Zomer Camp



Getuigenissen.



Ik groeide op in de evangelisch Lutherse kerk, maar ik was nooit een echte "kerkganger". In 2014 verliet ik de kerk toen we een nieuwe pastor kregen, ik kon er niet mee omgaan. Toen dacht ik, alles zal wel goedkomen met mij, maar plotseling voelde ik een verschrikkelijke leegte in mijn hart en ik bad tot God of Hij mijn situatie wilde veranderen. Zuster Katharina en ik kenden elkaar al heel lang. Zij vertelde mij het evangelie en op 27 januari

2015 werd ik gedoopt door volledige onderdompeling en een dag later ontving ik de Heilige Geest en sprak ik in tongen. Ik voelde meteen een wonderbaarlijke warmte in mijn hart en mijn ogen straalden. Ik was genezen van migraine en pijn in mijn knie (arthrose). Daarvoor kon ik nauwelijks trappen lopen. Na gebed kon ik mijn jongste zoon vergeven. We hebben nu een goede relatie. Een andere genezing was in december 2019. Ik had fysiotherapie. Plotseling zei de fysiotherapeut dat mijn rechter onderbeen heel warm aanvoelde en een deel van het scheenbeen was heel gevoelig. Dat zijn symptomen van trombose. Ik moest meteen naar de dokter. Er werd snel een bloedtest en een Doppler onderzoek gedaan. Beide waren echter negatief. Ik werd met spoed door verwezen naar de vaatchirurg. Kort voor het onderzoek ging ik naar het toilet en bad God voor een genezing. De echo en de hartslagmeting lieten zien: géén trombose! Ik dank God voor alles wat Hij voor mij doet.

Luise, Nurnberg, Duitsland



In maart 2001 bezocht ik Adelaide omdat mijn zus mij had uitgenodigd. Zij betaalde voor de vlucht, want ze wilde mij tot de Heer brengen. Toen ik daar was vertelde ze me dat ik een bewijs van God kon krijgen dat Hij bestaat. Ik geloofde nooit echt in God, maar ik was wel heel geïnteresseerd naar wat er gebeurt na de dood. Ze vertelde me ook dat ik het koninkrijk van

God niet in kon gaan als ik niet wederom geboren was uit water en Geest. Ik dacht, als dit echt waar is heb ik een groot probleem. Ik wilde het juiste doen voor God en liet me dopen door volledige onderdompeling en bad voor de Heilige Geest en ontving dat ook met het bewijs van spreken in tongen. Op dat moment wist ik dat God bestaat. De volgende dag was mijn terug reis naar Zwitserland. Mijn echtgenoot werd 2 maanden later ook wederom geboren. Door veel gebed heeft God ons huwelijk op wonderbare wijze hersteld.

De Heer heeft mij na gebed ook genezen van nekpijn, een zere knie en een verrekte gewrichtsband, ontstoken traanbuis en ik rook altijd rook en nog veel meer. Ik prijs echt de Heer voor dit nieuwe leven.

Zsuzsa, Bern, Zwitserland