



#### Revival Fellowship Tsjechië



Senioren Camp



Senioren Camp

**We waren deze maand echt gezegend, we konden 2 camps houden - een senioren camp en een mini-camping weekend.** Meer dan 50 broeders en zusters hadden een fantastische tijd met het bespreken van geschriften en andere geestelijke zaken en ook samen wandelingen maken. Eén speciale activiteit was opgezet om te helpen het goede in elkaar te zien. Iedereen werd uitgenodigd om positieve/inspirerende aspecten van een ander te delen, zonder namen te noemen. Pastor Olda gebruikte deze eigenschappen later in een gesprek en ontdekte dat ze allemaal pasten in de twee geboden die Jezus gaf in **Matt. 22:37-40...**

- 1. Gij zult liefhebben den Heere uw God, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.**
- 2. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.**

Later in de maand hadden we een mini-camping weekend in de bergen. Een gezin dat te gast was hoorde veel getuigenissen en veel goed advies en aanwijzingen uit de Bijbel. We beklommen de heuvels, kookten samen buiten en zongen chorussen. Het is opbouwend om samen te zijn, over de Heer te praten en ons te richten op Zijn kracht. Prijs de Heer! **Revival Fellowship Tsjechië.**



Mini Camping Weekend

#### Server News, June 2020

All the talks, songs and other items from the recent London online convention are now available from our server: [downloads.revivalfellowship.nl](http://downloads.revivalfellowship.nl)  
Go to: Username: Public.  
Password: Math2819.  
Scroll to: Camps and conventions.  
The files are in audio only, or audie/video as well.  
Have fun.  
Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:  
Pastor Pieter Visser  
Kromhout 95  
3311RE Dordrecht  
The Netherlands  
Telephone: +31 78 6146173  
Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

#### Wat gaat komen:

##### Euro zomer camp.

##### Het geplande 'cyber camp' is afgelast.

Door de versoepelde regels in Nederland wat betreft Covid-19, kunnen we nu een gewoon camp houden zoals we dat de afgelopen 29 jaar hebben gedaan. (Meer informatie op bladzijde 3)

##### Winter camps, 25 dec. — 1 jan. 2021.

Nederland en UK. Info volgt nog.



# Editorial: 1001 Evangelies

De apostel Paul schreef:  
*Gal 1:6 Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie.*

Het woord 'Evangelie' betekent naast andere definities: 'de blijde boodschap van het koninkrijk van God dat spoedig zal komen'.

Jezus zei over dit koninkrijk:  
*Joh. 18:36 Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld...*

Een ander punt dat Jezus maakte: *Mark. 8:35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om Mijnen wil en om des Evangelies wil, die zal het behouden.*

Voor al in het laatste stukje zien we dat proberen je oude leefstijl te behouden, er toe zal leiden dat je je kans op het eeuwige leven zal verliezen. Aan dit leven komt sowieso een einde, dus dan blijf je met niets over. Alles overziende kunnen we vaststellen dat de meerderheid van andere 'evangelies' proberen dit tijdelijke leven veilig en in tact te houden. Hier zijn wat plaatjes om dat te illustreren:



Het 'evangelie' van het toilet papier. In Amerika hebben nu in de eerste helft van dit jaar, 20 miljoen meer mensen een geweer. (garandeert dat je veiligheid??) Of, als we terug gaan in de geschiedenis, hebben 1001 'evangelies' allemaal veiligheid en bescherming beloofd tegen allerlei soorten van gevaar. Als we op Google kijken en 'amuletten' intypen krijgen we miljoenen hits. Al deze dingen worden geacht enige bescherming te bieden, je veilig te houden en te proberen 'je leven te behouden'.



Belofte, beloften... Sommige van deze dingen kunnen inderdaad je leven een tijdje verlengen, maar het ware Evangelie gaat niet om dit leven, het gaat om het eeuwige leven.

Wij, kinderen van God, moeten onze ogen op de prijs gericht houden, het eeuwige leven. Als we onze focus verliezen en als de Galaten worden, dan horen wij misschien ook op een dag: 'kijk uit, je bent in een ander evangelie terecht gekomen'.

Dat is dan misschien Jezus die tegen ons spreekt. Het is waar dat veel kerken een evangelie prediken dat vooral gericht is op het verbeteren en in stand houden van dit leven. Het zgn. 'prosperity/welvaarts' evangelie, zulke kerken zijn hier zeker een voorbeeld van.

*1Cor. 15:19 Indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.*

Dit is geschreven aan mensen die niet in de opstanding geloofden. (vers 15) Blijkbaar was hun 'evangelie' puur gericht op het behouden of verbeteren van hun natuurlijke leven. Een vroege vorm van een 'prosperity' evangelie?

Als u wat huiswerk wilt doen, lees dan Col 2: 18-23 in de Amplified Bible.

Mijn idee is, was dit soms geschreven met de Covid-19 angst in gedachten?



Ps Piet Visser

## Gehoord van het platform:

- Onze loyaliteit is aan God, niet aan de wereld.
- God verandert omstandigheden.
- Wees voorbereid om Hem te ontmoeten.
- Is onze relatie met God het meest waardevolle in ons leven?
- Je hoeft niet alles te zien en te begrijpen om te kunnen geloven.
- Leef naar je geloof! Daniel 3:16-18
- Stop nooit met het maken van juiste beslissingen! Als we dat doen ontstaan de problemen.
- Je moet je fouten niet verbergen. Geef toe dat je fout was en wees nederig.
- Keer God de rug niet toe, maar waardeer wat Hij voor je heeft gedaan.
- Als je in de Geest wandelt, krijg je geen negatieve gevoelens.
- God zet niet je buurman op jouw pad, maar zet jou op je buurman's pad.
- De mogelijkheden liggen voor ons, maar wat doen we ermee?
- **Hongaarse "nuggets"**
- Mensen in de wereld leven in donkerheid en vloeken constant.
- God zegt niet in mensen te vertrouwen maar **OP GOD TE VERTROUWEN!**
- We leven in dezelfde wereld, maar moeten ons anders gedragen.
- We moeten met al onze kracht ons hart beschermen.



# Revival in Europa

Dopen in juni: 2 in Hongarije, 2 in Nederland



Sadiq, Almere



Hongarije



Hongarije

## Europees Zomer Camp—25 juli tot 1 augustus 2020

Toen we geconfronteerd werden met de Covid-19 regels, besloten we een 'cyber camp' te organiseren. Maar vanaf 1 juli 2020 werden de regels voor een groot deel opgeheven. We kunnen nu dus weer terug naar het originele plan en een zomer camp hebben zoals we dat de laatste 29 jaar hadden.

Deze camps hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de fellowships in Europa als geheel en waren heel belangrijk voor het creëren en in stand houden van de eenheid. We zien het dus als een echte zegen dat we uiteindelijk toch een normaal camp kunnen houden.

Het is niet altijd makkelijk om naar het camp te gaan, vooral nu er zoveel aan de hand is en we vaak tegenstrijdige berichten zien en horen, over de risico's en veiligheid. Dat is niets nieuws, er zijn altijd moeilijkheden geweest met het plannen van camps, het vinden van locaties en de reis erheen. Speciaal de wintercamps in Duitsland waren een avontuur om er te komen. Rijden door sneeuwstromen, over gladde wegen, door een heuvel landschap met scherpe bochten....

De reis in 2010 duurde voor sommigen i.p.v. de normale 5uur, 8-10 uur rijden vanwege de weersomstandigheden. Het heeft ons nooit tegen gehouden. Als het juist is om te doen, doen we het, toch?

Maar dit is een zomer camp.

We verwachten dus een zomer camp, hoewel sommigen niet kunnen komen omdat het niet mogelijk leek dit jaar en nu andere toezeggingen hebben gedaan. Speciaal internationale bezoekers ondervinden nog reis beperkingen, dus we maken een live stream van de bijeenkomsten beschikbaar via internet.

We zullen ook medewerking vragen van enkele internationale sprekers. We hebben ruimte voor 5 kandidaten voor een 20 min. gesprek 's morgens (lokale tijd Holland, 11:00) en een paar van een half uur 's avonds (lokale tijd in Holland, 20:00)

Als deze nieuwsbrief verschijnt is er misschien nog wat plaats voor late boekingen. Schrijf me naar mijn emailadres, zie eerste pagina. **Pastor Piet Visser**

*Rechts: Foto's van enkele voorgaande camps.*





# Getuigenis—Joseph Murphy, Liverpool

“Ik wil graag met jullie delen wat de Heer voor ons heeft gedaan hier in Liverpool.

Op een morgen werd mijn zoon Joseph wakker en zijn onderbenen vanaf de knie tot de enkel werkten niet meer. Hij is 12 jaar oud. Mijn vrouw is verpleegkundige en na 2 dagen gingen we met hem naar het ziekenhuis.

Hij werd onderzocht en moest terug komen als het niet verbeterde. Toen we terug gingen naar het ziekenhuis werd hij opgenomen en moest een week blijven. Dit viel samen met de conventie in Londen. Mijn vrouw La Fleure en ik bleven om de beurt bij hem, ik bleef 's nachts en Fleure overdag. Joseph kreeg scans van de hersenen en het ruggenmerg en veel bloedonderzoeken, x-rays van zijn benen en testen van de zenuwen. De artsen konden niet vinden waarom zijn benen niet werkten.

Joseph vertelde me op een dag dat hij geloofde dat dit een onderdeel van zijn getuigenis ging worden. Op dag 5 vertelde hij me dat hij wist dat ik en anderen het nog niet konden zien, maar dat hij lichamelijk en geestelijk sterker werd. Hij vertelde ook dat hij dacht aan het getuigenis van broeder Nick Ashton (hersteld van COVID-19).

Ze stuurden Joseph weer naar huis, zijn benen werkten nog niet en een week later was hij genezen en kon weer lopen. Hij wilde gaan fietsen met zijn vriendjes van de fellowship. Omdat hij nog niet buiten was geweest sinds zijn benen weer werkten, zei ik tegen hem dat het geen goed idee was en hij rustig aan moest doen. Hij was teleurgesteld en zei tegen me dat hij 100% genezen was. Ik kwam erop terug en hij fietste samen met zijn vriendjes een paar uur.

Als gezin kregen we een grote gift door de rust en kalmte die we hadden door alles heen. Het thema van de conventie 'Hoop' kwam tot leven in de tijd dat we dat hard nodig hadden. Joseph is genezen. De Heer heeft het aan zijn getuigenis toegevoegd, zoals hij ook geloofde. We hopen dat dit ook voor anderen een aanmoediging kan zijn zoals dat het ook voor ons is geweest. Het maakt je ook nederig als zoveel broeders en zusters voor je bidden en je bemoedigen. We willen jullie allemaal bedanken, maar bovenal danken we de Heer.



Joseph & zijn zus Lily

## UK Kids Camp Zoom Catch-ups



**Heel belangrijk waren voor onze jongere leden van de fellowship in de UK de laatste maanden iedere dinsdagmiddag de Kids Camp Catch Up sessies.**

Het was een mogelijkheid voor de kinderen en de jongeren om hun eigen fellowship tijd te hebben, met ouders en oudere broeders of zusters die hielpen om de diverse activiteiten iedere keer te organiseren. Kinderen van erg kleine assemblies, bij voorbeeld Frankrijk of Dubai, voor wie daar normaal gesproken niets voor georganiseerd zou worden, konden mee doen en voelden zich

ook opgenomen in de Kids Camp crew.

De activiteiten waren o.a. het delen van geschriften en wat inspireert jou in de Heer, het leren van een chorus in gebaren taal tot een speurtocht en spelletjes die kinderen die misschien niet regelmatig naar de bijeenkomst gaan, ook aan mee konden doen. We sloten het schooljaar af met een verkleed feestje en vertelden wat we geleerd hadden van deze periode.

Natuurlijk was het bovenal een fantastische manier om elkaar aan te moedigen als leden van deze grote familie van God.



# De Revival Fellowship in:



## Almere

Deze maand begonnen we weer met de outreaches na een periode van beperkingen veroorzaakt door COVID-19. Hoewel er soms vragen worden gesteld door de handhavers, zijn we actief en gaan we weer uit met Gods fantastische boodschap! We houden ervan! We ontmoeten mensen op straat die op zoek zijn naar God, ze zijn er nog steeds. Ook wat bekenden en familie toonden interesse en sommigen kwamen naar een bijeenkomst. We hadden deze maand een presentatie over het boek Openbaringen en nieuws van onze fellowships wereldwijd. Broeder Luke uit Rotterdam gaf een presentatie over de Schepping. Het is verbazingwekkend om te zien hoe God ook de kleinste dingen zo heeft gemaakt dat het perfect werkt. We kunnen Hem zeker vertrouwen, wat er ook gebeurt in ons leven, Hij is degene Die alles in Zijn hand heeft. Onze jonge broeder Robert vertelde in zijn getuigenis hoe God voor hem zorgde; hij was genezen van een pijn die plotseling opkwam in zijn been, nadat

hij daarvoor in de Geest had gebeden. Hij vertelde ook dat de Heilige Geest hem in veel situaties had getroost. God heeft hem ook genezen van een gebroken arm en van eczeem. Hij is blij dat hij in de Heer is en hoopt dat hij er met meer schoolvriendjes over kan praten. Br. Maarten hoorde en voelde een knap' in zijn knie toen hij zijn huis binnenging. Naderhand was het ook pijnlijk om zijn knie te buigen om te gaan zitten. De volgende morgen deed het nog steeds pijn. Voor dat hij ging bedenken wat hij wel of niet zou doen ging hij eerst in tongen bidden. Na een poosje voelde hij de pijn afnemen en kon hij zijn knie weer zonder problemen buigen! Hij was heel dankbaar voor deze genezing! God laat zich zien door al deze wonderen en tekenen. We waren blij dat er bezoekers waren die deze wonderen ook hoorden en we hopen dat ze het evangelie gaan gehoorzamen.

## Dordrecht

Deze maand hoorden we interessant nieuws over de rol van de **Zeven Verenigde Nederlanden** in Gods plan. We hadden ook een avond waarop we werden aangemoedigd en verblijd door de getuigenissen van onze broeders en zusters uit Amerika, Sydney, Gawler, Adelaide en Indonesië. Enkele recente getuigenissen : een zuster bad voor nieuwe mogelijkheden om tegen mensen te kunnen getuigen. Die avond zat ze samen met haar man in de auto te wachten voor het verkeerslicht. Ze zag een mobiele telefoon op de weg liggen en stapte uit om hem te pakken. Niet lang



daarna belde de eigenaar. Later die avond kwam hij hem ophalen en ze konden het evangelie tegen hem vertellen. Een andere zuster had 3 dagen last van druk op haar linker oog en hoofdpijn. 's Morgens luisterde ze naar de dagelijkse korte overdenking van Medway. Ze was aangemoedigd en opgebouwd door het gesprek en zei tegen zichzelf 'Laat ik maar opstaan'. Ze ging rechtop in bed zitten en haar hoofdpijn was weg. Prijs de Heer voor Zijn genezende kracht! We waren bedroefd door het verlies van onze zuster Alie, (de moeder van Bert Schenk), die aan het begin van de maand is gaan slapen in de Heer. Haar getuigenis staat op pag. 8 We zullen haar missen, maar we worden getroost door de geschriften en de zekerheid van haar geloof.

*'Want de Heere Zelf zal met geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend over gebleven zij, zullen tesamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. I Thess. 4:16-18*





# De Revival Fellowship in:

## Frankrijk

Deze maand waren wij echt gezegen met sprekers uit Australië en Hongarije in de bijeenkomsten. Broeders en zusters uit Taiwan en Hong Kong kwamen bij een middag bijeenkomst en deelden getuigenissen, het was heel inspirerend. Het was de verjaardag van zuster Alice uit Hong Kong die dag. Ze vertelde hoe de Heer had genezen van haar verslaving aan alcohol en slaappillen (40 pillen per dag!). Haar moeder Peggy getuigde hoe zij voor ze een Christen werd, verslaafd was aan de rituelen voor Buddah. Haar huis rook de hele dag naar wierook. Ze kwam naar een bijeenkomst in Singapore om haar zoon te 'redden' hij was gedoopt en Geest vervuld en het eindigde ermee dat ze zelf ook wederom geboren werd en compleet werd vrij gezet van haar oude religieuze gewoonten. Haar zoon Paul, de



Hongarije

broer van Alice, woont nu in Taiwan met zijn vrouw Natalie, waar ze uitgaan met het Evangelie om te zien of ze daar ook kunnen starten. Paul was op wonderbaarlijke wijze genezen van lever kanker, waardoor hij weer terug kwam op de juiste weg, nadat hij een paar jaar daarvoor weer de wereld was in gegaan. Nadat hij was genezen, gooide hij zijn telefoon weg, waar al zijn wereldse contacten instonden en begon opnieuw met zijn wandel met de Heer. Natalie vertelde hoe de Heer haar hielp toen ze baarmoederhals kanker had en de moeilijke emotionele tijd die ze toen doormaakte. Na behandeling verwachtte ze dat het haar een jaar zou kosten om weer geheel op krachten te komen, maar met de kracht van het gebed was ze na 3 maanden weer beter. Bezoek van

bezoekende broeders en zusters op het juiste moment hielp haar om haar depressie te overwinnen. Deze maand had Paul een test die aantoonde dat hij mogelijk darm kanker heeft. We hebben er allemaal voor gebeden en ook veel broeders en zusters wereldwijd en de test was negatief voor kanker. Prijs de Heer voor veranderde levens!

## Hongarije

We hadden deze maand 2 dopen. Het maakt een groot verschil als je mensen oog in oog kan spreken en over het evangelie vertellen. Een nieuwe zuster hoorde het evangelie van haar vriend, die eigenlijk de fellowship had verlaten. Ze was overtuigd en bad voor de Heilige Geest, die ze ook ontving. Daarna ontmoette zo ook andere broeders en zusters en nadat ze haar de geschriften

Melanie, Peggy & Alice, Hong Kong



## Ierland—Een reis terug in de tijd!

Op 20 juni maakte de fellowship een expeditie naar een heel oud graf, de stoffelijke resten van ene koningin Scotia. Het graf was per ongeluk ontdekt toen onze broeder en zuster op zoek waren naar een recycle plant nabij Tralee (Co. Kerry) en in plaats daarvan struikelden over een oude Ierse geschiedenis met "mogelijk" Bijbelse connectie met Ierland. Over de jaren is er over deze naam gesproken met verwijzing naar de profeet Jeremia en Teamhair Telphi en de heuvel van Tara. Velen van ons namen aan dat Scotia de zus was van Teamhair en één van de dochters van koning Zedekiah (586BC) en dit is misschien het geval! Er kan meer dan één Scotia zijn.

Hoe dan ook, er was een Scotia en zij was in Ierland lang voordat Jeremia leefde.

Enige tijd na de Exodus woonde ze in Galicië (een Keltische streek in Spanje— Iberisch schiereiland verbonden met Hibernia (Ierland) beide komen van het woord Eber, de vader van de Hebreeën!) Ongeveer rond 1700BC (onthoud dat de Ieren kunnen overdrijven!) arriveerde koningin Scotia met het leger van de Milesians ( een mythisch Iers geslacht) om de Tuatha De Dannan (waarschijnlijk de stam van Dan over te nemen, dragend de banier van de Milesians "De staf met de slang eromheen" (nog steeds in gebruik als symbool in de Ierse medische wereld, hoewel dat gebaseerd is op de Griekse Asclepius – Hijackers.) en gebaseerd op het verhaal in Numeri 21: 8-9 en een verwijzing naar onze Heer aan het kruis ( de echte genezing komt door Jezus; Joh. 3:14).

Helaas wordt verondersteld dat koningin Scotia is gedood in het gevecht met de Tuatha De Dannan, maar haar naam leeft voort net zoals de oude naam voor Ierland Scotia was en later Albion werd, dat weer Schotland werd toen de Ierse Highlanders arriveerden. Maar, de grootste zegen tijdens dit uitje op een regenachtige dag was, dat toen wij op die obscure begraafplaats stonden, we een familie ontmoetten die ook naar de grafstenen stonden te kijken; wat ons de gelegenheid gaf om tegen hen te getuigen en in het kort de geschiedenis van Scotia. De familie luisterde met interesse, want de moeder had de verloren stammen van Israël bestudeerd. We konden haar natuurlijk vertellen waar zij waren en belangrijker over de Koning der Koningen Die komt om over hen te regeren en hoe in Zijn koninkrijk te komen. We proberen met deze familie in contact te blijven.



Queen Scotia's grave



# De Revival Fellowship in:



Tsjechië camping weekend



lieten zien en met haar baden, werd ze gedoopt. Een andere nieuwe zuster uit Debrecen was een poosje Geest vervuld en was een paar jaar geleden gedoopt. Ze hoorde het Woord een poosje geleden en haar zoon werd gedoopt en ze voelde dat haar eigen vorige doop misschien niet correct was. We gingen naar Debrecen (200Km) en doopten haar in de lokale gezondheids Spa. De wereld probeerde zich er weer mee te bemoeien. Een man berispte ons voor de doop voor onjuist gebruik van het bad en nadat we haar gedoopt hadden werden we aangesproken door een medewerker omdat we een t- shirt én zwemkleding droegen (we waren netjes ...) Desondanks is deze zuster blij dat ze het juiste heeft gedaan. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe hal, want degene die we zouden gaan gebruiken, ging op het laatste moment niet door. We houden nog steeds bid bijeenkomsten op dinsdag en iedere week zijn er tussen de 15 en 22 broeders en zusters. De Zoom meetings zijn op donderdag voor Bijbelstudie en de zondag bijeenkomsten zijn 's morgens, zodat Ps. Chris en zijn gezin die ook kunnen meemaken. Het is fijn dat we ze kunnen zien en we kijken uit naar hun terugkomst uit Australië in juli. De Heer had Zijn hand op veel broeders en zusters deze maand. Door de Covid-19 moest een zuster diverse keren van baan veranderen, wat echt een uitdaging voor haar was, maar ze hield vast aan de beloftes van God en zag dat Hij onze Voorziener is. Ze was nooit zonder baan, de volgende was meteen al daar. Eén van de kinderen brak haar middelvinger, ze is pas 5 jaar oud. We baden allemaal voor haar en i.p.v. in 6 weken was haar bot in 2 weken weer helemaal genezen. PdH.

## Poole

Hoewel we nog steeds in lockdown zijn, voelt het alsof we deze maand de wereld rond zijn geweest. Op een zondag

werden we verblijd met een gesprek van Ps. Chad uit Adelaide met als thema: Onze persoonlijke relatie, onze visie. Later in de tweede bijeenkomst een gesprek heet van de naald van zijn broer Ps. Phil met als thema De Reddings Missie, over hoe de Heer naar een ieder van ons kijkt en niet stopt met zoeken tot Hij ons vindt – echt een gezegende dag. Op één van de woensdagavond bijeenkomsten waren de Zwitsers ook met ons verbonden en broeder Stephan gaf het gesprek. De Bijbelstudie op donderdag gaat nog door en we hebben nu Colossenzen verkend. Eén donderdag hadden we een bidavond en Br. Ferry van Figi deed ook mee. Hij is zo vol van het werk voor de Heer dat we allemaal moe waren na zijn "nugget" (gesprekje) over evangelisatie! Eén zaterdag activiteit was een Zoom dinnernight waarop we aspecten van onze getuigenis deelden die we niet zo vaak vertellen. Andere waren: een presentatie over de opkomst en ondergang van religies, Bijbelse figuren en Pictionary. Heel leuk. We kwamen weer in contact met een mevrouw die een poosje geleden bij ons gedoopt was. Tenslotte, op de laatste zondag van de maand kwamen Rob en Kerry uit Warrnambool en we bedanken graag alle internationale broeders en zusters voor hun fellowship, speciaal degenen voor wie het al middernacht was!

## Rotterdam

Niets kan Gods plan stoppen, Zijn wil wordt gedaan, ongeacht wat de wereld probeert op ons te leggen. Is het niet wonderlijk dat God alles weet

en aandacht heeft voor ons hartsverlangen? Door veel mogelijkheden te creëren om te getuigen, kunnen we nog steeds Zijn werk doen. Mensen die bang zijn, mensen die verdriet hebben, mensen die zorgen hebben, we komen allerlei situaties tegen. We kunnen gebed aanbieden en beter nog de woorden van het eeuwige leven. Dus we blijven doen waar we voor geroepen zijn: het evangelie over de hele wereld verspreiden. *Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Prediker 11:1*

## Zwitserland

Aan onze eerste zondag - zoom meeting deze maand namen broeder Béla en zuster Zeff van de fellowship in Hongarije ook deel en broeder Béla gaf een gesprek in het Duits over "de mogelijkheid om te veranderen". God heeft heel veel geduld maar daar komt een eind aan en uiteindelijk moeten we er zeker van zijn dat we Gods geduld niet misbruiken. We moeten Zijn woord uitdragen zodat andere mensen ook tot bekering kunnen komen. Het was ook heel fijn dat we een woensdag avond bijeenkomst via Zoom met de broeders en zusters uit Poole konden combineren. Hoewel het door de omstandigheden lastig is om elkaar te zien op het moment, stelt de techniek ons in staat om met elkaar verbonden te zijn. Zsuzsa deelde een getuigenis van een genezing die ze pas heeft ervaren. Ze merkte dat haar vermogen om te ruiken veranderde nadat ze in april dit jaar last had gehad van een flinke verkoudheid.



Bijeenkomst in Almere



Bbq Rotterdam, (het regende)

# De Revival Fellowship in :

West Londen: China item



Ze kon sterke geuren niet meer ruiken en na een poosje leek het alsof het overal naar rook stonk hoewel er niemand rookte in haar omgeving. Ze werd er soms misselijk van en dus bad ze tot God om het compleet te genezen—en dat deed God ook! Haar vermogen om te ruiken kwam terug en alles is weer prima in orde, Prijs de Heer!

We hadden een paar mensen in onze omgeving die om gebed vroegen of die

we gebed aanboden, voor verschillende situaties. We wachten op de wonderen die God daar gaat doen voor deze mensen, zodat zij ook de glorie van God kunnen zien in hun levens. Prijs de Heer.

## West Londen

We hebben deze maand volop gebruik gemaakt van Zoom om te genieten van het woord van God, getuigenissen te delen en fellowship te hebben met broeders en zusters uit alle hoeken van de wijngaard. We zijn ook weer begonnen met de outreaches met elkaar. We hadden een bijeenkomst met India, Tasmanië, Indonesië, Singapore en China. We deelden gesprekken, getuigenissen en items. Enkele getuigenissen: een zuster heeft een baan die haar niet toestaat vrij te zijn in de weekenden, maar toch heeft ze alle bijeenkomsten en camps kunnen bijwonen; een broeder die gestopt was met gokken en drinken toen hij wederom geboren werd, is nu heel gezegend en wil God gehoorzamen; een

zuster die als Hindu was opgevoed, is vrijgezet van haar bijgeloof; een zuster met een te hoge suikerspiegel was genezen na gebed en een zuster heeft nu het doel in haar leven gevonden. Zoals het lied zegt: wij hebben een God die wonderen doet!

Pastor Steve lelasi herinnerde ons eraan dat we nog een hele weg hebben te gaan, dus we gaan door!



West Londen

## Getuigenissen



### In memoriam

Nadat er heel wat jaren (ongeveer 16) tegen haar werd getuigd door haar zoon en schoondochter, werd Alie wederom geboren uit water en Geest op de leeftijd van 75 jaar op 18 mei 2008.

Ze ontving de Heilige Geest en sprak in tongen in het doopbad.

Haar leven veranderde op een manier die ze zich daarvoor nooit had kunnen voorstellen. Ze ontving een duidelijk begrip van de Waarheid en hoe je gered wordt en hoe je gered blijft. Nadat haar man en broeder in de Heer, Gijs Schenk, 6 maanden nadat zij beide wederom geboren waren, overleed, had ze vrede, ze ervaarde de Rust van de Heilige Geest. Ze zei altijd: Ik ben niet bang voor wat er gaat komen. Ze voelde zich compleet veilig en beschermd door Gods machtige hand.

Vanwege haar leeftijd en omdat ze ver van de fellowship woonde, kon ze de bijeenkomsten niet bij wonen, maar ze was altijd aanwezig door de in te loggen en de bijeenkomst te volgen. Alie genoot echt van de bijeenkomsten en dus van de Fellowship. Degenen die haar goed kenden, konden zien dat Alie een getrouwe zuster in de Heer was. Ze bleef standvastig, zelfs in het laatste jaar toen ze zo ziek was. Ze overleed vredig op 8 juni 2020 op de leeftijd van 86 jaar.

Alie slaapt nu in de Heer.



Voor ik naar de Revival Fellowship kwam, ging ik naar een pinkster gemeente. In die kerk waren een paar mensen die in tongen baden. Ik wilde dat ook, maar het gebeurde niet omdat ik God vroeg om in tongen te kunnen spreken. Ik wist niet dat je in tongen spreekt als je de Heilige Geest ontvangt. Ik had een moeilijke tijd in mijn leven, maar God was altijd daar voor mij en mijn gezin. Ik was zwanger van mijn

tweeling en mijn man was erg ziek. In 2010 zeiden de dokters dat ze niets meer konden doen voor mijn man en dat hij nog 3 maanden te leven had. Ik dank God dat hij door veel bidden en vasten vandaag nog steeds in leven is.

Op 31 december 2011 zeiden ze in de kerk dat we 3 dingen moesten opschrijven die we wilden bereiken in 2012. Eén van die 3 dingen die ik opschreef was: GOD IK WIL U IN WAARHEID DIENEN. In mei 2012 sprak een broeder mij op straat aan en vroeg: geloof je in God? Ik zei Ja. Heb je de Heilige Geest? En ik zei ja. Spreek je in tongen? Ik zei nee. Hij zei: dan heb je de Heilige Geest nog niet. Hij opende de Bijbel en terwijl we aan het praten waren zei Ps. René: je kan naar huis gaan en op je knieën gaan en om de heilige Geest vragen—God zal het je geven. Ik deed dat en ontving de heilige Geest in mijn woonkamer. Ik ging naar de volgende bijeenkomst, bad en werd gedoopt en kon opnieuw beginnen met God, ditmaal met de WAARHEID. Ik dank God voor dit leven dat Hij mij en mijn gezin heeft gegeven.

Victoria, Almere