

# Revival News



## Europees Maand Verslag

Juni 2021



### W e hadden deze maand 3 fantastische dagen UK & Europese Conventie.

Het was fijn om broeders en zusters te zien die we lang niet hadden gezien en ook nieuwe te ontmoeten van over de hele wereld. Waar ook maar mensen zijn die de Heer volgen in geest en waarheid en hun licht laten stralen zodat iedereen het kan zien. We hoorden hoe God de levens van mensen veranderd heeft en grote wonderen heeft gedaan.

**Het thema was: Wat zoek je?** De wereld zoekt wat de ziel niet bevredigt en wat tijdelijk is, maar wij hebben gevonden wat echt is en blijvend.

We hoorden van Gods wonderbaarlijke bescherming in een aantal situaties, hoe onmogelijke genezingen mogelijk werden door God. Harten die geheeld werden en vergeving die tot stand werd gebracht, waar onvruchtbaarheid was schonk God een kind. God veranderde de wanhoop van mensen, mentale of fysieke noden en hopeloze situaties om in overwinningen, waardoor Hij Zijn glorie liet zien aan iedereen. We werden eraan herinnerd onze vrijheid niet weg te laten nemen en zo verstrikt te worden door de wereld die geen antwoorden heeft. We hadden ook een V & A met Ps. John die zijn ervaringen deelde en advies gaf voor een succesvolle wandel met de Heer en de fellowship:

### SCHEIDING – EENHEID - TEVREDENHEID.

Ook heel belangrijk waren de dopen die we deze 3 dagen hadden. Sommigen ontvingen ook de Heilige Geest, sommigen hoorden het Woord voor de eerste keer. Het was echt een opbouwende tijd. Zoals werd gezegd door Ps. John: hou meer van God dan van iets of iemand anders.

### West Londen Revival Fellowship

*Foto's vanaf boven: Conventie uitnodiging, Ps. Meshack—Kenya, Getuigenis van een zuster in China, V&A met Ps. John—Adelaide, Item van Hongaarse br. en zrs. Item van br. en zrs. Uit Indonesië. Meer foto's op blz. 3*



### Server News, June 2021

All the recordings from the Hungarian spring 'camp' can be found at:

<https://youtube.com/c/Fel%C3%A9led%C3%A9s%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g>

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
 Pastor Pieter Visser  
 Kromhout 95  
 3311RE Dordrecht  
 The Netherlands  
 Telephone: +31 78 6146173  
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
 E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
 Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Vooruitblik:

Er staan twee zomer camps gepland. Van plan om te komen? Stuur een email.  
**Holland, 31 juli —07 aug.**  
 Contact: [tinekeplaisier@gmail.com](mailto:tinekeplaisier@gmail.com)  
**Engeland, 14—21 augustus**  
 Contact: [steveamurphy61@gmail.com](mailto:steveamurphy61@gmail.com)  
**NextGen Camp (NGC2021) 16—19 augustus**  
 Contact: [Luke.Visser@revivalfellowship.nl](mailto:Luke.Visser@revivalfellowship.nl)  
**Kids Camp, Tsjechië 22-25 juli**  
 Contact: [tomas.treml@siemens.com](mailto:tomas.treml@siemens.com)  
*Zoals altijd: je hebt toestemming nodig van je eigen pastor /leider.*

## Editorial: Iedereen op zijn eigen manier

Het boek Openbaringen werd door de apostel Johannes geschreven, ong. 95 na Chr. Hij schreef het boek onder de directe inspiratie van Jezus Christus, op het eiland Patmos. Johannes was naar het eiland verbannen tijdens de regering van de Romeinse keizer Domitianus (81 tot 96 na Chr.) in hoofdstuk 2 en 3 lezen we 7 boodschappen aan 7 kerken. Het zet je wel aan het denken hoe er in relatief korte tijd na de start zoveel verschillende doctrines waren gekomen in deze kerken, die allemaal gelegen waren in een cirkel van max. 400 km. We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat reizen in die tijd misschien niet meer was dan 25 km per dag, dus de "afstand" tussen Pergamum en Laodicia was misschien 15-20 dagen, niet echt iets voor een bezoek in het weekend. Dus de isolatie speelde waarschijnlijk een aanzienlijke rol in de ontwikkeling van de verschillende doctrines en onderwijzing.

Maar ik zou willen zeggen dat dat niet de hoofdzaak was, want tegenwoordig gebeuren er ook nog zulke dingen. Reizen of isolatie is geen punt meer tegenwoordig, dus waarom strijden we nu nog tegen dezelfde dingen? Ik denk dat de sleutel ligt in de volgende geschriften:

*Jesaja 53:6 We dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen.*

En de oplossing:

*1 Cor.1:10 Maar ik bid u broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een zelfden zin en in een zelfden gevoelen.*

Het is duidelijk dat "Iedereen op zijn manier" heel belangrijk is voor veel mensen. Het misverstand is dat de acceptatie dat we het allemaal een beetje anders dan de ander kunnen doen, geen nadelige gevolgen heeft. In de praktijk hebben we allemaal wel eens problemen meegemaakt als verschillen zijn uitgedroefd tot gedrag dat buiten het "tolerantie gebied" valt.

*(Het tolerantie gebied is een uitdrukking die gebruikt wordt in de mechanische engineering. Als een machine moet werken, moeten alle onderdelen precies passen. Dit betekent dat ze binnen een bepaalde tolerantie moeten vallen.)*

Dit deed me denken aan een ringtone voor een mobiele telefoon die je kan downloaden. Die is van een lied gezongen door Frank Sinatra, "Ik deed het op mijn manier"

*En nu nadert het einde  
En zie ik voor de laatste keer het doek vallen  
Mijn vriend, ik zeg het je duidelijk  
Ik zal mijn zaak bepleiten,  
daar ben ik zeker van  
Ik heb een vol leven geleefd  
Ik heb over iedere hoofdweg gereisd  
En meer, veel meer nog dan dit,  
ik deed het op mijn manier  
Van enkele dingen heb ik spijt gehad  
Maar toch, te weinig om op te noemen  
Ik deed wat ik moest doen en  
deed het zonder vrijstelling  
Plande iedere uitgestippelde koers,  
iedere voorzichtige stap op de zijweg  
En meer, veel meer dan dit,  
Ik deed het op mijn manier  
Er waren tijden dat ik een te grote hap nam,  
meer dan ik kon behappen, maar toch, als ik  
twijfelde, at ik het op en spuugde het weer uit  
Ik zag het onder ogen en hield stand  
En deed het op mijn manier, ik beminde, ik  
lachte en huilde, ik had mijn buik er vol van,  
van mijn deel van verlies  
En nu, nu de tranen opdrogen vind ik het  
allemaal zo grappig, te bedenken dat ik dat  
allemaal deed en als ik het mag zeggen,  
niet erg terughoudend  
"Oh, nee, oh, nee, ik niet, ik deed het op mijn  
manier. En nu, nu de tranen opdrogen, vind ik  
het allemaal zo grappig, te bedenken wat ik  
allemaal deed  
"Oh, nee, oh, nee, ik niet,  
ik deed het op mijn manier  
Want wat is een man, wat heeft hij gekregen  
Als hij het zelf niet is, dan is hij niets  
Om dingen te zeggen die hij echt voelt  
En niet de woorden van iemand die knielt  
Het verslag laat zien dat ik klappen opving  
En dat ik het op mijn manier deed,  
Ja, het was mijn manier*

Zijn laatste lied "Ik deed het op mijn manier" is voor velen een ideaal geworden, als een manier om te leven. Het was echter niet nieuw, maar een herhaling van: Jesaja 53:6 ..... **we keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg**; Frank Sinatra deed dat om 10:50 pm op 12 mei 1998, in het Cedars-Sinai Medical Center. Zijn laatste woorden waren "Ik ben aan het verliezen". Hij was 82.

Dus, aan het einde, wat laten wij achter? De "I did it My Way" filosofie had zeker iets romantisch en is door velen geïdealiseerd.



Maar de waarheid is; als een goede manier om je leven te leiden, is het een leugen. Het heeft nog nooit goede resultaten voortgebracht. De goede resultaten, individueel of collectief komen als we ons eigen ik weinig waarde toekennen en we elkaar dienen. We hechten meer waarde aan de eenheid dan een onszelf. Eenheid in doctrine, in leer en in de manier waarop we dat in praktijk brengen. Collectief zullen we winnen helemaal tot het eind en i.p.v. te zijn als Frank die zei "ik ben aan het verliezen" kunnen wij zeggen: "ik overwin"



Ps. Piet Visser

### Gehoord van het platform:

- Heb het niet over je eigen passie, maar refereer altijd aan het woord van God.
- Wat voor kwaad je ook is aangedaan, laat het los, laat het je niet verbitteren.
- Je kan alleen God dienen als je 100% geeft.
- Roepen we God alleen aan als we problemen hebben?
- De sleutel voor een goede visie is de eeuwigheid, het begrijpen van Gods plan voor jou.
- Luister met een open mind!
- Als we geen tekenen en wonderen meer hebben, verliezen we het bewijs.
- God heeft altijd de leiding.
- Verlang ernaar om in alles te groeien.
- Kleinere niet wat je hebt ontvangen.
- Zorg dat je vast geworteld bent in de Heer.
- We zijn 'in de Heer' zoveel als ons geloof wil dat we zijn.
- Onze daden moeten evenredig zijn aan ons geloof.
- Wijd jezelf toe aan de Heer en Hij zal je helpen als je in moeilijkheden bent.
- De wereld is bang voor veel dingen, wij zijn vrij van bijgeloof en 'fabels'.



# Revival in Europa en de UK

Dopen in juni: 1 in Tsjechië, 4 in Hongarije, 1 in Ierland, 4 in Nederland, 1 in de UK



## UK & Europese conventie





# De Revival Fellowship in:



Almere

## Almere

Deze maand werd de vrouw van broeder Ad gedoopt, ze bidt nog voor de Heilige Geest. Het was een mooi gezicht dat weekend, een volle hal en veel bezoekers. We organiseerden een outreach in Amsterdam en zaaiden het



zaad, het Woord van God en hopelijk zien we daar de resultaten van. Tijdens een quiz en spelletjes avond daagden we elkaar uit in Bijbelkennis. We genoten ervan, we konden lachen en leerden er samen ook veel van. Tijdens een presentatie leerden we over alcohol en wat de Bijbel ervan zegt. Tijdens een diner voor de leiders en hun vrouwen, werden we aangemoedigd om niet uit het oog te verliezen wat belangrijk is, maar om te blijven groeien, wat niet altijd zonder pijn gaat. Onszelf te veranderen zodat we trouwe dienaren van God kunnen zijn, geen beperkingen te accepteren maar onze grenzen te verleggen om te kunnen herkennen wat nodig is in onze fellowship en ons leven helemaal te geven voor het werk van de Heer. We zijn gemaakt om God te behagen en niet onszelf. We moeten leren



Almere

om moeiteloos te geven en niets terug te nemen en dat ook weer aan anderen leren.

## Tsjechië

Groeten uit Tsjechië.

Er was deze maand volop actie. We verwelkomden een nieuwe broeder, Sasha, in onze Fellowship. Hij bezocht al diverse bijeenkomsten en ontving thuis de Heilige Geest en hij werd gedoopt na een fantastisch gesprek



van Ps. Ben (die samen met zijn vrouw Louisa op bezoek was). We kijken ernaar uit hem te zien groeien in de Heer. Zuster Stana getuigde hoe God haar had gered uit 'de klauwen van de dood' toen zij Covid kreeg. Volgens haar dokter was het een bijzonder serieuze situatie omdat ze al chronische ademhalingsproblemen heeft. Ze herstelde sneller dan verwacht en was blij dat ze haar getuigenis met ons kon delen tijdens een bijeenkomst die we buiten hielden. (poeh, wat was het warm). Ps. Ben en Louisa gingen mee met ons 3 daags senioren camp, waar iedereen veel plezier had met het samen verkennen van de geschriften en luisteren naar de korte gesprekken van de broeders. Na het camp lieten ze iets daarvan zien in een item, en ze droegen allemaal de geestelijke wapenuitrusting. (zie foto) We konden ook deelnemen aan de UK Conventie via Zoom en kregen daardoor allemaal veel geestelijke aanmoediging. Prijs de Heer!

## Dordrecht

We waren blij dat we aan het begin van de maand konden deelnemen aan de UK online Conventie. We hadden deze maand diverse nieuwe mensen in de bijeenkomsten. Er werden ook twee mensen gedoopt. Een broeder en een zuster hadden een geestelijk commentaar in een video op Instagram gezet. Niet lang daarna ontvingen ze een persoonlijke boodschap van een meisje die in de buurt van Las Vegas woont. Ze vertelde dat ze zich wilde bekeren, gedoopt wilde worden en een persoonlijke relatie met God wilde beginnen. Dus ze vertelden haar het evangelie en zochten contact met de pastor in Fresno. Uiteindelijk ging Ps. Pete Estrad naar haar toe met een paar broeders en zusters om met haar en haar familie te praten. Ze luisterden goed en dat meisje en twee zussen van haar werden die dag gedoopt. We hielden hen in ons gebed. Het is fantastisch om



Zondag bijeenkomst Frankrijk



Senioren camp Tsjechië



Junioren Tsjechië

over de hele wereld samen te werken om zielen te redden.

## Frankrijk

We waren heel blij dat Pastor Yomi en Cécile uit West Londen deze maand bij ons waren. Het was heel lang geleden dat we broeders en zusters uit een ander land in het echt hadden gezien! Een hoogtepunt was een zondag bijeenkomst in het huis van Edouard en Meg. Omdat we daar meer ruimte hadden dan in de hal, konden we eindelijk met alle broeders en zusters in één plaats samenkomen, een echte familie reünie! Sinds de start van de Covid beperkingen zijn er een aantal mensen wederom geboren, maar dit was de eerste keer dat de nieuwe broeders en zusters een bijeenkomst meemaakten met alle broeders en zusters bij elkaar. Broeder Bright deelde zijn getuigenis, hij vertelde dat hij voorheen nooit zeker wist of hij gered was of niet, totdat hij in 2019 het ware evangelie hoorde. Hij werd gevraagd of hij zeker wilde zijn van zijn redding en op de juiste manier gedoopt wilde worden, hij stemde daar in toe en na zijn doop ging hij de Heilige Geest gebruiken en bidt nu dagelijks in tongen. Samen met zijn vrouw Pretty, hebben ze gezien dat hun leven compleet is veranderd door God sinds ze besloten hadden om wederom geboren te worden, in overeenstemming met de geschriften. Glorie aan God!

## Hongarije





# De Revival Fellowship in:



Liverpool



Kijken naar de conventie, Liverpool

## Ierland

We hadden weer een spannende maand. We kwamen in contact met een Poolse vrouw, genaamd Barbara, die in Dublin woont. Ze vond de gegevens van de

groot hart, die we allemaal zullen missen, maar we dankbaar voor de tijd die we samen hadden. Prijs de Heer. Aan het eind van de maand hadden we



Welcome baby Erica! Medway

Groeten uit Hongarije waar we in juni vier mensen doopten die ook de H.G. ontvingen. Een moeder was op zoek naar een plaats waar haar zoon gedoopt kon worden. Toen ze zag dat wij dopen door volledige onderdompeling besloot ze om zelf ook gedoopt te worden op de manier zoals dat in de Bijbel staat beschreven, wat we haar lieten zien. Een nieuw meisje ontving de Heilige Geest en besloot meteen om ook gedoopt te worden, een goede houding voor zo'n jong iemand die niet in de Heer is opgegroeid, maar net een poosje naar de bijeenkomsten kwam. Een man, waartegen in zijn oude kerk werd gezegd dat hij er nog niet aan toe was om gedoopt te worden en de Heilige Geest te ontvangen, kwam naar onze bijeenkomst en er werd door diverse mensen met hem gesproken, inclusief twee zussen die hem overtuigden om te bidden. Hij

ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Het evangelie werd verteld aan een aantal bezoekers in de bijeenkomsten, vijf gasten bij een thee party voor een bruid en nog veel meer in de straten van Budapest.

Een collega van een zuster die wederom geboren was, had kanker en de dokters konden niets voor haar doen. Ze wendde zich tot onze zuster en de pijn verdween en ze werd beter nadat ze na vele jaren weer in tongen was gaan bidden. Velen ervoeren de bescherming van de Heer: van een stopcontact dat smolt door de bliksem maar geen brand veroorzaakte, een auto die kapot ging en bijna een ongeluk veroorzaakte, een fout in de werkplaats die een broeder een inhouding van zijn salaris had kunnen kosten, en een rooster dat brak onder de voet van de man van een zuster, maar geen schade aanrichtte. Een broeder prijst de Heer voor betrouwbare broeders die hielpen tot het werk klaar was, nadat gehuurde professionals weg waren gegaan terwijl de verbouwing nog niet klaar was. Broeders en zusters die een fellowship bruiloft aan het voorbereiden waren, danken de Heer dat hij op wonderbaarlijke wijze zorgde voor instrumenten en transport in aanloop naar de grote dag.

fellowship toen ze "Revival" in typte en kwam zo bij onze gesprekken op Facebook. Ze was op zoek naar een "Geest vervulde" kerk in Ierland en ze kon niet geloven dat ze met een Iers accent hoorde spreken over de Heilige Geest. Barbara keek die woensdag mee via Zoom en reed de volgende zaterdag naar Kerry om gedoopt te worden. Ze ontving bijna meteen de Heilige Geest in het doop bad. Ze is heel erg blij! Diezelfde week sprak een broeder met een man in de sportschool, Hari en nodigde hem uit voor de zondag bijeenkomst. Het bleek dat hij wederom geboren was in een andere kerk waar hij niet meer heen ging. Hari komt sinds die tijd. Er waren ook twee bezoekers bij onze woensdag Zoom meeting, mee genomen door onze zusters; ze krijgen follow

gebased op *Joh. 16:13: "Maar wanneer Die zal gekomen zijn, de geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen."* Het was een opbouwende en bemoedigende tijd voor ons allemaal. Tot volgende keer.

## Liverpool

Hi uit Liverpool! We hadden een fantastische tijd deze maand met de Londen Conventie. We keken in de hal, dus de deuren waren dat weekend een beetje langer open. We waren een dagje uit in Otterspool voor de verjaardag van Emma. We brachten een picknick en de "revival koepel" (onze feesttent) mee! We genoten van de fellowship met elkaar en deelden wat pamfletjes uit. We waren ook bezig met de voorbereidingen van onze rally in juli en begonnen ook weer met de outreaches op donderdag en plaatsten posts op social media om mensen uit te nodigen. We hebben een paar bezoekers

gehad van de outreaches. John komt nu al een paar weken, hij vond een pamfletje op de grond en komt sinds die tijd! Prijs de Heer. We gaan door met elkaar opzoeken en naar elkaar omkijken.

## Poole

Groeten aan alle broeders en zusters. We begonnen de maand met de Conventie waar



Zingen na de doop, Hongarije



Wie heeft er een chorus boek?

up. Spannend! We waren heel bedroefd toen we hoorden dat onze geliefde zuster Trudy Wooldridge vredig is ingeslapen in de Heer. Colin & Trudy uit Mount Gambia, Australië, keken mee met onze Zoom bijeenkomsten sinds Covid begon en het voelde alsof ze een deel waren van onze fellowship. Trudy stond zelfs vroeg op voor de woensdag en vrijdag bijeenkomsten!! Het was een zuster met een



Winchester day out, Poole



# De Revival Fellowship in:



ons voor om het gereed te krijgen voor gebruik.

## Rotterdam

Deze maand hadden we één doop en aardig wat bezoekers in de bijeenkomsten. We hebben genoten van de UK/Euro conventie. We hadden deze maand presentaties over o.a.: tekenen & symbolen en bijbel numerics. Er zijn zoveel zogenaamde christelijke symbolen zoals het kruis, terwijl er geen Bijbelse grondslag is om dit als christelijk symbool te gebruiken. De tekenen voor de ware gelovige staan in Mark 16:16-20. We hadden ook een BBQ middag in twee groepen en op twee locaties. Er waren ook bezoekers en een mevrouw bad voor de Heilige Geest.

## Zwitserland & Duitsland

Ook voor ons begon de maand met de UK Conventie en ook met een mooi getuigenis van Gods genezende kracht. Zuster Zsuzsa voelde zich echt ziek na haar tweede covid vaccinatie. Ze had hoge koorts en gewrichtspijn en voelde zich helemaal niet goed. Tijdens de vrijdagavond bijeenkomst werd ze op de lijst gezet voor gebed en een poosje later,

nadat er voor haar was gebeden, was ze compleet genezen! Alle symptomen waren 5 minuten na het gebed verdwenen. Prijs de Heer. Toen kon onze zuster ook genieten van de rest van de Conventie. Zuster Yasmine kon dat getuigenis een paar weken later aan de vriendin van haar vader vertellen, toen die ook leed aan de nare bijwerkingen en kon toen voor haar bidden. Prijs de Heer. Later die maand kwamen Zsuzsa en Stephan in contact met een broeder, Fabrizio die al een poosje in de Heer is en op het ogenblik in Zwitserland werkt. Ze deelden samen geschriften en baden samen. Fabrizio kijkt nu uit naar werk dichterbij de fellowship zodat hij ook naar de bijeenkomsten kan komen. We zagen ook een presentatie over de Pyramide van Gizeh, een heel interessant gebouw, dat op geen enkele manier door het idee van een mens kon zijn gebouwd, maar alleen door iemand die perfect is en overal een plan voor heeft, namelijk God!

we aan deelnamen samen met de rest van de fellowships in Europa. We hoorden veel interessante gesprekken die je ook aan het denken zetten. Getuigenissen overal vandaan en we bedanken de broeders en zusters die zoveel opbouwende bijdragen leverden. We waren in de gelegenheid om enkele broeders en zusters uit West Londen te ontmoeten, tijdens een gezamenlijke fellowship dag in Winchester. We ontmoetten elkaar buiten en hoewel het weer niet zo geweldig was, was de fellowship warm en zonnig en het leek erop dat we weer terug gingen naar normalere tijden. Een paar broeders outreachten in een stadje in de buurt en spraken met een paar mensen die geïnteresseerd waren en dit werd gevolgd door een avond met vragen en antwoorden. Dit leidde tot een interessante discussie over de betekenis van "gered" zijn, wat betekent het om gered te zijn. - we zijn pas echt gered als Jezus terug komt en wij met hem de lucht ingaan! We zijn in blijde afwachting over de nieuwe locatie voor de Poole assembly en ondertussen bereiden we



Zsuzsa, Fabrizio & Stephan

## Getuigenissen



In 1991, gingen we, hoewel we dat niet gewoon waren, na de avonddienst van mijn man de stad in. Iemand wilde me een pamfletje geven, ik zei nee maar iemand anders nodigde Robin uit om naar de profetie borden te kijken. We besloten naar binnen te gaan en even te kijken. Pastor Warren vertelde ons over de Pyramide. Daarna lieten ze ons de geschriften zien over dopen en de Heilige Geest ontvangen. Ik hoorde Handelingen 2 en wist dat het waar was. Dopen

was altijd belangrijk voor me geweest. De beide vorige kerken waar ik was geweest doopten niet door volledige onderdompeling. Ik was zo opgewonden. Ik vertelde mijn familie dat ik de waarheid had gevonden. Enkelen kwamen met ons naar een bijeenkomst. Ik luisterde en ging naar voren voor gebed, maar ik was een beetje terughoudend om gedoopt te worden, want ik kende die mensen niet echt. Daar had ik later spijt van. De volgende dag had ik een sollicitatie gesprek. Voor ik weer thuis was kreeg ik de baan al aangeboden. Ik wist dat het van de Heer was. De week daarna werden mijn zus en ik gedoopt. Ik sprak in tongen en mijn wandel begon. Dat jaar kwamen ook Robin, zijn moeder, mijn zoon en mijn moeder allemaal tot de Heer. Na een poosje realiseerde ik me dat ik ong. 7 jaar daarvoor in mijn slaapkamer had gebeden en toen ook al in tongen sprak. Ik wist dat het iets bijzonders was, ik vertelde het aan mijn man maar had geen idee wat het was. Misschien wilde ik daardoor al die jaren zo graag gedoopt worden. Twee van mijn kleinkinderen zijn ook wederom geboren. Eens had ik dezelfde operatie als een andere mevrouw. De volgende dag was ik uit bed en mocht naar huis, terwijl zij nog plat lag. Twee dagen later was ik op een outreach wat ik nog steeds graag doe. Prijs de Heer.

Wendy B, Noord Londen

Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)



Op 19 januari 1991 ben ik gedoopt. Het verhaal begint bij mijn man Greg. Greg en zijn familie waren onze nieuwe burens en we werden vrienden en later werkte ik samen met zijn moeder. Tijdens deze periode kreeg ik te horen hoe ik een heel ander leven kon krijgen dat ik een doel zou hebben en geliefd zou zijn. Dit raakte me echt want ik had echt het gevoel van 'wat is het nut' en had angst om dood te gaan.

Ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen tijdens een huisbijeenkomst op vrijdagavond. Ik ervaarde een ongelofelijke rust. Dit gebeurde allemaal 30 jaar geleden.

Wat me gaande houdt is dat ik mijn mond open kan doen en in tongen bidden, ik kan de Bijbel lezen voor troost, hulp en zekerheden, ik kan in iedere situatie God aanroepen.

Na 30 jaar zegent God mij nog steeds, geneest me en helpt me dingen overwinnen.

We hadden een uitdagend jaar. Mijn man en ik hadden allebei Covid. We zagen van dichtbij de liefde van de fellowship. Als we te ziek waren om te bidden, namen de broeders en zusters het over. Ik herinner me dat ik in die tijd bad dat m'n kinderen geen Covid zouden krijgen, want ik was te ziek om voor ze te kunnen zorgen. God heeft daarvoor gezorgd! Nu ik dit nu zit te schrijven voel ik me zo gezegend dat ik Geest vervuld ben. Mijn kinderen zijn ook Geest vervuld en hadden meer uitdagingen in 2021 dat ik ooit heb gehad. Het is fantastisch om te zien dat God in hun en ons leven werkt. Prijs de Heer.

Kimberley, Noord Londen