

Revival News



Europees Maand Verslag

Maart 2021



Dordrecht



10 minute (prayer) break ZOO



Liverpool



Noord Londen



Rotterdam

In maart hadden we een gecombineerd bidden & vasten voor Europa en de UK. Het thema was eenheid.

In Nederland hebben we pas verkiezingen gehad met als resultaat 17 politieke partijen. Dat wordt een nachtmerrie om een regering samen te stellen die behoorlijk kan functioneren. Maar wij halen onze antwoorden uit de Bijbel om een éénheid te blijven vormen. Hoewel we verschillend zijn, we zijn niet verdeeld, maar we moeten hier allemaal op persoonlijk vlak ook aan blijven werken.

1Cor 1:10 Maar ik bid u broeders, door de Naam van onze Heer Jezus Christus dat gij allen hetzelfde spreekt en [dat] onder u geen scheuringen zijn, maar [dat] gij samengevoegd zijt, in één zelfde zin en in één zelfde gevoelen.... Vervolg op blz. 4

Foto's : Bidden & vasten via zoom en in lokale hallen.

Server News, March 2021
All the recordings from the Hungarian spring 'camp' can be found at:
<https://youtube.com/c/Fel%C3%A9led%C3%A9siK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g>
Have fun.
Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Looking ahead:

There are two summer camps planned. Planning to come? Sent an email.

Holland, July 31—Aug 07.
Contact: tinekeplaisier@gmail.com

England, Aug 14—21.
Contact: steveamurphy61@gmail.com

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader.

Editorial: De Kracht van onze Getuigenis

Als alles verkeerd gaat en onze wereld in stukken valt, wat dan?
Hoe reageren we daarop?
De wereld kijkt naar ons ...

*Spr. 15:13 **Een vrolijk hart** zal het aangezicht blij maken, maar door de smart des **harten** wordt de geest verslagen.*

*Spr. 15:15 Al de dagen des bedrukten zijn kwaad, maar een vrolijk **een vrolijk hart** is een gedurige maaltijd.*

*Spr. 17:22 **Een blij hart** zal een medicijn goed maken, maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.*

Dus, laten we eens kijken naar het mechanisme van zo'n blij hart, hoe dat werkt. En...waarvan krijgen we zo'n vrolijk hart? En...hoe houden we het vrolijk?

Als we een standaard ECG gebruiken, zien we het volgende. (Een Electrocardiogram, meet eenvoudig gezegd, de elektrische activiteit van de hersenen.)



Erst kijken we naar de frequentie.

- 1 grafiek boven, vele frequenties, alles door elkaar.
- 2 hieronder, slechts één frequentie, duidelijk te zien.



Vervolgens kijken we naar de harts slag.

- 1 bovenste lijn, het hart slaat onregelmatig, dit gaat vaak samen met pijn op de borst.
- 2 onderste lijn, in rust, waardering van de omgeving, blij.



Vervolgens, het effect op het immuun systeem:

Twee lijnen, **boosheid** versus **zorg**. Het effect na ongeveer zes uur van terugkomen op een (waargenomen?) verkeerde behandeling. Onderste lijn, het immuun systeem krijgt een kleine prikkel, valt dan scherp naar

beneden en het duurt dan ongeveer, zes uur om het weer terug naar normaal te krijgen. Bovenste lijn, sterke prikkel, dan gaat het naar beneden naar normaal, gevolgd door een rustige opwaartse

richting, in rust. Bijvoorbeeld door iemand te vergeven, gevolgd door vrede, rust.

Dus de Bijbel had gelijk. **Spr. 17:22 Een blij hart zal een medicijn goed maken ...** Hoe krijgen ze zo'n blij hart?

Dat is voorspeld:

Ezech. 36:26 En Ik zal u **een nieuw hart** geven en zal een **nieuwe geest** geven in het binnenste van u en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlees hart geven.

Vervuld:

- Hand. 2:1 En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.*
- 2 En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten.*
- 3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen.*
- 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, **zoals de Geest hun gaf uit te spreken.***
- Rom. 5:1 **Wij dan** gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus;*

Dus, hoe houden wij dit hart blij?
Door actief te blijven zoals geschreven in Markus 16:15



Ps Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Eenheid is een principe en noodzaak.
- Loyaliteit, vertrouwen en respect moeten van twee kanten komen.
- God is niet geïnteresseerd in je offers maar in je hart.
- Vriendelijkheid is een wapen.
- Het pad naar de overwinning is zelden glad.
- Geen overwinning zonder strijd.
- Moed is geen gevoel, het is een gewoonte.
- Moed is geen afwezigheid van angst, het is angst overwinnen.
- De kerk heeft moedige leiders nodig.
- We zijn geroepen de wereld te overwinnen, maar de wereld probeert ons te overwinnen.
- De daden en reacties van ieder mens staan beschreven en geprofeteerd in de Bijbel.
- Jezus kwam als een lam en zal terugkomen als een leeuw.
- Hoe laat is het? Later dan we denken.
- Doe niet alsof in de kerk.
- Volg in alles Zijn patroon.
- Stem je instellingen weer af op Christus.
- Mensen horen veel herrie in de wereld. Ze hebben een helder geluid nodig dat van God komt, zo moeten wij spreken.

Revival in Europa en in de UK

Dopen in maart : 1 in Frankrijk, 6 in Nederland, 2 in de UK



Nel, Rotterdam



Glynis, Rotterdam



Ossazee, France



Octavian, Almere



Noisha, Almere



Titilayo, Almere

Foto's uit diverse assemblies



Next Gen avond Rotterdam



Item oefenen Almere



West Londen



West Londen



Frankrijk



Almere



Next Gen Holland Escape Room activity



Almere



Next Gen avond, Rotterdam

Gecombineerd Bidden en Vasten

Vervolg van de voorpagina ...

Pauls advies is om hetzelfde te PREDIKEN en de volgende hoofdstukken verklaren dat sommigen NIET hetzelfde SPRAKEN, wat leidde tot verdeeldheid. De wereld is onbestuurbaar geworden, want verschillen zijn "heilig, door God gegeven" rechten, geworden. Door naar anderen te luisteren kan je vervolgens kopje onder gaan. Als we niet op z'n minst proberen om onze gedachten op één lijn te krijgen met die van anderen en onze rechten om anders te zijn "beschermen", dan worden we net als de wereld met 17 "politieke" partijen die elkaar allemaal bestrijden.

Misschien moeten we niet zo makkelijk verschillen accepteren, want ook kleine verschillen worden groot en iedere scheiding is ontstaan uit een (klein?) verschil. Dit is waar het om gaat in 1 Korinthe: eenvoudig een aanmoediging om je wat in te spannen om tot de zelfde conclusie te komen.

Laat je wandel en wat je zegt in overeenstemming zijn.



Luisteren naar broeder Anthony van Ierland, Rotterdam



Aanmoediging van het bidden & vasten:

We zijn uit verschillende landen, met verschillende achtergronden maar één in de Geest. Deze eenheid is kostbaar, maar wordt voortdurend aangevallen.

Ondermijning is een beschrijvend woord. Het is als 'mijnen' leggen onder een muur om die te laten instorten. Natuurlijk doen wij zoiets niet. Eenheid is het principe en we verliezen nooit het eind doel uit het oog – het eeuwige leven. Scheidingen zijn vleselijk en zullen ons bedreigen het einddoel te bereiken. Eenheid begint met het individu! Ten eerste een geworden met God door wederom geboren te zijn en ten tweede door in de geest te wandelen, want als we dat doen is er eenheid met God en met de broeders en zusters.

Revival Fellowship Holland

Nieuws uit Liberia



New saints with brother Jude

Hierbij het laatste nieuws van de broeders en zusters in Liberia, geschreven door broeder Jude.

Hallo Pastor Piet

Prijs de Heer, wij zijn oké. Vandaag hadden we 7 dopen, de jongeren werden allemaal vervuld met de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Prijs de Heer.

Heel erg bedankt voor de ondersteuning, het advies en de aanmoediging.

Het gaat goed hier en de bijeenkomsten gaan ook goed. We hopen dat we spoedig meer revival zullen zien als we spreken met de nieuwkomers en onze jongeren over wederom geboren worden. Houd ons a.u.b. in gebed: we hebben weer wat uitdagingen in de Police Academy Gbarnga Fellowship.

De zuster die ons het land gaff/doneerde om de hal op te bouwen, heeft ons gevraagd te vertrekken want zij maakt geen deel meer uit van onze fellowship, door haar houding. De broeders en zusters van Police Academy hebben nu bijeenkomst in VI fellowship hall op zondag. We hadden deze kwestie gemeld bij de voorzitter van de gemeente. Maar hij heeft ons niet opgeroepen om over de zaak te spreken omdat hij het zo druk heeft met zijn boerderij. Tot hier de snelle update. Hartelijke groeten aan zuster Netty en de broeders en zusters daar.

God bless. Gegroet Broeder Jude Nwachukwu, RFL



De Revival Fellowship in:



Almere

Almere

Er werden deze maand 3 mensen wederom geboren. Bij een van de zaterdagavond activiteiten die door de jongeren van NextGen was georganiseerd, waren aardig wat bezoekers. Het was een avond vol met items en de gesprekken werden gegeven door onze jonge broeders, heel inspirerend. Deze avond werd één persoon wederom geboren. De dochter van zuster Jeckline was al een poosje aan het bidden voor de Heilige Geest en is nu, nadat ze die had ontvangen, gedoopt. Een mevrouw die al vele malen een pamfletje had ontvangen, werd nu geraakt en kwam naar een bijeenkomst en gehoorzaam aan het woord van God, werd ze wederom geboren. Broeder Robbert vertelde hoe God voor hem zorgde, opgroeiend in de Heer en dat Hij dat liet zien door tekenen en wonderen. Pas nog had God zijn enkel genezen. Bij deze recente genezing had hij zich gerealiseerd hoe belangrijk het is om getuigenissen te onthouden, want ze kunnen ons helpen door te gaan en niet te vergeten om God te betrekken in ieder deel van ons leven door gebed. Mike bemoedigde ons op de Heer te vertrouwen door een paar getuigenissen. Hij vertelde hoe een grote bult achterop zijn hoofd was verdwenen door gebed. Nog een getuigenis: hij verloor zijn huissleutel maar bad en vertrouwde de Heer dat hij hem weer zou vinden. Het gebeurde op een heel bijzondere manier.

Zijn sleutel werd gevonden en dat werd gepost op een website waar hij nog nooit van had gehoord. Een jonge man, die eigenlijk in Australië woont, had zijn sleutel gevonden. Hij was echt onder de indruk hoe God dingen samenbracht

avond, georganiseerd door onze jongeren met muzikale items, spelletjes, favoriete geschriften en getuigenissen. Een zuster deelde haar favoriete geschrift: Ps. 50:15 'Roep Mij aan in de dag der benauwdheid: Ik zal u eruit helpen en gij zult Mij eren.' Ze is dankbaar dat God er altijd is om haar te helpen. Aan het eind van vorig jaar leed ze aan Covid-19, ze had veel moeite met ademen. Na gebed hielp de Heer haar uit deze situatie. We hebben genoten van het gezamenlijk bidden en vasten



Bible class kids have their meeting, Dordrecht

zodat hij zijn sleutel terugkreeg, wat zo onmogelijk leek.

Dordrecht

We hoorden deze maand inspirerende korte gesprekken van onze jongere broeders. Enkele dingen die we hoorden: - Hou het eenvoudig. God kan het doen, altijd. Zelfs als wij niet kunnen zien hoe. 'Geloof God' (Mark 11:22). Onze woorden zijn heel krachtig. Zorg ervoor dat je gevuld bent met Gods woord, zodat je opbouwende woorden kan spreken. Zijn jouw woorden en gedachten aangenaam voor God? (Psalm 19:14) We hadden ook een leuke

Frankrijk

Deze maand is Ossazee wederom geboren. Hij woont aan de overkant van de weg, waar een echtpaar van de fellowship woont, op ongeveer anderhalf uur van de hal. Ze hadden tegen hem getuigd en hadden de gele

-genheid om voor hem en zijn familie te bidden voor een paar situaties. Ossazee's vrouw verloor haar tas waar alle belangrijke spullen inzaten, ID, documenten enz. Onze zuster ging voor de situatie bidden en vasten en daarna werden ze gebeld door het Stadhuis, alles was gevonden, prijs de Heer. Ossazee keek mee met een bijeenkomst via Zoom en daarna gingen we erheen voor follow up. Hij besloot meteen dat hij gedoopt wilde worden, hij ontving de Heilige Geest en sprak in tongen tijdens een lunch met de broeders en zusters. Omdat er geen bad was dat groot genoeg was om hem te dopen en de zwembaden nu dicht zijn, was de beste optie om naar de hal te gaan in Angers. Wie kon kwam naar de hal of keek mee via Zoom om de doop te zien en de nieuwe broeder te feliciteren. Dit was echt "vandaag is de dag van de zaligheid"! We gaan hem nu aanmoedigen en hopen dat hij vaste grond krijgt in zijn nieuwe leven.



Almere



Next Gen Holland, Escape Room activity

De Revival Fellowship in:

Hongarije

We hadden deze maand na de outreaches veel bezoekers, wat resulteerde in bidden voor de Heilige Geest,



Broeder Norbi na genezing Hongarije

maar helaas niemand in het doopbad. Maar we zagen een aantal keer duidelijk het werk van de Heer. Onze nieuwe broeder Norbi ervaarde een prachtig wonder. Broeders en zusters besloten voor Norbi te bidden, want zijn zicht was zo slecht, hij kon slechts 20 cm voor zich uit zien. Toen ze klaar waren met bidden, waren zijn ogen een stuk beter en kon hij ook al voorwerpen zien die 3 m weg waren. We hebben sindsdien met hem gesproken over wat hij heeft ervaren. Hij zegt dat wanneer hij bidt en wanneer hij bij ons is, dan is zijn zicht, geestelijk en natuurlijk helder, maar als hij een conflict heeft met zijn partner of niet naar de bijeenkomst komt, dat is dat niet zo. Een echtpaar in de fellowship is zo blij met de baby die ze verwachten, dat is echt een gave van God. Ze hebben zich al jaren veel moeite getroost om een baby te krijgen en uiteindelijk zeiden de doctoren dat het natuurlijk gezien onmogelijk was. Een paar weken voor ze met vruchtbaarheids behandelingen zouden beginnen ontdekten ze dat er een baby op komst was. Ze hoopten altijd dat dit wonder zou gebeuren, want het was hun wens dat Gods glorie zichtbaar zou zijn. De schoonvader van een collega van een zuster was positief getest op covid, hij kreeg koorts en werd heel zwak met complicaties als gevolg van diabetes. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. We boden aan voor hem te bidden. Zijn situatie stabiliseerde en met twee weken werd

hij uit het ziekenhuis ontslagen en hij is weer terug in het normale leven. Een zuster kreeg de diagnose Endometriosis, wat kan zorgen voor kinderloosheid en veel pijn. Na gebed ging de pijn weg en een onderzoek van de dokter liet zien dat de ziekte op wonderbaarlijke wijze was verdwenen.



Saints watching a meeting with visitors, Hungary

Ierland

We hadden deze maand op een zondag een gezamenlijke zoom bijeenkomst met de West Londen assembly, het was heel opbouwend en fantastisch om daarna fellowship te hebben met elkaar. We gaan door met onze zoom "Vrijdag Avond Kennis Gesprekken". We hoorden het volgende: Tom sprak over "Hoe ga je als christen om met angst", twee vrijdagen sprak Edouard over "Gods fenomenale licht" en Ps. Steve sprak over "De woestijn die bloeit." Het was heel informatief en inspirerend. Prijs de Heer. We zijn bezig met een follow up van een meisje hier uit de buurt, waar online tegen was getuigd. Haar ouders zijn geest vervuld en gaan naar een pinkster groep, maar daar zijn ze niet gelukkig. We hopen dat we hier volgende maand meer over



Kennis gesprekken Ierland

kunnen melden! Tot volgende keer.

Liverpool

Hi uit Liverpool! Jeff ontving de Heilige Geest en sprak in tongen ongeveer een week na zijn doop. Charlotte vond onze fellowship via facebook en kwam naar een bijeenkomst, tijdens haar tweede bijeenkomst werd ze gedoopt. Ze bidt nog voor de Heilige Geest. Mark Hardy in Perth is ongeveer een jaar online aan het getuigen tegen zijn

neef en vrienden. Vorige week zondag reed Marks vriend Gary samen met zijn vrouw en twee kinderen anderhalf uur om de bijeenkomst bij te wonen. Gary, Marria zijn dochter en William bidden voor de Heilige Geest.

Prijs de Heer - een fantastische maand! We zijn weer begonnen om samen te voetballen. De eerste keer dat we weer speelden waren er 6 nieuwe mensen bij. In de pauze en na de wedstrijd hoorden ze het evangelie. Er waren meer bezoekers in de bijeenkomsten die het woord van God hoorden en de getuigenissen die we konden delen. Ondanks de lockdown hebben we een fantastische tijd van fellowship en revival—glorie aan God.

Poole

Eindelijk wat verlichting van de lockdown, langere dagen, beter weer en weer een fantastische maand van fellowship hier in Poole. Een zuster deelde haar getuigenis dat zij en haar man beide Covid hadden en thuis moesten blijven. Ze baden ervoor en herstelden heel snel waar ze de Heer voor bedanken. Over de hele wereld worden velen hierdoor geraakt, maar we weten dat God voor Zijn kinderen zorgt. Onze broeder en zuster zijn weer terug in hun gewone routine. Het is fijn dat bijna iedereen weer terug is in de hal! We zijn weer gestart met outreaches op straat en het was fijn dat we drie bezoekers hadden in de bijeenkomst. Ze luisterden graag naar de boodschap en baden voor de Heilige Geest. We wachten nu nog op de komende



P&F talk, brother Anthony, Ireland



De Revival Fellowship in:



Escape room activity, Rotterdam



Broeders, Rotterdam



Event by Next Gen, Rotterdam

dopen! De zusters van Poole gingen net als zusters van andere assemblies naar de baby shower voor zuster Yarni, er waren aardig wat zusters en het was gezellig. We wensen Lee en Yarni alle goeds met hun nieuwe aanwinst (als hij of zij komt). Ps. Jim gaf een presentatie over de kerk in het boek Handelingen, waarbij ook broeders en zusters overal vandaan meeketen, naderhand genoten we van fellowship met elkaar! We deden ook mee met een woensdagavond bijeenkomst samen met West Londen en bedanken hen voor de fellowship. We hadden ook een gezamenlijke bidden & vasten met Europa, met als thema: Eénheid. We werden eraan herinnerd dat verdeeldheid niet hetzelfde is als verscheidenheid: eenheid wordt gebouwd door individuen die het collectief vormen. Al met al was het weer een fantastische maand en we kijken uit naar wat de Heer voor ons in petto heeften we gaan door.... God bless.

Rotterdam

We hadden drie dopen in maart. Glynis is de nicht van een van de zusters. Ze hadden pas weer contact en Glynis bad voor de Heilige Geest en werd twee weken later gedoopt. Jutendra hoorde het evangelie op een outreach, kwam naar een presentatie, bad voor de Heilige Geest en ontving die en ook hij werd gedoopt. Nel was op zoek naar een plaats waar ze gedoopt kon worden. Ze belde naar de hal en ze kreeg het evangelie te horen. Nel kwam de volgende dag naar een bijeenkomst en drie weken later kwam ze weer en werd ze gedoopt en ontving ze de Heilige Geest.

Een getuigenis van zuster Ineke:

Vrijdag 5 maart om ongeveer half elf 's avonds kreeg ik plotseling hevige pijn in de borst. Ik logeerde toen bij Arno & Szilvia en we gingen bidden. Er werd een

ambulance gebeld. Tegen de tijd dat die er was, was de pijn al minder geworden. Ze keken me na en konden niets alarmerends vinden, maar er werd besloten dat ik mee zou gaan naar het ziekenhuis voor verdere testen. In het ziekenhuis werd een hartfilmpje gemaakt, bloed afgenomen enz. De uitslag van het bloed was goed en op het hartfilmpje konden ze geen schade zien, ook niet van eerdere hart problemen. Toen ik aan de monitor lag was mijn bloeddruk te hoog, maar iedere keer dat ze keken was het lager tot het uiteindelijk weer normaal was. Prijs de Heer voor deze genezing en dank voor jullie gebeden.



zuster Ineke

Zwitserland & Duitsland

Maart was echt een internationale maand, we hadden de mogelijkheid om mee te doen met diverse Zoom bijeenkomsten. Op de eerste woensdag en drie weken later weer, deden we mee met de broeders en zusters in Hongarije. Zoals altijd hadden we een fantastische tijd. We zongen chorussen, deelden getuigenissen en hoorden een gesprek, gebaseerd op het woord van God. Wat later deze maand waren we samen met onze broeders en zusters in Liverpool voor een zaterdag presentatie over: De geestelijk gaven.» Het is altijd goed om herinnerd te worden aan dingen die we al eerder hebben gehoord, want je hoort altijd toch weer iets nieuws. We deden ook mee aan het Europese

bidden & vasten, het was een goede tijd om samen te zijn met de Heer en met elkaar. Omdat Pasen dichterbij kwam, keken we naar een presentatie waar nader werd ingegaan op de oorsprong van Pasen en wat de Bijbel ervan zegt. Zoals zo vaak, hebben de tradities in de kerken niets te doen met het echte woord van God en vandaag de dag vragen de mensen zich niet af waarom ze bepaalde dingen vieren. Maar alles wat we weten moeten is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood om ons een heel nieuw leven te geven. Hij is onze redding en Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij de Heilige Geest ontvangen. *Matt. 28:6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere heeft gelegen.*

7 En gaat haastelijk heen en zegt Zijn discipelen dat Hij is opgestaan van de doden en zie, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het ulieden gezegd.

West Londen

We hadden deze maand bezoekers door persoonlijk getuigen, in de bijeenkomsten en via Zoom. De Ierse assembly deed mee met één van onze zondag bijeenkomsten en broeder Anthony uit Ierland gaf het communie gesprek. Hij stelde ons de vraag: In welke wisselkoers handelen wij:



West Londen

De Revival Fellowship in:

de geestelijk of de natuurlijk ?

Pastor Steve Ielasi uit Athens in Amerika gaf ook een gesprek en vroeg ons hoe we reageren op de tekenen die we om ons heen zien en dat we het niet tot morgen moeten uitstellen om onze olie aan te vullen. Wees gereed.

Pastor Darryl gaf een presentatie over de tabernakel. Hij herinnerde ons eraan dat God een persoonlijke relatie met ons wil hebben en dat we in Zijn handen altijd veilig zijn: we zijn in Gods woonplaats. Nick Ashton en Martin Gladdish gaven beide een presentatie. Martin en Emma kwamen samen naar onze bijeenkomst en het was zo fijn om weer bezoekers van een andere fellowship te hebben.

Het was een gezegende maand, er was weer veel te leren en veel voeding uit het woord en we kijken ernaar uit dat onze bezoekers de stap zetten naar God toe in deze dagen die toch naar het einde gaan.

Yorkshire

Getuigenis van zuster Pat West

Ik ben opgegroeid in de katholieke religie en toen ik wat ouder werd en ging inzien waar het in deze kerk om draaide, ging ik er weg zonde de Heer ooit gekend te hebben. Ik heb in de katholieke kerk nooit iets meegekregen en dus heb ik vele jaren verloren



Sister Pat

rondgedwaald in deze wereld.

Op een gegeven moment kreeg ik een baan in een hotel en begon in de keuken te werken samen met acht andere

serveersters. Er was één serveerster die me echt opviel, ze stond echt voor de Heer en was altijd sprankelend en vrolijk. Ik vroeg haar waarom ze altijd zo blij was en ze vertelde me dat ze vervuld was met de Heilige Geest en "in andere tongen sprak"; ik wist niet wat het betekende, dus vroeg ze me om naar een bijeenkomst te komen en alles zou me uitgelegd worden. In die bijeenkomst lieten ze me zien vanuit de Bijbel dat Jezus zegt "je moet wederom geboren worden uit water en Geest" – en dus liet ik me dopen door volledige onderdompeling en ik ontving de heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Dat gebeurde allemaal in 2005. Nu ken ik echt de Heer en wandel ik in Zijn wegen, verwachtende de wederkomst van Jezus.

Getuigenissen



Het is al weer 34 jaar geleden dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Er werd tegen mij getuigd toen we voor een vriend aan het verhuizen waren. Hij zei tegen me, ij geloof in God toch? Ik zei ja. Hij zei, wat ga je er dan aan doen? Hij getuigde tegen mij en op een zaterdag ging ik mee naar een dinner nigh bij Steve Gillespie,

hij was toen de pastor. Ik had een gesprek met hem en op zondag ging ik naar de bijeenkomst.

In de bijeenkomst zag ik Bob, de andere pastor. Ik kende Bob want ik werkte toen met hem voor de gemeente. Toen ik hem zag kwam de gedachte aan koning David bij mij op. David werd koning, hoewel hij de minste was in het huisgezin. Als je voor de gemeente werkte werd je soms ook als de mindere gezien. Ik dacht bij mezelf, dat is echt wat God zou doen. Hij vroeg of ik gedoopt wilde worden. Ik werd gedoopt en we gingen allemaal samen bidden. Na een poosje kwam ik op een punt dat ik de anderen niet meer hoorde bidden, het voelde alsof er niemand anders was, ze hadden net zo goed op de maan kunnen zitten, het was alleen God en ik. Ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen.

Ik ging door en ging naar alle bijeenkomsten. Ik reisde als de bijeenkomsten van de ene hal naar de andere gingen en uiteindelijk kregen we deze plek in Bootle. Toen ze onze flats gingen slopen kreeg ik de gelegenheid om ergens anders te gaan wonen, maar iets zei me hier te blijven ik bleef en nu woon ik om de hoek van de hal. Het is een goede wandel geweest.

Ronny, Liverpool UK



Ik groeide op met het geloof dat er een God is, maar ik had geen begrip en geen persoonlijke relatie met God. Ik werd katholiek opgevoed en besprenkeld als baby. Maar ik ging alleen naar de kerk voor huwelijken en begrafenissen. In ons gezin werd nooit over God gesproken was never spoken en ik had totaal geen begrip van de Bijbel tot nu. In mijn tiener jaren ging ik de wereld ontdekken om te zien wat het me had te bieden, het ging me erom een doel in mijn

leven te vinden. Ik bracht mijzelf vaak in moeilijkheden en ik had veel pijn en angst over wat de toekomst me zou brengen. Om te overleven ging ik drinken, roken, ik had ongezonde relaties en probeerde drugs uit die me werden aangeboden, alles om die lege plek vanbinnen op te vullen. Toen ik begin was 20 vond ik een baan waar ik van hield en dat werd mijn levensonderhoud en hoofddoel.

Maar toen sloeg de pandemie toe en omdat ik in de muziek werkte en theater en evenementen mijn werkterrein was, werd ik meteen hard geraakt. Mijn leven stopte en ik kreeg weer de angst terug en had veel vragen over het leven en het doel daarvan. Niets leek ertoe te doen en ik viel terug in mijn oude overlevingsstrategie. Op een dag kwam een vriend op mijn social media en vroeg of we samen ergens koffie konden drinken. Hij vertelde me over de kracht van het evangelie en dat hij gedoopt was door onderdompeling en dat hij in tongen sprak toen hij uit het water kwam, omdat hij de Heilige geest had ontvangen. Die dag werd ik gedoopt en sprak in tongen toen ik uit het water kwam. Ik voelde een immense blijdschap en opluchting. Later die avond ging ik weer naar huis en alle angst en druk was verdwenen. In de volgende paar weken stopte ik met roken en drinken en bad iedere morgen en avond in tongen. Ik was bevrijd van alle ongezonde verslavingen en destructieve gedachten door de kracht van de Heilige Geest. Ik wist dat ik mijn doel in het leven had gevonden en de waarheid. Voor het eerst in mijn leven waren dingen zinvol! Ik ben gezegend door de Heer met een nieuwe baan waar ik van houd, werken met kinderen en ik kijk echt uit naar de toekomst. Ik ben iedere dag getuige van wonderen en genezingen en ik voel me vereerd dat ik mijn Heer en Redder mag dienen.

May-Kate, Liverpool UK