

Revival News



Europees Maand Verslag

Maart 2022



Huis bijeenkomst Rotterdam



Huis bijeenkomst Rotterdam

Heb je plannen voor de vrijdagavond? In maart ben je misschien ook bij een huis bijeenkomst geweest of een bijeenkomst in de hal, in één van onze Nederlandse assemblies, zoals je op de foto's kan zien. Mis het niet, we zien jou ook graag de volgende keer!

Ook in dit verslag de dopen die er waren deze maand. Het was een fantastische maand met revival.



Vrijdag avond, Almere



Huis bijeenkomst Rotterdam



Huis bijeenkomst Almere

Server News, March 2022

All the recordings from both Winter "camps" can be found at:

UK Camp: Type in your browser: [Medway revival fellowship](http://Medway_revival_fellowship) and you will find the recordings. AND...

Holland camp via the link: camp.trfn.nl
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

- Rotterdam conventie 26-29 mei
 - Contact: rene.janssen@revivalfellowship.nl
 - Zomer camps:**
 - Nederland, 30 juli– 6 augustus: contact paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl
 - UK, 13-20 augustus contact: steveamurphy61@gmail.com
 - Herfst camp, Tsjechië, 28-31 oktober contact: oldrich.treml@volny.cz
- Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Editorial: Visie.

Velen van ons nemen het voor lief dat we kunnen zien **en** dat we de kleuren kunnen zien. Maar voor veel mensen is dat niet zo eenvoudig. Ik kwam een artikel tegen over wat we zien, **en** wat er echt (te zien) is. Kijk naar de link en dan zie je de reactie van twee broers die kleurenblind zijn geboren en door middel van de moderne technologie voor het eerst kleuren kunnen zien.

<https://www.youtube.com/watch?v=m1X0QTTtPmc>

Een ander, daaraan gerelateerd artikel trok mijn aandacht, hierbij een quote:

“Tetrachromats kunnen kleuren zien die de meeste mensen niet kunnen zien — schattingen ramen tot wel 100 miljoen, dat is 100 keer meer dan de meeste mensen. De meeste mensen hebben 3 cellen of reflectoren in hun retina, maar tetrachromats hebben een vierde reflector, die zorgt waarschijnlijk voor hun hoge kleuren waarneming. Het komt het meeste bij vrouwen voor en geschat wordt dat ong. 12 procent van de vrouwen het gen voor deze vierde cel heeft. Dat je het gen hebt geeft geen garantie dat je de hogere kleuren visie zal hebben, maar degenen die het gen hebben en vanaf jonge leeftijd met veel kleuren in aanraking zijn, kunnen waarschijnlijk wel de vaardigheid ontwikkelen.

Hoe zal het zijn om 100 miljoen kleuren te zien? Om te beginnen, wat wij zien als grijs is eigenlijk een ongelofelijke mix van diverse kleuren. Concetta Antico is één van de mensen die deze verbazing wekkende gave heeft. Ze zegt:



Ik zie kleuren binnen andere kleuren. Bij voorbeeld, ik kijk nu naar een streepje licht dat door de deur piept. Andere mensen zien misschien alleen

wat wit licht, maar ik zie oranje en geel en roze en groen en wat scharlaken en een klein beetje blauw.

Ze schildert wat **zij** ziet, maar helaas zijn wij, met de mogelijkheid om slechts 1% te zien van wat zij kan zien, nog steeds beperkt. Het moet voor haar heel frustrerend zijn om te proberen met ons te delen wat ze ziet en dan te merken dat wij dat niet (allemaal) kunnen zien. Dit zijn twee



van haar schilderijen: Het zette me aan het denken over **geestelijke visie**. Hoe veel is er in werkelijkheid

wat wij (nog) niet kunnen zien? Laten we eens kijken naar de volgende geschriften over één van de vele oorlogen in het OT:
2Kon. 6:8 En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël, en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een.

....
14 Toen zond hij daarhenen paarden en wagenen en een zwaar heir, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad.

15 En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit; en ziet, een heir omringende de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach mijn heer, hoe zullen wij doen?

16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.

17 En Elisa bad en zeide: HEERE open toch zijn ogen, dat hij zie!

En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.

Dus, hoeveel zien **wij**?

Is het mogelijk dat een broeder of zuster meer ziet dan wij? Moeten we niet open staan voor advies van onze pastors en leiders? Stoppen we misschien zelf onze groei doordat we denken dat we het allemaal al weten? Natuurlijk, met God die eeuwig is, alwetend, opper machtig en krachtig, zullen we nooit stoppen in toename van “visie” totdat de Heer terugkomt. We hebben een fantastisch leven vol met ontdekkingen, het is echter soms moeilijk te verklaren waarom sommige mensen (nog) niet kunnen zien.

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Wees vol vertrouwen in God, vertrouw op wat we hebben, zodat we deze rust ook aan anderen kunnen laten zien.
- Hoe meer liefde van God we in ons leven hebben, des te minder vrees er is.
- Het maakt niet uit wat voor zonden we hebben, we kunnen ons bekeren en van scharlaken weer wit worden— maar alleen God kan dit voor ons doen.
- Ga de extra mijl, al is het maar voor één persoon die het evangelie moet horen: dat is ons werk.
- We zijn vissers van mensen, we moeten de vis vangen; die springt niet vanzelf aan het haakje!
- God wil onze volledige aandacht en onze volledige toewijding.
- God kan ons door de grootste crisis leiden die de wereld ooit heeft gezien.
- De bron van ons vertrouwen is de WETENSCHAP dat God onze Vader is.
- Vertrouw op God. Niet op je gedachten of gevoelens.
- Angstige tijden kunnen goed zijn. De Heer kan ze gebruiken om ons wakker te schudden.
- We moeten onszelf niet meten aan anderen maar aan het Woord van God.

Revival in Europa en de UK

Dopen in maart: 1 in Tsjechië , 1 in Hongarije, 12 in Nederland, 4 in de UK



Meer foto's van maart



De Revival Fellowship in:



Almere

Almere

Negen mensen werden deze maand wederom geboren! Prudence, 81 jaar, ontving de Heilige Geest vorige maand en kwam naar een paar bijeenkomsten. Haar zoon ontving de Heilige Geest, wat voor haar een groot wonder was, gezien zijn gezondheidsgeschiedenis en daarna ontving hij een genezing! Hopelijk wil hij zich spoedig laten dopen. De jonge Anthony, die een paar maanden geleden besloot om terug te komen naar de fellowship, getuigde al lange tijd tegen zijn oom. Toen zijn oom en tante besloten om naar een bijeenkomst te komen, lieten zij zich beide dopen. Op een outreach werd er tegen Franchesca getuigd en zij gaf het weer door aan haar moeder, Elenice - die al Geest vervuld was, maar ze begreep dat ze niet in de waarheid was gedoopt. Ze kwamen naar de bijeenkomst en werden wederom geboren. Elenice keerde terug naar Aruba waar ze woont en ontmoette de broeders en zusters daar. Zuster Marscha kon tegen Yvet spreken door haar werk. Haar dochter Hermien was er ook op die vrijdag avond. Ook aan Hermien werd gevraagd of ze gedoopt wilde worden en ze zei heel simpel: "Kom op!" Dus werden ze beide die avond om 22.30 uur gedoopt en beide ontvingen de Heilige Geest.

De Next Gen in Almere organiseerde een dinner night. Er waren een aantal bezoekers en een schoolvriendin van Sherika ontving de Heilige Geest!

Getuigenis: broeder Arno had vorig jaar een heel hoge bloeddruk. De doctoren wilden dat hij een CT scan liet maken aan het begin van dit jaar om te checken of er schade was aan de bloedvaten naar de

nieren. De scan liet zien dat er niets beschadigd was, dat hadden de doctoren niet verwacht! Prijs de Heer!

Tsjechië

Prijs de Heer, we hadden deze maand weer een doop! Tomas' collega, Dan, bezocht in de afgelopen 2 jaar diverse presentaties/bijeenkomsten en beloofde dat hij zich zou laten dopen. Geheel onverwacht belde hij deze maand Tomas dat hij gedoopt wilde worden, voor Tomas naar Australië zou verhuizen, en het gebeurde. Nu hoopt hij dat zijn moeder mee wil komen naar een bijeenkomst. We hebben genoten van de Dinner Night die verzorgd werd door de kinderen. De kinderen kookten het eten en bedienden aan tafel, ze zongen, deden items en korte gesprekjes. Ze waren 100% enthousiast over het dienen van de broeders en zusters en natuurlijk de Heer. Het was voor ons allemaal heel inspirerend! De kinderen hadden ook een kort kids' camp, waar ze leerden dat samenwerken in de Heer meer vruchten voortbrengt. Ze hadden veel plezier, hadden fysieke uitdagingen en losten een raadsel op over het koninkrijk der hemelen. We hadden ook het voorrecht om de hele maand onze 2 Oekraïense zusters in ons midden te hebben en hebben ook nieuwe Oekraïense bezoekers in de bijeenkomsten gehad. Broeder Sasha vertaalde iedere bijeenkomst van Tsjechisch naar Russisch, dat is dus een mooie kans voor meer revival!

Dordrecht

We waren blij met de bezoekers in de bijeenkomsten deze maand. Tegen één van hen was door een zuster op straat gesproken, hij kwam naar de bijeenkomst en werd gedoopt.

Onze jongere broeders en zusters organiseerden een heel opbouwende, leuke avond met



dinner night v.d. kinderen Tsjechië

spelletjes, muzikale items en korte getuigenissen. Een broeder was binnen een dag genezen van een heel diepe snee in zijn teen. Een zuster verloor haar sleutel in een veld met hoog gras en bomen, maar na gebed vond ze hem weer terug. Een broeder viel van zijn scooter en bezeerde zijn teen. Hij stond op en bad in Jezus' naam en had geen pijn. We genoten van een presentatie over Gods vingerafdruk in de schepping.

Frankrijk

Een paar saints getuigden van Gods genezende kracht toen er in maart een aantal kinderen ziek waren in de assembly, de symptomen van hoge koorts verdwenen of verbeterden nadat we er gezamenlijk voor hadden gebeden. Het is fantastisch om voor elkaar te kunnen bidden en Gods bevestiging te zien als onze kinderen ziek zijn.



Verjaardag Frankrijk

Een broeder getuigde dat hij, ondanks dat hij geen verblijfsvergunning had voor Frankrijk, heel graag wilde werken. De regering gaf hem een werkvergunning, maar het was moeilijk om werk te vinden omdat hij geen Frans spreekt. Hij ging er samen met zijn vrouw voor bidden en hij stuurde zijn CV rond. Hij vond wat werk, maar gaf dat op omdat het niet uitkwam met de tijden van de bijeenkomsten. Hij bleef ervoor bidden. Het arbeidsbureau zei hem dat het heel ongewoon was dat iemand in zijn situatie naar werk zocht, maar hij vertrouwde op de Heer en bleef bidden. Nu heeft hij een baan die niet in de weg zit met de bijeenkomsten en met zijn Franse lessen, hij prijst echt de Heer hiervoor.

Hongarije

Er werd in maart een man gedoopt nadat hem op de outreach het woord van God was verkondigd. Er kwamen ook andere bezoekers binnen via de outreaches. We zijn alweer een poosje regelmatig aan het



Fellowship na een gecombineerd bidden en vasten, Holland



kend naar de doop, Hongarije

De Revival Fellowship in:



outreachen en we zijn blij dat we daar nu de vruchten van zien. We hadden een toneelstukje van de kinderen waar veel bezoekers bij waren en een presentatie over de profetieën over Rusland. Het is een grote zegen van de Heer dat we nu weer een pastor hebben. Nigel is gevraagd om dit op zich te nemen, het werk deed hij al een tijdje, maar nu is hij officieel de pastor van Hongaarse fellowship. De fellowship ondersteunt hem en we gaan door als eenheid en kijken uit naar meer revival. Een broeder wil de Heer bedanken voor de rust die hij ervaarde toen hij het bericht kreeg van het overlijden van zijn vader. Hij ervaarde de rust van de Heer constant. Een zuster kon een goed getuigenis zijn voor een vriendin op de universiteit, door sterk te blijven nadat haar opa overleed. De vriendin staat nu meer open om over de Heer te horen. Een andere zuster vroeg om gebed voor een man die gewond was, toen zijn huis in brand stond. Na gebed herstelde hij snel.



Liverpool

Onze broeder Paul Cole is deze maand in zijn slaap overleden. We bidden voor zijn vrouw, zuster Ann.

Een man, genaamd Kenny, en een vrouw



genaamd Jaice werden beide deze maand gedoopt en ze bidden voor de Heilige Geest! Jaice was in het doop bad genezen van problemen met haar rug!

We zijn weer begonnen met de outreaches op donderdag avond en we genoten van de

van de fellowship na afloop.

We hadden een gecombineerd bidden en vasten. We hadden bezoekers uit andere assemblies: Luke, Soko en de kinderen uit Poole. Paul, Triona en Erica uit Medway. Het was fantastisch dat zij er waren! We hadden een Afrikaanse dinner night, waarop we het getuigenis van Gideon hoorden en we hoorden van ps. Bob hoe de assembly in Kenya destijds was begonnen. We hadden veel bezoekers. Het was een heel goede maand en we kijken uit naar de komende conventie.

Noord Londen

We gingen outreachen en hadden een dinner night en ook een heel uitdagend en opbouwend evenement, genaamd :

‘Wie denk jij dat je bent?’ Daarbij keken we naar onze fundering in het evangelie en de oproep om door te gaan met de dingen die we hebben geleerd. We waren heel blij dat er deze maand een jong persoon werd gedoopt. We hadden een muzikale outreach in de zon, waar we zagen dat het populair is bij de broeders en zusters maar ook bij de lokale bevolking.



Poole

Groeten aan al onze broeders en zusters. Maart was een heel fijne maand. Onze muzikale outreaches blijken heel succesvol doordat de aandacht wordt getrokken van de voorbijgangers. Aan het begin van de maand waren we in het plaatsje Boscombe, waar we tegen veel mensen konden spreken en pamfletjes konden uitdelen. We genoten van een gecombineerd bidden en vasten met Yorkshire en we hoorden gesprekken van diverse broeders, waaronder Luke, die sprak over: Acties spreken

duidelijker dan woorden. Malachi spak over Gereed zijn en Junior herinnerde ons eraan dat we Vooruit moeten blijven gaan en Dan sloot af met het gesprek : Pas op voor valse doctrines. Het was fijn onze broeders en zusters in Yorkshire te zien en we bedanken hen voor hun fellowship. We sloten de maand af met een zonnige voorjaarsdag waarop we Lyme Regis bezochten, een heel mooi kust plaatsje aan de Jurassic Coast, waar we genoten van een strand wandeling, het zoeken naar fossielen en een picknick met fantastische fellowship. Dat was het voor deze maand !

Rotterdam

Hallo allemaal. We begonnen deze maand met een dinner night die door de Next Gen (afk. voor Volgende Generatie) werd georganiseerd en helemaal verzorgd. Ze werkten heel hard en het was prachtig om te zien hoe onze jongeren op deze manier meedoen. We hadden deze maand twee fijne dingen. We konden weer een gecombineerd bidden en vasten hebben met alle drie de fellowships om samen de Heer te dienen en we konden weer huis bijeenkomsten hebben! Iedereen was blij dat we deze bijeenkomsten weer konden houden. Dus nu hebben we voortaan weer een huisbijeenkomst op de vrijdag van bidden & vasten en ook één maal per maand op woensdagavond. We waren ook gezegend met bezoekers in de bijeenkomsten. Prijs de Heer.



De Revival Fellowship in:



Zwitserland & Duitsland

We hadden deze maand broeder Mikeh uit Darwin op bezoek. Hij bleef een paar weken en nam deel aan onze bijeenkomsten en fellowship. We hadden op een zaterdag avond een Bijbel studie met onze Franse broeders en zusters, we spraken over Joh. 5:1-9 waar een man werd genezen bij het bad van Bethesda. We kwamen tot heel mooie ideeën en gedachten. Ook de broeders en zusters uit België deden mee, het was dus echt een internationale bijeenkomst. Zuster Zsuzsa doet regelmatig mee met de follow up meetings met de Hongaarse jonge zusters (zie foto boven), om onze nieuwe zuster Vicky in Graz te ondersteunen. Dat is heel opbouwend voor iedereen die daarbij betrokken is. Iedere twee weken spreken ze over een ander onderwerp. Het is een fantastische manier om de Bijbel te bestuderen! We hadden ook een avond van Bijbel studie met onze Duitse zusters en spraken over "De liefde van God". Er zijn zoveel geschriften die over Zijn liefde voor ons spreken en we kunnen

die liefde nu ervaren door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. Dat is fantastisch. **Zuster Luise deelde een mooi getuigenis van een genezing met ons:**

"Ik had heel erge pijn aan een klein bot in mijn rug. De fysiotherapeut waar ik regelmatig naar toe ging kon niet veel helpen. Ik had zelf al veel voor een genezing gebeden, maar het werd niet echt beter. Ongeveer 3 weken geleden hebben we er in de bijeenkomst samen voor gebeden en toen ben ik genezen van de pijn, waar ik al jaren last van had."

Yorkshire

We hebben met onze kleine groep met zang en muziek de boodschap op straat verkondigd en we zien daar nu de vruchten van. Colin las de getuigenissen en andere dingen in onze 'etalage' en stuurde een berichtje met de vraag



of hij mee kon doen. We nodigden hem uit voor onze fellowship BBQ, waar hij met diverse mensen sprak over het evangelie en hij vroeg of we hem konden dopen - wie zijn wij om dat te weigeren? Hij werd dus de dag daarna gedoopt en hij bidt nu nog om de Heilige Geest te ontvangen. Een andere ontwikkeling. Een van onze zusters heeft een zoon die is geboren voor dat ze tot de heer kwam. Haar leven was toen nog verstrikt in een slechte relatie met drugs en alcohol. Haar zoon mocht niet bij haar verblijven - tot het recent wel was toegestaan, omdat ze hadden gezien hoeveel ze was veranderd sinds ze tot de Heer is gekomen. Hij vroeg haar over de Fellowship en ze kon tegen hem getuigen. Een broeder die zonder werk zat, kreeg een baan aangeboden maar het loon was heel laag, dus vroeg hij 3 maal zoveel als ze aanboden en het werd geaccepteerd! We hadden deze maand gecombineerd bidden en vasten met de Poole Fellowship en we houden ook weer onze maandelijkse huis bijeenkomst - tijdens de laatste leerden we ook wat nieuwe choruses en hymns.

Getuigenissen



Ik kwam tot de Heer op 4 april 2017. Daarvoor geloofde ik wel in God en dat Hij bestond. Toen ik opgroeide ging ik naar verschillende kerken en ik hield ervan de Bijbel te lezen. Ik wilde altijd deze wereld vergelijken met de "Bijbels wereld", ik zocht naar wat er miste. Mijn moeder bad altijd voor me in de naam van Jezus, dat God me zou beschermen. Later toen ik volwassen was geworden, zag ik dat het in de wereld alleen maar slechter werd, dat de mensen steeds hartelozener werden en dat ik zwaarmoedig was geworden. In februari 2017 riep ik uit tot God en bijna meteen

kreeg ik een wonderlijk antwoord, dat me naar een revival bijeenkomst bracht. Ik werd gedoopt en begon te bidden voor de Heilige Geest. Toen mijn tong veranderde realiseerde ik me dat ik de Heilige Geest al had ontvangen toen ik 18 was, maar ik was dat helemaal vergeten, want er was mij nooit geleerd hoe belangrijk dat was. Ik besloot dat ik deze bijzondere gave nooit meer zou laten gaan. Ik heb bijzonder wonderen ervaren zoals de genezing van hooikoorts, een ontwrichte knie en nog veel meer. Ik ben heel blij dat ik de waarheid heb gevonden en dat ik heel veel wonderbare dingen kan delen.

Eugene, Poole UK



Ik ben bevoorrecht dat ik in de Heer ben opgegroeid, ik geloofde en wist altijd dat er een God is. Ik ging naar de zondagschool en leerde over de verhalen en gebeurtenissen in de Bijbel. Toen ik 8 was ging ik naar mijn eerste kids camp. Na het gesprek was er een bidlijn en omdat ik eerder was aangemoedigd om de Heilige Geest te ontvangen, ging ik naar voren om te bidden. Ik ontving het toen niet, maar ik gaf niet op. Na de bijeenkomst gingen we nog meer bidden en toen barstte ik uit in deze taal die ik zelf nooit had geleerd en ik wist dat ik de Heilige Geest had ontvangen. De zondag daarna werd ik gedoopt door volledige onderdompeling.

Ik heb wonderen en zegeningen ervaren in mijn wandel. Op een keer was ik rugby aan het spelen en iemand tackelde mijn knieën. Op dat moment had ik geen pijn, dus ik besloot om verder te spelen. Toen ik na de wedstrijd naar huis ging, kwam de pijn opzetten. Ik bad ervoor en liet het bij de Heer. Later die avond merkte ik dat de pijn minder werd en de volgende dag was de pijn in mijn knieën helemaal verdwenen. Ik prijs de Heer dat Hij er altijd voor mij is en dat de broeders en zusters me altijd aanmoedigen en me helpen voorwaarts te gaan.

Junior, Poole UK