

# Revival News



## Europees Maand Verslag

Maart 2023



Pastors & Leaders weekend, North London

Er zijn zoveel hoogtepunten van maart om met jullie te delen! De pastors en leiders vergadering in London, kids camp in Tsjechië; veel revival overal; Next Gen die meedoet met de voorbereidingen van de dinner nights, internationale bezoekers en veel getuigenissen van wat God doet in onze leven.

Inclusief deze wonderbare genezing van broeder Stephan in Zwitserland deze maand:

*"In 2011 had ik een open-hart operatie en had ik 6 bypasses nodig. Tot nu toe ging alles goed met mijn hart.*



Tsjechië

*Aan het eind van vorige maand had ik 2 angina pectoris aanvallen en steeds maar weer ademhalingsproblemen. Ook had ik veel extra hartslagen. (systoles).*

*Ik bad ervoor en liet het probleem bij de Heer.*

*Ik moest een stress ECG doen en het resultaat was dat ik zonder problemen de 100% haalde. De cardioloog zei dat het vreemd was dat iemand met een hartprobleem dit haalt. De Heer was al aan het werk voor mij. Alleen de ECG in rust liet nog al die extra hartslagen zien. We gingen door met bidden en na een paar dagen was mijn hartslag weer volkomen normaal en waren er geen verdere onderzoeken meer nodig. Ik dank de Heer voor alles wat Hij voor mij doet en ik dank jullie voor de gebeden. "*



**Rechts: De hartslag van Stephan voor en na dat God ingreep.**



Dinner night, Dordrecht



West London

### Server News, March 2023

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.  
[piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
Pastor Pieter Visser  
Kromhout 95  
3311RE Dordrecht  
The Netherlands  
Telephone: +31 78 6146173  
Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
E-mail:  
[piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Vooruit kijkend:

**Conventie in Rotterdam 18-20 mei**  
**UK Conventie 2-4 juni**  
Contact: [westlrf@gmail.com](mailto:westlrf@gmail.com)  
**Zomer camps:**  
**Nederland, 29 juli– 5 augustus**  
Contact: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
**UK, 12-19 augustus**  
Contact: [steveamurphy61@gmail.com](mailto:steveamurphy61@gmail.com)  
**50e Jubileum Liverpool 1-3 september**  
Contact: Ps Denis +447877 124 202  
**Outreach Frankrijk, Angers 14-17 sept.**  
Contact: [edouard.artus@gmail.com](mailto:edouard.artus@gmail.com)  
**Herfst camp, Tsjechië 27-30 oktober**  
Contact: [oldrich.treml@volny.cz](mailto:oldrich.treml@volny.cz)

# Editorial: De dag dat de Dollar sterft.

Kort geleden keek ik wat planken en lades na en kwam ik dit boekje uit 1973 tegen. Hoewel het wel een beetje "overdreven" is met voorspellingen over tatoeages op je voorhoofd enz. zijn sommige dingen wel gebeurd sinds dit is geschreven.



De volgende ontwikkeling is al gaande. Veel winkels in Nederland accepteren geen betalingen met contant geld meer, dus dat werkt ook niet. De waarheid is dat de tijd op z'n eind loopt. Het is tijd om tot de volgende "wereld orde" over te gaan, Het Koninkrijk van God. Naast dit financiële gebeuren, razen er ook nog oorlogen over de wereld. De terugkomst van Jezus is nodig om wat orde te brengen in deze steeds maar uitbreidende chaos.

De woorden van Jezus:

*Matt. 7:24 En een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;*

*25 En er zijn slagregens neer gevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen het huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op een rots gegrond.*

Daar ligt onze zekerheid, niet in een gebouw op los zand. (Mt 7:26-27) God zal voor Zijn kinderen zorgen, op de aarde, zoals die nu is en in Zijn eeuwig Koninkrijk.

Ps. Piet Visser.



*Hoe banken werken:*

*1 \* Iedere Euro van een klant die zij beheren, kan ongeveer 12 keer uitgeleend worden.*

*2 \* Dan mogen ze rente vragen over geld dat niet van de bank is.*

*3 \* Dus geld maken uit niets.*

*4 \* Zij hebben geen goud of zilver als onderpand voor het geld dat ze uitlenen.*

*5 \* Het is hen toegestaan zich extreem te verrijken over de ruggen van anderen.*

*6 \* Ze hebben leiders waarvan zelden of nooit rekenschap wordt gevraagd, wat ze ook doen.*

*7 \* Als ze hoge boetes krijgen, worden die door ons betaald.*

*8 \* Ze moeten 'gered' worden om de illusie in stand te houden.*

Ian King van "Sky news's, zegt dat het post financiële crisis reglement heropend en bijgewerkt moet worden in de nasleep van het gebeuren van vorige week, dat

resulteerde in meer reddingen om fouten van banken te voorkomen."

De Bijbel:

*Jacobus 5:1 Welaan nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.*

*2 Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden.*

*1Tim. 6:17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levende God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten;*

Dus, waar vinden we zekerheid? Natuurlijk niet door ons geld van onze rekening te halen en thuis in een kluis te leggen.



Als we nu jaren later terugkijken, zien we veel dingen weer gebeuren zoals het in de jaren dertig ook begon.

Er was laatst een vraag in het nieuws: "Moeten we ons als klanten voorbereiden op een banken crisis?" Het antwoord: "Door zelf actie te ondernemen maken we het alleen maar erger."

Kort geleden in het nieuws:

"De run op de Silicon Valley Bank, veroorzaakt door de social media heeft z'n weerslag op vele fronten."

Een andere kracht heeft dus het slagveld betreden, Social media.

Een groot instrument dat heel snel zaken kan laten escaleren.

Het huidige geldstelsel kan niet overleven, ik quote uit een artikel uit het nieuws:

## Gehoord van het:

- God heeft ons gereed gemaakt voor geestelijk succes.
- De Heer zal onze verwachtingen overvloedig overtreffen.
- Blijf in je hart verlangen naar de tegenwoordigheid van de Heer.
- God komt Zijn beloften na.
- Wat voor mooie dingen willen we dat God ziet in ons leven?
- Succes in het leven met de Heer komt door luisteren en doen.
- Betrek God in je wandel.
- Ons leven draait om gereed zijn voor ons toekomstig huis.
- We werden wederom geboren nadat we naar het evangelie luisterden. We moeten nooit stoppen met luisteren! Luisteren helpt ons in onze wandel!
- Gods koninkrijk is de enige echte schuilplaats; die kan niet ingenomen worden.
- Jezus zorgt voor de optie van vrede, maar de mens moet de keuze maken.

# Revival in Europa en de UK

Dopen in maart: 4 in Hongarije, 10 in Nederland



Jaison, Almere



Chantal, Almere



Silveiro, Almere



Eriberto, Almere



Robel, Almere



Julia, Almere



Jaira, Almere



Sieglien, Almere



Joeri, Rotterdam



Sarah, Rotterdam



Attila, Hongarije



Janos, Hongarije



Istvan, Hongarije



Zoltan, Hongarije



Attila, Hongarije

## Suriname Trip—Dinner night

Hierbij een update van de reis naar Suriname van Ps. René:

*“Een heel succesvolle dinner night vandaag in Suriname, het was georganiseerd door de Next Gen.*

*We waren weer uit gegaan met het Woord. Er waren meer dan 15 bezoekers, enkele ontvingen de Heilige Geest en één daarvan was wederom geboren.*

*Xandra.”*



# De Revival Fellowship in:



## Almere

Door de genade van God werden er deze maand weer 8 mensen wederom geboren. Door persoonlijke contacten en outreach. Eén van de nieuwe zusters hoorde het evangelie op straat.

Ze was zo blij dat ze een nieuw leven met God kon beginnen. Ze wilde heel graag gedoopt worden en belde daarvoor heel wat kerken, maar er was geen andere kerk waar ze meteen gedoopt kon worden. Bij één kerk had ze net de doop sessie gemist en moest ze wachten tot de volgende. Toen ze hoorde dat ze bij ons dezelfde dag gedoopt kon worden, was ze heel erg blij. Ze werd diezelfde dag



Dinner night, Almere

gedoopt en ontving de Heilige Geest. Vanaf de eerste dag is ze heel enthousiast en doet mee in alle bijeenkomsten en vertelt anderen het evangelie en met het resultaat dat ook een vriendin van haar wederom geboren is. "Er is niet beters om te zien, dan dat er zielen worden gered" dat waren haar woorden. Verder hadden we activiteiten zoals de Next Gen dinnernight met als thema: 'verschillende beroepen' en we werden opgebouwd door het weekend van bidden en vasten. We besloten de maand met een presentatie over het katholieke systeem en wie wij zijn en wat we geloven. Ps René bezocht Suriname, de broeders en zusters waren blij met zijn ondersteuning en fellowship. Hij kwam terug met veel inspirerende getuigenissen die hij met ons kon delen. Broeder Stephen uit Singapore bezocht ons en we genoten van de fellowship met elkaar.

## Bristol

We hebben een paar drukke maanden gehad



Band and chorus leader, Bristol

in Bristol. We hadden onze eerste open koffie morgen en een welkom bezoek van de fam. Murphy uit Liverpool. Het was echt heel fijn om 7 nieuwe gezichten te zien op de koffie morgen, zij kregen een getuigenis te horen van wat God voor ons doet en Zijn plan voor onze zaligheid. En jonge moeder kwam de volgende dag naar de zondag bijeenkomst en hoorde het Woord. Veel ziektes, waaronder ook een



Dinner night, Dordrecht



vlaag Covid, noodzaakte ons om een poosje online bijeenkomsten te hebben, maar het temperde de stemming niet. We hadden een letter boxing rondom de hal, voordat we een koffie middag uitprobeerden, om te zien of er verschil was in opkomst met de morgen. We waren 3 nieuwe gezichten die middag, één was een mevrouw die vroeg om gebed. We hopen dat er spoedig een paar terug komen. We hadden ook een geestelijk volle dag met bidden en vasten, die eindigde met sterke hoopvolle noot. Bristol beantwoordde de bezoeken van de diverse assemblies, door sommige broeders en zusters nu een bezoek te laten brengen aan Medway en Noord Londen, het was voor allemaal heel vreugdevol. We zijn nu begonnen met de projectie van onze liederen met WordLight,

het maakt het geluid van het zingen op een of andere manier zelfs beter. We kijken ernaar uit om onze nieuwe website kalender te vullen met meer evenementen!

## Tsjechië

We hadden deze maand veel mooie activiteiten. We hadden een avond met 5 korte gesprekken, gebaseerd op vergelijkbare concepten. We hadden ook bidden en vasten, een outreach waarop we het evangelie vertelden en goede gesprekken hadden. Toen gingen we het kids camp voor de



Kids Camp, Tsjechië

jongeren voorbereiden, gebaseerd op het tv programma "Fort Boyard". De kinderen waren er weg van en konden hun opdrachten succesvol uitvoeren. We zijn ook begonnen regelmatig gesprekken te hebben met onze jongeren tussen de bijeenkomsten en de gesprekken zijn heel opbouwend, niet allen voor hen, maar voor iedereen die mee doet. Onze broeder Arend gaf zijn getuigenis en vertelde over de goede uitslag van de checkup

van zijn arts. Omdat ik dit in april schrijf, kan ik jullie vertellen dat onze nieuwe broeder Daniel (de zoon van Jara en Lenka) gedoopt werd op het camp in Hongarije, nadat hij de Heilige Geest had ontvangen. Weer een bewijs van hoe fantastisch camp is.

## Dordrecht

We hadden een fantastische start van de maand met een dinner night georganiseerd door de kinderen en de jongeren. Ze lieten ons mooie liederen horen, een hilarische skit en een leuk Bijbel quiz spel. Er werden deze maand weer twee bijeenkomsten in Vught gehouden, er was daar een nieuwe bezoeker. Een zuster uit Vught kwam via social media in contact met een vrouw en vertelde haar het evangelie. De vrouw werd in gedoopt ( in Rotterdam).



Dinner night, Dordrecht

## Frankrijk

Weer een maand waarin we de Heer dienden hier in Angers, het gaat nooit vervelen. Een hoogte punt was het bezoek van Pastor Yomi en Cécile uit West Londen. We moesten hard bidden voor een goede reis, want de stakingen veroorzaakten hier chaos. Ondanks dat een vliegtuig werd omgeleid zonder dat de passagiers werden geïnformeerd hierover (!!) kwam iedereen uiteindelijk veilig aan, prijs de Heer. Pastor Yomi gaf

een gesprek over 'achteruit gaan in geloof' en bemoedigde ons om door te zetten om Gods beloften te verkrijgen, ongeacht hoe de omstandigheden eruit zien. Hij deelde een persoonlijk getuigenis. Na zijn studie had hij geen recht meer om in de UK te blijven, dat was in zijn paspoort geprint. Na vurig bidden en vasten met broeders, ging hij naar het ministerie om te vragen of hij in het land te mocht blijven; de beslissing kon genomen

# De Revival Fellowship in:

worden naar eigen goeddunken van de autoriteiten. Hij ging in geloof en ging in de rij staan om iemand te spreken, die hem aan de balie liet wachten op het antwoord. Na 45



Ps Yomi & Cécile in Frankrijk

minuten kwam de vrouw terug en hij kreeg terplekke toestemming om te blijven. En de rest is geschiedenis. Prijs de Heer!

## Hongarije

Maart was een maand met activiteiten en veel gasten bezochten de bijeenkomsten, 4 dopen en een lange follow-up lijst met nieuwe mensen. Op een avond waren we met een groepje aan het outreachen op een druk plein, toen we een man zagen roepen, hij was duidelijk erg overstuurd. Een van ons herkende hem als de man die een paar dagen daarvoor was wederom geboren na de zondag bijeenkomst.

De man herkende de broeder ook en omhelsde hem en hij prees de Heer dat Hij ons had



zwangere zusters Hongarije

gestuurd. Hij zei dat hij probeerde zijn ex-vriendin te redden die zelfmoord wilde plegen, maar hij was haar kwijt geraakt. We gingen om hem heen staan en baden totdat hij de rust van de Heer vond voor de situatie. Niet veel later dook de ex-vriendin weer veilig op. Onze nieuwe broeder gelooft dat hij niet zou zijn door gegaan met zijn nieuwe leven als de Heer hem niet op zo'n speciale manier had geholpen.

We hadden bidden en vasten waar we gesprekken hoorden over de kracht van het gebed. We hadden ook een zaterdag met voorjaars schoonmaak van de hal.

## Ierland

Groeten vanuit Ierland. We hadden een goede maand, we gingen weer outreachen ondanks het wisselvallige weer. Op onze Vrijdag Kennis Gesprekken gaf Ps. Jimmy een driedelige serie over de "Naties in de Profetieën" beschikbaar op YouTube). We hadden ook een gezamenlijk bidden en vasten met Medway, gebaseerd op Psalm 40:17 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: de Heere zij groot gemaakt! Het was een dag van geestelijke vreugde! Prijs de Heer. Pas op jezelf, tot volgende maand.

## Liverpool

Onze broeder Willie Dunwoodie overleed vredig in de armen van Margaret.

*Genesis 49 : 33*

*Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leide hij zijn voeten samen op het bed en hij gaf den geest en werd verzameld tot zijn volken.*

We zijn dankbaar dat we fellowship met hem hebben gehad en we zijn blij dat hij de Heer zal ontmoeten.

We hadden deze maand bidden en vasten, we hoorden gesprekken van Derek, Sean, Reuben en Jon over het thema uit 1 Petrus 1. De gesprekken staan op YouTube.

We hadden enkele goede outreaches en we zorgen voor een paar gezinnen die sinds kort bij ons zijn.

## Poolse

Groeten aan alle broeders en zusters. We zijn blij in dit deel van de wijngaard - groeien en leren van God. Aan het begin van de maand genoten we allemaal van een dagje uit met de fellowship naar het Tank Museum in Bovington. Er was heel veel te zien en te doen. Het was heel fijn om een ontspannen dag met onze broeders en zusters door te brengen. We genoten zelfs van een picknick binnen! We



Tank museum , dagje uit, Poole

hadden een bidden en vasten en we hoorden gesprekken van een paar Australische broeders met de titels "Tot in het oneindige en verder" en "Bediening" die het thema duidelijk maakte : een dienstknecht zijn en in dienst van God. Alles wat we doen is een vorm van dienstbaarheid en we moeten alles doen met een nederige houding.

We hadden onze georganiseerde outreach waarop we veel mensen een pamfletje konden geven of met hen spreken. 's Avonds aten we samen en daarna hadden we een Bijbel Quiz, dat was heel leuk! Er waren enkele moeilijke vragen en enkele bijzondere. We genoten er echt van.



« Soldaten », Poole!

## Rotterdam

Dopen, outreaches, beantwoorde gebeden, wonderen, bijeenkomsten, follow-ups, Next Gen dinner night, presentaties: Wie zijn wij? & het boek van Openbaringen deel 4 en bidden en vasten, dat alles zorgde voor een gezegende en vruchtbare maand. Er werd gebed gevraagd door een zuster die van de dokter te horen had gekregen dat in één oor het gehoor permanent was verdwenen door een infectie. Nadat ze in het ziekenhuis was geweest liet de zuster weten dat haar gehoor in orde was. Een andere zuster was in erg moeilijke omstandigheden en de Heer bracht haar in veiligheid na gebed.



Pastors & Leaders meeting, North London

# De Revival Fellowship in:



Bidden & Vasten Rotterdam



Dinner night, Dordrecht

## Zwitserland / Duitsland / Oostenrijk

We hadden deze maand een gezamenlijk bidden en vasten met de broeders en zusters in Nederland. We hadden ook een Bijbel studie met onze zusters in Duitsland, waar we spraken over „wandelen in de Geest“. Veel nuttige gedachten en geschriften kwamen samen. Twee getuigenissen over wat de Heer deze maand heeft gedaan (*één op de voorpag. van br. Stephan*). *Broeder Robert, Oostenrijk*: Een paar dagen geleden had ik heel erge pijn in mijn voet. Op een dag was ik na m'n werk op weg naar het station. Ik zei, alstublieft God genees me, ik wil zonder pijn naar huis gaan. Op het station werd de pijn minder. Voordat ik ging slapen las ik Joshua 1:8 en na gebed viel ik in slaap. Toen ik de volgende morgen wakker werd was het weg!

## West Londen

We hadden deze maand een concert avond, want we hadden Pastors en oversight op bezoek, vanwege de Pastors' meeting die in noord Londen werd gehouden. We



West London

hoorden mooie gesprekken en getuigenissen, maar we hadden ook fellowship met broeders en zusters die we niet zo vaak zien. Lee, Yarni en Samuel waren een weekend bij ons voor ze naar Australië vertrokken. Lee sprak over wijsheid, Spreuken 30:24-28. Plan vooruit, wees voorzichtig, ga vooruit, aarzel niet. Er waren ook twee zusters uit Nederland op bezoek, Valerie en Meina. Meina vertelde hoe ze van borstkanker was genezen, toen ze in de wachtkamer zat te wachten op de specialist. Wonderbaarlijk! Een jonge zuster vertelde dat toen ze op weg was naar school, ze stond te

wachten om over te steken. Maar toen het licht groen werd aarzelde ze een paar seconden. In die tijd reed een auto door het rode licht een tweede auto botste erop en toen een derde. Onze jonge zuster prijst de Heer dat hij haar beschermde en voor het feit dat geen van de chauffeurs gewond was.

We hoorden ook van één van onze bezoekers van overzee, hoe ze in de jaren 70, nadat ze zes maanden getrouwd waren, wilden

scheiden : hij leidde een nogal wild leven en zij was heel rustig. Maar er werd tegen hen getuigd, ze werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest en hun huwelijk werd hersteld. Ze hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen en prijzen de Heer voor een gezegend leven.

**Zie onze conventie uitnodiging hieronder!!**

YOU ARE  
**NOT ALONE**

There is someone out there who cares for you. God promises to take care and to comfort those who are willing to follow him. Come and discover how.

2ND OF JUNE FRIDAY	3RD OF JUNE SATURDAY	4TH OF JUNE SUNDAY
MORNING 11AM TO 1PM	MORNING 11AM TO 1PM	MORNING 11AM TO 1PM
EVENING 6PM TO 8PM	EVENING 6PM TO 8PM	EVENING 4PM TO 5PM

Revival  
Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow, TW1 1NE  
revivalfellowship.uk Acts 2: 38 +44 7793 394599 westrf@gmail.com

ON 200M  
145 804 491

## Getuigenissen



Als jong persoon geloofde ik in God, maar ik voelde nooit echt een verbinding met hem. Ik herinner me dat ik mezelf afvroeg wat er zou gebeuren als ik dood ging, want ik had zo'n gevoel dat ik niet goed stond voor God en dat was beangstigend. Een paar jaar verder kwam ik in aanraking met de revival fellowship waar alle vragen die ik had vanuit de Bijbel beantwoord werden. Ik was opgegroeid zonder dat ik die dingen wist. Ik maakte van de gelegenheid gebruik en werd gedoopt door volledige onderdompeling en twee weken later ontving ik de Heilige Geest. Sinds die

tijd heb ik gezien dat God wonderen doet in mijn leven. Ik ben in de bidlijn genezen van de ziekte van Graves, mijn zoon is genezen van een massa die zichtbaar was in zijn hart maar die een paar dagen later, na gebed, compleet was verdwenen en niet te vergeten bidden met anderen en zien dat ze genezen werden.

**Andre, West Londen**



Ik kom met mijn familie naar de bijeenkomsten. Eerst speelde ik met vriendjes en soms sliep ik tijdens de bijeenkomsten. Uiteindelijk realiseerde ik me dat de mensen in de kerk iets hadden wat ik niet had: de Heilige Geest. Tijdens mijn eerste kids camp leerde ik dat kinderen van mijn leeftijd ook de Heilige Geest konden ontvangen, dus ik begon ervoor te bidden. Op het Bath Camp van 2019, zeiden mijn vriend en ik dat we iedere dag zouden bidden totdat we het zouden ontvangen. We waren op de laatste dag aan het bidden en we ontvingen het tegelijkertijd. Het was

wonderbaarlijk. De volgende dag werd ik door mijn vader gedoopt. Toen begon mijn wandel. Ik kan overtuigd zeggen dat de Heer Zijn hand op mij heeft op school, of als ik ziek ben, of in het algemeen. Ik ben genezen van de bof en beschermd tegen verkeerd gezelschap en verkeerde vrienden. Ik ben gezegend met een fantastische familie. Ik kan niet wachten tot de Heer terug komt.

**Germaine, West Londen**