



Europees Maand Verslag

Maart 2024



HOSEA 6 vers 3 *Dan zullen wij erkennen, wij zullen vervolge, om den Heere te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en de vroege regen des lands.*

De lente is aangebroken! En het gaat niet alleen over regen, narcissen en bloesem.... we hadden een paar stimulerende evenementen in de assemblies in Europa en in de UK. Lees de verslagen over het Hongaarse camp en de Rally in Ierland op blz. 4 & 5.

Boven: Voorjaarscamp Hongarije, onder: Rally in Ierland.



Server News, March 2024

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.
piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail:
piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:
Rotterdam conventie 9-12 mei
UK conventie 31 mei-3 juni
Contact: westlrf@gmail.com

Zomer Camp Nederland 27 juli- 3 aug.
Contact: piet.visser@revivalfellowship.nl
Zomer Camp UK, 10-17 augustus
Contact: steveamurphy61@gmail.com

Outreach Frankrijk 13-15 september
Contact: edouard.artus@gmail.com
Herfst Camp, Ierland, 23-27 oktober
Contact: irishrevivalfellowship@gmail.com
Herfst Camp Tsjechië 30 okt.- 3 nov.
Contact: oldrich.treml@volny.cz

Editorial: Keuzes.

God maakte de mens naar zijn evenbeeld? Wat betekent dat? Ik geloof dat het betekent dat we een vrije wil hebben, het vermogen om te kiezen.

Meesters van ons eigen lot.

Dit zou wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn waarom God zo tegen (andere?) religies is.

Meestal ontkennen ze dit vermogen om te kiezen, ze leren dat iedereen een lot heeft, bepaald door de goden. (Jackie Chan "predikt" dit in zijn films).

Het is een beetje alsof je leven een trein is, als machinist heb je misschien invloed op de snelheid maar niet op waar het heen gaat, het zit op rails.

Het lot is het modewoord in de meeste religies, 203.000.000 hits op Google, veel verwijzingen naar het computerspel "Destiny". (Lot, beschikking)

Onlangs kwam ik in een boek een verhaal tegen over deze "vrije wil" (het vermogen om je lot te kiezen) en ik besloot dit te onderzoeken vanuit een bijbels standpunt. Normaal gesproken accepteren we geen autoriteit uit andere boeken dan de Bijbel, dus als we bepaalde concepten tegenkomen, moeten we kijken wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Dus gaan we terug naar het begin, toen God de mens schiep.

Gen. 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

28 En God zegende hen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar; en hebt

heerschappij over ...

Vervolgens

kunnen we lezen hoe God Adam vormde (niet schiep!) en hoe Eva uit Adam werd "genomen". In de eerste verzen van Gen. 4 lezen we over het eerste menselijke conflict, de individuele verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Bijvoorbeeld: Gen. 4:7 Is er niet indien gij weldoet verhoging en indien gij niet weldoet, de zonde ligt voor de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. Het eerste deel van dit vers gaat over keuze, goed doen of niet goed doen. Dan gaat het verder over de zonde als entiteit en hoe "gij over hem zult heersen" bijna als een automatische

belofte, "het is uw lot".

Nu lezen in vers 8, het eerste volgende vers, dat Kain zijn broer Abel heeft gedood, dus hij heeft, absoluut NIET "over de zonde geheerst". Het is eerder het tegenovergestelde, op dat moment in zijn leven heerste de zonde over hem!

Dus laten we het laatste deel van vers 7 verder onderzoeken en zien of dit inderdaad een belofte is (vaste bestemming) of dat het aan het individu is om te bepalen waar hij terecht zal komen.

Er zijn verschillende vertalingen voor dit vers, laten we die eens bekijken en dan de originele Hebreeuwse tekst.

De King James Bijbel zegt: "gij zult over hem heersen".

De Nederlandse SVV volgt de KJV .

De American Standard Bible zegt: "maar regeer over hem".

De Hongaarse vertaling die wij gebruiken volgt de Am. Std. Bible, "but you must master it". (Regeer over hem)

In het Duits zijn er verschillende vertalingen, de Lutherbijbel, die we het meest gebruiken in Zwitserland en Duitsland zegt: (herrsche über sie),

vertaald betekent het "heers over hem", het is als een bevel, "doe het gewoon!". Er is een versie van de Duitse Elberfelder Bijbel die zegt (du kannst über sie herrschen) "je bent in staat om over hem te heersen ".Er lijken dus twee heel verschillende gedachten te zijn over wat dit Schriftgedeelte betekent.

De ene is dat "heersen over de zonde" een automatische uitkomst is en de andere is dat "heersen over de zonde" een keuze is die we kunnen maken (of niet maken) waardoor onze uiteindelijke bestemming uitsluitend een product is van onze eigen verantwoordelijkheid.

וְאֵלֶיךָ	תְּשׁוּבָתוֹ	וְאַתָּה	תִּמְשָׁל	- בּוֹ	:
u·ali·k	thshuqth·u	u·athe	thmshl	- b·u	:
and-to-you	impulse-of-him	and-you	you-are-ruling	in-him	

Laten we nu eens kijken naar de originele Hebreeuwse tekst:

Het sleutelwoord hier is, zoals we kunnen zien, "thmshl", uitgesproken als "Timshel" en hier hebben de vertalers ervan gemaakt dat Kain al over de zonde heerste. Natuurlijk was dit niet het geval, hij doodde immers zijn broer zoals beschreven in het volgende vers.

Waarom maken we hier zo'n ophef over? Vergeet niet dat dit verhaal helemaal aan het begin van de Bijbel zonder twijfel moet bepalen of de mensheid iets te zeggen heeft over haar uiteindelijke

bestemming of niet.

Dus wenden we ons tot het proces van "Midrasj". Citaat: Midrasj is het proces van het interpreteren en uitleggen van de Bijbelse tekst, ontwikkeld door de rabbijnen van de Talmoed. Hun midrasjiem zijn te vinden in de Talmoed en werden ook verzameld in verschillende bloemlezingen. Maar het proces van midrasj ging door de eeuwen heen door en gaat vandaag de dag nog steeds door.

Nu is niemand van ons een Hebreeuwse schriftgeleerde of Rabbijn, dus we kunnen hen alleen maar op hun woord geloven, maar dit is hun conclusie:

Het woord "timshel" is in feite tweede persoon onvolmaakt, wat verwijst naar een handeling die nog niet heeft plaatsgevonden. De conclusie: het woord timshel moet worden opgevat als "gij mag erover heersen".

Als we dit allemaal samenvoegen, past het laatste stukje perfect in wat we begrijpen van het principe van de Bijbel en het evangelie in het bijzonder. Door de Heilige Geest krijgen we de kracht om over de zonde te heersen. Dit is de glorie van Gods schepping, de mens naar Zijn beeld. Het vermogen om te beslissen, om goed of fout te kiezen.

Op die manier kan God nooit enige schuld krijgen voor waar ons einde zal zijn. We kunnen nooit iemand de schuld geven van onze zonden. Het is dus HELEMAAL onze eigen verantwoordelijkheid.

Onze door God gegeven vrije wil, ons vermogen om te kiezen. Geweldig. Veel plezier, Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Geloof is de actie op de angstreactie.
- God kent al onze noden en zal voorzien.
- De Heilige Geest is onze ononderbroken krachtbron.
- De heer is altijd op het juiste moment op de juiste plaats om ons te ondersteunen.
- Vergeet nooit dat er veel meer is dan dit leven, de eeuwigheid wacht.
- Zet God nooit aan de kant. Dat is onverstandig!
- Heb jij je talenten vermenigvuldigd? We hebben allemaal een rol in de fellowship.
- Houden we ons nieuwe leven nieuw?
- God reageert op geloof, niet op twijfel.
- Denk eraan, er is geen "dat kan ik niet" situatie meer in ons leven. Fantastisch.

Revival in Europa en in deUK

Dopen in maart: 3 in Tsjechië, 1 in Ierland, 9 in Nederland, 4 in de UK



West London



West London



Matthea, Almere



Eddy, Almere



Abigail, Almere



Jennifer, Almere



Felix, Almere



Dave, Liverpool



Stella, Liverpool



Lenka, Czech



Nicky, Czech



Jana, Czech

ROMANS 6 : 4
Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat gelijkertijds Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, also ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.



Erik, Rotterdam



Lesley, Rotterdam



Soufyane, Rotterdam



Cristina, Rotterdam



John, Ireland

Theme events in March

In Almere waren superhelden te zien en de broeders en zusters in Rotterdam maakten een reisje naar de jaren 50!



Voorjaars Camp, Hongarije



Het Voorjaarscamp aan het eind van maart, had alles wat een camp moet hebben: diverse gesprekken over een zeer relevant thema, veel getuigenissen over de kracht van God, goede fellowship, bijpraten met broeders en zusters uit andere assemblies, leren, dienen en ontspannen in de Hongaarse plattelandsomgeving. .

Standvastig, onbeweeglijk, altijd volhardend - de woorden van Paulus. Ons camp thema, herinnerde ons eraan hoe we in tijden waarin velen ontberingen meemaken, niet alleen moeten proberen te overleven, maar ook te overwinnen en vol te houden. Op het hoogtepunt van het camp waren er 138 broeders en zusters (81 uit Hongarije, 36 uit Nederland, 17 uit Tsjechië, 2 uit Zwitserland, 1 uit Australië en 1 uit Singapore). We zagen een presentatie over de wereldwijde revival, we hadden een outreach en hadden op zondag de avondmaal bijeenkomst. Er was ook nog meer fellowship voor en na het camp en nu gaan we geïnspireerd en versterkt weer verder.

Revival Fellowship Hongarije.



Camp terrein en fellowship hall



Pastor Nigel



Camp oversight meeting



Zondag bijeenkomst



Getuigenis

Gehoord van het platform met voorjaars camp:

- Er is een oorlog gaande om de ziel van ieder mens- wees scherp en alert.
- We hebben het nodig hier te zijn en de eenheid te versterken.
- Er is geen alternatief voor overwinnen: overleven=overwinnen.
- Overwinnen is geen optie! We kunnen niet koppig zijn als we willen overwinnen.
- Basic principe: de sterkere overwint de zwakkere: met de Heer zijn we de sterkere.
- Houd jezelf gemotiveerd en geïnspireerd: een gekwetste ziel kan dodelijk zijn. Discipline is soms nodig voordat je gemotiveerd kunt raken.
- Zelfs maar één dag verzuimen om ons werk te doen kan ertoe leiden dat we mensen verliezen.
- Met lankmoedigheid en standvastigheid helpen we zielen te redden.
- Er is vreugde in geloven en tekenen en wonderen volgen.
- De beste verzekering is het werk van de heer te doen.
- We zijn een vuurtoren: we waarschuwen voor gevaar en schijnen een licht dat naar veiligheid leidt. We hebben innerlijke discipline nodig om dat licht nooit uit te doen.
- Weet wie je bent en blijf stabiel in onzekere tijden, dan kun je anderen helpen. Weest niet bang voor wat je ziet en hoort, wees een voorbeeld.
- Sta op en wees bereid om te vechten voor wat juist is.
- Wat er ook gebeurt, raak niet verbitterd.
- Ons nieuwe leven is geen update van ons oude leven.
- De mens probeert zijn eigen mening op te dringen, maar die van God is belangrijk.
- Wat moeten we persoonlijk overwinnen om de Heer te eren?

Ierse Rally, Tralee

Groeten uit Ierland. We hebben een drukke en spannende maand achter de rug met de voorbereidingen voor een rally tijdens het paasweekend, die werd ondersteund door ongeveer 17 broeders en zusters uit het Engeland.

Het thema van de rally was 'Kom en hoor hoe God je zware lasten kan verlichten', gebaseerd op Matteüs 11:28-30. In de aanloop naar de rally gingen we langs de deuren in nabijgelegen woonwijken en we gingen ook elke week voor de avondmaalsbijeenkomst op pad. We adverteerden dat de rally zou beginnen op donderdag 28 en eindigen op zaterdag 30 (ochtend). We hielden avondbijeenkomsten op donderdag en vrijdag in een ruimte die we huurden in een jeugdcentrum dat centraal gelegen is in Tralee. Dit jeugdcentrum is een plek die ook in de lokale gemeenschap goed bekend staat.

Elke middag ontmoetten we elkaar in het centrum voor gebed en een bemoedigende bijbellezing, voordat we op pad gingen. We verdeelden ons in teams die langs de deuren gingen en teams die op straat gingen outreachen onder andere in een plaatselijk park tegenover het jeugdcentrum.



Outreach

Na de outreach kwamen we samen in een lokaal restaurant om te eten voor de avondbijeenkomst. De avondbijeenkomsten bestonden uit 3 getuigenissen en 3 gesprekken en op de laatste zaterdagochtend hadden we een muzikale outreach voor de avondmaalsbijeenkomst.

In de loop van de drie dagen kwamen er 5 bezoekers. Tegen een man, John, werd gesproken tijdens de door knock, onze zuster sprak hem aan toen hij thuis kwam nadat hij naar een 'toneelstuk over de kruisiging' was geweest. Ze vroeg hem of hij de Heilige geest had ontvangen, toen hij geloofde. Hij zei 'nee', dus ze vroeg hem meteen of hij wilde bidden om de Heilige Geest te ontvangen, waar hij in toestemde. Onze broeder en zuster baden



Gehoord van het platform tijdens de Rally:

Getuigenissen: Genezingen van sociale angst; niet Hodgkins Lymfoom kanker; een progressieve genezing van een autistische zoon; genezing van boosheid op God na een sterfgeval; onmiddellijke genezing van keelpijn; verbazingwekkende bescherming tijdens een vlucht toen een zuurstoftank aan boord explodeerde en genezing van een gebroken hart.

Gesprekken:

- “We waren ooit in het donker maar God maakte ons kinderen van het ‘licht’ - licht is iets dat ervoor zorgt dat we kunnen zien, maar ook doordat we licht zijn gemaakt omdat Jezus onze lasten verlicht”,
- “De Heer moedigt ons aan de goede strijd te strijden en het evangelie te verdedigen, gebruik de geschriften als je verdediging”,
- “Mensen vragen soms ‘waarom gebeuren er slechte dingen in de wereld?’ In het oude testament demonstreerde God Zijn liefde door boodschappers te sturen om tegen hen te prediken, maar de mensheid verachtte Gods woord en zij werden aan hun eigen bedenkingen overgelaten maar God toonde Zijn compassie om door Zijn Zoon een weg terug te geven door de Heilige Geest”.
- “De wereld kan tegen ons opbotsen, maar de Heer is ons bolwerk”, “Jezus is Hoop en wil ons leven compleet maken”,
- “De wereld is bezig om ons te verdrinken met een overdaad aan informatie, maar de Heer leidt ons aan stille wateren, waar we kunnen drinken en begrijpen en rust kunnen hebben.”.
- “Er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in de waarheid en mensen die het alleen maar willen bederven; richt je mensen die de waarheid liefhebben!”.
- “Al zijn we geest vervuld, we zijn niet immuun voor de dingen van de wereld, maar God geeft ons een uitweg!”
- “Als je naar Jona kijkt, de mensen in de boot probeerden hem op eigen kracht te redden, maar uiteindelijk was het God die het deed”,
- “Heb de instelling om dankbaar te zijn d.w.z. Het gewaad van lof”,
- “Leer van Jezus en ga in tot de rust”, “Drink je liever uit een stilstaande poel of uit een stromende waterval? Blijf in beweging in de Heerd!”.

met hem in het volle zicht in zijn voortuin en hij ontving vrij snel de Heilige Geest, hij sprak in tongen. Hij kwam naar de avond bijeenkomst en werd toen ook gedoopt. Het was heel opwindend om de hand van de Heer in alles te zien. John komt sindsdien naar de bijeenkomsten. Prijs de Heer. We besloten het week-

end met onze bezoekende broeders en zusters om een nextgen bijeenkomst te houden in één van de air B&B's op zondagmiddag; we hoorden getuigenissen en korte gesprekken. Het was een goede manier om een fantastisch weekend af te sluiten. We zijn heel dankbaar voor de ondersteuning van onze broeders en zusters uit de UK! We kijken ernaar uit dat er nog meer goede dingen gaan gebeuren!!



Pastor Anthony & Rachael with John



Meeting

De Revival Fellowship in:

Almere

Het Woord prediken, tijdig of ontijdig, resulteerde erin dat 5 mensen wederom geboren werden deze maand. We zijn dankbaar dat we kunnen zien dat mensen zich afkeren van fabels en leugens en naar de Waarheid luisteren. "Helden" was het thema van onze Kinderen & Next Gen avond. Verkleed als allerlei helden (gewoon voor de lol). Jezus is echt de Enige Die zielen redt zoals we hoorden in de gesprekken, getuigenissen en items daar over. We hadden bezoek van een echtpaar met 3 kinderen, de waarheid was duidelijk voor hen. Hopelijk zullen ze op een dag stappen zetten en Gods Woord gehoor-



Youngies & very youngies, Almere

zaam te zijn. Een presentatie over de 7 gemeentes in Openbaringen, liet ons de aanmoedigingen en waarschuwingen zien hoe we wel en niet moeten wandelen in de Geest. Bidden en vasten is altijd een effectieve manier om dingen te overwinnen en tekenen en wonderen te zien. Die tijd kreeg een zuster de diagnose van een schildklierafwijking, die volgens bloedonderzoek wees op een auto-immuun ziekte. Na het weekend van bidden en vasten lieten nieuwe testen en scans zien dat er geen kankercellen of auto-immuun ziekte meer te zien was. God is echt een God Die wonderen doet. Een gecombineerde bijeenkomst met Suriname was heel opbouwend en laat zien dat het Woord van God overal hetzelfde is. We hoorden bemoedigende gesprekken, getuigenissen en mooie items. Enkele gemeenteleden reisden naar Hongarije voor het voorjaars camp en kwamen geïnspireerd weer terug. We kijken ernaar uit om deze maand iets nieuws te doen om meer revival te bewerken, want we zijn allemaal bezig met dit plan van God!

Bristol

We verhuisden permanent naar onze nieuwe locatie deze maand. De hal met de gedenkwaardige naam 'Fear Hall' voelde al snel als 'thuis'.

Nu we aan het eind van een drukke straat zitten, is het fantastisch om te outreachen direct buiten de hal en de mensen te wijzen waar we zitten. Een paar bezoekers van vorige maand zijn naar diverse bijeenkomsten geweest en we bidden dat we hen in de toekomst meer gaan zien. We hadden een dag van bidden & vasten in maart, met als thema onze wandel met de Heer en het was bemoedigend om de diverse manieren te zien waarop de Heer ons aanmoedigt en versterkt en ons door iedere situatie weer leert. Onze grootste zegening deze maand was de genezing van zuster Wendy. Toen ze in het ziekenhuis lag, hadden haar nieren nog maar 2% van het normale functioneren. De familie werd verteld zich voor te bereiden op dialyse of de dood. De gemeente was constant voor haar in gebed en overall in de fellowships in de UK werd voor haar gebeden. Niet alleen herstelde Wendy's nierfunctie van bijna volledig falen, ze kon ook veel eerder dan gepland weer naar huis. We verblijden ons in de kracht, de genade en de goedheid van God. Wat de prognoses en voorspellingen van de wereld ook zijn, wij hebben grotere en betere beloftes in Christus!

Tsjechië

Op een zaterdagavond, tijdens fellowship bij de Campbells, vertelde Dan van zijn ervaringen van zijn reis naar Australië. Wat een mooi getuigenis hoorden we over de redding van het leven van veel mensen. Prijs de Heer. Volgende week vertrekken Ps. Olda en Eva voor twee maanden voor een reis naar Australië om de broeders en zusters daar te bezoeken. We hadden ook een zaterdag activiteit met kook work-



Kook activiteit Tsjechië

shops, georganiseerd door en voor de kinderen. Er waren die avond 8 bezoekers toen ook de ouders en andere gasten meekwamen voor een dinnernight met liederen en getuigenissen en een



The new hall! Bristol

gesprek door onze jonge broeder Dan Stribrny. Het had veel impact, lees maar verder. Je zult ervan genieten. We hielden contact met de gasten en één moeder kwam meerdere keren, want haar dochter vond het zo fijn in de fellowship. Haar naam is Jana, en ze is nu gedoopt en heeft de Heilige geest ontvangen. Ook een klasgenote van Emilie, Nicky kwam om te kijken waar het evangelie

over gaat. Ze was niet echt een goede vriendin van haar, Emily stuurde haar eens een berichtje dat ze niet blij was met Nicky's levensstijl en dat ze zich moest bekeren. Het blijkt dat het al twee jaar haar hartenwens was om gedoopt te worden. Haar moeder (Jana) was er ook en ze werden beiden zondag gedoopt. Ze komen sinds die tijd en zijn ook mee geweest naar het camp in Hongarije. Het camp was zo opbouwend en gezegend. We hadden een fantastische tijd en danken God dat dit allemaal mogelijk was.



Zwangere zusters Spring camp

Dordrecht

Deze maand zagen we een geweldige presentatie over het wonderbaarlijke heeal: *'Als ik Uw hemelen zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Wat is de mens, dat Gij hem gedenkt? En de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?'* Psalm 8:4,5



Tsjechie

De Revival Fellowship in:



Outreach, Hongarije

We hebben genoten van een geweldige online avond samen met de br. en zrs. uit Suriname en de andere Ned. gemeenten met getuigenissen, gesprekken en muzikale items. Wat een geweldige manier om met elkaar verbonden te zijn en de vreugde die we hebben te delen. Tijdens onze avond van tekenen & wonderen hoorden we geweldige getuigenissen. Een zuster vertelde dat ze na haar wedergeboorte genezen is van epileptische aanvallen. Ze stopte meteen met de sterke medicatie en heeft sindsdien geen aanval meer gehad. Een broeder vertelde dat hij vier jaar lang ernstige pijn in zijn teen had. Hij ging verschillende keren naar het ziekenhuis, maar niets hielp. Nadat hij wederom geboren was, werd hij genezen door gebed.

Hongarije

We begonnen maart met een zaterdagprogramma dat we Crazy Science noemen - bijgevoegde foto's geven je een idee van hoe gek het was :). Een van de meisjes van de zondagschool werd geïnspireerd en pakte een stapel pamfletten uit de hal om met mensen te gaan praten en ze uit te nodigen voor samenkomsten, ze haar moeder hetzelfde zien doen. We deden een zaterdag outreach met de fellowship en organiseerden ook een aantal midweekse outreaches.

Een zuster vertelde hoe ze leerde dat eerst het Koninkrijk van God zoeken in moeilijke situaties echt werkt! Lentecamp georganiseerd door onze fellowship was natuurlijk het hoogtepunt van de maand. Fellowship met broeders en zusters uit andere landen begon al voor het kamp met sightseeing en lokale woensdagavondbijeenkomsten en ging na het kamp verder met een open huis voor fellowship bij Gabi en Gusti thuis.

Een zuster brandde zich aan heet water en had thuis ook last van stresssituaties; na het kamp getuigde ze dat zowel haar lichaam als haar ziel door God genezen waren. Een zuster vroeg gebed voor haar oor en werd genezen. Velen van ons hebben in maart om gebed gevraagd en genezing en bescherming gemeld.

Bagi's verjaardag Hongarije



Liverpool

Hallo vanuit Liverpool. We hebben deze maand 2 dopen gehad - Stella en Dave, die contact opnamen via Facebook. Stella ontving de Heilige Geest en Dave is bidt daar nog voor. We begonnen de maand met een ochtend van gebed en ontbijt in de hal. En een paar weken later hadden we bidden & vasten. Het thema was "De hele waarheid" en we hoorden gesprekken van Ste, Gideon, Derek en Tom. Claire legde handen op en bad voor de dochter van haar vriendin die erg ziek was toen ze in het ziekenhuis lag en haar hartslag stabiliseerde. Enkelen van ons gingen naar Ierland om te



Poole saints at Longleat

ondersteunen bij de outreach in Kerry. We baden die maand voor de outreach en de fellowship in Ierland. De Heer zegende die trip.

Poole

We begonnen maart met Bidden & Vasten diverse broeders gaven een gesprek over het thema: wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We werden er door broeder Luke aan herinnerd dat we leven "in het midden van een krom en verkeerd

volk, onder wie wij schijnen als licht in de wereld." We hadden ook een lokale

fellowship outreach in Winton, dat dicht bij de hal is en veel mensen namen een pamflet aan of stopten voor een praatje. Dit werd gevolgd door een avond waarop we ons chorus repertoire opfristen en nieuwe Leerden. We hebben nu onze tweewekelijkse avondoutreaches in de plaatselijke omgeving hervat en hopen dat onze visvangst vruchtbaar zal zijn. Een gezamenlijk uitstapje naar Longleat Wildlife Safari Park was een groot succes en ondanks de regen hebben we allemaal genoten van een geweldige dag vol fellowship en het zien van de dieren. De Masau's en broeder Junior brachten het paasweekend door in Ierland om de br. en zrs. te ondersteunen met hun outreach. Een lokale doorknock had als resultaat dat een Poolse echtpaar naar de bijeenkomst kwam. Ze waren op zoek naar een kerk toen ze een uitnodiging ontvingen. We wachtten af wat de volgende stap zal zijn! Dus, tot ziens!

Rotterdam

De maand begon met een dinernight voor de jongeren! Met als thema de jaren 50! De Next Gen (jongeren) organiseerden het eten, de versieringen en natuurlijk de uitnodigingspamfletten voor de avond. Ze hadden veel plezier in dit proces. Het gaat niet alleen om de lol, die er ook is, maar er is een groter doel: gasten uitnodigen om het evangelie van Christus te horen. Het was geweldig om onze jongeren te helpen bij hun inspanningen, we werden geïnspireerd door hun enthousiasme!



50s night, Rotterdam

Een paar weken later was er een gezamenlijk bidden & vasten in Rotterdam, het is altijd een voorrecht om alle broeders en zusters bij elkaar te hebben, om samen de Heer te zoeken. **Ziet hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.** **Psalm 133:1**



Crazy science! Hungary



De Revival Fellowship in:

We hadden ook een Zoom bijeenkomst met de fellowships uit Nederland en Suriname samen. Gesprekken, getuigenissen en een paar items. Enkele van de broeders en zusters waren in de gelegenheid om naar het voorjaars camp te gaan in Hongarije. We zijn nu bezig met de voorbereidingen van de Euro Conventie in mei.

Zwitserland / Duitsland / Oostenrijk

Luise vertelde ons hoe ze deze maand genezen was van hevige pijn in haar knie. Nadat ze ons allemaal in de fellowship had gevraagd om voor haar te bidden, was de pijn meteen weg.

Een paar van ons keken er echt naar uit om naar het camp te gaan in Hongarije. Stephan en Zsuzsa maakten de lange reis in etappes. Onderweg naar Hongarije

stopten ze in Wenen en gingen outreachten in de belangrijkste winkelstraat daar. Waar we ook naartoe gaan, we kunnen altijd proberen om met mensen te praten.

Mark 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen.

Het kamp in Hongarije voelde als het beste kamp ooit. Veel dank aan de Hongaarse broeders en zusters! We hadden een geweldige, opbouwende en leerzame tijd samen met onze broeders en zusters.

West Londen

Deze maand hebben we twee dopen gehad: vrienden van een broeder kwamen naar een zondagse bijeenkomst en werden allebei gedoopt nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Ook vierde een echtpaar in onze fellowship de eerste verjaardag van hun zoon. Het was een herinnering hoe God hen had gezegend na een heel moeilijke bevalling en zorgen om zijn gezondheid. Nu, een jaar



later, is het een heel gezonde blij baby. Er waren ook wat bezoekers, we konden tegen hen getuigen en ze konden het getuigenis van de familie te zien. We organiseerden ook een verrassingsmiddag om de 60e verjaardag van onze broeder Patrick te vieren. Het was een verrassing voor hem en velen kwamen met ons meevieren; een geweldige middag van feest en fellowship voor iedereen. Onze broeder Bob moest naar het ziekenhuis om een kies te laten trekken. Het trekken ging moeizaam en duurde lang. Een half uur nadat het gedaan was, wilde het bloeden niet stoppen en had hij veel pijn. Hij deed een bidverzoek: binnen 5 minuten was het bloeden gestopt en de pijn minder. Later die dag waren we allemaal blij verrast om hem in de bijeenkomst te zien.



Getuigenissen

Toen ik zeven was, ontving ik de Heilige Geest tijdens een kamp en werd ik kort daarna gedoopt. Er veranderde veel nadat ik wederomgeboren was. Ik realiseerde me dat ik Gods vrede in me had en me altijd tot Hem kon wenden. Ik voelde ook de drang om over God te spreken, maar was vaak bang om niet geaccepteerd te worden, vooral door mijn klasgenoten. Daarom hield ik het feit dat ik wedergeboren was meestal verborgen. Toen ik op de middelbare school zat, dreef ik zo ver van God af dat ik niet meer naar de bijeenkomst wilde komen. Op een avond bracht ik mijn moeder op de hoogte van mijn beslissing. Ze moedigde me echter aan om de volgende bijeenkomst bij te wonen en in die bijeenkomst realiseerde ik me dat ik nog steeds een leven met God wilde leiden. Sindsdien aarzel ik niet meer om mijn ervaring te delen met mensen die nog niet wedergeboren zijn. God heeft talloze wonderen in mijn leven verricht. Hij heeft me genezen van een huidinfectie, nekpijn, ontstoken tandvlees en sinusitis. Toen onze baby in stuitligging lag en er een handmatige ingreep gepland stond om haar te draaien, draaide ze zich na gebed om en was er geen medische ingreep nodig.
Imogen, Rotterdam



Ik was gezegend dat ik God heb leren kennen toen ik opgroeide. Het eerste wonder in mijn leven is het feit dat ik besta omdat mijn ouders geen kinderen konden krijgen. Mijn vader vond me als baby in mijn wiegje, ik was gestorven aan wiegendood. Hij bad en ik leefde weer. Dit gebeurde nog 2 keer in het ziekenhuis. Maar door gebed werd ik volledig genezen. Ik werd wedergeboren toen ik 8 jaar oud was. Vanaf dat moment realiseerde ik me dat ik nu mijn eigen wandel met de Heer had. Op school werd ik vaak gepest omdat ik er niet bij hoorde; God loste dat op na gebed. Ik zou een jaar niet overgaan; na bidden en vasten ging ik toch over. Helaas was ik een tijdje de weg kwijt en dat leidde tot veel verdriet en pijn in mijn leven. Maar toen ik tot inkeer kwam, was God er voor mij. Hij genas mijn gebroken hart. Hij genas me van hooikoorts. Hij gaf me een fantastische vrouw. Hij liet een auto weer starten. Hij veranderde me. Genas me van zoveel. Er is nog veel meer. Maar bovenal ben ik zo dankbaar dat ik Zijn Evangelie kan delen en zielen gered zie worden.
Luke, Rotterdam NL