

# Revival News



## Europees Maand Verslag

Mei 2021



Even rust voor een drukke tijd!



net gedoopt



Net gedoopte zuster aan het getuigen



Blijde zuster



Bidden voor de HG

### REVIVAL IN CURAÇAO—VERSLAG VAN PASTOR RENE

**Op dinsdag 25 mei gingen Ester en ik naar Curaçao. De reden van deze reis was om Shadae te dopen.**

Het begon allemaal met zuster Shanon die in Suriname tot de Heer was gekomen en naar Curaçao verhuisde. Ze getuigde tegen Shadae. Na wat halsstarrige weerstand bad Shadae voor de Heilige Geest en ontving die ook met het Bijbelde bewijs van spreken in tongen. Ze wilde ook gedoopt worden. Door de Corona regels mocht niemand van de fellowship in Suriname of Nederland Curaçao bezoeken. Maar nu was Curaçao weer open voor Nederlanders en daarom riep broeder Guillaume uit Suriname onze hulp in...

**Lees meer op blz.4!**

#### Server News, May 2021

All the recordings from the Hungarian spring 'camp' can be found at:

<https://youtube.com/c/Fel%C3%A9led%C3%A9s%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g>

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
Pastor Pieter Visser  
Kromhout 95  
3311RE Dordrecht  
The Netherlands  
Telephone: +31 78 6146173  
Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

#### Vooruit kijkend:

Er zijn nu 2 zomercamps gepland. Wil je komen? Stuur een email.

**Nederland 31 juli—7 augustus.**

Contact: [tinekeplaisier@gmail.com](mailto:tinekeplaisier@gmail.com)

**Engeland 14—21 augustus**

Contact: [steveamurphy61@gmail.com](mailto:steveamurphy61@gmail.com)

**Liverpool Rally, 2-4 juli**

Contact: vraag je lokale oversight

**Kids Camp Tsjechië 22-25 juli**

Contact: [tomas.treml@siemens.com](mailto:tomas.treml@siemens.com)

*Zoals altijd heb je toestemming nodig van je lokale pastor/leider.*



Dit boek is een verhaal van een man, genaamd Cass Seltzer, een wetenschapper, die in de traditie van Richard Dawkins, in 36 hoofdstukken de punten VOOR of TEGEN het bestaan van een God beargumenteert.

Ik vind het een beetje ironisch dat de omslag verkondigt dat het 'fictie' is (?) De eind conclusie van ieder hoofdstuk is vóór het bestaan van een God ....

Hij zegt dat de argumenten VOOR en TEGEN soms heel dicht bij elkaar liggen. Hij heeft een paar interessante punten. Quote:

**“Geloven is weerstand bieden tegen het zinloze”**

Hij redeneert dat deze weerstand alleen echt geen geldige reden is om te geloven, uiteindelijk wordt iets niet waar omdat **het niet waar zijn**, niet acceptabel is.

Het omgekeerde is ook waar, niet willen geloven dat God bestaat maakt dat ook niet tot waarheid. Het is duidelijk dat het bestaan van God niet afhangt van het feit of 'men' het gelooft.

Dit geldt voor alles; het is een 'technische' onmogelijkheid om categorisch te stellen dat iets/alles **niet** bestaat. Immers, alle recente ontdekkingen, op welk gebied ook, waren in het verleden onbekend en zijn nu voor velen zo klaar als een klontje.

De Bijbel:

*Rom. 1:19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in het openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.*

*20 want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.*

*21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn vrijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;*

*22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;*



De conclusie aan het eind van het boek is min of meer, dat religieus worden geen slecht idee is.

Quote uit het boek:

*“75% van de Amerikanen zijn God vrezende christenen etc...”*

Natuurlijk is dit niet waar, ze zijn misschien religieus, maar dat is niet hetzelfde als een christen zijn.

Een tijd geleden had ik een discussie met een auto verkoper over geloven.

Zijn woorden: *“het is altijd goed om te geloven”* Ik vroeg hem: *“Hoeveel teleurgestelde mensen kent u?”*

Na een poosje nadenken zei hij :

*“Eigenlijk best wel veel”* Mijn antwoord: *“Dat komt omdat ze geloofden in iets waarvan bewezen is dat het niet waar is, alleen geloven in iets wat waar is heeft blijvende waarde”.*



Mijn eind conclusie is anders dan die die van het boek.

Er is nog een argument voor het bestaan van God.

Dat is de persoonlijke ervaring van de vervulling met de Heilige Geest en het meemaken van tekenen en wonderen. Dat is echt het meest belangrijke en het is beschikbaar zonder “je hersens te breken” en proberen al de boeken te lezen die voor of tegen zijn.



Veel plezier,  
Ps. Piet Visser

### Gehoord van het platform:

- Mijn gewoontes bepalen mijn leefgebied
- Ben ik een kerkganger of een kerkbouwer?
- Er bestaat geen gerechtvaardigde rancune.
- Tekenen en wonderen zijn rondom ons.
- Als je niets zegt als iets verkeerd is sta je het toe; we moeten voorzichtig zijn met wat we toestaan of waar we mee instemmen.
- We spartelen niet maar een beetje rond op zoek naar iets; we weten de waarheid, we hebben een doel!'
- Ons gebed zou moeten zijn: “hier ben ik, ik meld me voor de dienst.. Wat kan ik doen?”
- Je houding bepaalt wat je bereikt.
- We hebben allemaal onze onzekerheden en fouten maar God wil met ons werken.
- Let goed op je vertrouwen in de Heer; het is belangrijk gereedschap!!
- Overwinnen vraagt risico's nemen en ongewone dingen doen; God zegent de « gekken »
- Vreesachtige mensen sterven duizend doden, mensen zonder vrees sterven slechts eenmaal.

# Revival in Europa en de UK

Dopen in mei: 1 in Hongarije, 8 in Nederland, 3 in de UK



Yvette, Rotterdam



Roy, Dordrecht



Maricelle, Dordrecht



Tamas, Hongarije



Abraham, Almere



Jacob, Almere



Melissa, Almere



Naphthaly, Almere



Temesgen, Almere



Carol, Yorkshire



Joan, Schotland



Ruth, Schotland

## Dopen in Schotland

Deze maand gingen we met een auto vol op reis naar het mooie Dunoon in Schotland, om een bezoek te brengen aan onze broeder John Wilkinson, zijn vrouw Laine en hun twee dochters Ruth en Joan. We verbleven in een kasteel vlakbij waar zij wonen en we hadden een paar dagen fantastische fellowship, we deden mee met de Singapore vrijdag avond bijeenkomst via Zoom.

De twee meisjes, Ruth en Joan waren al een poosje aan het bidden voor de Heilige Geest en spraken duidelijk in tongen toen we met elkaar aan het bidden waren. Dus we vulden het bad en doopten hen. Er zijn er dus weer twee bij in het gezin van God.

**Pastor Bob Hutton, Yorkshire UK**



# Verslag uit Curaçao

**Hoe is het ons vergaan? We kunnen zien dat God echt de hele reis heeft gezegend in ieder detail, in ons werkschema, het hotel, een goed zwembad enz.**

Op de een of andere manier hadden we in Nederland een hotel geboekt dat niet open bleek te zijn, want de eigenaar was aan het verbouwen. Toen we op dinsdag aankwamen bleek dat de eigenaar al drie weken aan het bidden was omdat hij een echte relatie met God wilde hebben. En daar waren wij. Op woensdag keken we samen in de Bijbel en hij besloot om voor de Heilige Geest te bidden. Hij is heel enthousiast maar zijn vrouw niet, dus hou hen in gebed.

**Op donderdag ontmoetten we een paar familie leden van Yanira (TRF R'dam).** Heel aardige mensen, Aithl and Marcy. Zij gingen naar een pinkster gemeente en was gedoopt en Geest vervuld maar hij was afwijzend t.o.v. veel religie. Hij kon het verschil zien en was onder de indruk van de simpele waarheid en besloot te bidden voor de Heilige Geest en ontving die ook. Hij besloot om te denken over het dopen.



Follow up met Shelly

**Op vrijdag ontmoetten we de moeder van Nicole (TRF Rdam) Shelly, we hadden een goede follow-up.** Ze had een paar jaar eerder tijdens een bezoek van haar dochter en schoonzoon de Heilige Geest ontvangen. Ze was heel blij toen we samen in tongen baden, het was al een tijdje geleden dat ze dat gedaan had. Die dag besloot ze om op dinsdag gedoopt te worden, omdat ze wat problemen had met haar gezondheid.



Gebed met de hotel eigenaar

**'s Middags hadden we fellowship met Shanon en Shadae en Shadae werd gedoopt!** Prijs de Heer!!! Indrukwekkend om te zien hoe twee jonge vrouwen op zichzelf en zonder een fellowship blij zijn en standvastig in de geschriften.

Direct na de doopt getuigden ze tegen de eigenaar van het hotel! (zie foto voor pagina )

's Avonds brachten we wat tijd door met de eigenaar en zijn familie.

**Op zaterdag genoten we van de online bijeenkomst met Suriname. Op zondag hadden we een vroege online bijeenkomst met Rotterdam.** 's Avonds getuigden we tegen Aithl en Marcy's zoon Aithmar en baden voor de Heilige Geest. We ontmoetten ook een oud studiegenoot en leger kameraad en zijn vrouw. Ze waren verbaasd het ware evangelie te horen en zagen hoe ik veranderd was in vergelijking met mijn oude leven. Dit krijgt nog een vervolg. Die zelfde avond ontvingen we een telefoontje van Marcy en Aithle dat ze gedoopt wilden worden.

**Op maandag werden ze in de zee gedoopt!**

**Op dinsdagmorgen werd Shelly gedoopt en 's middags gingen we naar het vliegveld en 's avonds vlogen we weer terug naar huis.** Eén van de werkers keek toe bij de doop en besloot te bidden voor de Heilige Geest. We spraken tegen nog meer mensen, we houden contact. Er is veel potentieel op het eiland. Vier mensen wederom geboren in één week! We kijken uit naar meer Revival! Bid alstublieft voor onze nieuwe broeder en zusters!

**Pastor René, TRF Almere**



Shelly's doop



Follow up



Aithl & Marcy's doop

# De Revival Fellowship in:



## Almere

Prijs de Heer voor de vijf zielen die zich deze maand hebben bekeerd. Abraham (10) de zoon van broeder Chirag en zuster Sybil is wederom geboren, hij is heel blij dat hij zijn nieuwe leven met God kan starten. Melissa kwam een paar keer naar de bijeenkomst en nu heeft ze de bewuste keuze gemaakt om de Heer te dienen, op een manier zoals ze nooit had kunnen denken. Familie leden van de zussen Feven en Mikal kwamen helemaal uit Zwolle omdat ze, toen ze de waarheid hadden gehoord, gedoopt wilden worden en de Heilige Geest wilden ontvangen. Beide, Naphtaly en Michael werden wederom geboren. Door de baan van zuster Mikal als intermediair, kwam een jonge man naar de bijeenkomst en luisterde naar het woord van God. Deze maand gingen de kinderen weer naar het jaarlijkse kids camp waar ze weer genoten. Het was heel bemoedigend en leerzaam. We hadden onze eerste BBQ van dit jaar in de tuin achter de hal en later items in de avond bijeenkomst. We konden die dag tegen aardig wat bezoekers getuigen en we hebben nog contact met hen. Ps. Rene en Ester gingen voor een week naar Curaçao om een contact van een zuster in Suriname te dopen. Tijdens hun verblijf konden ze tegen veel mensen spreken, lees meer op blz. 4 Veel plezier!



Het gaat goed met ons, blij je verblijden in de Heer en ga blij verder met zielen redden.

## Tsjechië

Hallo broeders en zuster. We zijn deze maand druk bezig geweest met outreachen tegen collega's, vrienden en burens. Het is een voorrecht om het evangelie te kunnen delen met mensen die op zoek zijn naar de waarheid en die Gods hand in hun leven willen zien. Deze bezoekers kwamen naar bijeenkomsten en barbecues. We hebben het doopbad verplaatst naar een kleine ruimte achter de bijeenkomst zaal (zie foto). Dit geeft ons meer ruimte in de hal voor zitplaatsen en een aparte ruimte voor de voorbereiding van de doop. We kijken er naar uit om dit voor de eerste keer te gebruiken!



## Dordrecht

We begonnen deze maand met een opbouwend weekend van bidden en vasten. Een broeder vertelde een fantastisch getuigenis van bescherming. Zijn vrouw en hij gingen een tijdje geleden kamperen. Ze

zetten hun tent onder een grote boom. De volgende dag was de tent bedekt met uitwerpselen van de vogels en ze besloten hun tent te verplaatsen, verder weg van de boom. **De tweede nacht was er een hevige storm en de boom waar ze eerst onder hadden gestaan viel neer, precies op de plaats waar hun tent had gestaan!** De Heer had hen beschermd! Een andere broeder kreeg een grote zegening in zijn werksituatie. Hij werkt bij de spoorwegen en wordt vaak op zondag ingeroosterd. Ze willen dit nooit veranderen. Maar hij bad ervoor en de planner gaf hem voor de rest van het jaar alle zondagen vrij. Nu kan hij naar alle bijeenkomsten komen. De kinderen van de Bijbel klas hadden een fantastische tijd op het kids camp. Deze maand zijn een oom en tante van Randy gedoopt, nadat ze de verandering in hem hadden gezien, nadat hij wederom geboren was.

## Frankrijk

Omdat er een eind kwam aan (weer) een lockdown, konden we weer gaan outreachen nabij de markt en konden we ook een broeder en zuster bezoeken die wat verder weg wonen. Het is echt een zegen om weer persoonlijk fellowship te kunnen hebben. We hopen dat we ook weer kunnen gaan outreachen in een andere plaats en dat we in september ook weer een outreach/rally kunnen houden—let op voor meer informatie! Een zuster die moeilijk een baan kon vinden in Frankrijk had eindelijk een succesvolle sollicitatie! Maar het hoofdkantoor wees haar af want ze had een speciale trainingscursus niet afgerond, ze had geen certificaat en zonder dit certificaat wilden ze haar niet aannemen. Ze was erg teleurgesteld maar de fellowship bad ervoor en moedigde haar aan om op de Heer te vertrouwen. Ondertussen bleef ze trouw naar de bijeenkomsten komen. Er waren ook een paar gezondheids problemen in haar familie waar we voor baden en alles kwam goed, we geven de glorie aan God. Ongeveer een maand na het eerste sollicitatie gesprek liet de werkgever haar weten dat ze dat document niet nodig had, ze kon komen en



# De Revival Fellowship in:



We kijken uit naar bruiloften in de zomer, Hongarije



Bijeenkomst hal Hongarije



Aleisha's 18th, Liverpool

haar contract tekenen. Prijs de Heer!

## Hongarije

Gegroet, we doopten in mei één man. Een nieuwe broeder bracht hem mee. Hij was eerder een drugsverslaafde en drugs dealer maar na een fiets ongeluk besloot hij zich tot God te keren en Hem te vragen waar hij gedoopt kon worden. Kort daarna liep hij langs onze hal, werd uitgenodigd en werd wederom geboren. Veel mensen kenden hem door de activiteiten uit zijn oude leven, hij bracht er twee mee die ook gedoopt werden en de Heilige Geest ontvingen. Een broeder ervaarde de bescherming van God toen een glazen tafel brak op het balkon boven hem, hoewel hij naar boven keek viel er geen splinter glas op hem.

Bij een gezin was het dak open door werkzaamheden toen er een hevige storm over kwam. Zij kregen geen water binnen, hoewel dat bij sommige burens wel gebeurde. Een zuster besloot een full time baan te zoeken zodat ze meer kon bijdragen. Haar oude baan beviel haar goed en ze vond het jammer om daar weg te gaan, maar toen ze opzegde veranderde haar baas plotseling en bood haar een volledige baan aan met vele voordelen voor ongeveer hetzelfde werk als ze al deed. Een broeder werd door God genezen nadat hij iemand die hem in zijn kindertijd kwaad had gedaan, had vergeven. We gebruikten het weekend van bidden en vasten om een nieuwe visie op outreachen te introduceren: niet gewoon een zaterdag activiteit die door iedereen werd bijgewoond, maar een beetje meer bemoediging om ook ons eigen zaterdag programma te organiseren. Samenwerking met broeders en zusters om tegen vrienden en relaties te getuigen die nog niet naar

een bijeenkomst waren gekomen. Dit zou zich dan kunnen uitbreiden naar andere dagen in de week zodat we meer revival krijgen, wat ook al gebeurt. Er is ook besloten dat Nigel, die al ruim 25 jaar oversight is in Hongarije, nu tweede in rang is na Ps. Chris.



Patrick Osborne

## Ierland

Groeten uit Ierland. We hebben een paar drukke maanden gehad. We gaan door met onze

“Vrijdag Kennis Gesprekken” en tijdens de laatste paar maanden hoorden we over het volgende:

- Ps. Piet sprak over “het Hart”,
- Ps. Warren: “De vroege christelijke kerk” (met de focus hoofdzakelijk op Joseph van Arimathea),
- Colin: “Heeft God Humor?”
- Edouard: “De glorie van de regenboog”
- Ryan: “Het Sociaal Media Dilemma”

Ps. Warren gaat door met een serie gesprekken over “De vroege christelijke kerk”. We zijn dankbaar voor de bijdragen van de sprekers en voor degenen die online meedoen, het is altijd informatief en echt opbouwend! Prijs de Heer.

Een getuigenis dat we willen delen: op een woensdagavond had een broeder heel erge rugpijn, we baden ervoor en toen hij de volgende morgen wakker werd was hij compleet genezen. Prijs de Heer daarvoor! We hadden ook een bezoeker online toen onze Finnish (Finn-irish) broeders een mevrouw meebrachten naar de bijeenkomst, ze heeft de laatste tijd follow up gehad. We hadden ook follow up bij een

mevrouw waar voor de lock-down vorig jaar tegen was getuigd. We hadden haar de geschriften laten zien over wederom geboren worden en hielden contact met haar. Toen de regels werden versoepeld hebben we twee Fellowship BBQ's gehad. Bij één waren vier bezoekers (twee van hen zijn teenagers die kort daarvoor waren langs gekomen). Tot volgende maand, God bless.

## Liverpool

Nu de regels versoepeld worden hebben we er het beste van gemaakt en elkaar weer thuis bezocht. Het is fantastisch om meer fellowship te hebben met sommige broeders en zusters die lange tijd afgeschermd zijn geweest. We hebben deze maand bezoek gehad van Sandra, Marg en Andrea. We hebben gewoon genoten van



Ps Denis, Liverpool

elkaars fellowship en dit heeft bezoekers aangetrokken die het evangelie hadden gehoord. We hadden bezoekers op de verjaardag van Debbie en Aleisha en bij ons gebruikelijke voetbal. Volgende maand houden we een Liverpool Rally, iedereen is welkom!

## LIVERPOOL RALLY 2—4 JULI

“De ervaring om wederom geboren te zijn”

3 Washington Parade, Liverpool L205HD  
Bezoekers kunnen contact opnemen via

hun lokale fellowship als ze willen komen.

## Vrijdag : Ontmoeten en begroeten.

Fellowship supper in de hal als dat is toegestaan. Iedere dag is de hal open voor outreach voor hen die de mogelijkheid hebben.

**Online: Allen op YouTube** - zoek op Liverpool Revival Fellowship



BBQs, Ireland

# De Revival Fellowship in:

## Noord Londen

Het is echt heel verfrissend om weer de straat op te kunnen gaan om te getuigen tegen mensen. Alleen al om daar te staan in groepjes van zes en onze aanwezigheid te laten zien in een stad die weer zichtbaar wordt na een serie lockdowns. Er waren mensen die interesse toonden en ook mensen die graag stopten om even te praten en een pamfletje meenamen. Bijna de hele maand mei heeft het geregend, maar we zijn er uiteindelijk in geslaagd om op een zonovergoten dag in het park samen te komen, nu dat weer is toegestaan voor grotere groepen.

## Poole

Groeten aan alle broeders en zusters. In mei hadden we toch een fijne tijd met de fellowship activiteiten, ondanks het natte en winderige weer. We begonnen de maand met bidden en vasten met aanmoedigende gesprekken van verschillende broeders. We konden gaan outreachen in een paar naburige

plaatsen en werden beloond met een bezoeker in de zondag bijeenkomst. We waren heel blij dat we weer een dagje uit met de fellowship konden hebben in Monkey World, omdat dat weer was toegestaan. We konden zelfs net voor de regen weer begon nog een picknick houden. Na één van de outreaches gaf Ps. Jimmy 's avonds een presentatie over het bewijs van de schepping, waar ook een paar bezoekers aanwezig waren. Recent hadden we een avond samen met West Londen en de Franse Assemblée voor een avond van items en getuigenissen en korte gesprekken, dat was heel opbouwend, dankjewel allemaal voor de fellowship. Aan het eind van de maand werd het eindelijk wat warmer en gingen we na de bijeenkomst naar het strand voor een BBQ. Sommige diehards bleven op het strand tot het donker werd en genoten van choruses rond het kampvuur.

## Rotterdam

Zie Kids Camp report op blz. 8

## Zwitserland & Duitsland

We begonnen de maand met een presentatie over het getallen patroon in de Bijbel. Het is een heel interessant onderwerp waar je uren over kan praten. Kijkend daarnaar en hoe perfect getallen gescripten duiden en hoe alles dan samen komt, maakt duidelijk dat dit weer een bewijs is

dat de Bijbel echt het Woord van God is, want alleen Hij kan dit zo zonder fouten maken. Het numerieke systeem kan in de hele Bijbel gebruikt worden. *2 Timothy 3:16: Al de schrift is van God*

*ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

We hadden ook een weekend van bidden en vasten. Het was weer een mooie tijd om in de Geest te bidden en te luisteren naar mooie getuigenissen en gesprekken uit Adelaide. Het thema was: Operatie Redding.

Niet alleen proberen we mensen uit deze wereld te redden door hen het evangelie te vertellen, we hebben zelf soms ook redding nodig, uit een bepaalde situatie of omstandigheden. Een broeder sprak over ons als medici in een oorlogs gebied. We geven hulp aan degenen die in nood zijn want de Heer verwacht van ons dat we reageren als we geroepen worden. We hebben het ware woord Van God ontvangen, alleen in Hem is er hoop. God bless.

## West Londen

We begonnen de maand met een avond waarin we het boek Spreuken bestudeerden. We werden in kleine groepjes verdeeld en we moesten allemaal een Spreuk noemen die ons uitdaagde. Het was een fantastische avond, we bespraken het woord van God en daardoor gingen we ook weer meer begrijpen. Daarna kwam bidden en vasten genaamd: Operatie Redding. We hoorden over zorgdragen voor elkaar, ijdelheden vergeten en dat we altijd in overvloed zullen toenemen als we onze blik op Jezus gericht houden. Tenslotte hadden we weer onze fellowship outreach, dat was fijn. De zon scheen en er waren mensen op straat! We plantten het zaad en we bidden voor een goede oogst. We hadden ook een fantastische fellowship avond met Frankrijk, Poole en Zuid Afrika. We deelden items, getuigenissen en mini gesprekken. Enkele getuigenissen die we hoorden:

- volledige genezing van een lelijke snee in een vinger
- een gezin waar altijd voor wordt gezorgd,



Mooie wonder baby, Keziah! Rotterdam



Happy « youngies », Rotterdam

genoeg om dankbaar voor te zijn

- genezen van een depressie
- moeite om werk te vinden, maar na gebed en persoonlijk bidden en vasten een baan gekregen, de broeder is blij en niet meer gestrest
- gemoedsrust hebben

## Yorkshire

Gegroet vanuit Yorkshire.

Deze maand gingen we met een auto vol op reis naar het mooie Dunoon in Schotland, om broeder John en zijn gezin te bezoeken. zie report op blz. 3



W London, Poole, RSA, France zoom



Outreach, West Londen



Lente wandeling Yorkshire

# Kids Camp—Nederland

We zijn dankbaar dat we dit jaar ons jaarlijkse Kids Camp konden houden. Vorig jaar was het afgelast door de Covid pandemie en eigenlijk kregen we bericht dat onze vaste locatie alle groepen weer had afgezegd voor dit jaar. We zijn blij dat we de locatie konden boeken waar we ons volgend NextGen camp gaan houden. Het thema van het camp was 'Bouw je huis op de Rots'. Er waren gesprekken van Evan, Arno, Julius, Johan en Luke. Een paar bevatten ook een klein experiment om het punt van het gesprek te bewijzen. Arno gaf een gesprek over het leggen van een goed fundament. Om dat duidelijk te maken gebruikte hij een spel Jenga en liet één van de kinderen ertegen blazen om de fundering te testen. Luke deed een experiment en gebruikte een sinaasappel en een kom met water om te illustreren dat je al het verkeerde achter moet laten om je doel te bereiken. Een paar kinderen en leiders gaven hun getuigenis tijdens de bijeenkomst. Iets wat vaak werd gezegd was: "mijn getuigenis begint met mijn ouders". Ze getuigden dat zij door hun ouders de Heer hadden leren kennen en daardoor ook zelf wederom geboren wilden worden. We speelden ook spelletjes met een Bijbels thema en maakten posters over "vergeving, genezing en dankbaarheid". De kinderen zochten geschriften op en schreven hun eigen ervaringen op. Het resultaat was drie kleurige en inspirerende posters. Natuurlijk waren er ook items en konden we veel lachen. Het was een fantastisch camp! **RF Rotterdam**



## Getuigenissen



Er gebeurden een aantal dingen die ervoor zorgden dat ik op zoek ging naar de Waarheid hoe je een persoonlijke relatie kon hebben met God. Ik zocht maar niemand kon me het antwoord geven uit de Bijbel. Tenslotte vroeg ik het aan God, "Zijn er nog mensen die waarheid weten?" Niet lang daarna ontmoette ik een zuster van de Revival Fellowship op m'n werk. Ik sprak kort

met haar over het evangelie en ging toen diezelfde avond naar een bijeenkomst. Ik wist dat ik de Heilige Geest niet had, want ik sprak niet in tongen. Die avond ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen, zoals in de Bijbel staat. Ik was helemaal beduusd door Gods antwoord. Die hele nacht bad ik in tongen. Alle dingen die me dwars zaten werden heel klein en ik kreeg vrede en rust en een blijdschap die alleen God kan geven. Ik werd gedoopt door volledige onderdompeling en begon mijn nieuwe leven met God als mijn Vader op 25 juni 1994. God heeft me genezen van een whiplash, een gebroken hart, chronisch blaasontsteking, onvruchtbaarheid en ik overleefde een bloedvergiftiging. Ik zag dat mijn moeder werd genezen van galstenen; er waren twee operaties gepland maar de stenen waren verdwenen. Mijn broer was opgegeven want zijn nieren werkten niet meer door een hersenbloeding, maar na gebed herstelde hij helemaal. Mijn vader had tweemaal longontsteking met COPD en ontsnapte tweemaal aan de dood. Ik ben dankbaar voor het nieuwe leven dat God mij heeft gegeven met mijn familie in de Heer ... met de zekerheid van een

eeuwig leven. **Gerda, Rotterdam**

Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)



Toen ik een tiener was, ontwikkelde ik een angst stoornis en depressie. Toen ik slaagde voor de middelbare school was ik te bang om iets van m'n leven te maken, dus ik had een tijdlang geen school en geen baan en leefde heel geïsoleerd. Tijdens deze tijd begon mijn broer me te vertellen dat je wederom geboren moet worden. Nadat ik had besloten gedoopt te worden, duurde het twee jaar voor ik de Heilige Geest ontving en in tongen sprak.

Ik ben blij dat ik nooit heb opgegeven om voor de Heilige Geest te bidden.

Het is nu 6 jaar geleden dat ik wederom geboren ben en God heeft mijn leven compleet veranderd. Ik was altijd bang om onder de mensen te zijn, maar na gebed heeft God deze angst weggenomen.

God heeft me veranderd en nu geniet ik zo van fellowship dat ik niet genoeg kan krijgen van mijn broeders en zusters. Ze zijn echt als familie voor me, dat is een groot wonder.

God heeft me ook gezegend met een huis en een baan op een heel speciale manier. Ik wilde naar Rotterdam verhuizen, maar ik had niet veel kans om daar een huis te krijgen. Ik bad ervoor en kwam als eerste uit een groep van 936 mensen om het huis te krijgen! Het was een grote stap voor mij om te verhuizen en op mezelf te gaan, maar dit gaf me de verzekering dat alles goed zou gaan. Ik ben God dankbaar dat Hij mijn leven heeft hersteld en dat Hij mij de vreugde en vrede heeft gegeven waar ik zo naar verlangde.

**Mariska, Rotterdam**