

Revival News



Europees Maand Verslag

Mei 2022



EUROPESE CONFERENTIE DONDERDAG 26 T/M ZATERDAG 28 MEI
 BIJBELTENTOONSTELLING VANAF 12:00
 SAMENKOMSTEN OM 19:00
 LOCATIE: 2E SINT JANSHOF 16 ROTTERDAM



Internationale bezoekers



Baptisms...



Songs...



Getuigenissen

Na twee jaar konden we eindelijk weer onze jaarlijkse Europese Conventie houden. Het thema was “Een nieuw begin”, met de boodschap « heb je het gevoel dat je in rondjes draait, dat je nergens komt met je leven: met God kan je de cirkel doorbreken en opnieuw beginnen ». Dat houdt in, zoals wij weten, geboren worden uit water en Geest, Johannes 3:1-8. Vijf mensen namen de uitdaging aan en werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Prijs de Heer daarvoor.

Lees het volledige verslag op blz. 4



Kids Camp



Huis bijeenkomst



Ook in dit verslag: UK Kids camp, huis bijeenkomsten in Nederland, revival in Curaçao, het laatste nieuws uit Suriname en ... meer over het Woord van God in actie!

Server News, May 2022

Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.

piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
 Pastor Pieter Visser
 Kromhout 95
 3311RE Dordrecht
 The Netherlands
 Telephone: +31 78 6146173
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977
 E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
 Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Zomer camps:

- Nederland, 30 juli—6 aug. contact:

paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl

- UK, 13-20 aug. contact:

steveamurphy61@gmail.com

Outreach Frankrijk, Angers: 15-18 sept.

Contact: edouard.artus@gmail.com

Herfst camp, Tsjechië 28-31 okt.

Contact: oldrich.treml@volny.cz

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

How do you get it?
How do you keep it?
How do you restore it?

CULTURE OF EVANGELISM

Discoveries over the years, building upon past experiences

(Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een presentatie die ik jaren geleden op een leadership camp in Adelaide heb gegeven)

We lezen in de Bijbel, speciaal in de evangeliën en het boek Handelingen, waar het bij evangeliseren om gaat, EN dat het leidt tot een voortbrenging van revival en tekenen en wonderen. In de brieven aan de gemeentes lezen we vooral hoe deze cultuur levend te houden en hoe het weer te herstellen als het verloren schijnt te gaan.

Ik geloof dat het gerechtvaardigd is om te stellen dat de evangelisatie cultuur en revival eenvoudig het resultaat zijn van vasthouden aan de basis en dat we het niet mooier gaan maken met het toepassen van natuurlijk denken over hoe we omgaan met het werk voor de Heer en Hem dienen.

De apostel Paulus spreekt over een speciale mentaliteit, hier samengevat *1Cor. Weet gijlieden niet, dat die de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een de prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij die moogt verkrijgen*

“Dus LOOPT” Gr:3779. “op deze manier, deze wijze, handelswijze”.

We worden dus aangemoedigd om zo te lopen alsof **er maar één prijs is**. Dit houdt een heel andere mentaliteit in dan “**we winnen allemaal wel, als we het einde maar halen**”.

Steeds opnieuw kunnen we het plezier ontdekken van bezig te zijn in de frontlinies, daar waar de actie is, waar het echt gebeurt. Het is al weer een tijdje geleden dat



ik zelf iemand gedoopt heb. Op de laatste conventie in Rotterdam was ik wat meer betrokken bij de doop van een mevrouw uit Syrië, zij kwam naar de conventie door een mevrouw uit Guatemala. (bereken de kansen maar dat zoiets toevallig is) Het maakte echt m'n dag!

Op de laatste pastors meeting bespraken we een gezond geestelijk dieet. Net zoals een gewoon dieet invloed heeft het op onze gezondheid, zo heeft een geestelijk dieet invloed op onze geestelijke gezondheid. Daarom hebben we bijeenkomsten, camps en conventies. En we hebben onze Bijbels, we kunnen bidden en elkaar aanmoedigen. Deel met elkaar de tekenen en wonderen. Allemaal voor de geestelijke gezondheid.

Het is altijd gevaarlijk om het dieet van solide, goed voedsel, te veranderen in room soezen en limonade. Lekker en zoet, maar heel ongezond.

Ik refereer naar alleen met je vrienden samen zijn in een gezellige subgroup, binnen het geheel van de fellowship. Dat is een doodlopende weg. Weer de apostel Paulus: *1Cor. 1:11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.*

12 En ik zeg dit, dat een ieglijk van u zegt: Ik ben van Paulus en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.

Zoals het toen was, zo zal het altijd zijn, totdat Jezus terugkomt. Er zullen mensen zijn met aanhang, die veelal veel feel-good spul promoten. Koninkrijken, groot en klein zijn gekomen en weer verdwenen, en het verdwijnen heeft meestal maar één reden, ZELFGENOEGZAAMHEID. Dus, succes met het beter en vaker doen van veel kleine dingen.

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Geef niet te snel op.
- Waar sla je je tent op?
- We kunnen niet slimmer zijn dan God.
- Wijsheid komt niet als er niets gebeurt.
- Laten we allemaal denken aan één ding waar we geestelijk mee zijn gestopt en doe daar wat aan!
- De roepstem van de Heer is er altijd, wat we er mee **doen** bepaalt waar we eindigen.
- Je kan helemaal veranderen als je Gods oplossingen accepteert.
- Geloof draait om doen.
- Heb de moed en de nederigheid om iets nieuws te proberen.
- Het enige dat geestelijk heerschappij over ons kan hebben is de Heilige Geest.
- Als we op de Heer vertrouwen, zal er altijd iets positiefs uit komen.
- In tijden van beproeving ontdek je wie je echt bent. En anderen zullen deze getuigenis zien.
- Vraag God om wijsheid: het is gratis!

Revival in Europa en de UK

Dopen in mei: 1 in Hongarije, 8 in Nederland, 2 in de UK



Ica, Hongarije



Norbert, Nrd. Londen



Helen, Liverpool



Marius, Rotterdam



Youmana, Rotterdam



Hawa, Almere



Thea, Almere



Gary, Rotterdam



Serge, Rotterdam



Ousmane, Rotterdam



Anitha, Dordrecht

en... 1 in Curaçao!



Huis Bijeenkomsten in Nederland, 4 mei



Europese Conventie 2022 : Een Nieuw Begin

Vervolg van de voor pagina...

Tegen nog veel meer mensen werd de boodschap van redding verteld en er waren aardig wat bezoekers in de bijeenkomsten. Iedere dag begonnen we met bidden in de Geest en een broeder sprak een korte bemoediging voor we de straat op gingen om het evangelie te vertellen. Aan het eind van de middag kwamen de meesten weer terug naar de hal om een hapje te eten voordat de avond bijeenkomst begon. Broeders en zusters uit Hongarije, Frankrijk, Zwitserland, Singapore en de UK kwamen ons ondersteunen, het was fantastisch dat jullie er allemaal waren en we willen jullie daarvoor bedanken. Het was fijn om broeders en zusters weer te ontmoeten en nieuwe te begroeten. Het was ook heel mooi om Pastor Jeremy (UK) voor het eerst te zien en Pastor Colin en Kim (Singapore) voor de tweede keer, allemaal heel hartelijk bedankt. We zijn de Heer dankbaar voor de boodschap van redding **Handelingen 2:38** en voor onze levens die zo veranderd zijn door het offer van Jezus; zonder dat offer zou niemand van ons nu zijn waar we nu zijn. Wat we mee kregen van de conventie is dat het doel is, het evangelie blijven vertellen zoals het in de Bijbel staat en daarnaar ook leven. Op deze manier zullen we meer zielen redden voor de Heer en blijven overwinnen tot onze Heer en Redder terugkomt. **Revival Fellowship Rotterdam**



Item, Almere



Singapore item



Getuigenis, Marent



Alles in beeld brengen !



Ps Ben



Item, Almere



Item, Rotterdam



Zwangere zusters



Ps Jeremy



Hongarije Item



Getuigenis, Wim



Getuigenis, Esati

De Revival Fellowship in:



Almere

Een collega van zuster Ester, Thea werd wederom geboren toen ze overtuigd was van de Waarheid. Hawa werd gedoopt en ze bidt nog voor de Heilige Geest. Samantha, die in april gedoopt werd en de Heilige Geest ontving,ervaarde een prachtig wonder! Ze had al ongeveer 9 jaar een bloed-

prop (ter grootte van een mandarijn) in haar hersenen, die haar constant hoofdpijn bezorgde. De optie van een gevaarlijke operatie bood slechts 50% kans van slagen dat de tumor verwijderd kon worden. Nadat ze wederom geboren was gingen de broeders en zusters voor haar bidden en terwijl ze baden voelde ze de pijn uit haar hoofd verdwijnen alsof het er door een magneet werd uit getrokken. Na een scan waren de doctoren zo verbaasd omdat ze zagen dat de tumor zo gekrompen was, dat ze nog een scan wilden doen om er zeker van te zijn dat ze het goed zagen. Samantha wist dat God een enorm groot wonder had gedaan. Aan het eind van de maand gingen we allemaal naar Rotterdam voor onze jaarlijkse conventie. Het was een mooie gelegenheid om er gezamenlijk op uit te gaan om het evangelie te verspreiden.

We prijzen de Heer dat er 5 mensen wederom geboren werden, dat was een enorme aanmoediging, wetende dat het Woord van God nooit tevergeefs uitgaat, maar zijn werk doet bij de mensen die willen luisteren. We zijn dankbaar dat we een deel mogen zijn van dat werk en medewerkers in Gods wijngaard.

Dordrecht

We begonnen de maand met de doop van Anitha. Ze hoorde het evangelie ongeveer een jaar geleden op straat. Recent kreeg



ze weer een pamfletje en kwam naar de bijeenkomst. Ze besloot actie te ondernemen op wat ze hoorde. Niet lang na haar ontving haar zus ook de Heilige Geest. Op 4 mei werden Ronald en Wendy gezegend met de geboorte van hun zoon Jacésou. Wat een wonderbare gift van de Heer! Een zuster vertelde dat ze de laatste tijd veel pijn had in haar schouder, ze ging naar de bidlijn en ontving de complete genezing. Aan het eind van de maand hadden we een fijne en opbouw-

ende tijd tijdens de conventie in Rotterdam. Wat heerlijk dat er weer broeders en zusters over waren uit Engeland, Hongarije, Zwitserland, Frankrijk en Singapore. *"Ziet hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen"* (Ps.133:1).

Frankrijk

Edouard ging naar de Conventie in Nederland, hij had er een fantastische tijd. Hij was heel blij dat hij tijd kon doorbrengen met een nieuwe broeder die dat weekend gedoopt was en de Heilige Geest had ontvangen. Hij zag de verandering die plaatsvond tijdens de eerste dagen van zijn nieuwe leven in Christus. Het was hier ook een boeiende tijd, met groei in de assembly. We hebben een nieuwe broeder, Florent. Hij kwam nadat hij de Heer had gebeden om hem de weg te wijzen naar een plaats in Angers (waar hij studeert), waar hij Hem kon dienen in Geest en in Waarheid. Hij is al gedoopt en Geest vervuld en wil niets te maken hebben met kerken die schipperen met de Waarheid.

Poedig nadat hij had gebeden ontmoette hij ons op de outreach op de markt en hij is nu regelmatig in de bijeenkomsten. Een andere man kwam naar een bijeenkomst nadat hij buiten het bord op de hal had gezien en nieuwsgierig werd. Zuster Blessing getuigde tegen een vriendin, ze kwam samen met haar drie zoontjes kijken hoe het is in de bijeenkomst. En tenslotte, een andere man ontving een uitnodiging op de outreach en kwam omdat hij hoopte echt antwoorden te krijgen vanuit de Bijbel. Hij bad voor de Heilige Geest en komt sindsdien naar de bijeenkomsten. We houden je op de hoogte! We waren gezegend dat Cécile uit West Londen er een paar weken was. We genoten niet alleen van de fellowship met haar, ze was ook van onschatbare hulp toen we "alle handen aan dek" nodig hadden met de bezoekers in de bijeenkomsten!

Hongarije

In mei werd een mevrouw gedoopt en een man ontving de Heilige Geest. Onze nieuwe zuster is de grootmoeder van een broeder die nu ongeveer een jaar bij ons is. Ze kwam naar veel bijeenkomsten maar werd toen ziek. We hielden haar in gebed en na een paar

maanden was ze in staat om weer te komen. Deze maand werd ze gedoopt en ze is vervuld met de blijdschap van de Heer, samen met haar kleinzoon. Een bidden en vasten met gesprekken over het vrijmoedig spreken van het Woord, inspireerde een zuster om tegen een collega te spreken waar ze anders niet tegen gesproken zou hebben en ze was verrast door de positieve reactie: ze kreeg zelfs een reep chocolade van de collega! We hadden weer een schilder evenement in de hal waar veel gasten bij



De Revival Fellowship in:

waren. Een zuster leed aan depressie na Covid en voelde zich heel down totdat ze er samen met het gezin voor gingen bidden. Een zuster dankt God voor de bescherming van een kind waar ze op paste. De Heer beschermde ook de zoon van een broeder, die bedolven werd door een muur die op hem viel op een bouwplaats.



Schilder evenement Hongarije

Ierland

We gaan om de veertien dagen door met onze Vrijdagavond Kennis Gesprekken: Dan Cashford sprak over "Tienden" en Ps. Bob sprak over "de Dief aan het kruis", waarbij enkele zeer interessante gedachten naar voren kwamen.

Alle gesprekken zijn beschikbaar op

FB : www.facebook.com/RevivalFellowshipIreland.

We hadden bidden en vasten samen met Medway, het thema was 1 Cor. 3:12-13, over bouwen op de juiste fundering, het was voor allemaal een opbouwende dag. We waren heel blij met het bezoek van de fam. Cashford, het was heel fijn om elkaar te zien en om samen te genieten van fellowship. We hadden dat weekend een outreach; onze zuster bad met een meisje, ze ontving de Heilige Geest. Prijs de Heer. Aan het eind van de maand waren een broeder en zuster hun hond aan het uit laten in het park, toen ze een mevrouw met haar hond ontmoetten, dat leidde tot getuigen. De vrouw komt oorspronkelijk uit India en is Geest vervuld en was op zoek naar een kerk bij haar in de buurt. Ze is sindsdien naar een paar bijeenkomsten geweest. Prijs de Heer, het was een stimulerende maand!

Liverpool

We hadden deze maand een doop, een mevrouw die Helen heet, ze bidt om de Heilige Geest te ontvangen. We hadden deze maand ook een aantal bezoekers. We hadden een feestje voor de bruid en een dagje uit voor de bruidegom en mannen van de fellowship, ter ere van de aanstaande bruiloft van Jon en Cat. Er waren veel bezoekers bij en ze zagen het getuigenis van de broeders en zusters en ze hoorden het evangelie. Sindsdien komen er 2 mensen die er ook bij waren naar de bijeenkomsten. Tijdens het lange weekend gingen we samen kamperen. We hadden wat korte overdenkingen, samen bidden en veel fellowship. We

gingen outreachen en voor het eerst in lange tijd een bruiloft voor bereiden! Er zullen veel bezoekers naar de hal komen en iedereen kijkt uit naar de bruiloft.

Noord Londen

We hadden onze jaarlijkse schoonmaak in de hal waar iedereen voor samenkwam en we deden wat nodig was, of dat schoonmaken was, of repareren of verbeteren. Zoals altijd genoten we van de Bijbel



Ierland

Brunch, waar volop geestelijk en natuurlijk eten was. We hadden onze normale outreaches en de tweede Midlands meeting, waar een bezoeker was. Er komen ook diverse bezoekers gewoon binnen lopen. We kregen er deze maand ook weer een nieuwe broeder bij, hij is gedoopt en ontving de Heilige Geest. Hij heet Norbert, hij vond ons via internet.

Poole

Mei ging heel snel. We bereidden ons voor op ons grote outreach weekend op 4 juni. We begonnen de maand met bidden en vasten, met het thema 'Wandelen in de Geest'. We hoorden inspirerende gesprekken over dit thema van broeder Luke, Ps. Jim en een online bijdrage van een broeder uit Australië. We werden aangemoedigd om geestelijk gezind te zijn, want dat geeft leven en vrede. We hoorden ook dat we in de Geest moeten wandelen, niet zitten in de



Bridal shower, Liverpool

Geest! De volgende 2 zaterdagen hebben we heel veel pamfletjes verspreid in het gebied rondom de hal (de locatie voor de outreach). Nadat we dat gedaan hadden, hadden we onze eerste fellowship picknick en daarna een heerlijke high tea in de tuin van Ps Jimmy en Candy en de Heer zegende beide dagen met mooi weer. Onze gewone donderdag avond outreach is altijd goed, mensen hebben wat meer zin om te praten na het werk en als resultaat horen zij het evangelie. We waren ook heel blij met bezoekers op de woensdagavond: broeder Jean uit West Londen en Ps. Martin en Lisa uit Noord Londen, we danken hen voor de fellowship - het was heel fijn hen te zien. Ps. Martin gaf het gesprek met als titel 'Wat zit er in je tas?', heel uitdagend! Onze kinderen kwamen terug van kids camp, waar ze een geweldige tijd hadden, waar ze groeiden en opgebouwd werden in de dingen van de Heer.

Rotterdam

Hallo broeders en zusters.

Mei was een drukke maand. We gingen veel outreachen en letterboxen voor de conventie die aan het eind van de maand werd gehouden. We hadden bidden en vasten met de Nederlandse fellowships en we hadden ook een paar presentaties o.a. over de Schepping. Toen was het tijd voor de conventie, het was zo goed om weer een conventie te hebben, nadat het een paar jaar niet mogelijk was geweest. Broeders en zusters uit Zwitserland, Hongarije, Frankrijk, UK, Tsjechië en Singapore kwamen ons ondersteunen en we waarden hun moeite en liefde in Christus. Vijf mensen werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest en tegen nog veel meer mensen werd er gesproken over de redding brengende boodschap. Het theme was: Een nieuw begin en

De Revival Fellowship in:



West Londen

sommigen luisterden daarnaar en gaan nu hun nieuwe leven met de Heer beginnen.

West Londen

Het woord ging weer uit en we hadden bezoekers in de bijeenkomsten, via outreaches of persoonlijk contacten. We begonnen de maand met bidden en vasten. Er was geen speciaal thema, maar we hoorden fantastische gesprekken over: wees er van verzekerd dat je actief blijft in de Heer, laat je leiden door Hem. We hadden ook een spelletjes avond waarbij jong en oud veel plezier had in vriendelijke competitie! Daarna was het lekkere eten heel welkom. Tenslotte waren we allemaal heel blij dat we onze zusters Anastasia en Galina welkom konden heten in onze fellowship.

Ze hebben dichtbij de fellowship een plekje gevonden en ze zijn heel blij dat ze nu hier zijn, een waardevolle aanvulling voor ons allemaal.

Zwitserland & Duitsland

We hadden onze maandelijkse avond met Bijbel studie met onze zusters in Duitsland. We bespraken geschriften over "dienen en hoe je een dienaar bent." Er kwamen veel goede dingen naar voren en we werden er allemaal door aangemoedigd. We zijn begonnen met regelmatige follow ups met onze broeder en zusters in Graz, we delen geschriften en getuigenissen en we genieten er allemaal van. We hadden ook de maandelijkse Bijbelstudie met Angers, altijd goed! Het is fantastisch om verbonden te zijn met anderen, ook al wonen we wat verder uit elkaar. We gingen voor het eerst sinds een paar jaar weer naar de conventie in Rotterdam en het was zo fijn om de broeders en zusters weer echt te ontmoeten. Dank aan de Nederlandse broeders en zusters voor het organiseren. Getuigenis van zuster Margaret uit Berlijn:
"Ik had drie maanden zenuwpijn in mijn kaken

en in mijn oren en het trok in mijn hoofd, het was erg pijnlijk en ondragelijk. Iedere morgen stond ik op met pijn, met een duf hoofd en ik zag alleen maar donkere wolken. Ik was naar de dokter geweest voor pijnstillers, maar dat hielp niet; de bijverschijnselen maakten me alleen maar zwakker en ik kon niet helder meer denken. Op een morgen werd ik wakker en ik zei bij mezelf: Heer, ik wil weer gelukkig zijn, het is een nieuwe dag. Ik wil mijn vreugde en blijdschap terug. Plotseling voelde ik me heel vreemd, vergeleken met de laatste 3 maanden. De pijn verdween en ik ben zo blij, prijs de Heer, het is niet meer terug gekomen. We hebben een fantastische God die alles kan. "Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft; laat ons op dezelve ons verheugen en verblijd zijn." Psalm 118:24



Ps Meshach's bezoek aan Liberia

Laatste nieuws uit Suriname

**We hadden deze maand een goed bidden en vasten. We willen een be-
moedigend getuigenis delen van een paar jonge broeders die besloten sa-
men te gaan bidden en vasten.**

Hun bidden en vasten begon op 13 mei. Ze besloten om het dit keer samen te doen, met z'n drieën. Zij (de broeders Melchior, Rally en Nathanyel) bij broeder Nathanyel thuis. Ze maakten een schema wat ze zouden doen en hoe laat. Ze begonnen vrijdag avond met een half uur bidden in tongen en toen opende broeder Melchior in gebed. Ze zongen een paar liederen, keken online naar een gesprek op YouTube, hadden samen fellowship en besloten de avond met bidden in tongen. De volgende dag, 14 mei, wilden twee anderen broeders ook mee doen, broeder Nathaniel en Damacio), dus zetten ze een Google meeting op voor hen en zo konden ze mee te doen met het bidden en vasten. Toen alles klaar was gingen ze met z'n vijven van start. Ze begonnen deze dag met 30 minuten bidden in tongen en toen opende broeder Nathanyel in gebed. Ze zongen een paar liederen en daarna luisterden ze naar het gesprek "De wet van God vs de genade van God" op de Revival Fellowship Youtube pagina en hadden daarna fellowship met elkaar. Broeder Nathaniel opende de middag in gebed en dat leidde tot het gezamenlijk bidden. De manier waarop ze deden was door om de beurt iets te noemen waar ze voor wilden bidden en daar dan 20 minuten in tongen voor te bidden. Zo tot iedereen aan de beurt was geweest. Na het gebed deelden ze met elkaar de hindernissen die ze nog steeds tegen kwamen in hun wandel en de dingen die ze dus moesten veranderen ten goede van een betere wandel. Broeder Rally sloot af in gebed en ze hadden nog wat meer fellowship met elkaar en gingen toen naar de fellowship om hun bidden en vasten af te sluiten samen met alle broeders en zusters.

Pastor Guillaume, Revival Fellowship Suriname



UK Kids Camp—We zijn gezegend

We hadden een fantastische tijd op het Kids Camp.

Het thema was dit jaar « We zijn gezegend ».

Het was ons eerste camp op deze nieuwe locatie, op 10 minuten van de hal van Liverpool. Er waren ongeveer 30 kinderen vanuit heel Engeland, inclusief 2 kinderen van de Bristol assembly. De jongens leidden de bijeenkomsten, gaven gesprekken, deden de choruses en de geestelijke gaven. De kinderen die Geest vervuld waren gaven de getuigenissen. Alle kinderen waren bij elkaar betrokken en waren een goed getuigenis. 's Avonds hadden we een 'tijd van toewijding', waarin de kinderen onderwerpen waar ze graag over wilden praten konden noemen. Dit werd geleid door de helpers en er kwamen onderwerpen ter sprake als sociale media, bidden en pesten op school. Er werden in deze tijd veel goede ideeën en getuigenissen gedeeld. Het was echt goed om deze dagen te focussen op hoe gezegend wij zijn—we telden onze zegeningen en werden aangemoedigd! **Revival Fellowship Liverpool**



Kids Camp Song

*De wereld van nu is vol onzekerheid
Met geruchten van oorlogen, ziektes en angst
Er is overal veel rijkdom
Toch is er van binnen grote armoede
Maar ik heb vrede en vertrouwen op God in mij.*

**Het is de zegen van de Heer die rijk maakt
Het is de Heilige Geest die mij heel maakte
Het is Jezus Christus die mij vrij maakte
Het is de Trooster die mijn pijn wegneemt
De Geest der waarheid wijst mij de weg
Wat een voorrecht voor jou en mij!**

*En als ik het soms niet helemaal helder meer zie
Alle dingen die de Heer voor mij heeft gedaan
Word ik eraan herinnerd te geloven,
Om te bidden en te gebruiken wat we hebben gekregen
En spoedig komt dan Zijn vrede en vertrouwen
weer in mij terug.*



Getuigenissen



Mijn naam is Eileen. Ik ontving de Heilige Geest in 1973 nadat ik van een vriend van mijn man het evangelie had gehoord. Hij woonde in Australië en daar had hij de Heilige Geest ontvangen. Op een dag kwam hij naar ons huis en begon zijn getuigenis te vertellen. Ik geloofde wel in God, maar dit had ik nog nooit gehoord. Ik was geen werelds persoon, ik dronk niet en rookte niet, dus ik begreep niet wat er in mijn leven

zou veranderen. 2 weken nadat ik het Woord van God had gehoord ontving ik de Heilige Geest en sprak in tongen. Het gebeurde heel rustig en vredig, maar ik wist meteen dat God echt bestaat en dat alles in mijn leven goed zou zijn. Mijn man en ik werden beide gedoopt door onderdompeling. We hadden 4 jonge kinderen en onze eerste genezing was voor onze dochter, die toen ze 6 maanden oud was en hersenvliesontsteking kreeg en de verwachting was dat ze het niet zou halen. Na gebed tot de Heer is ze genezen. De laatste 49 jaar heeft de Heer zoveel genezingen en voorzieningen gegeven in mijn leven. Ik zelf had talloze genezingen, o.a. van een hartaanval en een lichte beroerte. In het laatste jaar heeft de Heer me 2 maal beschermd bij een fatale bloedprop in mijn longen. Hij heeft zoveel genezingen gegeven in mijn gezin, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat ik God in mijn leven heb, Hij is een groot en machtig God. Amen.

Eileen, Liverpool



Toen ik opgroeide ging ik iedere week naar de kerk en ging om met mensen die Geest vervuld waren, maar mij werd nooit geleerd hoe belangrijk het was voor mijn eigen relatie met de Heer. Ik dacht dat ik God wilde volgen, maar ik kreeg veel slechte gewoontes en leefde eigenlijk een dubbel leven. Jarenlang had ik geen vaste basis in mijn leven

en ik werd alleen maar wanhopig en depressief. Ik ging naar kerken, maar luisterde meer naar de mensen dan naar God. Tijdens de eerste lockdown realiseerde ik me dat er iets was veranderd want mijn vriend was wederom geboren. God gaf me de middelen en de vrijheid om naar de fellowship te gaan voor een echte doop op 23 mei 2020. Later die avond ontving ik de Heilige Geest en sprak in tongen. Al heel gauw merkte ik dat de Heer mijn ogen opende voor veel dingen, terwijl ik altijd had gedacht dat ik aardig slim was. Hoewel ik al jaren de Bijbel las, kon ik het nu eindelijk begrijpen. Veel lasten zijn van me weggenomen en ik dank God dat Hij mij een nieuw hart heeft gegeven zodat ik deel kan zijn van Zijn werk.

Jon, Liverpool UK