

Revival News



Europees Maand Verslag

November 2021



Pastors & wives dinner



Pastors meeting



Zooming in

In November kwamen de pastors / leiders & hun vrouwen bijeen voor een weekend voor de assemblies van Europa en de UK. Ze waren te gast bij de Nederlandse fellowship.

Bij de pastors vergadering waren ook 3 pastors uit Australië aanwezig: Pastor Jock (in levende lijve), Pastor Chris Kernahan en Council voorzitter Pastor Paul Nobel (on line). Er was een avond met diner en zondag bijeenkomsten bij de 3 Nederlandse assemblies waar we allen van konden genieten. Een groot getuigenis voor de eenheid die onze wereldwijde Fellowship zo bijzonder maakt.

Spreuken 11:14 : Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk; maar de behoudenis is in de veelheid der raadsliden.



Pastors & wives dinner

Server News, November 2021

All the recordings from both Summer camps can be found at:

UK Camp: Type in your browser: [Medway revival fellowship](http://www.medwayrevivalfellowship.com) and you will find the recordings. AND...

Holland camp via the link: [camp.trfn.nl](http://www.camp.trfn.nl)
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Winter camp Holland, 25 dec.—1 jan. 2022

Euro pastors meeting, in Ierland, 18-21 februari 2022

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Editorial : Vrij Denkers

Deze regel kwam ik tegen in een boek dat ik op het ogenblik aan het lezen ben:

"Het is de aard van iedere bureaucratie om de vrijdenkers en de doeners, de mensen die ze zo hard nodig hebben, uit de weg te ruimen".

Dit zette me aan het denken over de goede oude tijd van de Revival in de late jaren van 1970 en 80.

(Uw ouden zullen dromen dromen.

(Hand. 2:17) Dus ik mag dromen toch?

In die tijd hadden we veel revival in onze fellowships en er was ook veel revival in andere delen van de wereld in die periode.

Dit was ook de tijd van de Hippy beweging , die werd aangedreven door meest jongere mensen die ontevreden waren over de maatschappij en makkelijk geclas-



-sificeerd konden worden als vrijdenkers.

Daarvoor, rond 1960 hadden we in Nederland de "Nozems". Dat waren ook hoofdzakelijk jonge mensen die niet blij waren hoe het er in de wereld aan toe ging. Ze reden op hun 50 cc brommers en maakten er meestal een rotzooi van.



Ik was daar zelf ook bij, hoewel ik niet meedeed aan de excessen die er soms uit voort vloeiden.

Over deze tijd denkend herinner ik me ook dat veel van de bekeerlingen uit die tijd, ook van deze "vrijdenkers" waren. Tijdens het eerste camp waar ik naar toe ging aan het eind van 1977, ontmoette ik veel (voormalige) hippies, die door



gingen en goede broeders en zusters werden. Wat het punt is van dit alles?

In de Bijbel werd de bureaucratie gepersonifieerd door de farizeeërs.

Jezus:

Matt. 23:23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij vertient de munte en de dille en de komijn en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moeste men doen en de andere niet nalaten.

Dingen goed doen, OF de goede dingen doen.

De Farizeeën deden alle dingen volgens hun wetten en dat deden ze goed. Maar dat doende en alleen hierop focussen, vergaten ze zich te richten

op de hoofdzaken.

De apostel Paulus:

1Cor.1:26 Want gij ziet uw roeping broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;

28 En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zou maken.

29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

Dus in een wereld waar steeds meer verdeeldheid heerst, zien we dat er mensen zijn die proberen alles goed te doen, zoals ze gezegd worden te doen door de wereld, maar de Bijbel zegt hen de goede dingen te doen.

Vele jaren geleden sprak ik met een broeder over wijs zijn. Hij had een interessante kijk op het verhaal van Stephanus. (Handelingen 6)

Zijn opvatting was dat Stephanus niet erg verstandig was door de gevestigde orde te "provoceren" (zijn woorden), hij verklaarde: *"hij eindigde met de dood en was daarna van geen nut meer, wel?"*

Het is niet nodig te vermelden dat hij niet lang daarna weg was.

Gisteren kreeg ik een krantenknipsel waarop een advertentie is te zien uit PNG. Het prijst de Covid Hotline van de Revival Fellowship in PNG aan.

Dat laat duidelijk het verschil zien tussen dingen goed doen en het goede doen.

Markus 16:15, Gaat heen ... Wees een vrijdenker en DOE!

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- God wordt geraakt door berouw!
- Alleen omdat de wereld probeert van een woord af te komen, wil dat niet zeggen dat het niet meer bestaat. Bv. Zonde.
- We worden geconfronteerd door onszelf; het beste dat je voor anderen kan doen is, kijk eerst goed naar jezelf.
- God is overvloedig naar ons: (Genade, Vergeving, Barmhartigheid)
- Wat is je echte motivatie?
- Doe dingen met een volkomen hart. Een volkomen hart maakt het woord van God levend in ons, het laat dingen niet als een verlies voelen als je iets doet of geeft.
- Wees een zegen voor een ander, zelfs als ze het je moeilijk maken. Doe wat goed is en wees een getuigenis.
- Jes. 28:9-12 Zijn je oren nog open? Horen we nog wat God te zeggen heeft?
- God ziet hoe je vreemdelingen behandelt! We moeten niet alleen voor ons zelf zorgen, maar ook voor anderen.
- Als je in het verleden leeft, kan je nooit veranderen.
- Zorg voor een arsenaal van getuigenissen.
- Waarheen voeren jouw gedachten je?
- Wat je geeft is wat je zult ontvangen.
- Als ons geweten schoon is, zullen we tevreden zijn van binnenuit.
- Als de Heer onze prioriteit is, zullen we geen moeilijkheden hebben, maar als we onze prioriteiten vervangen, dan zullen de problemen komen.

Revival in Europa en de UK

Dopen in november: 7 in Nederland, 5 in de UK (waarvan er 3 op de foto staan)



Tuppy, West Londen



Daniella, Noord Londen



Ben, Noord Londen



Immanuel, Almere



Nelson, Rotterdam



Chevanna, Almere



Marjon, Almere



Arnout, Dordrecht



Dordrecht



Dordrecht

« ...gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. »

ROMANS 6 : 4

Meer hoogtepunten rondom het werk.



Diner voor pastors & hun vrouwen Rotterdam



Item Tsjechië



Na de bijeenkomst, Frankrijk



Poole, helden uit de Bijbel



Hongarije V&A



Almere, presentatie

De Revival Fellowship in:



Concert night, Almere

jaar was. De ouders gingen ervoor bidden en vasten, erop vertrouwend dat alles wat de Heer maakt perfect is. Hij kent Zijn creatie het beste. Na het onderzoek op 1 jarige leeftijd was alles goed. Precies diezelfde week waren de

ogen gestopt met heen en weer bewegen. Glorie aan God. We waren ook gezegend met het bezoek van Benji en Kata Riggs uit Hongarije. Benji vertelde in zijn getuigenis hoe hij, toen hij 13 was, ernstig was gewond toen hij op zijn hoofd was gevallen.

De doctoren waarschuwden zijn ouders dat hij in een rolstoel het ziekenhuis zou verlaten. Nadat ze ervoor hadden gebeden, liep hij eruit. En nog veel meer wonderen. We hebben altijd veel te delen als we bijeen zijn. Edouard kwam verfrist terug van de pastors meeting, hij had genoten van het hartelijke welkom en de bemoedigende fellowship met de broeders en zusters in Nederland.

Hongarije

Gegroet uit Hongarije, waar één persoon de Heilige Geest ontving deze maand. Een man die deze zomer wederom geboren was, maar daarna niet meer was geweest,

kwam terug met een goed inzicht: hij ziet nu in dat de andere kerk waar hij naar toe ging, het bij het verkeerde eind heeft, hij komt nu enthousiast naar iedere bijeenkomst en activiteit en heeft ook zijn 89 jaar oude oma mee gebracht, die ook de Heilige Geest heeft ontvangen. Voor die tijd had niemand hen verteld dat ze de HG konden ontvangen en nu zijn ze beiden heel blij. Nadat we terug waren van het fantastische camp in Tsjechië, hadden we een bijzondere maand, waarbij we in praktijk brachten wat we hadden geleerd. November was ook speciaal door het bezoek van Ps. Jock en Hellen, die een week bleven. We organiseerden een V&A dinner night waar zij hun ervaringen deelden in revival

Almere

Prijs de Heer. Er werden 3 mensen wederom geboren deze maand. De broeders Anthony, Jermain, en Rishi bemoedigden ons met korte gesprekken: als je voor God kiest in een situatie, verlies je nooit, doe dingen voor Hem met een volkomen hart, want dat maakt het woord van God levend in ons. Kijk naar wat God van ons wil en gehoorzaam Hem, laat je niet leiden door je eigen emoties. Ps. Jock en Hellen waren bij ons op bezoek. Ps. Jock gaf een gesprek over hoe we met kwetsbare mensen moeten omgaan en hoe we er voor kunnen zorgen dat onze fellowship een veilige haven blijft, hoe belangrijk het is om naar elkaar om te kijken, want we leven niet voor onszelf. Ps. Denis (UK) en broeder Edouard (FR) waren ook in onze bijeenkomsten het weekend van de pastors meeting. Zij deelden getuigenissen van broeders en zusters uit hun assemblies en gaven een gesprek over hoe we geestelijk gezond blijven en over de tien meest genoemde mensen in het boek Spreuken. Bedankt voor de opbouwende gesprekken en getuigenissen en jullie waardevolle fellowship met ons!



Ps Denis, Almere

Tijdens het weekend van bidden en vasten werden we aangemoedigd om actief te blijven in onze wandel en geen passieve houding aan te nemen. Broeder Wout gaf een presentatie over het kerstfeest, waar het vandaan komt en of Jezus hierdoor geëerd wordt of niet. We gaan door met de verkondiging van het Woord van God en laten de mensen de waarheid horen, de hele waarheid en niets dan de waarheid!

Dordrecht

We beginnen met groot nieuws van vorige maand. Op 9 oktober werden Michael en Lisa gezegend met de geboorte van hun

dochter Hayley. Wat een prachtig wonder van de Heer! We waren blij met de bezoekende pastors die in Nederland waren voor de leiders conferentie. We genoten van een fijn weekend met muzikale items, getuigenissen en gesprekken van ps. Jock, ps.

Steve, ps. Bob en Nigel.

Er werden deze maand 3 mensen gedoopt. Eén van hen is de zoon van

onze zuster. Hij kwam

haar ophalen van de

bijeenkomst. Hij zei dat

hij niet geloofde in de

Heilige Geest en het

spreken in tongen, maar

was wel bereid om er

voor te bidden. Hij ont-

ving de Heilige Geest

met het bewijs van spre-

ken in tongen op een

heel krachtige manier.

Het laat zien dat God

alleen een gewillig en

nederig hart nodig heeft.

Een van onze

zusters deelde een getuigenis over hoe

haar studie schuld op wonderbaarlijke wijze

was kwijt gescholden. Ze bad ook voor de

knie van haar fysiotherapeut, die de gene-

zing ontving.

Frankrijk

Een broeder vertelde hoe hij diverse banen

had die in de weg zaten wat betreft zijn

wandel in de Heer. Hij stopte daarmee en

gaf het in gebed aan de Heer. Nu heeft hij

een baan die perfect past bij zijn gezin en

de tijden van de fellowship. Hij dankt de

Heer hiervoor, want alles is mogelijk als we

de zegen van de Heer erover vragen. Hij en

zijn vrouw getuigen ook hoe de Heer hun

zoontje heeft geze-

gend: bij de geboorte

bleek dat hij proble-

men zou hebben met

zijn ogen, als baby

moest hij al een bril

dragen. Zijn ogen

bleven heen en weer

bewegen en hij kon

niet focussen. De

doctoren zeiden dat ze

hem goed zouden

onderzoeken als hij 1



Welkom, mooie Hayley!



Benji's testimony, France



Fellowshipping in Holland

De Revival Fellowship in:



zondag school, Hongarije



Bro Ronny, Liverpool

film over Mozes en de kinderen van Israël. Op een Ierse dinner night hoorden we het getuigenis van Rachael uit de fellowship in Ierland. Er waren 2 bezoe-

kers, ze hoorden het evangelie. Onze broeder Ronny lag een poosje in het ziekenhuis, hij kwam er weer uit en vertelde zijn getuigenis. "de Heer is ons voor gegaan". Ronny is een fijne broeder.

Noord Londen

Het is fantastisch om te kunnen melden dat we deze maand 2 dopen hadden. Ieder met een verschillend verhaal, maar de ervaring van wederom geboren zijn is hetzelfde. Eerst werd een van onze jongeren, Daniella, die recent de Heilige Geest had ontvangen, gedoopt. Het is heel bijzonder dat familie in Oekraïne alles via Zoom kon volgen. Daarna een jonge man, waartegen was gesproken voor de deur van de hal voor de bijeenkomst. Er werd met hem gebeden en hij was verwonderd toen hij in tongen sprak. Een paar weken later kwam hij terug en besloot gedoopt te worden. We hadden een dinner night met als thema: 'Eeuwigheid en Verder', wat natuurlijk een verwijzing is naar onze fantastische toekomst met de Heer. Het was ook een mooi excuus om verkleed te gaan als science-fiction figuren. We genoten ook van een wandeling in het historische St Albans. We hadden een uitstekende en informatieve gezamenlijke fellowship van Medway en West Londen in het British Museum, gevolgd door schaatsen en/of warme chocolade melk.

Rotterdam

Deze maand was er een UK en Europese pastors en leiders bijeenkomst. Op de vrijdagavond ervoor was er een diner voor hen en de vrouwen, dat was gemaakt door enkele van de broeders en zusters. Het was erg lekker en het werd zeer gewaardeerd. Dank aan degenen die dat gemaakt hebben. Op zaterdag avond na de pastors meeting



was er een concert en gesprekjes van enkele van de bezoekende pastors. Een mooi weekend en we bedanken de pastors en leiders die naar dit deel van de wijngaard waren gereisd. We hadden ook een gecombineerd bidden & vasten via zoom met Dordrecht en Almere. Een avond van



korte gesprekken en ook een presentatie over kerst tradities en hun oorsprong en wat de Bijbel daar over zegt.

Poole

Gegroet vanuit Poole. November was een fantastische maand met bezoekers in de bijeenkomsten. We begonnen met bidden & vasten met als thema 'Sterk zijn in de Heer' en aansporingen dat we dingen in de kracht van de Heer doen en niet in onze eigen kracht. We hoorden ook dat we ons geen zorgen moeten maken over dingen in dit leven, maar dat we tevreden moeten zijn in het geloof. Veel mensen namen een pamfletje aan of gingen in gesprek tijdens een outreach in Bournemouth, als resultaat was er een bezoeker in de bijeenkomst die avond die meer wilde weten over het ontvangen van de Heilige Geest. We kijken er naar uit om te zien wat de Heer voor Hem in petto heeft. Soko getuigde dat hij bad voor zijn zoon die ziek was, hij legde hem de handen op zoals in de Bijbel staat en de koorts verdween. We hadden ook een presentatie over Jacob en Esau en hoe de profetieën kloppen met de situatie van vandaag. We besloten de maand met een dinner night met helden uit de Bijbel. Iedereen was verkleed en we moesten



Items avond Tsjechië, 2 bezoekers aanwezig

gerelateerde onderwerpen. Een zaterdag deden we een 6 uur durende outreach, waarbij we elkaar aflostten en samen werkten met broeders en zusters die voor het eerst mee deden. Op deze outreach ontmoetten we de man die we eerder noemden. Een zuster had een baan nodig, bad ervoor en kreeg er één aangeboden die volledig in overeenstemming is met de uren van de bijeenkomsten en met camps. Een broeder ontmoette een man die zijn hand niet kon gebruiken, hij bad voor hem. Toen ze de man weer ontmoetten, vertelde de man dat hij zijn hand weer kon gaan gebruiken.

Een zuster bevond zich in een heftige werksituatie. Haar baas en haar collega waren beide gestopt en lieten haar alleen. Ze hoorde van een soortgelijke getuigenis, dat gaf haar kracht en rust. Ze kon op wonderbare wijze al haar taken op tijd af krijgen.



Ps Jock Hungary

Ierland

Groeten uit Ierland. We hadden deze maand een gezamenlijk bidden & vasten met Medway. Het thema was *Luk 4:18 "om de armen het evangelie te verkondigen"*. Het was bemoedigend en een goede herinnering voor ons allemaal. We zijn weer met outreachen begonnen in een naburig stadje, ondanks het slechte weer af en toe, maar dat temperde onze geestdrift niet. We gaan nog door met onze 'Vrijdag Kennis Avond' gesprekken om 19.30 uur. Op het ogenblik doet br. Anthony een serie over "De reis van Zarah-Judah, Dan & Simeon naar het Emerald Eiland (Ierland)". Het is dezelfde code als voor onze zoom meetings als je mee wilt kijken. Het is altijd weer wijsheid bijeen sprokkelen. Tot volgende keer.

Liverpool

We hadden deze maand twee dopen. Prijs de Heer. We hadden veel goede activiteiten waardoor er veel mensen binnen kwamen; we hadden een filmavond voor de kinderen waar 4 gasten waren. We keken naar een

De Revival Fellowship in:

raden als welke held hij of zij verkleed was – een leuke tijd en goede fellowship.

Zwitserland & Duitsland

We hadden deze maand bidden & vasten, een fijne tijd om door te brengen met de Heer en wat dieper in Zijn Woord te gaan. De getuigenissen en gesprekken waren heel opbouwend en gingen over ons keerpunt, dat ons hielp om de beslissing te nemen en gedoopt te worden en hoe we nu wandelen met de Heer. De dingen die we nu kunnen zien en begrijpen in ons natuurlijke lichaam zijn vrij klein, zoals we alleen het oppervlak van de oceaan kunnen zien, maar de dingen die diep onder water zijn kunnen wij niet volledig begrijpen, maar wanneer de Heer terugkomt zullen wij alles zien en begrijpen, wat een wonderbaarlijke dag zal dat zijn!

Getuigenis van zuster Luise:

Ongeveer 3 weken geleden had ik last van vage pijn. Ik was misselijk en voelde me helemaal niet lekker. Ik was ook erg moe en lusteloos. Onze kleindochter was dat weekend bij ons en ik zou haar 's avonds terug brengen naar huis, dat is 1 uur heen en 1 uur terug. In de bijeenkomst baden we

ervoor dat ik me beter zou voelen. Onze Heer doet echt wonderen, Hij genas me van de pijn en misselijkheid. Ik voelde me weer goed en ik kon onze kleindochter naar huis brengen. Ik ben de Heer heel dankbaar en prijs Hem. ”

Prijs de Heer voor Zijn genezende kracht en de belofte van het eeuwige leven. Er is echt niets beters dan om in de Heer te zijn.

West Londen

Er is weer een maand voorbij met revival en fantastische fellowship.

Een jonge vrouw, genaamd Tuppy werd gedoopt en ontving de Heilige Geest. Er werd tegen Tuppy getuigd door een broeder van een andere fellowship, maar ze vond haar weg naar onze bijeenkomst. Er komt ook een andere jonge vrouw regelmatig naar de bijeenkomsten en ook een paar andere bezoekers. Het Woord blijft uitgaan. We begonnen de maand met een Bijbel brunch bij Ps. Yomi en Cecile thuis. Het was fantastisch om allemaal samen te zijn, getuigenissen te delen, over God te praten en natuurlijk was er volop te eten, dat



West Londen

maakte ons allemaal blij! We hadden bidden & vasten zonder thema, maar de gesprekken waren toch allemaal verbonden en gingen over de behoefte aan eenheid en het maken van de juiste beslissingen in ons leven. We hadden die dag onverwachts bezoek van Ps. Jimmy, Candy en de kinderen, dat was heel leuk. Ps. Jock en Hellen bezochten ons weer. Velen maakten daar gebruik van door vragen te stellen over geschriften en de geschiedenis van de fellowship. De kers op de taart was een tour door het British museum samen met Noord Londen en Medway.



Zondag school, Yorkshire



bidden & vasten, Yorkshire

Getuigenissen



Hallo,
Mijn naam is Rachael Silatolu en ik ga naar de Yorkshire Revival Fellowship.

Ik ben opgegroeid in de Fellowship en ontving de Heilige Geest en begon in tongen te spreken in de auto, toen we op weg waren naar een Fellowship activiteit in Knaresborough – en in de file stonden. Ik werd op 5 september 2021 gedoopt in onze hal.

Ik werd gedoopt want ik wil naar de hemel gaan en één van Gods kinderen zijn.

Rachael, Yorkshire UK



Hallo,
Mijn naam is Ruth Wilkinson en ik ben opgegroeid in de Anglicaanse kerk. Mijn vader en moeder werden allebei gedoopt en ontvingen de Heilige Geest in de Revival Fellowship in Singapore, en dus gingen we in 2020 allemaal naar de bijeenkomsten daar.

We verhuisden naar Schotland in december 2020 en in mei 2021 kwamen broeders en zusters uit de Yorkshire Fellowship ons bezoeken. Zr baden voor mijn zus en mij en ik ontving de Heilige Geest en begon in tongen te spreken.

De volgende dag, 22 mei, werd ik gedoopt. Dat wilde ik want ik wil het koninkrijk van God ingaan.

Ruth, Yorkshire UK

