

Revival News



Europees Maand Verslag

Oktober 2021



VERSLAG HERFST CAMPS

Ben je deze maand naar camp geweest?

Voor sommigen van ons was het twee jaar geleden sinds ze voor het laatst naar camp waren geweest, maar afgelopen oktober waren er goede kansen in Europa en in de UK om geestelijk (en letterlijk!) in vuur te komen staan op een Revival camp. Lees verderop meer.

Met de klok mee: Tsjechië Camp, UK Kids camp,



Server News, October 2021

All the recordings from both Summer camps can be found at:

UK Camp: Type in your browser: [Medway revival fellowship](http://medway.revivalfellowship.nl) and you will find the recordings. AND...

Holland camp via the link: camp.trfn.nl
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Winter camp Holland, 25 dec.—1 Jan 2022

Winter Camp UK, 25 Dec —1 Jan 2022

Contact Pastor Denis, Liverpool RF

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Editorial: De toekomst in 2021

Hoe komt het dat de meeste revivals in het verleden mettertijd altijd in dode kerken schijnen te vervallen? Mensen die net als wij Geest vervuld zijn en als de oudere generatie uitsterft en de jongeren het over nemen dan

De volgende geschriften laten wat licht schijnen op dit mysterie:

1Cor. 15:19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste onder de mensen.



Ik geloof dat dit ons vertelt dat, naarmate de tijd verstrijkt, de focus op het echte, lange termijn doel verschuift naar de focus op het hier en nu. Het evangelie van de eeuwige toekomst verschuift en het 'voorspoed' evangelie neemt het over.

Het resultaat:

1Tim. 6:5 Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.

We moeten ons getuigenis bewaken. Als we de boodschap toepassen dat het verkrijgen van veel wereldlijke goederen een bewijs van godzaligheid is, dan was de apostel Paulus de grootste mislukking in heel de Bijbel. En ook Jezus zelf!

De volgende verzen geven ons de juiste focus:

6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.

7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.

8 Maar als wij voedsel en dekfel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.

De waarschuwing:

9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.

10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zich -zelve met vele smarten doorstoken.

11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde,

lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

12 Strijdt den goeden strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis

beleden hebt voor vele getuigen.



Een zoektocht op internet met de term 'God wil jou zegenen' geeft miljoenen 'hits'.

Het omgekeerde van dit alles is, dat de 'gezegende' mensen gaan 'neer kijken' op de 'blijkbaar' minder gezegende mensen en het eerste deel van 1Tim. 6:5 komt tot leven. 'Verkeerde krakelingen ...'

Dus, de uitdaging is om altijd de focus op het Koninkrijk van God te houden.

De woorden van Jezus:

Luk.17:20 ... Het Koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat: 21 En men zal niet zeggen: Ziet het is hier, of ziet het is daar, want het Koninkrijk van God is binnen ulieden.

Het zit hem dus niet in de uiterlijke dingen, maar in de innerlijke dingen.

Mark. 9:1 En Hij zeide tot hen: Voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.

En dat gebeurde op de dag van Pinksteren (Hand.2) Dat is waar het voor ons begint, en ook waar het eindigt, want dat is in werkelijkheid weer een begin, maar dan voor eeuwig.

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Zodra je begint te denken wat je wel of niet mag, ben je onder de wet en niet onder de genade.
- Geloof moet samengaan met acties.
- Waarheid en geloof gaan hand in hand.
- We moeten ons ten allen tijde verheugen in onze verlossing.
- Onze wandel met de Heer is voor niet Geest vervulde mensen een mysterie, maar dat moet niet zo zijn; laat je licht schijnen.
- God wil voor ons zorgen, zolang wij Hem maar niet de rug toekeren.
- We zijn interessant voor God, als anderen interessant zijn voor ons.
- Geven en dienen zal je met blijdschap vervullen.
- Denk terug aan je geestelijke reis en herinner je de stands die je onderweg moest maken.
- Mozes zag het brandende braambos en het maakte dat hij stopte, maar dingen van de wereld kunnen ons ook stoppen en ons naar beneden voeren in een konijnenhol (social media)
- Er is niets in ons dat de Heer niet kan bijsturen voor Zijn glorie!

Revival in Europa en de UK

Dopen in september: 10 in Nederland, 2 in Hongarije



Meer foto's van oktober



Herfst Revival Camp Tsjechië

Life in the Spirit

Autumn Revival Camp 2021

Philippians 2: 1-4
1 Peter 1: 13-16



Veel blije broeders en zusters ontmoeten elkaar deze maand op het Herfst Camp in Tsjechië, ook vanuit Nederland en Hongarije, om het Woord van God te horen.

Het thema was 'Leven in de Geest', uit Filippenzen 2:1-4 en I Petrus 1:13-16 (zie *camp banner links*). We werden aangemoedigd om dagelijks onze wandel met de Heer te beoordelen, ons te herinneren tot wie God ons heeft gemaakt, Hem en onze broeders en zusters te dienen en onze denkbeeldige stenen muren te overwinnen. Het weer was het beste weer dat we ooit hebben gehad. Daardoor konden we al wandelend in de mooie natuur fellowshippen. We konden ook een ruïne van een kasteel bezoeken en worstjes braden in het kampvuur!

Broeder Nigel uit Hongarije gaf een presentatie over de Heilige Geest. Het was fantastisch dat er ook 3 bezoekende familieleden waren op het camp. Er was volop gelegenheid om recente overwinningen en getuigenissen te delen en het was zeker bemoedigend om uitgebreide getuigenissen te horen van onze nieuwere broeders en zusters. We konden zelfs niet stoppen met praten na het camp, daarom kwamen we bijeen in de hal voor pizza en meer fellowship! God bless en tot de volgende keer! **Revival Fellowship Tsjechië**



Zusters uit Tsjechië en Hongarije

Quotes van het camp

- Het antwoord op een woedende storm is vrede.
- Vrede is niet de afwezigheid van moeilijkheden; vrede is vertrouwen in de Schepper.
- Onderschat nooit ons getuigenis en hoezeer mensen naar ons kijken.
- Denk er iedere dag aan wat een voorrecht het is om in de Heer te zijn!
- Als je kijkt naar een situatie, denk dan niet dat je verslagen bent, voordat je zelfs begonnen bent.
- Wat gaan we VANDAAG doen om de Heer te prijzen?
- Een slechte dag laat niet zien wie we zijn; herinner je wie we zijn en verander het in een goede dag!
- Beats Per Minute = Bijbel lezen, Prayer/Bidden, Meeting bijwonen
- Kies met je hart - wandelen met de Heer of loop je weg van de Heer.
- Reken niet op motivatie; reken op zelf discipline.
- Leer om comfortabel te zijn in een oncomfortabele situatie.
- Er is geen stenen muur voor God; alleen in jouw gedachte.
- Als je de beste rebel op aarde wilt zijn; wees een Christen!



Oversight meeting



Getuigenis van broeder Jenik



Ps. Oida



Honza



Beryl



Blijfe Tjsechische senioren!



Worstjes pret



Marvin



Becky



Matthew



UK Kids Camp



Dining room

Nadat we vorig jaar moesten overslaan, was de 'luidruchtigste plaats op aarde' weer teug gekeerd in aan de kust van Kent.

Ons thema voor het Kids Camp 2021 was 'Dankbaarheid' (Psalm 118 & Psalm 9:1-2), het was een fantastische tijd om terug te denken aan waar we dankbaar voor kunnen zijn. God geeft ons echt een welvoorzien leven en er was aan leven zeker geen gebrek op het Kids Camp.

Verspreid over 3 dagen, was er volop te doen om je in vast te bijten. De bijeenkomsten waren heel levendig, met choruses en gesprekken van de jongere broeders en we hoorden getuigenissen uit heel de UK (sommigen werden voor het eerst verteld). De twee teams (Alfa en Omega) waren in strijd met elkaar bij de binnen en buiten activiteiten- van een bak wedstrijd tot de o-zo belangrijke 'Smokkelaars' (een variant op het smokkelen van Bijbels door Tyndale en anderen), wat goed het teamwerk liet zien... en wat gezonde competitie natuurlijk.



Spelletjes avond



Meeting time



Gesprek van Raymond in de hut

Kids Camp is een goede mogelijkheid voor de jongeren om aan het drukke school leven te ontsnappen en zich te omringen met de goedheid van God. Twee kinderen ontvingen de Heilige Geest, hun brede lach vertelde het verhaal.

"Moe, blij en gezegend" was het verslag van één van de ouders toen ze hun kind weer thuis kregen, ik denk dat de volwassenen hetzelfde dachten. Vele handen maken licht werk en de ondersteuning van de helpers werd zeer gewaardeerd. We kijken uit naar ons volgende Kids Camp in mei 2022, in Liverpool, en ondertussen zijn we God dankbaar voor alles wat Hij ons geeft.

Revival Fellowship, Medway

Ierland Mini Camp



Deze maand konden we eindelijk, na 2 jaar, weer een mini camp houden in Kerry.

Het was door de lock down moeilijk om een locatie te vinden, maar we slaagden erin en konden terecht op het landgoed van het Graafschap genaamd "Beaufort House & Courtyard Cottages" in Killarney, maar helaas waren we beperkt tot slechts 22 mensen.

Dus hadden we van 27-31 oktober ons mini camp, samen met enkele broeders en zusters uit Noord Londen en Medway en ps. Jock en Helen. We zaten in een schitterende locatie, maar het samenzijn was wel het hoogtepunt. We hadden volop goede gesprekken, getuigenissen, items, fellowship en genoeg eten en plezier (natuurlijk). We waarden heel erg de inzet van de bezoekende broeders en zusters. Het was een gedenkwaardige tijd!

Revival Fellowship, Ierland

Gehoord van het platform

- Mede door de opofferingen van mensen zoals William Tyndale - hebben wij toegang tot de Bijbel.
- Vergeet nooit hoe gezegend wij zijn doordat we zijn geroepen.
- Mensen kunnen denken dat ze in het licht wandelen, maar alleen door de Heilige Geest wordt het ware licht geopenbaard.
- God vergeet niet wat we voor Hem doen; jouw Geestelijke Biografie zal voor eeuwig voortleven. Wat zal er in jouw Geestelijke Biografie staan?



Meeting room : de zitkamer in de cottage



Item : Irish saints



Item : Paddy & Ps Steve



Genieten van de mooie omgeving

De Revival Fellowship in:



Badminton competitie Almere ...

Almere,

Prijs de Heer. Deze maand werden 7 mensen gedoopt en 6 ontvingen de Heilige Geest. Er kwamen ook twee mensen helemaal uit Goes (180 km van Almere) ze kwamen 3 uur met de trein, om gedoopt te worden en de Heilige Geest te ontvangen. We organiseerden outreaches in Zwolle en Lelystad, 80 en 30 km van Almere. We hadden een avond met vragen en antwoorden waar veel onderwerpen aan bod kwamen, zoals: waarom staan we in de bijeenkomst, wat is er zo speciaal aan olie dat het zo vaak wordt gebruikt in de Bijbel, wat zegt de Bijbel over tatoeages enz. Op een avond met getuigenissen vertelden broeders en zusters over de verbazingwekkende wonderen die God heeft gedaan toen zij uitgingen met het evangelie en bij mensen de handen oplegden. Door de jaren heen hebben collega's, vrienden en burens de wonderen van God ervaren toen zij genezen werden van hoofdpijn, een gebroken nek, hooikoorts, cystes in het hoofdje van een ongeboren baby en nog veel meer. Een zuster vertelde ook dat de baby van haar buurvrouw te vroeg werd geboren door zwangerschapsvergiftiging, maar door gebed werd zij gezond geboren. De buurvrouw zag hierin duidelijk de genezende kracht van onze God en hopelijk wordt ze hierdoor tot actie bewogen. Bij onze jaarlijkse badminton competitie hadden we 4 bezoekers en ze waren allemaal verbaasd toen ze ons als een grote familie zagen, de getuigenis van God in ons leven. We besloten die dag met een pannenkoeken avond en de bezoekers zagen meer van ons getuigenis.

Dordrecht

We waren heel blij dat we deze maand getuige konden zijn van het huwelijk van onze zuster Tineke met broeder Jorge. Wat een schitterende bruiloft! We wensen hen een gezegend leven, samen met de Heer. Deze maand werden twee meisjes uit Antwerpen gedoopt. Eén van hen is de vriendin van onze zuster Selina. Het andere meisje is Melanie, de jongere zus van Selina en Gisele, die recent de Heilige Geest had



Creative Bijbelse Pizza Avond ! Tsjechië



... de winnaars!

ontvangen, ze was heel blij dat ze gedoopt werd. Een broeder vertelde dat de kleindochter van een collega de diagnose had gekregen van een zeldzame vorm van kanker. Ze had een heel grote tumor in haar been. Hij sprak tegen zijn collega over God en hij ging voor haar bidden en vasten. Niet lang daarna hoorde hij dat de tumor met twee derde was geslonken. De rest werd door een operatie verwijderd. Ze is nu gezond!



Congratulations, Tineke & Jorge!

We genoten ook van een fantastische dinner night met bezoekers. We hoorden liedjes in veel verschillende talen.

Frankrijk

We waren deze maand gezegend met bezoek van onze broeder en zusters uit Zwitserland. Het was een heel aanmoedigende tijd en we waarden de fellowship en support. De zusters uit Duitsland waren online aanwezig bij die zondag bijeenkomst. Broeders Stephan gaf een gesprek over het verkrijgen van blijdschap in de Heer door te geven en te dienen. Wetenschappelijke studies bij Makaken hebben aangetoond dat degenen die zorgen voor anderen speciale voordelen hebben, zoals het

verminderen van angst en agressiviteit—het zijn niet alleen de ontvangers van de zorg die er voordeel van hebben! In de Heer is het ook zo, als we wederom geboren zijn krijgen we dezelfde capaciteit voor compassie die Jezus had, we krijgen een doel in ons leven door anderen te dienen en dit geeft ons dan weer geluk en vervulling in ons leven. Het is aan ons om te besluiten het te doen. Na dat gesprek deden we een workshop discussie over de praktische manieren waarop we kunnen helpen en dienen in de fellowship. Iedereen kwam met ideeën en het werd duidelijk dat we dat allemaal op verschillende manieren kunnen, of we een kind zijn of een volwassene, een broeder of een zuster, jong in de Heer of al wat langer ...of zelfs of we er zin in hebben of niet.

John. 13: 14—17 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. "



Hongarije

Groeten uit Hongarije, waar twee mensen werden gedoopt en één de Heilige Geest ontving. Nadat ze op straat een uitnodiging had ontvangen, kwam een vrouw binnen en besloot zicht te laten dopen. Ze ontving dezelfde dag de Heilige Geest. Ze had jaren met diverse angsten geleefd, die zijn nu aan het verdwijnen. Een jong meisje dat Geest vervuld is, evenals haar gezinsleden, maar ze wonen ver weg zodat ze zelden naar de bijeenkomsten kunnen, ontving veel zorg en liefde van de zusters die op bezoek kwamen. Daardoor is ze veranderd en ze wilde ook gedoopt worden. Nu is het hele gezin wederom geboren. We gingen veel outreaches en we hadden activiteiten en het Woord werd getrouw gesproken. Bij het toneelstuk van de kinderen, konden gasten horen hoe je je angsten kan overwinnen en een held kan worden voor de Heer. Een van de zusters die meedeed werd de dag ervoor ziek en had geen stem meer. Er werd voor haar gebeden en ze kon haar rol spelen en zingen en daarna met bezoekers praten. We hadden een Bijbel

Browser, waar vragen werden beantwoord uit het Woord van God. 37 broeders en zusters gingen naar het camp in Tsjechië. Een aantal dachten dat het financieel niet ging lukken, maar bleven het proberen en konden toch naar het camp. Met de Heer besloten ze om



De Revival Fellowship in:

twee jonge meisjes, die onverwacht bij hen konden komen wonen i.p.v. na een lange procedure, ook mee te nemen naar het camp! Broeders en zusters baden voor een zuster zodat ze snel haar visum kon krijgen, normaal duurt het 2-4 jaar, zij kreeg het na 3 maanden.

Ierland

Groeten uit Ierland. Tijdens deze maand gingen we door met de kennis gesprekken op vrijdagavond. Ps. Jock gaf een serie gesprekken over de stammen van Israël, waar we allemaal van genoten. *(deze gesprekken zijn beschikbaar op onze Facebook pag.)*. Kijk voor het verslag van het mini camp op blz. 5!

Noord Londen

We gingen voor een heerlijke wandeling naar het heringerichte lokale park. Dit is altijd een fijne activiteit met veel kletsen en plezier. Natuurlijk is een wandeling niet compleet zonder een lekker kopje koffie met cake, buiten in de verrassend warme zon. We genoten ook van twee zaterdag



Op weg naar de outreach

outreaches, als aanvulling op de gewone, goed bezochte dinsdag outreach. We hadden een bijzondere activiteit, georganiseerd door Pastor Jock en Hellen. We bekeken hun verbazingwekkende grafieken die de Bijbel chronologie beslaan. Er was zoveel te leren dat we het alleen maar oppervlakkig konden bekijken, maar het was een mooie avond.

Rotterdam

Deze maand hadden we een avond met tekenen en wonderen en vertelden broeders en zusters over de wonderbare dingen die God in hun leven heeft gedaan sinds ze wederom geboren zijn. We hadden ook een avond met vragen en antwoorden en de week daarna hadden we een sportmiddag samen met Dordrecht. We hadden veel plezier, de deelnemers maar ook de toeschouwers. We hadden een presentatie en ook een dinner night. Het was heel fijn dat de covid regels versoepeld waren en dat we weer een dinner night konden hebben. Er waren 13 gasten en bij de bijeenkomst de volgende dag werd één man gedoopt. We gingen met z'n vijven naar het camp in Tsjechië, waar het thema was: "Leven in de Geest". Veel bemoediging om te waarderen wat we hebben met de Heer en in



Kids' concert, Hongarije



Bible Browser, Hongarije

de Geest te wandelen.

Poole

Groeten uit Poole. De maand oktober was weer een bijzondere tijd van fellowship en van geestelijke groei. We begonnen met een natte, maar leven gevende outreach in een lokaal plaatsje, gevolgd door een informatieve presentatie van ps. Jimmy over Openbaringen 17. We hadden ook een andere presentatie over het huwelijk, waarbij we keken naar huwelijken in de Bijbel, liefde, gearrangeerde en gedwongen huwelijken. Het is interessant om te zien dat 50% van de huwelijken uit liefde tegenwoordig in een scheiding eindigt terwijl dat slechts bij 5% van de gearrangeerde huwelijken zo is. We weten dat we een goede staat van dienst hebben met betrekking tot stabiele huwelijken in de fellowship, mede door de ondersteuning en leiding van de Heer en onze broeders en zusters. We genoten allemaal van een internationale dinner night, waar we gerechten deelden uit Mexico tot Fiji en dit werd gevolgd door een avond met zang en het leren van nieuwe choruses en verschillende spelletjes. Iedereen had zich mooi aangekleed en we hadden een fijne tijd. De meeste van de kinderen uit Poole en diverse volwassenen gingen naar het kid's camp in Kent en kwamen opgebouwd en verfrist terug, klaar voor de lange winter maanden. We eindigden de maand met een dinner night en vragen en antwoorden over Openbaringen, wat iedereen hielp om meer te begrijpen van dit profetische boek. We hadden fantastische Fellowship.

Zwitserland & Duitsland

Groeten uit Zwitserland en Duitsland. We hadden het genoeg om een wat langer weekend bij onze broeders en zusters in Angers door te brengen. We genoten van de fellowship, het delen van getuigenissen, outreaching en het kennis maken met nieuwe broeders en zusters. Het was voor ons allemaal een heel opbouwend weekend en we waar- deren de gastvrijheid waarmee we werden ontvangen. Dankzij de moderne technologie konden de zusters in Duitsland op zondag ook de bijeenkomst in Frankrijk mee kijken. Op zaterdag ontmoeten Szsusa en Stephan zuster Gloria uit Singapore, die een

paar maanden op bezoek is bij haar dochter Sharon in Geneve. Ze deelden geschriften en getuigenissen met Sharon, die niet gedoopt is of Geest vervuld, ze luisterde goed. Op een zaterdag middag hielden we een outreach in Zürich. We weten dat het Woord van God nooit ledig terugkeert. Een getuigenis van Luise: „Ik was onkruid aan het wieden en toen ik weer ophoog wilde komen, voelde ik de pijn door m'n rug trekken, het voelde als een hernia. Op zondag tijdens de bijeenkomst baden we voor genezing. Een week later kon ik bij de orthopedist terecht, maar hij kon niets vinden en schreef me een speciaal verband voor ter ondersteuning van m'n rug. De pijn was verdwenen, prijs de Heer! Luise deelde dit getuigenis ook met haar fysiotherapeut die ze regelmatig ziet.



Na de bijeenkomst in Angers



Met Gloria en Sharon

West Londen

Het was een drukke maand met bezoekers van overzee en enkele van de UK fellowships. We begonnen de maand met vragen en antwoorden, waar ps. Jock in de schijnwerpers werd gezet met veel vragen. De meeste hadden betrekking op de uitdagingen die onze jongeren op hun pad krijgen in deze wereld. Standvastig blijven en een stand maken is de sleutel voor alle kwesties. Ps. Jock en Helens getuigenis en kennis werden door iedereen heel erg gewaardeerd. Ook Edouard, Meg en de kinderen uit Frankrijk waren op bezoek. Meg getuigde hoe dankbaar ze is en het leven waardeert dat God haar heeft gegeven en alle



Rotterdam dinner night

De Revival Fellowship in:



wonderen en zegeningen die daar uit voortkwamen. Edouard zei in zijn gesprek : We kunnen ons niet zowel op de Heer als op de wereld richten, we kunnen niet naar de zon kijken terwijl we om de aarde draaien. We hadden ook fijne fellowship met Bert die op bezoek was en in zijn getuigenis vertelde dat hij zich realiseerde dat hij was genezen van een allergie voor katten, terwijl hij follow up deed bij een mevrouw die ongeveer 15 katten had! Hij had geen symptomen! Deze maand verwelkomden we ook Alyssa Victoria. Een gezonde en mooie dochter van Sarah en Andre. Iets waar we allemaal blij van worden.

Yorkshire

Deze maand zijn er weer een aantal wonderen gebeurd in onze fellowship – een zuster werd tijdens gebed genezen van chronische hoogtevrees; een broeder ging 's avonds naar

bed en geloofde dat God hem die nacht zou genezen en het was zo! Een andere broeder had toenemende pijn in zijn nieren, hij bad ervoor en was de volgende dag genezen! Een vrouw die niet wederom geboren is, had verergerende maagklachten, we baden voor haar in de bijeenkomst en ze heeft laten weten dat ze volledig is genezen. De doctoren kunnen niets meer vinden. Zo nu en dan hebben we een presentatie over de "Staat van de Planeet". Deze keer keken we naar drie dingen waar



de wereld mee worstelt en die alleen hersteld zullen worden bij de wederkomst van de Heer – 1. De klimaat crisis.
2. De twisten over Israël en Jerusalem.
3. De dreiging van Rusland.
We keken naar "Het lot van Tyrus" – een heel duidelijke profetie, hoe de eens grote stadsstaat Tyrus tot verval en verlatenheid kwam om nooit meer tot z'n vroegere glorie terug te keren.

We zijn ook begonnen om maandelijks een huisbijeenkomst te houden, de eerste hebben we in Sleaford gehouden. Een van onze gezinnen woont daar (ongeveer anderhalf uur rijden) ze komen iedere zondag naar de bijeenkomst, we hebben besloten om hen wat ondersteuning te geven. Een aantal van ons ging er ook heen op een zaterdag middag, we hebben wat doorknocking gedaan, gevolgd door een bijeenkomst met als resultaat: een bezoeker in de bijeenkomst!

Herfst wandeling Yorkshire



Getuigenissen



Ik ben wederom geboren uit water en Geest, zoals de Bijbel zegt in augustus 2001. ik werd gedoopt door volledige onderdompeling en ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen.

Vanaf dat moment veranderde mijn leven. Ik begon te ervaren wat in Gods Woord staat beschreven en wist dat God de waarheid is. Hij had mijn ogen geopend voor Zijn waarheid. God is duidelijk

zichtbaar in mijn leven, door de Heilige Geest. Ik was als kind besprenkeld in de RK kerk en groeide op met het idee dat God bestaat. Ik geloofde dat Jezus de zoon van God is en dat Hij voor mijn zonden was gestorven, maar ik had geen bewijs dat Hij werkelijk in mijn leven was. Ik begreep dat er meer moest zijn, maar had geen antwoorden. Ik was onzeker over mezelf en was niet tevreden met mijn leven. Ik had geen doel in mijn leven en dacht dat het leven bestond uit een goede relatie hebben en een huis enz. dus ging ik hiernaar opzoek. Toen ik dat gevonden had realiseerde ik me dat het nog steeds geen vervulling gaf. Ik ging op zoek naar God en niet lang daarna hoorde ik het evangelie. Ik ben blij dat ik een kind van God ben en dat ik Zijn liefde ervaar door mijn broeders en zusters. Het is een voorrecht om het evangelie ook aan anderen te vertellen en Gods zegeningen in mijn leven te ervaren. Ik ben dankbaar voor de Heilige Geest en hoop dat er nog veel mensen tot de Heer zullen komen.

Aikie, Dordrecht, (nu in Antwerpen)



Blessing (links) met Mari

Ik kwam in het voorjaar bij deze fellowship nadat ik zuster Mari in de bus ontmoette. Sinds ik in 2019 naar Angers was gekomen, had ik nog geen gemeente gevonden. Ik ging gewoon naar de katholieke kerk. Mari vertelde me over de Revival fellowship en ik ging naar een zondag bijeenkomst. Ik hoorde over de doop en de Heilige Geest ontvangen. Ik

was al gedoopt in Nigeria, maar ik besloot dat ik in de fellowship gedoopt wilde worden en de Heilige Geest ontvangen. Ik werd op 7 februari 2021 gedoopt. Daarna ontving ik de Heilige Geest en sprak in tongen. Ik was heel blij. Daarvoor voelde ik me zwak als ik wilde bidden. Ik kon niet bidden, vooral 's avonds niet. Maar met de Heilige Geest kan ik bidden wanneer ik wil. Spoedig daarna ontdekte ik dat ik een operatie moest hebben en er waren ook gezondheidsproblemen bij mijn familie in Nigeria. Ik voelde daardoor de stress, maar ik vroeg de fellowship om me te ondersteunen in gebed. Iedereen bad mee en glorie aan God, alles is nu in orde. De Heer heeft me recent gezegend met een baan, na meer dan een jaar zonder werk. Ik had aan het begin van het jaar een sollicitatie gesprek, maar omdat ik geopereerd moest worden, wilde de werkgever me niet aannemen totdat ik volledig hersteld was. Ik dacht dat ik die kans zou missen, want het herstel duurde 2 maanden. De broeders en zusters moedigden me aan en zeiden dat als de baan voor mij was bedoeld ik die ook zou krijgen. Ik heb me daaraan vast gehouden en ervoor gebeden en vergat zelfs voor andere banen te solliciteren. Toen ik weer beter was, was m'n werk vergunning verlopen. Toen ik eindelijk mijn documenten had vernieuwd moest ik opnieuw solliciteren. Ik solliciteerde 3 of 4 keer voor dezelfde baan. Ik wachtte gewoon op het telefoontje en verwachtte dat de Heer het zou zegenen. Aan het begin van oktober belden ze me om te zeggen dat ik kon komen om mijn contract te tekenen. Dank u wel Heer.

Blessing, France