

# Revival News



## Europees Maand Verslag

Oktober 2019



Er waren deze maand herfst camps in Ierland en Tsjechië en er was een kidscamp in Engeland. De thema's van de herfst camps waren "Helemaal Nieuw" en "Door de Genade van God", beide camps werden goed bezocht door broeders en zusters van dichtbij en verder weg. Het Kids camp werd in Kent gehouden, met vriendelijke competitie tussen de teams Alfa en Omega. Lees meer in dit verslag!  
*Links boven: Tsjechië, Boven: Kids Camp*  
*Links: Ierland*

### Coming up, looking ahead:

- Winter Camp Holland:**  
Dec 25/19—Jan 1 /20  
Contact: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl
- Winter Camp UK:**  
Dec 25/19—Jan 1 /20  
Contact: itsthefinneys@gmail.com
- Spring Camp Hungary 2020**  
April 9—13
- European Convention Rotterdam NL**  
May 21—23
- UK Convention London**  
May 29 — 31
- Summer Camp NL** July 25—Aug 1
- Summer Camp UK** Aug 8—15
- Surinam Camp** Sept 18—23
- Irish Camp** Oct 21—25
- Czech Camp** Oct 28—Nov 1

### Server News, October 2019

All the talks, songs and other items from the recent autumn camps are now added to the re-acts server for download. Lots of other stuff is also available from our own server here in Holland. For login details or other info, e-mail me at: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl).



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:  
 Pastor Pieter Visser  
 Kromhout 95  
 3311RE Dordrecht  
 The Netherlands  
 Telephone: +31 78 6146173  
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
 E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
 Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

We hebben misschien wel eens gehoord dat mensen zeggen: “We zijn gered door genade en niet door werken”.

Vaak hoor je dit soort kritiek over mensen die actief (en in hun ogen te veel) bezig zijn voor de Heer en voor de fellowship. Nou, het is wel duidelijk dat we deze manier van denken niet zien in de gelijkenis van Jezus.

*Matt. 20:1 Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard.*

*2 En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.*

*3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij ook anderen ledigstaande op de markt.*

*4 En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard en zo wat recht is zal ik u geven. En zij gingen.*

*5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.*

*6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen: Wat staat gij hier de hele dag ledig?*

*7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard en zo wat recht is, zult gij ontvangen.*

*8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot den rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.*

*9 En als zij kwamen die te elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.*

*14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u.*

*15 Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben?*

*16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.*

Dus... **Efz. 2:8 Want uit genade zijn wij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave;**

Jaren geleden getuigden we tegen de zus van een dominee van de Uniting Church. Ze kwam, werd gedoopt en ontving de Heilige Geest, met het bewijs van spreken in tongen. (De mogelijkheid om in de Geest te bidden, Joh. 4:24).

Toen we enkele dagen later weer contact hadden met haar, had ze met haar broer,



de dominee gesproken en hij had haar ervan overtuigd dat dit allemaal niet nodig was “want we zijn gered door genade”, (waarschijnlijk geloofde hij dat dopen en spreken in tongen “werken” zijn). Zijn conclusie was, dat gered zijn door genade betekent **niet te hoeven te doen**, alleen geloven en leven in een soort totale passiviteit.

Dit is een grote misvatting van wat de Bijbel werkelijk leert. Het zorgt voor passieve mensen en zelfs geest vervulde mensen kunnen in een staat van passiviteit komen die er voor zorgt dat de Revival dood bloedt. Dus wat bedoelde de evangelist toen hij dit schreef? Het woord “genade” komt van het Latijnse woord “Gratia” – wat betekent “gunst” ontvangen van - of geven aan een ander persoon.

In het Nederlands wordt het woord “gratis” gebruikt in de betekenis van iets geven of ontvangen zonder dat daar betaling voor nodig is. In winkels trekt het woord “gratis” veel mensen naar binnen. Nu we deze gratis gift hebben ontvangen, is het aan de ontvanger om het te **gebruiken** zoals hij/zij denkt dat goed is en om het te onderhouden zodat het goed blijft werken.

Werken in de wijngaard!

**Efz. 2:9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.**

Dus, welke werken doen er geen goed? De apostel Paulus vroeg aan de Galaten:

**Gal. 3:2 Dit alleen wil ik van u leren: Hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?**

Nu wordt duidelijk dat het woord “werken” refereert aan het proberen om de verlossing te verkrijgen door werken, dat is, de WERKEN VAN DE WET en dat is niet mogelijk.

*Gal. 3:5 Die u dan de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit*

*de werken der wet of uit de prediking des geloofs?*

*Gal. 3:10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen.*

*Gal. 2:21 Ik doe de genade Gods niet teniet; want indien de rechtvaardige door de wet is, zo is Christus dan vergeefs gestorven.*

*Gal. 5:4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.*

We zien dat Paulus hier spreekt tegen mensen die de wet willen houden, zoals gedaan werd door de religieuze Joden, de vele geboden zoals dat gepraktiseerd werd door de Farizeeën en Schriftgeleerden. Simpel gezegd, niemand kon de verlossing verdienen door deze wetten te houden. (Gal 2:16)

Verlossing werd alleen mogelijk door wederom geboren te worden EN DAT was de demonstratie van Gods genade.

(Rom. 5:8)

**Ps. Piet Visser.**



## Gehoord van het platform

- Verandering gaat over vooruit gaan.
- Onze bestemming is groter dan onze storm.
- Wat God zegt is genoeg.
- Maak gebruik van wat je hebt.
- Ook een huis dat gedeeltelijk op zand is gebouwd zal omvallen.
- Bid voor anderen, maar bid ook voor je persoonlijke groei.
- Wat je gisteren hebt gedaan zal je niet redden of veroordelen; het gaat erom wat je op het eind doet.
- We spelen allemaal een belangrijke rol in elkaars leven.
- Vergeef — God zal hetzelfde voor jou doen.
- We leven niet van het werk van anderen, natuurlijk of geestelijk.
- Als je stopt met doen, stoppen ook de overwinningen.

# Revival in Europa

Dopen in Oktober: 1 in Engeland, 3 in Nederland



Holly (left), Medway UK



Michat, Rotterdam NL



Juliette, Almere



Tamas, Almere

## Verslag uit Suriname



Aan het begin van de maand bezochten we onze nieuwe zuster Sijfra voor follow-up. Tijdens die follow-up hadden we de gelegenheid om het evangelie ook aan een aantal familie leden te vertellen. Haar zus en tante besloten voor de Heilige Geest te bidden en nadat ze Die hadden ontvangen, wilden ze ook gedoopt worden. Het duurde bijna twee uur om het doopbad te vullen, maar ze wachtten en wilden graag gedoopt worden.

Sergio werd ook gedoopt. Sergio ontving de Heilige Geest in de zondag bijeenkomst en werd dezelfde dag gedoopt.

We probeerden deze maand ook een bijeenkomst te houden in Four Children. We hadden de dag ervoor de broeders en zusters daar bezocht en hen aangeemoedigd om naar de bijeenkomst te komen.

Toen we echter de volgende dag (zondag) arriveerden, had iedereen weer afgezegd. We waren teleurgesteld, maar we hadden onderweg opbouwende en fijne fellowship gehad.

**Broeder Guillaume, Suriname**



# Camp in Tsjechië

Het camp in Tsjechië was weer fantastisch dit jaar. 120 broeders en zusters waren samen om te groeien en een goede tijd te hebben. Ze hoorden gesprekken over het thema "Door de genade van God". Er waren bezoekers uit Australië, Engeland, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Hongarije, Oekraïne en natuurlijk de lokale Tsjechische Fellowship. Het camp begon met een voor-campse outreach in een plaatsje in de buurt. We zongen choruses en nodigden de mensen uit voor de presentatie over de schepping die de volgende dag op het camp werd gegeven. Een echtpaar kreeg een uitnodiging, kwam naar de presentatie en bleef daarna nog voor een gedachtenwisseling. We deden allemaal ons best een goed getuigenis te zijn op de nieuwe, prachtige campsite. Enkele van de medewerkers kwamen luisteren naar een bijeenkomst. De campsite was in de bergen gelegen, veel broeders en zusters maakten van de gelegenheid gebruik voor een wandeling, getuigenissen delen en worstjes op het vuur!

De gesprekken daagden ons uit om weer na te denken over genade en om daar ook aan te denken als we tegen mensen spreken. Laat je waardering zien aan God!

## Gehoord van het Tsjechische Camp platform:

- Als je meer gevers dan nemers hebt, krijg je revival!
- Zelfs je eigen vermogen om goed te doen is van God.
- Emoties zullen begrip in de war sturen.
- Het resultaat van genade is waardering - wat kan ik doen ?
- Jouw oplossing voor alles in je leven is, probeer de grootheid van God te begrijpen!
- Probeer niet het goede te doen voor de beloning die het geeft - het goede doen is de beloning.
- De genade is niet voor jezelf. Je hebt het ontvangen om aan anderen door te geven!
- Geluk kan niet het doel zijn - het is het resultaat van iets goed doen.
- Bid niet voor het resultaat, maar bid voor wat je het resultaat gaat geven!
- Zoek naar gereedschap dat je in staat stelt anderen te helpen en revival mogelijk te maken.
- Als je niet mee doet, breng je je redding in gevaar!
- Reageer op een manier die God blij maakt.
- Een bemoedigd kijkt naar wat zijn/haar eigen waarne-  
ming ondersteunt.



## Ierland Camp

Ons herfst camp was van woensdag 23 tot zondag 27 oktober in het mooie Wicklow. We huurden 6 vakantie huizen voor ongeveer 42 broeders en zusters uit: Ierland, Engeland, Nederland en Hongarije. Ons camp thema was: "Brand New" ("Helemaal nieuw") Gedurende deze week hoorden we heel opbouwende gesprekken, oprechte getuigenissen, liederen en ook wat skits.

Alle getuigenissen, gesprekken en items zijn beschikbaar op [www.revivalmeeting.org](http://www.revivalmeeting.org).

Tijdens de vrije tijd hadden we volop tijd voor meer fellowship in de comfortabele vakantie huisjes of om de mooie omgeving te verkennen of naar een dorpje in de omgeving te rijden. We hadden zelfs een schilder middag. Het was een relaxte tijd voor iedereen. Het camp begon dit jaar heel anders, want we ontvingen het nieuws dat onze broeder Barry was overleden op de dag dat het camp begon. Barry had gedurende de laatste 4/5 jaar kanker. De begrafenis vond plaats op zaterdag in Newry in Noord Ierland. We gingen er met 20 broeders en zusters naar toe. Broeder Anthony leidde de dienst, het ging allemaal heel goed, de Heer heeft de hele dag gezegd! We ontmoetten Barry's familie en ze waren ontroerd door de ondersteuning. Prijs de Heer. Tot slot willen we iedereen bedanken die de moeite nam om te komen en ons camp te ondersteunen. Het was om meerdere redenen een gedenkwaardig camp.



## Broeder Barry (Dublin) overleed op 23 oktober. Zijn getuigenis ....



Barry groeide op in Noord Ierland als een katholiek. (Hij was er één van een tweeling.) Hij studeerde voor leraar en één van zijn onderwerpen was theologie en hij gaf, behalve andere onderwerpen, ook les over religie. Maar eigenlijk geloofde hij niet wat hij leerde en hij was erg teleurgesteld. Hij zocht vele jaren op vele alternatieve plaatsen naar de waarheid. In 1993 hoorde hij eindelijk de waarheid in Noord Ierland en werd wederom geboren. Eén van de grootste overwinningen die hij had te behalen, was zijn rookverslaving, want hij was het grootste deel van zijn leven een zware roker geweest. Op een dag bad hij heel serieus en vertrouwde op het geschrift in Markus 11:23: "Want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt." Hij was meteen genezen van zijn verslaving. Een aantal jaren geleden verhuisde hij naar Dublin om dichterbij de fellowship te zijn en bouwde hier een nieuw leven op. We hebben veel goede herinneringen Barry, we zullen hem missen.

# De Revival Fellowship in:

## Almere

Deze maand werden er twee mensen wederom geboren! We danken God voor Zijn genade en geduld in deze laatste dagen! We begonnen de maand met een avond van vragen en antwoorden. In groepjes doken we in onze Bijbels en vonden de antwoorden op verschillende vragen, het was fijn en heel inspirerend. Anthony en Shanisa kwamen weer terug na hun huwelijk in Suriname en we vierden dat hier nog eens tijdens een dinner night.

Dit was ook een mooie gelegenheid voor bezoekers om te horen hoe God in hun leven werkt. We vertelden getuigenissen en deden items, waardoor mensen kunnen zien dat we niet religieus zijn maar heel serieus met het woord van God. Daarom was het thema van deze avond: "Ervaar de kracht van God."

Een andere avond gaf Ps. René een presentatie over de laatste dagen, daardoor realiseren we ons dat we heel dicht bij de wederkomst van Jezus zijn!

Bij onze jaarlijkse badminton competitie was er ook een bezoeker. We zagen in de wedstrijd dat velen graag de cup wilden winnen, maar ze werden uiteindelijk gewonnen door Arno en Niké. We zouden willen dat mensen net zo hard zochten om gered te worden, zoals ze vechten voor een aardse prijs! :-) Daarna genoten we van pannenkoeken en een presentatie over het spreken in tongen.

## Dordrecht

We begonnen de maand met gezamenlijk openen van onze Bijbels om de antwoorden te vinden, op de avond van V&A. Wat inspiratie van de avond met korte gesprekken:

- Als we met de Heer wandelen, kunnen we iets veel groters ervaren dan geluk: tevredenheid. We kunnen tevreden zijn ondanks onze omstandigheden.

- Laten we ons verblijden omdat we God kennen en begrijpen, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de Heere. (Jer. 9:23-24).



Almere badminton kampioenen!



Klusdag Dordrecht

- Vertrouw geheel op je geestelijke natuur (de Heilige Geest) en niet op je natuurlijke verstand (Spr. 3:5-6).

Aan het eind van de maand gingen een aantal broeders en zusters naar de camps in Ierland of Tsjechië. Fijn om te horen over de opbouwende tijd die ze hebben gehad. Een zuster vertelde in haar getuigenis wat zij had geleerd op het camp. Ze had veel geleerd van een gesprek over de barmhartige Samaritaan. Hij veroordeelde de persoon die hulp nodig had niet, of vroeg niet hoe hij in deze situatie was beland. Hij hielp gewoon. Het moedigde haar aan om ook zo te zijn. We hoeven niet alles te weten, we moeten een dienende mentaliteit hebben en anderen eenvoudig weer op weg helpen. De laatste zaterdag van de maand hadden we een gezellige avond met bord spelletjes, pannenkoeken en een film over Gods schepping.

## Frankrijk

We werden deze maand verblijd met bezoekende broeders en zusters uit de UK en uit Nieuw Zeeland en we hadden ook een heel opbouwende skype meeting met Zwitserland. Het was heel fijn om in beide assemblies nieuwe gezichten te zien. Ook een nieuwe aanwinst is de dochter van Edouard & Meg, Calista, ze woonde haar eerste zondag bijeenkomst bij. Spoedig krijgt ze gezelschap van de zoon van Pretty & Brigh. Let op het volgende maandverslag! Zuster Pretty vertelde van de wonderen die

God gedaan heeft, sinds zij en Bright gedoopt zijn vorige maand en nu deel zijn van Zijn familie. Voordat ze uitgenodigd werden voor een bijeenkomst hadden ze geen plaats om te wonen, ze waren de laatste jaren al een paar keer naar een ander land verhuisd en verwachtten nu hun eerste kind, zonder dat ze wisten waar ze 's nachts zouden slapen. Nadat zij wederom geboren waren heeft de fellowship dichtbij en ver weg voor de situatie gebeden.

Pretty moest een poosje in het ziekenhuis worden ogenomen, vanwege haar gezondheid, het zag er niet zo positief uit, maar God had een plan! Het gaat goed met haar en met de baby, maar gezien de omstandigheden regelde het ziekenhuis een appartementje voor het gezin. Nu hebben ze een plek om te wonen en alles wat ze nodig hebben voor de baby. Bright merkte op dat het weer goed was gebleven totdat ze het appartement hadden, daarna werd het koud en ging het regenen.

Prijs de Heer voor Zijn liefdevolle zorg! .

## Hongarije

4 mensen werden wederom geboren deze maand. We begonnen met een programma voor de jongere generatie, gevolgd door een Bijbelstudie. We hadden een outreach in Budapest en ook een avond met getuigenissen. De jongeren zetten een programma in elkaar, waarbij 4 onderwerpen aan het publiek werden gepresenteerd: emoties, teamwork, geld en klimaatsverandering, in



Angers, Frankrijk



Hongarije

# De Revival Fellowship in:



Tteams van het UK kids camp

harmonie met God. De wereld van vandaag verdraaid alles, maar God maakt deze onderwerpen eenvoudig te begrijpen. We besloten de maand met een camp in Tsjechië, waar ongeveer 50 broeders en zusters naar toe gingen. Het thema was: Door de genade van God. Een aantal mensen kwam binnenlopen en bad voor de Heilige Geest. Het was druk in de bidkamer, want we openden de Bijbel en baden met hen om de Heilige Geest te ontvangen. Twee personen ontvingen en we zijn met hen in contact om ook gedoopt te worden. Een zuster woonde in het buitenland en kwam terug en heeft besloten in Hongarije te blijven en hier het werk van de Heer te doen. Ze is geestelijk heel erg gezegend door de beslissing en ook heeft ze nu een baan waar ze heel dankbaar voor is. Een zuster is de Heer heel dankbaar dat ze hoe dan ook, het geld bij elkaar kreeg om naar het Ierland camp te gaan en daar de broeders en zusters te ondersteunen. Een andere zuster, nog niet zo lang in de Heer, kon naar het camp in Tsjechië gaan nadat haar leefomstandigheden veranderden. Ze heeft ervan genoten en kan nu ook regelmatig de bijeenkomsten bijwonen.

## Medway

Velen gingen naar het camp in Ierland of Tsjechië en ook een flink aantal ging naar het kids camp dat hier in Kent werd gehouden. Dat is ongeveer een uur rijden richting kust, dus we denken dat als je goed luisterde, je kon horen hoe ze zich vermaakten. Onze kinderen hebben een fantastisch leven in de Heer. We hadden een muziek avond met heel gevarieerde liederen en gedichten, een paar bezoekers en een doop. Aan het eind van de maand doopten we een mevrouw, genaamd Holly, ze heeft daarna ook de Heilige Geest ontvangen. We gaan door met onze serie op de vrijdagavond over het boek Openbaringen.

In oktober kwamen tot hoofdstuk 11. Het is mogelijk dat het 1000 jarig rijk met Jezus Christus is aangebroken voor we aan het eind zijn gekomen. Het zijn heel fijne avonden met goed eten en fellowship, dus we hebben geen haast.

## Poole, UK

We begonnen de maand met een avond van vragen en antwoorden, wat ons allemaal weer de gelegenheid gaf om de Bijbel wat dieper te bestuderen en iets nieuws te leren. Er is altijd iets boeiends te leren of iets wat duidelijk wordt. We gingen met een aantal broeders en zusters naar het kidscamp en een aantal naar Tsjechië camp. Ze kwamen allemaal met mooie verhalen terug. Een van de broeders zei dat je op camps altijd gevoed wordt. Je hoort veel getuigenissen, gesprekken en je ontmoet broeders of zusters met een heel andere achtergrond, maar die hetzelfde evangelie te horen kregen. Hoe bevoorrecht zijn wij! Onze outreach in de buurt wordt altijd goed bezocht en er blijven bezoekers in de bijeenkomsten komen. We hoorden een getuigenis van een zuster, waarin ze vertelde dat ze deze maand twee keer 's morgens vroeg een heel erge pijn in haar rechter zij had gehad. De Heer heeft de situatie veranderd en na de tweede keer heeft ze geen pijn meer gehad. We hadden een presentatie met als thema: "De eerste 6 trompetten" in Openbaringen. We zagen in de geschiedenis dat dit is vervuld tijdens het Romeinse Rijk. Het is goed te zien hoe alles past! Onze vroege herfst wandeling door het bos in Branksome, was koud en nat, maar we hadden allemaal goede fellowship!

## Rotterdam

Omdat er een aantal genezingen nodig zijn in de gemeente, hebben we ijverig voor elkaar gebeden.

*Jakobus 5:16 Belijdt elkander de misdaden en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.*

Een zuster ging door omstandigheden door een moeilijke tijd. Op een moment dat ze het heel moeilijk had kreeg ze een telefoontje van een andere zuster, die haar geestelijk kon opbeuren, waardoor het voor haar mogelijk werd om haar probleem te overwinnen. We zijn echt één in de Geest van de Heer. We leerden ook over Gods genade. Genade is een geweldige gift van God aan ons; het is het waard om daar goed naar te kijken! Dan zie je dat bijna alle brieven in het Nieuwe Testament afsluiten met de schrijver die aan de lezer Gods genade aanbiedt: *De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. (Fil. 4:23).*



Zwitserland-Frankrijk skype meeting

## Zwitserland

We hadden enkele bezoekers van een pinkstergemeente en van de last-reformation in onze bijeenkomst. Het was zo duidelijk dat wij het voorrecht

# De Revival Fellowship in:

hebben dat wij de waarheid kennen en bezig te zijn met het woord van God. Anderen kunnen dan wel denken dat ze hetzelfde doen als wij, maar het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat God vraagt.

We hadden een skype meeting met de broeders en zusters in Frankrijk. Zoals altijd genoten we van de gezamenlijke bijeenkomst, deelden getuigenissen, choruses en gesprekken. Beide gesprekken gingen over de wederkomst van de



Sarah, André & JJ, West-Londen

Heer en dat we misschien niet zoveel tijd meer over hebben. Wees vandaag voorbereid! Pries de Heer dat we door de techniek de mogelijkheid hebben om met broeders en zusters van ver weg in contact te zijn. Nadat we bezig waren met bezoekers en nieuwe mensen, hoorden we een gesprek over "Waarom we bijeenkomsten houden op de manier zoals we doen". Alles wat we doen kan je lezen in 1 Korinthe 14, ieder aspect van de bijeenkomst is belangrijk en dient een doel en als Gods kinderen doen wij het precies zoals Hij ons onderwijst om het te doen. We hoorden ook een gesprek over afscheiding en het belang om apart te staan van deze wereld en ook van mensen in deze wereld. We zijn hier om het evangelie te vertellen aan de verloren schapen zoals genoemd in Luk. 15:4. We hebben een belangrijke boodschap om uit te dragen, wij moeten de wereld beïnvloeden en niet de wereld ons laten beïnvloeden.

## West Londen

We verwelkomden een nieuw lid van onze fellowship: Josiah Joshua Vaughan-

Jordan, pasgeboren zoon van Sarah en Andre. We zijn er allemaal blij mee.

Zuster Brooke getuigde van wat God in haar leven heeft gedaan: ze heeft 2 kinderen gekregen, hoewel haar was verteld dat dat niet kon. Brooke heeft MS maar het feit dat ze hier vandaag kan staan en haar getuigenis kan delen, terwijl haar conditie 3 jaar geleden zo ernstig was, is iets waar ze heel dankbaar voor is. Ze is ook heel dankbaar voor het goede en stabiele gezinsleven dat ze heeft, dat van haarzelf als kind was heel chaotisch. Ze weet dat we meer te verwachten hebben en kijkt uit naar de wederkomst van Jezus. Onze zuster Hanan van 11, vertelde hoe dankbaar ze was toen ze de Heilige Geest ontving. Al heel snel vond ze het gewoon, maar toen ze het weer echt ging gebruiken, volgden de wonderen! We hadden een heel uitdagende en inspirerende workshop, waar we een paar leerzame onderwerpen bespraken: hulpmiddelen om kinderen op te voeden en ons begrip van genade. Iedereen kreeg de kans om hier iets over te zeggen en we keken in Gods woord voor duidelijkheid hierover.

## Getuigenissen

Hallo broeders en zusters!

Ik ben Gideon en ik ben nu 16 jaar wederom geboren. Toen ik nog jong was verloor ik mijn moeder, dat was heel moeilijk. Om met mijn emoties om te kunnen omgaan luisterde ik naar heavy metal en leefde een leven wat daarbij paste. Ik was leadzanger in een paar metal bands.

Toen ik in de twintig was, begon ik te denken over het mogelijke bestaan van God. Na vele jaren bidden, lezen en zoeken vond ik eindelijk God in de Revival Fellowship en mijn leven veranderde volkomen. Ik hoefde en wilde mijn leven niet langer leven zoals ik deed voor ik de Heer vond. Nu kan ik God eren met echte muziek. Ik ervaar dagelijks wat een grote steun God voor mij is. Ik heb nu zelf een gezin van God ontvangen, dat is niet altijd makkelijk, maar met God is er altijd een oplossing!

De laatste paar jaar heb ik verschillende banen gehad, maar God zorgde ook financieel altijd voor ons. Pas heb ik de kracht van het gebed weer herontdekt, wat betreft het geestelijk leven in plaats van natuurlijk. Ik ben heel dankbaar dat God mij mijn zonden heeft vergeven en mij een nieuw persoon heeft gemaakt, om Hem te dienen!

**Gideon, Dordrecht**



In 2000 ben ik geboren uit water en Geest. Dat gebeurde nadat ik, hard op, de vraag stelde waar ik al lange tijd mee zat. Niet wetende dat er een antwoord zou zijn. Een nieuwe buurvrouw kwam langs en vertelde mij het evangelie. Het klonk goed, maar ik reageerde er niet meteen op. Nadat er met mij was gebeden en ik was genezen van diabetes en voetschimmel ging ik mee. De bijeenkomst was teveel voor mij. In die tijd leed ik aan borderline persoonlijkheid stoornis, diverse pijnen en depressie. Vaak dacht ik eraan om een eind aan mijn leven te maken, want ik kon geen zinvol leven leiden. In veel situaties was ik bang, speciaal met groepen mensen. Meteen na de bijeenkomst baden we voor de Heilige Geest. Ik was zo blij dat ik het ontving, want ik had al eerder in tongen gesproken en toen dacht ik dat ik gek was. Daarna werd ik gedoopt, want ik kon zien dat dat ook nodig was. Door de kracht van de

Heer is er heel veel veranderd. Ik werd vervuld met liefde, geluk, vrede en begrip van Gods plan. Ik weet dat mensen in de wereld ook kinderen hebben, maar door mijn ziekte kon ik geen kinderen van mezelf groot brengen. Nu kan ik dat wel. Mijn leven is gevuld met fellowship, het evangelie verkondigen en allerlei dingen doen voor de Heer.

De Heer is mijn leven en mijn leven is de Heer.

**Yvette, Dordrecht**