

# Revival News



## Europees Maand Verslag

September 2019



In de maand september werden twee jaarlijkse evenementen weer van harte ondersteund door broeders en zusters uit Europa : Het camp in Suriname en het outreach weekend in Frankrijk.

Twee heel verschillende locaties, maar met hetzelfde resultaat.

Mensen werden wederom geboren en de broeders en zusters werden aangemoedigd door samen bezig te zijn met het werk van de Heer en meer te leren over Zijn plan.

Meer informatie in dit verslag!

*Boven: Suriname*

*Rechts: Frankrijk*



### Server News, September 2019

All the talks, songs and other items from the Summer camps are now added to the re-acts server for download.

Lots of other stuff is also available from our own server here in Holland.

For login details or other info, e-mail me at: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl).

Ps Piet Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:

Pastor Pieter Visser

Kromhout 95

3311RE Dordrecht

The Netherlands

Telephone: +31 78 6146173

Mobile: +31 (0)6 22 808 977

E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)

Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Coming up:

**Ireland Camp: October 23—27**

Contact: [anthony.rachaelb@gmail.com](mailto:anthony.rachaelb@gmail.com)

**Czech Camp: October 25—29**

Contact: [l.stribrna@seznam.cz](mailto:l.stribrna@seznam.cz)

**Winter Camp Holland: Dec 25/19—Jan 1 /20**

Contact: [paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl](mailto:paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl)

**Winter Camp UK: Dec 25/19—Jan 1 /20**

Contact: [itsthefinneys@gmail.com](mailto:itsthefinneys@gmail.com)

## Wonderen

Er is een waardevolle les te leren uit het boek Job. Studies laten dit zien.

Quote:

*"Het boek Job is een boek in het Ketuvim ("Geschriften") gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel en het is het eerste poëtische boek in het oude testament van de Christelijke Bijbel".*

Ook in de Islam wordt Job genoemd, quote:

*"Job (Arabisch Ayyub) is één van de 25 profeten die bij naam worden genoemd in de koran, waar hij wordt geprezen als een standvastig en integer aanbidder. (K.38:44). Dit verhaal geeft dezelfde beschrijving als in de Bijbel, maar zijn drie vrienden zijn vervangen door zijn broers en zijn vrouw staat naast hem".*

Dus wat is de principiële les die God ons wil leren? Het verhaal begint ...

*Job 1:1 Er was een man in het land van Uz, zijn naam was Job en dezelve man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad.*

*2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren.*

En dan slaat het noodlot toe:

Sabeeërs en Chaldeeën (v15-17) vallen binnen en vernietigen en stelen. Een onweersstorm doodt zijn schapen en dienaren. Dan verwoest een grote storm het huis van zijn oudste zoon met al zijn kinderen erin. In hoofdstuk twee wordt het nog erger. De illustratie hieronder zegt genoeg.



In de 36 volgende hoofdstukken volgen heel veel discussies met goedbedoelende vrienden.

We kunnen onszelf een paar vragen stellen:

- 1 Waarom waren er zoveel discussies? Uit wat we lezen blijkt duidelijk dat de focus van al die discussies lag op **waarom** dit allemaal was gebeurd en **wie** de schuldige is. De reden dat de focus hierop ligt is, denk ik, te vinden in *Job 1:21*

*En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. : de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen; geloofd zij de naam van de Heer.*

Wat studie van deze woorden laat zien dat dit een twijfelachtige conclusie is, omdat ...

*Job 1: 12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft is in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht de HEEREN.*

Dus satan deed deze dingen, niet God! Vanaf hoofdstuk 38 zien we dat God met Job spreekt. Hij probeert niet Jobs denkwijze recht te zetten, Hij refereert niet aan de vorige hoofdstukken of aan de discussies die Job had met zijn vrienden, God leidt Job alleen maar om naar Zijn schepping te kijken.

- 2 Heeft één van deze discussies de toestand beter gemaakt?

**Nee, dat hebben ze niet!**

Wat betekent dit voor ons vandaag? Als het noodlot toeslaat kunnen we naar de problemen kijken en zelfs teleurgesteld zijn dat Gods kracht ons schijnt te hebben verlaten. Of... we kunnen eenvoudig naar de natuur kijken, zoals God Job aanmoedigde om te doen en

proberen om de grootheid van God te begrijpen.

Deze God is nu onze Vader, die dit alles heeft gemaakt!

Hoe groot maakt dat Hem?

De apostel Paulus schrijft:

*Rom 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.*

*27 En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.*

**28 En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.**

Dus, onze tegenspoed wordt in perspectief gezet. Dit is onze God en alles waar we doorheen gaan, is weer een stapsteen in de onvermijdelijke cirkel van overwinnen.



Ps Piet Visser.

## Gehoord van het platform

- Draag vandaag niet meer de last van gisteren.
- Je kan de golven niet controleren, maar je kan wel leren surfen.
- Verlies nooit je vertrouwen in God, als je dat doet, verlies je alles.
- Trots is zelf aanbidding. Je kan niet tegelijk jezelf en God aanbidden.
- Lach af en toe eens om jezelf.
- Echte, drastische verandering kan alleen ontstaan vanuit het hart.
- Wacht niet met God te zoeken tot er problemen ontstaan.
- In Gods wegen wandelen is een dagelijkse keuze.
- Je zonden zullen je vreugde wegnemen.
- God weet alles!
- Leer van je fouten!

# Revival in Europa

Dopen in september: 5 in Nederland, 3 in Hongarije, 2 in de UK, 2 in Frankrijk, 2 in Zwitserland



Jermaine, Almere



Adeshola, Almere



Edgar, Rotterdam



Jilles, Rotterdam



Ashvin (rechts), Medway



Erica, Zwitserland



Walter, Zwitserland



Attila, Hongarije



Mari, Hongarije



Tibor, Hongarije



Pretty, Frankrijk



Bright, Frankrijk

## Verslag uit Suriname

De dag na het camp bezochten we een zuster en haar vriend, hij wilde ook het ware evangelie horen. Nadat we hem het evangelie hadden verteld, baden we voor de Heilige Geest die hij ook ontving. Hij is diezelfde dag gedoopt. We gingen ook terug naar "Vier Kinderen" in Para, waar we het camp hadden, voor follow-up voor de mensen die op het camp gedoopt waren. We hielden ook een door-knock en veel mensen hoorden het evangelie en een paar mensen baden voor de Heilige Geest. Eén persoon die de Heilige Geest ontving werd meteen gedoopt. We houden ook bijeenkomsten in plaatsen buiten Paramaribo, want voor en tijdens het camp zijn er een aantal mensen gedoopt die buiten de hoofdstad wonen. We vragen onze broeders en zusters voor ons te bidden, zodat we ook hierin steeds de juiste stappen zullen nemen.

**Broeder Guillaume, Suriname**



# Suriname Camp

We hadden het vierde Suriname camp van 13-18 september! Wat fantastisch om meer dan 40 mensen te hebben op ons camp. Broeders en zusters van de Nederlandse fellowship waren ook aanwezig. Sommige deelnemers waren pas 2 weken in de Heer en kregen zo een beter beeld van onze familie in de Heer.

Het camp thema was "God roept jou! 2 Petr. 1:10 ...maak uw roeping en verkiezing vast". Iedere dag van het camp had een sub thema en de gesprekken en activiteiten waren daarop gebaseerd. Het camp begon op vrijdag en de zaterdag daarna hadden we een extra festiviteit vanwege de huwelijks ceremonie van Anthony en Shanisa (TRF Almere). Er kwamen veel familie en gasten voor de ceremonie en die hoorden allemaal het fantastische evangelie.

We leerden veel tijdens het camp en er waren ook overwinningen: Conchita werd genezen van pijn in haar benen, Pria van hoofdpijn. Anderen overwonnen zichzelf door het toneel op te gaan en een item te doen! De items waren fantastisch, mooi en leuk!

We begonnen iedere dag met een bidbijeenkomst en een 10 min. gesprek. Daarna het ontbijt, gevolgd door de ochtend bijeenkomst met 2 getuigenissen en een gesprek. Meteen na de ochtendbijeenkomst werd de groep in drieën gesplitst voor kring gesprekken, die hielpen om het thema uit te diepen en meer wijsheid, begrip en bemoediging te brengen in ons nieuwe leven. In de avond hadden we items, getuigenissen en een gesprek. .

Hoewel het erg warm was tijdens het camp, was de energie ook hoog en werd er enthousiast gespeeld.

In veel van de bijeenkomsten waren er bezoekers uit de omgeving. Velen ontvingen de Heilige Geest en vier van hen werden tijdens het camp gedoopt en vier de dag erna.

We hadden een fantastische tijd met elkaar en we kijken terug op een succesvol camp! We hopen u volgend jaar te zien!

**Pastor René Janssen-Maggang**



Young and old



Games



Watching baptisms



Gesprek



Getuigenis



Zusterlijke liefde



Meeting hall

# De Revival Fellowship in:



Anthony & Shanisa

## Almere

De Heer is goed en Hij laat nooit na ons te zegenen. Zr. Rinske is in de bidlijn genezen van haar zere enkel en hooikoorts. Brs. en zrs. baden met de broer van onze nieuwe broeder Praveen, wiens been geamputeerd zou worden, maar na gebed bevestigden de doctoren dat amputatie niet meer hoefde. Na dit wonder besloot de moeder zich te bekeren en koos ervoor om wederom geboren te worden. In totaal zijn 3 mensen wederom geboren, prijs de Heer! Synthia vertelde dat Rishi en zij beschermd waren voor een grote rolkei die naar beneden kwam en precies tussen hen door ging tijdens een rit op de mountainbike. Ze is ook genezen van een traag werkende schildklier. Anthony en Shanisa trouwden op 14 sept. in Suriname. Dit was de eerste huwelijksvoltrekking in Suriname. Alle aanwezigen genoten er van. We feliciteren hen en wensen hen een gelukkig leven samen in de Heer. Ps. René was twee weken in Suriname en genoot van de fijne fellowship en de mooie getuigenissen. Tijdens dat verblijf werden er veel mensen gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Prijs de Heer, we gaan de wereld in en vertellen het evangelie, wat een voorrecht dat we dat mogen doen! God vond het het waard om in ons te investeren, als dat geen motivatie is. Dus, laten we uitgaan en meer doen!



Outreaching, Almere

## Tsjechië

Een getuigenis van bescherming: - één van onze zusters had een heel slechte reactie op een wespensteek in haar hand. Meteen na de steek voelde zij zich heel naar en kon zelfs niet meer bidden. De dokters kwamen en het kostte haar 3 dagen om beter te worden. Haar hand was 2 x zo groot als normaal en de dokter zei dat ze normaal gesproken dit niet overleefd zou hebben. Dus prijs de Heer!

Een getuigenis van voorziening: - een andere zuster wil de Heer bedanken dat zij een nog betere baan kreeg dan waarop zij had gesolliciteerd. Ze reageerde op een advertentie van een baan en omdat zij de papieren ervoor had en ervaring werden er aanstalten gemaakt om haar aan te nemen. Echter, andere werknemers daar gingen er werk bijnemen en de nieuwe baan verviel. De werkgever raadde haar een ander bedrijf aan en onze zuster kreeg daar meteen een baan. Deze baan heeft betere werktijden en betaalde vakanties. Onze zuster bad voor twee collega's waar ze heel moeilijk mee kon samen werken en die niet echt goed hun werk deden. Spoedig daarna gingen ze weg!

## Dordrecht

Het thema van onze avond van tekenen en wonderen was : Dankbaarheid. Zeven broeders en zusters deelden een hele lijst met zegeningen waar ze dankbaar voor waren. *Dankt God in alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus over u.* (1 Thess. 5:18) We danken God ook voor de grote bescherming die Hij deze maand in vele situaties gaf:

- Baby Isa viel op haar hoofd van een bed. Na een check in het ziekenhuis werd er bevestigd dat er niets aan de hand was.
- Noortje werd beschermd bij een auto-ongeluk. Ze werd geraakt door een auto die 50 km/u reed, terwijl zij op de fiets was. Ze viel op de grond en haar hoofd raakte het achterwiel van de auto. De bestuurster was heel erg geschrokken, maar Noortje stond meteen op en was helemaal in orde.
- Ashley kreeg een 50 kg zwaar gewicht op haar gezicht, op haar neus en het bot van de oogkas. Ze had twee kleine breuken in de neus en de oogkas, maar ze herstelt heel snel en dankt God dat Hij haar heeft beschermd voor iets veel ergers.
- Liny had een ongeluk met haar scootmobiel en ook zij ervaarde de bescherming van God. We kunnen ook getuigen van de rust en vrede die Hij gaf aan de broeders en zusters (ouders, man) die hier dicht bij waren betrokken.

We hadden ook een speciale middag voor de kinderen met spelletjes en een high tea voor de ouders. We waren blij veel jonge

bezoekers te zien en ook een aantal die wat ouder waren.



## Hongarije

We hadden deze maand 3 dopen, allemaal van buiten Budapest, en 3 mensen ontvingen de Heilige Geest. Geïnspireerd door het bidden en vasten gingen we naar een andere stad, Debrecen en hielden daar een bijeenkomst. Er is een echtpaar ze zijn beide geest vervuld, maar zij gaan niet naar hun kerk. Zij waren onder de indruk van het woord dat oprecht werd gesproken en zij moedigden hun 15 jarige zoon Attila, die ook de Heilige Geest heeft, aan om gedoopt te worden en dat gebeurde ook. Voor de bijeenkomst hielden we een outreach op straat en de mensen kwamen om het woord te horen. Tibor, waar al eerder tegen was gesproken op een outreach in augustus in Debrecen, kwam naar Budapest om gedoopt te worden. We hielden ook een bijeenkomst in Soltvadkert, 100km van Budapest, en Maria reisde later naar Budapest om gedoopt te worden. Tijdens een presentatie over genezing, ging Matthew door de lijst met fantastische genezingen van Monika. Een nieuwe broeder gebruikte de Heilige Geest niet sinds hij Die had ontvangen en ging gewoon door met roken en drinken, maar na een follow up en discussie over de kracht van God, begon hij iedere dag te bidden en stopte met roken en drinken en hij kreeg ook meteen een baan. Hij is de Heer heel dankbaar. Een oudere zuster overleed en op de begrafenis gaf de hele familie toe (zij zijn niet in de Heer) dat de jaren die zij in de

# De Revival Fellowship in:



UK saints in France

Heer was, vol waren met grote zegeningen. De twee familie leden die dat wel zijn, hebben de rust en vrede in de situatie en prijzen de Heer.

## Liverpool

Deze maand werden Jim en Eunice wederom geboren tijdens een zondag bijeenkomst in Liverpool. Eunice is de zus van Christine. Christine en haar gezin zijn 35 jaar geleden wederom geboren in Adelaide! Nadat ze een paar bijeenkomsten hadden bezocht, ontvingen Jim en Eunice beide de Heilige Geest in de bidlijn en werden ze gedoopt door volledige onderdompeling. Jim zegt: "Ik ben mijn hele leven lid geweest van de 'church of England', ik heb mijn Bijbel gelezen, ik wist over God en de leer van de kerk, maar ik kende Jezus niet als mijn redder. Op 18 september, nadat ik in Liverpool 3 maal de bijeenkomst had bijgewoond, gingen mijn vrouw en ik naar voren om te bidden en diezelfde dag werden we gedoopt, ontvingen de Heilige Geest en spraken in tongen. Nu ken ik Jezus als mijn redder en de nekpijn die ik al 6 weken had en steeds erger werd, was meteen genezen. Prijs de Heer".

## Medway



Liverpool

We hadden een drukke en afwisselende maand. Baby Israël kwam naar zijn eerste bijeenkomst samen met zijn moeder, (hij is in augustus geboren). We reisden naar Londen voor bidden en vasten.

Een hoogtepunt

van deze tijd van het jaar is een musical outreach, gevolgd door een Skype avond met Liverpool, heel goed georganiseerd door de broeders en zusters daar.

We hadden een paar dopen deze maand. Ashvin ontving de Heilige Geest in het doopbad, prachtig om te zien.

## Noord Londen

Toen we een jaar geleden onze evenementen kalender aan het plannen waren, leek het ons een leuk idee om een avond te houden over Bijbel profetie en dan verkleed naar dat onderwerp. Het was heel uitdagend om een onderwerp te vinden wat daar geschikt voor was. Maar het lukte. Uiteindelijk kwamen we uit bij de vier ruiters uit Openbaringen, een wolf in schaapskleren, de laatste Trompet (Trump), beproeving voor vele volken, Israël, en een verschijning van Abraham en Sarah met baby Isaac. Het leverde heel wat plezier en discussie op. We kregen ook tips om de profetieën beter te kunnen onthouden om te gebruiken op outreaches. We hadden een bemoedigend en opbouwend bidden en vasten samen met West Londen, Medway en Ierland. Het thema was: 'Zoek steeds het aangezicht van God'.

## Poole, UK

September was weer een heel aangename maand voor de broeders en zusters in Poole en we hadden Ray en Nikki op bezoek, het was weer als vanouds! We bedanken hen voor de tijd die ze bij ons waren en wensen hen een veilige reis terug naar Adelaide. We begonnen de maand met enkele buiten activiteiten. We hadden een outreach in de buurt waar we met diverse mensen konden spreken. Dit werd gevolgd door een avond van Bijbel studie en discussie, wat heel informatief en leerzaam was. De week daarop gingen we naar Dorchester, een stad die we niet vaak bezoeken, om daar ook te outreachen. We genoten ook van een wandeling en picknick in het herfst zonnetje in Thorncombe Woods. Aan het eind van de maand hadden we bidden en



Zuster Loveth & Israel

vasten en hadden we een bezoeker in de bijeenkomst; hij is nu naar verschillende bijeenkomsten gekomen en we hopen dat hij de boodschap vastpakt en besluit om gedoopt te worden. We hoorden van broeder Luke hoe de Heer hem van zijn depressie heeft genezen en hem het vertrouwen heeft gegeven om zijn ge-



Noord Londen

# De Revival Fellowship in:



Bidden & vasten in Rotterdam

tuigenis te geven en met de mensen op straat te spreken. Is er iets te moeilijk voor onze God? Dat was het weer voor deze maand. Gegroet uit Poole.

## Rotterdam

Een zuster die nog niet zo lang in de Heer is, heeft een zoontje van een jaar oud. Hij at en dronk de hele dag niet meer en het was duidelijk dat hij niet in orde was. Die avond kwamen een broeder en zuster naar haar toe en daarom besloot ze niet naar het ziekenhuis te gaan, maar op hen te wachten en zodat ze met haar zoon konden bidden. Na gebed was hij meteen rustig en na korte tijd was hij aan het eten en drinken en speelde hij weer. Prijs de Heer voor zijn genezing. We houden de broeders en zusters in gebed die genezing nodig hebben en verwachten iedere dag een wonder.



Hongaarse saints in Zwitserland

komen zaterdagavond en dat deed hij en hij werd dezelfde dag nog wederom geboren. Hij voelde zich heel blij en opgelucht. Welkom aan onze nieuwe broeders in de familie van God! Aan het eind van de maand hadden we twee dopen, heel opwindend! Susanne sprak tegen Walter op een

outreach. We hadden een follow-up waarbij hij de Heilige Geest ontving en in tongen sprak. De volgende zondag bracht hij zijn vriendin Erika mee naar de bijeenkomst. Walter werd gedoopt en later Erika ook. Ze ontving de Heilige Geest in het doopbad. We waren ook heel blij met het bezoek van broeder Ray en zuster Nicky, die over waren uit Adelaide. We bedanken alle bezoekers die de moeite nemen en ons komen bezoeken.

We waarderen dit heel erg.

## West Londen

We hadden een drukke maand. We hadden een familie outreach voor onze broeder Andre en zuster Sarah. Ze hadden familie, vrienden en wat collega's uitgenodigd. Het was een succesvolle dag. Met sommigen werd gebeden voor diverse benodigdheden en een vrouw ontving de Heilige Geest. Onze jonge broeder James, die tijdens het Bath camp de Heilige Geest ontving en werd gedoopt, vertelde dat hij nu altijd gelukkig is! Het is heel aanmoedigend om te zien dat onze jongeren genieten van de fellowship, mee gaan doen en getuigen van wat God in hun leven doet. Onze broeder Bob Morley heeft ook een fantastische voorziening van de Heer ontvangen. Het verhaal in het kort. Hij was conciërge van een school en woonde in de bijbehorende woning, maar helaas kwam er een eind aan deze baan. Hij kon zich geen huis permitteren toen deze baan stopte, maar geheel onverwachts kwam een vorig schoolhoofd met een aanbod. Zij had contact met een liefdadigheidsinstelling die huizen aanbied aan mensen met een laag inkomen en ze vertelde hem dat er een huis beschikbaar was. Hij is deze maand verhuisd!! Prijs de Heer voor Zijn zorg en voorziening!



zuster Nikki



broeder Ray

## Zwitserland

Bij de eerste bijeenkomst van de maand was er een mevrouw op bezoek, nadat ze de dag ervoor bij de outreach op straat het evangelie had gehoord. Ze vond het fijn in de bijeenkomst. We zijn nog met haar in contact en hopen haar spoedig weer te zien.

We waren heel blij met bezoek van broeders en een zuster uit Hongarije. We hadden een fantastisch weekend met fellowship, maar ook bidden en vasten met veel getuigenissen. Broeder Zsolt vertelde hoe hij de drang had om een man te bellen waar hij kort tevoren het telefoonnummer van had gekregen. Hij voelde in zijn hart dat hij deze man moest bellen en nadat hij dat had gedaan



West Londen

## Outreach in Frankrijk

In Angers, Frankrijk hielden we de 10e jaarlijkse outreach in september. 15 broeders en zusters uit Engeland en Nederland kwamen ons helpen en samen verspreidden we ongeveer 5.000 pamfletten, waarin we mensen uitnodigden voor een avond met gesprekken, items en getuigenissen. 6 nieuwkomers kwamen kijken op de zaterdagavond of de zondagbijeenkomst met als resultaat dat 3 mensen de Heilige Geest ontvingen en er twee werden gedoopt. Het echtpaar dat wederom geboren is, komt nu regelmatig naar de bijeenkomsten en ziet op wonderbare wijze Gods antwoorden voor hun noden. Prijs de Heer dat Hij dit weekend zo heeft gezegend en dat we deel kunnen zijn van het redden van zielen.



## Getuigenissen



In 1980 verhuisden mijn ouders naar Australië, waar iemand mijn moeder over de Heer vertelde. Zij werd gedoopt en ontving de Heilige Geest en daarna ook mijn vader en mijn zus. Vanaf die tijd werd God een deel van ons leven. Ik was toen zeven. Een paar jaar later realiseerde ik me dat ik de Heilige Geest nodig had en ging er zelf voor bidden.

Na een paar maanden ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen en werd in de Vogue in Adelaide gedoopt. Later in dat jaar verhuisde ons gezin weer terug naar Frankrijk. We kwamen van een plaats met meer dan duizend broeders en zusters naar een plaats waar er behalve wij niemand was. We moesten alles zelf doen: de bijeenkomsten, de geestelijke gaven.....mijn vader gaf alle gesprekken, behalve wanneer we naar een bandje luisterden. Ik ging naar de Middelbare school en ik was de enige geest vervulde persoon en er was geen fellowship, maar de Heer heeft mij en mijn familie genadig beschermd. Op school moest ik twee klassen terug, omdat mijn Frans niet voldoende was, maar ik was de eerste van mijn vrienden die na school een baan had, getrouwd was en in een goede omgeving was. Ik heb veel wonderen gezien in mijn leven, veel persoonlijke genezingen en ook voor mensen waar ik voor bad. Ik heb geleerd om meer met de dingen van de Heer bezig te zijn en voor Hem te werken. Het is een grote vreugde om te zien als mensen de Heilige Geest ontvangen, ze te zien veranderen, gelukkig en met een hoop die de wereld niet kan geven. **Edouard, Frankrijk**



Ik ben opgevoed in een practiserend rooms katholiek gezin, maar ik dacht nooit dat het iets voor mij was. Als tiener stopte ik ermee naar de kerk te gaan en ging mijn leven verder zonder enig geloof. Hoewel ik altijd geweten heb dat God bestaat, wist ik niet hoe ik dichter bij Hem moest komen.

Mijn leven ging verder met wat geluk maar ook met veel teleurstellingen. Ik voelde me alsof ik niet mezelf was, maar alsof ik alleen was toegevoegd aan mensen om mij heen en ik begreep echt niet waarom dat zo was.

Op een dag ontmoette ik iemand die mij vertelde over de fellowship en over God. Na wat aarzeling kwam ik toch naar een bijeenkomst en toen naar nog een paar. Ik genoot van enkele aspecten, maar andere dingen vond ik niet zo fijn. Het duurde een poosje voor ik een beslissing nam. Uiteindelijk ging ik met iemand van de oversight bidden en ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen. De week daarna werd ik gedoopt door onderdompeling. Sinds die tijd is er veel veranderd, mijn leven heeft nu een heel andere betekenis gekregen en daar dank ik de Heer voor.

**Marie, Frankrijk**