

Revival News



Europees Maand Verslag

September 2020



Het was weer een drukke maand waarover we kunnen vertellen van wat God te midden van ons doet.

Activiteiten van de jongeren, outreaches, dopen, bidden en vasten.... met, als altijd, tekenen en wonderen die de gelovigen volgen.

Welke assembly deed 700 pamfletjes in de brievenbussen? Wie overwon haar vrees voor het water en werd gedoopt? Heb je gehoord dat God een broeder beschermde tijdens een explosie? En wat is het nieuws uit Rusland?

Lees verder en je weet het

Links boven : Gesprek in Almere

Links onder : Kajakken in Almere

Boven : Nieuwe hal in Hongarije

Midden: Outreach Frankrijk

Onder : Moskou —meer in de Editoriaal op bladzijde 2



Server News, September 2020

All of the movies of the recent camp can be downloaded from our server. They can be found at: downloads.revivalfellowship.nl

Username: Public

For the password, please send me a request.

Scroll to: Camps and conventions, choose Euro Summer Camp 2020

Have fun.

Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:

Pastor Pieter Visser

Kromhout 95

3311RE Dordrecht

The Netherlands

Telephone: +31 78 6146173

Mobile: +31 (0)6 22 808 977

E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl

Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijken naar:

Winter camp: 25 dec. — 01 jan. 2021.

Nederland



Editorial: Geen weg terug.

Goed nieuws, slecht nieuws, het slechte nieuws eerst.

Dus, er is slecht nieuws:

Mensen kunnen meestal alleen rechtlijnig denken, terwijl gebeurtenissen altijd exponentieel zijn. Dat leidt altijd tot vervelende verrassingen.



Wat is Exponentieel?

Voorbeeld: Vouw een A4-tje dubbel en doe dat 50 keer, "dikker" dan de afstand tot de zon. (In werkelijkheid kan dat slechts 8 keer) (10 keer is 512 velletjes dik) Dat is exponentieel.

Ezechiël 38: 1-9.

In het nieuws:

Erdogan de Islamitische Activist zegt tegen de Turkse Leaders: 'Jeruzalem Is Onze Stad'. Het Ottomaanse Rijk regeerde over Jeruzalem van 1516-1917 tot Groot Brittannië het overnam na de Eerste Wereldoorlog. Erdogan is meer en meer het constitutioneel wereldlijke land aan het pushen in de richting van de conservatieve islam en beschouwt Jeruzalem als een uitbreiding van Turkije.



Erdogan en Poetin, grote vrienden.

Ezech. 38, voor velen een belachelijke complot theorie.

Voor ons is het een profetie die zeker zal uitkomen.

Grote gebeurtenissen in de wereld beginnen klein maar hebben grote gevolgen. Het begon allemaal met een ruzie tussen twee broers, Ismael en Isaac, die later nog gecompliceerder werd door nog een ruzie tussen Jacob en Ezau. Het politieke landschap van de hele wereld kan op die manier gezien worden. Dit gaat zo al 5000 jaar door, met ups en downs, vooruit en achteruit, bij stukjes en beetjes totdat de vlam echt in de pan slaat en ...OMSLAG PUNT, geen weg terug meer mogelijk. Mt 24:30 / Mr 13: 26-27 / 2Th 2: 8 De woorden "En alsdan" in deze verzen wijzen erop dat er spoedig iets onverwachts gaat gebeuren, **boem**, daar is het...

De realiteit is dat er altijd een voor geschiedenis is die klein begint, gevolgd door meerdere gebeurtenissen die steeds intenser worden, zich exponentieel opstapelen en leiden tot het omslag punt vanwaar geen weg terug meer is en uiteindelijk de catastrofe. Bijna de hele Bijbelse geschiedenis gaat hierover. Er waren altijd een paar mensen die het zagen aankomen en er voor waarschuwden, de profeten.

Complot theorieën ?

Profeten, werden vaak bespot, zelfs gedood. Slecht nieuws is nooit welkom. De Bijbel staat vol met verhalen van rampen, oorlogen en gevangenschap. En toen vroegen de mensen zich af "wat gebeurt er, waar komt dat opeens vandaan ?" IETS IS VIRAAL GEGAAN.

Dit is nog steeds van toepassing op de hele wereld bevolking, landen, groepen, kerken, individuen.

2Ti 3: 1-5 / 8 / 10-14

"Doorgaan" We moeten dit niet zien als iets statisch, het moet dynamisch zijn. De hele wereld staat voor het omslag punt. Politiek, Klimaat, Religie, Persoonlijke relaties, Huwelijken, Relaties met God.

Wat een drama.

En nu het goede nieuws:

Het fenomeen van het omslag punt, als ik het zo mag noemen, kan ook de andere kant op worden toegepast. Dat is wat Jezus aan ons kwam laten zien.

Mt 3: 13-17 / Mt 4: 13-20

Beloftes van een ander koninkrijk, niet van deze wereld, andere regels. En toen kwam Hij naar ons en riep ons, net zoals Hij de discipelen riep en Hoe gaat het met ons?

Er is slechts één manier om een **exponentiële** groei te zien.

Door God lief te hebben en ook de broeders en zusters.

Veel geschriften laten dit zien:

1Co 13: 5 / John 13:34 / John 15:12-17 / 1Th 4: 9 / 1Pe 1:22 / 1Jo 3:11. 23 1Jo 4: 7,11 / 12

1Thess. 5: 3 spreekt van een haastig verderf, zoals weëen zijn voor een zwangere vrouw; en zij zullen het niet kunnen ontvluchten.

Plotselinge vernietiging of plotselinge verlossing, uiteindelijk onze keuze.



Ps. Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Voornemen is de route naar visie.
- Groei is het bewijs van visie.
- Wij hebben een bestemming.
- Wring je er niet in; slaag met vlag en wimpel !
- Hoe meer je bezig bent met het redden van zielen, des te meer ervaar je de vernieuwing waar de Bijbel over spreekt.
- We hebben allemaal dagelijks onderhoud nodig. Dit vraagt om nederigheid.
- Soms realiseren we ons niet dat ons vat beschadigd is. Blijf terug gaan naar onze Maker, de Pottenbakker. Vernedert u voor den Heere en Hij zal u verhogen. (Jakobus 4:10)."
- Een boom met sterke wortels zal alles overleven. Wees sterk gegrondvest in Christus.

Revival in Europa

Dopen in September: 1 in Tsjechië, 6 in Hongarije, 13 in Nederland, 1 in Rusland.



Almere (Augustus)



Almere (Augustus)



Silvia, Almere



Faray, Almere



Armand, Almere



Almere



Almere



Francise, Almere



Ria, Rotterdam



Gabriel, Rotterdam



Johannus, Rotterdam



Lidy, Rotterdam



René, Rotterdam



Julio, Rotterdam



Boris, Rusland (N Londen)



Jarmila, Tsjechië



Hanna, Hongarije



Viki, Hongarije



Szabolcs, Hongarije



Vilmos, Hongarije



Viola, Hongarije



Suda, Hongarije

De Revival Fellowship in:

Almere

Prijs de Heer, er zijn deze maand 7 mensen wederom geboren! Net na het camp getuigde een van de zusters tegen een man in het park dicht bij haar huis. Hij was erg onder de indruk van de boodschap van het evangelie. Ze schreef haar telefoon nummer voor hem op in zijn notitie boekje en moedigde hem aan om te komen. Twee weken hoorde ze niets van hem. Toen kreeg ze een telefoontje van twee andere mannen die vertelden dat ze een tas hadden gevonden met een boekje erin met dit telefoonnummer en ze vroegen of zij wist van wie het was. Ze haalde de tas op en zocht naar de man in het park. Ze ontdekte dat hij gestrest was omdat hij zijn tas aan het zoeken was en ze liet hem de tas zien! Hij kon zien dat wat er gebeurde was omdat God hem duidelijk maakte dat hij iets moest doen met wat hij had gehoord. De volgende woensdag kwam hij naar de bijeenkomst en werd wederom geboren! Iemand anders kwam tot de Heer nadat hij in psychotische toestand in de tuin van zijn zus was gevonden. Het resultaat



Bid tijd in Almere

was dat hij het evangelie te horen kreeg en wederom geboren werd! Hij is nu genezen en hij is weer aan het werk! Een man zag een van onze zusters toen ze iets kocht op de markt, ze stonden bij dezelfde kraam. Hij bekeek haar en zag iets bijzonders en wilde weten wat dat was. Ze vertelde hem het evangelie en hij was daarvoor onder de indruk. Hij woont in Duitsland en was "toevallig" op de markt in Amsterdam. Hij kwam naar een paar bijeenkomsten en besloot daarna om gedoopt te worden. Prijs de Heer voor zulke avonturen en het bewijs dat Gods ogen de aarde doorlopen en Zijn wil om zich te bewijzen aan iedereen die dat wil! Priscilla had na de geboorte chronische constipatie. Ze had hiervoor een drankje gekregen, maar ze stopte ermee, want ze wilde het met Gods kracht overwinnen. Na drie weken merkte haar moeder dat ze het niet meer innam en ze zei tegen haar moeder: "God heeft me genezen, ik heb het niet meer nodig!" We hadden veel bezoekers in de bijeenkomsten en bij de activiteiten, zoals kano vaart en BBQ. Het woord van God gaat uit en God bevestigt Zijn woord met tekenen en wonderen!

Tsjechië

Hallo broeders en zusters! We hadden deze maand de doop van Jarmila. Ze hoorde het evangelie tijdens onze grote fellowship garage verkoop deze zomer. Ze kwam boven voor een rondleiding in de hal omdat het ook Open Dag was. Ze genoot van de zondag bijeen-

komst en deed mee met het zingen en klappen. Ze was heel blij dat ze tussen de bijeenkomsten gedoopt kon worden en ze was ook onder de indruk van het gedrag van de kinderen in de bijeenkomst. Deze maand wilde de auto

van een broeder niet starten en hij en zijn dochter gingen ervoor bidden. Na gebed startte de auto weer en konden ze ermee thuis komen, toen wilde de auto weer niet starten. Nadat de automonteur er naar had gekeken zei hij dat het eigenlijk onmogelijk was dat ze de auto hadden kunnen starten! (daarna verhielp hij het probleem) Prijs de Heer. We genoten ook van een grote bbq fellowship bij Jara en Lenka thuis. Het is altijd bemoedigend om met onze geestelijke familie over de Heer te spreken.

Dordrecht

We zagen een wonderbaarlijke presentatie over de sterren. Het is fantastisch hoe de sterren de glorie van God verkondigen en dat Zijn plan voor de mensheid in de sterren is beschreven en te zien voor iedereen! We zijn dankbaar dat de Heer onze gebeden beantwoord. Een zuster vertelde dat de Heer na gebed haar werksituatie die verre van ideaal was, veranderde. Een andere zuster liep al meer dan twee maanden met erge oorspijn. Ze kon er niet van slapen en kon ook niet goed horen. Haar huisarts stuurde haar naar de KNO arts om buisjes te krijgen, want haar trommelvlies waren ingetrokken. Een zuster bad voor haar en zei dat alles goed zou komen. Ze was er een beetje sceptisch over want ze had zelf al heel veel voor de genezing gebeden. Maar na het gebed van de zuster was ze genezen van de pijn en kon ze ook weer goed horen. De KNO arts deed wat tests en bevestigde dat ze was genezen en geen buisjes nodig had. Dit laat zien dat we elkaar nodig hebben, om voor elkaar te bidden en elkaar te helpen de overwinning te krijgen.

Frankrijk

We hadden een outreach in een wat grotere stad ongeveer 100 km. van ons vandaan. Het was heel spannend om te kijken hoe het outreachen gaat in een andere plaats en we hadden ook heel fijne fellowship. Veel mensen kregen een uitnodiging en we hadden een paar gesprekken met mensen, we zullen zien wat de Heer daar voor ons in petto heeft. Een broeder vertelde dat hij was genezen van een psychische aandoening waar hij last van had kort voordat hij tot de Heer kwam. Hij en zijn familie verkeerden in heel stressvolle omstandigheden en hij beschreef het alsof



De kinderen in de fellowship maken een goed indruk, Tsjechië

zijn hersenen niet konden stoppen met denken. Zijn geest was altijd bezig en hij kon nooit slapen. Hij was wanhopig op zoek naar wat rust en probeerde van alles, ook pillen en alcohol, maar niets hielp. Op het laatst gaf hij het op en dacht dat alleen God hem kon genezen. Nadat hij gedoopt was door volledige onderdompeling realiseerde hij zich dat hij totaal genezen was van dit probleem. Na een poosje vertelde hij enkele broeders en zusters wat hij had mee gemaakt en realiseerde zich toen nog meer wat een groot wonder God voor hem had gedaan. Een zuster vertelde ons, dat toen haar dochter nog heel jong was, ze haar hand heel erg had gebrand. De doctoren zeiden dat beschadiging zo diep zat, dat ze daar blijvende beperking aan zou overhouden in het gebruik van haar hand. Na gebed bemerkte ze dat ze weer gevoel kreeg



(Hele) Jonkies bij de outreach, Frankrijk

in haar hand en nu kan ze hem weer helemaal goed gebruiken. Ze is nu een geest vervuld volwassene en zelf dokter.

Glorie aan God voor Zijn wonderen!

Hongarije.

In Hongarije werden deze maand 6 mensen gedoopt:- Suda, uit India, kwam in Hongarije wonen en dat ging allemaal niet zo goed. Toen hij langs de hal liep sprak een broeder hem aan, hij kwam binnen en ontving de Heilige Geest en werd gedoopt.

- Villmos, die vlak bij een hal woont, die we een paar keer hebben gebruikt voor woensdag bijeenkomsten in een ander district, kwam naar een bijeenkomst en werd wederom geboren.

- Szabolcs en Viola werden wederom geboren tijdens een zondag bijeenkomst.

De Revival Fellowship in:



- de jonge Vicki die de Heilige Geest al had ontvangen, maar een tijdje terug beseftte waar het bij God allemaal om gaat. Ze besloot haar watervrees opzij te zetten en werd gedoopt. - dit was een aanmoediging voor Hanna, die ook al een poosje Geest vervuld was, om hetzelfde te doen.

We zijn nu begonnen met woensdag bijeenkomsten in een hotel, dat is veel beter, want nu kunnen we allemaal bij elkaar komen. Een gezin had drie zieke kinderen en kon alleen maar per telefoon met de dokter overleggen vanwege Covid19. Ze besloten daarom voor de kinderen te bidden en ze waren allemaal weer snel beter. Voor een broeder was het nodig dat hij als freelancer meer ging verdienen maar hij wist niet zeker of dit mogelijk was. Hij ging ervoor samen met de Heer en meteen kreeg hij banen die tot drie keer meer betaalden dan wat hij daarvoor verdiende. Hij kreeg bijna iedere baan waar hij voor solliciteerde en ze betaalden allemaal goed. Hij is de Heer heel dankbaar.

Ierland

We hadden deze maand ook bidden en vasten, wat geestelijk altijd weer een waardevolle tijd is en er waren ook weer genezingen: een zuster had last van hoge bloeddruk, maar na gebed was het weer goed. Een broeder reed na de bijeenkomst naar huis met zijn vrouw en reed bijna van de weg af door een soort korte black out, ze baden ervoor, maar gingen toch even naar het ziekenhuis om het te laten controleren, maar ze vonden niets. Een andere zuster had last van chronische maagpijn en na een verzoek voor gebed in de bidapp, was de pijn weg. Prijs de Heer voor onze God die wonderen doet. Het werd ook bevestigd dat Joe, die al een poosje bijeenkomsten bijwoont, dat hij in tongen spreekt. Hij realiseerde zich dat hij dat enkele jaren geleden ook al heeft gedaan. Prijs de Heer. We hebben ook via hem weer een contact. Het was weer een boeiende maand en we kijken uit naar wat er nog meer gaat gebeuren.

God bless.

Liverpool

Alex kwam voor de tweede keer naar de bijeenkomst en liet zich op zondag dopen, ze ontving de Heilige Geest, met het bewijs van spreken in tongen, toen ze in het doop bad zat. Prijs God.

Jana vertelde van een wonder dat in haar eigen leven gebeurde:

Ik leed aan vreemde hoofdpijnen. Ze kwamen in golven en lieten mij uitgeput achter. Dat ging zo weken door. Ik ging naar de dokter, ze deden een paar testen en kwamen terug met de mededeling dat dit tot epilepsie kon leiden en ze gaven me sterke anti epilepsie medicatie. Ik ging naar huis en besloot te gaan bidden en vasten en geloofde dat de Heer me zou genezen in plaats van de medicijnen te nemen. Het voelde een beetje als het geschrift « het geloof nu is een vaste grond der dingen dien men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet » terwijl de symptomen er duidelijk nog waren! Die avond sprak ik met een zuster aan de telefoon. Ze sprak met me over het Woord van God. Ik herinner me dat ik het gewoon geloofde en zeker wist. Toen ik de telefoon neerlegde wist ik dat ik was genezen. Alle druk en spanning die ik zolang in m'n hoofd had gehad ging zomaar weg. Ik was vrij van hoofdpijn en ik ervaarde de rust en verzekering dat alles goed kwam. Binnen een paar dagen had ik mijn kracht weer terug en was ik weer helemaal gezond. Ik ging terug naar de dokter voor controle en



ze bevestigden dat ik gezond was. Prijs de Heer dat Hij me genas.

Noord Londen

We hebben heel spannend nieuws. Eén van onze broeders woont en werkt in de Krim. Fabrizio heeft al een poosje getuigd tegen een collega, Boris. Recent is hij gedoopt en heeft toen ook de Heilige Geest ontvangen. Voor hun werk zijn ze nu naar Moskou verhuisd. We hebben ook een paar Oekraïners in onze assembly en hebben nu dus een kleine ploeg die Russisch spreekt. We verwachten dat er nog meer dopen zullen volgen. We houden jullie op de hoogte. We zijn aangemoedigd en opgebouwd door het bidden en vasten dat we hadden. We hadden ook een avond met een presentatie, getuigenissen, een nazomer wandeling en we gaan door met outreachen



op gepaste afstand. We hebben echt genoten van alle Zoom bijeenkomsten en presentaties van over de hele wereld.

Poole

We begonnen de maand september met een outreach waarbij veel mensen over de Heer te horen kregen. 's Avonds maakten we gebruik van het laatste mooie weer en hadden een BBQ op het strand, we genoten allemaal van lekker eten, fellowship en plezier. Naast onze gewone zondag bijeenkomsten in de hal, hadden we ook Zoom bijeenkomsten met andere fellowships. Het was heel fijn om aan te sluiten bij een Zoom bijeenkomst van Kaapstad op donderdag. We hoorden een paar getuigenissen en een gesprek van broeder Tony Farrar over "lijdzaamheid". Een gecombineerd bidden en vasten met alle fellowships in Engeland was goed voor de eenheid. We hoorden aanmoedigende gesprekken van een paar broeders over het thema "zet de inspanningen naar ons doel voort". Een van de sprekers zei; "het doel ligt voor ons, niet achter ons". Laten we daar de focus op houden, ondanks alles wat er gaande is. Het is ook een goede mogelijkheid om meer in het woord van God te kijken door samen fellowship te hebben enz. We genoten ook van een avond met een presentatie van Ps Jimmy over "Manasse, de 13e stam en het eind van de wereld". Heel interessant om te zien hoe de profetie precies past met "Manasse die zijn kracht aanwakkert" en "zich nestelt" over de wereld en spoedig zal God Magog toestaan

De Revival Fellowship in:

om aan te vallen. Broeder Philip van Kaapstad is vaak bij onze online midweek bijeenkomst. Het gaat goed en we gaan door de Heer te prijzen.

Rotterdam

Weten jullie nog dat we vorige maand vertelden dat er een mevrouw naar de bijeenkomst was gekomen die al wederom geboren was? Ze was aangesproken in Dordrecht, waar ze werkt. Haar man was ook aanwezig toen ze werd aangesproken. Zij was al Geest vervuld, haar man niet. Die vrouw en de broeder die tegen hen getuigde hebben toen op straat voor haar man gebeden en hij ontving meteen de Heilige Geest. Toen hij in het verleden gedoopt werd door volledig onderdompeling, duurde het een poosje voordat hij door had dat gedoopt worden het goede was om te doen. Bij één van de bijeenkomsten verraste hij iedereen door aan te geven dat hij klaar was voor zijn doop. Het is heel fijn om een nieuw gezin te zien, samen met hun 7 jarige dochter, dat zicht verblijdt in de Heer. Prijs de Heer, dat hij verloren zielen toevoegt aan het lichaam van Christus.

Zwitserland

We hadden deze maand een weekend van bidden en vasten en het thema was «overwinnaars». Zoals altijd sloten de gesprekken weer op elkaar aan en ging er veel aanmoediging vanuit. Het komt allemaal neer

op ons geloof en vertrouwen in God, dat we overwinnen en hoe we omgaan met de omstandigheden. Maar God is altijd daar om ons te helpen en te leiden. Geef nooit op! Zuster Zsuzsa was aan het bidden en vroeg de Heer wat ze vandaag voor Hem kon doen. Terwijl ze aan het bidden was kwam de gedachte bij haar op dat ze kon gaan letterboxen en 1'000 pamfletjes kon verspreiden. Zsuzsa en Yasmine gingen samen en deden zo'n 700 pamfletjes in de diverse brievenbussen. We zijn benieuwd wat de reacties zullen zijn. Prijs de Heer, Hij kent de harten van de mensen en weet wie naar Hem op zoek is en open oren heeft voor het evangelie.

West Londen

Groeten uit West Londen!

We hadden deze maand bezoekers in de bijeenkomsten, sommige voor de eerste keer en anderen die al vaker kwamen. Een vrouw ging naar de bidlijn omdat ze niet kon praten omdat er een zwelling in haar keel zat waar ze voor was behandeld. Nadat ze hadden gebeden vertelde ze dat ze was genezen!

Een broeder getuigde dat hij twee parkeerboetes niet hoefde te betalen nadat hij bezwaar had aangetekend, dag scheelde hem ruim £300! Een andere broeder, die in het leger zit, getuigde dat God hem beschermde toen hij in de provincie Helmand (Afghanistan) was. Op een dag was hij op weg met zijn team en de weg zou veilig verklaard zijn. Plotseling was er een enorme explosie: het voorste voertuig en het zijne werden geraakt. Eén man lag op de grond. Onze broeder begon te bidden en de man stond weer op. Er waren geen dodelijke slachtoffers en hij weet dat God de controle had en hen beschermde. Hij is gezegend en weet dat God hem beschermt. Onze jongeren organiseerden een spelletjes avond waarbij we allemaal veel plezier hadden. Er was ook een gezin op bezoek, we hopen dat we ze terug zien.



Testimonies



Ik groeide op in de communistische periode toen kerken niet waren toegestaan. In ons gezin werd nooit over God gesproken. Toen ik trouwde gingen mijn man en ik op zoek naar God, we gingen naar diverse kerken, maar daar konden we de waarheid en de antwoorden niet vinden. In 2014 ging mijn dochter naar Nederland om daar te werken.

Ze werd daar depressief en op een dag vertelde ze dat haar het evangelie was verteld. Een poosje later werd ze gedoopt en ontving de Heilige Geest en was genezen. We spraken erover via Skype, mijn dochter vertelde mij en mijn man het evangelie. Toen mijn dochter terug kwam naar Oekraïne, baden we twee keer en toen ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Ok voelde me zo blij, ik huilde en ik lachte, een last viel van me af en ik was vrij. We werden uitgenodigd om naar het camp in Hongarije te gaan en daar werd ik gedoopt. Toen begon mijn wandel met de Heer. God heeft heel veel gedaan in mijn leven. Hij heeft mijn vinger genezen toen ik daar heel hard op had geslagen. Ik heb gebeden voor mijn nicht die met voedselvergiftiging in het ziekenhuis lag. Na het gebed kreeg ik een telefoontje dat ze oké was. Ik ben God dankbaar voor Zijn kracht tijdens de ziekte en operatie van mijn man. Hij heeft een wonder gedaan zodat hij herstelde. Ik ben blij en dankbaar dat ik een kind ben van de levende God. **Galina, Oekraïne**



Mijn vrouw besloot stappen te ondernemen omdat ze goed wilde staan voor God, dus ging ik mee naar een bijeenkomst. Die werd gehouden in een voormalig theater waar ong. 500 mensen aanwezig waren en het leek totaal niet op wat ik gewend was in de RK kerk —er waren geen beelden, geen kruizen, geen kaarsen. Iedereen had een Bijbel en dat maakte echt indruk op me. Voor het eerst hoorde ik dat er over God werd gesproken vanuit de Bijbel en zonder dat de woorden veranderd werden en er werd niets weggelaten. In de tweede bijeenkomst werd ik gedoopt door volledige onderdompeling en ze baden met me om de Heilige Geest te ontvangen. Er gebeurde niets. Lange tijd daarna realiseerde ik me dat God wilde dat ik nederiger was. Op een avond zat ik na het werk alleen in de kantine. Ik vroeg God oprecht met heel mijn hart en verstand om me Zijn Heilige Geest te geven, toen hoorde ik de klank van mijn tong veranderen. Ik stopte want ik was een beetje bang, maar toen ging ik weer in tongen bidden en was ik heel blij; ik voelde dat er een pak van mijn schouders werd afgenomen en ik was totaal overtuigd dat God bestaat. Geen vraagtekens meer, alles was duidelijk. Dat was in 1991, sinds die tijd heeft die taal me nooit meer verlaten, het is de manier waarop ik met God communiceer. *Joh 4 : 24 "God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid."* **Alain, France**