

Revival News



Europees Maand Verslag

September 2021



SURINAME SEPTEMBER CAMP & HET LAATSTE NIEUWS

In September hadden we in Suriname ons Camp met als thema: " God Eren". We hadden een fantastisch en opbouwend camp.

Op de eerste dag hadden we de bruiloft van Sergio en Chequita. Het was zo mooi om te zien, dat we hen als familie, ondanks vele malen uitstel van de voorbereidingen van de bruiloft, nu een fantastische dag konden geven.

Wat een camp altijd zo bijzonder maakt, zijn de onderlinge activiteiten en gesprekken. Dat was op de eerste avond al merkbaar. Na de avond bijeenkomst hadden een paar broeders fellowship en een paar van de jongere broeders in de Heer vertelden dat ze niet het hele camp aanwezig konden zijn, door (werk gerateerde) omstandigheden. De Bijbel werd open gedaan en ze werden door het Woord van God aangemoedigd om God altijd op de eerste plaats te zetten en dat Hij altijd een oplossing heeft voor iedere situatie als we Hem erom vragen. De volgende dag hadden beide broeders te horen gekregen dat ze langer konden blijven. Prijs de Heer. Tijdens één van de workshops hadden we een speurtocht uitgezet. Alle vragen hadden betrekking op de gesprekken. In iedere groep kon je zien wie er had opgelet. Bij de volgende bijeenkomst zagen we meer mensen met een notitie boekje en aantekeningen maken. Missie geslaagd :)

Tijdens het hele camp brachten de gesprekken, items, workshops en andere activiteiten ons als familie dicht bij elkaar, maar dienden zeker ook ons hoofddoel: Het Evangelie Verkondigen!

We kijken alweer vooruit naar ons camp in december en hopen op bezoekers!

Pastor Guillaume, Revival Fellowship Suriname

Sergio & Chequita Kluivert



18 september 2021

Server News, September 2021

All the recordings from both Summer camps can be found at:

UK Camp: Type in your browser: [Medway.revivalfellowship](http://Medway.revivalfellowship.com) and you will find the recordings. AND...

Holland camp via the link: camp.trfn.nl
Have fun. Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Vooruit kijkend:

Kids Camp UK 23-27 oktober
Contact: Dan Cashford, Medway RF

Tsjechië camp 27- 31 oktober
Contact Lenka Stribna trf.trutnov@gmail.com

Euro pastors & vrouwen weekend, 12-15 nov.

Winter camp Holland, 25 dec. — 1 jan. 2022
Winter Camp UK, 25 dec — 1 jan. 2022
Contact Pastor Denis, Liverpool RF

Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..

Editorial: Bouwen aan de Kerk

Het eerste verhaal in de Bijbel over bouwen laat ons zien hoe het **niet** moet.

Gen. 11:1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.

4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in den hemel zij en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

5 Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren, die de kinderen der mensen bouwden.

6 En de Heere zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben enerlei spraak; en dit is het dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naaste niet hore.



Deze illustratie laat een 'gebouw' zien in verschillende stijlen. Het resultaat van iedereen die zelf de architect wilde zijn en z'n eigen ideeën had over hoe het eruit moest zien.



Een ander verhaal over bouwen is gevonden in de boeken van Ezra en Nehemia. Dat wordt afgesloten met :

*Neh. 4:6 Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot de helft toe; want het hart des volks **was om te werken.***

Hart:

03820 לב לבה labe

Hart, innerlijk, wil, begrip, ziel, inwendige, verstand, kennis, reflectie, besluit, geweten.

Werk:

Doen, vormen, werken, maken, voortbrengen, toezien op, een offer brengen, instellen, uitvoeren, tot stand brengen, in acht nemen.

Het is dus heel duidelijk waarom het ene bouwproject faalde en het andere slaagde. Bij het ene bouwproject was er een serieuze afbraak in communicatie en bij het andere was er een heel succesvolle en effectieve communicatie.

Hier werd een heel eenvoudig principe toegepast. Daarom besteedt de apostel Paulus zo'n groot deel van zijn eerste brief aan de Corinthiërs aan het leren van het belang van eenheid.

1Cor 1:10 Maar ik bid u broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar

dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin en in een zelfde gevoelen.

12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt : Ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Cefas en ik van Christus.

13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?

In feite zijn er meer geschriften die hetzelfde zeggen.

Bij voorbeeld:

Rom. 12:16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelfen.

Rom. 15:5 Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Jezus

Christus.

2Cor. 13:11 Voorts broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Php. 2:2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.

Php. 4:2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.

1Petr. 3:8 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;

Zonder deze eenheid als doel, zal ieder bouwproject vroeg of laat in elkaar storten

*Veel plezier,
Ps. Piet Visser*



Gehoord van het platform:

- Schenk vergiffenis en het kan jou ook gegeven worden.
- Wees gelukkig dat je God in je leven hebt.
- Ons werk is een werk van vrijheid.
- Onze stappen maken duidelijk wat voor wat we zijn.
- Een leven met Christus is het antwoord op alles; het is het enige dat voldoening geeft.
- Zorg dat je je nooit verveelt in de Heer.
- Neem het HELE Woord tot je.
- Onze oude denkwijze en identiteit sterft in het doopwater. Alleen dan kan het nieuwe leven beginnen.
- Wat houdt ons 's nachts wakker? Jezus is onze prioriteit. Hij is er. Dus waarom bang zijn?
- God heeft Zijn huis voorbereid, maar Hij heeft ook de specifieke manier bekend gemaakt om erin te gaan.
- Alleen met de wet in ons hart, door de Geest, zijn we in staat om dat te doen.
- Wij zijn ingegaan in de rust! Rustend van ons wereldlijke werk, God zorgt voor ons. ZIJN werk doen is deel van deze rust en onze vreugde.
- Ons geloof toepassen neemt onze angst weg. We weten dat het getuigenis zal komen.
- Gebruik de bijeenkomsten om elkaar aan te moedigen.

Revival in Europa en in de UK

Dopen in September: 4 in Nederland, 7 in de UK



Outreach weekend Frankrijk



Heel veel dank aan de broeders en zusters die alles lieten liggen en naar Angers kwamen om te helpen met ons jaarlijkse outreach weekend! Hun enthousiasme was aanstekelijk en we hadden een schitterend weekend, waarin we het evangelie verspreidden in Angers. Pamfletjes met daarop het thema werden uitgedeeld « Comment ça va? » *Hoe gaat het met u?* Iedereen deed mee, of het nu getuigen was, of vertalen, zingen, bezoekers verwelkomen of donuts maken voor de picknick! Op zaterdag middag kwamen een paar mensen naar de locatie voor een praatje en om meer te weten te komen. 2 bezoekers kwamen naar de presentatie op zondagmiddag, over hoe alleen God duurzame vrede en geluk kan geven in deze wereld. Het interessante is dat de oproer politie diezelfde dag op straat was vanwege protest acties– wat een contrast. We kijken er naar uit dat er meer zielen worden gered.
Revival Fellowship Angers, Frankrijk.

De Revival Fellowship in:



Kids matinée, Almere



Mini camp, Tsjechië

Almere

Deze maand zijn er 2 mensen wederom geboren. Divina, een jonge vrouw die daarvoor al naar een bijeenkomst was gekomen en nu besloot zich te laten dopen. Jemila is een collega van onze zuster Beryl. We begonnen de maand met mini gesprekken: broeder Marvin sprak erover dat het belangrijk is om niet zelfingenomen te worden, maar een andere geestelijke houding te hebben ten aanzien van Gods plan.

Broeder Guilliano uit Suriname via

Zoom: Als je wilt weten hoe sterk een pilaar is, moet je de fundering onderzoeken. Een goede pilaar in Gods kerk kan veel gewicht dragen. Het is belangrijk om in overeenstemming met Gods instructies te bouwen. Hij heeft het bouwplan gemaakt en aan ons gegeven, met de juiste maten. Bouwen we naar ons eigen plan of dat van God? Broeder Mike: Ben jij een kampioen? Als je op de grond blijft liggen als je valt, dan mis je kansen. Wees gefocust op je doel en laat je niet beïnvloeden door de wereld. Laat zien wat mogelijk is met God! Tijdens het weekend van bidden en vasten werd er heel veel gezegd waar we enorm van werden opgebouwd. We zijn heel blij dat we het volgende bidden en vasten weer samen kunnen hebben in Rotterdam. Enkele getuigenissen: een zuster voelde een migraine opkomen, toen het ging overheersen ging ze bidden en het verdween meteen. Een zuster vroeg gebed voor haar dochter, daarna was ze genezen. Prijs de Heer, Hij is getrouw, Zijn beloften zijn er voor ons als we tot Hem roepen.



Musicians, Czech

Tsjechië

Deze maand hadden we een samen een mini-camp in een huisje in de omgeving. De ongewone sport activiteiten daagden ons uit

om samen te werken in paren, er werd veel gelachen! De interactieve avond activiteit daagde ons uit om onze eigen focus/doelen te bepalen en om te kijken of ze overeenkomen met Jezus Christus. Dit was een gelegenheid voor diepgaande discussies en aha-momenten. Op een zaterdag morgen pakten we onze muziekinstrumenten en gingen outreachen in de voetgangers zone van Trutnov. De blijde muziek en de jonge

spelers maakten dat de mensen stopten en luisterden, terwijl de anderen het evangelie aan hen vertelden.



Ps Yomi & Cécile, Frankrijk

Frankrijk

We begonnen de maand met bidden en vasten om de Heer te vragen het weekend van de outreach te zegenen. Na een fantastisch en opbouwend weekend zijn we druk bezig geweest

met follow ups. Tot nu toe heeft geen van de personen die interesse toonden een concrete stap gezet richting wederom geboren worden, maar we houden contact... we laten het weten! Pastor Yomi en Cécile uit West Londen kwamen op bezoek. We zijn dankbaar voor hun fellowship, ervaring en deelname aan alle bijeenkomsten en activiteiten. We hadden een sessie van V&A met Pastor Yomi over hoe om te gaan met de typische opmerkingen van mensen als je tegen hen getuigt. Bij voorbeeld "Maar ik ben gered door genade". Het was heel interessant en bruikbaar om de geschrift en hierover te lezen. Hoe weten we dat we gered zijn door genade, praktisch gezien? Zou jij iemand geloven die zegt dat hij dokter is, alleen omdat hij zegt dat hij dat is? Prijs de Heer dat we door de instructies in de Bijbel over redding en het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest, het spreken in tongen, hier duidelijkheid over hebben.

Hongarije

Groeten uit Hongarije, waar een vroegere klasgenoot van een zuster deze maand de Heilige geest ontving. Na de 25 jarige bruiloft van Guszti en Gabi vorige maand, zijn we nog steeds bezig met follow up van veel gasten. Sommigen gaan al jaren naar een kerk en hebben nog nooit gehoord van het ontvangen van de Heilige Geest, maar bidden nu om het te ontvangen. Onze fellowship kreeg weer een tent aangeboden bij een plaatselijke festiviteit

want ze zagen dat onze activiteiten voor de kinderen populair waren bij de bezoekers. Dit is een groot getuigenis voor de Heer en een mooie gelegenheid om te getuigen tegen de ouders als ze op de kinderen staan te wachten. We gaan door met outreachen op straat en we hadden in bijna alle bijeenkomsten gasten. Een zuster dankt de Heer, omdat een collega waar ze al jaren tegen getuigt een zegening heeft ontvangen en nu meer openstaat om te luisteren. Een jonge zuster was op zoek naar een baan en was vastbesloten om alleen een baan te accepteren die haar niet verhindert naar de bijeenkomsten en camps te gaan. De Heer heeft haar wens vervuld. Een andere zuster prijst de Heer omdat haar dochter sinds kids camp wel een nieuw persoon lijkt. Ze is zoveel ten goede veranderd. Een zuster die nu naar de universiteit gaat, had de Heer gebeden om haar verlegenheid te overwinnen, zodat ze het Woord kan verkondigen en al gauw greep ze mogelijkheden aan om te getuigen. Een andere zuster deed hetzelfde en was in staat om te getuigen tegen een groep op een reünie van de



Fellowship na de bijeenkomst, Hongarije

middelbare school. Diverse broeders en zusters hebben beschermingen en genezingen ervaren van de Heer.

Ierland

We hadden deze maand een gezamenlijk Bidden & Vasten met West Londen. Het is altijd een aanmoedigende tijd om onze broeders en zusters te zien en opgebouwd te worden door de gesprekken en het gezamenlijk bidden. Deze maand zijn we



Spelletjes avond Dordrecht

De Revival Fellowship in:

begonnen om onze zondag bijeenkomsten te houden in een hal in de buurt, om meer bij de gemeenschap te zijn. We vinden het fantastisch dat dit mogelijk is en verwachten mooie dingen. Aan het eind van de maand hadden we een week van continu gebed voor één van onze broeders die door een moeilijke tijd gaat. Een zuster deelde een grote genezing die toen plaatsvond:

terwijl ze aan het bidden was voor onze broeder, realiseerde ze zich de volgende dag dat zij genezen was van pijn en ook weer haar vreugde terug had. Prijs de Heer!



Liverpool

Liverpool

Hi allemaal. We hadden een fantastische maand in Liverpool. Tim ontving de Heilige Geest op het Bath camp, hij was een paar maanden daarvoor gedoopt. Paul, de

vriend van Lee Leicester, werd gedoopt. Katie sprak tegen haar moeder Kate over de Heer, ze kwam en werd wederom geboren. Zij spraken tegen Emma (Katie's zus) zij kwam ook en werd ook wederom geboren! De week daarna gingen ze gezamenlijk bidden voor hun zoon/broer. Op zondag stuurde hij hen een tekstbericht, ze hadden hem 4 jaar lang niet gesproken! Rachel was online aan het zoeken en zag daar de fellowship. Ze kwam en werd wederom geboren. Ze vertelde dat ze al jaren diverse kerken was afgegaan, met extra kleren en een handdoek bij zich, maar nergens kon ze gedoopt worden. Ze dacht dat ze de Heilige Geest al had, maar realiseerde zich toen ze de geschriften las, dat dat niet zo was. In het doop bad ontving ze de Heilige Geest en sprak in tongen. Rachels familie is ook op bezoek geweest. Molly uit Birmingham kwam voor het weekend en ze is gedoopt, ze had de Heilige Geest een tijdje terug al ontvangen. We hebben nog meer bezoekers gehad en blijven voor hen bidden. De broeders en zusters uit Yorkshire kwamen op bezoek het weekend van bidden en vasten. Het thema was Efeze 6. We hadden de week daarna een outreach in Yorkshire en een



Liverpool



The band, Hungary

presentatie van Pastor Denis over wederom geboren worden. De dag daarna hadden we 7 bezoekers in de bijeenkomst in Liverpool.

Noord Londen Getuigenis van zuster Joyce

Als Joyce haar getuigenis gaf, zei ze altijd dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog was geëvacueerd naar Cornwall. Ze was daar 6 jaar en het was geen gelukkige tijd voor haar. Ze bezocht er veel kerkelijke evenementen, maar ze zei altijd, dat hoewel er over de Heilige Geest werd gesproken, ze geen idee had wat het echt voor haar betekende. In 1976 hoorde Joyce het evangelie via een luchtpostbrief uit Australië. Haar broer en zijn vrouw waren wederom geboren in Adelaide. Hierna kwamen Sid en Jill twee keer over naar de UK om de familie het evangelie te vertellen. Tijdens de tweede keer in 1978, luisterde Joyce en ontving de Heilige Geest en sprak in tongen en werd gedoopt. Ze wist dat ze nu de waarheid had en ging tegen iedereen getuigen. Ze was heel blij dat veel van haar familie leden ook tot de Heer kwamen. In 1986 kamen een paar gezinnen uit Adelaide over om een fellowship te beginnen in Noord Londen. Nadat ze 8 jaar lang verschillende Pinkster Gemeentes hadden bezocht, was het nu tijd om knopen door te hakken. Joyce maakte een stand en ging er volledig voor om de nieuwe assembly te ondersteunen. Vanaf dat moment zag ze hoe de fellowship groeide en sterker werd. We herinneren ons Joyce als iemand die altijd klaar stond om iedereen eten en drinken te geven en ze had altijd een luistrend oor. Maar ze was meer dan dat, ze hield van de geschriften, van Bijbel profetie, de choruses en fellowship. Ze bleef tot in haar 80e outreachen. Ze stond bekend om haar wijze woorden en haar bedachtzame manier om dingen te benaderen.



Joyce, North London

Op haar rustige manier maakte ze veel indruk op mensen. In Noord Londen was ze de óma' van de hele assembly, maar ze maakte wel duidelijk dat de glorie voor God was wat haar betrof. 'God is bekwaam' was altijd haar commentaar op welke situatie dan ook. Ze was God nog aan het prijzen, tot op het moment dat ze ging slapen in de Heer.

Rotterdam

We hadden deze maand aardig wat bezoekers in de bijeenkomsten. We hadden via Zoom een gecombineerd bidden en vasten met alle drie de fellowships. Bij één van de zaterdag activiteiten hadden we een avond met korte gesprekken door de jongere broeders. Een presentatie over de Aswan dam en we hadden een kindermiddag waar alle aanwezigen erg van genoten.

Poole

September was weer een goede maand in Poole. Aan het begin van de maand genoten we van de reis naar West Londen voor een gecombineerd bidden en vasten. Het was heel fijn om weer samen te zijn na zoveel maanden elkaar alleen maar via Zoom te zien. We hadden gesprekken die voortgingen op het thema van het zomer camp 'God eren door voorwaarts te gaan' en we bedanken de broeders en zusters in Londen die zo goed voor ons zorgden. We hadden ook een maaltijd in een lokaal restaurant met de hele fellowship om de verjaardag van Ps Jimmy te vieren. We hadden een fantastische tijd en we genoten van het lekkere eten. Het volgende weekend, werden we verblijd met het bezoek van Pastor Jock en Hellen, die een paar dagen bij ons bleven. Pastor Jock gaf een interessante presentatie getiteld "Het meest fantastische verhaal ooit verteld". We genoten ook van een presentatie van Pastor Jimmy over '666 Het teken van het beest'. Op zondag kregen we bezoek van de Finneys, inclusief baby Samuel. We hadden fantastische fellowship en tijd om bij te praten en we bedanken allen



The Finneys' visit, Poole

voor het bezoek aan Poole – alle bezoekers zijn altijd welkom! Tot volgende keer

Zwitserland & Duitsland

Gegroet broeders en zusters. We begonnen deze maand met een presentatie over 'gebed' We weten dat bidden onontbeerlijk is voor onze wandel in de Heer, want het versterkt onze relatie met God en bouwt ons op. Het is een voorrecht om tot God te kunnen bidden in deze taal die ons door de Heilige Geest is gegeven. We hoorden ook een presentatie over "genezing", wat een andere gave is van de Heer. God kan alles genezen en er is geen

De Revival Fellowship in:

limiet voor ons. Het onmogelijke bestaat niet voor Hem. Matth.14:14.

Aan het eind van de maand hadden we een weekend van bidden en vasten, een goede tijd om dicht bij God te zijn en meer te leren over Zijn Woord. Toen we wat fellowship hadden op een zondagmiddag, vertelde zuster Luise ons, dat ze met haar zoon had gesproken over het getuigenis van de genezing van haar kleindochter van wratten. (Genezing van wratten op haar handen en gezicht) en hij heeft zelf ook wratten. We weten dat het woord van God nooit ledig uitgaat en dat het altijd iets achterlaat. Dit mooie getuigenis van haar kleindochter blijft niet onopgemerkt! Prijs de Heer.



West Londen

Tijdens de pauze in de zondag bijeenkomst, kwam er een man binnenlopen, we baden met hem en hij ontving de Heilige Geest en werd daarna gedoopt. Alles binnen dertig minuten! Dat was heel aanmoedigend voor ons allemaal.

Een van onze hoofd activiteiten was een gecombineerd bidden en vasten met Poole, Medway en Noord Londen. Ierland deed ook mee via Zoom. Het was zo fantastisch om te zien, de hal weer gevuld met broeders en zusters, luisterend naar het woord van God, fellowshipen en daarna gezamenlijk eten.

Een broeder getuigde dat hij was genezen van de ziekte van Graves, een schildklier aandoening. Hij ging naar het camp met de verwachting genezen te worden en dat gebeurde ook! Op een echo tijdens de zwangerschap van zijn eerste kind, werd een kras gezien op het hart, meestal duidt dat op een gat in het hart. Na gebed was bij de volgende echo alles in orde. Een jonge zuster vertelde over een onenigheid met iemand wat leidde tot wrok, die er voor zorgde dat ze niet meer kon communiceren met die persoon. Na gebed genas God haar hart en was ze in staat te vergeven en voelde zij zich bevrijd.



Getuigenissen



In 2021 genas de Heer mij van een alcohol verslaving. Hij zegende me ook met liefde en respect voor Zijn woord en de broeders en zusters. Ik was opgevoed in een gezin waar mijn familie in tongen sprak, de Bijbel las en naar de Revival Fellowship in Adelaide ging. Toen ik ongeveer 11 jaar oud was, nam ik deel aan een bidbijeenkomst op het zomer camp en bad God om de Heilige Geest, ik sprak in tongen en werd de volgende dag gedoopt. Toen ik voor in de 20 was, besloot

ik de fellowship te verlaten en leefde m'n leven zonder relatie met God. In 2011 verhuisde ik naar Londen met mijn man en in 2012 werd mijn dochter geboren. In 2015 viel mijn huwelijk in duigen en ik bleef met een gebroken hart en verpletterd achter. Ik ging af en toe alcohol drinken en een tijdje hielp dat om de leegte te vullen in mijn leven, maar al gauw ging het in een neerwaartse spiraal van angst en droefheid en ik vond het heel moeilijk om te stoppen met drinken.

Toen in maart 2020 door Covid de lock downs kwamen, escaleerde mijn drank probleem. Ik had totaal geen controle meer over mijn leven door mijn verslaving. 95% van mijn dag was gevuld met een constante inwendige strijd om te proberen niet te drinken, het was uitputtend en beangstigend. In juni 2021 ging ik naar een bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten waar de groep discussieerde over een hogere macht/God die ingreep in hun leven en ik voelde dat als een teken dat ik de Heer moest zoeken voor een genezing. Ik begon tot God te bidden voor de genezing, maar ik wilde een genezing zonder weer naar de fellowship te gaan. Nadat ik faalde weer nuchter te worden en daardoor op een dieptepunt kwam, sprak ik af met mijn AA sponsor die me vertelde dat God machtig was, maar niet machtiger dan de alcohol. Dit voelde als een uitdaging want ik wist zeker dat God me kon genezen, ik moest alleen stoppen om het te vragen op mijn condities. Dat weekend sprak ik met Pastor Steve en Marion en vertelde hen dat ik terug wilde komen naar de fellowship. Binnen een week was ik genezen en de drang om te drinken was compleet verdwenen en de gedachte aan alcohol komt nooit meer bij me op, alleen als ik mijn getuigenis vertel. **Erika, Medway**



Gladys (links) & Triona

Ik ben opgegroeid in Noord Ierland en geloofde in God. Mijn ouders voedden ons op om naar de zondagschool te gaan en naar de kerk. Ik ontmoette een jong meisje dat een christen was, wat mezelf betreft, ik wist dat ik geen christen was. Ze vertelde me dat ik de Heer moest bidden voor

vergeving van zonden, dus dat deed ik en ik dacht dat het zo goed was. Dat was mijn leven. Ik trouwde en we gingen in Engeland wonen. Op een dag ging ik naar Docksider en toen ik terug ging stapte ik uit bij Chatham en ontmoette Triona, die daar aan het outreachen was. Ze gaf me een kaart en ik vertelde haar, ik ben een christen. Ze vroeg me of ik gedoopt was en ik zei als kind gedoopt te zijn. Ze vertelde me dat er nergens in de Bijbel staat dat de kinderen gedoopt worden. Ik dacht, ze denkt dat ik een heiden ben! Ze maakte me duidelijk dat je gedoopt moet worden door onder dompeling en de Heilige Geest moet ontvangen en ik geloofde haar. Ze nodigde me uit voor een bijeenkomst en ik wist niet wat ik moest doen, want ik hield er niet van om ergens heen te gaan waar ik niemand kende. Maar ik zei "ik heb een vriendin die misschien wel met me mee wil gaan". We gingen naar de bijeenkomst woensdag 29 april 2015. Onderweg naar buiten vertelde Pastor Steve over de doop door onder dompeling, ik raakte in paniek en zei "nee, ik laat me niet dopen". Ik had een gedachte 'je zegt dat je het volgend week wil doen, en als volgende week komt, zeg je weer, volgende week—doe het vanavond!' Ik wist dat het de Heer was die tegen me sprak. Ik werd die avond gedoopt maar ontving nog niet de Heilige Geest. Er kwam rust over me. We gingen naar het camp in Bath en op donderdag avond begon ik in tongen te spreken tijdens de tijd van gebed. Toen de bijeenkomst klaar was vertelde ik aan iedereen dat ik in tongen sprak, ik was zo gelukkig! Vanaf de eerste keer voelde ik de liefde in de fellowship, iets wat ik nergens anders heb ervaren en dat is nog steeds zo. **Gladys, Medway**