

# Revival News



## Europees Maand Verslag

September 2022



Baptism—Meredith



Camp meeting

### SURINAME CAMP

Het Suriname camp had als thema "Doe de gehele wapenuitrusting van God aan". Er zijn veel mooie dingen gebeurd op het camp. Hier zijn een paar hoogte punten.

Donovon en Tatjana die al gedoopt waren, maar nog niet Geest vervuld, ontvingen de Heilige Geest tijdens het camp. Het was zeker voor Tatjana een emotioneel moment, ze huilde van vreugde.

Meredith (de zus van Chiquita), die al diverse keren naar de bijeenkomst was geweest, was ook op het camp en besloot zich te laten dopen. Ze had de Heilige Geest daarvoor al ontvangen. .

Een aantal jonge broeders in de Heer, gaven op het camp hun eerste gesprek. De jongste was 14 jaar!!! Het is jammer dat die gesprekken niet zijn opgenomen. Het was een fantastisch camp. Niet alleen is de band tussen de broeders en zusters versterkt, maar iedereen was ook bemoedigd om meer te doen, dat was merkbaar. Bij de volgende outreach ontvingen 7 mensen de Heilige Geest!!

**Lees het volledige verslag over september op bladzijde 3**

**Server News, September 2022**  
Recordings from camps, conventions and meetings are available from our webserver.

Send me an email for the access details.

Pieter Visser.  
[piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)



Newsletter Crew: Meg, Louisa, Netty, Heleen and local contributors.

Editor:  
Pastor Pieter Visser  
Kromhout 95  
3311RE Dordrecht  
The Netherlands  
Telephone: +31 78 6146173  
Mobile: +31 (0)6 22 808 977  
E-mail: [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)  
Website: [www.revivalfellowship.nl](http://www.revivalfellowship.nl)

### Vooruit kijkend:

**Herfst camp, Tsjechië 26-30 okt.**

**Contact:** [oldrich.treml@volny.cz](mailto:oldrich.treml@volny.cz)

**Herfst camp, Ierland, 26-30 okt.**

**Contact:**

[irishrevivalfellowship@gmail.com](mailto:irishrevivalfellowship@gmail.com)

**Winter camp in Holland**

**Contact:** [piet.visser@revivalfellowship.nl](mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl)

**Winter camp in Engeland 25/12– 01/01**

**Contact:** [denismurf@hotmail.com](mailto:denismurf@hotmail.com)

*Please note: as always, you need approval from your local pastor/leader to visit other assemblies..*



## Editorial: Christen en Boeddhist.

(Uit het dagblad: Trouw)

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt er onderzoek gedaan naar hoe religie aan het veranderen is.

*'Mensen gaan steeds meer inspiratie opdoen bij meerdere geloven en lijken steeds minder behoefte te hebben aan religieuze identificatie.'*

Religie is niet aan het verdwijnen, zegt André van der Braak. Hij is professor in de vergelijkende filosofie van religie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. *"Mensen zijn op een andere manier religieus dan ze vroeger waren,"* zegt hij. *"Ze zijn niet gebonden aan één religie, maar worden door vele wereldbeschouwingen geïnspireerd. Ze hebben ook minder behoefte aan religieuze identificatie."*



Diana Vernooij: *"Ik las verhalen in de Bijbel die me stapstenen gaven om met zachtheid en met kracht in de wereld te staan"*.

Ze is een Christen **en** een Boeddhist zegt Diana Vernooij (66). Ze is meer dan 30 jaar pastor geweest bij de Duif, een christelijke geloofsgemeenschap in Amsterdam. Voor haar preken haalde ze ook inspiratie uit het Boeddhisme.

*"Er zijn mensen die beweren dat ik niet Christen en Boeddhist beide kan zijn. Als je niet gelooft in de vader, zoon en heilige geest, dan zou je geen Christen zijn. Ik had ook een Boed-*

*dhistische leraar die zei, dat als je niet in reïncarnatie gelooft, je geen Boeddhist bent. Ik maak me niet druk om die dogma's, ik zie God en Boeddha als concepten die ik verken en gebruik. In mijn ogen zijn Boeddha en God actieve levenskrachten. "*

Dus, wat is er nieuw?

Toen de Israëlieten ongeveer 215 jaar in Egypte waren geweest, verlieten zij dat land rond 1446 v Chr.

De Egyptenaren waren blij dat ze gingen...

*Ex 12:33 En de Egyptenaren hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit te drijven; want zij zeiden: Wij zijn allen dood!*

Maar...

*Ex 12:38 En veel vermengd volk trok ook met hen op en schapen en runderen, gans veel vee.*

Dus, toen zij vertrokken gingen veel mensen met hen mee, die eigenlijk geen Israëlieten waren. Deze mensen, die zich met hen vermengden, werden een groot probleem verder in de geschiedenis. Lees...

*Num. 11:4 En het gemene volk dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen; daarom zo weenden de kinderen Israëls wederom en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?*

*5 Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers en aan de pompoenen en aan het look en aan de ajuinen en aan de knoflook.*

*6 Maar nu is onze ziel dor, er is niet met al, behalve dit Man voor onze ogen!*

Dit principe om de echte God en Zijn dienst te vermengen met religie is overal om ons heen. En wat is het



resultaat?

Een ander bekend verhaal is de aanbidding van Baäl.

Er waren vele vormen van Baäl aanbidding en het resultaat hiervan: *1Kon. 18:28 En zij riepen met luider stem en sneden zichzelf met messen en met priemen, naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. 29 Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, **maar er was geen stem en geen antwoord en geen opmerking.***

En **dat** is waar het om gaat.

Al dat gemixte spul kan mooi klinken, maar aan het eind werkt het eenvoudigweg niet.

**Geen** tekenen **geen** wonderen, punt uit.

**Ps Piet Visser**



### Gehoord van het platform:

- Om God beter te leren kennen moeten we de Bijbel lezen.
- Belofte aan de Heer is Ja en Amen, niet Ja en maar...
- Waarom zouden we Jezus volgen? Omdat Hij de weg weet naar het einde.
- Gods instructie/correctie is ons leven.
- Er is nooit iets goeds bereikt met somberheid.
- Neem je negatieve gedachten gevangen.
- Neem goed advies ter harte.
- Prijs de Heer altijd, het zal je vreugde geven.
- Het is beter moe te worden van werk voor de Heer, dan te rusten.
- God geeft ons een diepere relatie dan enig vriend of ouder kan doen.
- Haal je kracht uit de Heilige Geest!
- Zou je nalaten een prijs van € 1 miljoen op te halen? Waarom zou je dan niet vasthouden aan het eeuwige leven?
- Heb vertrouwen: God is altijd onze back up als we Zijn werk doen.
- Deuteronomium 28 = 20% zegeningen voor gehoorzaamheid, 80% vervloeking voor ongehoorzaamheid. Wat zou jij kiezen?



# Revival in Europa en de UK

Dopen in september : 2 in Tsjechië, 1 in Frankrijk, 3 in Nederland, 7 in de UK (4 op de foto's)



Eva, Tsjechië



Jara, Tsjechië



Ludovic, Frankrijk



Marie, Rotterdam



Natasha, Rotterdam



Freedi, Rotterdam



Marina, West Londen



Jocelyn, West Londen



Jacob, West Londen



Liverpool

*Efeze 4 vers 4-5  
 «Een lichaam is het en een  
 Geest, gelijkterwijs gij ook  
 geroepen zijt tot een hoop  
 uwer roeping;  
 Een Heere, een geloof, een  
 doop.»*

## Nieuws van de broeders en zusters in Suriname



Outreach na het camp

*(Lees ook het verslag van het camp op de voor pagina)*

We hadden een fantastische maand. We heetten Ingrid welkom uit de fellowship in Rotterdam en Wim uit de fellowship in Dordrecht. Vlak voor het camp werd Sefanja, een nicht van Ingrid, wederom geboren.

Tijdens de eerste outreach na het camp, ontvingen 7 mensen de Heilige Geest!!

In die zelfde week werden er 3 mensen gedoopt. Shineida, die al een paar maal naar de bijeenkomsten was geweest, had de keuze gemaakt om wederom geboren te worden. Shirley, de zus van Ingrid, die ook een paar dagen op het camp was, had ook besloten wederom geboren te worden. Ook Max, een goede bekende van Wim, waar al 24 jaar tegen getuigd werd sinds Wims laatste bijeenkomst in Suriname, besloot een kind van God te worden.

Alle glorie is voor God. We kunnen zien en ervaren dat ons harde werken wordt beloond!  
*(Hebreeën 11 vers 6)*



Doop—Sheneida



Doop—Shirley



Doop—Sefanja



Doop—Max



# Outreach Weekend, Frankrijk

We hadden deze maand voor de 11e maal de september outreach in Frankrijk. Het thema was « De Planeet of Jij » We zijn ons vandaag de dag allemaal bewust van de noodzaak om het milieu te sparen, maar hoe denken we over het redden van onze ziel? Er zijn ongeveer 5000 pamfletjes uit gegeven in de straten van Angers, om de mensen uit te nodigen voor een presentatie over wat de Bijbel zegt over het redden van de aarde, en (veel belangrijker nog!) Gods plan voor de redding van individuele zielen. Ons outreach weekend werd ondersteund door 17 broeders en zusters uit de UK en Nederland, we waarderen het heel erg dat zij de moeite namen om hierheen te reizen en enthousiast het evangelie te verspreiden. Van donderdag tot zondag hadden we een goede tijd van outreach, fellowship samen en bijeenkomsten.



Er kwamen 16 bezoekers naar de presentatie avond en velen bleven om na te praten over de geschriften. Eén man bad voor de Heilige Geest die avond waar de presentatie werd gehouden. Een ander kwam terug naar onze hal om gedoopt te worden en ontving die avond ook de Heilige Geest. Er was zo'n levendige atmosfeer toen we daar allemaal samen waren en zagen dat onze nieuwe broeder wederom geboren werd. Het was ook een goede gelegenheid voor andere bezoekers om te zien hoe het dopen gaat. Een ander persoon kwam ook de volgende dag naar de zondag bijeenkomst. We gaan door met de follow up van de vele contacten die er zijn gelegd dat weekend. Blijf kijken voor meer revival nieuws! **Revival Fellowship Frankrijk**





# De Revival Fellowship in:

## Almere

Prijs de Heer voor Zijn goedheid. Er zijn deze maand 2 mensen wederom geboren. Beide hoorden het woord en gaven er gehoor aan. We zijn blij dat er nog steeds mensen zijn die willen luisteren want de dag van Jezus' wederkomst is nabij. Velen waren uitgenodigd voor onze Next Gen avond, georganiseerd door de jeugd, vol items, getuigenissen en een supper. Mensen konden zien wie we zijn en waren verbaasd door de dingen waar de jongeren van getuigden. Sommigen van ons gingen naar de outreach in Frankrijk en kwamen bezield weer terug, klaar om door te gaan met het werk van de Heer. De hele maand kwamen er bezoekers, een patiënt van zuster Esters werk, een oudere man die bad en de Heilige Geest ontving. Een mooi getuigenis om te delen: een van onze jongere zusters kwam recent terug naar de fellowship.

Nadat ze diverse psychoses had gehad riep ze uit om hulp. De doctoren konden haar niet helpen, in de wereld en ze was ten einde raad. Ze ontmoette broeders en zusters op straat en ze werd aangemoedigd om de stap te zetten en de pastor te bellen om een nieuwe frisse start te maken met God en dat deed ze. Na gebed was ze de volgende dag genezen, het was voor de mensen om haar heen een groot wonder om te zien. Een vriendin van haar zag de plotselinge verandering in haar, wat haar bewoog om ook te komen en te kijken. Ze is nu wederom geboren en ervaart ook de liefde van God in haar leven.

## Bristol

De fellowship gebruikt een gemeenschapshal in het westen van de uitgestrekte stad Bristol. De hal is omgeven door wooncomplexen. Deze maand ging een groep broeders en zusters op een zaterdag middag pamfletjes rondbrengen bij de huizen en aan mensen in de omgeving. De outreach droeg vrucht. De volgende morgen al liep een mevrouw de hal binnen voor de avondmaalsbijeenkomst. We hopen haar terug te zien. We hadden bezoek van Ps. Steve uit Medway met zijn gezin. Ps. Steve gaf een gesprek over de geschiedenis van afschaffing van de slavernij in Engeland vanuit Bijbels perspectief. Het was een goed thema en een fijne dag van fellowship. We hadden ook een 'virtueel bezoek' van Ps. Jock die



Next Gen avond, Almere



Almere



Almere

een gesprek gaf 'Totdat Silo komt'. Het was een zeer actuele vermaning om met het werk van de Heer bezig te zijn. We houden dit jaar de woensdag bijeenkomsten via Zoom, dit hadden we al vastgesteld en het stelt ook degenen die ver weg wonen in de gelegenheid om met de nieuwe fellowship verbonden te zijn. Dit zijn broeders en zusters in Derby, Stoke-on-Trent en Essex (!) en ook van ons in Milton Keynes. We gaan bijeenkomsten beginnen in de hal op woensdag, met Zoom beschikbaar voor degenen die verder weg wonen. Seth Bland neemt de leiding in de hal op woensdag.

## Tsjechië

We hadden een goede tijd deze maand. Een heel leuk evenement werd georganiseerd door de jongeren en de kinderen. Ze maakten een korte film van Paulus die schipbreuk leed op Malta. Die lieten ze zien op een avond met spelletjes, quizen en getuigenissen. We hadden ook een goed vasten. Het beste deel van de maand was toen een echtpaar na de outreach naar de bijeenkomst kwam. Er was al eerder tegen hen getuigd, maar recent had het getuigenis van onze broeders en zusters hen overtuigd om naar de bijeenkomst te komen. Zij werden beide gedoopt, de man had al de Heilige Geest ontvangen. God zegen aan allen. We kijken ernaar uit jullie te zien op ons camp.



Kijken naar de dopen Tsjechie

## Dordrecht

We genoten deze maand van een fijne dinner night die werd georganiseerd door onze jongere broeders en zusters, met getuigenissen, muzikale items en een korte video over het recent gehouden kids/next gen camp. Het thema van het camp was 'Een soldaat voor de Heer zijn'. Een paar getuigenissen die we deze maand hoorden:

- Een broeder werd recent genezen van een burnout. Zijn dokter en collega's waren verbaasd door zijn snelle genezing.
- Een broeder had echt geld nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien. Samen met een zuster bad hij voor de situatie. Na het gebed liepen ze op straat en daar vond hij 50 euro: dat was precies het bedrag dat hij nodig had. God zorgt voor ons!
- Een broeder had twee en een half jaar geleden een hartaanval. Tijdens de check up een jaar later kon de dokter geen spoor meer zien van de hartaanval. .

*'God is ons een Toevlucht en Sterkte ; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.'* (Psalm 46:2).



Reizende muzikanten Frankrijk

## Frankrijk

Wat een fantastische maand was september! Het was echt internationale fellowship met bezoekers uit de UK en Australië, een Bijbel studie met de saints in Zwitserland & Duitsland en ons jaarlijkse outreach weekend (zie pag. 4) Het was fijn om tijd door te brengen met Ben en Beth McDonald van de fellowship in Geelong. Ben vertelde in zijn getuigenis dat hij een "fellowship baby" was, hoewel zijn ouders niet meekwamen. Als jonge kinderen werden hij en zijn broers en zussen meestal afgezet bij de bijeenkomsten en werden aangemoedigd en opgevoed in de Heer door hun geestelijke ooms en tantes. Als tiener werd hij op wonderbaarlijke wijze genezen van zijn verslaving aan sport, die anders zijn leven op een heel ander pad had



Ben & Beth, France



# De Revival Fellowship in:



Verjaardag van Ps Chris & Monika in Hongarije



Outreach in Kecskemét



Housewarming, Hongarije

gestuurd. Beth verteld dat de Golf oorlog haar als kind had gemotiveerd om zelf ook wederom geboren te worden. Ze getuigde dat God haar had gezegend met 4 kinderen, hoewel dat medisch gezien onmogelijk of heel moeilijk zou zijn geweest. Ze was ook beschermd voor lichamelijk gevaar toen ze op de snelweg werd nagezeten en ze werd emotioneel beschermd toen ze haar juryplicht moest doen in een angstaanjagende zaak. We prijzen de Heer voor de bemoedigende fellowship!

## Hongarije

In September hadden we met veel broeders en zusters een outreach in de plattelandstad Kecskemét. We gaven daar ook een presentatie en later de woensdag bijeenkomst. Een oude vriendin van een zuster ontving de Heilige Geest. Een echtpaar verhuisde en besloot een housewarming te geven, er waren ook 12 mensen uit de buurt en nog veel meer broeders en zusters. We hadden veel gesprekken over de Heer en natuurlijk was er ook te eten. Ps. Chris, Monika en Ben waren over uit Australië voor een bezoek. Ps. Chris en Monika vierden beide hun 50e verjaardag en we hadden meteen een dinner night waar veel van hun familie en vrienden getuigenissen hoorden en het Woord van de Heer. Later in de maand werkten we aan de hal om die energie zuiniger te maken. Een broeder dankt God voor bescherming toen een dronken bestuurder met 110 km/u op de snelweg inreed op diverse auto's, waaronder die van hem. Diverse broeders en zusters prijzen de Heer voor bescherming bij o.a. een elektrische schok en andere verwondingen. Een zuster had last van cystes en andere gynaecologische problemen die al jaren regelmatig pijn veroorzaakten. Toen ze tot de Heer kwam bad ze ervoor en deze maand

realiseerde ze zich dat ze was genezen. Een jonge broeder prijst de Heer voor een snelle genezing van verrekte pezen.

## Ierland

We zijn begonnen met outreachen in Newcastle West in Limerick, dat is ongeveer 25 minuten bij ons vandaan. We zijn ons eigen YouTube kanaal begonnen: Ireland Revival Fellowship - kijk a.u.b. even en meld je aan! Op het werk bij een broeder werd een jonge Zwitserse student geplaatst voor een half jaar. Het bleek dat hij een evangelische kerk bezocht in Zwitserland, hij werd dus uitgenodigd voor een bijeenkomst. Op zijn eerste zondag bijeenkomst hoorde hij over wederom geboren worden en na de bijeenkomst werd met hem gebeden om de Heilige Geest te ontvangen, hij sprak in tongen zoals we hem in de geschriften hadden laten zien. Hij belde zijn vader en vroeg hem waarom hun kerk niet "de Heilige Geest op deze manier verkondigde"? Zijn vader onthulde toen dat hij jaren geleden in Nieuw Zeeland de Heilige Geest had ontvangen en in tongen sprak, maar toen ze terugkwamen en hij er in de kerk over sprak, kregen ze teveel tegenwerking. Timon is daarna met zijn familie op vakantie gegaan, we wachten op zijn terugkomst. Het herinnert ons er weer aan hoe belangrijk het is dat we vasthouden aan het woord van God ondanks de tegenstand; "…dat gij strijdt voor het geloof" (Judas 1.3). In het Vrijdagavond Kennis Gesprek, sprak ps. Brad over "De Liefde van God" en ps. Anthony



Blower 19:22

Throne of David, Medway

begon aan een serie over "De Troon van David". Allemaal op YouTube. We kijken uit naar ons herfst camp, dit is vol, maar hou het in gedachten voor volgend jaar.

## Liverpool

We hadden een drukke maand in Liverpool. In de meeste bijeenkomsten zijn er bezoekers. We hadden 4 dopen, 2 BBQ's en Bidden & Vasten! We kijken ernaar uit velen van jullie te zien op ons winter camp. Boek vroeg, want de beste accommodaties gaan snel!



## Medway

We namen afscheid van de bezoekers die er waren deze zomer. De eerste zomer zonder beperkingen na de pandemie. We hebben ervan genoten. We hadden in sommige bijeenkomsten bezoekers, één mevrouw ontving de Heilige Geest. We gebruikten de laatste dag van de schoolvakantie om de kinderen op een 'Guy Fawkes ervaring' te tracteren, in de Tower van Londen. Voor de meesten van ons was dat de eerste Virtuel Reality ervaring, wow. We hadden een avond met 'goed nieuws van veraf', we keken naar Suriname, verschillende fellowships in Afrika en India en ook verhalen uit andere plaatsen. We hadden een gezamenlijk bidden en vasten met de zuidelijke assemblies en Ierland en een aantal via Zoom, overal vandaan. Het was een goede dag. De dood en de begrafenis van de koningin domineerde het nieuws hier en we namen de gelegenheid te baat om te laten



Liverpool



Goede tijd met de bezoekers deze zomer Medway



# De Revival Fellowship in:



Gezamenlijk bidden vasten, Nederland,

zien hoe dit alles gegrond is in de beloften aan David en anderen in het oude testament. Beloften van het verbond.

## Poole

In september hebben de broeders en zusters in Poole kunnen genieten van de fellowship met broeders en zusters vanuit Engeland en de wereld. Pastor Brad en Cheryl uit Brisbane bezochten ons

na het camp in Bath. We hadden een avond met fellowship en eten uit diverse keukens. In de zondag bijeenkomst sprak ps. Brad over Gods aard

en herinnerde ons eraan dat God wil vergeven. Daarna hadden we samen met de assembly in Kaapstad een avond van choruses, getuigenissen en gesprekken over het thema: Relaties. Tijdens de Covid lockdown hebben we diverse malen met hen fellowship gehad en het was fijn om hen weer te zien en samen te genieten van een fijne avond, we planden weer een avond voor dit jaar. Het is goed om fellowship te hebben als we samen komen, er is altijd meer na de bijeenkomst, je hoeft niet meteen weg te gaan. Het bidden en vasten voor het zuidwesten werd geleid door Medway en de broeders en zusters uit de diverse fellowships konden meedoen en genieten van gesprekken van broeders uit iedere van de vier fellowships. Er is altijd iets te leren en te

ontwikkelen als je in de Heer bent. Luisteren naar gesprekken, getuigenissen, bidden enz....dit is wat ons laat vrucht dragen. Het was weer een opbouwende maand!

## Rotterdam

Hallo broeders en zusters. In september hadden we een gecombineerd bidden en vasten met Almere en Dordrecht. We hadden



Prayer and fast, UK

ook een avond met korte gesprekken en een presentatie. Er was ook een dag voor de kinderen in de hal en diezelfde avond had de Next Gen een dinner night voor ons georganiseerd. De teenagers hadden het eten geregeld

en werkten heel hard in de keuken die avond, serverden en ruimden aan het eind van de avond weer op! Het was een fijne avond voor ons allemaal. Er waren ook gasten, die het evangelie hoorden, mede daarom hebben we natuurlijk zulke activiteiten. We hadden deze maand drie dopen! Prijs de Heer. Enkel van ons reisden naar Angers om daar de outreach te ondersteunen, die ze ieder jaar in september hebben.

## Zwitserland / Duitsland/ Oostenrijk

We zijn blij dat onze broeder Robert uit Graz, Oostenrijk, nu mee kan doen met de zondag bijeenkomst. Hij moest altijd werken op zondag, (hij is kok), maar hij wilde ook kunnen deelnemen aan de avondmaals bijeenkomst. Na gebed hiervoor heeft zijn baas de openingstijden van het restaurant veranderd. In plaats dat het restaurant gesloten is op maandag en dinsdag, is het nu gesloten op zondag en maandag. Prijs de Heer, Hij maakt dingen mogelijk als het er om gaat hem te kunnen dienen. Rudolf en Dimphna uit Rotterdam bezochten ons het laatste weekend van de maand. Nogmaals heel hartelijk bedankt! We waarderen het zeer als we geestelijke ondersteuning krijgen. Het was heel fijn om samen te gaan outreachen, enkele mensen in Bern hebben het woord van God weer gehoord. We konden elkaar opbouwen door de vele getuigenissen die

we deelden. Die zaterdag avond hadden we ook onze maandelijkse Bijbelstudie avond met Frankrijk. We hoorden o.a. dat het woord van God is als voedsel voor ons lichaam. Het verandert ons ten goede. Het woord dat we lezen reinigt ons. Louise had veel pijn in haar rug, we baden voor haar in de bijeenkomst en ze voelde zich meteen beter. Prijs de Heer dat we altijd voor elkaar kunnen bidden en dat God Zijn woord bevestigt.



Rudolf & Dimphna Zwitserland



Outreach, Zwitserland

## West Londen

We prijzen de Heer voor een maand gezegend met revival. Eén zondag hadden we drie dopen en drie mensen ontvingen de Heilige Geest. Onze jonge broeder Jacob werd gedoopt, nadat hij eerder al de Heilige Geest had ontvangen; Marina, een jonge vrouw, die kwam na een outreach op straat, werd ook gedoopt nadat ze een paar weken daarvoor de Heilige Geest had ontvangen; en Jocelyn, een familielid van een broeder, ontving de Heilige Geest en werd meteen daarna gedoopt. Een jonge man ontving ook de Heilige Geest en ook een meisje dat met familie op bezoek was. Het was een fantastische dag voor ons allemaal!! We bidden dat het zo doorgaat. We hadden ook een fantastische avond waarop we



House meeting, Rotterdam



# De Revival Fellowship in:



had thuisgebracht na een bijeenkomst, hij stopte bij een benzinstation en kreeg plotseling £10 in de hand gedrukt van een man die weg reed in zijn BMW!!  
God is er in alle situaties!  
We verwachten grote dingen in oktober.

## Yorkshire

Sinds het laatste verslag hebben we letterboxing en straat outreach gedaan in een van de dorpen in de buurt. We maakten een speciaal pamflet en huurden een ruimte in het gemeentehuis en vertoonden een presentatie – geen bezoekers, maar we hadden een goede tijd, we hebben tegen veel mensen kunnen spreken. Een week daarna hadden we een BBQ bij een broeder thuis, die in dat zelfde dorp woont – een van de burens kwam en luisterde naar het evangelie.  
We zijn wéér verhuisd. Een

getuigenissen deelden: een broeder dankte de Heer dat hij altijd kalm kan blijven als anderen op het werk in paniek raken in moeilijke tijden; een zuster getuigde van genezing van bloedarmoede; een zuster vertelde hoe ze had gezien dat mensen genazen nadat ze voor hen had gebeden; een broeder getuigde dat hij nog maar £3 had om zijn tank te vullen, nadat hij een paar zusters

nieuwe bijeenkomst plaats, een mooie schone winkel in het centrum van de stad. We zijn weer druk geweest met alles gereed maken, het loodgieterswerk voor de doop tank, nieuwe pamfletjes printen enz. het is fijn om de dooptank daar te hebben – dat voelt als een echte bijeenkomst. Het is heel bijzonder hoe we deze ruimte hebben gekregen.  
We konden goed getuigen tegen de huisbaas en hij heeft zich echt ingespannen om ons een goede deal te geven. God bless.



## Getuigenissen



In 1990 was ik aan het werk op een bouwproject in Watford, ik werkte met een groep mannen van de Revival Fellowship. Eén voor één vertelden ze me het evangelie en beantwoordden al mijn vragen over het leven direct vanuit de Bijbel. Ik ging naar een zondag bijeenkomst en nadat ik hoorde dat dezelfde de boodschap daar werd gepredikt, besloot ik om wat ik hoorde uit te proberen. Die dag bekeerde ik me en werd gedoopt door onderdompeling met de verwachting en

de belofte dat ik de Heilige Geest zou ontvangen: precies zoals beschreven in het boek Handelingen.

Een nieuwe blijdschap en kracht groeide in mij, ik wist dat wat ik deed goed was voor God. Het was een heel opwindende tijd in mijn leven en binnen een paar weken, toen ik zelf aan het bidden was, ontving ik de Heilige Geest en sprak in die nieuwe taal precies zoals beschreven in de Bijbel

Kort daarop liep mijn huwelijk stuk en werd de troostende kracht van de Heilige Geest een realiteit in mijn leven. Het hielp mij door de moeilijke tijd van de scheiding, terwijl ik ook mijn zoontje van zeven moest opvoeden. De Heer heeft mij steeds gezegend en uiteindelijk ben ik getrouwd met een trouwe zuster in de fellowship, die een liefdevolle moeder werd voor mijn zoon. Hij ging door en ontving ook zelf de Heilige Geest. We hadden nog twee zoons en beide ontvingen de Heilige Geest toen ze ouder werden. De Heer had Zijn hand op ons gezin. De Heer heeft mij vele malen genezen: eens had ik een beknelde spier in mijn rug en ik kon me 2 dagen niet bewegen zonder hulp. Op een zondag morgen opende ik mijn Bijbel en las Joh. 7:5 en door het idee dat Jezus was gekomen om mij persoonlijk te redden, was ik meteen genezen. Mijn vrouw en de jongens waren verbaasd toen ze mij plotseling de trap op en neer zagen lopen. Als gezin prijzen we God en kijken uit naar Zijn wederkomst.

**Colin, Noord Londen**



Mijn naam is Sinead, ik kwam tot de Heer in 2009, nadat ik op een dagtochtje Ellie had ontmoet. Ze was heel vriendelijk tegen me en we spraken over veel dingen die gebeuren in het leven en wat er in de wereld gaande was. Ze leek zelf vrede te hebben en toen verbaasde ze me door te vertellen dat ze naar een kerk ging en in tongen sprak. Ik had nog nooit iemand ontmoet die zo vol vertrouwen over deze dingen

sprak. Dus vroeg ik haar of ik mee kon gaan en het zelf kon bekijken. Ze zei ja en we maakte een afspraak om de volgende zondag de Revival Fellowship te bezoeken. Ik luisterde aandachtig naar het gesprek en de geestelijke gaven tijdens de bijeenkomst en hoorde ook de getuigenissen die mensen me daarna vertelden. Ik dacht heel goed na over alles wat ik had gehoord en bleef regelmatig naar de bijeenkomsten komen en liet me dopen. Ongeveer 3 maanden later ontving ik de Heilige Geest tijdens het bidden en vasten en sprak voor het eerst in tongen. Het was een wonderbare ervaring en het is nooit meer weggegaan. Toen realiseerde ik me dat als ik fellowship bleef hebben, bleef bidden en m'n Bijbel lezen, dat God me zou helpen om met situaties in m'n leven om te gaan en ze te overwinnen. Ik heb geleerd om Hem te vertrouwen en realiseerde me dat zolang als ik nederig blijf en getrouw aan God, dat Hij voor mij zal zorgen. Ik heb gezien dat God zoveel heeft voorzien voor mij en ontelbare gebeden heeft verhoord. Hij heeft me geholpen te verhuizen, naar college te gaan en met veel dagelijkse dingen om te gaan die ik eigenlijk vanzelfsprekend vind. De Heer heeft me vertrouwen gegeven om naar camps te gaan, met mensen te praten in de fellowship en op de outreaches (dingen die ik daarvoor nooit kon doen), en Hij inspireert me om iedere dag meer te willen groeien.

**Sinead, Noord Londen**