



Europees Maandverslag

Maart 2020



Dit verslag zou voorlopig wel eens het laatste kunnen zijn waarin we zoveel mooie foto's kunnen plaatsen van allerlei verschillende bijeenkomsten in Europa en de rest van de wereld.

Maar terwijl u de verslagen van alle gemeenten leest, ontdekt u dat de onderlinge eenheid sterker is dan ooit omdat we ons gaandeweg aanpassen en andere manieren ontdekken om ons licht te laten schijnen en elkaar op te blijven bouwen en te ondersteunen.

In deze editie: een verslag over het Leiderschapskamp in Adelaide en goed nieuws van onze Gemeenten in Liberia.

Boven: Leiderschapskamp in Australië
Midden: Lunch in stijl in West London
Rechts: Dopen in Liberia



Server Nieuws Maart 2020

Alle gesprekken en items van het laatste leiderschapskamp in Adelaide zijn nu beschikbaar via deze link:

<http://re-acts.com/recordings/library/?dir=Australia-SA/Adelaide-Carrickalinga/202003-Leadership%20Camp>

U kunt ook van alles terug vinden op de Nederlandse server. Voor login details of andere info: piet.visser@revivalfellowship.nl.
Ps Pieter Visser



Maandverslag Crew: Netty, Heleen, Meg en lokale bijdragers.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311 RE Dordrecht
Nederland
Telefoon: +31 78 6146173
Mobiel: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Gezien de huidige situatie met de wereldwijde Covid-19 epidemie, kunnen we niet te ver vooruit plannen.

Een voorzichtige schatting dat de huidige beperkingen (gedeeltelijk) opgeheven zouden kunnen worden, zou zijn rond de tijd van de zomerkampen (juli-augustus). Hopelijk is het tegen die tijd mogelijk om een gecombineerd kamp te houden, wellicht met kleinere aantallen.

Zo niet, dan gaan we er gewoon van uit dat we weer tijdens het winterkamp bij elkaar kunnen komen (25 dec. - 1 jan.)

Editorial: Wat heeft God van ons gevraagd?

We zijn allemaal bekend met de situatie dat ons gevraagd wordt iets te doen, we luisteren (vaak maar half), we interpreteren en zetten dat om in een of andere actie. Dan kan het gebeuren dat u te horen krijgt "Dát heb ik niet gevraagd".

En dit is precies het hele verhaal van Gods relatie met de mensheid in een notendop.

Een recent gesprek met een andere pastor maakte een reeks aan gedachten bij mij los, te weten:

In het boek van Handelingen worden een aantal voorbeelden beschreven hoe de Heilige Geest inspireerde tot actie maar door verkeerde interpretatie er overgegaan werd tot actie die tekortschoot.

Dus de kans bestaat altijd dat er een conflict is tussen de inspiratie van de Heilige Geest en de keuze die wij maken om dit in actie om te zetten.

In de loop van de jaren hebben wij, de RF, de huidige organisatie gevormd zoals wij deze nu kennen. Vraag: Doet dit het Werk van God zoals Hij het ons gevraagd heeft?

Door de huidige wereldwijde gezondheids crisis is alles even op pauze gezet. Wegens gevaar voor de volksgezondheid en maatregelen vanuit de regering, kunnen we de dingen niet meer doen op de manier waarop we het gewend waren. Dus dat betekent, terug naar de basis!!

En dat is: Ik, mijn Bijbel, De Heilige Geest en de roeping/opdracht.

Tot nu toe heeft dat al geleid tot een toename van het aantal dopen.

Maar wat gaan we doen wanneer deze Coronasituatie voorbij is? De opdracht is heel duidelijk.

Markus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

We hebben alleen maar een mond nodig en een paar oren om daar tegen te prediken! Alles wat we momenteel om ons heen zien gebeuren, komt volledig overheen met de "tekenen van de laatste dagen" zoals beschreven in o.a. Matthéus 24 en Lukas 21 dus er is een overvloed aan gelegenheid om aan de slag te gaan.

1Petrus 3:15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

We vertellen de mensen over deze Heilige Geest Die we hebben ontvangen en hoe zij Deze ook kunnen ontvangen. We quoten Petrus de Apostel "En Petrus zeide tot hen: *Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.*"

In Handelingen 10 zien we een grote correctie in Petrus z'n denken over waar het Evangelie verspreid moet worden - niet alleen maar onder de Joden maar ook onder de heidenen.

En dan zien we dingen als hoe Paulus geroepen werd in Handelingen 9 en hoe hij geïnspireerd werd in Hand. 13:2+4 "En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe ik hen geroepen heb. Dezen dan, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest, kwamen af tot Seleucië, en van daar scheepten zij af naar Cyprus."

In Hand. 15:28 lezen we over de discussie of de Heilige Geest wel voor de heidenen bedoeld was of tóch alleen voor de Joden. De Heilige Geest Zelf gaf de doorslag "Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

En nogmaals in Hand. 20:23+24 "Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods."

In dit alles zien we de leiding van de Heilige Geest wat mensen ertoe gezet heeft om actie te ondernemen. Maar iedere keer hebben we het weer zien gebeuren dat het omzetten van die inspiratie naar actie vaak tekort schoot ten opzichte van de eigenlijke bedoeling en in de loop van de tijd zelfs helemaal uit elkaar viel en verdween.

Dus, voor ons, de Revival Fellowship, u en ik...is het al met al misschien helemaal niet zo'n slechte situatie dat we de beperkingen ontdekken in hoe wij alles georganiseerd hebben en geforceerd worden weer te resetten naar de basics. Wie weet valt er nog wat te leren...

Ps. Piet Visser



Gehoord van het platform:

- Geloven is niet alleen maar zeggen dat je gelooft maar dat je het laat zien in je handel en wandel
- Wees nederig, anders zal God je nederig maken.
- Des te trotser u bent, des te meer u God blokkeert
- Doe alle dingen in nederigheid - Phil. 2:3
- Uw focus bepaalt uw visie en gemoed. Focus op uw toekomst met God, zodoende kunt u uitkijken naar een leven met blijdschap en hoop
- Laat u door niets anders in beslag nemen dan door Gods Liefde en ervaar vrijheid
- God is geduldig met ons, wees geduldig met elkaar
- Er is vrede voor diegenen waar God blij van wordt
- U hoeft het gevecht niet aan te gaan, laat God de dingen recht zetten.
- God laten zien dat u Hem lief heeft, betekent gehoorzaamheid aan Zijn Woord
- Vernieuwing komt door gehoor te geven aan Gods Woord
- Luister goed door de Geest zodat u opvalt wanneer u een opening heeft om te getuigen
- Blijf niet dwellen in uw emoties
- Pas op dat u geen elementen verwijderd die Gods Vuur laten branden
- Hoe weet u dat u iets geleerd heeft? Wanneer de praktijktest komt en het tot een goed resultaat leidt
- Zijn we geworteld in het Woord van de Heer?
- Ga geen zegening lopen manipuleren, wees geduldig
- Angst leidt tot gevangenschap
- Wees geen slaaf van uw eigen gewoonten
- Omdat u geen foute dingen doet, betekent niet automatisch dat u goede dingen doet

Revival In Europa

Dopen in maart: 1 in Frankrijk, 1 in Hongarije, 5 in Nederland



Kosta, Almere



Annerose, Almere



Dordrecht



Gabor, Hungary



Marie, France



Susette, Rotterdam



Suzenne, Rotterdam

Maart



Ierland



West London



Frankrijk



Tsjechië



Hongarije



Almere

Liberia update

Maandag 2 maart hadden we 3 dopen en alle drie ontvingen de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen.

Prijs de Heer, alles is goed met iedereen hier in de Gemeente. Ondanks alle uitdagingen die de natuur ons biedt, zijn we actief bezig met het Evangelie van Gods Koninkrijk en binnenkort zal ik onze Gemeente in Wealla gaan ondersteunen.

Prijs God ook voor het laten vallen van de rechtszaak tegen onze broeder Jeremiah Konah d.m.v. de advocaat die we ingehuurd hebben en de broeders en zusters verblijden zich dat God de duivel flink op zijn plek gezet heeft.

Verder zoeken we de Heer gedurig in gebed vanwege het regenseizoen dat er aan zit te komen en wij kunnen wel wat hulp gebruiken met het bouwen van de muren van de hal in Wealla. Nogmaals bedankt en Gods zegen,

Broeder Jude Nwachukwu, RFL



Getuigenis uit Liberia, door broeder Jude:



Broeder Morris (links) van het V.I. community fellowship in Gbarnga heeft een wonderbaarlijke getuigenis hoe God hem gered heeft van een Ritualist* die hem kwam vermoorden om 2 uur 's nachts terwijl hij houtskool stond te verbranden.

Een man, van wie hij dacht dat het zijn vriend was, vroeg Morris om hem te helpen met het verbranden van hout om houtskool te produceren buiten het dorp. Morris had geen werk en wilde wel wat geld verdienen.

Na het branden zei de man dat hij naar Monrovia zou gaan om zakken te kopen om de houtskool in te verpakken en ging weg. Morris bleef alleen achter en ging zitten bidden.

Na dit gebed verliet hij de tent en liep weg van de bakoven, het bos in. Kort hierna zag hij zeven zaklampen door de bomen schijnen en besloot zich achter een dikke boom te verstoppen en af te wachten wat de bedoeling was van dit onverwachte bezoek. Morris hoorde één man vragen 'waar die man dan was van wie gezegd was dat hij hier zou slapen?' en vervolgens doofden ze de lichten en bleven twee uur lang stilletjes in het donker zitten wachten op Morris.

Toen zei een van hen 'Heren, we gaan. De dag breekt aan en die man slaapt hier niet dus die "vriend" heeft duidelijk tegen ons gelogen' en ze gingen weg. Morris bleef nog wachten tot het volledig licht was en ging terug naar het dorp om de man aan te geven die hem aan de Ritualisten verkocht had maar God was aan zijn zijde.

Morris wachtte zijn "vriend" op met de 200 zakken kool, de man ontkende volledig en vroeg hem of hij dit alles kon bewijzen. Uiteindelijk, na veel discussie, verzocht het dorpshef Morris om het allemaal te laten en God te danken dat Hij zijn leven had gered want het bleek dat deze man erom bekend staat dat hij een "mannelijke" is van de Ritualisten die handelen in menselijke ledematen. Wij danken God dat Hij Morris beschermd heeft.

**Ritualisten vermoorden mensen om hun ledematen te gebruiken om "muti" (Afrikaans medicijn) te produceren. De ledematen worden vaak verwijderd terwijl het slachtoffer nog leeft. Vaak geeft de Sangoma aan welke onderdelen er nodig zijn voor de betovering maar laten het uitvoeren van de actie zelf over aan de klant. Sangoma is de titel die gebruikt wordt door traditionele 'genezers', ook wel 'waarzegger', 'medium', of 'witch doctor' genoemd.*

Leiderschapskamp in Adelaide - 5 tm 8 maart 2020

Netty en ik waren dit jaar weer in de gelegenheid om af te reizen naar Adelaide in Australië om deel te nemen aan het tweejaarlijks Leiderschapskamp. Er waren ongeveer 400 broeders en zusters aanwezig, waarvan zo'n 75 van buiten Australië.

Persoonlijk werd ik erg geïnspireerd door het goede nieuws uit Oceanië, een gebied Oost/Noordoost van Australië, dat bestaat uit zo'n 25.000 vulkanische of koraaleilanden, verspreid over



Pastors en echtgenotes - interview op het podium



een groot gedeelte van de Stille Oceaan. Dit kamp was al in volle gang toen de crisis ten gevolge van het Coronavirus zijn grip begon te krijgen op de westerse wereld maar we hebben ons hier niet door af laten leiden en konden een opbouwend programma afwerken.

De reacties achteraf waren enorm positief en voor mij voelt het persoonlijk alsof we allemaal nog even flink klaargestoomd zijn voor de veranderingen en verdrukking die ons te wachten stonden, direct na het einde van het kamp. Dit alles door de beperkingen van onze normale fellowshipactiviteiten.

Achteraf gezien bleek het nog een behoorlijk wonder dat Netty en ik terug naar Nederland hebben kunnen komen. We zijn naar Brussel gevlogen waar ps. Ben ons is komen halen. Twintig minuten nadat wij de Nederlandse grens over zijn gestoken, werd deze achter ons hermetisch op slot gegooid door het Belgische leger.

Ps. Piet Visser



Pastor Chris van Hongarije



De Revival Fellowship in:

Almere, NL

Deze maand hadden we 2 dopen. Een kennis van zuster Jeckline, Annerose, ontving de HG tijdens een telefoongesprek met ps. René. Zij woont in het noorden van NL. De volgende dag zijn een aantal Saints daar naartoe gereden en hebben haar in haar eigen badkuip gedoopt. Ze was extreem blij want ze had het Evangelie nog nooit op deze manier gehoord.

Ook is een schoolvriend van Giano opnieuw geboren, zijn naam is Kosta. Hij is religieus opgevoed maar na met zuster Marscha (moeder van Giano) gesproken te hebben, wilde hij meer weten en er ook op handelen.

Gefeliciteerd Wout, Priscilla en Elias, met de geboorte van jullie zoon en broertje Amori Elias op 13 maart.



Amori & Elias

Verder hebben we veel mooie, opbouwende gesprekken gehoord tijdens Bidden en Vasten en een avond met korte gesprekken.

Tsjechië

Een hoogtepunt van deze maand was onze Muziekdag waar 2 nieuwe families op af kwamen en zichzelf enorm vermaakten. Op deze dag konden zowel de kinderen als de volwassenen verschillende instrumenten uitproberen, onder begeleiding van de meer ervaren spelers. Het begon met een zeer geslaagde les op cajons (drumdoos) gemaakt van fruitdozen (foto). Daarna werden er groepen gemaakt en twee liedjes geoefend met diverse instrumenten. Uiteindelijk liet iedere groep op het podium horen wat ze in zo'n korte tijd bereikt hadden. Het resultaat was best indrukwekkend aangezien het voor de meesten de eerste keer was dat ze een instrument bespeelden. En natuurlijk hebben we onder het genot van een bakje koffie met taart het Evangelie met de gezinnen besproken. Daar kwamen veel vragen uit voort die we natuurlijk met alle liefde allemaal uitgebreid beantwoord hebben.

We realiseerden ons toen niet dat het de laatste zaterdagactiviteit zou zijn voorafgaand aan de lock down maar het was echt fantastisch dat we nog de gelegenheid hebben gehad om de hoopvolle boodschap met deze mensen te delen.

De volgende dag hebben we onze laatste zondagsbijeenkomst in de hal gehouden en sindsdien gebruiken we de computer om samen te komen. Zodoende hebben we ook



Muziekdag - Tsjechië

de mogelijkheid gehad om getuigenissen te delen met broeders en zusters in India.

Getuigenis van broeder Ranjith

Ranjith dacht altijd dat geld zijn eerste prioriteit was, tót hij op zijn laatste werkdag het Evangelie hoorde van zijn werkgever.

Hij voelde zich veroordeeld door de Waardheid en wilde zijn vriendin Mandita meenemen om met een broeder te spreken.

Zij hadden elkaar echter in het verleden beloofd dat zij nooit zouden proberen om de ander z'n geloofsovertuiging te veranderen dus Mandita weigerde eerst.

Uiteindelijk stemde ze er in toe om tien minuten mee te gaan en bleef voor vier uur! Inmiddels zijn ze allebei wederom geboren, getrouwd en hebben nu een gelukkig gezin in de Heer.



Ranjith & Mandita

Dordrecht

We zijn allemaal lekker opgebouwd door het weekend van Bidden en Vasten. De zondag erna hadden we zeven bezoekers bij de bijeenkomst en Richard, de vader van onze nieuwe broeder Rendy, liet zich dopen.

Zuster Julia uit Frankfurt was er ook voor het weekend en we hebben erg genoten van de fellowship met haar. Tijdens haar eenjarige reis door Australië heeft ze in de zomer van 2019 het Evangelie gehoord van haar familie

(pastor Chris en Penny Jose) in Melbourne en is ze wederom geboren.

Nu woont ze sinds kort weer in Frankfurt en wilde graag naar onze bijeenkomsten komen.

In deze uitdagende tijden zijn we dankbaar te weten dat God altijd dichtbij is. Het is een goed moment om te reflecteren en dichterbij Hem te geraken.

We zoeken naar nieuwe manieren om in contact te komen, voor elkaar te zorgen en een goede getuigenis te zijn voor de burens.

'Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.'
(Johannes 13:34-35)

France

Maart begon op de best mogelijke manier, met een doop! Zuster Marie besloot om zich te laten dopen nadat ze, reeds Geestvervuld, al voor een maand de bijeenkomsten bijwoonde.

Een broeder voelde zich dat weekend ziek en ervaarde pijn op de borst, zodanig dat hij de bijeenkomst niet bij kon wonen. Een andere broeder ging naar hem toe om samen te bidden en het ging daarna een stuk beter. Later in de week begon hij zich weer ziek te voelen dus hij bad weer en de pijn ging weg om niet meer terug te komen.

Ps. Warren van Noord London kwam ons bezoeken en gaf een interactief gesprek over water, om ons eraan te herinneren wat een waardevolle voorziening het Levende Water is dat Jezus ons kado gegeven heeft.

Becky kwam ons ook opzoeken en arriveerde precies op het moment dat Frankrijk in lock down ging dus zij deelde haar getuigenis tijdens onze eerste online meeting. Zij vertelde dat ze samen met een zuster had gebeden voor een baan nadat zij haar studie beëindigd had. Al snel mocht de zuster niet naar 1 maar naar drie sollicitaties komen met als extra zegening dat Becky haar er naar toe mocht rijden. En de zuster kon gelijk na de zomervakantie beginnen.

Hungary

Bij ons is er 1 persoon wederom geboren. Een grote getuigenis was de terugkeer van Abigail en Csongor vanuit Australië. Dit was geen



Bijeenkomst Dordrecht met max 30 personen

De Revival Fellowship in:

vanzelfsprekendheid. Meerdere malen weden hun vluchten geboekt en vervolgens geannuleerd. Tot op het laatste moment was niets zeker, hun vlucht werd een dag van tevoren gewijzigd en ze hadden problemen met iedere vervolgvlucht. Vaak mochten ze niet eens aan boord tot het laatste moment en er was zomaar uren vertraging. Uiteindelijk, tijdens de vlucht naar huis, kwamen ze erachter dat er op Adelaide airport bij 6 mensen Corona geconstateerd was en als ze nog een dag hadden gewacht, hadden ze niet eens meer mogen vliegen

Met ps. Chris en familie nog in Australië hebben we gebruik gemaakt van Zoom om elkaar toch te kunnen ontmoeten.

Hierdoor hebben we kunnen luisteren naar gesprekken van onze ps. Chris en ps. Chris Kernahan van Australië.

We gaan terug naar de basis door elkaar dagelijks op te bellen en op te bouwen. We vertellen het Evangelie tegen familie, vrienden en burens en sturen veel opbouwende geschriften rond.

We hebben onze laatste doop in de hal gehad terwijl we aan het verhuizen zijn. Dit zal ongetwijfeld weer tot nieuwe avonturen leiden.

Ierland

We hebben een interessante maand achter de rug. Tijdens een outreach in Tralee sprak een broeder tegen een man, Terry, die daarna ook naar de bijeenkomst op woensdagavond kwam.

Een broeder die twee jaar geleden in Kerry



wederom geboren is en vervolgens moeite heeft gehad om zijn wandel op te starten, is regelmatig naar bijeenkomsten gekomen sinds we naar Kerry verhuisd zijn en daar de bijeenkomsten begonnen zijn. Hij had moeite om weer in tongen te gaan bidden maar na gezamenlijk gebed barstte hij los in een vloeiende taal. Dit was echt een bevestiging voor hem en ons. Prijs de God voor dit mooie moment.

Ook hebben we Martin & Emma en Krisztina uit North London op bezoek gehad. Ondanks het vreselijke weer hebben we een heerlijk, avontuurlijk dagje uit gehad in het mooie Kerry en lekker veel gelachen. We hebben het hele weekend intens genoten van de fellowship en het feit dat dit bezoekje nog heeft kunnen plaatsvinden vóór de lock down. Wat een zegening. We zien er naar uit om volgende maand meer goed nieuws te kunnen brengen.



Liverpool

Deze maand is Tom Wederom geboren. Er werd "op afstand" met hem gebeden, hij ontving de Heilige Geest en begon in tongen te spreken, net als de discipelen. Hij liet zich gelijk hierna dopen met volledige onderdompeling.

Denis deelde een getuigenis deze maand: "Ik werkte als metselaar samen met een groep collega's en sprak veel over God tegen hen. Een man had de gewoonte om mij hier altijd om uit te lachen. Hij had 2 jonge zoontjes met een zeldzame bloedafwijking. Hij moest regelmatig het werk verlaten omdat een van hen dan in het ziekenhuis opgenomen was.

Op een dag kwam ik hem met zijn vrouw en een van zijn zoontjes tegen op straat. Ik bood aan om met het kindje dat in de buggy zat te bidden en hij vond het goed. Dus ik heb snel met handoplegging met het kindje gebeden, hij bleef hier heel rustig onder. Een aantal maanden later kwam ik het echtpaar weer tegen, dit keer met een ander koppel. Ik vroeg ze naar de gezondheid van hun kindje en zijn vrouw vertelde me dat ze al een aantal maanden heel hard aan het bedenken waren welke verklaring er kon zijn voor de volledige genezing van hun zoontje. Maar dat ze geen ander antwoord hadden dan dat het door gebed was geweest en dat God hem genezen had. Iets dat de doctors absoluut niet konden.

Toen ik met dat jongetje bad, was ik geestelijk niet op mijn best maar God is getrouw aan zijn belofte ondanks mijn tekortkomingen. Het draait volledig om de Boodschap, niet om de boodschapper!"

Noord Londen

Namens iedereen in de Gemeente in Noord Londen wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden tijdens de uitdagende maanden die achter ons liggen.

Zoals jullie weten zijn er best een aantal Saints behoorlijk ziek geweest waarvan sommigen door het Coronavirus. Een van onze broeders, Alan Campbell die inmiddels met zijn veertig jaar al een veteraan in de Heer was, is gaan slapen in de Heer in het ziekenhuis nadat hij besmet was met het virus. Hij was al een aantal jaren in gevecht met kanker en andere



aandoeningen en heeft heel veel mooie genezingen ervaren

gedurende die tijd.

Hij vertelde me dat hij echt ontzettend gelukkig was in de Fellowship kort voordat hij ziek werd en zijn liefde voor God is nooit minder geworden. De rest van de broeders en zusters zijn nu herstellende dankzij de Heer.

We genieten enorm van onze Skype bijeenkomsten en de bezoeken van onze broeders en zusters vanuit de hele wereld, erg opbouwend. We hebben al virtueel gezamenlijk ontbeten en pizza gegeten, dit is echt een hele goeie manier om weer lekker persoonlijke tijd met elkaar door te brengen.

We hebben zelfs een virtueel concert georganiseerd dus eigenlijk zijn we alleen maar sterker geworden door massa's gebed,



geschriften delen en in contact blijven.

Het werk van de Heer gaat gewoon door.

Rotterdam

De laatste weken zijn echt volledig anders dan ooit tevoren. Omdat we niet in staat waren om elkaar fysiek te ontmoeten, zijn we alleen maar sterker naar elkaar toe gegroeid.

Ontelbare geschriften worden ter aanmoediging rondgestuurd en iedereen probeert om elkaar op te bouwen.

Online ontmoetingen/bijeenkomsten, videogesprekken en enorm veel gebed voor elkaar.

De Revival Fellowship in:



Jani & Martin in Zwitserland

Een zuster deelde hoe ze best ongerust was over een situatie en terwijl ze aan het bidden was, werd ze eraan herinnert dat ze een aantal jaren geleden hier ook al de overwinning op behaald had. Ze voelde een complete rust op haar neerdalen: als God het eerder al eens gedaan heeft, gaat Hij het nu ook zéker weer doen! En Hij deed het, prijs Zijn Naam.

Een andere zuster moest een echo laten maken vanwege een verdachte darm infectie. Ze bad en op de scan was helemaal niets te zien. Prijs God dat Hij altijd aanwezig is.

Zwitserland

Prijs de Heer voor het bezoek van onze broeders Jani en Martin uit Hongarije tijdens het eerste weekend in maart. Het was een erg opbouwend weekend met veel fellowship.

We doken veelvuldig in de Bijbel, deelden

getuigenissen en tijdens een outreach kwamen we in contact met een jonge man. Dank jullie wel voor jullie ondersteuning.

Onze zuster Susanne is na vele jaren terug naar Nederland verhuisd, we gaan haar vreselijk missen.

Halverwege de maand zijn Stephan en Zsuzsa naar Boedapest gevlogen om de Gemeente daar te ondersteunen.

Bij aankomst werd er via de media een aankondiging gedaan en door de onzekerheid die daarop volgde, hebben we besloten diezelfde avond nog terug naar Zwitserland te vliegen. In totaal hebben we 3 uur gefellowshipped bij Zoli en Angela thuis, met een heerlijke maaltijd en toetjes. Bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om ook snel langs te komen.

De presentatie over relaties die Stephan eigenlijk in Boedapest gegeven zou hebben, is diezelfde avond gewoon alsnog live via internet gedaan.

Net als zovelen, zijn we overgeschakeld naar online bijeenkomsten, het is heel fijn dat broeders en zusters uit Duitsland en Hongarije ons kunnen vergezellen. Zelfs Yasmine, die gestrand is in Australië, logde in voor de zondagsbijeenkomst.

West Londen

Deze maand is erg interessant geweest met alle toestanden in de wereld maar wij laten ons hierdoor niet stoppen. We blijven vooruit

kijken, ons verblijden en genieten van fellowship met elkaar, zodoende de Heer dienende.

Zuster Sarah Bangura had gebed gevraagd voor een buurjongen die in coma lag nadat hij zijn ruggengraat brak bij een skiongeluk. Een week later getuigde ze dat hij uit de coma was ontwaakt, zich goed voelde en inmiddels al met fysiotherapie begonnen was. Prijs de Heer.

Zuster Regina uit Brazilië gaf haar getuigenis. Zij is altijd aan het getuigen, gaat alleen outreachen en kijkt om naar een klein groepje zusters inclusief haar moeder. Ze vertelt ze altijd wat ze gehoord heeft in gesprekken en getuigenissen die ze tijdens onze bijeenkomsten hoort. Regina is altijd blij en dankbaar, wetende dat God de leiding heeft in Zijn Kerk.

We hebben ook gezamenlijk een weekend van Bidden en Vasten gehad, wat weer een bijzonder opbouwende tijd samen was.

En om af te sluiten hebben we ook nog een sportavond gehad waar jong en wat minder jong actief aan mee hebben gedaan met als toetje pizza, altijd goed!



Regina's getuigenis

Getuigenissen



Ik ben opgegroeid binnen een pinkstergemeente waar ik gedoopt ben door een mevrouw nadat ik de Heilige Geest ontvangen had. Later zijn mijn ouders een kerk gestart en allebei tot pastor geïnstalleerd. Langzaamaan verloor ik mijn interesse en ging alleen nog maar op zondag, ik vond het allemaal maar vermoeiend.

Op een dag, terwijl ik dronken in de bus zat, bedacht ik me dat ik zeker naar de hel zou gaan als ik op dat

moment zou komen te overlijden. Een vriend Dan moedigde me aan met Gods Woord en liet me zien dat de kerk van mijn ouders fout was. Uiteindelijk ben ik in januari 2011 naar mijn eerste bijeenkomst in Lautoka gekomen, 1 week nadat mijn vader was overleden. Mensen zeiden dat hij naar de hemel zou gaan maar ik had hem nooit in tongen horen spreken dus ik vroeg me af waar hij de eeuwigheid door zou brengen en het bracht me aan het twijfelen over mijn eigen zaligheid.

Tijdens die eerste meeting, waar ik niemand kende, kwam er een meisje naar mij toe en vroeg mij of ik al Geestvervuld en gedoopt was. Wat een moed. Om iedereen in tongen te horen bidden was ook compleet nieuw voor mij. Ik heb mij opnieuw laten dopen in de RF. Een jaar later ben ik met broeder Dan getrouwd, degene die tegen mij getuigd heeft en we hebben 2 kinderen. Ik heb vele genezingen, wonderen en Gods bescherming over mijn familie ervaren.

Anna, Yorkshire UK



Ik ben opgegroeid in een Lutherse, evangelische kerk maar heb in 2014 afstand genomen nadat er een nieuwe voorganger kwam. Opeens voelde ik een grote leegte in mijn hart en ik bad naar God voor snelle verandering.

Ik kende zuster Katharina al lange tijd en zij vertelde mij hét Evangelie, dat ik alleen door opnieuw geboren te worden gered was. 27 Januari 2015 ben ik gedoopt met

volledige onderdompeling en ik ontving de Heilige Geest een dag later. Onmiddellijk voelde ik mijn hart vollopen met een warmte en mijn ogen begonnen te schijnen. Ik ben genezen van migraines en pijn in mijn knie door artritis. Daarvoor kon ik amper de trap oplopen.

Na gebed kon ik mijn oudste zoon vergeven, we hebben nu een goede relatie. Ik heb ook gebeden voor mijn schoondochter, zij kon niet zwanger worden. Korte tijd later was ze in verwachting.

In 2019 was ik bij de fysiotherapeut voor lymfedrainage toen de therapeut mij plots vroeg of het me opgevallen was dat mijn rechteronderbeen opgezet, warm en pijnlijk aanvoelde. Alle symptomen van diep-veneuze trombose. Ze haalde er nog 3 andere therapeuten bij en alle drie kwamen tot dezelfde diagnose. Er werd een bloedtest en Doppleronderzoek uitgevoerd maar beide waren negatief. Toch werd ik met spoed doorgestuurd naar de vaatchirurg. Kort voor het onderzoek ging ik naar het toilet en bad naar God voor een genezing. De echo en hartslagmeting gaven echter aan dat er absoluut geen trombose aanwezig was terwijl alle symptomen aangaven van wel.

Ik dank God voor alles.

Luise, Nurnberg, Duitsland