

Revival News



Europees Maandverslag

Oktober 2020

GOD hath called you out of darkness into his marvellous light.

ONLINE Czech Camp 2020

Thursday 29 October - Sunday 1 November

Change your life in the right direction

Revival Fellowship Join on ZOOM

English YouTube: TRF trutnov01
Český YouTube: TRF trutnov02

Deze maand hebben we, voor het eerst in de geschiedenis, een online Tsjechiëkamp gehouden, via Zoom en YouTube. Het thema was 'God heeft u vanuit de duisternis in Zijn wonderbaarlijke Licht geroepen' **1 Petrus 2:9.**

Het was een internationaal gebeuren met vele mensen vanuit heel Europa en andere delen van de wereld. We hoorden opbouwende gesprekken van pastoren in Tsjechië, Nederland, Engeland en Australië en konden genieten van vele bijzondere getuigenissen. Na iedere bijeenkomst hadden de saints een geweldige tijd samen in de break-out rooms. We willen de drie Nederlandse Gemeenten bedanken voor het organiseren van chorus sessies, items en getuigenissen in de avonden omdat het de Tsjechische saints niet toegestaan was om samen te komen rond die tijd ivm een avondklok. Ook willen we de sprekers, vertalers, IT-ers en de Hongaarse saints - incl. kinderen - bedanken, die zoveel mooie liedjes als items hebben gezongen. Het was écht een teamprestatie! Het is echt heel aanmoedigend om ieders enthousiasme en liefde voor God en Zijn Evangelie terug te zien in deze uitdagende tijd. Laten we vooral de komende tijd Gods Licht nog feller laten schijnen in de wereld en ons verheugen als er weer zielen gered worden!

Revival Fellowship Tsjechië

Top : Kamp banner

Middle : Hongaarse kids - Pastor Olda

Bottom : Rotterdams liedje - Break-out room fellowship

Meer foto's verderop in het verslag



Server Nieuws

Oktober 2020

Alle filmpjes van het meest recente kamp staan erop. U kunt ze vinden onder:
downloads.revivalfellowship.nl
 Username: Public
 Wachtwoord kunt u bij mij verkrijgen
 Scroll naar: Camps and conventions - Euro Summer Camp 2020
 Have fun.
 Ps Pieter Visser



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
 Pastor Pieter Visser
 Kromhout 95
 3311RE Dordrecht
 The Netherlands
 Telephone: +31 78 6146173
 Mobile: +31 (0)6 22 808 977
 E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
 Website: www.revivalfellowship.nl

Winterkamp Baarlo

25 december tm 1 januari 2021

De eigenaar heeft me verzekerd dat het houden van een kamp binnen de huidige wetgeving valt en dat er andere groepen wat lange weekenden geweest zijn, soms met een groter aantal dan wij verwachten. Dus laten we er een leuke tijd van maken zoals we dat altijd op kamp hebben.

Wat doet u hier?

Dit is een gedeelte van het verhaal van Elia. Na alle overwinningen, wonderen en vuur dat letterlijk uit de hemel valt, maakt Izebel hem bang en gaat hij er, opmerkelijk genoeg, vandoor.

1Kon19:3 Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil, en kwam te Ber-seba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar.

7 En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn.

8 Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelve spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.

*9 En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: **Wat maakt gij hier, Elia?***

Dit is waar Elia terecht kwam nadat hij weggevlucht was voor Izebel, verstopt in een grot, vrezend voor zijn leven. Het is een goed verhaal om te lezen met, ook voor ons, een hoop leerzame aspecten. Kunnen wij deze vraag doortrekken naar onszelf, vooral in het licht van de huidige wereldsituatie?

Ik ben er zeker van dat wij allemaal verwachtten dat het ons eventueel ook zou overkomen, m.b.t. de profetieën van Jezus Zelf zoals te vinden in Matt. 24 en Lukas 21.

Wat we misschien niet verwachtten was dat we in een situatie terecht zouden komen dat "verstoppings in een grot" beschouwd zou worden als enkel verstandig en niet verstoppings gezien zou worden als dwaas. En toch zijn we daar verbazingwekkend genoeg momenteel aanbeland. Nooit eerder in de geschiedenis van de mens is het behoud van leven zo het middelpunt van de wereldpolitiek geweest. Er zijn talrijke pandemieën en plagen geweest maar nooit eerder waren de reacties hiertegen zo extreem als nu. Het idee dat de mensheid, met zijn wetenschappelijke expertise, in staat zou moeten zijn om de controle terug te pakken, heeft ertoe geleid dat er ongelofelijke verwachtingen zijn en dit wordt gevoed door vele "experts". De realiteit is echter dat de feiten de draak steken met dit geloof.

Vorige week sloten we een soort van conferentie af, gebaseerd op het Tsjechische kampformat. In een van de



gesprekken werden we herinnerd aan de 1e Wereldoorlog, met name aan de loopgravenoorlog. Achteraf bezien als de meest idiote manier van oorlogvoering.

Er zijn talrijke films en boeken die beschrijven hoe mensen probeerden te schuilen in loopgraven maar dat het bij de beslissende gevechten allemaal te maken had met het uit de loopgraven komen en niet proberen in leven te blijven in de loopgraven.

Het instinct om bij gevaar dekking te zoeken is bijzonder sterk. Echter, gevechten worden gewonnen door degenen die zich niet verstoppings.

Er zijn mensen die die oorlog overleefd hebben, net zoals er mensen zijn die corona overleefd hebben en zullen overleven. We hebben een behoorlijk aantal mensen in onze Gemeentes gehad die positief getest zijn, inclusief mijn vrouw Netty. Zij is volledig hersteld, net als van alle voorgaande ziektes in de afgelopen 77 jaar. Al deze genezingen zijn een grote getuigenis van hoe God uitstekend in staat is om voor Zijn Kinderen te zorgen.

Laten we wat huiswerk doen over het mooie verhaal van Elia. Hoofdstuk 17 en 18 zijn gevuld met wonderen, voorzieningen en overwinningen over de profeten van Baal. Erg inspirerend.

Dus de vraag aan ons? **Wat maakt gij hier, (uw naam)?**

Ik geloof dat dit een geldige vraag is voor ons allemaal, niet alleen in de huidige situatie maar het is altijd en zal altijd een geldige vraag zijn.

Wanneer de Heer terugkomt, zal hij ons dan heel verstandig zien verstoppings in een grot of zal hij ons al doende aantreffen?

Mat 24:46 *Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden also doende.*

Ps Piet Visser



Gehoord vanaf het podium:

- God geeft altijd het maximale
- Blijf doorgaan
- Behaag God, niet anderen
- Geef niet toe, blijf op de beloftes staan
- Kijk naar je eigen vruchten - hebben ze nog steeds het positieve effect op anderen zodat ze dichterbij God komen?
- Verblijd u in het overwinnen van verleidingen want het helpt ons om volwassen te worden in de Heer
- Het is belangrijk om met de juiste mentaliteit te bidden

Gehoord tijdens het Tsjechische kamp

- Wanneer we in de wereld opgroeien, hebben we geen keuze wie we dienen. Wanneer we in de Heer opgroeien, hebben we de keuze om God te dienen
- Als we willen lijken op een popster, lijken zij eigenlijk op een goede Christen?
- Vertrouw niet op goedkope alternatieven
- D.m.v. het vlees kunnen wij niets doen voor God, alleen door de Geest
- Vredestichters stichten vrede tussen God en de mens
- Wij zijn onderscheiden! Wanneer we door gaan, staan we weer op
- Er is een veel groter gevaar om onze zaligheid te verliezen dan ons natuurlijke leven
- Matigheid is geen zwakheid, het is gecontroleerde kracht
- Wat belangrijk is voor God is ook belangrijk voor ons

Revival In Europa

Dopen in Oktober: 1 in Frankrijk, 6 in Nederland, 5 in de UK



Chris, Rotterdam



Muriël, Rotterdam



Rafaël, Rotterdam



Mariama, France



Elie, West London



Kazim, Almere



Stephanie, Almere



Vanessa, Almere



Vitalia, North London

Online Kamp Tsjechië



Chorus leader & MC Dan, Tsjechië



Robin family, Hungary



Becki's getuigenis, Hongarije



Merri's getuigenis, Australië



Gesprek van Ps Paul Nobel



Song item: Hoda, Michelle & Jacob, Australië

Meer hoogtepunten in oktober



Concert night, Almere



Next Gen



West London meeting



Song item, Rotterdam



Outreaching, Almere



Voor de doop, Frankrijk



Outreaching, Almere



Concertavond, Almere



Bijblestudie, France



Concertavond, Almere

De Revival Fellowship in:

ALMERE

Prijs de Heer; "het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld." Matt 11:12. Wij gaan uit met Gods Woord en degenen die de moeite nemen er op te reageren, hebben de mogelijkheid om de ongelofelijke Kracht van de enige levende God te ervaren! Wij zijn heel blij dat er 2 mensen gehoor hebben gegeven aan de boodschap en wederom geboren zijn deze maand.

Tijdens een Tekenen & Wonderen-avond hoorden we in getuigenissen van broeders en zusters uit Dordrecht en Rotterdam hoe God persoonlijke wonderen in hun levens heeft verricht.

Genezing van een gebroken hart na het verliezen van een moeder op jonge leeftijd, genezing van Borderline syndroom, drang naar alcohol en drugs weggenomen, zelfs drang naar een specifieke kledinglijn, angst voor spreken in het openbaar weggenomen, genezing van trombose, migraine enzovoorts. Door gebed voor anderen hebben velen antwoorden en genezing ontvangen! We hebben écht een God Die wonderen doet.

Gefeliciteerd Maarten en Achneta met de geboorte van jullie mooie dochter Joyce op 16 oktober.

Sommigen van ons konden door corona niet naar de bijeenkomsten komen maar daar laten wij ons niet door tegenhouden. Velen van ons zijn inmiddels genezen van dit virus en kunnen weer komen.

Door het voorrecht om een van de avonden van het Tsjechische kamp vanuit



onze hal te verzorgen, hadden we een mooie afsluiting van de maand. Dank aan allen die dit kamp mogelijk hebben gemaakt.

DORDRECHT

Een aantal getuigenissen deze maand:

Een broeder deelde hoe hij 23 jaar geleden wederom geboren werd en vrijgezet is van alcohol en drugs. Ook werd de grote financiële schuld die hij uit had staan op een wonderbaarlijke manier volledig weg gescholden. Hij werd genezen van eczeem rond de ogen en chronische kniepijn.

Een zuster bad met een mevrouw voor haar migraine en deze verdween ter plekke.

Een zuster deelde hoe ze genezen werd van een uitslag in haar nek.

Dan 6:28 "Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde;".

Op 17 oktober werden Ron en Ashley de gelukkige ouders van hun zoontje Jace. Ze zijn God erg dankbaar dat Hij hun gebeden heeft beantwoord en ze gezegend heeft met een gezonde zoon.

Velen van ons hebben het virtuele Tsjechische kamp bijgewoond: geweldig om broeders en zusters van alle uithoeken te zien en horen en lekker opgebouwd te worden.

FRANKRIJK

Deze maand hebben we erg genoten van de gezamenlijke Zoombijeenkomsten in Yorkshire, West London en Cape Town. Een zuster getuigde hoe God haar overtuigde van de waarheid door de getuigenis van haar zoon. Hierdoor veranderde zij van een persoon die zelf rechtvaardigde tot een ware dochter van God. Een broeder vertelde over de acute genezing die zijn dochter ontving terwijl zij stikte door een pinda allergie. Er was simpelweg geen tijd om op een ambulance te wachten, alleen God kon helpen en dat deed Hij!

2 Nieuwe personen toegevoegd aan onze Gemeente deze maand: baby Praise en onze nieuwe zuster Mariama. Praise kwam iets te vroeg en zo snel dat hij thuis werd geboren. Zuster Pretty had in een zeer persoonlijk gebed aan God gevraagd of deze geboorte zonder verdoving kon. Uiteindelijk was het niet alleen zonder verdoving maar zelfs zonder ziekenhuis. God heeft het allemaal gezegend en de familie is erg dankbaar voor de voorspoedige geboorte. Achteraf heeft de medische staf bevestigd dat moeder en kind perfect in orde waren.

Onze nieuwe zuster Mariama was al eens bij een zomerevenement geweest en was bekend met enige getuigenissen. Ze nam contact op en ondanks dat het niet mogelijk was om bijeen te komen in de hal, konden we elkaar elders ontmoeten en samen bidden en wat geschriften delen. Ze was al Geestvervuld en enorm enthousiast om gedoopt te worden.

HONGARIJE

Bij ons is een persoon Geestvervuld in oktober. We hebben een lange outreach in Soltvadkert gehad waar je op de foto (volgende blz.) de bijeenkomst kan zien die we daar hielden tijdens het kamp in Tsjechië. We hadden meerdere bezoekers die meekeken.

De Heer heeft een zuster geholpen in haar nieuwe baan die ze alleen niet zou kunnen uitvoeren. Ze presteert zelfs beter dan een aantal van haar collega's die er al jaren werken. Er was er ook iets van haar gestolen maar God bracht het weer op een bijzondere manier bij haar terug.



De Revival Fellowship in:



Soltvadkert, Hongarije



Liedjes tijdens Tsjechië Kamp door Saints uit Hongarije

De vader van een zuster was met ernstige spoed naar het ziekenhuis gebracht met symptomen van een beroerte. De familie die bij hem was schrok van zijn staat. Onze zuster bad en toen ze de volgende dag bij hem op bezoek ging was hij enorm opgeknapt en mocht hij binnen een week naar huis.

Door het virus kwam een zuster in financiële problemen en had een verzoek ingediend bij de Belastingdienst voor uitstel van betaling. In plaats daarvan werd het volledige bedrag kwijt gescholden.

Een andere zuster heeft door de corona 4 banen verloren maar God voorzag iedere keer weer in een nieuwe baan.

Een broeder was tijdens het fietsen enorm beschermd voor een aanrijding met een roekeloze automobilist die hem bijna raakte maar wonderbaarlijke genoeg gebeurde dat niet. Hij werd van zijn fiets gestoten maar bleef kalm en was snel weer in orde.

Een van de kinderen van een kennis van een zuster was in slechte gezondheid opgenomen in het ziekenhuis maar na gebed is ze compleet genezen.

LIVERPOOL

Prijs de Heer voor de 3 dopen deze maand. Ze zijn alle drie nog enthousiast aan het bidden om de Heilige Geest te ontvangen. Verder hadden we een Markus 16-avond via Zoom. Saints vanuit alle uithoeken van de wereld deelden hun getuigenissen, net zoals die in de Bijbel beschreven worden. O.a over een hersentumor die op miraculeuze manier van 3 cm naar 3mm gekrompen is, een jongetje dat tot leven gebeden werd nadat hij verdrongen was, bescherming tegen MS symptomen, voorziening en redding van de ziel. Onderwijl de bijeenkomst bezig was, heeft zuster Margaret met handoplegging mogen bidden voor de medische thuiszorg die

voor haar man Willy kwam. We hebben beloofd voor haar te blijven bidden.

Getuigenis van nieuwe zuster May-Kate:

Mijn hond had een kras op zijn oog opgelopen en ik bracht hem naar de dierenarts. Deze schreef druppels voor de komende drie weken voor maar mijn hond moest er helemaal niets van hebben en ik kreeg het niet voor elkaar. Op dat moment lag mijn hond op mijn schoot en net als iedere ochtend, was ik in tongen aan het bidden. Ik dacht er verder niet over na en na een paar dagen ging ik terug voor een check. De arts wist niet wat ze zag en zei "Wat is er gebeurd? De kras is compleet verdwenen, normaal gesproken duurt dat minstens 3 weken met oogdruppels!". En ik zei "Het is een wonder! Ik ben een Christen, wederom geboren en Jezus heeft hem genezen, prijs God!".

NORTH LONDON

Zoals wij weten gaat de Geest van God de hele wereld over. Wij hebben een enorm multiculturele gemeente en onze nieuwste zuster komt uit de Oekraïne. Ze

antwoorden op gebed en opbouwende aanmoedigen. We hebben echt heel erg genoten van een meer dan uitstekende concertavond en een grappige, informatieve quizavond. Daarnaast hebben we meegedaan met de rally in Nieuw Zeeland en het kamp in Tsjechië, allebei bijzonder geslaagd.

POOLE

Groeten aan iedereen van alle broeders en zusters uit Poole. De maand is begonnen met een outreach in de regen maar we weten dat vissen zich veel makkelijker laten vangen als het nat is! Natuurlijk waren we voorzichtig maar we laten ons niet weerhouden om met het Woord naar buiten te treden. 's Avonds hadden we een interessante presentatie over "God die de wereld doet schudden". Over vele historische gebeurtenissen was al geprofeteerd en zelf over de crisissen uit de moderne tijd. Het is veelvuldig bewezen dat God de controle heeft en dat we gewoon geduldig moeten zijn in tijden van verdrukking. We hadden ook een hele plezierige avond van getuigenissen, items en korte gesprekken met een gast.

Charlie vertelde hoe hij uit een boom viel en zijn sleutelbeen brak. Hij bad samen met zijn moeder en binnen een week was hij zonder pijn genezen. Broeder Junior gaf een gesprek over geloof, hoe in de Heer zijn hetzelfde is als in een team zijn met God aan ónze kant! Broeder Ola sprak over Christendom, het is een familie en niet een individuele religie. Tot ons genoeg konden we via Zoom inloggen bij de gemeente in West London voor de bijeenkomst op woensdagavond. Ps David uit Fresno gaf een goed gesprek over DNA - het is geweldig hoe wij allemaal één grote family vormen ondanks de verschillende locaties. Tijdens het weekend hadden we een Zoom Quizavond - een super gelegenheid om in de geschriften te duiken en opbouwende



had de Geest al ontvangen en heeft zich opnieuw laten dopen en net als wij is ze enorm blij. Er zijn ontzettend veel dingen gebeurd met God Die ons er keer op keer aan herinnert dat Hij op geen enkele manier beperkt is. Onze Whatsapp-groep is gevuld met verzoeken voor en

The Revival Fellowship in:

Just married, Rotterdam



fellowship te hebben. Ook hebben we nog een dinner night met een presentatie over "Israël 'vrede' met Ismaël" waarin duidelijk te zien was hoe huidige gebeurtenissen gelinkt zijn aan de Bijbelprofetieën. Tijdens deze avond hadden we digitaal bezoek van broeders en zusters vanuit London, Brazilië en Cape Town.

ROTTERDAM

Zuster Angelique is in de afgelopen jaren altijd een lichtend voorbeeld en goede getuigenis geweest voor haar oudste zoon Ivan. Hij hoorde al die jaren over God vertellen. In de zomer van 2018 heeft hij zijn vriendin ontmoet, zij ging al naar een kerk. Het koppel wilde het juiste doen voor God en trouwen. Zodoende vroegen zij Tony en Angelique hiernaar.

Natuurlijk vertelden zij hen dat ze opnieuw geboren moesten worden om zich een Kind van God te kunnen noemen en in augustus hebben zij allebei de Heilige Geest ontvangen, met als bewijs die nieuwe taal die ze begonnen te spreken. Ongeveer twee weken later zijn ze bij een bijeenkomst komen kijken en hebben zich gelijk laten dopen. Zij besloten eerder dan de geplande datum in januari te trouwen en in oktober was het zover. Ze zijn allebei erg blij dat ze God als een team kunnen dienen en het juiste in Zijn ogen te doen.

ZWITSERLAND

We hadden een outreach gepland in Bazel, bij de Duitse grens maar wegens slecht weer zijn we toch in Bern gebleven waar we inmiddels al op vele plekken geweest zijn. En toch kwamen we een dame tegen die vertelde wederom geboren te zijn in de Revival Centres in Canberra zo'n 30 jaar geleden! Ze kende nog een aantal liedjes en pastors. Het was echt heel opbouwend om te zien hoe God Zijn Hand in situaties heeft en mensen op elkaars pad zet. Interessant genoeg is ze onlangs van Bazel naar Bern verhuisd. We hebben haar natuurlijk voor onze bijeenkomst uitgenodigd, het balletje ligt nu bij haar.

Zuster Zsuzsa had een verstopte traanbuis en God heeft haar daar van genezen. Normaal gesproken kan dit alleen door een operatie verholpen worden. Prijs God dat Hij altijd Zijn beloftes nakomt. Zuster Margaret uit Berlijn heeft een moeilijke tijd aan het begin van het jaar gehad, ze worstelde met haarzelf en begon haar blijdschap te verliezen. Tot een broeder, volledig onbewust van deze situatie, haar een gesprek toestuurde genaamd "Behoud

uw blijdschap in de Heer". Ze weet nu dat God ook deze situatie onder controle heeft.

Zuster Louise uit Neurenberg had verscheidene tandartsafspraken en op een bepaald moment kon ze niet meer kauwen met haar rechterkant en was haar kaak gevoelloos. Ze vroeg aan God om haar te genezen en dat deed Hij! Prijs God. Het gevoel is terug en kauwen is ook geen probleem meer.

WEST LONDON

Deze maand is Elie wederom geboren tijdens zijn eerste bijeenkomst. Hij had een pamfletje gekregen toen hij een bestelling kwam afleveren bij een familie in de gemeente! Hij heeft het bewaard en kwam uiteindelijk naar een bijeenkomst. Vanaf die dag is Elie naar alle evenementen gekomen en doet ook mee met de outreach op donderdag. We bidden dat hij lekker blijft wandelen en verwachten meer mensen die Hem zullen leren kennen.

Een broeder vertelde over een botsing die hij had met een auto die door het rode licht reed. Hij had geen verwondingen en zijn auto werd volledig vergoed aangezien deze total loss was. Een zuster heeft een aantal maanden in het ziekenhuis gelegen vanwege een hersenvliesontsteking. Ze belandde op de Intensive Care en verloor bijna haar leven. Een paar dagen nadat een aantal broeders tegen een verpleegkundige zeiden dat het hoog tijd was om te bidden, kwam ze terug op zaal en vroeg naar cola en kip! Haar gezondheid is weer helemaal in orde en is dankbaar voor de constante gebeden.

We hebben een avond van tekenen en wonderen gehad en ps Jimmy gaf een bijzonder gedetailleerde en informatieve



Outreach, Rotterdam



Teken en wonderen avond, West London

De Revival Fellowship in:

presentatie over de tijd waar wij ons in bevinden. Dit is niet het moment om te verslappen!

YORKSHIRE

Net zoals iedere ander gemeente hebben wij ook sinds maart onze bijeenkomsten via Zoom kunnen houden, vaak gezamenlijk met andere gemeenten. Maar ook wij kijken uit naar de dag dat we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn in de hal. We zijn zo veel als mogelijk blijven outreachen en kwamen een stel tegen dat inlogde via Zoom. De man is geboren als Jood maar enige tijd geleden begon hij in het Nieuwe Testament over Jezus te lezen en begon in Hem te geloven. Helaas heeft zijn zoektocht hem bij verschillende "christelijke" groepen gebracht en dat

heeft voor veel verwarring gezorgd. Maar het blijft fantastisch om tegen hen te kunnen getuigen over God.

Getuigenis: Yorkshire Hall

Aan het eind van de eerste lock down gaf de eigenaar van de hal te kennen dat wij deze niet meer konden huren dus zijn we gewoon verder gegaan via Zoom. We zijn met z'n allen gaan bidden voor een nieuwe hal en prijs God, een broeder en zijn vrouw liepen langs een winkel in de hoofdstraat van Wakefield dat onlangs volledig opgeknapt is na een brand. En het stond al enige tijd leeg! Vele winkels in het gebied waren leeg komen te staan door de economische gevolgen van het virus dus de verhuurder wilde het pand graag voor een prikkie aan ons verhuren. Dit was in september en vanaf dat

moment zijn we druk bezig met nieuwe pamfletjes, borden, getuigenissen in de ramen, outreachen etc. om mensen te laten weten dat we hier zijn. Er is best een hoop interesse, ook een aantal bezoekers en wat contacten voor follow up. Daarna volgde een tweede lock down en we vreesden dat we weer moesten sluiten maar er kwamen nieuwe regels. Een (kerk)dienst t.b.v. aanbidding die uitgezonden wordt is toegestaan maar alleen met de mensen die absoluut noodzakelijk zijn voor de inhoud van de dienst. Aangezien onze gemeente maar uit een heel klein groepje mensen bestaat, zijn alle posten bezet en noodzakelijk en kunnen we dus bij elkaar blijven komen in de hal in de huidige bezetting.



Internationale sprekers op kamp in Tsjechië: v.l.n.r. Ps Chris (Hongarije), Ps René (NL), Ps Warren (UK), Ps Ben (NL), Ps Denis (UK)

GETUIGENISSEN

Ik ben in September 2008 wederom geboren uit water en Geest in de Gemeente in Hongarije. Daarvoor leefde ik een religieus leven in een "christelijke" kerk. Ik deed "mijn best" maar zonder resultaat. Pas nadat ik wèl de goede stappen ondernomen had door me te laten dopen en Gods Heilige geest te ontvangen kreeg ik zelfvertrouwen, blijdschap en de kracht om mijzelf te overwinnen, iets wat daarvoor miste. Direct daarna was de ontwrichte heup van mijn nichtje genezen door gebed. Ikzelf had al jaren problemen met een instabiel polsgewricht waardoor ik dagelijks beperkt was maar door geloof is dat genezen. Als ik voor familie of collega's bid, geeft God altijd gehoor. Afgelopen zomer vroeg mijn collega of wij wilden bidden voor de langdurige klachten tgv het virus. Ze herstelde en kreeg vertrouwen in de kracht van gebed.



Toen een van haar familieleden met diabetes een maand geleden een wond had die niet wilde genezen, bood zij zelf aan hiervoor te bidden. Er stond een operatie gepland voor de week erna, hierbij zou het volledige been afgezet worden maar de wond begon te helen en de operatie werd afgeblazen! Prijs de Heer!

Ik ben enorm dankbaar dat ik deel kan nemen aan Gods werk, dat ik kan leren te vergeven en wandelen in Zijn Kracht. Ik kijk er naar uit om de Gemeente in Hongarije te zien groeien en wil trouw blijven tot de terugkomst van de Heer.

Zéfi, Hungary

Ik was 33 jaar toen ik in 2010 tot de Heer kwam. Ik leefde een eenzaam, kluizenaar achtig bestaan: mensen ontmoeten vond ik vermoeiend en saai. D.m.v. meditatie wilde ik een wijs man en succesvol artiest worden. Mijn leven draaide volledig om mij en voor mij waren ambitieuze doelen uitzetten en behalen het idee van puur geluk.

Maar de doelen die ik behaalde maakten me niet gelukkig en de doelen die ik niet haalde, maakten me bedroefd. Ik begreep dat er maar één spirituele waarheid kon bestaan en was volledig bereid mezelf daar ondergeschikt aan te maken, wanneer ik deze ontdekt had. Op een dag onthulde de Heer aan mij dat Hij de ultieme waarheid is waar ik naar zocht en dat ik niet elders moest zoeken. Hierdoor ben ik de Bijbel gaan lezen om meer te ontdekken. Het duurde 3 jaar en ik kwam tot het besluit dat ik bij God wilde horen en me moest laten dopen. Toen begon mijn tevergeefse zoektocht naar een authentieke kerk. Ik vroeg het aan God zelf en Hij leidde me binnen een week, dmv wonderen en tekenen, naar de Revival Fellowship. Ik werd gedoopt en Geestvervuld. Ik ervoer dat focussen op God en Zijn Woord een voldoening en gevoel van succes gaf dat ik nooit eerder tevoren ervaren had. Nu begrijp ik en leef ik in GóD's idee van blijdschap. Mijn droom van een carrière in de kunst liet ik los en 5 jaar later heeft God het alsnog op een wonderbaarlijke manier laten gebeuren. Hij veranderde mij in een persoon die ik zelf nooit kon zijn. En mijn bewondering voor Hem en de dingen die ik Hem zie doen, wordt over de jaren alleen maar groter en groter.

Béla, Hungary