

Revival News



Europees Maand Verslag

April 2020



We are here.

In these uncertain times, there is always one thing that remains certain. God cares and so do his people.

"Blessed be the God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble." 2 Cor 1:3

ASK FOR PRAYER. Prayer for healing, comfort or provision. We believe in a miracle working God. Ask us about how God has answered prayers.

"pray one for another, that ye may be healed." James 5:16

HAVE A CHAT. Via Skype, Facetime or a phone call. If you have any questions or just want to chat to someone, we are happy to skype with you or have a phone call. Ask us what the Bible has to say about the times we are living in and your future beyond this life.

Invitation pamphlet used during the lockdown



Hoe ziet uw lokale bijeenkomst er op dit moment uit?

Of we via het scherm kijken of in een tamelijke lege hal zijn, we zijn er en verblijden ons in de Heer. In dit verslag: mensen die deze maand gered zijn, een uitnodiging voor fellowship 's morgens in Medway, een volkomen genezing in Nederland en de laatste informatie over het zomer-camp van 2020.

Server News, April 2020
All the talks, songs and other items from the recent Leadership camp in Adelaide are now available from this link:
<http://re-acts.com/recordings/library/?dir=Australia-SA/Adelaide-Carrickalinga/202003-Leadership%20Camp>
Lots of other stuff is also available from our own server here in Holland. For login details or other info, e-mail me at: piet.visser@revivalfellowship.nl



Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local contributors.

Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl

Wat volgt en vooruitkijkend:

Conventie Londen.
Data: Vrij. 29 mei —zondag 31mei.
's Morgens: 10:00-12:00
's Avonds: 19:00-21:00
U kunt online inloggen.

Euro zomer camp. I.R.C.C.
(International Revival Cyber Convention)
Thema: 'Vrees veranderd in overwinning'.
(Meer info op pag.3)

Winter camps, 25 dec —01 jan 2021.
Nederland en UK.
Informatie volgt nog.

'Ik heb een droom'

Hier volgt een stukje van een speech van Martin Luther King Jr. gehouden in 1963 in Washington,

'Ik heb een droom, dat op een dag deze natie op zal staan en echt zal leven naar de ware betekenis van haar overtuiging: "We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen." (deel van de onafhankelijkheidsverklaring) Ik heb een droom, dat op een dag de zonen van slaven en de zonen van slavenhouders samen aan de tafel van broederschap zullen zitten op de rode heuvels van Georgia'.

5 Jaar later was hij vermoord door James Earl Ray, in Memphis, Tennessee. Maar de droom leefde voort, hoewel het op veel plaatsen nog steeds een droom is....

Op een veel grotere schaal geeft Gods plan de mensheid ook iets om over te 'dromen'. Maar dit is een heel andere droom, één die werkelijkheid kan worden. Jezus Christus kwam ons hierover vertellen, maar hij werd vermoord door Zijn tegenstanders. Maar de 'droom', Gods plan, overleefde en **ontplooidde zich**.

Het plan gaat verder en omdat Jezus opstond uit de dood, kon Hij de Heilige Geest uitstorten.

Daardoor velen bevrijdend van de slavernij van deze wereld. We zien dat de kinderen van Israël (afstammelingen van Jacob) bevrijd van de slavernij in Egypte, het zelfde verhaal vertellen.

We zien echter iets interessants. Op weg naar het beloofde land, toen ze bij de grens kwamen, klaar om binnen te trekken, werden er 12 man naar binnen gestuurd om het land te verkennen. Het waren de leiders van hun stammen. Slechts 2 van hen bleven aan hun visie vasthouden, 10 deden dat niet. Door de hele Bijbel heen zien we dat dingen zich herhalen. Er zijn talloze voorbeelden dat slechts een kleine groep hun visie recht hield. We kunnen denken aan een paar koningen, de profeten en later Jezus zelf. Er is altijd maar een klein percentage dat in de juiste richting stuurt.

Er zijn, en die zijn er altijd geweest, veel 'dromen moordenaars' (moordenaars van de visie). De grootste is wel angst. Denk aan de 10 verspieters, hun 'droom moordenaar' was angst, we lezen:

Num. 13:32 Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspiet hadden, aan de kinderen Israëls, zeggende: Dat land door hetwelk wij doorgedaan zijn omdat te verspieten, is een land dat zijn inwoners verteert; en al het volk hetwelk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte.

33 wij hebben ook de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen.

Een ander voorbeeld hoe angst zorgt voor slechte beslissingen staat in 2 Kron. 16, waar koning Asa, die de meeste tijd een goede koning was, gemotiveerd door angst, zijn visie verloor en een paar verkeerde keuzes maakte. Er zijn nog meer voorbeelden in de Bijbel en ook ervaringen in je eigen leven bewijzen hetzelfde.

Er is dus altijd maar een klein percentage mensen geweest die de visie levend kon houden en anderen kon inspireren om diezelfde visie ook te krijgen. Ook in de tijd van Jezus, hier zijn een paar voorbeelden:

Joh. 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

4 En waar Ik heen ga, weet gij en den weg weet gij.

5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten?

*9 Jezus zeide tot hem: **Ben Ik zo lange tijd met ulieden en gij hebt Mij niet gekend Filippus?***

We kennen ook het verhaal van Lazarus. Toen hij uit de dood was opgewekt, was de reactie van de farizeeën er een van vrees. *Joh. 11:47 De overpriesters dan en de farizeeën vergaderden de Raad en zeiden: Wat zullen wij doen? **Want deze Mens doet vele tekenen.***

*48 Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven en **de Romeinen zullen komen wegnemen beide onze plaats en ons volk.***

53 Van dien dag af beraadslaagden zij tezamen dat zij Hem zouden doden.

Hun oplossing, laten wij Hem doden! Dat is wat angst doet met mensen.

In angst leven is tegenwoordig voor velen realiteit. Ze sluiten zichzelf op. Huiselijk geweld neemt toe, zoals voorspeld: :

'Vrees heeft pijn' (1John 4:18) en pijn activeert de 'vecht of vlucht' reactie.

Vrees is niet voor ons. Laten we bij de enkelen horen die hun visie behouden, de juiste weg zien en anderen inspireren om het beloofde land binnen te gaan.



Ps Piet Visser

Gehoord van het platform:

- Wordt geen stoffige plank!
- Wees voorzichtig met hoe je luistert.
- Wees bereid om steeds bijgeschaafd te worden.
- God heeft iets uit niets geschapen! En wij zijn al verbaasd als we iets uit iets maken.
- Zoek niet je eigen gerechtigheid! Laat God jou belonen overeenkomstig je rechtvaardigheid. 2 Sam. 22:21-22
- Geef het toe als je de verkeerde keuze hebt gemaakt.
- Neem de tijd om te bidden. Met schietgebedjes krijg je geen revival!
- Jezus bemiddelt voor ons, vergeet dat nooit.
- God kan onze problemen verhelpen, focus op Hem en op het werk wat we geacht worden te doen.
- Plan je race zo dat je kan finishen, maak er geen sprint van maar een marathon.
- We moeten blijven overwinnen en blijven wandelen met de Heer.
- God kan dingen herstellen.
- Wij hebben de verantwoordelijkheid om Gods woord te vertellen, om een goed getuigenis te zijn en de mensen antwoorden te geven m.b.t. Gods plan.
- Leer om je talenten te gebruiken.
- Talenten heb je niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen te helpen om verder te groeien.
- Zonder liefde kan je je talenten niet ontwikkelen.
- Houd je niet bezig met dingen die je geloof ondermijnen, maar focus op zaken die je helpen om te groeien.
- We moeten werken aan onze relatie met God, maar het moet gebaseerd zijn op liefde!
- Maak de keuze om God te dienen, wat de omstandigheden ook zijn.
- Omdat je ergens bang voor bent, wil dat niet zeggen dat je het niet moet doen!

Revival in Europa

Dopen in april: 3 in Nederland



Zomer Camp 2020, Nederland

Begin mei heeft de regering de maatregelen met betrekking tot Corona versoepeld. Vanaf 1 juli 2020 zijn kerk bijeenkomsten tot 100 personen weer toegestaan. Maar de regel van 1.5 meter afstand moet wel gehandhaafd blijven. Dat geeft ons hier in Nederland de ruimte om meer mensen in de bijeenkomst te hebben, dat helpt weer een beetje. We blijven de bijeenkomsten live uitzenden, zodat degenen die niet in de hal passen binnen de toegestane aantallen, thuis kunnen meekijken.

Dat brengt ons op het camp dat was gepland voor 25 juli– 1 augustus.

Het plan is als volgt:

We blijven thuis, maar we gebruiken de tijd die voor camp was gereserveerd als volgt:

- We organiseren het camp programma hetzelfde als of we gewoon op een normaal camp zijn.
- We gebruiken de locaties in Nederland om bijeenkomsten te houden, ik veronderstel dat het door de versoepelde regel van 30 personen, mogelijk moet zijn dat er dan in totaal over de 3 locaties 130-150 mensen aanwezig kunnen zijn per sessie.
- We verwachten dat de groepen zoveel mogelijk wisselen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven aanwezig te zijn.
- We hebben morgen en avond sessies, net als op een normaal camp, met de normale activiteiten die we altijd hebben.
- Dit wordt ook uitgezonden via internet om de mensen die er niet inpassen door de toegestane aantallen, kunnen mee kijken.
- De meeste sessies zullen in het Engels zijn om ook internationale 'bezoekers' mee te laten genieten.
- Parallel aan de uitzending gaan we ook een Zoom opzetten, om het mogelijk te maken voor 'bezoekers' om deel te nemen, gesprekken en getuigenissen te geven en items te doen. Dat zal dan op het scherm in alle drie de locaties in Nederland te zien zijn.

Ik denk dat het een unieke gelegenheid is om goede input te krijgen overal vandaan, van mensen die normaal gesproken niet naar het 'gewone' camp kunnen komen.

In het bijzonder de morgen bijeenkomsten zijn voor mensen uit Australië, Nieuw Zeeland en anderen plaatsen in tijdszones in het oosten goed te volgen en mensen ten westen van ons kunnen mogelijk 's avonds meedoen.

Om het een naam te geven noemen we het I.R.C.C. (Internationale Revival Cyber Conventie)

Klinkt goed toch?

Het thema zal zijn:

'Vrees veranderd in victorie'. (Wat er verder ook gebeurt)



Getuigenis van genezing—Netty Visser



Op woensdag 22-04-2020 om ongeveer 17:15 uur, ik was het eten aan het klaarmaken, toen ik pijn in mijn borst kreeg en ik voelde heel veel druk op mijn borst.

Ik begon te bidden en ging door met eten klaarmaken, want ik wilde op tijd zijn voor de bijeenkomst om 19.30 uur. Ik zette het in de oven en ging naar mijn man Piet om samen te bidden want de pijn werd ondragelijk en verspreidde zich in m'n hele borst, kaak en nek. Door de druk was het moeilijk om adem te halen en we baden samen, ik riep de Heer aan "genees me alstublieft".

Toen herinnerde ik me de beloftes van de Heer en ik bad "Heer U hebt het beloofd, dus ik zal genezen worden".

Ik kan me niet herinneren wat er daarna gebeurde, want ik was er niet echt meer bij. Ik hoorde Piet aan de telefoon met de mensen van de ambulance praten, ze waren onderweg. Toen ze binnen kwamen om ongeveer 18:15, was ik in staat om hun vragen te beantwoorden, ondanks het feit dat ik buiten adem was. Ze gingen wat testen doen (ECG, bloeddruk meten, zuurstof gehalte etc.)

Ik begon me weer beter te voelen, de Heer genas me ter plaatse.

Ik wilde echt niet naar het ziekenhuis, maar ze zeiden dat het een goed idee was om me nog even na te laten kijken. Dus ging ik per ambulance naar het ziekenhuis. Ze namen wat bloed af en keken me na. Het resultaat van alle testen was, geen beschadiging van hart weefsel. Long en hart foto's waren goed en wat ze nog meer hebben nagekeken, alles was goed.

Ze sturen me een afspraak voor de cardioloog, voor na de corona crisis. Ik heb hen bedankt en prijs de Heer voor Zijn genezende kracht en de genezing die ik heb ontvangen.

Om 22.00 uur was ik weer thuis, nog steeds God dankende en prijzende voor Zijn beloftes.

Netty Visser

Ps. Piets kijk hier op:

Ik ben heel blij om te zien hoe Netty is vooruit gegaan. Ze was al een aantal maanden erg zwak en kortademig. Als we een wandeling gingen maken, kon dat alleen maar een kort rondje zijn. Nu kunnen we weer onze normale afstand lopen, wat we al vele jaren doen. Ik ben de Heer ook heel dankbaar voor dit wonder.



"Overdenking voor de Dag" morgen sessies—Medway, UK



We begonnen met 'overdenking voor de dag' op 31 maart, om iets terug te geven voor wat we kwijt waren doordat we elkaar niet konden ontmoeten.

Het idee is een kort gesprek over een bepaalde gedachte. Het begon met ongeveer 5 minuten, maar dat bleek te kort te zijn en we werden wat flexibeler met de tijd. Op veel morgens hebben we ook een lied. We begonnen met slecht 5 verbindingen (zie foto boven) op Zoom, nu hebben we iedere dag rond de 40/50 verbindingen.

Het begint om 8.00 uur s 'morgens in de UK, 9.00 uur in Europa en ongeveer 17.00 in Australië - en altijd een uur later op zaterdag en openbare feestdagen. We hebben voor 8.00 uur gekozen, want sommigen moeten aan het werk, ook al is dat vanuit huis. Eén van de vele voordelen is, dat het voor iedereen structuur

geeft aan je dag. Het oorspronkelijke idee was om ons te ondersteunen, helpen de tegenwoordige restricties te overleven, maar het is iets geworden waardoor we gedijen i.p.v. overleven. Vanaf 10 minuten voor de aangegeven tijd, om 8 uur UK (9 uur Ned.) is het al zo druk dat je meestal blij hallo's hoort en iedereen kijkt naar wie er vandaag allemaal bij zijn. Dan drukt Monty op de mute knop, (zodat alleen de spreker nog te horen is) en krijgen we een lied en een het woord van God.

Daarna, wanneer er meer dan 25 verbindingen zijn, laten we Zoom ons indelen in kleine groepjes om de fellowship voort te zetten; het mooie hiervan is dat je niet kan kiezen (of vermijden) met wie je gaat fellowshipen. Soms gaat de fellowship wel een uur of langer door. Het is heel leuk om de spreker of de zanger te zien te midden van een heel scherm vol gezichten. Het deel met het gesprek wordt opgenomen. Dat kan dan via email toegezonden worden voor degenen die niet in de gelegenheid waren om te kijken. Ik dacht dat we er na een paar weken wel een beetje genoeg van zouden hebben, omdat het iedere dag is, maar zeker de laatste week is het nog beter geworden, nieuwe gezichten op het scherm, fantastische korte gesprekken en mooie en dappere items overal vandaan. Het is gezegend.

We zijn van plan om door te gaan zolang de restrictie regels duren en misschien ook nog wel daarna.

Je bent welkom, zie ik je morgenochtend?

Pastor Steve Murphy, Medway

De Revival Fellowship in:



Almere bijeenkomst in de hal



Almere aan het werk!

Almere

Crisis of geen crisis, wij hebben vrede in ons hart omdat we weten wie onze Schepper is. We zijn blij dat er nog steeds mensen gedoopt worden en de Heilige Geest ontvangen. Prijs de Heer, een paar bezoekers kwamen deze maand naar de bijeenkomsten en in de laatste week gingen er 3 tot actie over:

- Linda, waar zuster Beryl al een paar jaar tegen getuigde, nam de beslissing om gehoorzaam te zijn aan het woord van God en wederom geboren te worden.
- Elly zag onze fellowship vanuit de bus die langs de hal reed. Ze kwam op de fiets naar de bijeenkomst en werd diezelfde dag gedoopt want ze wilde een nieuw leven met God beginnen.
- Christiana, die op zoek was naar een kerk, liep langs de hal en zag dat wij nog steeds bijeenkomsten hielden. Die dag kwam ze niet binnen, maar ze nam een foto van de informatie die voor het raam hangt. Na dat weekend kreeg ze een pamfletje in de stad en las dezelfde informatie waar ze een foto van had genomen. Toen wist ze dat ze in deze kerk moest zijn. De woensdag daarna kwam ze en werd gedoopt.

We pleegden wat onderhoud aan de hal, broeders werkten aan het dak en de panelen aan de zijkant van de hal en zusters werkten hard in de tuin. We realiseerden ons weer hoe belangrijk het is om te letten op onze relatie met God en onze wandel met Hem ook te onderhouden. Laat het onkruid niet z'n gang gaan en laat niets rot worden. Het is beter om het te voorkomen en te genieten van een rein en georganiseerd leven met de Heer, ja toch? :-)

Tsjechië

Ik wil een mooi verhaaltje met jullie delen.

Eén van onze zusters is behoorlijk ziek geweest en moest in extreme isolatie blijven. Dus belde een oudere broeder haar op en zong voor haar een uur lang over de telefoon, om haar aan te moedigen en te ondersteunen. Deze broeder heeft geen techniek of internet thuis, hij kan dus ook niet mee kijken met de online bijeenkomsten, maar hij vond een speciale manier om in deze situatie te helpen. Het laat zien dat iedereen nuttig en aanmoedigend kan zijn, zelfs op een schijnbaar eenvoudige manier. Deze maand ontving onze pastor voor de derde keer een telefoontje van een man die



Groeten uit Tsjechië!

geïnteresseerd is en wil praten over dopen en de Heilige Geest. Hij is een familie lid van een oudere zuster die in de jaren '90 in Praag tot de Heer kwam, nadat haar zoon in Sydney tegen haar had getuigd. Zij is jaren geleden overleden. Het was dus echt een verrassing dat haar familie lid na zo lange tijd, contact zocht met de Fellowship. We bidden dat dit vrucht zal dragen. Diverse broeders en zuster uit Tsjechië keken ook naar de online fellowship sessies van Medway en we zijn nu zelf ook begonnen om twee keer per week, online geschriften te delen. In contact blijven, ondanks de fysieke afstand. God bless!

Dordrecht

In deze tijd, waarin we veel moesten veranderen met betrekking tot ons dagelijks leven (de manier waarop we werken, contact hebben enz.) verblijden we ons dat we een onveranderlijke God dienen. We weten en ervaren dat Zijn beloftes onfeilbaar zijn.

"Alle goede gave en volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is of schaduw van omkering. (Jakobus 1:17)"

Deze maand werd een nieuwe zuster toegevoegd aan onze gemeente.

In één van de 'mini-gesprekken' werden we aangemoedigd uit te delen van de zegeningen die we hebben ontvangen, om aan anderen de hoop aan te bieden die we hebben.

Een paar recente getuigenissen:

Een broeder werd op een dag wakker en voelde zich niet lekker. Hij ging naar zijn werk, maar ging zich steeds slechter voelen en kreeg koorts. Dus ging hij naar huis. Onderweg bad hij tot God. De volgende dag was hij compleet genezen. Een zuster bad 's morgens om tegen iemand te kunnen getuigen. 's Middags sprak ze met iemand die een poosje geleden wederom geboren was, maar niet in de Geest wandelde. Hij erkende dat hij de Heer nodig had. Ze bemoedigde hem weer te gaan bidden en weer terug te keren tot God. Het is fantastisch om te zien dat de Heer ons gebruikt als we een gewillig hart hebben. *"..Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. (Matt. 10:8)"*

Frankrijk

Bij een zondagmiddag zoom meeting, deelde iedereen een getuigenis hoe de Heer het gebed beantwoordde na de bidlijn. Margot en Colin getuigden hoe Colin ernstig was gewond nadat hij van zijn fiets was geduwd toen hij nog in Australië bij de politie werkte. De schade aan zijn nek bezorgde hem heel veel pijn en het zag ernaar uit dat hij zou worden ontslagen vanwege dit letsel. Ook was zijn persoonlijkheid totaal veranderd vanwege dit hoofd letsel. Voor Margot en hun drie kinderen leek het alsof er een ander persoon in huis was. Colin ging vaak naar de bidlijn voor genezing, maar één bijeenkomst besloot hij niet te gaan. Terwijl hij daar zat en keek naar de mensen die naar voren gingen, realiseerde hij zich dat hij niet zijn baan kwijt wilde raken door een blessure, omdat hij had



Dordrecht hall meeting

De Revival Fellowship in:

verteld dat hij een christen was en in wonderen geloofde. Toen de bidlijn bijna klaar was, besloot hij toch te gaan. De broeder die bad zei: "Een snel gebed is een goed gebed"!

De volgende morgen werd Colin wakker en was geheel genezen van alle symptomen en werd hij ook weer dezelfde persoon van voor het ongeluk. Margot beschreef het als een verschil van "dag en nacht". Ze zijn de Heer heel dankbaar voor dit wonder.

Hongarije

Een nieuwe broeder zat diep in de problemen, door covid-19, hij kon niet werken en dreigde zijn huis kwijt te raken. We baden met hem en de huiseigenaar kondigde onverwacht aan dat hij de huur in deze tijd ging halveren, zijn werk liet plotseling weten dat hij weer aan de slag kon en zijn vrouw, die ziek was, genas binnen 2 dagen na het gebed. Bovendien kreeg zijn zoon een baan na gebed.

Hij is de Heer heel erg dankbaar!

Een broeder, die kleermaker is, was door het virus zonder werk. De regering vroeg of hij gratis maskers kon maken, dat deed hij. Nu hebben ze hem gevraagd om meer maskers te maken en hij wordt ervoor betaald. Hij heeft weer een inkomen. Een zuster raakte haar baan kwijt en had binnen een week een nieuwe baan. Een broeder stuurde wat werk op naar Amerika en na een maand was het nog niet aangekomen. De klant maakte zich zorgen en sprak met onze broeder. Met de vrijmoedigheid van het gebed beweerde hij dat het vandaag zou aankomen en de Heer zorgde ervoor dat het gebeurde.

Enkele gedachten van onze 'Nuggets'

Whatsapp groep:

- Blijf onder alle omstandigheden dankbaar voor je fellowship en je leven in de Heer.
- Jezus is een perfect voorbeeld om niet haastig te zijn maar geduldig.
- Met de Geest kunnen we ook een verkeerde houding corrigeren met een onliner, net als Jezus deed. Het is menselijk om je te

vergeten, de Heilige Geest geeft het antwoord op alle fouten.

- We kunnen niet onverantwoordelijk zijn in deze situatie. Wees een goed getuigenis!

Een getuigenis van Ps. Chris in Australië:

Ps. Chris Kaye reisde in februari met zijn gezin naar Australië. Ze bezochten familie en namen deel aan het leadership camp. Door covid-19 werd hun terug vlucht afgelast en ze zaten daar vast. Om de ouders van ps. Chris te beschermen, die bejaard zijn en kwetsbaar, gingen ze naar het vakantie huis van de familie in Sanctuary Point. Hier getuigen ze tegen een echtpaar: De man, David, had dat weekend op zijn achter waranda de Bijbel zitten lezen en had zich af gevraagd of hij de Heilige Geest had of niet. David was 40 jaar geleden gedoopt, maar wat er in de wereld gebeurde had hem aan het denken gezet. Op hun dagelijkse wandeling liepen ps. Chris



en Monika langs zijn waranda en raakten aan de praat en getuigen tegen hem en zijn vrouw. Zij wisten dat hun gebed was beantwoord door de Heer. De volgende dag gingen de Kayes terug naar David en zijn vrouw en spraken daar 5 uur met hen (op de juiste afstand) en lieten de geschriften zien en baden met allebei. Het was een heel krachtige invulling toen David de Heilige Geest ontving.



Liverpool

Lee en Yarni delen deze maand een wonderbaarlijk getuigenis van voorziening door de Heer.

Lee schrijft:

"Ik keek uit naar een andere baan, waarbij ik niet zo vroeg op hoefde te staan en 's avonds de fellowship niet hoefde te missen, wat wel het geval was toen ik op de golfbaan werkte. Ik solliciteerde naar een paar fulltime banen, maar dat leverde niets op. Toen kwam er een parttime baan in zicht, ik solliciteerde en kreeg een telefonische sollicitatie. Sinds mijn zenuw-inzinking had ik moeite met telefoneren, dus dat was echt een uitdaging. Yarni en ik baden ervoor en vroegen de Heer om het op de een of andere manier makkelijk te maken. Het gesprek ging over wat ik graag deed naast mijn werk en de man was heel aardig en geïnteresseerd. Daarna ging ik voor een persoonlijk gesprek. We baden weer en vroegen aan de Heer om een 'informeel gesprek en GEEN test' want dat gaf druk die ik niet kon verdragen. Het gesprek ging goed en ik hoefde geen test te doen wat echt heel ongewoon is bij grafisch ontwerpen. Omdat het om een parttime baan ging met wisselende dagen, was dat prima om mij te helpen terug te komen in de werkomgeving, nadat ik me zo lang niet goed had gevoeld en nu de mogelijkheid had tussendoor te rusten. Yarni had een paar jaar geleden een gebed tot God gedaan met haar 'harte wens', dat wij beide drie dagen per week konden werken zodat we meer quality time konden hebben voor de fellowship. De Heer zegende dit. Half maart 2020 - gelukkig liep mijn 3 daagse graphic design baan goed, want vanaf eind maart hadden Yarni en ik geen ander werk. Als ik nog steeds bij de golfbaan had gewerkt, was alle werk en salaris een paar weken geleden gestopt. Ik ben nu verantwoordelijk



De Revival Fellowship in:



Rotterdam bijeenkomst

voor de back up van alle files van de zaak en werk thuis. Dit is echt een verantwoordelijkheid, als je bedenkt dat ik freelance werk en pas in januari 2020 ben begonnen. Dat is een getuigenis van de Heer die laat zien dat ik betrouwbaar ben. Op dinsdag 5 mei kreeg ik van mijn baas te horen dat ze me zeker voor de komende 2-4 weken niet nodig hadden. Ondanks het feit dat ik op freelance basis werk, vertelde mijn baas me dat hij me zou door betalen en dat ik die dagen in de toekomst kon inhalen als het druk was. Prijs de Heer dat Hij altijd voor ons zorgt. Matt. 6:33."

Poole

Het zijn weliswaar rare tijden, maar we hebben allemaal onze IT vaardigheden kunnen ontwikkelen! Hoewel we op het ogenblik niet kunnen samen komen, gebruiken we Zoom om onze zondag bijeenkomsten te houden (twee sessies), woensdag en zaterdag activiteiten waaronder ook een avond van gebed, een avond met items en getuigenissen samen met de West Londen Fellowship en een avond met mini gesprekken. We hoorden drie gesprekken over de thema's Verzoening, Troost en Kracht. Fantastisch.!



Broeder Luke

Laatst deelde onze broeder Luke een heel bemoedigend getuigenis met ons:

"Een paar maanden geleden had mijn moeder financiële problemen. Mijn moeder is arbeidsongeschikt door veel redenen, onder andere een hernia. Ze is dus afhankelijk van financiële hulp van de overheid. Vorig jaar moest ze naar de rechtbank om te bewijzen dat ze niet kan werken zodat de overheid door kan gaan met de ondersteuning. Maar in december stopten ze haar toelage behalve haar invaliditeits subsidie. Toen ze mij dat vertelde, besloot ik te bidden voor haar situatie en dacht er daarna niet meer aan. Gisteren ging ik naar

haar toe en ze liet me een brief zien waarin stond dat ze eindelijk de hulp zou krijgen die ze nodig had. Het mooiste deel van het verhaal is dat ze gelooft dat God daar de hand in had en ik prijs God dat Hij mijn gebed heeft verhoord."

We worden allemaal heel creatief in het bedenken van activiteiten waar we 'online' van kunnen genieten en kijken uit naar wat de volgende maand weer zal brengen.

Rotterdam

En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Rom. 8:28

En het is weer aangetoond dat Zijn belofte waarheid is. Tijdens deze tijd van quarantaine, groeide de eenheid van de internationale fellowships. Zoom en , Binge-fellowshipping, we onderzochten het Woord meer en zochten God meer, hongerig en dorstig naar Zijn woorden, Zijn waarheid en Zijn realiteit. In de wereld mag er dan wel onrust zijn, wij ervaren dat we vrede hebben, we kennen de profetieën en we weten waar we staan. We gingen meer voor elkaar bidden en hadden een zoom bid avond voor een zuster die erg ziek is. We hebben grote waardering en dankbaarheid voor Gods Heilige Geest die in ons is.

Zwitserland

Omdat we geen openbare bijeenkomsten mogen hebben hier in Zwitserland, hebben we huis bijeenkomsten en gebruiken de gereedschappen die de moderne technologie ons heeft gegeven. We hielden deze maand onze Avondmaal Zoom meetings, waar meer broeders en zusters aan deelnamen, o.a. uit Nederland en Hongarije. Cecilia uit Dordrecht gaf haar getuigenis en ze vertelde hoe de Heer haar had gezegend met haar verhuizing van Keulen naar Dordrecht, net voor de grenzen dicht gingen. Yasmine uit Zwitserland kwam een week later dan gepland terug uit Australië, want haar vlucht was afgelast en het was heel moeilijk om een andere te vinden. Ze zocht contact met de Zwitserse autoriteiten en werd op een lijst gezet voor een repatriërings vlucht vanuit Sydney. Ze wist pas de dag ervoor of ze op die vlucht mee kon en moest 's avonds naar Sydney vliegen om daar op tijd te zijn. Maar prijs de Heer, Hij heeft voor haar gezorgd en alles ging goed. We hadden ook een Zoom meeting, georganiseerd door broeder Grant uit Adelaide en daar deden broeders en zusters uit Nederland, Melbourne, Ierland, Sydney en Zwitserland aan mee. Pastor Graeme Hazledine beantwoordde geduldig veel vragen van de broeders en zusters die online waren vertelde enkele gedetailleerde verhalen en gaf ons allemaal enkele "Aha-Momenten."



De Revival Fellowship in:



Broeder Jean, W-Londen



W-Londen choruses



W-Londen zoom

Het

woord van God lezen verveelt nooit, want er is zoveel te leren en te ontdekken en zelfs als we geschriften steeds weer lezen, verliest het nooit zijn betekenis en kracht. Prijs de Heer dat we de levende God dienen en Zijn woord als gids hebben.

West Londen

Zoals de meesten zijn we de wereld van Zoom binnen gegaan voor onze bijeenkomsten en activiteiten en dat was met volle kracht vooruit! De meerderheid van onze broeders en zusters heeft volop gebruik gemaakt van

deze mogelijkheid om mee te doen met fellowships wereldwijd en broeders en zusters ontmoet die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten en getuigenissen mee delen. Vrienden, collega's en familieleden keken mee. Een collega van Ps.Yomi, Rebecca, was bij onze eerste zondag Zoom meeting en ontving de Heilige Geest in één van de breakout rooms erna. Sindsdien komt ze naar de bijeenkomsten en wil spoedig gedoopt worden. Onze broeder Jean kwam terug uit Amerika, waar hij naar het camp in Atlanta Georgia was geweest. Het was zijn eerste keer

dat hij in een fellowship buiten de UK was en hij had ervan genoten. Zijn vlucht terug was afgelast, maar na gebed had hij één van de twee laatste stoelen van de laatste vlucht terug.

We zagen enkele mooie presentaties: broeder Edouard uit Frankrijk sprak over de wederkomst van Jezus Christus als de wereld onder Zijn voeten zal zijn en dan zal het Zijn beurt zijn om te heersen en te regeren. Martin Gladdish gaf een presentatie over het verwachten dat het onmogelijke mogelijk is in ons leven.

Getuigenissen



Ik groeide op in de wetenschap dat God bestaat. Toen ik 8 jaar was en mijn ouders gingen scheiden, werd ik een depressief kind. In mijn tienertijd rebelleerde ik tegen de maatschappij. De "gabber" cultuur was toen heel populair en ik raakte daarbij betrokken. Ik kleepte me op die manier en ging naar feesten en gebruikte veel hard drugs en ging daarna ook iedere dag alcohol drinken. Mijn depressie werd erger door de manier waarop ik

leefde en ik begon antidepressiva te slikken. Ik wilde op zoek gaan naar God want ik wilde stoppen met deze manier van leven en ik dacht veel na over de toestand van de wereld.

Op een vrijdag avond liep ik in het winkel centrum en iemand sprak mij aan en vroeg of ik me met God bezig hield. Ik vertelde hem dat ik een cursus deed bij de Jehova getuigen. Deze man liet zien in de Bijbel dat ik wederom geboren moest worden uit water en Geest. Ik had daar nog nooit van gehoord. Hij bood aan om met me te bidden voor de Heilige Geest. Ik wilde het wel proberen en dus gingen we naar een rustig plekje om te bidden en na een paar seconden veranderde mijn tong en sprak ik in tongen. Ik voelde me heel licht en was heel blij. De dag erna werd ik opgehaald om naar de bijeenkomst van de RF te gaan en na de dienst werd ik gedoopt door volledige onderdompeling. Ik was heel blij dat ik een nieuw leven kon beginnen.

Door de Heilige Geest wist ik dat ik moest stoppen met roken en drinken en het gebruiken van drugs. Zonder enig probleem stopte ik hiermee. Door de Heilige Geest krijg je de kracht om dat te overwinnen. Ik stopte ook de cursus bij de Jehova getuigen en brak met mijn vrienden. God gaf me daar een grote familie van broeders en zusters wereldwijd voor terug. Ik ben God dankbaar dat Hij mijn zonden vergaf en dat Zijn Zoon ook voor mij aan het kruis hing. Ik ben blij dat ik God heb gevonden en ik kan nu iedere dag blij zijn, vrij van verslavingen depressie en samen met mijn vrouw kan ik God dienen. **Ivar, Rotterdam**



Mijn getuigenis begint in 1994. In de tijd ervoor gebeurden er een paar dingen waardoor ik besloot op zoek te gaan naar de waarheid, want ik wilde een persoonlijke relatie met God. Ik was weer begonnen in mijn Bijbel te lezen en sprak met veel mensen met een religieuze achtergrond en woonde hun diensten bij. Niemand kon me een antwoord geven uit de Bijbel over een persoonlijke relatie met God, hoewel veel personen in de Bijbel dit hadden.

Op het laatst vroeg ik God: Zijn er nog mensen die de waarheid weten?

Niet lang daarna ontmoette ik op mijn werk een zuster van de Revival Fellowship. Ik sprak met haar over het evangelie en diezelfde avond ging ik naar een bijeenkomst. Ik begreep dat ik de Heilige Geest niet had, want ik sprak niet in tongen. Die avond ontving ik de Heilige Geest met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen. Ik was overweldigd door Gods antwoord. De volgende avond en nacht bad ik in tongen. Alle dingen die me dwars zaten werden heel klein en ik had een rust en vreugde in me die alleen God kan geven. Een paar dagen later werd ik gedoopt door volledige onderdompeling en mijn nieuwe leven, met God als mijn Vader begon. Dat was 25 juni 1994.

God heeft me genezen van whiplash, een gebroken hart, chronische urineweg infectie, onvruchtbaarheid en ik overleefde bloedvergiftiging. Ik heb gezien dat mijn moeder werd genezen van galstenen, terwijl de operatie al stond gepland, maar de stenen waren verdwenen. De nieren van mijn broer werkten niet meer door een infarct, na gebed was hij helemaal genezen. Mijn vader ontsnapte 2 maal aan de dood door longontsteking met COPD en er zijn nog zoveel tekenen en wonderen die ik God heb zien doen. Hoe de omstandigheden ook zijn, God is altijd getrouw en Hij zorgt voor mij. Ik ben dankbaar voor het nieuwe leven dat Hij mij heeft gegeven, samen met mijn familie in de Heer een zekere toekomst in de eeuwigheid.

Prijs de Heer. **Gerda, Rotterdam**